

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:32

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 augustus 2021

Kerkdienst Zondag 15 augustus 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl
Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Startdienst Vakantie Bijbel Week

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Sebastian van der Pluijm
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Eerste Collecte	Diaconie
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	15 augustus	Galaten 1:13-24	Paulus over zijn roeping
maandag	16 augustus	Galaten 2:1-14	Ruimte
dinsdag	17 augustus	Galaten 2:15-21	Paulus versus Petrus
woensdag	18 augustus	Psalm 124	Onze hulp
donderdag	19 augustus	Zacharia 1:1-6	Nieuwe kansen
vrijdag	20 augustus	Zacharia 1:7-17	Stilte voor de storm
zaterdag	21 augustus	Zacharia 2:1-9	Ommuurde stad

Voorbede

1. Geef ons gelukkige dagen, voldoening en kracht, om een spiegel te zijn voor elkaar.
2. Voor onze predikant. Dat hij, in vertrouwen op U, het woord van uw liefde mag verkondigen.
3. Wees met de kinderen in de Vakantie Bijbel Week. Dat zij enthousiast worden door de verhalen, muziek en alle activiteiten die aangereikt worden in Uw naam.
4. Help de jongeren op de weg van het geloof, om te leren vertrouwen op U.
5. Voor de ouders, dat zij met geduld en liefde hun kinderen mogen begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid.
6. Geef kracht in onze ziel als we eenzaam zijn en aan allen die geestelijk lijden en gebukt gaan onder zorgen.
7. Voor de mensen die met angst leven voor de bosbranden en ander toenemend natuurgeweld in de wereld.

Aagtje Commandeur van Riel

"Wie dorst heeft geeft Jezus vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft" (Openbaring 21:6).



Aanstaande zondag is de startdienst van de Vakantie Bijbel Week, want maandagochtend 16 augustus is het weer zover. Het kan gelukkig weer dit jaar. We hebben er zin in! Het thema is deze keer: 'Duik erin'. Dan denk je meteen aan water. Water kan heerlijk verfrissend zijn op een warme zomerdag en het lest je dorst als je ervan drinkt. Je kunt er niet zonder, want zonder water kun je niet leven. Maar water heeft ook een andere kant, het kan ook bedreigend zijn. Denk maar aan wat er in Limburg, België en Duitsland gebeurde een maand geleden met de overstromingen ten gevolge van de te grote regenval.

Behalve de leuke waterspelletjes, de bouwopdracht en de knutselwerkjes die met het onderwerp te maken zullen hebben, duiken we de komende week ook in een aantal Bijbelverhalen over water.

De verschillende facetten van water komen aan de orde in de verhalen.

Het verhaal over Mozes in het biezen mandje op de rivier de Nijl. Zijn naam betekent: 'uit het water gered' (Exodus 2: 1-10). En dan Petrus, die uit de boot stapte en toen bang werd voor het water (Mattheüs 14: 22-34).

Jezus zei tegen hem: 'Wees niet bang, vertrouw op mij'!

En tenslotte het verhaal over de bruiloft in Kana, waar Jezus water in wijn veranderde, zodat het feest door kon gaan (Johannes 2: 1-11).

Ook in boeken kun je (figuurlijk) duiken en de Bijbel is eigenlijk een bibliotheek (Biblia) van 66 boeken, waarin verhalen verteld worden over Gods omgang met de mensen en zijn schepping en van de omgang van de mensen met Hem.

We kunnen er hoop en troost uit putten en leren van de ervaringen van andere mensen. We kunnen er ook in lezen over Jezus en zijn uitspraken. Hoe het volgen van Jezus ons leven kan veranderen en onze dorst voorgoed kan lessen.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen, dat wie drinkt van het water dat Hij hun geeft, nooit meer dorst zal krijgen (Johannes 4:14).

Hij noemt zichzelf "het Levende Water".

Zoals we niet zonder water kunnen om te leven, kunnen we ook niet zonder Jezus. Hij is ons fundament, de rots waarop we stevig staan, waardoor ons huis niet instort als het 'water' ons dreigt te overweldigen, horen we tijdens de startdienst (Mattheüs 7: 24-29).

We hopen veel kinderen te begroeten tijdens de Vakantie Bijbel Week en dat ze het fijn zullen hebben met elkaar.

Iedereen is welkom!

Jannie Visser- de Groot

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 4 augustus t/m 10 augustus 2021 ontvangen:

- Collectes 1 augustus, 8 augustus en div. diensten augustus: € 163,10
(€ 87,50 op rekening en € 75,60 in de kerk)
- Giften op rekening: € 180,00
- Op huisbezoek ontvangen: € 20,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 4 augustus t/m 10 augustus 2021 ontvangen:

- Collecte 8 augustus 2021 voor Ronoylion: € 224,00
(€ 124,50 op rekening en € 99,50 in de kerk)
- o Giften € 170,00
- Nagekomen op rekening:
- o Collecte 1 augustus 2021 € 11,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

COLLECTE DIACONIE 15 augustus

Deze zondag staat er weer als collectedoel "DIACONIE" in deze kerkbode.

Zoals u weet steunen we ook een aantal instellingen en stichtingen. Eèn daarvan is

De Regenboog Groep in Amsterdam. **De Regenboog Groep** wil dat Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht mag komen. Zij ondersteunen mensen in sociale armoede: mensen met psychische problemen, dak- en thuislozen, drugsverslaafden, eenzame mensen, en ook mensen die vastgelopen zijn in grote schulden. Dat doen ze met vrijwillige maatjes en buddy's, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratieprojecten en veel meer. Voor de re-integratie heeft de Regenboog Groep b.v. werkervaringsplekken in een drukkerij, boekbinderij, horeca, kaarsenmakerij, fietsenmakerij, administratie en veel meer.

Bij alle ondersteuning is vooral tijd en aandacht voor de mensen die vastgelopen zijn belangrijk: aandacht van mens tot mens, zodat de mensen die vastgelopen zijn zich gezien en gehoord voelen!!.

Zij proberen iedereen die vastgelopen is weer op de rails te krijgen en stimuleren deze mensen om het beste uit zichzelf te halen. De Regenboog Groep telt zo'n 900 vrijwilligers die kwetsbare stadsgenoten bezoeken om de eenzaamheid te doorbreken, te helpen met thuisadministratie, te coachen of als buddy te helpen bij psychische problemen of verslaving.

Nu veel mensen noodgedwongen thuis zitten door de Coronamaatregelen, blijkt er meer behoefte te zijn aan contact dan gewoonlijk. Mensen die toch al een klein netwerk hebben, worden in deze moeilijke tijd extra hard getroffen. De beperkte sociale contacten die ze hadden, zijn vaak gestopt en de eenzaamheid is daardoor voor hen éxtra voelbaar. De Regenbooggroep zet daarom alles op alles om ook in deze crisis hun werk door te laten gaan of zelfs iets extra te doen. Ook bij hen wordt gezocht naar creatieve oplossingen om de hulp aan heel kwetsbare mensen toch doorgang te laten vinden.



Wij bevelen daarom de algemene collecte voor de diaconie van harte bij u aan.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Startdienst VBW zondag 15 augustus 2021

De 9^e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk
m.m.v. de band Lighthouse.

Thema Vakantie Bijbel Week 2021: 'Duik erin!'

Protestantse Gemeente Marken.

Vorbereiding

Bidden om een goede kerkdienst en het luiden van de klok.

Binnenkomst

Orgel: Psalm 100 vers 1, 2 en 4.

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Band: Lied 640 'Ik hef mijn ogen op' (Opwekking).

Introductie Vakantie Bijbel Week 2021.

Leefregels voor een echt gelukkig leven uit Matteüs 5 vers 3-12
uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT) door Eline Gerritsen en
Aniek Sluys.

Band: Lied 445 'Bron van Levend Water' (Opwekking).

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

Themalied VBW 'Duik erin!'

De bijbel

Lezen uit de bijbel: Matteüs 7 vers 24-29 (uit de BGT) door
Esther Visser.

Band: Antwoordlied: 430 'Een wijs man' couplet 1, 2 en 3
(ELB).

Verkondiging: 'Sta stevig!' n.a.v. Matteüs 7 vers 24-25.

Orgel en band: Lied 277 'Machtig God, sterke rots'
(Opwekking).

Bidden en delen

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Orgel en band: 'Stronger' van Hillsong Chapel.

God danken en voor anderen bidden.

Opdracht en zegen

Lied 422 'Laat de woorden die we hoorden' couplet 1 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Band: My Lighthouse (Rend Collective)



appostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Line-up band Lighthouse

Jacob Commandeur

Lydia Kes

Jacob Teerhuis

Pieter Visser

met medewerking van:

Jan Cornelis Commandeur

Julius Hermus

Ramses Hermus

Lieke Schipper

Michel Schipper

Nienke Schipper

Robbie Zwiers

Organist

Sebastian van der Pluijm

Vanuit de pastorie

Vakantie Bijbel Week 2021: 'Duik erin!'

Aanstaande zondag is er een speciale kerkdienst die het begin inleidt van de Vakantie Bijbel Week. In de verhalen van de dagen daarna speelt water een belangrijke rol. Daarom hebben we het zondag in de preek ook over water. Zie op het water maar eens stevig te staan. Dat is een hele opgave die veel oefening vraagt. We beginnen om 10.00 uur in de Patmoskerk. De band Lighthouse onder leiding van Jacob Teerhuis zal een bijdrage leveren. In de achterliggende dagen heb ik wat van de voorbereidingen gezien en gehoord. En ik zag ook dat jong muzikaal talent een bijdrage gaat leveren. Al met al wordt het een mooie startdienst. Iedereen welkom.

Tieneravond bij de haven

Graag wil ik alle tieners attenderen op de speciale activiteit die voor hen wordt georganiseerd in het kader van de Vakantie Bijbel Week. Woensdagavond wagen we een poging om op het water te lopen. We willen wel eens zien wie dat lukt! Nieuwsgierig? Kom dan om 19.00 uur naar de haven en doe mee!

Voorbereiding bediening Heilige Doop

Terwijl het nog zomer is treffen we alvast voorbereidingen voor de bediening van het sacrament van de Heilige Doop. Jongstleden zaterdag kwam ik met een aantal doopouders bij elkaar om de doopdienst voor te bereiden. Inmiddels bijna een jaar geleden deden we hetzelfde. Helaas moest door de pandemie het water wachten. De komende maanden hebben we een aantal bijzondere en vreugdevolle kerkdiensten in het verschiet. Leef en vier die, fysiek of op afstand, naar hartenlust met ons mee! Als de zomervakantie voorbij is en iedereen weer thuis is, volgt nadere informatie.

Ten slotte

We denken in onze gebeden aan al onze gemeenteleden die ziek zijn of in het ziekenhuis verblijven voor onderzoek en behandeling maar ook aan hen die in verzorgingshuizen wonen. En we bidden voor de families en de mantelzorgers om hen heen. Wees vanuit de pastorie hartelijk gegroet.

Ds. H.Z. (Huib) Klink

hzklink@icloud.com

0299 203076 of 06 21564286

Vakantie Bijbel Week 2021

Volgende week is het zover: de Vakantie Bijbel Week 2021! We willen er weer een aantal mooie en gezellige dagen van maken met de kinderen, tieners en leiding. We hebben weer een programma met allerlei leuke spellen en activiteiten voor de kinderen bedacht, deze keer rond het thema: *Duik erin!* Onderstaand nog even de belangrijkste data en tijden.

Zaterdag 14 augustus, vanaf 16.00 uur: inrichten en versieren hal en kerkzaal van de Patmoskerk. Vrijwilligers die zich aangemeld hebben om tijdens de week te helpen zijn ook van harte uitgenodigd om deze middag te komen helpen met versieren en alles klaar zetten.

Zondag 15 augustus 10.00 uur: startdienst met als thema 'Sta stevig'. Zie ook de aankondiging elders in dit kerkblad. In deze dienst zal een nieuwe Marker band spelen, "Lighthouse" is de naam van deze band. En ze worden in deze dienst ondersteund door een aantal extra Marker muzikanten van diverse leeftijden. Nieuwsgierig? Meld je dan snel aan om bij deze dienst aanwezig te kunnen zijn. Aanmelden kan bij onze scriba Agnes Kes, agneskes@kpnmail.nl, graag uiterlijk donderdagavond 20.00 uur. Uiteraard zal de dienst ook te volgen zijn via KerkTV.

De VBW ochtenden voor de basisschoolkinderen:

Maandag 16 augustus van 10.00 tot 12.30 uur

Dinsdag 17 augustus van 10.00 tot 12.30 uur

Woensdag 18 augustus van 10.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch)

Locatie: Patmoskerk, Hoogkamplaan 1, Marken

Vrijwilligers die zich hebben aangemeld om één of meer ochtenden te helpen willen we vragen om 9.30 uur aanwezig te zijn voor een korte uitleg van het dagprogramma van die dag.

Woensdag 18 augustus vanaf 19.00 uur: tieneravond bij de KNRM aan de haven. Voor alle tieners op de middelbare school. We gaan proberen over het water te lopen, in "Aquadollers". Advies is om een handdoek en droge kleding mee te nemen. Bij mooi weer kun je natuurlijk ook je zwemkleding aantrekken.

Vergeten aan te melden? Er is nog plek voor meer kinderen en tieners, stuur even een mail of WhatsApp bericht aan Gerdien Teerhuis (gerdien.teerhuis@ziggo.nl / 06-80091644)



NB. Graag vragen we vrijwilligers en kinderen om niet naar de activiteiten te komen als je klachten hebt die op Corona kunnen wijzen, en natuurlijk ook niet als je in thuisquarantaine zit.



Op 17 augustus 2021 is het 60 jaar geleden dat onze zus en zwager

Luitje en Gerrit Verkade

zijn getrouwd

Wij willen ze hiermee van harte feliciteren, en hopen en bidden dat zij nog heel lang in goede gezondheid met elkaar, voor hun kinderen en kleinkinderen, en voor ons, samen mogen blijven.

Piet en Irma

Nelie

Jan en Hennie

Arie en Wolmet

Jaap en Linda

Koorleden van Marcantat en aan iedereen die graag wil zingen.

Zingen maakt je blij wordt vaak gezegd.....

Hoe anders is dat de afgelopen tijd geweest, we mochten niet zingen .

Maar gelukkig alles veranderd we mogen weer zingen.

Daarom gaan op **woensdag 25 augustus** de repetities weer van start.

Er is in de afgelopen weken vergaderd met de muziekcommissie en er is mooie muziek uitgezocht.

Daarbij is in het achterhoofd gehouden dat we een hele tijd onze zangstem niet meer hebben gebruikt. We moeten dus rustig beginnen en dat komt zeker goed.

We nodigen ook nieuwe leden uit , het is een mooie tijd om in te stappen .

Kom eens langs om te kijken en te luisteren of het wat voor je is.

Wij starten woensdag 25 augustus om 19.45 uur in de Patmoskerk.

Leden en aankomende leden jullie zijn van harte welkom met in de pauze weer koffiedrinken zoals het altijd was.

Groet van Sijtje Stoker

Voorzitter CGKMarcantat

0623051100

sijtje.stoker@planet.nl

Startdienst

Vakantie Bijbel Week 2021



STA STEVIG!



Datum: Zondag 15 augustus 2021

Tijd: 10.00 uur

Locatie: Patmoskerk

Voorganger: Ds. H.Z. Klink

Organist: Sebastian van der Pluijm

Muzikale begeleiding: Band "Lighthouse" en diverse Marker muzikanten