

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:34

verschijnt wekelijks

Zaterdag 28 augustus 2021

Kerkdienst Zondag 29 augustus 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl
Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Piet van Altena, Kees Visser en Hein Zeeman
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	29 augustus	Zacharia 8:1-8	Het komt goed
maandag	30 augustus	Zacharia 8:9-17	Hou vol!
dinsdag	31 augustus	Zacharia 8:18-23	Feest!
woensdag	1 september	Galaten 3:1-14	Tact?
donderdag	2 september	Galaten 3:15-29	Nalatenschap
vrijdag	3 september	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
zaterdag	4 september	Psalms 54	Gebed na verraad

Voorbede

1. Voor de Afghanen, hun familie en de medewerkers. Dat ze Gods liefde mogen ervaren, voor bescherming tegen het geweld.
2. Laat regeringsleiders bijdragen aan vrede en gerechtigheid. Geef hen wijsheid bij alle besluitvorming.
3. Voor de slachtoffers en nabestaanden op Haïti. Dat zij kracht kunnen putten uit de hulp die geboden wordt.
4. Steun het werk van de kerkenraad. Geef hen geloof en vreugde in de bijzondere taak die hun gegeven is.
5. Denk aan de ouderen en zieken in zorginstellingen. Laat hen goede zorg ontvangen.
6. Voor onderwijzers en docenten, dat zij van de school een veilige plek maken, zodat kinderen en jongeren in alle vertrouwen hun talenten kunnen ontwikkelen.
7. Voor onszelf, dat we elke dag minstens één mens helpen door ons luisteren, door ons zwijgen of door ons spreken.

Aagtje Commandeur van Riel

OVERDENKING

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: "Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik".

Psalm 91, vers 1,2

Kent u dat, als je bij een preek of tijdens het bijbel lezen een tekst hoort of leest, waarvan je denkt: die is voor mij geschreven? Dat zo'n tekst je dan zo kan raken omdat je dat op dat moment gewoon nodig had en dat je dan ook troost en rust vindt bij die woorden!

Dat is het wonderbaarlijke van de Bijbel; neem nu de Psalmen, voornamelijk geschreven door David, de een nog mooier dan de ander, soms is het als een gebed of een klaagzang maar vaak ook een lofprijzing en getuigenis. Heeft u weleens goed gekeken naar de tekst van Psalm 91?

Onlangs kwam deze Psalm 91 ter sprake in een gesprek met mijn broer over de huidige wereld, hij noemde toen deze Psalm, dat maakte mij nieuwsgierig!

Toen ik het opzocht, begreep ik het want inderdaad, de woorden geven, als je ze goed leest en tot je door laat dringen, een enorme troost!

Nu geldt dat voor veel psalmen maar deze psalm is daarom juist voor deze tijd zeer actueel!

U zult het met mij eens zijn dat we momenteel leven in turbulente tijden, we horen van grote droogtes met ernstige bosbranden tot gevolg op veel plekken in de wereld en over aardbevingen, zware orkanen en overstromingen.

En niet te vergeten Corona ofwel Covid19, het virus dat ons al ruim anderhalf jaar in zijn greep heeft en wie weet hoelang nog...

Ook zien we wereldwijd de afbrokkeling van onze (christelijke) normen en waarden, door groeperingen die alles wat krom is recht willen maken maar ook andersom en hierbij ook veelal van overheidswege worden gesteund, dat hoef ik niet verder uit te leggen, toch? Waar gaat dit heen?

Realiseren wij ons dat we in deze ernstige tijd de komst van onze Heer en Heiland (zeer spoedig) mogen verwachten?

Deze hele Psalm 91 is vooral nu letterlijk naast ons leven te leggen, in de dingen die we meemaken is er altijd een vers dat antwoord geeft op onze vragen!

Kijk bijvoorbeeld naar vers 4: *Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild..*

Dit moet ons toch toerusten en kracht geven in onze dagelijks leven!

Laat deze Psalm ons leren dat we op Hem ons vertrouwen stellen want alleen dan zijn we veilig.

Even verder, bij vers 9 en 10: *U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste kan het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen.*

Dat is het dus gewoon, zo eenvoudig is het, we moeten heel dicht bij Hem blijven!

Maar we mogen ook onze ogen niet sluiten voor wat er allemaal gebeurt in de wereld...en toch is dat onze enige redding, we moeten onze ogen sluiten om ons meer tot God wenden, Hem bidden om raad en bescherming...

Misschien vind u het naïef om te denken dat je daarmee gered bent, maar heeft u het dan niet begrepen of bent u er nog niet door gegrepen? Nog is er tijd, nog is er hoop, laten we die tijd goed gebruiken!

Na ons gesprek zei m'n broer: "Je zou deze psalmtekst eigenlijk boven je bed moeten hangen!"

Maar dat geldt ook voor de laatste regel van deze psalm, die eigenlijk Gods boodschap geheel omvat:

Ik zal je redding zijn!

Wat kan ons nog deren!

Anneke Commandeur

Bijwonen kerkdiensten september 2021

Voor het bijwonen van kerkdiensten in **september** kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij **Cees Visser**, Buurterstraat 35C; of
- Per e-mail: visser.cees@planet.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-12804092.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen september 2021"

(in te leveren bij **Cees Visser**, Buurterstraat 35C)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle zondagen zijn mogelijk)

- 5 september Patmoskerk
- 12 september Patmoskerk
- 19 september Grote Kerk
- 26 september Patmoskerk

Collecte voor noodhulp na aardbeving in Haïti

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn inmiddels meer dan 2200 doden en ruim 12.000 gewonden geteld. De verwoesting is enorm: 53.000 huizen vernietigd en 77.000 huizen en 260 scholen beschadigd. Het epicentrum van de aardbeving (7,2 M) lag 125 kilometer ten oosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Vooral het zuidwestelijk schiereiland werd getroffen. Hier hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig!!! Kerk in Actie is inmiddels noodhulp gestart. Ze biedt via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance steun aan Haïtiaanse kerken en organisaties om heel direct die noodhulp te geven. Ook lokale partners zijn daarbij betrokken. Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.

Via het internationaal kerkelijk netwerk zijn inmiddels 1.000 hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten uitgedeeld. Daarnaast heeft herstel van waterbronnen prioriteit. Door gebrek aan schoon water kunnen immers besmettelijke ziektes uitbreken.

Dat investeren in goede wederopbouw werkt, blijkt uit de hulp na de aardbeving van 2010 en na orkaan Matthew in 2016. Toen bouwde Kerk in Actie via ACT Alliance rampbestendige huizen. Deze huizen staan nog steeds overeind, ook in het huidige aardbevingsgebied.

Kerk in Actie en ook onze diaconie doen een dringend beroep op u om dit belangrijke hulp- en opbouwwerk te ondersteunen met uw gebed en met een gift.

Komende zondag zal de collecte daarom voor hulp aan Haïti zijn.

Uw steun voor Haïti is hard nodig!!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Liturgie zondag 29 augustus 2021

De 11^e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.



appostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 17 vers 3.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Psalm 17 vers 2.
Klein Gloria (Lied 195).
Verootmoediging.
Genadeverkondiging.
Psalm 17 vers 7.
Leefregels.
Lied 316 'Het woord dat u ten leven riep', couplet 1 en 4.
Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 25,1-11 (lector).
Antwoordpsalm: 26 vers 1, 3 en 5.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 7,9-17 (voorganger).
Hallelujalied: 754 'Liefde Gods die elk beminnen', couplet 1 en 3.
Verkondiging: 'Gods verzamelwoede' n.a.v. Genesis 25 vers 8.
Psalm 87 vers 1, 3 en 4.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: 871 'Jezus zal heersen waar de zon', couplet 1, 2 en 4.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Een nieuwe cursus: 'Geloven vandaag'

Vandaag is geloven anders dan vroeger. Op school werden de bijbelverhalen verteld en in de kerk werd aan jongeren uitgelegd wat geloven volgens christenen precies inhoudt en betekent voor het dagelijkse leven. Veel jonge mensen durfden het uiteindelijk aan om ook zelf te gaan geloven, en spraken dat openlijk uit. Vandaag de dag is dat anders. Je spreekt je niet meer zomaar hardop uit over je geloof. Soms omdat je niet (meer) precies weet wat geloven op de christelijke manier inhoudt en betekent. En daar willen we als christelijke gemeente graag wat in betekenen. Begin oktober start een korte cursus christelijk geloof in gewone taal. We noemen deze cursus 'Geloven vandaag' omdat we in hedendaagse bewoordingen het gewone christelijke geloof willen uitleggen. In 2019 verscheen er een 'gewone' catechismus die de kern van het christelijk geloof uitlegt in taal van vandaag. Deze Gewone Catechismus kan helpen om ons geloof weer bij de tijd te brengen zodat het 'geloven vandaag' wordt. Voor wie wil is er aan het eind van deze cursus de mogelijkheid om zijn of haar geloof hardop uit te spreken, maar laat je daardoor niet teveel afschrikken. Binnenkort geven we meer publiciteit aan deze nieuwe cursus via sociale media en aanplakbiljetten. Informatie en opgeven kan bij mij. Schroom niet!

Vooraankondiging start #FollowMe!

De eerste week na de zomervakantie zit er bijna op. Het wordt langzaam tijd om weer met #FollowMe! te beginnen. Twee jaar geleden zijn we met een enthousiaste groep jongeren begonnen. Ik hoop zo dat we de draad weer kunnen oppakken waar we in maart 2020 zijn gebleven. Maar dat kan ik echt niet alleen. Ik kan niet zonder de motiverende en enthousiasmerende invloed van mem en ta, van de bessies en bappes. Samen kunnen we het nieuwe seizoen van #FM! tot een succes maken. Niemand hoeft zijn boekje dit keer op te scharrelen omdat we beginnen met een nieuwe. Dat scheelt!

In de wandelgangen hoor ik soms van jonge mensen die er tegenop zien omdat jongelui onderling niet altijd even aardig zijn. Wat zou ik daar graag iets aan doen en daar verandering in brengen. Laat het alsjeblieft geen belemmering zijn om het met mij te bespreken want alleen zo kunnen we er samen iets aan veranderen. Ook hiervoor geldt dat de ouders en grootouders een grote invloed hebben. Mag ik op jullie hulp rekenen?

Het programma ziet er dit jaar waarschijnlijk iets anders uit omdat we er over denken om in oktober te starten zodat we niet 2x per maand bij elkaar komen maar slechts 1x. We hopen het zo voor iedereen behapbaar te maken naast alle andere naschoolse activiteiten als schaatsen, muziek en voetbaltrainingen. Maar over het exacte programma horen jullie later meer. Eerst bespreken we dit met het catecheseteam.

Een nieuwe serie op zondag: Ruth

Tijdens de gewone tijden door het kerkelijke jaar – die met de liturgische kleur groen – houd ik ervan om uit een bepaald bijbelboek of verhalencyclus te lezen.

Zondag lezen voor het laatst uit het boek Genesis, de cyclus over het leven van aartsvader Abraham. Deze week heb in het preekrooster vooruitgekeken tot aan de advent.

Tussen alle feestelijke en speciale kerkdiensten door wil ik gaan lezen over het leven van Ruth, de vrouw uit Moab. Zoals ik nu kan zien zal het gaan om een serie van drie preken. Deze aanpak spreekt mij aan omdat het prettig is om een preek te schrijven aan de hand van verhalende tekst – proza genaamd. Een goede bijkomstigheid is dat we op deze manier nog meer vertrouwd raken met de rijkdom en wijsheid die in de Bijbel liggen opgeslagen.

Live kerkdiensten

Zondag 4 juli was echt een keerpunt in ons kerkelijke jaar kunnen we zeggen. We vierden voor het eerst na lange tijd weer het Heilige Avondmaal en we mochten weer zingen. Het was echt fijn om zoveel mensen in de kerkdiensten te kunnen ontmoeten. Gewoon weer de bekende gezichten zien, ook al zie ik nog niet alle vertrouwde gezichten van voor de pandemie. Maar ik heb er vertrouwen in dat iedereen straks weer ‘live’ naar de zondagse kerkdiensten komt. Vanmorgen (woensdag) las ik een preek van de bekende Deense dichter, dominee en martelaar Kaj Munk waarin hij de mensen uit Verdersø aanspoort om zondags naar de kerk te gaan. Niet omdat de kwaliteit van de kerkdiensten altijd zo ‘om over naar huis te schrijven is’ maar omdat anders onze stem in het lofgezing dat zondags opstijgt naar de Here God door Hem niet gehoord wordt: *“Wie naar de kerk gaat, moet dat in de eerste en laatste plaats doen, omdat daar zijn plaats is en omdat men als gedoopt mens de plicht heeft, aan de godsdienstoefening deel te nemen; gij moet naar de kerk gaan om Gods wille, want God mist een stem in het lofgezing, dat 's zondags naar Hem opstijgt, wanneer Hij uw stem niet hoort.”* We komen dus niet naar de kerkdiensten voor onszelf, ons eigen amusement, of om er wat dan ook maar te halen, maar om er iets te brengen: onze stem, onze lofzang en onze dankbaarheid. Een tegengestelde gedachtegang aan wat we vaak gewoon zijn te denken als het gaat over het belang van de kerkdiensten. Tot zondag!

Ten slotte

Er zijn veel zieken – vooral jonge mensen – en er zijn veel mensen die met open plekken in hun bestaan leven omdat ze iemand bijna dagelijks missen die eigenlijk niet gemist kunnen worden. Laten we aan hen denken in onze dagelijkse gebeden. Reken maar dat die gebeden gehoord worden – hoe dan ook.

We ronden af met een hartelijke groet van ons drieën. Nee ik moet zeggen: van ons vieren. Inmiddels heeft de pastorie een vierde bewoner want sinds deze week maakt Udo – onze nieuwe hond – deel uit van ons gezin. We genieten ervan.

Ds. H.Z. (Huib) Klink

hzklink@icloud.com

0299 203076 - 06 21564286

Vakantie Bijbel Week 2021

Het zit er weer op, de Vakantie Bijbel Week 2021. Op zondagochtend 15 september de start met de hele gemeente in de Patmoskerk, en wie er niet fysiek bij kon zijn online met ons verbonden. Daarna drie ochtenden gezelligheid in en rond de Patmoskerk en als afsluiter een spetterende tieneravond in en bij de haven. Via Marker Nieuws en de Facebook pagina van Protestants Marken heeft u kunnen lezen wat er zoal gedaan is tijdens deze dagen. Wel 78 kinderen hebben genoten van zingen, verhalen, bouwen, knutselen en spelen tijdens de 3 ochtenden. Bij de tieneravond waren er maar liefst 26 tieners die in Aquarollers op het water hebben gelopen, en ook onze dominee én de voorzitter van de kerkenraad hebben een poging gewaagd.



Dit alles was uiteraard niet mogelijk geweest zonder de inzet van vele vrijwilligers, gedurende de drie dagen zijn er zo'n 30 vrijwilligers actief geweest. Dank jullie wel allemaal! Ook een dank je wel aan:

- De drukkers van het kerkblad voor het kopiëren van alle kleurplaten en werkbladen
- Het Marker Museum voor het beschikbaar stellen van een torso voor de bruidsjurk
- De band "Lighthouse" en alle muzikanten voor jullie muzikale bijdrage aan de startdienst
- de vrijwilligers van de KNRM die de overtocht over de touwbrug hebben begeleid
- KNRM Marken voor het beschikbaar stellen van het boothuis tijdens de tieneravond
- Bistro Cafeteria "De Verkeerde Wereld" voor het sponsoren van een deel van de hapjes tijdens de tieneravond
- Brasserie Restaurant "De Taanketel" voor het verzorgen van de drankjes voor het publiek bij de tieneravond
- De kosters voor het beschikbaar zijn voor de geluidsinstallatie en het helpen opruimen
- De schoonmakers voor het schoonmaken van de kerk na het bezoek van alle kinderen

Zo veel mensen die op één of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan deze feestelijke, maar ook leerzame dagen voor de kinderen van Marken én daarbuiten. Dank jullie wel!

Tot slot natuurlijk ook alle kinderen en tieners: bedankt dat jullie er waren, tot volgend jaar!

Voor deze mooie Vakantie Bijbel Week en alle inzet en enthousiasme zijn wij boven alles God dankbaar.

Namens de VBW-organisatoren,
Gerdien Teerhuis, jeugdouderling

*O, yes!
Wat een feest, wat een wondermooi festijn,
dat ik een kind van God mag zijn!*

(themalied 'Duik erin')

Rommelmarkt

Patmoskerk

Vrijdag 17 september van 19.00 – 22.00 uur

Zaterdag 18 september van 10.00 – 16.000 uur

De rommelmarkt vindt plaats in en om de patmoskerk. De markt zal zeer ruim opgezet worden zodat we aan de COVID -19 regels (1 ½ meter) kunnen voldoen.

Als het op dat moment mogelijk is zullen we ook een kopje koffie met wat lekkers verkopen.

Zet het in de agenda en kom gezellig langs. Er wordt van alles verkocht, van antiek tot nieuwe spullen.

Let op!! Er kunnen GEEN spullen gebracht worden voor deze rommelmarkt. In april, tijdens de bazar (7 en 8 april 2022) zullen we wederom een rommelmarkt organiseren.

