

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:35

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 september 2021

Kerkdienst Zondag 5 september 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl
Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Doopdienst

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jj. Commandeur en Fr. Visser
Eerste Collecte	Kerk in Actie Werelddiaconaat Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	5 september	Johannes 7:1-13	PR-strategie
maandag	6 september	Johannes 7:14-24	Wijsheid van boven
dinsdag	7 september	Johannes 7:25-36	Tijd en plaats
woensdag	8 september	Johannes 7:37-52	Wie is Jezus?
donderdag	9 september	Galaten 4:12-31	Volg het goede voorbeeld
vrijdag	10 september	Galaten 5:1-12	Scherpte
zaterdag	11 september	Galaten 5:13-26	Vruchtbaarheid

Voorbede

1. Voor de doopkinderen, wees hen steeds nabij op hun levensweg en voor de ouders dat zij hun kind voorgaan op de weg van Jezus.
2. Voor het Werelddiaconaat, steun de samenwerking van Kerk in Actie voor kansarme jongeren.
3. Geef kennis en wijsheid aan de artsen, zodat patiënten vertrouwen ervaren in de behandeling van hun ziekte en genezing.
4. Voor onszelf, dat we elke dag minstens één mens helpen door ons luisteren, door ons zwijgen of door ons spreken.
5. Help ons te zorgen voor natuur en landschap en zuinig te zijn met de energie van onze kwetsbare planeet.
6. Steun het werk van de kerkenraad. Geef hen geloof en vreugde in de bijzondere taak die hen gegeven is.
7. Voor de Afghaanse vluchtelingen, dat wij met hen meevoelen om huis en haard achter te moeten laten.

Aagtje Commandeur van Riel

Tijd van Gebed: donderdag 2 september 2021 om 20.30 uur in de Patmoskerk.

Hartelijk welkom!

WIE GOED DOET GO(E)D ONTMOET.

Een simpel zinnetje met een diepe lading. Ik heb de E in het tweede woord GOED tussen aanhalingstekens gezet. En ik zou ook een vraagteken kunnen zetten achter het zinnetje. Is het echt zo in je leven dat je goed ontmoet als je goed aan een ander doet? Is dat je levenservaring? Krijg je iets terug als je iets doet voor een ander en is dat je beloning of ben je er eigenlijk ook op die waardering uit als je iets doet voor een ander?

We groeien allemaal op in een cultuur van: opkomen voor jezelf en jezelf niet wegcijferen. We moeten onze kinderen wel tot weerbaarheid opvoeden. 'Laat niet over je heen lopen! Zorg dat je overeind blijft'. Maar wat levert zo'n houding uiteindelijk op en is het niet schadelijk voor jezelf en voor de samenleving als dit het dragende principe is?

Ik zie veel ouders en kinderen worstelen met en schipperen tussen de boodschappen die ze hun kinderen meegeven. Bevorder je de weerbaarheid van je kinderen of geef je ze de boodschap mee om 'aardig en lief' te zijn voor de ander?

In het christelijk geloof en in de kerkelijke gemeente leggen we vaak de nadruk op het laatste, het 'engelachtige', maar anderzijds willen we dat onze kinderen voor zichzelf kunnen opkomen: 'Bijt maar van je af!', het dierlijke.

In Marcus 1 wordt beschreven hoe Jezus zich door Johannes laat dopen in de Jordaan en in vers 12 en 13 staat dan: 'Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er temidden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.'

We lezen daar vaak overheen of vergeestelijken het, maar hier wordt een groot menselijk dilemma geschilderd: laten we het dierlijke in ons leven en handelen toe of gaan we op de 'engelachtige toer'.

Worden we 'wereldgelijkvormig' en doen we zoals iedereen in onze omgeving het doet of trek je je terug en neem je principes aan die gelijk 'een engel' zijn. Jezus gaat naar de stilte van de woestijn (symbool voor het gewone leven) en leefde temidden van de wilde dieren en engelen.

Ik begrijp hieruit dat we te dealen hebben met het dierlijke in onszelf: egoïsme, boosheid, machtsgevoelens, pesterijen, sadisme, drift, minachting. We kunnen dat wat in ons zit niet ontkennen, maar we kunnen ons wel laten bedienen door 'engelen' en dat staat hier voor dat wat goed is en het 'ware en goede leven'.

Het 'dierlijke' hoort bij de mens en er wordt niet van ons gevraagd om een engel te zijn, want dan vernietig je als het ware je eigen mens-zijn.

Laten we onze kinderen leren om zichzelf te accepteren met hun kwade en goede gedachten en eigenschappen, dat is al een behoorlijke klus als je in deze tijd opgroeit. Maar vanuit de christelijke boodschap is het ook leerzaam om hen te leren om af en toe engel te zijn. Dan zullen ze ook merken dat je als je goed doet niet alleen goed ontmoet, in de zin van iets terugkrijgt en dat in het goede ook God zichtbaar wordt. En dat is niet altijd zo, maar onverwacht, maar 'soms en even.'

Kom, God, en schrijf uw eigen naam

Als licht over ons uit!

De naam, die dag en nacht vooraan,

de hoogste weg wijst om te gaan,

de naam die liefde luidt.

Laat zonneklaar te lezen zijn

uw beeld in ons geprent!

Gij komt en schenkt de beste wijn

waar wij elkaar tot zegen zijn,

tot liefde voorbestemd.

(Liedboek 792 vers 1 en 4)

CeesJan Visser

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 18 augustus t/m 31 augustus 2021 ontvangen:

- Collectes 8, 15, 22 en 29 augustus, en div. diensten: € 444,70
(€ 202,00 op rekening en € 242,70 contant in de kerk)
- Giften op rekening: € 40,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 18 augustus t/m 31 augustus 2021 ontvangen:

- Collecte 29 augustus voor Noodhulp Haïti: € 620,50
(€ 410,50 op rekening en € 210,00 contant in de kerk)
- Collecte 22 augustus voor Project Waterlandse Diaconieën: € 292,60
(€ 169,50 op rekening en € 123,10 contant in de kerk)
- Giften: € 100,00
- o Diversen / nagekomen (o.a. voor Pakistan, Ronoylion): € 42,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Collecte voor Noord-Ghana: voorgangers trainen en alfabetisering

Het West-Afrikaanse land Ghana is overwegend christelijk, maar in het noorden zijn christenen in de minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in goede contacten tussen christenen en moslims. Het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Veel voorgangers doen dit werk vrijwillig in afgelegen dorpen, waar mensen voor veel uitdagingen staan: de wegen zijn slecht, scholen ver weg, er is te weinig drinkwater. In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar zijn veel volwassenen nog analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong werken of ouders vonden onderwijs niet nuttig. Daarom organiseert de kerk ook alfabetiseringscursussen voor volwassenen en leert hen alsnog lezen en schrijven in hun eigen taal. Ook investeert de kerk in werkgelegenheid voor jongeren. Ze kunnen een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman.

James Neindow (24) geeft les in een van de dorpen. Hij komt iedere dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de mensen zijn. Waarom willen Suale en Mirjam zo graag leren lezen? Suale (32): "Dan kunnen mensen me niet zo makkelijk voor de gek houden." Mirjam (27): "Ik wil de Bijbel lezen en leren over gezondheid."

Met het geld van deze collecte traint Kerk in Actie dus voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders, leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en investeert de kerk in werkgelegenheid voor jongeren. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u mee, zodat de Ghanese kerk meer voorgangers kan opleiden en meer mensen kan leren lezen en schrijven?

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 5 september 2021

De 12^e zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk, bediening van de Heilige Doop aan Bas Julian Wilke en Aniek Julia Teerhuis. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Psalm 100 vers 1 en 2.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Lied 642 'De rivier' (uit Opwekking) door Dominic Zeeman.

Doopformulier:

Onderwijzing en doopgebed.

Belijdenis: afwending en toewending. (Allen gaan staan)

Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 B.

(Iedereen mag gaan zitten m.u.v. doop en peetouders)

Lied 348 'Heer van uw Kerk', couplet 1 en 5.

(Kinderen worden uitgenodigd om naar voren te komen)

Geloften, doop en handoplegging.

Ontsteken en overhandigen doopkaars.

Toezingen doopouders met Lied 348 couplet vers 6 en 7.

(Iedereen mag gaan zitten, en kinderen terug naar hun plaats)

Dankgebed.

Loflied: Lied 348 couplet 8 en 9.

(Daarna verlaten kinderen en dopelingen de kerk o.l.v. de ouderling van dienst)

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 43,1-7 (lector).

Antwoordpsalm: 90a vers 1-3 en 6.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Markus 10,13-16 (voorganger).

Halleluja-lied: 488 'De kracht van Uw liefde', couplet 1 en 2 (uit Opwekking) door Dominic.

Verkondiging: 'Gods ruilhandel' n.a.v. Jesaja 43,4 en Markus 10,16.

Lied 913 'Wat de toekomst brengen moge', couplet 1 en 3 door Dominic.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 653 'U kennen, uit en tot U leven', couplet 1, 4 en 7.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



apostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Muziek en muzikale

begeleiding door

Dirk Kes

Dominic Zeeman

Vanuit de pastorie

Startdienst kerkenwerk 12 september

Over een paar weken gaat het jeugdwerk in onze christelijke gemeente weer van start. Een bijzonder moment na ruim een jaar geen activiteiten. Toen we vorig jaar wilden starten ging Marken in een lockdown. De voetbaltrainingen werden afgelast, het leerlingenorkest en de Christelijke Muziekvereniging Juliana schortten het muziek maken op, en zelfs onze christelijke basisschool moest haar deuren sluiten. We hopen nu op een ander seizoen ook al zijn de ontwikkelingen minder hoopgevend dan we dachten. Zondag 12 september om 10.00 uur is er een speciale kerkdienst in de Patmoskerk die in het teken staat van deze nieuwe start. Bewust heb ik het de startdienst voor het 'kerkenwerk' genoemd. Zo trekken we het breder dan het jeugdwerk want er gebeurt nog meer in de kerk. We hebben een Gemeente Groei Groep, er zijn verschillende commissies, en er wordt druk vergaderd door kerkenraad, moderamen (het dagelijks bestuur), en de colleges van diakenen en kerkrentmeesters zoals dat heet. Al dat kerkenwerk begint weer, of is al weer begonnen, en het is goed om daar samen bij stil te staan.

Het thema dat de Protestantse Kerk dit jaar aan de plaatselijke gemeenten aanreikt is: *'Van U is de toekomst'*. Het is ontleend aan de visienota die vorig jaar verscheen en die dezelfde naam draagt. In deze nota zijn lijnen geschetst voor de toekomst. Een toekomst die zorgen baart. Veel gemeenten zien hun kerkenwerk langzaam maar zeker opdrogen, waardoor samenwerken onvermijdelijk wordt. Soms moeten zelfs kerkdeuren gesloten worden. Toch bieden die nieuwe omstandigheden ook kansen. Het is tijd om na te denken over waar het ons in de christelijke gemeente nu eigenlijk om te doen is. We worden ertoe aangezet om tot de kern te komen van het geloof in Jezus Christus. En om alles wat ons daarvan afleidt los te laten. Dat kunnen we ontspannen doen omdat we weten dat het koninkrijk van de hemel onder ons tegenwoordig is, ook al is dat nog in stukjes en bij beetje. Straks zullen al die stukjes één geheel blijken te zijn. De christelijke gemeente kijkt reikhalzend uit naar dat moment en daarom bidt ze elke zondag: *'Uw koninkrijk kome!'* Dit gebed is dan ook het thema van de startdienst op 12 september. Verschillende jonge mensen leveren weer een bijdrage aan deze speciale kerkdienst. Tess Zondervan zorgt voor een flinke muzikale bijdrage met haar gelegenheidsband en Hans Jütte zit op de orgelbank. We hopen weer veel jongeren in de kerk welkom te heten.

Nieuwe cursus: 'Leren geloven vandaag?' - een update

Vorige week schreef ik over een nieuwe, korte, cursus christelijk geloof in gewone taal die ik wil gaan starten. Na bespreking met het catecheseteam is de naam een beetje aangepast. Wat uitdagender en meer bescheiden. We hebben 'leren' toegevoegd en een 'vraagteken'.

Intussen hangen op verschillende plekken op Marken affiches zodat iedereen die interesse heeft kan aansluiten. Ook als je niet of minder actief in de kerk bent. Op donderdag 7 oktober om 20.00 uur staat de deur van Het Gebouw Hoogh open voor de introductie. Dan vertel ik meer over de opzet en het programma van deze nieuwe cursus. Het idee is om in te zetten op

de inhoud van het christelijke geloof maar dan in hedendaagse taal en met betekenis voor het leven vandaag. In de hoop dat het christelijke geloof dan iets van vandaag wordt, iets actueels. Het is een cursus die ook bedoeld is voor iedereen bij wie het christelijke geloof wat op de achtergrond is geraakt en die daarvan de draad misschien wel weer zou willen oppakken. Voel je vrij om naar de introductie te komen of om mij meer toelichting te vragen.

Startbijeenkomst Gemeente Groei Groep

De startbijeenkomst van de Gemeente Groei Groep van donderdag 16 september hebben we twee weken doorgeschoven, naar 30 september. Iedereen is dan vanaf 20.00 uur welkom in de hal van de Patmoskerk.

Pastorale zorg tijdens primaire nascholing

Maandag 13 en dinsdag 14 september ben ik op het seminarie in Doorn. Met een groepje collega-dominees praten we over elkaars werksituatie die we hebben beschreven in een verslag. Een aardige opdracht omdat het je laat reflecteren op je werk in de gemeente. Ik kwam tot de conclusie dat ik gezegend ben door hier op Marken dominee te mogen zijn. Enfin: In de week van 13 september kan ik dus geen uitvaartdienst voorbereiden en leiden. Kees Kersbergen is daarvoor beschikbaar mocht dat nodig zijn. Gedurende die twee dagen kunt u contact opnemen met onze scribe Agnes Kes via 06-83172019.

Live kerkdiensten – een vervolg

In vervolg op vorige week toen ik de Deense dominee Kaj Munk citeerde over de zondag en naar de kerk gaan: *“Wie naar de kerk gaat, moet dat ook om zich zèlf doen – misschien alleen maar, om zich er te vervelen, maar verveling kan soms juist het zout op de levenstafel zijn. En hoe gezond is toch eigenlijk de orde van dit alles! Wat is dat toch praktisch, dat die ene dag en dat ene uur van de dag bestemd is voor iets heel anders dan het drukke, wereldse leven! U wast zich des ochtends; denkt u dan daarbij, of is dat vervelend of niet? Was uw ziel nu maar eens op zondagmorgen in de Kerk schoon! Laat die gewelven en die eerbiedwaardige muren maar tot u spreken, als de dominee dat niet kan; laat het orgel, laat de stilte het maar doen. Een vriend vertelde mij eens, dat hij in de Kersttijd op een avond met zijn vader in de domkerk van Maribo was; toen zij over het ijs naar huis liepen, vroeg hij zijn vader: Hoe vond u het? Zijn vader antwoordde: Die mooie, oude kerk heeft een beste preek voor mij gehouden.”*

Ten slotte

We denken aan iedereen die het niet gemakkelijk heeft in dit leven. En dat is geen overbodige luxe. Laten we met elkaar dagelijks voor hen bidden om alles wat ze nodig hebben. Daarbij vergeten we niet de mensen die dag en nacht voor hen klaar staan. Wie elke dag de Here God om wijsheid, raad en lichaams- en geestkracht vraagt, staat geen dag alleen. Iedereen hartelijk gegroet vanuit de pastorie namens ons drieën.

KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD (2021)

In overleg met de directie van Mensen in Nood zijn wij van plan om de kledingactie dit najaar "gewoon" door te laten gaan. De datum is **9 oktober**.

We hebben diverse maatregelen op touw staan, waarmee we denken de actie verantwoord te kunnen houden. Indien mogelijk drinken we koffie op het pleintje van de Duivenvereniging, waarbij we koffietafels goed verspreid neerzetten. Alle ophalers die liever per fiets heen en weer rijden, vragen we de fiets mee te nemen. En anders een mondkapje voor geval ze in de auto meerijden met anderen.

Alle huishoudens vragen we de zakken/dozen buiten te zetten, zodat we niet hoeven aan te bellen en daarbij alle spullen moeten overhandigen. Op deze manier hebben we langs de deuren niet met 1,5 m afstand te maken. Mensen die het liever speciaal willen afgeven, moeten dat graag even tevoren telefonisch doorgeven, zodat we daarvoor iets kunnen regelen (tel. 601582)

Wij zorgen voor plastic handschoenen voor degenen die daarvan gebruik willen maken. Er is 1 toilet beschikbaar in het gebouw, maar we vragen iedere vrijwilliger zoveel mogelijk tevoren thuis naar het toilet te gaan.

Wij hopen dat alle helpers, van welke leeftijd dan ook, met deze hoofdmaatregelen bereid zijn om ons toch te helpen met de kledingactie op 9 oktober.

Uiteraard blijven we nauwgezet de ontwikkelingen volgen en beslissen dichter bij de datum definitief of een verantwoorde actie op 9 oktober mogelijk is.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

Rommelmarkt

Patmoskerk

Vrijdag 17 september van 19.00 – 22.00 uur

Zaterdag 18 september van 10.00 – 16.00 uur

De rommelmarkt vindt plaats in en om de Patmoskerk. De markt zal zeer ruim opgezet worden zodat we aan de COVID-19 regels (1 ½ meter) kunnen voldoen.

Indien mogelijk zullen we ook een kopje koffie met wat lekkers verkopen.

Zet het in uw agenda en kom gezellig langs. Er wordt van alles verkocht, van antiek tot nieuwe spullen.

Let op!! Er kunnen GEEN spullen gebracht worden voor deze rommelmarkt. In april, tijdens de BAZAR (7 en 8 april 2022) zullen we wederom een rommelmarkt organiseren.

Voor vragen:
Trijn Boes 06 23434009
Jaap Boes 06 12888136





Het kienen gaat weer beginnen!

Zet onderstaande data vast in de agenda!

Vrijdag 24 september

Vrijdag 29 oktober

Vrijdag 19 november

Woensdag 29 december

Het kienen vindt plaats in de Patmoskerk en zal om 20.00 uur beginnen.

Vanaf half 8 is de hal open.

BAZAR

BAZAR 2022

8 en 9 april