

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:36

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 september 2021

Kerkdienst Zondag 12 september 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Sartdienst

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Jj. Commandeur en Fr. Visser
Eerste Collecte	Jong Protestant Protestantse Kerk Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	12 september	Galaten 6:1-18	Draagtijd
maandag	13 september	Psalm 92	Geniet van de rustdag
dinsdag	14 september	Spreuken 11:1-16	Eerlijk duurt het langst
woensdag	15 september	Spreuken 11:17-31	Positief of negatief
donderdag	16 september	Spreuken 12:1-12	Omgaan met kritiek
vrijdag	17 september	Spreuken 12:13-28	Verstandig of dwaas
zaterdag	18 september	Marcus 9:14-29	Geloofskracht

Voorbede

1. Zegen het jeugdwerk en de catechisaties. Geef jongeren enthousiasme om christen te zijn.
2. Geef kennis en wijsheid aan de artsen, zodat patiënten vertrouwen ervaren in de behandeling van hun ziekte en hoop op genezing.
3. Voor de zieken die geen hoop meer hebben. Dat zij veilig in Jezus' armen hun toevlucht mogen vinden.
4. Steun de politici van ons land in hun onderlinge relaties, dat zij in harmonie tot elkaar komen om politieke verantwoordelijkheid te dragen.
5. Zegen alle inspanningen die gericht zijn op vrede.
6. Voor onszelf, dat we elke dag minstens één mens helpen door ons luisteren, door ons zwijgen of door ons spreken.
7. Help ons te zorgen voor natuur en landschap en zuinig te zijn met de energie van onze kwetsbare planeet.

Aagtje Commandeur van Riel

Van U is de toekomst

Het jaarthema Protestantse gemeente te Marken en de Protestantse Kerk in Nederland

Volgelingen van Jezus Christus zijn mensen die vooruitkijken. Ze zien een toekomst voor zich. Dit perspectief zorgt er doorgaans voor dat ze in het leven hoop kunnen vinden en houden, en daardoor een zekere mate van ontspannen levenshouding hebben. De toekomst is niet alleen van jou afhankelijk. In de kern is deze toekomstverwachting gelijk aan die van aartsvader Abraham. Ook hij keek uit naar het beloofde land, het land van melk en honing, waar het leven goed is en waar het goed leven is. Het is het bestaan waar je als mens tot je bestemming komt en waar je thuis bent. Dan ben je echt gelukkig, of beter gezegd: zalig. Als het over de toekomst gaat dan vind ik lied 746 uit het Liedboek altijd zo mooi. Ik citeer de eerste twee coupletten:

*Sion mijn vaderland
land aan de overkant
vol melk en honing,
stad in het gouden licht
glanzende opgericht
stad van mijn koning.*

*Elk hart verovert gij,
uw glans betovert mij,
maakt mij uw eigen.
Zaligheid mateloos,
gij maakt mij sprakeloos,
zie ik zal zwijgen.*

Elk mens heeft een toekomst nodig. Waar die ontbreekt daar wordt het leven zinloos, raken mensen somber gesteld en ligt depressiviteit op de loer. Daarom raakt de persoon van Jezus Christus mij telkens weer als ik in de vier evangeliën lees hoe hij met mensen omging en voor hen klaarstond. Kijk eens hoe hij daarmee mensen weer hoop geeft zodat ze het leven aankunnen en weer toekomst zien. De toekomst van Gods koninkrijk. Daarom is het evangelie niets meer en niets minder dan een goede boodschap die ook ons hoop geeft.

Als het over de christelijke toekomstverwachting gaat dan moet je echter wel weten waar je het over hebt. Voordat je het weet – en dat doen de meeste mensen – plaats je de toekomst in de toekomst. Dan is het koninkrijk van God, de nieuwe wereld die we in Christus' woorden en daden zien oplichten, iets voor later. Niets is minder waar dan dat. Het is een werkelijkheid die nu al onder ons tegenwoordig is, ook al is het nog bij stukjes en beetjes, maar het is er al.

Er is nog een ander punt waarom je wel moet weten waar je het over hebt. En dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Wij, als christelijke gemeente op Marken, mogen met vertrouwen op de toekomst van Jezus Christus leven, maar dat heft onze verantwoordelijkheid niet op. Het is belangrijk om aan de goede kant van de geschiedenis en van het leven te gaan staan. Gods koninkrijk is niet een abstracte werkelijkheid voor later. Het leven over de grens van de dood is een even concreet leven als wij vandaag de dag leiden. De volken, koninkrijken en culturen brengen hun heerlijkheid mee en voegen die toe aan Gods nieuwe wereld. Wat wij hier en nu doen, hoe wij leven, is niet om het even. De toekomst die de Here God ons geeft ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid vandaag. Wie weet waar hij het over heeft als

het om Gods toekomst gaat, die rekest met de schepping. Er is continuïteit tussen Gods schepping van de wereld en de mens, de herschepping van de mens in de Mens Jezus die niet voor niets Immanuel wordt genoemd, en de nieuwe schepping die aanbreekt wanneer Christus terugkomt aan het eind der tijden. Wie zich dat voldoende realiseert beseft dat de aarde en de wereld waarop wij leven uit de handen van de Here God is voortgekomen en daardoor een geschenk is. Met zo'n geschenk ga je zorgvuldig om, omdat je weet van wie je het ontvangen hebt. Met recht en reden kun je zeggen: Van u is de toekomst. Bewust met een kleine letter geschreven. Wij hebben invloed op onze eigen toekomst. Om het concreet te maken: We zullen de uitputting van grondstoffen, de uitstoot van CO₂ en de opwarming van de aarde moeten tegengaan. Hoe moeilijk we dit tussen onze oren krijgen blijkt uit een bericht van RTL-nieuws dat de verkoop van airco-units voor woningen explosief gestegen is, van 75.000 naar 300.000 exemplaren. We moeten niet alleen onze energievoorziening duurzaam maken maar ook onze energiebehoefte reduceren. Het aanleggen van airconditioning in woningen helpt daar niet bij.

Wiens hart veroverd en betoverd is door 'het land van de overkant' die weet waar de toekomst over gaat. En over wie die toekomst gaat. Die kijkt met een door het evangelie gestempelde blik naar de schepping en ziet haar als een gave van God waar je zorgvuldig mee om dient te gaan. In de praktijk blijkt dat een hele opgave waar we als enkeling soms weinig invloed op hebben. Goddank zal dat toch de toekomst niet schaden noch hinderen, omdat juist dán geldt: Van U is de toekomst.

Ds.H.Z.Klink

Tamar en de bron

Je ging heen in de nacht met onrust in je hart
 Niemand zag je, niemand hoorde je stem
 Moeder dacht je even, weet je waar ik ben?
 Ik bedoelde het niet zo, je weet dat ik van je hou
 'k dwaal hier in 't donker, 'k dwaal hier in de kou
 Op zoek naar mijn eigen ik
 en dat voelt soms alsof ik bijna stik
 Maar moeder iets heeft mij geraakt
 Wat is er toch gebeurd
 Ik voel mij helemaal verscheurd
 Maar iets tilt mij nu op en ik word licht gemaakt
 en zweef over het meer naar Marken terug
 oh lievelingen die ik verlaat, weet toch er is een brug
 die naar mij leidt, waarin wij samenkomen
 Het is de bron, het is datgene waarin dromen
 wellen uit diepe grond en water doet stromen
 rein en gezond, en waarin we stralen
 in de zwarte onsterfelijke nacht
 bijéengebracht door liefdeskracht
 tranen zijn hier als parelende muziek aan de wand
 voor altijd bij elkaar in mystiek verband

Cor Wagenaar
 dichtertje uit de Beemster

Abonnementsgeld Kerkblad 2021

Bij deze vragen we de bezorgers(sters) om de komende weken bij u langs te gaan voor het ophalen van het Abonnementsgeld 2021 ten bedrage van 10 Euro.

Maak het de bezorgers(sters) gemakkelijk en leg 10 euro klaar zodat men gepast kunt betalen,

Bewoners van Swaensborch vragen we het abonnementsgel ,10 euro over te (laten) maken op de bankrekening van de redactie t.w. NL40RBRB0850026997 t.n.v. Protestantse Gemeenten te Marken.

Een ieder al vast bedankt voor de medewerking
De redactie

KERKCOLLECTES

KERK

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 1 t/m 7 september 2021 ontvangen:

- Collectes 29-8, 5-9 en div. diensten augustus en september: € 99,00
- Gift op rekening: € 10,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 1 t/m 7 september 2021 ontvangen:

- Collecte 5 september voor KiA Werelddiaconaat: € 127,60
(€ 29,50 op rekening en € 98,10 contant in de kerk)
- Giften op rekening: € 76,00
- Project Pakistan: € 300,00
- Nagekomen KiA Noodhulp Haïti: € 130,00
- o Nagekomen diversen: € 15,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

COLLECTE Kerk in Actie voor Jong Protestant

De collecte van komende zondag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Met Jong Protestant wil Kerk in Actie de kerk een thuisplek voor jongeren laten zijn. Want kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die de juiste snaar weten te raken aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant. Jong Protestant zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Dat doet ze oa ook door het steunen van kliederkerken.

Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'geklieerd': op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren, samen het verhaal verwerken en samen eten. Jong èn oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar.

Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde. Zo kunnen gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties!

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op de rekening van onze diaconie, die het doorstuurt naar Jong Protestant.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Startdienst kerkenwerk zondag 12 september 2021

De 13^e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Thema: 'Van U is de toekomst'. Protestantse Gemeente Marken.

Vorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Binnenkomst

Psalm 136 vers 1, 3, 12 en 13.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 420 'Als je bidt zal Hij je geven' uit de Evangelische Liedbundel (ELB).

Muziek: 'Don't Think Twice It's Alright' van Bob Dylan.

Leefregels: Lukas 12,27-32 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT) door Jelte Schipper.

Muziek: 'De vlinders achterna' van Dana Winner

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

De bijbel

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 33,7-11 (BGT) door Pepijn Kes.

Psalm 84 vers 1 en 3.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 11,1-13 (BGT) door Kenneth Zeeman.

Lied 756 'Laat komen, Heer, uw rijk', couplet 1, 2, 4 en 6.

Verkondiging: 'Laat je niet kennen!' n.a.v. Lukas 11 vers 8.

Lied 885 'Groot is uw trouw, o Heer', couplet 1 en 2.

Bidden en delen

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Muziek: 'Dreams' van Fleetwood Mac.

Dankzegging, voorbede en gezongen 'Onze Vader' (Lied 466 uit de ELB en begeleid door de band).

Opdracht en zegen

Slotlied: Lied 657 'Geest van hierboven' couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



appostel



Overschrijven kan ook

de diaconie:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de kerk:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Orgel

Hans Jütte

Line-up band

Tess Zondervan

Maikel Schipper

Nick Springer

Vanuit de pastorie

Verkiezing nieuwe kerkenraadsleden

De tijd is weer aangebroken om te gaan kijken naar de vacatures die begin volgend jaar ontstaan in de kerkenraad. In januari 2022 treden vijf kerkenraadsleden af. Twee daarvan hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Diaken Eef Visser verlengt haar termijn van twee naar een volledige ambtstermijn van vier jaar, en Jannetje Appel en Trijn Boes stellen zich weer herkiesbaar. We zijn dankbaar en blij dat zij gedrieën bereid zijn om nog een poosje hun gaven en tijd in te zetten voor de christelijke gemeente.

In de komende maanden zullen we dus op zoek gaan naar ten minste drie nieuwe kerkenraadsleden. Het betreft een pastorale ouderling en twee ouderling-kerkrentmeesters. We doen ook deze keer weer een beroep op jullie inzicht en creativiteit. Er kunnen namen worden ingediend van mensen die naar jullie overtuiging geschikt zijn om een plaats in te nemen in de kerkenraad. Het zou mooi zijn als dat niet alleen bekende maar ook minder bekende namen zijn, en uit nieuwe en komende generaties. Verderop in dit kerkblad staat een formulier afgedrukt dat voor het indienen van de namen gebruikt kan worden. Graag inleveren bij onze scriba Agnes Kes. We hopen op veel briefjes, vooral van 'nieuwe' mensen.

Vakantie Bijbel Week – en de toekomst

Op de kerkenraadsvergadering van jongstleden maandag hebben we het nog gememoreerd: de vakantiebijbelweek was dit jaar een groot succes. Onze jeugdouderling Gardien Kaars was terecht dankbaar voor de bijna 80 kinderen die elke dag kwamen. Een enorm aantal als je bedenkt dat onze christelijke basisschool ongeveer 100 leerlingen telt. Het vele werk van het VBW-team is niet te vergeefs geweest. Aan al die kinderen konden we drie mooie bijbelverhalen vertellen en het themalied werd uitbundig meegezongen. De weerklink ervan werd nog lang gehoord in huis en schuur.

Volgend jaar willen we graag weer een Vakantiebijbelweek organiseren en daarom zijn we (noch steeds) op zoek naar iemand die de kar wil gaan trekken van dit fantastische project voor de kinderen. Het zou helemaal mooi zijn als er ook iemand met onderwijservaring zou willen aanhaken. Er ligt een heel draaiboek klaar en er staat een groep enthousiaste vrijwilligers tot je beschikking. Wie zich geroepen weet of meer informatie nodig heeft kan zich melden bij Gardien Kaars.

Peetouders bij de doop

Zondag was een feestelijke kerkdienst omdat we twee kinderen mochten dopen. Een jaar geleden zaten we al met Rosaline Zeeman, Tim Wilke, Louise Zeeman en Sander Teerhuis aan tafel om de doop van Bas en Aniek te bespreken. Vanwege de omstandigheden moesten we het twee keer uitstellen. Het water wachtte maar gelukkig was het zondag dan zover. Samen met de grootouders en overgrootouders zijn we dankbaar voor de keuze die de ouders van Bas en Aniek hebben gemaakt, en we hopen en bidden dat ook anderen door hun voorbeeld geïnspireerd zullen raken.

Wie er zondag bij was, fysiek of digitaal, heeft ook iets nieuws kunnen zien bij de doop. Het was de bedoeling jullie daar eerder over te informeren maar dat is niet gelukt. Nog voor de zomervakantie heeft de kerkenraad besloten om het mogelijk te maken dat ook peetouders een gelofte afleggen bij de doop van een jong kind. Zo geschiedde. Zondag beloofden Nick Wilke en Sander Teerhuis, als verbijzondering van de gemeente, speciale aandacht voor hun neefje Bas Wilke aan de dag te zullen leggen, zeker als het zijn geloofsopvoeding betreft.

De meest belangrijke reden om bij de doop peetouders toe te staan is dat we bij uitzondering en bij uitdrukkelijke wens van doopouders, recht kunnen doen aan de Rooms-katholieke geloofstraditie van ouders en familie. In deze tijd van ongeloof en secularisatie hebben we elkaar als leden van de ene Katholieke (is algemene) Kerk harder nodig dan ooit. Deze houding ligt ook een lijn met onze protestantse geloofstraditie. In het begin van de Reformatie is namelijk geprotesteerd (vandaar de naam Protestanten) tegen het verwijt dat het reformatorische (in de juiste betekenis) geloof afweek van het geloof van de ene katholieke Kerk door de eeuwen heen. We doen er goed aan om, evenals de eerste Protestanten, deze eenheid van geloof ook met woord en daad te belijden in onze kerkelijke praktijk.

Start kerkenwerk in relatie tot het kerkelijke jaar

Zondag is de startdienst van het kerkenwerk waarna we alle clubs, kringen en vergaderingen weer starten. Bewust noem ik het de 'start van het kerkenwerk' en niet van het 'kerkelijk seizoen' want in de kerk hebben we geen seizoenen maar een kerkelijk jaar, met een eigen structuur. Een structuur die ons brengen wil en houden bij Jezus Christus. Dat komt tot uiting in de concentratie op zijn leven door de grote christelijke feesten: Kerst, Pasen en Pinksteren. Elk kerkelijk jaar gaan we met Christus op weg door zijn leven opdat wij door hem gaandeweg ook zelf geestelijk tot het leven komen. We beginnen dus aan een nieuw kerkelijk jaar met de Advent en eindigen op de laatste zondag die ook wel eeuwigheidszondag wordt genoemd. In deze tijd worden doorgaans ook de overledenen herdacht.

Ten slotte

We kijken uit naar zondag. Opnieuw een speciale kerkdienst met Hans Jütte achter het orgel en Tess Zondervan die een substantiële muzikale bijdrage levert. Komt allen tezamen!

Maandag en dinsdag ben ik niet op Marken maar op het seminarie in Doorn. Dit seminarie draagt inmiddels de naam Nieuw Hydepark (www.nieuwhydepark.nl). Vroeger stond op die plek aan de Driebergsestraatweg een prachtig landhuis dat aan het einde van de oorlog werd gebombardeerd. De prachtige orangerie herinnert nog aan de glorie dagen van weleer. Nadien werd het landgoed geschonken aan de Nederlandse Hervormde Kerk en verrees er een seminarium. Kees Kersbergen vervangt mij indien nodig.

Hier in de pastorie keert de rust weer een beetje weer. We zeggen wel eens over jonge mensen dat ze jonge honden zijn. Inmiddels weten wij hier achter de leibomen ook wat dat zeggen wil. Gelukkig bedaart onze nieuwe huisgenoot al weer een beetje, en wij met hem. Iedereen zij weer hartelijk gegroet namens ons drieën.

Verkiezing ambtsdragers 2022

Het moment om stil te staan bij het kiezen van nieuwe ambtsdragers is weer aangebroken. De gemeente krijgt ook dit jaar de gelegenheid om kandidaten voor de verschillende ambten naar voren te brengen.

Begin 2022 zullen vijf ambtsdragers aftredend zijn.

Als ouderling:

1. Jannetje Kes-Appel (herkiesbaar)
2. Walter Maas

Als diaken:

1. Trijntje Boes-Boes (herkiesbaar)

Als ouderling-kerkrentmeester:

1. Marien van Belzen
2. Cees Visser

De kerkenraad spreekt de wens uit dat voor degenen die herkiesbaar zijn, door de gemeente géén namen worden ingediend. Hierin heeft echter niet de kerkenraad maar u het laatste woord.

Indien voor een ambt onvoldoende kandidaten naar voren worden gebracht, zal de kerkenraad zelf rechtstreeks kandidaten benaderen om te vragen of zij beschikbaar zijn voor het ambt waarvoor zij worden geroepen.

Behalve uw verantwoordelijkheid om briefjes in te leveren, vraagt de kerkenraad om het vinden van nieuwe ambtsdragers ook mee te nemen in uw gebed.

Briefjes met kandidaten kunnen uiterlijk 30 september 2021 worden ingeleverd bij de scriba (Kets 19). Ook kunt u kandidaten doorgeven via e-mail: agneskes@kpnmail.nl.

Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:

Ouderling:	
Diaken:	
Ouderling-kerkrentmeester:	

Naam:

Adres:

Datum:

Handtekening:

DE CLUBS GAAN WEER BEGINNEN !!

Na een jaar zonder clubavonden, willen we graag vanaf dinsdag 28 september a.s. weer proberen de draad op te pakken. Het seizoen zal worden afgesloten in de week voor Pasen 2022. De kosten bedragen €15,= per clubseizoen.

De Waterhoenen starten op dinsdag 28 september

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt om de week gehouden op dinsdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

De Meisjesclub 'Wees Een Zegen' start op woensdag 29 september

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt om de week gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

Op de eerste clubavond zullen de kinderen een "schema" mee naar huis krijgen.

**Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig,
dan ben je van harte welkom op
dinsdag 28 september of woensdag 29 september**

Clubkamp:

Aan het einde van dit clubseizoen gaan we weer op clubkamp.

Noteer de datum alvast in de agenda: **20 t/m 22 mei 2022**

Christelijk Jeugdwerk Marken

BELANGRIJK:

De kinderen worden verzocht bij binnenkomst in de Patmoskerk / Gebouw Hoogh de handen te desinfecteren met de door ons aangeboden gel.

Mocht uw kind verkouden zijn, koorts of keelpijn hebben, dan is het dringende verzoek om uw kind op dat moment niet naar de club te laten gaan. Zodra deze klachten verdwenen zijn, is uw kind weer welkom.

14 september 1961

10

14 september 2021

14 september 2021

zijn onze (schoon) ouders en bap en bessie

Jan Schipper

en

Aagje de Jong

60 jaar getrouwd

Wij willen het diamanten bruidspaar van harte feliciteren
en wensen ze nog veel gelukkige en gezonde jaren samen.

Tijs en Alina

Leon

Eva

Grietje en Pieter Jacob

Maarten en Jolijn

Milan en Esther

We zijn verrast en geraakt door de vele reacties in de vorm van kaarten, bloemen en cadeau's op het feit dat we 60 jaar getrouwd zijn. Daarvoor een ieder hartelijk dank; we hebben veel om dankbaar voor te zijn.

Lutje en Gerrit Verkade

09-09-2011 Martin Zeeman 09-09-2021

Memories

Oh memories

All those precious memories

All I have is memories

Memories of you

Van Morrison

Jan Pieter

Rommelmkt

Patmoskerk

Vrijdag 17 september van 19.00 – 22.00 uur

Zaterdag 18 september van 10.00 – 16.00 uur

De rommelmarkt vindt plaats in en om de Patmoskerk. De markt zal zeer ruim opgezet worden zodat we aan de COVID -19 regels (1 ½ meter) kunnen voldoen.

Indien mogelijk zullen we ook een kopje koffie met wat lekkers verkopen.

Zet het in uw agenda en kom gezellig langs. Er wordt van alles verkocht, van antiek tot nieuwe spullen.

Let op!! Er kunnen GEEN spullen gebracht worden voor deze rommelmarkt. In april, tijdens de BAZAR (7 en 8 april 2022) zullen we wederom een rommelmarkt organiseren.

Voor vragen:

Trijn Boes 06 23434009

Jaap Boes 06 12888136



BELANGRIJK:
VOORAF AANMELDEN VIA INSCHRIFFORMULIER IN HET KERKBLAD,
TELEFONISCH OF VIA MAIL

STARTDIENST

**ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021 OM 10:00 UUR
IN DE PATMOSKERK**



Voorganger: Ds. H.Z. Klink

Organist: Hans Jütte

Muzikale begeleiding: Tess Zondervan, Nick Springer en Maikel Schipper