

# Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:38

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 25 september 2021

## Kerkdienst Zondag 26 september 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

*Kerkdienst en Uitzending*

### *Patmoskerk*

10.00 uur	Ds. S ten Heuw	leiden
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Freek Visser en Piet Boes	
Eerste Collecte	Onderhoudsfonds P.G.M. (kerk TV.)	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
	Kerk	
Tweede Collecte	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

### Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	26 september	Efeziërs 4:1-16	Een geschenk uit de hemel
maandag	27 september	Efeziërs 4:17-24	Nieuwe wegen inslaan
dinsdag	28 september	Efeziërs 4:25-5:2	Maak Gods heilige Geest blij
woensdag	29 september	Efeziërs 5:3-20	'Er moet licht komen!'
donderdag	30 september	Spreuken 14:1-14	Wat is wijsheid?
vrijdag	1 oktober	Spreuken 14:15-24	Goed en kwaad
zaterdag	2 oktober	Spreuken 14:25-35	Positief en negatief

### Voorbede

1. Voor de mensen in La Palma, die al hun bezittingen zijn kwijtgeraakt na de vulkaanuitbarstingen op hun eiland. Wees hen nabij.
2. Zegen de koning en zijn gezin. Geef hem wijsheid voor alle moeilijke taken en zaken waarvoor hij staat.
3. Geef ons hoop om het leven op aarde een toekomst te geven en in de zorg om de klimaatsverandering van onze planeet.
4. Ontferm U over hen die het geloof hebben opgegeven. Open uw armen en breng hen weer terug.
5. Geef ons saamhorigheid en waardering voor elkaar in de tweestrijd die het coronavirus met zich meebrengt.
6. Troost allen die hun geliefde verloren hebben en missen. Help hen door de dag heen.
7. Voor de zieken die geen hoop meer hebben. Dat zij veilig in Jezus' armen hun toevlucht mogen vinden.

Aagtje Commandeur van Riel



*Beter een schamel bezit en ontzag voor de Heer  
dan grote rijkdom en veel onrust.*

*Spreuken 15:16*

Grote verschillen in rijkdom en armoede teisteren onze wereld. Het probleem is van alle tijden. We vinden de verhalen in de Bijbel. Denk maar aan de rijke man en de arme Lazarus. Jezus noemt het ook als een kruik met geurende olie over hem wordt uitgegoten. De armen hebt ge altijd bij u. Het verhaal van de talenten, niet iedereen kreeg even veel talenten.

Armoede is met geen enkel politiek stelsel op te lossen. Pas als het ontzag voor de Heer de hele wereld vult zal armoede geen rol meer spelen.

Neem het communisme, een prachtig systeem. Maar op de lange duur werkt het verkeerd uit. Je hoeft niet meer te denken, er wordt voor je gezorgd. Toen de muur viel ontdekten ze dat zij in veel dingen stil waren blijven staan. De creatieve mens was zoek.

Ook Nederland heeft verschillende pogingen gewaagd armen uit het slop te halen. In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht. "Fatsoenlijke armen" kregen in Veenhuizen een stenen woning met tweeënhalve hectare grond om te bewerken. Het is een schokkende geschiedenis. De armen werden gevangene van het goed bedoelde plan. In die jaren was de regering er alleen om een veilige omgeving te bieden aan het volk. Armoede leidde tot diefstal was de gedachte. Een uitkering om in leven te blijven was een gunst. Welke alleen werd toegewezen als de kerkelijke gemeenschap onvoldoende gelden in kas had.

Hoe anders is het nu. Bijstand en toeslagen zijn een recht geworden. En ook dit systeem heeft de nodige ellende gebracht. Zelfs mensen die goed geschoold zijn kunnen alle wetten en regels niet meer volgen. We zijn vastgelopen in de vele wetten en regels. Zelfs zij die de regels maken komen er niet meer uit. Ging het zo ook niet met de farizeeërs? Nu zijn we op zoek naar de menselijke maat.

De Spreuken dichter zegt: *Beter een schamel bezit en ontzag voor de Heer*. Vertaald naar deze tijd: ga ont spullen! Het is helemaal niet erg als je geen auto hebt. De mensheid kon eeuwen zonder. Deel wat je kan missen. Heb oog voor elkaar. Leer ontvangen wat de ander je wil geven. Sta daar open voor. Haal de buitenstaander in je kring. Dat is een spannend avontuur. Misschien leren we zo onszelf beter kennen.

Onze Schepper heeft in ieder geval het beste met ons voor.

Ria Kaars



**KERKCOLLECTES****KERK**

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 15 t/m 21 september 2021 ontvangen:

- Collecte 19-9 en diverse collectes september: € 214,50  
(€ 130,00 op rekening en € 84,50 contant in de kerk)

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**DIACONIE**

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 15 t/m 21 september 2021 ontvangen:

- Collecte 19 september voor plaatselijk werk: € 208,50  
(€ 98,50 op rekening en € 110,00 contant in de kerk)
- T.b.v. diverse collectes september: € 70,00

**ZENDING**

Ten behoeve van de Zending is in de afgelopen week op rekening ontvangen € 20,00.

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.*

**Collecte zondag 26 september 2021 voor KerkTV Marken.**

Voor het uitzenden van de kerkdiensten is nieuwe apparatuur gekocht, wordt internet betaald en zijn licenties aangeschaft.

In 2020 is daaraan uitgegeven € 9.475,00.

Via collectes en andere giften hebben we van u al 5.000 euro ontvangen.

Waarvoor natuurlijk: Hartelijk dank!

Dit jaar – 2021 – hebben we tot nu toe ruim 1.000 euro ontvangen.

U ziet het, we kunnen nog wel wat geld gebruiken.

Daarom hopen we dat u uw waardering voor KerkTV a.s. zondag bij de eerste collecte nog een keer wilt laten blijken en weer ruimhartig zult geven.

De ‘cameraploeg’, de kerkrentmeesters en Diaconie.

**Vanuit de pastorie****Versoepelingen maatregelen**

De overheid heeft onlangs versoepelingen afgekondigd in de maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Zaterdag 25 september komt in de meeste gevallen de verplichte sociale afstand van 1,5 meter te vervallen. Het advies van de landelijke kerk is om gepaste afstand te bewaren. Daarom handhaven we voorlopig nog de onderlinge afstand van 1,5 meter in onze kerkelijke gebouwen. Hetzelfde geldt voor het vooraf opgeven voor de kerkdiensten. Aan toegangscontrole met een coronatoegangsbewijs doen we in de kerk niet want iedereen is welkom in de kerkdiensten. Om de gepaste afstand te kunnen garanderen willen we het vooraf aanmelden tot en met zondag 10 oktober handhaven. Op die zondag vieren we samen het Heilig Avondmaal op de manier zoals we op 4 juli hebben gedaan. Voor zondag 17 oktober hoeft u zich dan niet meer in te schrijven.

**Startbijeenkomst Gemeente Groei Groep**

Volgende week donderdag 30 september komt voor het eerst de Gemeente Groei Groep weer bij elkaar na het uitbreken van de pandemie. We beginnen met een informele bijeenkomst in de hal van de Patmoskerk, echter deze keer zonder gezamenlijke maaltijd



Natuurlijk wel met een hapje en een drankje. Er is een toelichting op het programma voor de komende maanden en we gaan een aantal liederen zingen. Iedereen is van harte welkom. Ook als je nog nooit bij ons bent aangeschoven. Dan ben je dubbel welkom. We beginnen om 20.00 uur.

### **Informatieavond cursus 'Leren geloven vandaag?'**

Wie actief is op sociale media heeft ook daar de aankondiging voor de informatieavond voor de nieuwe cursus christelijk geloof in gewone taal kunnen zien. Graag maak ik opnieuw van de gelegenheid gebruik om deze cursus, die 'Leren geloven vandaag?' heet, onder de aandacht te brengen. We hopen dat ook jonge mensen de stap durven wagen om met deze cursus te beginnen. Het is voor mij een even groot waagstuk als voor jullie! Maar we komen ongetwijfeld verder als we samen in gesprek gaan over wat geloven vandaag betekent. Schrijf donderdag 7 oktober om 20.00 uur gewoon in je agenda. Tot dan!

### **Ten slotte**

Een paar weken geleden schreef ik al dat er heel wat speelt in levens en gezinnen van gemeenteleden. En dat is nog steeds zo. Verdriet om het verlies van lieve mensen, verdriet om het verlies van gezondheid en een lang leven. Het zijn soms aangrijpende verhalen maar tegelijk bemoedigen ze ook omdat het zoveel aan moed, aan geestkracht en geloofsvertrouwen aan de oppervlakte brengt. Iedereen die er mee te maken heeft, in eigen leven of gezins- en familiekring, wensen we veel sterkte en nabijheid van de Here God toe. Wees allemaal gegroet namens de drie van de pastorie.

Ds. H.Z. (Huib) Klink - hzklink@icloud.com - 0299 203076 - 06 21564286

## **Programma Gemeente Groei Groep 2021-2022**

### **Inleiding en toelichting**

Als Gemeente Groei Groep komen we bij elkaar voor onderlinge ontmoeting. Zo kunnen we samen groeien in geloof, gebed en het gesprek daarover. In het afgelopen seizoen zijn we aan de slag gegaan met het boekje over het Johannesevangelie van Niels de Jong, *Jezus beter begrijpen in het licht van Johannes*. Uitgeverij Boekencentrum, 2010. Hier willen we ook het nieuwe seizoen mee verdergaan. De leiding van onze kring is in handen van de coördinatoren Luutje Kes en Wim Schul en de predikant.

### **Programma**

Bijna traditiegetrouw beginnen we een nieuw seizoen van de GGG met een informele avond die bestaat uit een gezamenlijke maaltijd. Vanwege de gevolgen van de pandemie stellen we een gezamenlijke maaltijd nog even uit.

De startbijeenkomst staat in september op het programma en de eerste bijeenkomst waarin we het boekje ter hand nemen staat gepland in oktober. De totale omvang van het programma betreft 6 donderdagavonden van 20.00-22.00 uur en het weekend. Hoe we met het weekend omgaan en de invulling daarvan bepalen we in de loop van het seizoen.

<i>Bijeenk.</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Data</i>
0	Startbijeenkomst: terug- en vooruitblik	30-09-2021
1	Hoofdstuk 6 Over de herder en de schapen (Joh. 10-12)	14-10-2021
2	Hoofdstuk 7 Dienend leiderschap (Joh. 13)	18-11-2021
3	Hoofdstuk 8 Toekomst beloofd (Joh. 14-17)	16-12-2021
4	Weekend: Thema/onderwerp n.t.b. in overleg	21 t/m 23-01-2022
5	Hoofdstuk 9 Jezus' lijden en sterven (Joh. 18-19)	17-02-2022
6	Hoofdstuk 10 Jezus na zijn dood (Joh. 20-21)	07-04-2022

### **Praktische informatie**

Contactpersoon en organisator GGG is

Wim Schul  
wwschul@hotmail.  
0299 601799

De bijeenkomsten worden gehouden in de hal van de Patmoskerk.



## Liturgie zondag 26 september 2021

De tweede zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.  
Protestantse Gemeente Marken.

### Opening

Orgelspel en klokgelui

Psalm 84 *Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer* vers 1, 2 en 3

Welkom en mededelingen

Stiltemoment

Bemoediging en groet

Kyrie en gloria

Lied 973 *Om voor elkaar te zijn uw oog en oor* couplet 1, 2, 3 en 4

### Rondom het woord

Gebed bij de opening van de bijbel

Kindermoment

Eerste lezing

Marcus 1:16-22 uit de *Naardense Bijbel*

Lied 840 *Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom* couplet 1, 2 en 3

Tweede lezing

Marcus 8:34-38 naar keuze van de lector

Lied 914 *Geef mij, Heer, mij los te zingen* couplet 1, 2 en 3

Preek

Meditatief orgelspel

Lied 835 *Jezus, ga ons voor* couplet 1, 2 en 3

### Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst

Bericht van overlijden

Lied 513 *God heeft het eerste woord* couplet 1, 2 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader

### Heenzending en zegen

Slotzang

Lied 904 *Beveel gerust uw wegen* couplet 1, 2, 3 en 5

Zegen met gezongen Amen (lied 340b)

## Bijwonen kerkdiensten op 3 en 10 oktober 2021

Voor het bijwonen van de kerkdiensten op 3 en 10 oktober kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij **Agnes Kes**, Kets 19; of
- Per e-mail: [agneskes@kpnmail.nl](mailto:agneskes@kpnmail.nl) (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder.

### Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen op 3 en/of 10 oktober 2021"

(in te leveren bij **Agnes Kes**, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; beide zondagen zijn mogelijk)

<input type="radio"/>	3 oktober	Patmoskerk
<input type="radio"/>	10 oktober	Eerste dienst in de Grote Kerk om 09.30 uur
<input type="radio"/>	10 oktober	Tweede dienst in de Patmoskerk om 11.00 uur



### **Bijbelgenootschap in de Golf helpt gastarbeiders**

'Wat we hun komen brengen? Hoop!' zegt directeur Hrayr Jebejian van het Bijbelgenootschap in de Golf (BGG). Hij heeft het over de gastarbeiders in de zeven landen in de Arabische Golf. Ze leven vaak onder ellendige omstandigheden. Het migrantenwerk van zijn bijbelgenootschap wordt gesteund door het NBG.

Wat doet het BGG daartegen? 'Kerken gaan elke dag de werkkampen in om daar te bidden, een bijbelverhaal te lezen, een bijeenkomst te organiseren of om een bijbel te geven aan wie er een wil. Want een deel van de migranten is christelijk, bijvoorbeeld uit de Filippijnen, Ethiopië of India.

Steun onze actie: Bijbels voor arbeidsmigranten in Bahrein. Een donatie kan via de onderstaande link: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-bahrein?project=Bijbels%20voor%20arbeidsmigranten%20in%20Bahrein>

### **NBG-blogserie over karakter, gedrag en de Geest**

'Vrede begint bij mijzelf', zegt de katholieke theoloog Frank Bosman deze week in een blog over het werk van de heilige Geest, geschreven voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Negen bijbelkenners – onder wie Nikolaas Sintobin, Kelly Keasberry en Andries Knevel – reflecteren in een blogserie op verschijnselen als angst, agressie en depressie die in coronatijd naar boven komen.

De blogserie verschijnt op debijbel.nl en in de gratis app *Mijn Bijbel*, die te vinden is in de Google Play Store en de App Store.

### **Eerste NBV21-bijbels rollen van de pers**

Bij Royal Jongbloed in Heerenveen zijn de eerste exemplaren van de NBV21 van de drukpers gerold. 'Ik verheug me erop dat iedereen deze bijbel straks kan lezen', zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

De NBV21 wordt over precies twee maanden gepresenteerd. Het is de up-to-date gebrachte Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Beter, scherper en krachtiger dan de versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers. Wie alvast een exemplaar wil reserveren, kan terecht in de boekhandel en in de NBG-webshop.

*Meer weten over de NBV21? Kijk op [NBV21.nl](http://NBV21.nl) of schrijf je in voor de [NBV21-nieuwsbrief](#)*

-0-0-0-0-0-0-

Zoals u ziet zijn de NBG nieuwsitems deze keer korter dan u van mij gewend bent, dit komt door de vakantieperiode, toen is er weinig tot niets geplaatst van het NBG, daarom deze samenvattingen om qua plaatsing van de berichten niet in het nauw te komen met volgende nieuwsbrieven. In het vervolg krijgt u weer de uitgebreidere versies.

Anneke Commandeur



*"En niemand weet wat leven is,  
alleen dat het een gegeven is.  
En dat van dit geheimenis,  
God het begin en einde is".*

Na alles wat hij heeft meegemaakt is toch nog plotseling overleden  
mijn man, onze ta en schoonvader en trotse bab

## **Sijmen Schouten SZ**

In de leeftijd van 87 jaar

A. Schouten-Visser

Marie en Kees

Stephan en Kelly

Jack en Charmaine

Geertje en Dirk

Lotte

Marken, 18 september 2021  
Kerkbuurt 61, 1156 BL Marken

*Een man om op te bouwen,  
Een man om te vertrouwen.  
Een man recht door zee,  
Mem, wij leven met je mee.*

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 23 september in besloten kring.

Voorafgaand aan de besloten afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren in de Grote  
Kerk van 13:15 tot 14:00 uur.



Lieve bab,

Nu je niet meer bij ons bent  
wordt het gemis steeds meer.  
Altijd helpen, altijd vrolijk  
altijd welkom iedere keer weer.  
We hebben nu alleen nog maar  
de herinneringen, ook al zijn die fijn.  
Jou te missen doet nog altijd pijn.  
Je was een geweldige ta,  
bab en nog zoveel meer.  
Bedankt voor alles bab...  
We zien elkaar wel weer.

Stephan, Kelly, Jack, Charmaine en Lotte

Zalig, die in Christus sterven, de doden, die de hemel erven, voor wie Hij woning heeft bereid. Na de nacht van strijd en zorgen aanschouwen zij de eeuwige morgen, ontwakend tot onsterfelijkheid. Van moeiten rusten zij. Hun lijden is voorbij. Halleluja, bij 's Vaders troon wacht hen de Zoon hun werken volgen hen als loon.

Op 18 september 2021 bereikte ons het droevige bericht dat mijn lieve zwager en onze lieve ome Sijmen is overleden. De Here heeft hem Thuisgehaald. Wij denken aan alles, wat hij voor ons heeft betekend. Ook toen mijn lieve man en onze unieke lieve vader werd Thuisgehaald de herinnering dragen wij in ons hart.

Namens onze kinderen en klein kinderen J Visser-Pereboom.

*Wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt!*

Het kaarsje is gedoofd, je weet dat het komt, maar het komt altijd te snel.

Afscheid nemen is moeilijk maar weet lieve Aaltje, Marie en Kees, Stephan en Kelly, Jack en Chermaine, Geertje en Dirk, Lotte dat tranen zullen opdrogen.

Mooie herinneringen aan Sijmen, Ta, schoonvader en Bap zullen voor altijd blijven.

Die herinneringen gaan jullie vast troosten ook al zal dat zijn met een lach en een traan, dat mag.

Wij van de "Engelse club" willen jullie heel veel sterkte en kracht toewensen nu en in de komende tijd.

Neel, Frank, Adinda, Jaap, Marjolein, Elbert, Eline en Kees



Wij waren geschokt toen wij vernamen dat onze buurman

Sijmen Schouten

toch nog plotseling was overleden. Hoewel hij om gezondheidsredenen al een paar jaar in Swaensborch woonde, was hij aan de Westzij nog altijd aanwezig.

Wij kennen hem als een gezellige, hartelijke, vrolijke man, vol met verhalen, die hij graag met je wilde delen.

Sijmen zal altijd in onze gedachten blijven. De Westzij is niet meer hetzelfde zonder hem.

Wij wensen zijn vrouw Aaltje, zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

De bureu.

---

***Een lege plek,***

***Een groot gemis***

***Een fijne herinnering is al,***

***Wat er nog is.***

***Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt,***

***als veel je wordt ontnomen.***

***Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,***

***en leven niet meer leven is.***

***Dan komt de tijd,***

***dat je verlangt naar rust***

***Dat het einde is gekomen.***

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen onze lieve buurman

***Sijmen Schouten***

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend. Met mooie herinneringen, nemen wij afscheid van hem. Meer dan 40 jaar was jij onze buurman. Onze kinderen heb je zien opgroeien en konden altijd bij jullie terecht. Maar door je afnemende gezondheid moest je verhuizen naar Swaensborch en je vrouw achterlaten op de Kerkbuurt.

Wij wensen buurvrouw Aaltje, Marie en Kees, Geertje en Dirk en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Dirk en Lijsje

Danielle, Jan en Sem

Patrick en Michala



Zaterdag kregen wij het droevige bericht dat de vader van onze vriendin Geertje toch nog plotseling is overleden.

### Sijmen Schouten

In gedachten zijn we bij jullie. Wij wensen Aaltje, Geertje, Dirk, Lotte en overige familie alle sterkte toe voor de komende tijd.

Anja en Theo

Grietje

Erna en Edward

Astrid en Cees

Miranda en Cornelis

Janny en Roel

Diana en Klaas

Het levenspad is afgelopen  
De grens bereikt met laatste kracht  
De hemel gaat nu voor hem open  
Hij is voor immer thuisgebracht.

Afgelopen zaterdag 18 september is de vader van onze vriendin Geertje overleden.

### Sijmen Schouten

Wij wensen Geertje & Dirk, Lotte, Marie & Kees, Stephan & Kelly, Jack & Charmaine en verdere familie veel sterkte toe met het verlies van hun vader, schoonvader en bap.

Pieter en Neeltje  
Hein Pieter en Hedwig  
Edward en Erna  
Klaas Dirk en Neeltje  
Pieter en Christina  
Johan en Neeltje  
Jaap en Daniëlle



# DE CLUBS GAAN WEER BEGINNEN !!

Na een jaar zonder clubavonden, willen we graag vanaf dinsdag 28 september a.s. weer proberen de draad op te pakken. Het seizoen zal worden afgesloten in de week voor Pasen 2022. De kosten bedragen €15,= per clubseizoen.

## De Waterhoenen starten op dinsdag 28 september

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt om de week gehouden op dinsdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

## De Meisjesclub 'Wees Een Zegen' start op woensdag 29 september

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt om de week gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

Op de eerste clubavond zullen de kinderen een "schema" mee naar huis krijgen.

**Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig,  
dan ben je van harte welkom op  
dinsdag 28 september of woensdag 29 september**

### Clubkamp:

Aan het einde van dit clubseizoen gaan we weer op clubkamp.

Noteer de datum alvast in de agenda: **20 t/m 22 mei 2022**

Christelijk Jeugdwerk Marken

### BELANGRIJK:

De kinderen worden verzocht bij binnenkomst in de Patmoskerk / Gebouw Hoogh de handen te desinfecteren met de door ons aangeboden gel.

Mocht uw kind verkouden zijn, koorts of keelpijn hebben, dan is het dringende verzoek om uw kind op dat moment niet naar de club te laten gaan. Zodra deze klachten verdwenen zijn, is uw kind weer welkom.





Marker Mannenkoor

# OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN MARKER MANNENKOOR



Marker Mannenkoor

Eind augustus zijn de wekelijks repetities van het Marker Mannenkoor weer opgestart na een gedwongen stop van anderhalf jaar. Op de onlangs gehouden ledenvergadering is besloten om te stoppen met de repetities op de zondagmiddag.

Vanaf 6 oktober a.s. worden de repetities gehouden op de WOENSDAGAVONDEN van 19.30 uur tot 21.00 uur in de GROTE KERK.

In het verleden heeft het koor een aantal festivals gehouden in het Treftpunt met medewerking van gastzangers. Door diverse gastzangers is aangegeven wel lid te willen worden van het koor, maar niet op de zondagmiddag te willen repeteren. Dus mannen van Marken dit is een mooie gelegenheid om op het koor te komen zingen. Kom gerust naar de repetities in de Grote Kerk op de woensdagavonden en wordt lid van dit gezellige koor!

Met vriendelijke groeten,  
Cor Visser (voorzitter)







# Aanstaande vrijdag 24 september

Het kienen vindt plaats in de Patmoskerk,  
Hoogkamplaan 1, en zal om 20.00 uur beginnen.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.

De overige kien data van dit jaar zijn:

Vrijdag 29 oktober

Vrijdag 19 november

Woensdag 29 december

