

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:39

verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 oktober 2021

Kerkdienst Zondag 3 oktober 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Doopdienst

10.00 uur

Ds H.Z.Klink

Organist

Dirk Kes

Kosters

Jaap Boes en Klaas Boes

Eerste Collecte

Kerk in Actie Kerk en Israël

Bankrekening NL75RBRB0841377847

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

Tweede Collecte

Kerk

Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	3 oktober	Johannes 8:1-11	Zandschrift
maandag	4 oktober	Johannes 8:12-20	Getuigenis
dinsdag	5 oktober	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid
woensdag	6 oktober	Johannes 8:37-47	Wie is je vader?
donderdag	7 oktober	Johannes 8:48-59	Wie heeft Abraham gezien?
vrijdag	8 oktober	Jesaja 28:1-13	Wartaal
zaterdag	9 oktober	Jesaja 28:14-22	Hoeksteen

Voorbede

1. Voor het doopkindje en de ouders. Geef dat het in geloof en liefde mag groeien en geef de ouders geduld en wijsheid.
2. Steun het werk van Kerk en Israël. Dat we ons geroepen voelen om solidair te zijn met hen die lijden onder onrecht, verdrukking en geweld.
3. Geef onze ouderlingen de moed om hun bijzondere taak te doen. Geef hen geloof en vreugde om uw heilzame woorden te spreken.
4. Voor de dieren. Dat er altijd mensen zullen zijn die zich het lot van de dieren aantrekken en opkomen voor het behoud van de natuur door U gekregen.
5. Laat alle overheden bijdragen aan vrede en gerechtigheid, hier en elders in de wereld.
6. Ontferm U over hen die het geloof hebben opgegeven. Open uw armen en breng hen weer terug.
7. Troost allen die hun geliefde verloren hebben en missen. Wees bij hen en geef dat zij zich gedragen weten.

Aagtje Commandeur van Riel

Overdenking: Prediker 4 vers 1 t/m 3 *“Wederom aanschouwde ik alle onderdrukkingen die onder de zon geschieden, en zie: tranen der onderdrukten, en zij hadden geen trooster; maar aan de zijde hunner onderdrukkers was macht – en zij hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden die reeds lang gestorven zijn, gelukkig boven de levenden die nog in leven zijn, en gelukkiger dan die allen (prees ik) degene die er nog niet geweest is, die nog niet heeft aanschouwd het boze werk dat onder de zon geschiedt.”*

In de tijd van koning Salomo was de wereld, zoals men die toen kende en zoals hierboven beschreven, een poel van ellende. Oorlogen, verdrukkingen, uitbuitingen en alles wat een mens maar kan bedenken om een ander te kwellen was aan de orde van de dag. Salomo schreef dat hij zelfs de doden en hen die (nog) niet geboren waren prees, omdat zij geen getuigen hoefden te zijn van alle narigheid die er toen gebeurde. De wereld leefde los van de Here God en zijn geboden, de machthebbers deden wat ze maar wilden en dat ging nagenoeg altijd ten koste van de zwakkeren. De afgoderij vierde hoogtij, zoals zo vaak, en de God van Israel was vergeten, kende men niet meer, op enkele trouwe volgelingen na. Bij wie konden de verdrukten troost zoeken? Men wist het niet en de afgoden boden ook geen soelaas. Daar was (en is) niemand ‘thuis’. De machten van het kwade zijn er ook niet om te helpen, slechts om te verdelgen. Uit de geschreven woorden van koning Salomo blijkt naar mijn indruk de hopeloosheid van de situatie. Zelfs de wijze Salomo zag geen toekomst meer in de wereld, geen hoop op drastische verandering ten goede. ‘Wordt maar niet geboren’ klinkt in zijn woorden door, dan behoef je al die ellende niet mee te maken. Zonder de Trooster, zonder onze Here, is de wereld, zijn schepping, gedoemd te mislukken. Je kunt er als mens maar beter niet zijn. Toen Salomo deze woorden overdacht, had hij blijkbaar schoon genoeg van de hele situatie. We komen dat wel meer tegen in de bijbel, denk hierbij aan de woorden van Jona ten opzichte van de situatie in Ninevé.

Hoe is de situatie nu in onze tijd, in de huidige wereld? Is er veel veranderd? Is de wereld erop vooruit gegaan of zou het in onze dagen nog erger geworden zijn dan in de dagen van Salomo? Hoe ervaren wij dat? Als ik 's-avonds mijn handen vouw om te danken voor wat de Here mij en de mijnen de afgelopen dag heeft gegeven en ik bid voor hen die het moeilijk hebben, thuis, in de familie, op Marken en verder op de wereld, dan heb ik de neiging om de problemen te benoemen en dan kom ik tot de ontdekking dat er zoveel narigheid is op deze aarde dat er geen einde komt aan het benoemen van de problemen. En dan rond ik maar af in het algemeen, want je wordt er ziek van. Wat maken mensen elkaar het leven toch zuur en wat is er toch een ellende op deze aardkloot. En dan kan ik me de woorden die Salomo uitte heel goed voorstellen. Natuurlijk zijn er veel goede dingen te benoemen en is elke geboorte van een nieuw mens een feest. Maar er is zoveel mis, dat je er hopeloos van zou worden.

Maar nu denk ik op de mensenmanier. Want onze trouwe God en Vader heeft allang ingegrepen. Natuurlijk laat onze Heer **zijn schepping** niet verloren gaan, daarom heeft Hij de Here Jezus gezonden, om ons de weg tot behoud te wijzen.

De weg uit alle ellende naar een nieuwe wereld waar alleen Hijzelf de dienst uitmaakt en een gelukkig eeuwig leven voor allen die in zijn reddingsplan willen geloven ligt te wachten. Hij geeft troost. En kun je die troost voelen, ervaren? Ja, ik vind van wel. Al ben ik persoonlijk niet zo emotioneel aangelegd en niet zo makkelijk geraakt, als in een dienst de verkondiging goed is 'geland' en ik fijn heb kunnen zingen, dan ga met een opgewekt gevoel naar huis.

Ook de geestelijke liederen die we zingen met het Marker Mannenkoor, waarvan er vele een rijke inhoud hebben, maken me vaak blij en trots dat wij de God mogen dienen die het allerbeste met ons voor heeft en zelfs zijn eigen Zoon heeft opgeofferd om ons een laatste kans te geven.

Onze Heer werkt ook nog steeds via natiën. Vredessoldaten van diverse landen werken via de Verenigde Naties in landen zoals Ethiopië, Libanon, Irak, Somalië en vele andere oorlogs- gebieden om oorlog te beëindigen, te voorkomen en de bevolking te helpen. Deze jongens en meisjes werken onder vaak levensbedreigende omstandigheden om de verdrukten te helpen een bestaan op te bouwen, onderwijs mogelijk te maken, medische verzorging te realiseren, veiligheidsdiensten (politie) op te richten en vele andere zaken. Laten wij deze broeders en zusters, die omzien naar hun naasten, gedenken in onze gebeden, opdat ze zegen mogen ervaren in hun werkzaamheden en veilig mogen terugkeren naar hun gezinnen/familie. Voor hen die helaas gewond zijn geraakt bidden we voor een spoedig herstel, en troost en sterkte voor de geliefden van hen die omgekomen zijn tijdens deze werkzaamheden. We mogen diep respect hebben voor deze jongens en meisjes die zich geven voor het creëren van een betere wereld. De macht van het kwade zal definitief gebroken worden als de Here Jezus wederkomt. En die tijd komt spoedig, want dat heeft Hij ons beloofd.

J.C. Commandeur

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 22 t/m 28 september 2021 ontvangen:

- Collecte 26 september: € 138,50
(€ 56,50 op rekening en € 82,00 contant in de kerk)
- Collecte 26 september – Onderhoudsfonds t.b.v. Kerk TV: € 579,00
(€ 448,50 op rekening en € 130,50 in de kerk)
- T.b.v. diverse collectes september: € 56,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 22 t/m 28 september 2021 ontvangen:

- T.b.v. diverse collectes september: € 18,50
- Project Pakistan: € 320,00
- Gift: € 100,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Collecte Kerk in Actie: Kerk en Israël op zondag 3 okt.

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Ze zien elkaar eerder als 'bezetter' of 'terrorist' dan als medemens.

Het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken. Ze brengen de kinderen met elkaar in contact. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobbies en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst! Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Israël/Palestina en wereldwijd. Doet u mee?

Van harte aanbevolen!!

Namens de diaconie,

Eef Visser



Liturgie zondag 3 oktober 2021

De 3^e zondag van de herfst om 10.00 uur, in de Patmoskerk, bediening van de Heilige Doop. aan Lynn, Loïs Sier. Protestantse Gemeente Marken.



apostel



Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Psalm 139 vers 1 en 2.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Moment voor de kinderen.

Lied 278 'Laat de kindren tot mij komen' ELB. (Dopeling binnen)

Doopformulier:

Onderwijzing en doopgebed.

Belijdenis: afwending en toewending. (Allen gaan staan)

Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 B.

(Iedereen mag gaan zitten m.u.v. de doopouders)

Lied 348 'Heer van uw Kerk', couplet 1 en 5.

(Kinderen worden uitgenodigd om naar voren te komen)

Geloften, doop en handoplegging.

Ontsteken en overhandigen doopkaars.

Toezingen doopouders met Psalm 121 vers 4.

(Iedereen mag gaan zitten, en kinderen terug naar hun plaats)

Dankgebed en loflied: Lied 348 couplet 7, 8 en 9.

(Daarna verlaten kinderen en de dopeling de kerk o.l.v. de ouderling van dienst)

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Eerste lezing uit de bijbel: Psalm 91 (lector).

Antwoordpsalm: 146 vers 1 en 3.

Tweede lezing uit de bijbel: Jozua 1,1-9 (voorganger).

Halleluja-lied: 672 'Kom laat ons deze dag', couplet 1 en 2.

Verkondiging: 'De zegen van herhaling' n.a.v. Jozua 1 vers 5b.

Lied 124 'Ik bouw op U', couplet 1 en 2 (Opwekking).

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 869 'Lof zij de Heer, ons hoogste goed', couplet 1, 3 en 6.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Kerkdiensten met Doop en Avondmaal

De kerkdiensten op de komende twee zondagen zijn bijzonder omdat niet alleen de lofzang klinkt en de woorden van God uit de bijbel te horen zijn maar deze woorden ook zichtbaar worden in water, brood en wijn. Aanstaaende zondag wordt Lynn Lois Sier gedoopt, de dochter van Danny Sier en Natasja de Waart. En volgende week zondag vieren we het Avondmaal. Voor beide kerkdiensten kun je je nog aanmelden. Zoveel mensen hebben dat nog niet gedaan en daar zit wel iets moois achter. We gunnen familie en vrienden de ruimte om fysiek bij de doopdienst aanwezig te zijn. Wees echter niet al te bescheiden want we kunnen met behoorlijk wat mensen in de Patmoskerk, dus voel je vrij om je alsnog aan te melden. Hetzelfde geldt voor de twee kerkdiensten op zondag 10 oktober als we het Avondmaal vieren. Ook daar loopt het nog niet storm dus er is plek genoeg. Vergeet niet dat we die ochtend om 09.30 uur beginnen in de Grote Kerk en om 11.00 uur in de Patmoskerk. We hopen weer op een vreugdevolle dienst van Schrift en Tafel.

Start #FM!

Volgende week is het zover. Dan worden de uitnodigingen voor Follow Me! weer uitgedeeld aan alle jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. We beginnen op dinsdag 26 oktober om 20.30 uur in de bovenzaal van Het Gebouw Hoogh. Ik hoop niet dat ik het ouders en jongeren met deze laatste aanmoediging om mee te doen al te lastig maak. Natuurlijk weet ik dat je er niet altijd (of omgekeerd?) zin in hebt maar het is wel goed voor je ontwikkeling als mens. Stiekem reken ik er een beetje op dat jullie me en ta je prikkelen om weer mee te doen. Alleen met jouw aanwezigheid kunnen we er een paar mooie avonden van maken.

Introductieavond 'Leren geloven vandaag?'

Mijn reclamemakerij is nog niet afgelopen. Al weken hangen er overal affiches voor de nieuwe cursus christelijk geloof in gewone taal die 'Leren geloven vandaag?' heet. Een uitdagende naam en een ambitieuze aanduiding want ik moet het nog wel voor elkaar krijgen om in gewone taal het christelijk geloof kort en bondig uit te leggen. Daar heb ik jullie inbreng hard bij nodig dus zijn vooral jonge mensen meer dan welkom. Inmiddels heb ik gelukkig al twee aanmeldingen. Volgende week donderdag 7 oktober is de introductieavond in Het Gebouw Hoogh. Op die avond is iedereen welkom die ook maar een beetje nieuwsgierig is. Tot ziens!

Gebedskring

Op donderdag 7 oktober aanstaande komt de gebedskring weer bij elkaar om te bidden voor de wereld en de mensen om ons heen. Iedereen van harte welkom. Aanvang 20.00 uur in de consistorie van de Patmoskerk.

Ten slotte

Afgelopen zondag was ik te gast in de Andreaskerk te Dordrecht. Een bekende plek in een bekende stad. Mooi om de Dordtse Grote Kerk weer te zien en de iconische spoorbrug. Meer dan 10 jaar dagelijks tafereel. Onder mijn arm nam ik de eerste preek mee over het boek Ruth die ik hier de 17^e oktober hoop te houden. Ze hadden daar in Dordt dus een primeur. Aanstaaende zondagavond mag ik opnieuw te gast zijn op bekend terrein. Dan voert de reis naar Bru (Bruinisse), de bakermat van de Zeeuwse mosselvisserij, waar ik 10 maanden dienstwerk verrichte.

Verhuur gebouwen Protestantse Gemeente Marken is weer mogelijk

Met ingang van 25 september 2021 is het weer mogelijk om de gebouwen van de kerk te huren voor verenigings- en andere activiteiten. Reserveringen kunnen worden gedaan per e-mail mjva@ziggo.nl, via Whatsapp en telefonisch: 06-37073019.

Tarieven:

Het Gebouw, Kerkbuurt 15: € 12,50 per uur.

Hal Patmoskerk incl. keuken, Hoogkamplaan 1: € 25,- per uur.

Grote Kerk, Kerkbuurt 13: € 200,- per dagdeel.

Patmoskerk, Hoogkamplaan 1: € 200,- per dagdeel.

Het College van Kerkrentmeesters.

Elektronisch orgel in Het Gebouw

In Het Gebouw op de Kerkbuurt staat al enige jaren een (naar nu blijkt) defect elektronisch orgel inclusief orgelbank. Omdat het nogal wat plaats inneemt zijn we van plan om het orgel af te voeren naar de Milieustraat in Purmerend tenzij iemand er belangstelling voor heeft. Het is een Content-orgel met twee klavieren, model K300, serienummer 55134, 50 Hz, 70 Watt.

Mocht iemand er toch belangstelling voor hebben, dan kan hij of zij zich voor 4 oktober 2021 melden bij de kerkrentmeesters via tel. nr. 06-37073019. Na die datum wordt het verwijderd.

De kerkrentmeesters.



Marker Mannenkoor

OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN MARKER MANNENKOOR



Marker Mannenkoor

Eind augustus zijn de wekelijks repetities van het Marker Mannenkoor weer opgestart na een gedwongen stop van anderhalf jaar. Op de onlangs gehouden ledenvergadering is besloten om te stoppen met de repetities op de zondagmiddag.

Vanaf 6 oktober a.s. worden de repetities gehouden op de WOENSDAGAVONDEN van 19.30 uur tot 21.00 uur in de GROTE KERK.

In het verleden heeft het koor een aantal festivals gehouden in het Treftpunt met medewerking van gastzangers. Door diverse gastzangers is aangegeven wel lid te willen worden van het koor, maar niet op de zondagmiddag te willen repeteren. Dus mannen van Marken dit is een mooie gelegenheid om op het koor te komen zingen. Kom gerust naar de repetities in de Grote Kerk op de woensdagavonden en wordt lid van dit gezellige koor!

Met vriendelijke groeten,
Cor Visser (voorzitter)

KLEDINGAKTIE "MENSEN in NOOD" 2021

Zoals u inmiddels weet, komen we op **9 oktober** a.s. weer bij u langs ivm de kledingactie voor Mensen in Nood. Alle nog goed bruikbare kleding, brillen, schoeisel (aan elkaar geknoopte veters!), dekens en lakens zijn allemaal weer welkom. Tussen 10 en 12 uur halen de vrijwilligers het bij elke deur op. We hopen dus van harte op een goede opkomst van vrijwilligers!!!

Dit jaar is de opbrengst van de kledingactie bestemd voor de heropening en bevordering van het onderwijs in Oeganda. Oeganda is een van de landen met een groot aantal niet-schoolgaande kinderen. Door COVID-19 zijn veel scholen gesloten. Onlangs is het ministerie van Onderwijs en Sport in Oeganda begonnen met de gefaseerde heropening van scholen, maar het is vrijwel zeker dat het niveau van de kinderen die de basisprincipes van lezen, schrijven en rekenen nog niet goed onder de knie hadden toen de coronacrisis begon, is gedaald, omdat het nog niet goed ingeslepen was. En nog veel erger: nu is al te zien dat een aanzienlijk aantal leerlingen waarschijnlijk niet terugkeren zal naar school vanwege verschillende factoren. Kinderen worden vaak thuisgehouden, omdat er geen geld meer is om het schoolgeld en schoolmaterialen zoals boeken, pennen en schooluniform te betalen. Maar ook tienerzwangerschappen en vroege huwelijken spelen een rol. En kinderen worden vaak thuisgehouden om nu voor het huishouden te zorgen of om op het land mee te werken, doordat de inkomsten vanwege corona sterk zijn teruggevallen.

In een land waar toegang tot elektriciteit, internet, boeken en onderwijsmateriaal minimaal is, heeft de langdurige schoolsluiting door corona de kwetsbaarheid van alle kinderen vergroot, maar vooral ook voor de gemarginaliseerde kinderen. De onderbreking van het onderwijs heeft enorme gevolgen!! Terwijl wereldwijd en door verschillende onderzoeken is bewezen: kinderen die naar school gaan en hun school afmaken, hebben meer kans op een beter betaalde baan, trouwen op latere leeftijd en krijgen een gezonder gezin. Bovendien sturen deze kinderen als ze later volwassen zijn hun kinderen – zoons en dochters!! – vaak ook weer naar school en gaan ook hun kinderen daarmee een betere toekomst tegemoet. Onderwijs is vaak de sleutel tot positieve verandering!! En voorkomt vaak uitbuiting.

Daarom wil Mensen in Nood via Cordaid en de Oegandese regering samen met de lokale onderwijsautoriteiten, ouderraden van de scholen, leerkrachten en het schoolmanagement leerlingen aanmoedigen om terug naar school te gaan. Dat doen ze oa door ouders thuis te bezoeken om het belang van onderwijs te bespreken, school-campagnes en ouderbijeenkomsten te houden, media-aankondigingen, bewustwordings-evenementen organiseren en opvolging van leerkracht en leerling. Ook stellen ze onderwijspakketten ter beschikking met oa boeken, schrijfgerei, schriften en zorgen voor een schooluniform, zodat elk kind er zonder onderscheid goed uitziet.

De opbrengst van de kledingactie komt zo ten goede aan de bevordering van het onderwijs in Oeganda

Nelie Springer-Zeeman

Eef Visser