

# Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:40

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 9 oktober 2021

## **Kerkdienst Zondag 10 oktober 2021**

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

*Kerkdienst en Uitzending*

**Grote Kerk en Patmoskerk**

*Viering Heilig Avondmaal*

09.30 uur	<b>Grote Kerk</b>
Voorganger	Ds.H.Z.Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven
11.00 uur	<b>Patmoskerk</b>
Voorganger	Ds. H.Z.Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes
Eerste Collecte	Diaconie
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken

## **Dagelijkse Schriftlezingen**

zondag	10 oktober	Jesaja 28:23-29	Landbouwbeleid
maandag	11 oktober	Jesaja 29:1-8	Ariël uitgeschakeld
dinsdag	12 oktober	Jesaja 29:9-16	Gesloten boek
woensdag	13 oktober	Jesaja 29:17-24	Alles wordt anders
donderdag	14 oktober	Marcus 10:1-12	Huwelijkswet
vrijdag	15 oktober	Marcus 10:13-22	Kinderen van het koninkrijk
zaterdag	16 oktober	Marcus 10:23-31	Door het oog van een naald

## **Voorbede**

1. Zegen de viering van het Heilig Avondmaal. Dat we gedenken dat door het offer van Jezus en de liefde van God al onze zonden vergeven zijn.
2. Troost allen die in rouw zijn. Dat zij troost mogen vinden in mooie herinneringen en zich geborgen voelen in Uw hand.
3. Voor de ouderen op Marken en in verzorgingstehuizen. Wees voor hen een sterke stad.
4. Geef de diakenen wijsheid en kracht om te helpen en te dienen.
5. Laat alle overheden bijdragen aan vrede en gerechtigheid, hier en elders in de wereld.
6. Geef ons inzicht in en verantwoordelijkheid voor de kwetsbaarheid van onze planeet.
7. Ontferm U over hen die het geloof hebben opgegeven. Maak hen weer levende leden van Uw gemeente.

Aagtje Commandeur van Riel

**" Allen leden van één lichaam".**

1 Korinthe 12 : 26 en 27

Heb je weleens met aandacht naar een boom gekeken? Er is geen blaadje van die boom hetzelfde. Al de bladeren, groot en klein, allerlei vormen en kleuren, zijn verschillend. Ze zijn allemaal uniek. Toch zijn ze van dezelfde boom. Alle zijn verbonden aan de takken, die weer vastzitten aan de stam, die de levenssappen ontvangen vanuit de wortels.

Zo is het ook in het Koninkrijk van God. Zo ziet Paulus het ook. De broeders en zusters in de Here Jezus Christus in de gemeente van Korinthe, zijn als de bladeren van een boom. Ze zijn heel verschillend, maar door een waar geloof verbonden aan dezelfde "Boom": de Here Jezus Christus. Door het eenzijdig genadewonder van Gods Geest zijn zij van dood levend gemaakt in het uur van Gods welbehagen. Zij zijn van de oude wortel van Adam afgesneden en door het ware geloof in de "Wijnstok", Jezus Christus, ingeënt. Daarom krijgen al de bladeren levenssappen van hetzelfde wortelstelsel. Je ziet het ook in de Bijbel. Neem de kleine Samuël, denk aan koning Manasse, de profeet Jeremia, Johannes de Doper, Levi de tollenaar, Zacheüs, die door Jezus uit de boom wordt geroepen, de moordenaar aan het kruis, de apostel Paulus, Lydia of de jonge Timotheüs; ze zijn allemaal verschillend van afkomst, achtergrond, karakter en leiding. Allen zijn ze anders door Gods Geest getrokken uit de duisternis van hun bestaan tot Gods wonderbaar en heerlijk licht. Toch worden zij allemaal door dezelfde Geest geleid en geregeerd. Paulus zegt hierover, de gelovigen, Gods kinderen in Korinthe, vormen met elkaar het lichaam van de Here Jezus Christus. **Wezenlijk daarbij is dat een ieder, heel persoonlijk, met de band van het ware geloof met het "Hoofd" van het lichaam verbonden is.**

Laten we dat altijd blijven benadrukken, ook en juist naar onze jeugd: een mens moet wederom geboren worden tot een levende hoop. Dat is het werk van Gods Geest. Je moet van dood levend worden gemaakt. Je moet in Jezus Christus zijn. Je moet uit Hem bediend worden.

Paulus benadrukt hier opnieuw het herscheppende werk van Gods Geest.

Een ieder moet heel persoonlijk worden geleid en bediend door de Geest van de Here Jezus.

Zoals het lichaam aan het hoofd verbonden is, zo zijn de leden van de gemeente van Korinthe als delen van hetzelfde lichaam, door het geloof verbonden aan Jezus Christus.

De brieven van Paulus staan in het bestaan van de Kerk. Hij schrijft: "Broeders en zusters van Korinthe, er is een grote verscheidenheid aan gaven". Ieder heeft zijn eigen gaven van God ontvangen. Hij zegt: En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest. **Al die gaven zijn vruchten van de Geest van Christus. Hij is de grootste Gave Gods. Het is Zijn Geest, Die in allen werkt.**

**Zo leren we elke dag van genade te leven.**

U bent mijn Heer, door uw genade  
roem ik uw eigendom te zijn.

U sloeg mij in ontferming gade;  
wat zou mijn hart nog meer verblijden!  
Geen woorden kunnen ooit verkonden,  
wat ik in U, Heer, heb gevonden.

Ingezonden door: Pieter de Jong

Tijd van Gebed: donderdag 7 oktober 2021 om 20.00 uur in de Patmoskerk.

Hartelijk welkom!

## KERKCOLLECTES

### KERK

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 29 september t/m 5 oktober 2021 ontvangen:

- Collecte 3 oktober: € 156,60  
(€ 48,50 op rekening en € 108,10 contant in de kerk)
- Collecte 26 september nagekomen t.b.v. Kerk TV: € 346,00  
(€ 11,00 via QR-code en € 335,00 op rekening)
- T.b.v. diverse collectes oktober: € 30,00
- Giften: € 80,00

Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.

### DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 29 september t/m 5 oktober 2021 ontvangen:

- Collecte 3 oktober – KiA Kerk en Israël: € 132,70  
(€ 28,50 op rekening en € 104,20 in de kerk)
- T.b.v. diverse collectes: € 30,00
- Giften: € 65,00

### ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

## **COLLECTE DIACONIE op zondag 10 oktober**

Komende zondag collecteert de diaconie weer voor diverse zaken die het plaatselijke en regionale werk betreffen. Voor de tweede keer na de coronamaatregelen zullen we zondag in beide kerken weer het Heilig Avondmaal vieren. Eén van de uitgaven van de diaconie zijn de onkosten die voor deze vieringen gemaakt worden. Denkt u aan de bloemen, de Avondmaalswijn, de huidige schalen met individuele wijnglaasjes en ivm de coronamaatregelen werd ook een aparte broodtang gekocht voor de aanreiking van het Avondmaalsbrood.

Verder draagt de diaconie bij aan de onkosten van de geestelijke verzorging die in Swaensborch wordt gegeven aan de bewoners. Voor de veiligheid worden nog steeds op woensdagmiddagen online kerkdiensten vanuit de Opstandingskerk gehouden. Maar binnenkort zullen ook daar de fysieke kerkdiensten weer beginnen. Ook diensten met het Heilig Avondmaal worden georganiseerd. Swaensborch is door de jaren heen voor een goed deel een verpleeghuis geworden. Daarom worden er naast de gewone kerkdiensten ook belevingsdiensten voor dementerenden gehouden. Deze diensten worden door de geestelijk verzorger aldaar speciaal afgestemd op dementerende mensen. Alle Waterlandse diaconieën geven jaarlijks een bijdrage voor die geestelijke verzorging in Swaensborch, die ook in coronatijd op aangepaste wijze gewoon doorgang heeft gevonden. Ondertussen werden in coronatijd ook nieuwe kindjes op Marken geboren. Ouders van elk nieuwgeboren kindje krijgen van onze diaconie een bijbels kinderboekje.

Dit zijn een aantal grepen uit de besteding van onze "algemene" diaconale collectes. Wij bevelen daarom de collecte voor dit plaatselijke en regionale werk van harte bij u aan.

Namens de diaconie,  
Eef Visser

## Liturgie zondag 10 oktober 2021

De 4<sup>e</sup> zondag van de herfst om 09.30 uur in de Grote Kerk en om 11.00 uur in de Patmoskerk.  
Protestantse Gemeente Marken.

### Opgang

Consistoriegebed.  
Luiden van de klok.

### Intrede

Psalm 43 vers 3.  
Stil gebed.  
Bemoediging en groet.  
Psalm 43 vers 4 en 5.  
Klein Gloria (Lied 195).  
Gebed om het licht van de heilige Geest.  
Moment voor de kinderen.

### De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Ruth 1,1-22.  
Antwoordsalm: 73 vers 8 en 9.  
Verkondiging: 'Bitter of zoet?' n.a.v. Ruth 1 vers 16-18 en 20-21.  
Lied 869 'Lof zij de Heer, ons hoogste goed', couplet 3 en 5.

### Het heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.  
Dankzegging en voorbede.  
Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.  
Geloofsbelijdenis (gezongen): Lied 340 B 'Ik geloof in God de Vader'.  
Tafelgebed en het Gebed des Heren.  
Nodiging en uitdeling.  
Dankgebed uit het formulier.

### Zending en zegen

Slotlied: 905 'Wie zich door God alleen laat leiden', couplet 1 en 4.  
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



appostel



Overschrijven kan ook

de diaconie:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de kerk:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

*Herinnering aan*

## **Sijmen Schouten**

*overleden op 18 september 2021 in de leeftijd van 87 jaar en echtgenoot van Aaltje Visser*

Wat is het leven? Een grote vraag, waar je als eenvoudig mens gaandeweg je bestaan ten dele antwoord op krijgt. Eén ding weten we wel: het is geen vanzelfsprekendheid. Dat ondervond Sijmen Schouten aan den lijve. De tuberculose liet sporen na in zijn longen, later ontwikkelde zich een longziekte, en de laatste decennia kwam daar carcinoom bij. Al vanaf jongs af aan wist hij dat het leven een 'gegeven' is, waarvan het geheim is dat de Here God aan het begin en aan het einde ervan staat. Die kijk op het leven roept een bepaalde sfeer op. Een sfeer van rust en vertrouwen. Genieten van het gewone leven, met vrienden, met Aaltje Visser, met Marie en Geertje, met Kees en Dirk, met Stephan, Jack en Lotte, deed Sijmen. Met volle teugen! Het leven, dat soms verre van veilig en geborgen leek. Twee zusjes overleden jong en Sijmen moest het op 12 jarige leeftijd al zonder zijn moeder, Marie Zoekende, stellen. Desondanks kreeg hij een fijne jeugd! Toch wist hij van een geheim dat hem vertelde dat dat soms bizarre leven wel degelijk geborgen is en dat bracht hem in de invloedssfeer van de hemel. Die Goddelijke geborgenheid vinden we in Psalm 4 vers 3.

*Ik kan gaan slapen zonder zorgen,  
want slapend kom ik bij U thuis.  
Alleen bij U ben ik geborgen.  
Gij doet mij rusten tot de morgen  
en wonen in een veilig huis.*

Al die keren dat zijn leven op de grens van de dood verkeerde, was er in Sijmen een enorme wilskracht. Of moet ik schrijven: Levenskracht? Sijmen stond als het ware telkens weer op uit de dood. Bang om te sterven was hij niet. Het enige waar hij tegenop zag was afscheid nemen. Toch was dat niet nodig. De Here God hielp. Zaterdagmiddag ging Sijmen rustig slapen. Zonder zorgen en zo kwam hij thuis, omdat hij geborgen was in het geheim van het leven: Jezus Christus zelf.

Ds. H.Z. Klink

## Vanuit de pastorie

### Viering Avondmaal

De viering van het Avondmaal voordat de zomervakantie begon was bijzonder. Na ongeveer anderhalf jaar konden we weer zingen en het Avondmaal vieren. We hopen dat we het bijzondere ervan kunnen vasthouden, of om bij de preek van afgelopen zondag te blijven: dat het zich herhaalt. Dan zijn het gezegende kerkdiensten. We vieren zondag weer in tweeën: om 09.30 uur in de Grote Kerk en om 11.00 uur in de Patmoskerk. Het is nog wel nodig om je op te geven bij de scriba. Als je het nog niet gedaan hebt, snel even doen. Tot zondag!

### Tijdelijke digitale kindermomenten in de kerkdiensten – een oproep

Zondag 19 september zijn we weer gestart met een moment voor de kinderen in de kerkdiensten. Toen we na Pasen met deze kindermomenten startten, kregen we van verschillende kanten positieve reacties, omdat we op deze manier jongeren bij de kerk en het christelijke geloof betrekken. Dat is ook de reden waarom we opnieuw zijn begonnen met digitale kindermomenten. We gaan die ten minste invullen tot aan de Advent.

Natuurlijk zijn we blij met zulke positieve reacties. En we zijn ervan overtuigd dat het ook goed is om dit te doen. Toch zit er ook een andere kant aan deze medaille. De invulling van deze kindermomenten is een tijdelijke maatregel. Een noodverband zou je kunnen zeggen. Door de achter ons liggende lockdown is de kindernevendienst opgedroogd.

We willen als christelijke gemeente maar wat graag alle jonge kinderen spelenderwijs laten kennismaken met de mooie verhalen uit de bijbel. Mijn grootste wens is om het zondagse kindermoment te houden voor fysiek aanwezige kinderen die daarna naar de kindernevendienst gaan. Maar hoe gaan we deze niet-digitale, fysieke kindermomenten opstarten als er geen ouders met jonge kinderen naar de kerkdiensten komen?

Begrijp mij goed: je hoeft voor mij echt niet elke zondag in de kerk te zitten. Al zien we je natuurlijk graag komen, maar wat meer structuur en regelmaat zou ik wel willen aanbevelen. Ik houd er niet van om zo te schrijven maar ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden. Iedereen heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en wat dat betreft ligt de toekomst in jullie handen. De vraag is hoe belangrijk jullie het christelijke geloof vinden voor kinderen. Wil je ze er bekend en vertrouwd mee laten zijn omdat het zo waardevol is voor wie je bent als mens? Meer wil ik er voorlopig niet over schrijven. De meesten van jullie begrijpen wel wat ik bedoel.

### Vacatures kerkenraad

De termijn voor het indienen van namen voor de vacatures in de kerkenraad is inmiddels verstreken. Fijn dat een mooi aantal mensen de moeite heeft genomen om ingevulde briefjes in te leveren bij de scriba. We gaan er als kerkenraad mee aan de slag. Mocht iemand nog briljante ideeën hebben schroom dan niet om nog snel een briefje in te leveren bij de scriba.

**Opmnames voor omroep PIM**

Omroep PIM is een serie opnamen gestart. Deze serie heet: 'Kerken in Waterland'. In die afleveringen vertellen een aantal mensen mooie en interessante verhalen over hun kerkgebouw. Aan de mooie kerken op ons eiland was nog geen aandacht besteed maar daar komt verandering in. Vrijdag 8 oktober gaan we een opname doen in de Patmoskerk en donderdag 14 oktober volgt de Grote Kerk.

**Ten slotte**

Jongsleden maandag overleed Arie Kes. Normaal schrijf ik hier zulke dingen niet maar voor onze organist in ruste (toen hij nog leefde zowel als nu) maak ik een uitzondering. Een man zonder veel woorden maar wel van meer dan 60 jaar trouwe dienst als voorganger in het gaande houden van de lofzang. En 'lofzang is geen luxe' schreef Willem Barnard eens. Het kost geloofsenergie. Zo ook Arie. Zondag herdenken we hem in onze erediensten. Natuurlijk met een Psalm.

Vanaf deze plek, een stille donkere studeerkamer, met klein licht schrijf ik hier mijn wekelijkse groet. Zo kan het leven ook zijn. Leven bij klein licht, maar vergeet niet: het is licht dat verwijst naar hét licht van de wereld. Bij duisternis en klein licht denken we onwillekeurig aan al die mensen die strijden tegen ziekte en verdriet. Het leven komt met pijn en moeite maar hetzelfde geldt voor ons levenseinde. Goddank hebben velen onderweg de vaste Rots gevonden waarin hun anker (van de ziel) eeuwig hecht. Laten we biddend aan hen denken, in vertrouwen dat de Here God aan de mensen die het meest lijden ook het meest denkt. Hij draagt ons vast en zeker naar de nieuwe dageraad! Wees allen weer hartelijk gegroet namens ons drieën.

Ds. H.Z. (Huib) Klink - hzklink@icloud.com - 0299 203076 - 06 21564286

### Eenzaamheid (ingezonden brief dagblad Trouw 1 oktober 2021)

Gisteren stond ook in *Trouw* een mooie advertentie van de Rijksoverheid, 'Een tegen eenzaamheid'. Tegen die eenzaamheid, vooral bij ouderen, heb ik de volgende oplossing: word lid van een kerk. Kerken bieden niet alleen op zondag, maar vooral door de week een scala van activiteiten, waar mensen vrijblijvend naar toe kunnen. Ze nemen in sommige gevallen de taak van buuthuizen over. Ook krijg je bezoek van contactpersonen en ontvang je bij ziekte een berg kaartjes. Zo wil de kerk de dienst aan de naaste gestalten geven.

---

### KLEDINGAKTIE "MENSEN in NOOD"

Nog even een herinnering aan de kledingactie voor Mensen in Nood op **zaterdag 9 oktober a.s.** Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er bij de deur verwachten om de spullen op te halen.

Wilt u dozen en plastic zakken goed sluiten en wanten, sokken en schoeisel met de veters of een touwtje aan elkaar vastknopen.

Verder willen we u vragen **de zakken en dozen buiten bij uw deur te laten staan!!** Soms worden zakken heel goedbedoeld alvast op een verzamelpunt vergaard, maar dat maakt het voor de ophalers heel lastig om te weten bij welke deur ze nog wel en niet langs moeten vragen. Waar niets staat, wordt sowieso aangebeld.

Wanneer er om **11.45 uur** nog steeds niemand bij u langs is geweest, bent u per abuis overgeslagen. Wilt u in dat geval **zo snel mogelijk nr. 06 50 46 59 14 bellen of zelf de spullen even naar de vrachtwagen op het parkeerterrein brengen?** Die vrachtwagen rijdt nl. om 12.00 uur weg. Behalve de mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!! We hopen dus dat er weer veel vrijwilligers voor een uurtje de handen even uit de mouwen willen steken.

**Graag tot zaterdag 9 oktober a.s.**

Nelie Springer-Zeeman  
Eef Visser

---

Blij en verrast zijn wij door de vele reacties in de vorm van zeer veel kaarten, bloemen en cadeau's ter gelegenheid van ons 60-jarig Huwelijk.

Hartelijk dank daarvoor.

Het is een leuke dag geworden, waar we nog veel aan terug zullen denken. We zijn dankbaar dat we deze dag mochten beleven en hopen op nog een aantal jaren in goede gezondheid.

Jan en Aagje Schipper





Ondanks zijn positieve instelling en enorme vechtlust  
heeft hij de strijd niet kunnen winnen, waardoor wij  
afscheid hebben moeten nemen van mijn  
lieve man, onze ta en bap

## Sijmon Schipper

Marken, 4 juni 1952

Zwaag, 29 september 2021

Aileen

Sabrina en Vincent

*Danique*

*Kevin*

Mark en Leonie

*Jari*

*Robin*

De uitvaart heeft op maandag 4 oktober plaatsgevonden.

Wilt u een donatie doen aan het "Sijmon Schipper fonds"?  
Hiermee kunnen wij doelen die Sijmon belangrijk vond steunen.  
Scan dan onderstaande QR-code.



Correspondentieadres: Noorderwerfstraat 18, 1156 AJ Marken

Lieve bap,

's Avonds in het donker,  
dan kijk ik naar de maan.  
En zie ik tussen alle sterren,  
jouw sterretje staan.

Het is de allermooiste,  
hij geeft het meeste licht.  
En als ik heel goed kijk,  
zie ik jouw gezicht.

Ik mis je hier beneden,  
en denk heel veel aan jou.  
Zachtjes fluister ik naar boven,  
dat ik heel veel van je hou...

Danique, Kevin, Jari en Robin

---

Wij ontvingen het droevige bericht dat onze neef is overleden

**SIJMON SCHIPPER**

Wij wensen Aileen, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Oom Eb

Kinderen

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

*Je hoeft niet sterk te zijn om iets vast te houden,  
maar je moet sterk zijn om los te laten.*

Na een ongelijke strijd hebben wij helaas afscheid moeten nemen  
van onze broer, zwager en oom

### **Sijmon Schipper**

Al zijn verdere plannen op de Filipijnen zullen onvoltooid blijven.

Wij zullen **Sijmon** missen.

Wij wensen Aileen, Sabrina, Vincent, Mark, Leonie en kleinkinderen  
heel veel sterkte toe.

Jan † en Geertje  
Luutje  
Klaas en Adrie  
Maritje en Pieter  
Charlotte en Dirk  
René en Jannie  
*neven en nichten*

---

Ons bereikte het droevige bericht dat onze neef

### **SIJMON SCHIPPER**

op 29 september is overleden.

*Hij had nog zoveel plannen... ..  
Helaas ... .. het heeft niet zo mogen zijn.*

Wij wensen Aileen, Sabrina en Vincent, Mark en Leonie en de kleinkinderen kracht en sterkte toe  
om dit verlies te dragen.

Marken, 29 september 2021.

ome Piet  
peet Lijs  
Maritje en Cees  
Aagje en Piet

Na een strijdbare periode tussen hoop en vrees, is veelste vroeg overleden de vader van onze nicht en neef

## Sijmon Schipper

Hij was nog maar 69 jaar

Wij wensen Sabrina, Vincent, Mark, Leonie, Danique, Kevin, Jari, Robin en de rest van de familie heel veel kracht en sterkte toe de komende tijd

Maretje Zeeman-Zeeman

Jan en Sil

Nelly

en de kinderen

*Je vader is er niet meer  
Niet meer zoals hij was  
Hij leeft verder in jou  
In woorden en gedachten  
In verhalen  
In jouw hart*

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van

## Sijmon Schipper

de vader van onze lieve vriendin Sabrina.

Wij wensen Aileen, Sabrina, Vincent, Danique, Kevin, Mark, Leonie, Jari, Robin en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Marjolein en Alex  
Vanessa en René  
Tamara

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Sijmon Schipper, vader van onze vriend Mark. Via deze weg willen wij Mark en zijn naasten condoleren met dit verlies en sterkte wensen tijdens deze droevige periode.

Namens,

Jesper, Remko, Eric en Tijs

*De strijd is gestreden,  
het leed is geleden.  
Angst, pijn en verdriet  
voor eeuwige vrede.*

Ons bereikte het droeve nieuws dat onze neef

Sijmon Schipper

na een ernstige ziekte is overleden.

Wij wensen Aileen, Sabrina en Vincent, Mark en Leonie,  
de kleinkinderen en de verdere familie veel sterkte in de komende tijd.

Neeltje en Cor  
Trijntje  
Grietje en Loek  
Jeannette en Thoom  
Clazina en André

Soms . . . . . raak je zomaar  
veel te jong, familieleden kwijt.

Twee toffe neven,  
mannen die stonden midden in het leven.

Jan in het afgelopen jaar,  
nu 11 maanden later Sijmon.

Pijn, ongeloof en verdriet.

Lieve Sijmon en Jan  
Wij vergeten jullie niet.

Veel sterkte voor Aileen, kinderen, kleinkinderen,  
broers en zussen.

Klaas en Lida

Maritje

Maritje en Cornelis

Klaas en Diana

Woensdagmiddag hoorden wij dat onze

Ome Sijmon

zijn oneerlijke strijd heeft verloren. We herinneren hem als een oom die van gezelligheid met familie hield. We hadden hem nog mooie tijden met Aileen op de Filipijnen gegund.

We wensen Aileen, Sabrina, Vincent, Danique, Kevin, Mark, Leonie, Jari en Robin veel sterkte toe.

Cornelis en Wendy

Klaas en Susanne

Hilda en Pieter

Cor en Ingrid

Vivienne en Berry

Melissa en Koen

Nicolette en Tjebbe

Sascha

Pascal en Kelly

Gido

Donja

Nanka

Ivana

en kinderen



Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet  
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.  
Lied 150a : 3b

Door zijn Schepper is thuisgehaald onze ta, bap en ouwe bap

## Ariaan Kes

sinds 10 februari 2017 weduwnaar van Maritje Boes

\* 20 januari 1926

† 4 oktober 2021

Sijtje en Pieter Cornelis  
Pieter en Ellis, Marleen †  
Marietje  
Agnes en Richard  
Jan Arie en Gianni  
Anke en Leo  
Karin en Ronald  
Klein- en achterkleinkinderen

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 9 oktober 2021 om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 op Marken. Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats Marken.

In verband met de Corona regelgeving, vragen wij u zich voor het bijwonen van de dienst aan te melden bij Agnes Kes, tel.: 06-83172019 of per e-mail: agneskes@kpnmail.nl.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren vanaf 13.15 uur in de hal van de Patmoskerk. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om koffie te drinken, eveneens in de hal van de Patmoskerk.

Geen bloemen

Correspondentieadres: Kets 19, 1156 AT Marken.

Het levenspad is afgelopen  
 De grens bereikt met laatste kracht  
 De hemel gaat nu voor je open  
 Je bent voor immer thuisgebracht.

Lieve sterke bap van de Minneweg  
 Vergeten zullen we jou niet  
 Wij danken je voor wie je was  
 En wat je in ons achterliet.

“Dag lieve bap, een laatste kus, een laatste zwaai en groet, rust zacht.”

Esther & Jan Cornelis

*Olaf*

Daniëlle

*Christo*

Martijn & Tanja

*Jiddo & Famke*

*Esmee*