

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:41

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 oktober 2021

Kerkdienst Zondag 17 oktober 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur

Ds. H.Z.Klink

Organist

Dirk Kes

Kosters

Jaap Boes en Klaas Boes

Eerste Collecte

Project Waterlandse Diaconieën

Bankrekening NL75RBRB0841377847

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

Kerk

Tweede Collecte

Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	17 oktober	Marcus 10:32-45	Dienen
maandag	18 oktober	Marcus 10:46-52	Weer zien
dinsdag	19 oktober	Efeziërs 5:21-33	Aanvaard elkaar
woensdag	20 oktober	Efeziërs 6:1-9	Opvoedkunde en arbeidstherapie
donderdag	21 oktober	Efeziërs 6:10-17	Heilsoldaat
vrijdag	22 oktober	Efeziërs 6:18-24	Waakzaam met gesloten ogen en gevouwen handen
zaterdag	23 oktober	Jesaja 30:1-11	Bondgenootschap

Voorbede

1. Geef dat wij naar elkaar omzien om elkaars lasten te dragen en in elkaars blijdschap te delen.
2. Help de mensen die getroffen zijn door natuurgeweld en rampen in de wereld. Zegen het werk van alle hulpverleners.
3. Troost allen die in rouw zijn. Dat zij troost mogen vinden in mooie herinneringen en zich geborgen voelen in Uw hand.
4. Geef kracht in onze ziel als we eenzaam zijn en aan allen die geestelijk lijden en gebukt gaan onder zorgen.
5. Bescherm de onbevangingheid van jonge kinderen en hun vertrouwen in de wereld.
6. Voor de ouderen op Marken en in verzorgingstehuizen. Wees met hen in hun laatste levensfase.
7. Laat regeringsleiders bijdragen aan vrede en gerechtigheid. Geef hen wijsheid bij alle besluitvorming.

Aagtje Commandeur van Riel

Paulus, de apostel die het Licht heeft gezien

Er is veel verschil van visie rond de Bijbel.

Ook veel orthodoxe christenen stellen steeds vaker de vraag of de Bijbel wel van kافت tot kافت Gods woord is. Is de Bijbel niet veel meer een verzameling van inspirerende verhalen en getuigenissen, visioenen en brieven waarin het steeds weer gaat om mensen die God ontmoeten en God die mensen ontmoet?

Ook Paulus kan niet vanzelfsprekend op de sympathie van iedere Bijbellezer rekenen. Velen noemen hem dogmatisch, ontoegankelijk (2 Pet. 3:16), rationeel, radicaal, fanatiek. Iemand met vooroordelen: vrouwenhaat, homohaat, doemdenken.

Paulus schrijft nadrukkelijk dat hij 'door Gods wil' apostel is. Hij heeft hier zelf niet naar gezocht. Integendeel: hij was een christenhater en vervolgde Jezus' leerlingen. Een cruciale en radicale ommekeer kwam er toen hij Jezus ontmoette op de weg naar Damascus. Deze doorbraakervaring is een fundamentele en persoonlijke spirituele ervaring die we zonder Paulus' brieven niet kunnen begrijpen. Op drie plaatsen in Handelingen wordt erover verteld (Hand. 9:1-19; 21:40-22:16; 26:1-19). Paulus verwijst er ook zelf meerdere malen expliciet naar (1 Kor. 9:1; 15:9-10; Gal. 1:13-16; Fil. 3:4-11).

Paulus de onverdraagzame en fanatieke vervolger werd getransformeerd in een bewogen en bevlogen navolger. Hij ontdekte wie de door hem gehate Jezus werkelijk was:

"iemand die zo inspirerend en bevrijdend met de joodse religieuze traditie omging dat mensen opnieuw gingen voelen waar het in het jodendom om ging: om een God die voorbij alle wetten en tradities je soms even zó nabij kan zijn als je vader en moeder dat kunnen: als iemand bij wie je je onvoorwaardelijk thuis mag voelen"

Deze doorbraakervaring ligt achter de in onze oren zo dogmatisch klinkende uitdrukkingen als 'verzoening', 'rechtvaardiging', 'heiliging', 'vrijheid in Christus', 'luister van de Heer', 'genade', 'vergeving', 'geestelijke zegeningen'.

Dat zijn niet allereerst theologische termen - het is ervaringstaal!

Geloven is niet altijd gemakkelijk en al helemaal niet vanzelfsprekend.

We geloven zoekend en twijfelend. Maar het is de moeite waard om bij dat zoeken naar God ons te laten inspireren door Paulus: hij formuleert niet een algemeen geldende geloofsleer, maar geeft woorden aan een persoonlijke geraaktheid op de weg die hij ging.

Paulus, tot nieuw leven gekomen, wordt door Gods wil 'apostel'.

Letterlijk betekent dat: gezondene. Iemand met een missie dus.

Een enorme drive heeft zich van hem meester gemaakt.

Volledig vertrouwend op, en zich in gebed overgevend aan zijn Heer, gaat hij de weg die de Geest hem wijst. Zijn gedrevenheid is Geest vervuld.

Paulus praat geen mensen naar de mond en is ook geen rouwdouwende manager die nieuwe gemeenten uit de grond stampst.

Zijn taak is het mysterie Christus te onthullen, en zijn ondoorgroendelijke rijkdom verkondigen. Dat is zijn intense verlangen:

'Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen' (Ef. 1:17).

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 6 t/m 12 oktober 2021 ontvangen:

• Collecte 10 oktober: (€ 67,50 op rekening en € 147,00 contant in de kerk)	€ 214,50
• Collecte 3 oktober nagekomen:	€ 11,00
• Collecte 26 september nagekomen t.b.v. Kerk TV:	€ 20,00
• T.b.v. diverse collectes oktober:	€ 115,00
• Gift:	€ 10,00
• Op huisbezoek ontvangen:	€ 50,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 6 t/m 12 oktober 2021 ontvangen:

- Collecte 10 oktober – Diaconie (plaatselijk/regionaal werk): (€ 116,50 op rekening en € 215,50 in de kerk)	€ 332,00
- Diverse collectes (nagekomen):	€ 56,00
- Gift:	€ 10,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

COLLECTE PROJECT WATERLANDSE DIACONIEËN 17 oktober

Komende zondag is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. U weet inmiddels dat de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën dit jaar gekozen hebben voor steun aan de uitbreiding van een jongerenopvang in Caplanie (Moldavië). Het is een kleinschalige opvang, die is opgericht door een kleine groep Christenen uit de kerk aldaar. Zij breiden de opvang uit tot een ruimte voor minstens twintig weeskinderen. Het betreft vooral kinderen in de basisschoolleeftijd, voor wie de opvang cruciaal is met het oog op een goede toekomst.

Bij elk project van de Waterlandse Diaconieën zijn gemeenteleden van een Waterlandse kerk heel direct betrokken en hebben er persoonlijk contact mee. Bij dit weeshuis zijn Ineke en Piet de Boer uit Overleek direct betrokken. Zij doen dat met de stichting Hoeboeh. (=Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers). Momenteel zijn ze met twee andere vrijwilligers naar Moldavië met allerlei goederen en ook om de werkzaamheden van de uitbreiding te bekijken. Deze reizen gebeuren op eigen kosten, want alles wat zij doen, gebeurt op vrijwillige basis. Onder de goederen die zij bij zich hebben zitten ook spullen die bestemd zijn voor de inrichting van het weeshuis. Daarnaast ook goederen voor het bejaardentehuis wat met steun van Hoeboeh al jaren wordt gerund in Caplanie.

Met het geld wat tot op heden door de Waterlandse Diaconieën is opgehaald, zijn de muren en het dak van de uitbreiding gefabriceerd, alle ramen en deuren zijn geplaatst en men is nu volop bezig met de keuken. Waar mogelijk wordt tweedehands, maar wel goed materiaal gebruikt. Zo zijn er met de vracht bv 2 gebruikte RVS werk- en spoeltafels voor de keuken meegegaan. Er wordt dus al volop gewerkt aan de uitbreiding, waarbij zoveel als mogelijk met vrijwilligers wordt gedaan. De begroting voor de uitbreiding is ongeveer € 13.500. Wij hopen dat wij vanuit Marken een mooie bijdrage aan dit jaarproject kunnen leveren!! En samen met de andere Waterlandse Diaconieën straks het totale project voor de opvang van deze weeskinderen kunnen verwezenlijken.

We bevelen de collecte daarom van harte bij u aan!

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 17 oktober 2021

De 5^e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 9 vers 1, 5 en 6.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 212 'Laten wij zingend deze dag beginnen', couplet 1 t/m
3.
Verootmoediging.
Genadeverkondiging.
Lied 302 'God in den hoog' alleen zij eer', couplet 1.
Leefregels.
Lied 314 'Here Jezus, om uw woord', couplet 1 en 3.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Ruth 2,1-23 (lector).
Antwoordpsalm: 84 vers 3 en 4.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 23,37-39 (voorganger).
Hallelujalied: 517 'Christus, uit God geboren', couplet 3 en 5.
Verkondiging: 'Wie niet waagt, wie niet wint' n.a.v. Ruth 2 vers 11-12.
Psalm 89 vers 1 en 6.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: 868 'Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere', couplet 1 en 2.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



apostel



Overschrijven kan ook
de *diaconie*:
NL75 RBRB 0841 3778 47
of de *kerk*:
NL69 INGB 0000 1609 62
ten name van
Protestantse Gemeente Marken

Vanuit de pastorie

Vrije toegang kerkdiensten – iedereen welkom!

Zondag was de laatste kerkdienst waarvoor aanmelding vooraf nodig was. Vanaf komende zondag is het niet meer nodig om je aan te melden. Van verschillende kanten hoor ik dat mensen de spontaniteit van het "op het laatste moment" besluiten om naar de kerk te gaan hebben gemist. Mooi om dat te horen.

In de kerken houden we nog wel gepaste afstand van elkaar. Laten we ruimte geven aan mensen die liever nog wat afstand bewaren. Door de afstand kunnen we in de Grote Kerk ongeveer 90 personen en in de Patmoskerk circa 125 mensen kwijt. Eventueel kunnen we de ontvangsthuis van de Patmoskerk gebruiken als er heel veel mensen naar de kerk komen.

Subtiele invloed op het leven

Tussen de bedrijven door probeer ik wat te studeren. Helaas lukt dat niet altijd want de invloed ervan is groter dan ik mij een aantal jaar geleden voorstelde. Wat je bestudeert, kleurt op een subtiele wijze je denken. Ik merk dat sterk bij het voorbereiden van de kerkdiensten en vooral bij het schrijven van de preek. Het lezen uit het dagboek 'Bij de Bijbel' van de Deense dominee Kaj Munk (1898-1944) en het bestuderen van het werk van de bekende Johannes Hermanus Gunning (1829-1904) hebben invloed op mijn denken. En dat niet alleen, ze kleuren ook nog eens de manier waarop ik naar de wereld kijk, hoe ik over de mensen denk, wat ik belangrijk vind en welke dingen mijn aandacht trekken. Zo groot is de invloed van studeren dus.

Aan die subtiele invloed moest ik onlangs denken toen ik mijzelf de vraag stelde hoe belangrijk de zondagse kerkdienst eigenlijk is. Voor veel Markers is geloof niet ver weg – Goddank! – maar velen veroorloven zich behoorlijk wat vrijheid als het om de kerkgang gaat. Leg als beginnende dominee dan maar even uit waarom je er goed aan doet om toch naar de kerk te gaan?! Misschien ligt de belangrijkste reden wel in de subtiele invloed die de kerkdienst op je leven heeft. Ik weet dat de preek niet altijd 'om over naar huis te schrijven' is, en de liturgie niet aansprekend, en vaak van hetzelfde. Toch moeten we de invloed van de kerkdienst op ons denken en doen niet vergeten. Die is groter dan je denkt. Wat we op zondag horen, zien en zingen kan in de week ons zomaar weer te binnen schieten waardoor we anders gaan kijken naar de dingen die gebeuren in de wereld en in ons leven. De kerkdienst oefent invloed uit op het leven van alle dag. Het kan zomaar zijn dat dan iets vanuit de kerkdienst ons gaat dragen zodat we getroost en bemoedigd worden. Misschien is de kerkdienst bezoeken toch zo gek niet.

Start cursus 'Leren geloven vandaag'

Jongsleden donderdagavond 7 oktober was de introductieavond van de nieuwe cursus christelijk geloof in gewone taal. Omdat er nog ruimte is voor mensen die mee willen doen ga ik hier en daar wat uitnodigingen rondbrengen. Inmiddels heb ik twee aanmeldingen. De eerste cursusavond is op donderdag 21 oktober van 20.00 – 21.30 uur in Het Gebouw 'Hoogh'. Wie graag mee wil doen, kan met mij contact opnemen.

Ten slotte

Alle speciale kerkdiensten zijn weer voorbij en nu resten ons 'gewone' diensten. Zondag lezen we verder over Ruth, in het boek dat op haar naam staat. Vandaag, donderdag 14 oktober is de tweede opname in de Grote Kerk voor omroep PIM. De eerste sessie in de Patmoskerk van afgelopen vrijdag wordt mooi met/en door een bijdrage van verschillende mensen. Zodra de serie wordt uitgezonden, schrijf ik er hier iets over. We ronden dit wekelijkse schrijven weer af met een hartelijke groet voor iedereen namens de drie uit de pastorie.

Ds. H.Z. (Huib) Klink - hzklink@icloud.com - 0299 203076 - 06 21564286

Gedachtenis aan **ARIE KES**, organist en timmerman te Marken

“Arie is van eikenhout” aldus een voormalig predikant.
Dit rake kenmerk heeft hij altijd waargemaakt.
Zo hebben wij hem beleefd, zowel fysiek als geestelijk:
terdege als timmerman en in het maken van muziek.
Altijd behulpzaam en betrouwbaar.

Maar ook eikenhout hoe duurzaam ook, is onderworpen
aan vergankelijkheid.

Onze kranige oom en broer heeft op 4 oktober zijn lichaam verlaten
en nu heeft hij het niet meer nodig. We hebben het inmiddels begraven.
Verdrietig, maar dankbaar voor wie hij was namen wij afscheid van hem.

Broer:

Klaas & Betsy †

Neven:

Klaas & Hilly
Dirk & Jannetje
en kinderen.

Lieve Danielle en Cristo,

Wij wensen jullie en familie heel veel kracht en liefde met het verlies
van jullie lieve (ouwe) bap.

Warme groet,

Je vriendinnen van Stal Dobber,
Deborah, Nanda, Joke, Loes, Zamira, Judith, Monique, Helma, Marloes,
Marjolein, Maaïke, Kitty en Gerda

Herinnering aan

Ariaan Kes

overleden op 4 oktober 2021 in de leeftijd van 95 jaar en sinds 10 februari 2017 weduwnaar van Maritje Boes

Arie sprak niet met woorden maar met muziek. Een man met karakter en met opvattingen die hij met verve uitdroeg. In de 62 jaar dat hij organist was ontwikkelde hij een grote liefde voor de Psalmen. De liederen van recenter datum konden niet in de schaduw staan van de liederen uit het 'Liedboek van Israël'. Van Israël was hij gaan houden toen hij in de jaren '70 het heilige Land bezocht. En zoals Arie was: als iets de snaren van zijn hart beroerde dan ontstak dat in hem een vuur.

Zoals bij iedereen, vormt het leven je karakter, althans ten dele. Hij legde in zijn leven een groot doorzettingsvermogen aan de dag. Getuige de uren studeren op de orgelbank. Er was één fase in zijn leven die hem danig op de proef stelde. Als een oefening bij de Marine. Arie had een broer waarmee hij meer gemeenschappelijk had en deelde dan met de anderen. Zo gaat dat in gezinnen. Niks mis mee. Jan heette zijn broer. Even muzikaal als Arie. En ook voorzien van gevoel voor getallen en maten. Jan werd echter op jonge leeftijd ziek en overleed op 51-jarige leeftijd. Arie heeft het er heel moeilijk mee gehad. Vooral toen hij zijn plek moest overnemen in het bouwbedrijf, maar Arie zette door en hij overwon. Dankzij muziek. Of moet ik zeggen: dankzij de Here God, die ons muziek en muzikale gaven geeft?

Het zal mij namelijk niet verbazen dat hij in die tijd, zich zo nu en dan gedragen voelde door muziek. Meester Matter van wie hij orgellessen had gekregen plantte een zaadje dat bij Arie uitgroeide tot een boom van een overtuiging namelijk, dat muziek een bijzonder geheim in zich draagt. Het is het geheim van liturgische kerkmuziek. Als de melodie, de toonzetting, de tekst draagt en andersom, dan gebeurt er iets. Soms licht er dan iets op van een andere, parallelle werkelijkheid, die we in de christelijke gemeente 'de eeuwigheid' noemen. Arie maakte er kennis mee en dat resoneerde in zijn hart.

Zulke religieuze ervaringen zijn troostend en bemoedigend. Het heeft hem door moeiten van dit leven gedragen – dat weet ik bijna zeker. Het verklaart zijn liefde voor de Psalmen en voor liturgische muziek. In die lofzang ging Arie ons meer dan 60 jaar voor. Daarom lazen we zaterdag Psalm 95. Een lied dat ons oproept om de Here God tegemoet te gaan met 'gezing'. Nee! Specifieker: met 'Psalmen'. Lieder uit Israëls Liedboek! We kunnen Psalm 95 daarom gerust noemen: 'Een Psalm voor Ariaan' want met de Psalmen in zijn hart is hij de Here God tegemoet gegaan toen hij zijn laatste adem uitblies. SDG.

Ds. H.Z. Klink

Wij ontvingen het droevige bericht dat onze neef is overleden

Sijmon Schipper

en dat sterft ons verdrietig.

Wij wensen Aileen, Sabrina en Vincent, Mark en Leonie en kleinkinderen
sterkte toe voor de tijd die komt.

Oktober 2021

Jan en Luci

Muus en Janie

Alfred en Margreet

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle belangstelling na het overlijden van mijn man,
onze ta en bab.

Sijmen Schouten

Dat heeft ons goed gedaan.

Daarnaast willen wij het verplegend personeel van Swaensborch bedanken voor de goede zorgen van
de afgelopen 2 jaar.

In het bijzonder danken wij Dirk Roos voor zijn steun, hulp en vele bezoeken.

A Schouten Visser
Marie en Kees
Geertje en Dirk
Stephan en Kelly
Jack en Charmaine
Lotte

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte
van onze kleindochter

Keslee Hanna Schul

Ze is geboren op 21 september 2021

haar trotse ouders zijn

Kristin en Harry Schul

haar grootouders

Wim en Luutje Schul

Kledingactie MENSEN IN NOOD 2021

Een vrachtwagen met **ruim 5 ton** aan kleding verliet zaterdag 9 oktober j.l. het parkeerterrein van Marken om zijn vracht bij Mensen in Nood af te leveren. Alle inwoners van Marken die hieraan bijgedragen hebben en ook alle mensen die door posters en persberichten bekendheid wilden geven aan de actie, willen we heel hartelijk bedanken.

Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging D.V.S. die de kantine weer ter beschikking stelde voor de kledingactie. Dankzij hun medewerking hadden we weer een prima ruimte om alle vrijwilligers van een "natje en een droogje" te voorzien.

Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd, energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen. We waren erg blij met de vervoermiddelen en alle helpende handen van alle opgekomen vrijwilligers. Mede dankzij hun inzet was een groot karwei toch weer snel geklaard.

Met uw kleding ondersteunt Mensen in Nood dit jaar de heropening en bevordering van het onderwijs in Oeganda. Wie hierover meer wil weten, kan terecht op www.samskledingactie.nl.

Wat ons betreft: **GRAAG TOT VOLGEND JAAR.**

En wilt u wat foto's zien van de kledingactie, dan verwijzen we u naar de website van www.MarkerNieuws.com

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser



Officiële presentatie NBV21 in Den Haag Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst

Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van deze vernieuwde bijbelvertaling wordt 's middags aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag.

(beeld: Standaard NBV21)

'De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw', aldus Buitenwerf. 'Daarom zijn we vereerd dat onze beschermheer, Zijne Majesteit de Koning, deze Bijbel in ontvangst wil nemen. De Bijbel is voor veel mensen een boek met een diepe betekenis. Het boek vormt de bron van de Joodse en christelijke geloofstradities, en is daarnaast van grote betekenis voor onze cultuur.'

De NBV21

De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is de feedback van duizenden betrokken bijbellezers benut, en zijn nieuwe inzichten verwerkt.

Programma, livestream en tv

Rond de overhandiging van de Bijbel aan de koning is er een gevarieerd programma dat gepresenteerd wordt door Giovanca Ostiana. Onder meer radiomaker Chris Kijne zal een gedeelte uit de Bijbel voordragen, er zal een korte terugblik zijn op het project en aandacht voor de Bijbel in de kunst, en dit alles wordt omlijst door muziek. Om uitdrukking te geven aan het bijzondere belang van de Bijbel in Nederlandse geloofstradities zal de Bijbel ook uitgereikt worden aan een vertegenwoordiging van kerken. Het hele programma is via een livestream te volgen en de EO maakt tv-opnamen.

Naast de introductie van de NBV21 op 13 oktober in Den Haag, wordt op 23 oktober in Mechelen een viering georganiseerd om de NBV21 te introduceren in Vlaanderen.

Namens het NBG, contactpersoon Anneke Commandeur