

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:43

verschijnt wekelijks

Zaterdag 30 oktober 2021

Kerkdienst Zondag 31 oktober 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. P.A. Verbaan	Ermelo
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes	
Eerste Collecte	Diaconie	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

Woensdag 3 november 2021

Grotekerk

Dankdag Gewas en Arbeid

20.00 uur	Ds. H.Z. Klink	
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena	
Collecte	Diaconie	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	31 oktober	Johannes 9:35-41 Allerheiligen	Ziende blind
maandag	1 november	Psalm 33	Juich voor God
dinsdag	2 november	Spreuken 15:1-18 Dankdag	Zelfbeheersing
woensdag	3 november	Spreuken 15:19-33	Bij wijze van Spreuken
donderdag	4 november	Jesaja 32:9-20	Wachten op de geest van boven
vrijdag	5 november	Jesaja 33:1-12	Onheil en genade
zaterdag	6 november	Jesaja 33:13-24	Bevrijdingsdag

Meditatie

Lezen: Exodus 20: 1 t/m 5.

Vers 3, 4 en 5a:*"Vereer naast Mij geen andere goden.**Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde.**Kniel voor zulke beelden niet neer en vereer ze niet"*

We hebben het allemaal op school geleerd: **1566 Beeldenstorm**.

Met het bovenstaande vers in gedachten, stormden Protestanten, Rooms Katholieke kerken binnen om beelden en andere religieuze voorwerpen te verwijderen en te vernietigen. Een treurig feit in de kerkgeschiedenis!

In moskeeën zul je geen afbeeldingen van mensen of dieren aantreffen.

De versieringen daar zijn kleurige mozaïeken en Arabische letters, maar absoluut geen beelden, schilderijen of foto's.

Men probeert hiermee letterlijk gehoor te geven aan bovenstaande opdracht, want ook in de Koran staat een tekst van gelijke strekking.

Vaak denken we dat afgodsbeelden maken iets uit het verleden is, maar ook in onze tijd zien we ze nog wel om ons heen, denk maar aan de Boeddhabeelden, die de plaats van tuinkabouters hebben ingenomen, hoewel deze vaak niet meer worden aanbeden, zoals de beelden in de tijd dat Israël een nomadenvolk was. En toch blijft deze opdracht van God ook voor ons in deze tijd heel relevant, misschien niet omdat wij fysieke beelden in huis of tuin hebben, maar we hebben allemaal wel beelden van God en mensen in ons hoofd.

Het bovenstaande vers waarschuwt ons ervoor deze beelden niet 'in beton te gieten', ze niet als enige waarheid te beschouwen.

Je moet je blijven realiseren dat het beeld dat jij van God hebt, niet hetzelfde beeld hoeft te zijn, dat je medemens heeft.

Als je in dezelfde gemeenschap bent opgegroeid en opgevoed, zullen er veel overeenkomsten zijn, maar het is nooit hetzelfde beeld.

Sommige mensen geloven in een strenge God waarvoor je bang kunt zijn, een rechter, iemand die je in de gaten houdt en al je fouten registreert. Voor anderen is God, onze lieve Heer, bij wie je een verlanglijstje kan indienen en die zorgt dat het uiteindelijk allemaal goed komt. En dan is er veel daartussen in. Daarom kun je ook niet alle religies op één hoop gooien en zeker niet de godsbeelden binnen die religies.

Als je met iemand praat over God, is het heel belangrijk om te weten welke achtergrond iemand heeft en welke beleving, om hem of haar goed te begrijpen en te leren respecteren

Een paar weken geleden las ik in de samenvatting, die groep 7 moest leren voor een toets, de volgende uitspraak (ik citeer letterlijk): *"Allah is de god van de moslims. Dit is dezelfde god als de god van de joden en de christenen"*.

Ik schrok nogal van deze uitspraak, die de kinderen op school moesten leren. Hoe leren kinderen anderen te begrijpen en te respecteren als ze verteld wordt, dat het allemaal hetzelfde is, maar dan blijkt het in werkelijkheid ineens heel anders te zijn. Daar is dus wel wat meer uitleg voor nodig!

Allah is het Arabische woord voor God. Arabisch sprekende christenen spreken ook over Allah als ze het over de God van de Bijbel hebben.

Oorspronkelijk gaat het bij Joden, christenen en moslims over dezelfde God, maar het beeld van God, Jahweh, Allah, dat in deze drie godsdiensten naar voren komt, is toch wel wezenlijk verschillend.

De profeet Mohammed raakte bij zijn handelsreizen door Israël en de omliggende landen (samen met zijn oom die koopman was), diep onder de indruk van de levenswijze van Joodse en christelijke gemeenschappen en hun God.

Terug op het Arabisch Schiereiland startte hij daar een eigen religieuze beweging met de kennis die hij had opgedaan en gebaseerd op visioenen die hij toen kreeg. Later groeide deze beweging uit tot de islam.

Niet alleen is het godsbeeld van de moslims en christenen anders, ook dat van Joden en christenen verschilt nogal, al hebben ze de halve Bijbel gemeen.

En ook niet alle gelovige moslims denken hetzelfde over Allah, net als gelovige Joden en christenen dat niet doen over Jahweh, God.

Daarom ook de waarschuwing in Exodus 20: 4 en 5: "Maak geen vaststaand beeld ('in beton gegoten') van God of van een ander mens (ook dat kan heel onjuist of onvolledig zijn),

We kunnen proberen meer te weten te komen over God door in de Bijbel te lezen, te bidden, erover te praten met andere mensen. En voor christenen is het essentieel om te kijken wat Jezus over God zegt. Hij noemt God, zijn Vader. En Hij zegt: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien (Johannes 14:9) en in vers 21: "Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen en Ik zal mij aan hem (en haar) bekend maken".

Jannie Visser- de Groot

Voorbede

1. Geef dat mensen zich geroepen voelen om ambtsdrager te mogen zijn binnen onze kerkelijke gemeente. Geef hen vrijmoedigheid in hun keuze.
2. Help ons te ontdekken dat de Bijbel inspireert, bemoedigt en troost.
3. Leer ons dankbaar te zijn voor de opbrengst die de natuur ons schenkt en geef dat we ons voedsel eerlijk verdelen tussen mens en dier.
4. Maak ons bewust voor het onzichtbaar lijden van onze medemens zodat we minder snel oordelen.
5. Bemoedig jongeren met vastgelopen levens. Geef hen hoop voor de toekomst.
6. Bescherm de onbevangenheid van jonge kinderen en hun vertrouwen in de wereld.
7. Ontferm U over de mensen die getroffen zijn door natuurgeweld en rampen in de wereld.

Aagtje Commandeur van Riel

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 20 t/m 26 oktober 2021 ontvangen:

- Collecte 24 oktober: € 256,90
(€ 145,00 op rekening en € 111,90 contant in de kerk)
- Gift t.b.v. Kerk TV: € 250,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 20 t/m 26 oktober 2021 ontvangen:

- Collecte 24 oktober – Stichting Ronoylion € 418,50
(€ 274,50 op rekening en € 144,00 opbrengst in de kerk)
- Giften € 25,00
- Diverse collectes (nagekomen) € 8,50

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening **NL76INGB0002538888** t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatiecommissie.

COLLECTE DIACONIE 31 oktober

Zoals u weet, steunt de diaconie ook een aantal instellingen en stichtingen. Eèn daarvan is **Open Doors**. **Open Doors** steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Het is een interkerkelijke stichting en ze steunt vervolgte christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors brengt ook bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft ze training en verleent praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden zij christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Mentale ondersteuning is heel belangrijk voor vervolgte mensen! Zij hebben die hard nodig, getuige de verhalen van bekeerde, vervolgte christenen, die u o.a kunt lezen en horen op de website van Open Doors en lezen in hun fysieke blad. Deze verhalen getuigen van de kracht die deze mensen moeten krijgen om hun geloof te kunnen belijden, maar ook te behouden!! Het is ongelooflijk om te lezen hoe krachtig en standvastig menig van deze vervolgte christenen zijn, ondanks alle vervolging!!

De coronacrisis stelt Open Doors wereldwijd voor nieuwe uitdagingen. Voor de vervolgte kerk zijn de gevolgen enorm, want veel christenen zitten in landen van vervolging al aan de onderkant van de samenleving. En juist ook in deze coronacrisis hebben ze veel minder toegang tot gezondheidszorg en staatssteun dan hun andersgelovige burens. Hoewel het virus niet discrimineert, doen gemeenschappen en regeringen dat vaak wèl, ook in hun ondersteuning bij deze crisis. Open Doors spant zich daarom extra in om deze vervolgte christelijke gemeenschappen te helpen, onder meer via voorgangers en leiders. In deze crisis kan de kerk zich laten zien als een baken van hoop. Juist nu krijgt de kerk de kans haar rol als lichtend licht en zoutend zout op zich te nemen.

Wij bevelen daarom deze collecte voor Open Doors van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Vanuit de pastorie

Dankdag

Ergens in dit kerkblad vind je de liturgie afgedrukt voor de kerkdienst op de 'dankdag voor gewas en arbeid'. In de protestantse kerken wordt dankdag doorgaans gehouden op de eerste woensdag in november. Volgende week woensdag 3 november is het zover. Om 20.00 uur komen we bij elkaar om de Here God te danken voor alles wat Hij ons gegeven heeft, aan eten en drinken, aan gezondheid en energie om ons werk te doen. Op zo een dag is er natuurlijk ook ruimte voor bezinning op onze rijkdom, op alles wat we ontvingen. Iedereen is op dankdagavond weer welkom in de Grote Kerk.

Advent

Donderdag 28 oktober komen we met een groep mensen bij elkaar om de liturgie voor de komende adventsperiode voor te bereiden. Zondag 21 november is de laatste zondag van het huidige kerkelijke jaar en de week daarop, zondag 28 november is de eerste zondag van de Advent en dat is dan ook meteen het begin van het nieuwe kerkelijke jaar. Een tijd van uitkijken naar een nieuw begin, de geboorte van Jezus Christus, als een zich steeds herhalende herinnering dat Hij het licht van de wereld en van ons leven is.

#LGV? en #FM!

De zondagschool en de clubs draaien weer op volle toeren. Het is als vanouds. We zijn dankbaar dat het weer kan. Ook al weten we niet wat er nog komen gaat. De besmettingen lopen immers weer op. Vorige week startte de nieuwe cursus 'Leren geloven vandaag?' met een mooie groep mensen van verschillende leeftijden. Er kwamen open gesprekken op gang. Dinsdag is ook 'Follow Me!' weer gestart. Het was als vanouds en tegelijk ook weer niet, want we zaten met maar liefst 16 jongelui aan één grote tafel. We kunnen met elkaar dankbaar en blij zijn dat na deze moeilijke periode waarin zowat alles in de kerk stil lag, het jongerenwerk en het geloofsondericht weer nieuw leven ingeblazen wordt. En dat ligt niet alleen aan mij, en aan al die stimulerende ouders, maar daar zorgt de Heilige Geest voor.

Herfstvakantie (2)

Als herinnering: van donderdag 4 november tot en met zondag 7 november kunt u voor pastorale zorg in crisissituaties contact opnemen met onze scriba Agnes Kes. Zij is te bereiken via 06 83172019.

Tot slot

Het verschil tussen Zeeuwse en Ouddorpse bolussen: Zeeuwse zijn bereid met donkere basterdsuiker en Ouddorpse met witte, en dat zie je aan de kleur. Iedereen weer hartelijk gegroet namens de drie uit de pastorie.

Ds. H.Z. (Huib) Klink - hzklink@icloud.com - 0299 203076 - 06 21564286

0

Orde van dienst zondag 31 oktober 2021 10:00 uur Patmoskerk

Intochtslied : Psalm 100:2,3,4
Welkom en Mededelingen

Stil gebed
Votum en groet

Apostolische opdracht (Rom 12:9-21)
Zingen Lied 823:2,4,5

Gebed om de opening van het Woord

Moment voor de kinderen

Schriftlezing : *Jes 40:21-31*
Psalm 119:14
Schriftlezing : *2 Tim 3: 1-4 + 14-17*
Psalm 119:40

Verkondiging
Zingen Lied 330

Doel van de collectes

Bericht van overlijden
Zingen Lied 523 : 1 en 3 Joh. De Heer "Veilig in Jezus armen".

Dankgebed en voorbeden
Zingen Lied 1005: 1,2,4

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)



Zaterdag 6 november van 09.00 -10.30 uur: koper poetsen in de Grote Kerk

Op zaterdag 6 november 2021 gaan we weer koperpoetsen in de Grote Kerk.

Als je tijd hebt kom dan helpen.

Wij zien uit naar jouw komst!

Tevoren aanmelden hoeft niet, gewoon komen.

Met vriendelijke groet, namens de koster en kerkrentmeesters, Marten van Altena.

Liturgie woensdag 3 november 2021

Dankdag voor gewas en arbeid, om 20.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 65 vers 2.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 245 'k Wil U, o God, mijn dank betalen', couplet 1.
Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit de Brieven: 1 Timoteüs 6,2b-19 (lector).
Antwoordsalm: 67 vers 3.
Verkondiging: 'Woke met dankdag' n.a.v. 1 Timoteüs 6,17-18.
Loflied: 718 'God, die leven hebt gegeven' couplet 1 t/m 4.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Dankzegging, voorbede en Gebed des Heren.

Zending en zegen

Slotlied: 241 'Gij die mijn liefste kleinood zijt', couplet 1 t/m 4.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b)



appostel



Overschrijven kan ook
de diaconie:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de kerk:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

COLLECTE DIACONIE Dankdag Gewas en Arbeid 3 nov.

Zoals u inmiddels weet, wordt het geld van de algemene diaconale collectes voor hele specifieke zaken gebruikt en voor een aantal instellingen en stichtingen.

Van alle instellingen en stichtingen die jaarlijks een gift krijgen van de diaconie, is de Voedselbank in Purmerend er één. Door corona is het aantal aanvragen bij de Voedselbank toegenomen, waardoor elke steun zeer welkom is!

Ook doen we binnenkort weer mee met de kerstpakkettenactie: als groet vanuit alle kerken in Waterland krijgen inwoners van de Gemeente Waterland met een gering inkomen een kerstpakket met oa een boodschappenbon erin. Deze actie organiseren de gezamenlijke diaconieën van Waterland al vele jaren.

Ook ons adoptiegezin en ons adoptiekind van Zending over Grenzen krijgen straks weer een kerstpakket. Zij worden met een vast bedrag door het jaar heen ondersteund. Maar in december krijgen zowel het gezin als het kind een extraatje in de vorm van dit kerstpakket.

Verder gaan we binnenkort al weer bezig met de kerststukjes die wij als diaconie jaarlijks in december bezorgen bij alle mensen die noodgedwongen in instellingen buiten Marken wonen en bij de mensen op Marken die hun partner het afgelopen jaar verloren.

Voor al deze doelen bevelen wij de algemene collecte voor de diaconie daarom van harte bij u aan.
Namens de diaconie,
Eef Visser

Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 18 oktober 2021

Aanwezig 19 leden, afwezig 2 leden.

1. Opening

Voorzitter C. Visser Czn. opent de vergadering met het lezen van Psalm 91 : 1-2 en gaat voor in gebed.

2. Mededeling

In verband met het kerstconcert op zondag 19 december, vindt de 4e adventsvesper dit jaar plaats op woensdag 15 december, gehouden in de vorm van een *Evensong* met *Nine Lessons & Carols*.

3. Einde Corona-maatregelen per 24 oktober 2021

- Gezien het stijgende aantal Corona-besmettingen wordt besloten om de handdruk tussen dominee en ouderling van dienst aan het begin van de dienst nog even achterwege te laten. We houden voorlopig nog vast aan een knik en een hand op ons hart.
- De collectes worden in beide kerken bij de deur gehouden.
- Vanaf zondag 24 oktober starten we weer met koffiedrinken na de dienst.
- In beide kerken zal een gedeelte zo worden ingericht dat gepaste afstand houden mogelijk blijft voor degenen die dat wensen.

4. Stand van zaken werkgroep beleid

De werkgroep heeft inmiddels tweemaal vergaderd. Het is nu de bedoeling een conceptstuk te schrijven en dat te bespreken met verschillende groepen (diaconie, kerkrentmeesters, enz.). Daarna zal een groep van 15 personen worden gevraagd ernaar te kijken en vervolgens gaat het stuk naar de kerkenraad en dan naar de gemeente. De werkgroep hoopt het beleidsplan met Pinksteren te hebben afgerond.

5. Aftredende ambtsdragers / aanvulling kerkenraad

Binnenkort wordt gestart met de werving van nieuwe ambtsdragers.

6. Jeugdzaken

- De clubs en de zondagsschool zijn weer begonnen.
- De repetities voor de musical voor het kinderkerstfeest zijn gestart.
- In de jeugddienst op 14 november zal de Marker band Road2Nowhere een muzikale bijdrage leveren. De dienst wordt na de herfstvakantie voorbereid samen met de dominee.
- Gedurende de adventsperiode zal het project van Bijbel Basics (van het NBG) gevolgd worden met de kindernevendienst. Er zijn weer posters en boekjes van dit project besteld om uit te delen aan alle basisschoolkinderen op Marken.

7. Pastoraat

- Op 7 oktober was de introductieavond "Leren geloven vandaag?". De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 oktober a.s.
- De start van Follow Me! is op 26 oktober. De uitnodigingen zijn inmiddels rondgestuurd.
- De dominee heeft kennism gemaakt met de directeur van de basisschool en een goed gesprek met haar gehad. De schooldienst zal gezamenlijk worden opgepakt.

8. Diaconie/Zending

- Het kerstpakket voor het adoptiekind en gezin is geregeld.
- De opkomst bij de viering van het heilig avondmaal op 10 oktober was teleurstellend.

9. Kerkrentmeesters

- De offertes voor de vernieuwing van de geluidsinstallaties vallen hoog uit. Er wordt hiervoor wel een bedrag in de begroting opgenomen, maar er is nog niets besloten.
- Om de energiekosten van de pastorie te drukken, wordt gekeken naar een nieuwe, hybride CV-ketel met zonnepanelen. Een offerte hiervoor wordt aangevraagd.
- Omroep PIM heeft een serie opnames gemaakt van alle kerken in Waterland. Zo ook onlangs van de Patmoskerk en de Grote Kerk. Per uitzending zal een kerk onder de aandacht worden gebracht.
- Er is nog steeds geen back-up voor de penningmeester. Dat blijft een zorg.
- De veiligheidsverlichting in de Grote Kerk, in gebouw Hoogh en in de Zonnewijzer is hersteld.
- Voor wat betreft verdere renovaties van kerkgebouwen, wordt eerst afgewacht wat hierover in het beleidsplan wordt geadviseerd.
- De Zonnewijzer is weer in gebruik en de SMJ heeft een nieuw jaarcontract getekend.

10. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het staande zingen van psalm 68 : 7.



9 Kinderkerstfeest 2021

In verband met het bestellen van de boekjes voor het komende Kinderkerstfeest op tweede kerstdag willen wij alle ouders vragen om hun kind(eren) middels onderstaand strookje aan te melden. Op deze manier hopen wij tijdig te beschikken over het juiste aantal kinderen dat deelneemt aan het Kinderkerstfeest.

Het gaat om alle kinderen die deelnemen aan het Kinderkerstfeest; kinderen die de zondagsschool of kindernevendienst bezoeken, maar ook kinderen die niet aangesloten zijn bij een organisatie en wel graag mee willen doen met het Kinderkerstfeest. Aanmelden geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Voor de 4-jarigen geldt dat zij vóór 1 oktober 2021 de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben.

Het onderstaande strookje kan ingeleverd worden op de zondagsschool, op zondag 31 oktober 7 november 14 november, 21 november en 28 november.

Uiterste inleverdatum aanmeldingsstrookje is zondag 28 november a.s.

Aanmeldingsstrookje Kinderkerstfeest 2021

Hierbij geef ik mijn kind(eren) op voor het Kinderkerstfeest:

Na(a)m(en) van uw kind(eren) én geboortedatum (+ geboortjaar)

Na(a)m(en):

Geboortedatum:

Geboortjaar:

Voor de kinderen van 4 t/m 11 jaar hebben we een aantal mooie liedjes uitgekozen en deze willen we wekelijks samen gaan instuderen.

Daarom doen we een oproep aan alle kinderen van 4 t/m 11 jaar, die meedoen met de kerstviering, om te komen oefenen vanaf zondag 31 oktober tijdens het zondagsschooluurtje, aanvang 12:15 uur.

We hopen dat er veel kinderen zullen komen om de liedjes te oefenen.

De andere data voor het oefenen van de liedjes zijn vanaf zondag 7 november, de zondagen in november en december in Gebouw Hoog en de generale repetitie op zondag 19 december 2021 in de Patmoskerk

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Geef voor de Bijbel in Suriname

Diep in het Surinaamse regenwoud verlangen mensen naar de Bijbel in hun eigen taal. Zowel het vertaalwerk als het verspreiden van de Bijbel is belangrijk voor de tienduizenden bewoners van het binnenland van Suriname. Steunt u de vertaalprojecten in Suriname met een gift?

Michel Joonha is voorganger in het binnenland van Suriname. Daarnaast levert hij een bijdrage aan de bijbelverspreiding van het Surinaams Bijbelgenootschap. 'Vroeger was de Bijbel er alleen in het Nederlands', vertelt hij. 'Veel mensen kunnen die taal lezen, maar niet verstaan. Anderen kunnen 'm helemaal niet lezen. Soms gaat ook het lezen van het Sranantongo moeizaam. Maar nu we een eigen bijbelvertaling hebben, kunnen we de bijbelteksten lezen in het Saramaccaans. En dat begrijpen mensen wel.'

Kostbaar werk

De vertaling van de Bijbel in het Saramaccaans is een van de vertaalprojecten voor het binnenland van Suriname. De Saramaccaners zijn afstammelingen van gevluchte slaafgemaakten. Zij verscholen zich in het binnenland van Suriname, waar ze vrij van slavernij konden leven. Nog altijd zijn veel Saramaccaanse dorpen ver van de grotere steden, en sommige kunnen alleen bereikt worden per boot.

Zeker ook vanwege de grote afstanden die moeten worden afgelegd, is het vertaal- en verspreidingswerk kostbaar. Zo gaan de vertalers van het Surinaams Bijbelgenootschap soms zelf een paar dagreizen de jungle in, tientallen stroomversnellingen en watervallen ver. Bij de kleine kerkjes van hout en golfplaat horen mensen dan een stukje bijbeltekst voor het eerst in hun eigen taal. Dankzij hun reacties kunnen de vertalers hun werk nog beter doen, zodat God in de Bijbel écht Saramaccaans spreekt.

'Nu geloof ik het'

Michel Joonha: 'Nu willen ook veel meer mensen de Bijbel lezen, of luisteren naar Gods Woord. Zo ontmoette ik onlangs iemand in Atjoni. Hij zei: "Broeder, door de luisterbijbel die u aan mij hebt gegeven, kan ik Gods Woord nu begrijpen. Vroeger had ik alleen een Nederlandse bijbel thuis waaruit ik las, maar ik begreep het niet, en het deed ook niets in mijn binnenste. Ik werd zelfs boos als iemand mij wilde overtuigen van de waarheid van de tekst. Ik dacht soms zelfs dat ze me voor de gek probeerden te houden. Maar omdat ik het Woord nu zelf hoor, in mijn eigen taal, ben ik het gaan geloven."

Link: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-suriname>

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur

Dagboekjes 2022

Kerken en wederverkopers kunnen geen rechtstreekse bestellingen meer doen bij de verkoopafdeling van Royal Jongbloed voor het Filippusdagboekje en het Immanueldagboekje.

De boekjes kunnen nog wel verkregen worden bij de boekhandel. Als u daartoe geen mogelijkheden ziet om dit zelf te regelen bij de boekhandel, dan kunt u contact opnemen met Trijntje Boes, Noorderwerfstraat 12.

Je mag ook bellen: 0299-601241,
of mailen: trijntjeboes@ziggo.nl

Met vriendelijke groet,
Trijntje

Beste Markers,

Alweer een half jaar geleden werd onze wereld volledig op z'n kop gezet. De diagnose Kanker hakt er flink in, niet alleen bij mij, maar natuurlijk ook bij mijn gezin, familie en naasten.

Een lange periode van intensieve behandelingen volgde.

Nu ben ik sinds vorige week weer thuis na mijn stamceltransplantatie en een pittige ziekenhuisopname.

Ik ben er nog lang niet, maar ben blij en dankbaar thuis verder te mogen herstellen.

Langs deze weg wil ik een ieder die aan ons gedacht heeft, hartelijk bedanken voor de grote hoeveelheid kaarten, lieve berichtjes en andere attenties die wij mochten ontvangen. Het was overweldigend en heeft me ongelooflijk veel steun gegeven!

Dank jullie wel.

Jenny Meijer-Visser

Per 15 oktober jl. zijn wij verhuisd. Onze nieuwe adres is: Thamiswerfstraat 3.

Neeltje van Altena en Rik Dooijeweerd

1971



2021

Op 29 oktober 2021 is het 50 jaar geleden dat onze ouders,

Pieter  **Grietje van Altena-Boes**

zijn getrouwd

Jullie zijn nu een gouden paar. Samen genieten, misschien een traantje, maar zeker een lach. Het leven samen is heel bijzonder, zoveel dingen delen met elkaar, tegenwoordig bijna een wonder.

Van harte gefeliciteerd met jullie gouden bruiloft. Jullie zijn qua liefde en vriendschap een voorbeeld voor ons allen. Wij wensen jullie nog vele gezonde en liefdevolle jaren.

Jacob & Natalia

Klaas & Petra

Gera & Albert

Niels

Anne

Elisa

*Wacht niet tot het beste moment,
want als dat niet komt, wat dan?
Pak het moment, hier en nu,
en maak daar het beste van.*

Met droefheid en verslagenheid hebben wij vrijdag 22 oktober jl. kennis genomen van het overlijden van onze neef Kees Arthur. Wetende dat Kees leed aan de ziekte ALS komt dit bericht toch volkomen onverwacht.

Wij wensen Annelies, Evelien, Marijn, peet Trijntje en verdere familie en vrienden heel veel sterkte.

peet Jannetje

Pieter Henri

Erik Jan en Caelesta

ome Hein en peet Trijntje

Pieter en Inge

Walter en Conny

Jelle en Luutje Geertje



Wie overwint, hem zal ik geven met Mij te zitten op mijn troon,
gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader
op zijn troon.

Openbaringen 3 vers 21

Ondanks al haar levenslust en wijskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen.
Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van
mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder en allerliefste oma

Sijtje Schipper - Teerhuis

* 6 juni 1957

† 24 oktober 2021

Piet

Ramona en Metten
Rory

Patrick en Wendy
Nigel
Fayen

Sijtje is thuis, liever geen bezoek.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Sijtje op donderdag 28 oktober
van 18.30 tot 20.00 uur in Dorpshuis het Trefpunt.

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 29 oktober om 14.00 uur
in de Grote Kerk, Kerkbuurt 13 op Marken. Aansluitend zal
de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren
van 13.00 tot 13.45 uur in de Grote Kerk.

Na afloop is er gelegenheid om koffie met elkaar te drinken in
Dorpshuis het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken.

Londenhaven 118, 1448 KS Purmerend

Ik zou de sterren van de hemel willen plukken
Maar dat zal mij wel nooit gaan lukken

Ik zou ze bewaren, diep in mijn hart
En die van jou hou ik dan stiekem apart

Die zou mijn ogen weer doen stralen
En het allerbeste in mij naar boven halen

Zolang jouw sterretje licht blijft schijnen
Zal onze liefde nooit verdwijnen

Dag lieve oma

Nigel, Rory en Fayen.



Na een strijd, moeizaam gestreden ging je heen, niet onverwacht.

Onze lieve zus, schoonzus en tante

Sijtje Schipper-Teerhuis

Nu mag je rustig in Gods schaduw overnachten.

Zijn liefde dekt je veilig toe.

Wij wensen Piet, Ramona, Metten, Patrick, Wendy en kleinkinderen

veel sterkte en kracht toe om zonder Sijtje verder te gaan.

Neeltje en Klaas

Jan en Ellen

en kinderen.

Tot het laatste toe wilde je leven,
 door jouw sterke wil hiertoe gedreven
 Je geest nog op volle kracht,
 maar over je lichaam had je geen macht,
 Je was moe, je hebt je strijd gestreden.
 Alle fijne herinneringen die je ons hebt gegeven,
 blijven voor altijd in ons voortleven.

Na een moedige maar ongelijke strijd hebben we afscheid ,
 moeten nemen van onze schoonzuster.

Sijtje Schipper- Teerhuis

Wij wensen Pieter, Ramona, Metten, Patrick, Wendy en de kleinkinderen heel
 veel sterkte met dit grote verlies.

Jan en Aagje
 Grietje en Dick
 Dirk en Geertje †
 Eefje en Sijmen †
 Cees en Joke †
 Theo en Anja
 Anneke

Verdrietig moeten wij afscheid nemen van onze lieve vriendin

SIJTJE SCHIPPER TEERHUIS

De leegte zonder jou

is met geen pen te beschrijven

De leegte zonder zal altijd bij ons blijven.

Maar veel fijne herinneringen

verzachten ons smart.

Voorgoed uit ons midden

maar altijd in ons hart.

Rust zacht lieve Sijt.

Luutje en Klaas Roos

Gouwzeestraat 20

*Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend
 nimmer klagend, altijd stil dragend
 Moedig ging je door, steeds weer
 tot op het laatste moment
 het wilde niet meer*

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze nicht

Sijtje Schipper - Teerhuis

Wij wensen Piet, Ramona en Metten, Patrick en Wendy, Rory, Nigel en Fayen heel veel sterkte en kracht toe om dit verdriet te dragen.

Neeltje † en Muus †

Sijtje & Piet †

Wolmet & Muus †

Lutje & Pieter Cornelis

Neeltje & Jeroen

Neeltje Miranda & Floris

Maritje & Eric

Angela & Remco

Pieter Jan & Kelly

Muus Marcel & Jennifer

Aaltje & Wim

Achterneven en achternichten

Als een regenboog vol kleuren
 Als een zon heel fel
 een herinnering heel dierbaar
 in gedachten, geen vaarwel.

Wij wensen Piet, Ramona en Metten, Patrick en Wendy
 en de kleinkinderen sterkte voor de tijd die gaat komen.

Sijtje en Cees – Trijntje en Kees – Lutje Geertje en Klaas – Simone en Arthur.

Tot het laatste toe wilde je leven,
 Door je sterke wil hiertoe gedreven.
 Je geest nog op volle kracht,
 Maar over je lichaam had je geen macht.

Met al haar strijdlust en wilskracht heeft ze de strijd niet kunnen winnen.
 Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van de moeder
 van onze vriend Patrick,

Sijtje Schipper

Wij wensen Patrick en zijn familie veel kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

Pascal en Geertje, *Dax en Morris*
 Jasper en Sylvia, *Aniek en Lena*
 Michael en Maggie
 Henk en Flinja
 Cor en Ingrid, *Nikki*
 Martijn en Linda, *Lex*
 Michel en Marlies, *Niels*
 Ronald en Tamara, *Fem en Lizzy*
 Danny en Marijke, *Keano en Luke*

*Als het leven je ontglipt
 en de dood is zo dichtbij
 dan verdwijnt de waede
 en voel je je vrij.
 De strijd was oneerlijk
 en geheel niet terecht
 je wilde nog graag verder
 maar verloor dit gevecht.*

Na een slopende en oneerlijke ziekte is overleden onze lieve

Peet Sijtje

Wij wensen ome Pieter, Ramona & Metten, Patrick & Wendy en kinderen
 veel sterkte toe met dit grote verlies.

Tijs en Alina
 Grietje en Pieter Jacob

Stefan
 Dennis

Esther en Maurice
 Wendy en Edwin

Grietje-Jacoba en André
 Brian

Thea
 Marianne †

Debby
 Nikita



Aanstaande vrijdag 29 oktober

Het kienen vindt plaats in de Patmoskerk,
Hoogkamplaan 1, en zal om 20.00 uur beginnen.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.

De overige kien data van dit jaar zijn:

Vrijdag 19 november

Woensdag 29 december

