

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:44

verschijnt wekelijks

Zaterdag 6 november 2021

Kerkdienst Zondag 7 november 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. P.Pronk	Amsterdam
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena	
Eerste Collecte	Evangelische Zending Brazilië Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	7 november	Johannes 10:1-10	Herkenbare stem
maandag	8 november	Johannes 10:11-21	De goede herder
dinsdag	9 november	Psalm 65	Lofprijzing
woensdag	10 november	Marcus 11:27-33	Vragen zonder antwoorden
donderdag	11 november	Marcus 12:1-12	Gelijkenis begrepen
vrijdag	12 november	Marcus 12:13-27	Ieder het zijne
zaterdag	13 november	Marcus 12:28-37	Dicht bij Gods nieuwe wereld

Voorbede

1. Wees bij de rouwende families die onverwachts of door een lang ziekbed hun geliefde moeten missen. Dat zij troost mogen vinden in Uw liefde en hun verdriet kunnen delen met elkaar.
2. Laat ons niet ontmoedigen door de tweedeling die het coronavirus veroorzaakt, maar geef ons wijsheid om goede keuzes te maken.
3. Ontferm U over het Evangelische Zendingswerk in Brazilië, dat door middel van verschillende projecten hulp geeft aan arme gezinnen.
4. Leer ons dankbaar te zijn voor de opbrengst die de natuur ons schenkt en geef dat we ons voedsel eerlijk verdelen tussen mens en dier.
5. Geef dat mensen zich geroepen voelen om ambtsdrager te mogen zijn binnen onze kerkelijke gemeente. Geef hen vrijmoedigheid in hun keuze.
6. Help ons te ontdekken dat de Bijbel inspireert, bemoedigt en troost.
7. Maak ons bewust voor het onzichtbaar lijden van onze medemens zodat we minder snel oordelen.

Aagtje Commandeur van Riel

Tijd van Gebed: donderdag 4 november 2021 om 20.30 uur in de Patmoskerk.
Hartelijk welkom!

Overdenking/Meditatie

Terwijl ik me aan het voorbereiden ben op deze overdenking, realiseer ik me dat ik op 10 oktober voor het eerst sinds februari 2020 fysiek een kerkdienst ga bezoeken.

Gedurende deze periode hebben wij de diensten thuis bijgewoond (*onze complimenten aan degene die dit mogelijk hebben gemaakt*).

Wat mij in die periode opviel is dat ik vaak geconcentreerder de dienst kon volgen.

Minder afleiding zou je kunnen zeggen. De techniek was voor mij een waardige vervanger.

Wat niet wegneemt dat de wekelijkse dienst fysiek bijwonen in de kerk toch de voorkeur heeft.

Als gemeente samenkomen en elkaar ontmoeten heeft toch wel een pre.

We hebben een periode met veel beperkingen achter ons, althans dit laatste hoop ik en velen met mij.

Voor mij een periode waarin ik veel heb mogen lezen en ook een periode waarin je je gedachten de vrije loop laat zoals ik het maar noem.

Een van de zaken waarmee ik me bezighield was de terugloop van het aantal leden bij de diverse kerkgenootschappen vooral hier in Europa.

Ik vroeg me daarbij af of we in de afgelopen jaren steken heb laten vallen. Zitten we wel op het goede spoor, zijn we goed bezig met de verkondiging van het Evangelie, en vooral ook met de toepassing daarvan? Mijn gedachten gingen uit naar het optreden van de profeten in Israël.

Zoals het staat beschreven in het Oude Testament, en daarbij aansluitend het optreden van Jezus Messias, opgetekend in de vier Evangeliën. Ze wisten zich rechtstreeks aangestuurd door de God van Israël. Ze voelden zich Zijn woordvoerder zou je kunnen zeggen.

Hun oproep is steeds opnieuw: "bekeer u van uw zondige verkeerde houding, van eigenbelang."

En tegen de elite van onderdrukking: "zie om naar mensen die hulp nodig hebben."

Bekering heeft immers alles te maken met ons doen en laten van elke dag.

Ik denk nu even aan de woorden van Jezus als Hij zegt tegen zijn toehoorders: "Je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en de mammon." Mammon geldgod.

Je eigen belang stellen boven het belang van die ander, die medemens, die is net als jij.

Deze woorden van Jezus zijn bedoeld over de volle lengte en breedte van ons persoonlijk leven.

Ze hebben mijns inziens daarnaast ook een politieke betekenis.

Jezus zelf laat zien dat het anders kan. Hij trok rond sprak mensen aan, Hij bezielde ze, genas ze en verzoende ze met elkaar. Hij wees ze op hun mogelijkheden het goede te doen.

Afstand te nemen van het oude bestaan, afstand nemen van een doodlopende weg.

Opstaan uit de dood.

Hij noemt dat een leven naar Zijn Koninkrijk, Koninkrijk van God. Zoals God het bedoeld heeft.

Moeten we daaruit de conclusie trekken dat dat Koninkrijk hier beneden gerealiseerd gaat worden? Ik denk even aan de profeet Jesaja die in een visioen probeert weer te geven wat hem voor ogen stond. "Zwaarden die omgebouwd worden tot ploegscharen." De oorlogen tussen volken en tussen mensen geëindigd! Kun je het je voorstellen?

Toch vraagt de God uit de Bijbel het van ons. Zoals Hij Mozes riep om in zijn naam de Israëlieten uit de slavernij in Egypte te bevrijden en voor te gaan naar het land waar ze in vrijheid kunnen leven. Zo roept Hij mensen op. U en mij, om om te zien naar mensen in de verdrukking en ze leven in vrijheid te schenken. Hoe zou het dan komen dat binnen de Christelijke kerken in z'n algemeenheid het Koninkrijk van God dat Jezus zelf ook mijn Koninkrijk noemt, wordt ingevuld als een spiritueel Koninkrijk wat ons te wachten staat na de dood? Ik heb daar heel veel vragen bij.

Als je omziet in de wereld, vooral ook in wat wij noemen de derde wereld, en je ziet hoe weinig aandacht het rijke deel van de samenleving heeft voor het arme deel, en dat het verschil alleen maar groter wordt. Het kan toch niet zo zijn dat de enige boodschap die Kerkelijke gemeenschappen voor de wereld hebben bestaat uit uitzicht op dat spirituele Koninkrijk als belofte voor de toekomst. Ik zou zeggen Kerkgemeenschappen verbindt u met elkaar en volg de boodschap van de Bijbel verwoord door Jezus Messias. Ga omzien naar armen en verdrukten om hen te verheffen en te laten leven in vrijheid. Een leven in vrijheid is een vreugdevol leven.

We zijn dan op weg naar dat Koninkrijk, "Koninkrijk van God".

Er is dus werk aan de winkel.

We mogen erop vertrouwen dat Jezus Messias met Zijn geest aanwezig zal zijn.

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 27 oktober t/m 2 november 2021 ontvangen:

- Collecte 31 oktober: € 175,01
(€ 49,50 op rekening en € 125,51 contant in de kerk)
- Collectes diverse diensten oktober: € 21,50
- Collectes diverse diensten november: € 30,00
- Donatie: € 3.000,00
- Giften: € 20,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 27 oktober t/m 2 november 2021 ontvangen:

- Collecte 31 oktober – Open Doors: € 186,25
(€ 49,50 op rekening en € 136,75 in de kerk)
- o Project Pakistan: € 20,00
- o Giften: € 60,00
- o Diverse collectes (nagekomen): € 16,50

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Collecte Evangelische Zending Brazilië op zondag 7 november

Komende zondag collecteert de diaconie voor de Evangelische Zending Brazilië.

De E.Z.B. werkt sinds 1967 in het binnenland van Brazilië in een gebied zo groot als de provincie Utrecht. Het doel van de stichting is mensen bereiken met het Evangelie. De regio waar de EZB werkt is armoedig en er komt veel ellende voor waaronder alcohol- en drugsverslaving en kindermisbruik. De EZB is gestart door Nico en Trijnie van Eijk en is opgesplitst in een kerkgenootschap en een tak voor sociaal werk, de BEM. In de loop der jaren zijn vele projecten opgestart onder de vlag van de BEM om de leefomgeving en de toekomst van de bevolking van de plaatsen waar gewerkt werd te verbeteren. De projecten van de Evangelische Zending Brazilië richten zich vooral op kinderwerk en tieners, gezinnen en weduwen. Denk hierbij aan scholing, het opzetten van (volks-)tuinen, houden van geiten, kinderdagopvang, voorlichting over hygiëne, een medisch centrum en tandartspraktijk.

Na een lock-down van anderhalf jaar worden voorzichtig de projecten weer opgestart! Stukje bij beetje mag de EZB weer kinderen verwelkomen in de kinderdagverblijven en ook de projecten voor tieners, weduwen en gezinnen zijn weer gestart! Maar door corona staat de EZB nog steeds voor enorme uitdagingen in de zorg voor de kinderen, tieners en gezinnen. Zeer veel mensen zijn hun baan kwijt geraakt. Daarom heeft de EZB aan het begin van de pandemie maandelijks onder vooraf geselecteerde gezinnen voedselpakketten met o.a. rijst, bonen, meel, pasta, olie, fruit en groenten uitgedeeld. Ondanks de werkloosheid van de ouders, krijgen de gezinsleden dan toch gezonde voeding. Met gezond voedsel zijn de kinderen minder vatbaar voor ziektes. Aan de pakketten is bijgedragen door boeren die deelnemen aan het project Family Agriculture. Dit landbouwproject is destijds ontwikkeld en opgezet door EZB-medewerkers in Sabinópolis. De tuinders konden indertijd met dit EZB-project een bestaansminimum opbouwen. Nu stellen zij op hun beurt de EZB in staat om weer andere mensen door moeilijke tijden heen te helpen!

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 7 november 2021

De 8e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspesalm 27: 1 en 3 - Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here
Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Votum en groet.

Lied 911: 1 en 5 - Rots waaruit het leven welt
Wetslezing.

Lied 313: 1 en 4 - Een rijke schat aan wijsheid

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen

De heilige Schrift

Lezing: Jesaja 8: 11-18.

Psalm 62: 1 - Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

Lezing: 1 Petrus 2: 1-6 (ouderling van dienst).

Psalm 62: 4

Lezing: Mattheus 7:24-27.

Psalm 62: 5 en 7

Verkondiging

Orgelspel

Lied 939 (3 verzen) - Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Mededeling van overlijden

Psalm 19 : 1 (oude berijming)

Mededeling van overlijden

Lied 523 :1 Johannes de Heer

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 978 (4 verzen) - Aan U behoort, o Heer der heren

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Roerige tijden

Wie goed luistert naar mensen en levensverhalen weet dat het menselijke bestaan kwetsbaar en eindig is. Toch ebt dat besef soms weg en dat is ergens goed. Sinds zaterdagochtend werden we er opnieuw aan herinnerd toen Ed Vogel plotseling overleed, amper 65 jaar oud. Ook voor andere gemeenteleden luidden we in de achterliggende week de klok: voor Sijtje Teerhuis, voor Wolmet Kaars en voor Kees Arie Visser. In onze gedachten en gebeden denken we aan hun man/vrouw, kinderen en kleinkinderen die achterbleven.

#FM!

De eerste bijeenkomst van Follow Me! vond ik fantastisch. Volgende week dinsdagavond 9 november staat de tweede avond gepland. Ik hoop jullie allemaal weer te zien! Het zijn in totaal 8 avonden. Een kort programma dus. En daarom vertrouw ik erop dat jullie zo veel mogelijk aanwezig willen zijn. Op het programma staat dat we nadenken over God die onze Vader is aan wie we ons leven en dat van deze wereld te danken hebben. We beginnen weer om 20.30 uur in Het Gebouw, Hoogh.

#LGV?

Donderdag 11 november staat de deur van de benedenzaal van Het Gebouw weer open voor de tweede avond van de korte cursus christelijk geloof in gewone taal. We beginnen om 20.00 uur en ronden af om 21.30 uur. Wie nog aanhaken wil mag komen. Ik zal de inhoud van de eerste avond kort samenvatten zodat er niet teveel gemist wordt.

NBV21

Kort na de presentatie van de hernieuwde Nieuwe Bijbelvertaling heeft de kerkenraad een exemplaar ontvangen. Het idee is ons te bezinnen op de invoering van de NBV21 voor het gebruik in de kerkdiensten.

De classicale vergadering (de classis is het regionale verband van gemeenten) die gepland staat op 25 november om 19.30 uur in Het Kruispunt in Landsmeer, staat in het teken van deze nieuwe vertaling. Wie geïnteresseerd is kan zich opgeven (via classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl). Die avond zal dr. Matthijs de Jong de vertaalprincipes en gemaakte keuzes toelichten. Uiteraard is er ook veel informatie te vinden op de speciale website www.nbv21.nl.

Tot slot

We ronden weer af met een hartelijke groet voor iedereen, mede namens de andere pastoriebewoners.

Ds. H.Z. (Huib) Klink - hzklink@icloud.com - 0299 203076 - 06 21564286

Herinnering aan

Sijtje Teerhuis

echtgenote van Pieter Schipper

overleden op 24 oktober 2021 in de leeftijd van 64 jaar

Zo vaak heeft ze het gezongen. Niet voor zichzelf maar voor Ramona en Patrick, toen ze jonger waren: *"Hoger dan de blauwe lichten, en de sterretjes van goud, woont de Vader in de hemel die van alle kinderen houdt"*. Een eenvoudig liedje maar niet kinderlijk! Zo voedde Sijtje haar kinderen op. Met dit gelovige vertrouwen op de Here God. Toen wist ze nog niet wat haar allemaal te wachten stond.

Het leven van Sijtje laat zich vergelijken met een bergetappe zoals we die kunnen zien in één van de drie grote wielerrondes van Europa. Voor zo'n etappe en het bijbehorende klassement moet je wel geschikt zijn. En dat was Sijtje! Ze wilde aan haar kinderen het geloofsvertrouwen van haar moeder Lijsje Stoker doorgeven. Het geloof van haar moeder was ook voor haar leidraad in het leven. Ze heeft er tot op het laatst zoveel kracht uit geput. Het heeft haar gedragen en niet andersom.

Neemt niet weg dat Sijtje geen verdriet kende. Verdriet omdat ze zo vroeg, veel te vroeg, het leven moest loslaten, Pieter, Ramona, Patrick en de kleinkinderen waar ze gek op was. Genieten van een bijna zorgeloos pensioen was voor haar niet weggelegd. Dat doet pijn. En we praten niet over een paar jaar van ziekte. Vanaf haar 47^e levensjaar moest ze leren leven met de gevolgen van een genetische aanleg voor kanker. Zeg gerust: het was een bergetappe van de hoogste categorie. Maar Sijtje overwon, omdat ze van een ander klassement was. Het klassement van Jezus. Zulke 'renners' overwinnen vast en zeker. Ook al zijn ze ogenschijnlijk verliezers.

Hoe vaak had ze dat kinderliedje (geen kinderlijk liedje!) niet gezongen? In die nacht, van zaterdag op zondag klonk het opnieuw. Nu niet door haar gezongen maar voor haar. Misschien kunnen we zeggen dat ze het altijd ook voor zichzelf zong. Want er klonk ook het vertrouwen in door dat onze Vader de tranen kent en de pijn die zijn kinderen lijden. Ondanks al haar geloofsvragen en twijfels vertrouwde Sijtje daar op. Ook al moest ze soms vechten om dat te kunnen blijven zeggen. Maar in deze nacht werd zij gedragen door het vervolg van dit vertrouwde liedje: *"Ook voor zieke kinderen zorgt Hij, kent hun tranen en hun pijn, ja, voor groten en voor kleinen wil de Heer een helper zijn."* Het geldt nog steeds.

Ds. H.Z. Klink

Herinnering aan

Cornelis Adriaan Visser

overleden op 27 oktober 2021 in de leeftijd van 78 jaar en echtgenoot van Lijsje Zeeman

We schrijven 2021. Wie het ruime hemelrond regelmatig aanschouwt, kan het zien. Het klimaat verandert, als gevolg van onze ongebreidelde consumptiedrift. De biodiversiteit neemt af onder andere door het vergif dat we gebruiken voor intensieve landbouw. Steeds meer mensen willen eerlijk voedsel. Weg met smaak- en conserveringsmiddelen. Op de klimaatop in Glasgow wil men wereldwijd de ont-boom-ing stoppen. Kees Arie was zijn tijd ver vooruit. Hij hield van bomen. Vooral perenbomen. Maar dan peren met karakter. Van karakterloze peren had hij een afkeer. Wie zijn landje bezocht werd steevast met enthousiasme rondgeleid. Over zowat elke boom wist hij wat te vertellen. Het waren dan ook stuk voor stuk bomen met een verhaal.

Kees Arie kon zo genieten van de natuur. De eerste kievit in februari of maart werd steevast genoteerd. Zo ook de eerste paardenbloem. Het originele lijstje achter zijn stoel bewaakte hij dan ook met zijn leven. De natuur was voor hem niet zomaar natuur. Ze riep verwondering op. Het was voor hem een geschenk, met een eigen taal, die je moest leren verstaan. Al dit (natuur)schoon is er niet toevallig, ze is niet contingent, maar ze draagt het handschrift van haar Maker. Daarom wist hij zich rentmeester over tuin en natuur. En die taal klinkt in Kees Arie's levenslied, Psalm 19 vers 1 in de oude berijming uit 1773:

*Het ruime hemelrond
vertelt, met blijden mond,
Gods eer en heerlijkheid.
De held're lucht en 't zwerk
verkondigen Zijn werk,
en prijzen Zijn beleid.*

Kees Arie was geen man van het compromis en daarmee maakte hij het niet altijd gemakkelijk, voor hemzelf en voor de mensen om hem heen. Het zorgde ervoor dat hij vaak alleen stond ook al had hij het gelijk aan zijn zijde. Monatoetjes zijn niet te verkiezen boven eigengemaakte pudding. En de Markerwaard kunnen we maar beter onder water houden. Hij had gelijk. En ook: hij bedoelde het goed. Kees Arie was diep in zijn hart een idealist. Idealisten van zijn formaat zijn mensen met heimwee naar de volmaaktheid, zoals perfectionisten dat ook zijn. En dat verlangen is een diep menselijke hunkering naar de eeuwigheid, het volmaakte leven zoals de Here God het voor ogen stond en staat. Ooit zal dit verlangen van Kees Arie voorgoed worden gestild. In Gods nieuwe schepping die hersteld zal zijn van onze uitbuiting en consumptiedrift.

Ds. H.Z. Klink

Herinnering aan

Wolmet Kaars

overleden op 28 oktober 2021 in de leeftijd van 79 jaar

Iedereen kent ze. Momenten waarop je een belangrijke keuze moet maken. Een waarvan je weet dat je leven erdoor verandert. Soms kunnen dat pijnlijke en verdrietige keuzes zijn die toch iets schoons opleveren. Zulke keuzes vragen van een mens moed. Durf je te kiezen voor datgene wat veel meer waard is dan al het andere? Al zien andere mensen niet wat jij ziet en ook al laten sommigen van hen je daardoor alleen? Die moed had Wolmet. Ze koos voor de rijkdom van de liefde. Liefde met een gevend karakter zoals we die op het spoor komen in de bijbel en zoals we die zien in het leven van Jezus Christus.

Op misschien wel het mees cruciale moment in haar leven koos ze voor haar kinderen. Uit liefde. Ze kwam hierdoor alleen te staan. Vooral in de kerk. Het was de prijs die ze voor haar keuze betaalde. Toch won ze er veel mee. De kinderen hebben haar liefde geproefd. Zij betekenden alles voor haar. Als er zorgen waren of verdriet, bijvoorbeeld toen haar pasgeboren kleinkind overleed, slechts enkele dagen oud, dan trof haar dat zelf. Deze liefde zal hen altijd blijven heugen.

Voor Wolmet was trouw een cruciaal begrip en gaandeweg haar leven was het dat steeds meer geworden. Uit eigen ervaring wist ze wat het gebrek aan trouw aan diepe sporen trekken kon. Maar zij bleef trouw. Aan haar kinderen en kleinkinderen maar zeker aan de Here God. Ze is altijd trouw gebleven aan haar ja- woord aan de Here God toen ze belijdenis deed, ook al kwam ze niet meer naar de kerkdiensten. In haar levensweg werd ze voor haar gevoel teruggeworpen op haar persoonlijke verhouding tot de Here God. En daarin bleef ze trouw. Tot in de dood.

Haar keuze voor de liefde die zichzelf geeft, heeft een waarde en een diepte die al het andere overstijgt. Op de een of andere manier heeft Wolmet dat aangevoeld en daarin stond ze niet alleen. Paulus, de schrijver van de brief aan de christenen te Korinte, wees er ook al op: *"Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde."* 1 Korintiërs 13 vers 13.

Ds. H.Z. Klink

Op 24 oktober overleed, na een slopende ziekte, onze lieve nicht

Sijtje Schipper-Teerkhuis

Wij wensen Piet, Ramona en Metten, Patrick en Wendy, de kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe de komende tijd.

Aagje en Piet, Jaap en Aaltje, Jan Muus en Grietje, Maretje en Theo, Elbert en Marjolein, Sijtje en Kees, Pieter en Neeltje.

Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.

Romeinen 14:8

De ziekte ALS is nog lang niet overwonnen. Ook Kees Arthur werd er door getroffen. Kees heeft tot het laatste moment zoveel mogelijk uit het leven gehaald.

Kees was een vrolijke en oprecht geïnteresseerde neef.

Wij wensen zijn gezin, peet Trijntje en verdere familie veel kracht en sterkte toe.

Neven en nichten familie Zeeman

Zijn stoel is leeg
 Zijn stem is stil
 Wie hem heeft gekend
 Weet wat dat zeggen wil



Voor hem een verlossing
 Voor ons een groot verdriet
 Erg hard heb je gevochten
 Meer kracht was er niet

Verdrietig maar trots op wie hij was, hebben wij afscheid genomen
 van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en trotste bap

Cornelis Adriaan Visser

Kees Arie

12 maart 1943 - 27 oktober 2021

Lijsje Zeeman

Sijmen en Chanel

Sam

Isa

Dirk en Tanja

Koen

Twan

Thijs

Nikki

De rouwdienst heeft op woensdag 3 november jl. plaatsgevonden

Een lege plek,
een groot gemis.

Een fijne herinnering is al
wat er nog is.

Jou te kennen,
Vonden wij zo fijn.

Je hier niet meer te hebben,
dat doet pijn.

Dag lieve Bap.

ZXXXZ



Sam, Isa, Koen, Twan, Thijs, Nikki

Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt,
als veel je wordt ontnomen.

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
en leven niet meer leven is.

Dan komt de tijd,
dat je verlangt naar rust.
Dat het einde is gekomen.

Na een moeilijk jaar van ziekte overleed onze zwager:

Cornelis Adriaan Visser

Ons medeleven gaat uit naar Lijsje, de kinderen en kleinkinderen.

Klaas
Sijmon en Geertje
Lijsje †
Piet en Dea
Cees en Ed †

Marken, oktober 2021

Na afnemende gezondheid is overleden onze buurman:

Cees Arie

Wij wensen Lijsje haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Buren van de Oostzijde

Veel fijne herinneringen verzachten de smart
Voorgoed uit jullie midden
Voor altijd in jullie hart

Na een slopende ziekte is de vader van onze schoonzoon en zwager Dirk overleden

Kees Arie Visser

Wij wensen Lijsje, Sijmen, Dirk, Chanel, Tanja en de kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Jan en Loppie
Sander en Rosina
Erwin en Bianca
Jeroen en Neeltje

*Sterke anekdotes en verhalen als een pracht,
Herinneringen waar we wat mee kunnen, ... rust zacht!*

Na een mooi en actief leven in eigen tuin en boomgaard heeft de vader van onze vrienden Sijmen en Dirk het uiteindelijk moeten opgeven en is overleden,

Kees Arie Visser

Wij wensen Lijsje, Sijmen, Chanel, Dirk, Tanja en de kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote gemis.

Sander en Rosina
Jan Aries en Patricia
Erwin en Bianca
Jeroen en Neeltje
Klaas en Thirza
Owin en Karina
Martijn en Tanja

Als de sneeuw niet meer
Smelten wil,
Een boterham met dubbel jam
De mond niet opent,
Dan hangt men lakens voor het raam,
Er is geen wakker worden aan.

(Jan Wolkers - De Winterslaap)

We wensen Lijsje, Sijmen & Chanel, Dirk & Tanja en alle kleinkinderen veel sterkte met het verlies van **Kees Arie**.

Saskia
Ruud & Rob
Julius
Ramses

Memme

Oh, wat was zij sterk.
Altijd was zij bezig,
altijd aan het werk.

Memme

die vol met liefde zat.
En ondanks al haar zorgen,
haar kinderen nooit vergat.

Haar familie was haar leven,
en al stond zij dan alleen.
Of was het soms heel moeilijk,
zij sloeg er zich door heen.

Van haar kleinkinderen,
genoot zij met volle teugen.
Haar liefde en zorgzaamheid,
zal ons altijd blijven heugen

Memme

Die wij nooit meer zullen vergeten.
Het was onze mem, moet je weten.....



Verdrietig delen wij u mede dat na een kort ziekbed rustig is ingeslapen onze mem,
schoonmoeder en bessie

Wolmet Kaars

1 oktober 1942

Marken

28 oktober 2021

Cornelis en Astrid
Fleur en Jelle
Rens

Grietje en Klaas
Gawain

Jacob en Neeltje Alice
Olaf
Dave en Melissa

Jannetje en Ben
Cornel in liefde volle herinnering
Jia Lu
Yuanfa

De uitvaart heeft op 2 november plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Jacob Janssen, Kets 45 1156 AX Marken

Afscheid nemen van Bessie doet pijn,
want als voorheen zal het nooit meer zijn.

Een lege plek,
een groot gemis.

Een fijne herinnering is al
wat er nog is.

Jou te kennen,
vonden wij zo fijn.

Je los te laten,
dat doet pijn.

Lieve Bessie, wat was je trots op ons allemaal.
Bedankt voor alle fijne momenten samen. Rust zacht.

Gawain

Olaf

Dave en Melissa

Fleur en Jelle

Jia Lu

Rens

Yuanfa

Op donderdag 28 oktober 2021 kregen wij het droevige bericht dat onze peet is overleden.

Wolmet Kaars

In gedachten zijn we bij jullie. Wij wensen Cees en Astrid, Jacob en Neeltje Alice, Grietje en Klaas, Jannetje en Ben en overige familie alle sterkte toe voor de komende tijd.

Roel en Janny

Jaap en Marcella

Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje

Wolmet Kaars

Wij wensen onze neven en nichten en de kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Cees Kaars
neven en nichten

Wij ontvingen het bericht van het overlijden van de
(schoon) moeder van onze vrienden Cees en Astrid

Wij wensen Cees, Astrid, Fleur, Jelle, en verdere familie
veel sterkte toe de komende tijd.

Dirk, Geertje, Klaas, Diana, Grietje, Janny, Roel
Theo, Anja, Cornelis, Miranda, Edward en Erna

Je vader

*Afscheid nemen van je vader,
je rots, je trotse pa.
Steeds meer ga je op hem lijken,
steeds meer doe je hem na.*

*Dat nooit meer, dat doet je pijn
en je verdriet is meer dan groot.
Maar wie of wat je liefhebt
gaat niet echt, nooit echt dood.*



Lieve Ed, papa en levensgenieter. Je heerlijke bourgondische levensstijl, maar vooral je sociale betrokkenheid voor anderen en je liefde voor ons zullen wij ontzettend missen

Eduard Cornelis Vogel

Ed

22 september 1956

30 oktober 2021

Grietje

Daphne

Brenda

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 5 november om 13.00 uur in Dorpshuis het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken. Aansluitend begeleiden wij Ed naar de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren van 11.45 tot 12.45 uur in Dorpshuis het Trefpunt.

Na afloop drinken we een borrel op Ed in Dorpshuis het Trefpunt.

Donderdag 4 november is er gelegenheid tot condoleren van 19.30 tot 21.00 uur in Dorpshuis het Trefpunt.

Bloemen graag laten bezorgen op donderdag of vrijdag in Dorpshuis het Trefpunt.

Buurt III 7, 1156 BD Marken

Afscheid is er niet genomen
 Afscheid zal er ook nooit komen
 Eeuwig fluisteren wij jouw naam
 In onze harten blijf je altijd bestaan

De tijd staat even stil als je van zo dichtbij meemaakt of het bericht krijgt dat onze geliefde Ed is overleden.
 Zo plotseling uit het leven gerukt. Onwerkelijk, niet te bevatten! Een man die altijd voor ons klaar stond en die we zo gaan missen.

Lieve Grietje, Daphne en Brenda we leven met jullie mee, met dit grote verlies.

Ta en mem

Lutje en Jan
 Esther en Robert
 Isa
 Sebastiaan en Suzanne

Cees en Joke
 Tjidde en Charlotte
 Lieke en Jos
 Marlijn en Yannick

Irene en Dimitri
 Artemis

*How you make others feel says
 a lot about who you are.*



*Leave them with a smile,
 a hug, and a kind thought.*

Lieve ome Ed,

Bedankt voor je lol en betrokkenheid, ik ga je erg missen!

Liefs, Isa



DANK JE WEL
LIEVE OME ED
VOOR EEN DIERBARE TIJD
VOOR AL JE GOEDHEID

DANK JE WEL
VOOR HET DELEN
VOOR DE LOL EN JE LACH
EN DAT WEER ELKE DAG

DANK JE WEL
VOOR AL JE STEUN
VOOR WAT JE BRACHT
EN ONZE GROEI IN KRACHT

DANK JE WEL
VOOR WIE JE WAS
VOOR WIE JE BENT
VOOR ELK MOMENT

We gaan je lach, de kloep op de schouder, de gesprekken en je wijze raad
ontzettend missen!

Lieve peet Griet, Daphne en Brenda we zijn er voor jullie en denken aan jullie, heel
veel sterkte!

Esther & Robert
Sebastiaan & Suzanne

Tjidde & Charlotte
Lieke & Jos
Marlijn & Yannick

Artemis

Lieve Grietje,

Stil maar, ik hou je wel vast
 Je hoeft niets te verwoorden
 Ik draag met jou je last
 Kom maar hier
 Laat je tranen maar gaan
 Je hoeft niet langer eenzaam
 met je pijn te staan.
 Huil maar, ik beloof je
 het komt goed.
 Zolang ik hier bij je ben
 is er niks wat je moet.
 Ik blijf hier bij jou, als je wilt
 tot je scherpste verdriet
 een beetje is gestild.

Lutje

Ed, parkeerde altijd zijn auto op de Noordkant.
 Liep heel rustig en vriendelijk langs de havenkant.

Hij hielp altijd op de haven met versieren voor koningsdag,
 leder jaar aanwezig bij het buurtfeest, of visbakken met de hele club
 Hij ging met onze buurt naar de havenfeesten en aanmoedigen bij de sportdag
 Onwerkelijk dat je daar niet meer bij zijn mag

Op mooie zomerse dagen, kwam Ed altijd bij de Hoge Dijk opdagen.

Op z'n slippers, handdoek in z'n nek, stoeltje, koelbox en krantje in z'n hand.
 Liep hij al groetend aan iedereen, naar ons kleine schelpenstrand.
 Het liefst in de namiddag, kwam Ed lekker genieten van de zon.
 Ed luisterde, hij liet je praten en had zelf nooit het hoogste woord.
 Een beetje een Bourgondiër, die ook zijn burens "hielp", daar waar hij kon.

Hij settelde zich op het strandje naast Griet.
 Die al ver voordat hij er was naar hem wenkte "Oh, Ed, je kan daar nog zitten" en dat naar hem riep.
 Het maakte hem niet uit, hij genoot met Griet van het moment.

Daphne en Brenda komen daar ook graag chillen.
 Heerlijk zo gewoon, lekker en gezellig bij je ouders liggen.
 Met z'n allen zwemmen naar de groene ton.
 Ed hield de wacht en gaf complimentjes maar zei wel, als je maar weer terugkomt.

Aankomende zomer keert Ed niet meer terug naar de "schelpen" en het strandje.
 Zijn strandstoeltje blijft leeg.
 Dat doet zo'n pijn, maar Griet en kinderen, mogen wij jullie deze keer helpen?
 Wat ontzettend verdrietig om zo abrupt jullie papa te moeten missen
 En Griet, je hebt alles voor hem gedaan maar toch moest je hem laten gaan.

Lieve Griet, Daphne en Brenda
 Heel veel sterkte met dit grote verdriet.

Bewoners Havenbuurt en Melisvennen

Altijd tijd
 Altijd een praatje
 Altijd een gulle lach
 Zo warm
 Zo positief

Wat zullen wij je missen

Verbijsterd en verdrietig zijn wij door het plotseling overlijden van onze lieve en gezellige buurman Ed.

Wij wensen Grietje, Daphne, Brenda, verdere familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Buren Buurt III

*Jouw verdriet, wij leven met je mee
 Jouw verslagenheid, wij voelen jouw pijn
 Wat wij met woorden daarom proberen uit te leggen
 Is dat wij als vriendinnen er altijd voor je zullen zijn*

Geschokt en met veel verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Ed Vogel

de vader van onze vriendin Daphne.

Heel onverwachts en veel te vroeg is hij van ons heengegaan.

We wensen Daphne en haar familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Brenda, Catelijne, Denise, Esther, Jentien, Joelle, Louise, Marijke, Rosanne, Samantha, Willemijn en Sharon

Zaterdagochtend bereikte ons het zeer droevige nieuws dat

Ed Vogel

de zwager van onze voorzitter, plotseling is overleden. Ed en zijn familie zijn en waren nauw betrokken in diverse functies binnen onze club. Tevens was Ed een trouwe sponsor van SV Marken.

SV Marken wenst Grietje, Daphne, Brenda en verdere familie en vrienden van Ed veel sterkte in deze moeilijke periode.

Bestuur SV Marken

Geheel onverwachts is uit het leven weggenomen

Ed Vogel

Ed was als bestuurslid zeer nauw betrokken bij de bouw van ons clubgebouw 'de IJsschuit'. De administratieve en juridische kant is door hem met kennis en passie begeleid. Ook was hij een gewaardeerde sponsor van met name de kleding van onze jeugdschaatsbegeleiders.

Wij wensen zijn vrouw Grietje, Daphne en Brenda sterkte bij dit plotselinge verlies.

Het bestuur en jeugdschaats begeleiders van de IJclub Marken

Op 30 oktober 2021 is onze aller beste vriend

Ed Vogel

Plotseling uit het leven gerukt.

Wij wensen Grietje, Daphne, Brenda en verdere familie heel veel sterkte.

Nel en Jaap Kaspers

Tijs en Linda

Jelle en Fleur

Imke

Arnold en Karin

Viggo

Wanneer je een vriend missen moet,

niet voor even, maar voorgoed,

dan valt dat erg zwaar.

Nooit meer samen kunnen eten, praten en lachen,

een leegte die is achter gelaten, verdriet en groot gemis.

Wat blijft zijn de herinneringen,

om te bewaren op een speciaal plekje in je hart.

Geheel onverwacht is onze vriend Ed overleden.

Wij wensen Grietje, Daphne, Brenda en familie veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Klaas, Joke, Klaas en José

Soms is er zoveel wat we voelen,

Maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

We wensen Grietje, Daphne, Brenda en familie veel sterkte en kracht toe met het verlies van Ed, de man van onze vriendin Grietje.

Neeltje, Ria, Geertje, Elly, Jannetje, José en Joke

*Je wilt niet dat hij ooit zal gaan
En toch komt dan dat moment
Dat je zo ineens
Een dochter zonder vader bent*

*Je wenst jezelf weer kleiner
Op zijn nek of aan zijn hand
Want daar begon het allemaal
Die levenslange, sterke band*

Vol ongeloof en verdriet zijn wij na het overlijden van

Ed Vogel

de vader van onze vriendin Daphne.

Wij wensen Daphne, Grietje, Brenda en verdere familie, heel veel sterkte met dit grote verlies.

Dennis & Rianne
Dennis & Suzan
Justin
Pieter-Jan & Kelly

Jentien & Maarten
Louise & Sander
Samantha & Simon
Willemijn & Ricardo

"Kunst is alsof je leeft en nooit dood gaat" (Herman Finkers)

Met een grote schok hebben wij vernomen dat onze theatervriend Ed Vogel afgelopen zaterdag is overleden.

We zullen hem enorm gaan missen, het zal nooit meer zijn zoals het was.

Grietje, Daphne en Brenda, wij wensen jullie heel veel sterkte met dit enorme verlies.

Klaas, Erwin, Maarten en Elbert

Verdrietig en geschrokken hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Ed Vogel, vader van ons bestuurslid en onze vriendin Daphne.

Wij wensen Grietje, Daphne, Brenda, familie en vrienden heel veel sterkte de komende tijd.

Dartsvereniging The Flying Bears

Op zaterdagochtend 30 oktober is onze goede vriend Ed plotseling overleden.

Een onverwacht en abrupt einde.

We gaan je missen Ed.

Grietje, Daphne, Brenda en familie, veel sterkte voor nu en in de toekomst.

Kees en Anja

Elbert en Marjolein

Een knuffel voor je tranen
Een knuffel voor gemis
Een knuffel vol met liefs en troost
Omdat het nu zo moeilijk is

Geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van Ed Vogel,
de vader van onze dartvriendin Daphne.

Wij wensen Grietje, Daphne, Brenda en alle dierbaren van Ed ontzettend veel sterkte
voor de komende tijd.

Dames van dartsvereniging "the Flying Bears"

Een knuffel voor jullie tranen.
Een knuffel voor dit grote gemis.
Wij bieden een schouder om op te huilen.
Omdat dit verlies niet te bevatten is.

Wij wensen Grietje, Daphne, Brenda en de familie heel veel sterkte.
Liefs Geerte, Selina, Kelly, Pascale en Melanie

*“Would you know my name
if I saw you in heaven?
Would it be the same
if I saw you in heaven?”*

Een enorme leegte, een groot gemis.....
Mooie herinneringen aan jouw Ed Griet
is wat er nu nog is.
Samen één, genieten met elkaar,
stond in zijn liefde altijd voor jou en de meiden klaar.
Een lege plek nu,
een diepe pijn,
omdat Ed er gewoon nog had moeten zijn.

Wij wensen Griet, Daphne, Brenda en iedereen die Ed liefhad alle kracht
om zonder hem verder te gaan.

dames Strava Club Marken

Angela & Remco
Carla & Kees
Melanie & Nico
Mirjam & Stefan
Lisenka & Cornelis

‘Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder persoon’.

Verdrietig zijn wij om het plotselinge overlijden van ons voormalig commissielid

Ed Vogel

Woorden schieten te kort.

Wij wensen Grietje, Daphne, Brenda en de beiden families heel veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Sponsorcommissie SV Marken

Henk, Linda, Brenda en Diana

Zaterdagmorgen werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze lieve vriend Ed Vogel.

Niet te bevatten.....zo onwerkelijk.

Stil.....omdat we de juiste woorden niet kunnen vinden.

Lieve Ed, wat hebben we samen toch ontzettende leuke jaren met elkaar gehad.

Je was een vriend uit duizenden.

Die mooie herinneringen kan niemand ons afnemen.

Grietje, Daphne, Brenda en familie, wij wensen jullie ontzettend veel sterkte en kracht toe voor nu en de komende tijd.

Elly en Jan

Corry en Wim †

Marion en Klaas Arie

Irma en Piet

Verslagenheid overheerst.

Op 30 oktober 2021 is onverwacht en veel te jong onze biljartvriend,
Ed Vogel overleden.

Ed was met tussenpozen jarenlang lid van onze biljartvereniging.

We hebben met Ed vele mooie en gezellige momenten beleefd.

Ed had zijn eigen biljart stijl waar velen van ons van konden genieten.

Wij wensen Grietje, kinderen en familie veel sterkte toe
in deze bijzonder moeilijke tijd.

Ed, we zullen je missen.

Je biljartvrienden,

Biljartvereniging "MARKEN"

Uren, dagen, maanden, jaren
vlieden als een schaduw heen.

Na een zorgzaam leven, waarin ze veel heeft gegeven,
is overleden mijn vrouw, onze mem en bessie

Grietje Appel Kd.

Marken, 8 oktober 1934

Purmerend, 3 november 2021

in de leeftijd van 87 jaar.

Kees Boes

Trijntje en Jaap
Carmen en Peter, *Stijn, Guus*

Anita en Anton
Ayla

Rosita en Hans
Noa en Ruben
Sem

Cornelis en Juliette
Jens
Wout

Rosa Luxemburgpark 87, 1447 WC Purmerend



Grietje is bij Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam.
Er is gelegenheid om ons daar te condoleren op zaterdag
6 november van 10.30 tot 11.30 uur.

Wij nemen aansluitend in besloten kring afscheid.
De crematie zal in stilte plaatsvinden.



Zaterdag 6 november van 09.00 -10.30 uur: koper poetsen in de Grote Kerk

Op zaterdag 6 november 2021 gaan we weer koperpoetsen in de Grote Kerk.

Als je tijd hebt kom dan helpen.

Wij zien uit naar jouw komst!

Tevoren aanmelden hoeft niet, gewoon komen.

Met vriendelijke groet, namens de koster en kerkrentmeesters, Marten van Altena.

Dagboekjes 2022

Kerken en wederverkopers kunnen geen rechtstreekse bestellingen meer doen bij de verkoopafdeling van Royal Jongbloed voor het Filippusdagboekje en het Immanueldagboekje.

De boekjes kunnen nog wel verkregen worden bij de boekhandel. Als u daartoe geen mogelijkheden ziet om dit zelf te regelen bij de boekhandel, dan kunt u contact opnemen met Trijntje Boes, Noorderwerfstraat 12.

Je mag ook bellen: 0299-601241,
of mailen: trijntjeboes@ziggo.nl

Met vriendelijke groet,
Trijntje

Volgende week, 7 tot en met 13 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In heel Nederland gaan ruim 21.000 collectanten langs de deur. Hoe meer geld, hoe meer onderzoek er kan plaatsvinden naar deze vreselijke ziekte. Wist u dat 1 op de 5 mensen een vorm van dementie krijgt?

Ook op Marken gaan we weer collecteren voor Alzheimer. Helaas hebben veel van onze collectanten dit jaar afgezegd. Op korte termijn nieuwe collectanten vinden is helaas niet gelukt. Dus we doen het dit jaar anders. Een aantal collectanten gaan met de collectebus de deuren langs. Daarnaast gaan we ook weer digitaal collecteren. U vindt hier ook de QR-code om alvast een donatie te doen.

Het kan voorkomen dat u gedoneerd heeft en er komt ook een collectant langs. Onze excuses daarvoor.



Alvast hartelijk dank voor uw donatie. De opbrengst op Marken zullen we snel bekend maken.

Trijntje de Waart en Inge Zeeman

Concert Cantorij Monnickendam,

Na een lange periode kunnen we nu weer een concert geven. Dit keer doen we dit samen met het koor Groot Noord. Er worden delen uit de Messiah van Händel en de Hohe Messe van Bach gezongen. Het concert heeft de mooie titel: Let Our Songs Brighten the Nations!

De data van de uitvoeringen zijn: Zaterdag 13 november 16.00 uur
De Ark in Amsterdam-Noord

Zaterdag 20 november 15.00 uur
Grote Kerk Monnickendam

Het concert duurt ongeveer een uur en de toegang is gratis.

Bij de uitgang is er een collecte.

We hopen dat er veel mensen komen luisteren!