

# Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:45

verschijnt wekelijks

Zaterdag 13 november 2021

## Kerkdienst Zondag 14 november 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

*Kerkdienst en Uitzending*

*Patmoskerk*

*Jeugddienst*

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Eerste Collecte	Jeugdwerk Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

### Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	14 november	Marcus 12:38-13:2	Rijk en arm
maandag	15 november	Genesis 18:1-15	Sara lacht
dinsdag	16 november	Genesis 18:16-33	Getalscriteria
woensdag	17 november	Genesis 19:1-14	Gast(on)vrijheid
donderdag	18 november	Genesis 19:15-29	God redt de rechtvaardigen
vrijdag	19 november	Genesis 19:30-38	Incest
zaterdag	20 november	Johannes 10:22-30	Cruciale vraag

### Voorbede

1. Geef dat wij de jeugd enthousiast kunnen maken om christen te zijn. Zegen alle jeugdleiders die hen begeleiden.
2. Help de ouders bij hun zorgtaken en geef hen wijsheid en geduld bij de opvoeding.
3. Zegen de organisten en muzikanten in de kerk. Laat ons ervaren dat muziek verbindt en troost en bemoediging geeft.
4. Troost allen die in rouw zijn, omdat zij iemand missen die hen lief was. Dat wij elkaar liefdevol mogen dragen om verder te gaan.
5. Doe ons inzien dat gebonden vrijheid leidt tot rust en vrede, stilte en troost, kwetsbaarheid en weerloosheid.
6. Laat ons niet ontmoedigen door de tweedeling die het coronavirus veroorzaakt, maar geef ons wijsheid om goede keuzes te maken.
7. Geef dat mensen zich geroepen voelen om ambtsdrager te mogen zijn binnen onze kerkelijke gemeente. Geef hen vrijmoedigheid in hun keuze.

Aagtje Commandeur van Riel

OVERDENKING

*"All night, all day, angels watchin' over me, my Lord,  
All night, all day, angels watchin' over me"*

Lied 249, Liedboek

Iedereen zoekt in deze donkere dagen iets van hoop en uitzicht, nu we weer genoodzaakt zijn om ons te houden aan hernieuwde maatregelen vanwege de Covid-19! Houdt t dan nooit op?

Toch werd ik laatst ergens blij van; ik was onlangs wat aan het bladeren in het Liedboek, toen ik op bovenstaand lied stuitte, dat mij gelijk een glimlach ontlokte want dit lied is voor mij een reis naar mijn jeugd, pure nostalgie!

Toen ik zo'n jaar of 10, 11 was vierden wij als gezin de Kerst bij het Leger des Heils op de Overtoom in Amsterdam.

Zo'n viering werd gevuld met veel muziek, veel zingen, chocolademelk en lekkere kransjes, maar ook een korte meditatie en tussendoor een getuigenis van een van de Heilssoldaten, die sfeer zal ik nooit vergeten en maakte op mij zo'n indruk dat ik ook bij het Leger wilde, maar misschien ook een beetje vanwege hun uniformen!

Ik mocht iets zingen en dat werd dit lied!

Als ik dit lied dus nu wel eens hoor moet ik gelijk denken aan dat kerstfeest aan de Overtoom!

Maar dit stukje gaat niet over het Leger des Heils, alhoewel...

*All night, All day* is een negrospiritual uit de slavenperiode, de slaven zongen het om de moed erin te houden en elkaar te steunen en om vol te houden ondanks hun erbarmelijke omstandigheden.

Zoals zovele negrospirituals is het een aanstekelijk en tijdloos lied dat je makkelijk meezingt.

Het gaat over het vertrouwen dat altijd Gods engelen om ons heen zijn, dag en nacht, engelen die wij niet zien maar ze zijn er wel. Ze zorgen ervoor dat je je gedragen kan voelen in tijden van verdriet en zorgen.

We willen vaak alles alleen doen, alles alleen oplossen en alles alleen doormaken... dan zijn er geen engelen, dan staan we echt alleen en kunnen het dan zo moeilijk hebben!

Maar we mogen altijd God vragen om hulp, dan stuurt Hij zijn engelen, die ons troosten en bijstaan in de moeilijke dingen die ons overkomen!

Als ik dit schrijf zijn er in onze omgeving diverse families in rouw vanwege het verlies van een dierbare, een partner, een vader, een moeder, na een lang ziekbed of volkomen onverwacht!

Het leed en verdriet is dan soms zo onpeilbaar diep en schrijnend, dat je zou willen dat God een engel stuurt om hen troosten, weer kracht te geven om dit verdriet te dragen en verder te kunnen met hun leven.

Altijd, overdag, aan het eind van de dag, gedurende de nacht en in de nieuwe morgen, de engelen staan om ons heen, ja zelfs aan het eind van ons leven zijn ze daar! Wat een prachtige troost gevende tekst!

*Pray the Lord my soul to keep* Bid de Heer om mijn ziel te bewaren, dat mogen we dus ook bidden, elke dag en nacht opnieuw, geeft dat u ook troost in deze tijd, dat we Gods bescherming elke dag mogen vragen?

Of zijn we heden ten dage te nuchter om in deze engelen te geloven?

In de Bijbel komen engelen veel voor, meer dan 160 keer, en het is zeer interessant om te ontdekken wat zij allemaal voor taken hebben; enkele van die taken zijn: boodschap doorgeven, raadgeven, beschermen, steunen en bemoedigen!

Ze hebben het er erg druk mee, die engelen, dat zult u begrijpen, vooral in deze onzekere tijden!

Misschien moeten we ze een handje helpen, door ook als een engel er voor iemand te zijn, een luisterend oor, een schouder om op uit te huilen of soms gewoon praktisch een helpende hand te bieden!

Volgende maand mogen we weer Kerst vieren, het feest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus, wiens geboorte werd aangekondigd bij de herders door ... een engel!

Helaas is het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend om Kerst te vieren door zorgen, ziekte, rouw en verdriet maar we kunnen wel proberen er voor hen te zijn door aandacht aan hen te geven!

Nog even over mijn wens om ooit ook bij het Leger des Heils (dat zijn toch ook een beetje engelen) te gaan, daar is het niet meer van gekomen, maar om er te zijn voor de ander heb je ook niet per se een uniform nodig en ook geen vleugels! *All night, all day, angels watching over me and you!*

Anneke Commandeur

**KERKCOLLECTES****KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 3 t/m 9 november 2021 ontvangen:

- Collecte 31 oktober (nagekomen): € 6,50
- Collecte 3 november (dankstond): € 33,33
- Collecte 7 november: € 165,30  
(€ 34,50 op rekening en € 130,80 in de kerk)
- Collectes diverse diensten november: € 80,00
- Giften: € 20,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**DIACONIE**

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 3 t/m 9 november 2021 ontvangen:

- Collecte 3 november – Diaconie: € 130,70  
(€ 26,50 op rekening en € 104,20 in de kerk)
- o Collecte 7 november – E.Z.B.: € 184,50  
(€ 53,50 op rekening en € 131,00 in de kerk)
- o Giften: € 20,00
- o T.b.v. collectes komende diensten in november: € 50,00

**ZENDING**

In de afgelopen periode is op rekening ontvangen voor de Zending: € 20,00

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.*

---

**Collecte jeugdendienst zondag 14 november**

Deze zondag collecteren we voor het jeugdwerk op Marken. Het Christelijk Jeugdwerk Marken organiseert gedurende het jaar diverse activiteiten in en om de kerk voor onze jongeren. Zo zijn er in het winterseizoen de clubs, en hopen we komend jaar mei met de kinderen en clubleiding weer op kamp te gaan. In de zomervakantie organiseren we de Vakantie Bijbel Week, waar elk jaar weer veel kinderen komen. Ook is er bijna elke zondag kindernevendienst tijdens de kerkdiensten en zondagsschool na de gewone kerkdienst.

In de tijd voor Pasen hebben alle basisschool kinderen op Marken een poster en een boekje met verhalen en opdrachten gekregen. En binnenkort met Advent krijgen alle kinderen weer een poster en een boekje. Met kerst organiseert het jeugdwerk de kerstnachtdienst én is er het kinderkerstfeest voor alle kinderen. En tot slot is er voor de tieners 'Follow Me', waar ze met de dominee in gesprek gaan over diverse onderwerpen rondom het christelijk geloof.

Met al deze activiteiten wil het jeugdwerk het goede nieuws van het evangelie bekend maken bij alle kinderen op Marken. Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.

Christelijk Jeugdwerk Marken

# Jeugddienst zondag 14 november 2021

De 9<sup>e</sup> zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.  
Protestantse gemeente Marken.

## Vorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

## Binnenkomst

Lied 425 'Dit is de dag' uit de Evangelische Liedbundel (ELB)

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Muziek: 'Give me love' van George Harrison.

'One of Us' van Joan Osborne.

Leefregels: Spreuken 3,1-8 en 13-18 (NBV21) door Tristan  
Roos en Menno Korstman.

Muziek: 'The Sound of Silence' van Simon & Garfunkel.

'Satellite' van The Hooters

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

## De bijbel

Lezing uit: Matteüs 25,1-13 (NBV21) door Jayden Zeeman.

Lied 475 'Wij zullen opstaan' (ELB).

Verkondiging: 'Een hemelse QR-code' n.a.v. Matteüs 25,11-12.

Lied 382 'Heer, uw licht en uw liefde schijnen' couplet 1  
(ELB).

## Bidden en delen

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Muziek: 'Halleluljah' van Jeff Buckley.

'Pride (In the name of love)' van U2.

Dankzegging, voorbede en het Onze Vader.

## Opdracht en zegen

Slotlied: Lied 868 'Lof zij de Heer' couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



Protestantse gemeente  
Marken



appostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse gemeente Marken

## Orgel

Hans Jütte

## Line-up Road2Nowhere

Pouwel van Altena

Gerard Gunther

Klaas Commandeur

Nick Springer

A.T. Zondervan

Richard Nanninga

Conny Boes

## Vanuit de pastorie

### Opnieuw maatregelen

We zien het aantal besmettingen explosief groeien en daarmee ook de opnames in ziekenhuizen en op de afdelingen voor intensieve zorg. Daarom gelden vanaf zondag 7 november opnieuw maatregelen. Koffiedrinken na de kerkdiensten stellen we uit tot wanneer het weer verantwoord is. Ook de ambtelijke aanwezigheid in kerkdienst en consistorie reduceren we tot de ouderling van dienst, de diaken van dienst en de voorganger. Bij verplaatsingen dragen we weer een mondneusmasker en we zorgen voor een sociale afstand van 1,5 meter. Gelukkig kunnen we nog blijven zingen in de kerkdiensten maar hoe lang het nog verantwoord is om dat vol te houden weten we niet. In dat geval hopen we terug te kunnen vallen op de kleine cantorij zodat zij de gemeentezang kunnen vertegenwoordigen.

### Jeugddienst 'Een hemelse QR-code'

Zondag lezen we het verhaal dat Jezus vertelde over 10 meisjes. Een verhaal met een boodschap, oftewel een gelijkenis, zoals dat in bijbelwetenschappelijke termen heet. Wie deze gelijkenis leest met de actuele discussies in de samenleving op het netvlies, krijgt misschien wel een allergische reactie. Sluit de Here God nu ook al mensen buiten? Vijf van de tien meisjes komen namelijk voor een dichte deur te staan. Het feest gaat aan hen voorbij. Maar wat als je toch graag bij het feest van God wil zijn? Hoe zorg je dan voor een geldig toegangsbewijs? Actueler kan bijna niet. Komen kijken en luisteren dus. Welkom! Vooral jongelui. De band 'Road2Nowhere' treedt op met eigentijdse muziek en de Patmoskerk is groot genoeg.

### Bijeenkomst Gemeente Groei Groep

De tweede bijeenkomst van de GGG na de informele start komt er weer aan. Donderdag 18 november om 20.00 uur komen we weer bij elkaar in de hal van de Patmoskerk. Op het programma staat hoofdstuk 7 uit het boekje van Niels de Jong 'Jezus beter begrijpen, in het licht van Johannes'. We lezen over dienend leiderschap naar aanleiding van hoofdstuk 13 uit het Johannesevangelie. Iedereen is weer van harte welkom.

### Primaire nascholing

Over ongeveer twee weken van 22 t/m 23 november staat de tweede bijeenkomst op het seminarium 'Nieuw Hydepark' gepland. In die week is Kees Kersbergen beschikbaar voor pastorale zorg. In geval van een crisis kunt u contact opnemen met onze scriba Agnes Kes die bereikbaar is via 06 83172019.

### Tot slot

Iedereen zij weer hartelijk gegroet namens de drie uit de pastorie.

Ds. H.Z. (Huib) Klink - hzklink@icloud.com - 0299 203076 - 06 21564286

**Vele handen maakten licht werk.**

Met elf man/vrouw begonnen we afgelopen zaterdag 6 november 2021 om negen uur aan het poetsen van al het koper in de Grote Kerk. Om 10 over 10 was alles klaar.  
Nelie, Lijs, Lijsje, Aaltje, Mieke, Hein, Kees, Jan Piet, Jan en Dirk:

namens alle kerkgangers heel hartelijk bedankt!

---

*Een leven dat beleefd werd  
eindigt niet op aarde  
het heeft een onsterfelijke waarde*

In liefdevolle herinnering aan onze zus en schoonzus

**Grietje Appel Kd.**

Gary en Hans  
Immy en Cor  
Nely  
Sijtje



Vrijdag 19 november

# SINTERKERST KIENEN

in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1, en zal om 20.00 uur  
beginnen.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.



De overige kien data zijn:

Woensdag 29 december 2021

Vrijdag 21 januari 2022

vrijdag 18 februari 2022

Vrijdag 18 maart 2022

Bazar zal 7, 8 en 9 april 2022 plaatsvinden

# JEUGDDIENST

ZONDAG 14 NOVEMBER 2021 OM 10:00 UUR  
IN DE PATMOSKERK



Voorganger: Ds. H.Z. Klink  
Organist: Hans Jütte  
Muzikale begeleiding: Road2Nowhere