

# Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:46

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 20 november 2021

## **Kerkdienst Zondag 21 november 2021**

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

*Kerkdienst en Uitzending*

### **Grotekerk**

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Eerste Collecte	Project Waterlandse Diaconieën Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

### **Dagelijkse Schriftlezingen**

zondag	21 november	Johannes 10:31-42	Kei-hard
maandag	22 november	Marcus 13:3-13	Weeën
dinsdag	23 november	Marcus 13:14-23	Wees gewaarschuwd
woensdag	24 november	Marcus 13:24-37	Wees waakzaam
donderdag	25 november	Sefanja 1:1-13	Grote schoonmaak
vrijdag	26 november	Sefanja 1:14-2:3	Neem God serieus
zaterdag	27 november	Sefanja 2:4-15	Hoop voor Gods volk

### **Voorbede**

1. Zegen het Project Waterlandse Diaconieën bij alle hulpverlening. Geef ook vrijmoedigheid om hulp te vragen en te aanvaarden.
2. Geef machtige wereldleiders wijsheid in hun beslissingen omwille van de wereldvrede.
3. Laat ons verantwoordelijk zijn voor de kwetsbaarheid van onze planeet, zodat we onze kinderen een toekomst kunnen bieden.
4. Zegen de organisten en muzikanten in de kerk. Laat ons ervaren dat muziek verbindt en troost en bemoediging geeft.
5. Ontferm U over hen die in hun laatste levensfase zijn. Dat zij veilig in Jezus' armen hun toevlucht mogen vinden.
6. Troost allen die in rouw zijn, omdat zij iemand missen die hen lief was. Dat wij elkaar liefdevol mogen dragen om verder te gaan.
7. Doe ons inzien dat gebonden vrijheid leidt tot rust en vrede, stilte en troost, kwetsbaarheid en weerloosheid.

Aagtje Commandeur van Riel



## Stagnatie in de kerk

*(Deze tekst is geschreven voor de Werkgroep Beleid en zal worden toegelicht op de Gemeenteavond van maandagavond 6 december a.s.)*

- 1 Cultuur: mensen denken God de kerk en de christelijke gemeenschap tegenwoordig niet meer nodig voor 'het vinden van de zin van het leven'. Het lijkt alsof de kerk geen eigen stem meer heeft in de samenleving en dat mensen mondig zijn en de kerk niet meer nodig hebben. Aan de andere kant zijn er tal van influencers waar velen zich heel makkelijk zich door laten leiden.
- 2 Opvoeding: De kerk mist de komende generaties. Er is geen goed model van opvoeding en scholing meer. Bijbelverhalen worden nauwelijks meer gekend. De lang vanzelfsprekende instituten, waar de christelijke levensbeschouwelijke waarden, worden doorgegeven en die samenhang met elkaar hebben, zoals gezin, kerk en school zijn uiteen gevallen. De kerk zal zelf een leer-en inwijdingsweg moeten ontwikkelen.
- 3 Identiteit: Wie is Jezus en waar staat het christelijk geloof eigenlijk voor? Kennis is oppervlakkig, afwezig of verbrokkeld, en aangetast door: onverschilligheid, onwetendheid of vervreemding. Een samenhangende door veel mensen gedeelde visie en kijk op de betekenis en waarde van het leven is er niet meer. Liturgische vormen en sociale ontmoeting hebben de plaats van theologie en 'leer' ingenomen.
- 4 Lidmaatschap: deelname is vrijblijvend geworden en 'zo nu en dan' lijkt de norm. De vormgeving van de kerk als organisatie is nu nog afgeleid van een model waarbij mensen 'volledig' meedoen; een verplichtende gemeenschap. Ook op Marken is sprake van een slinkende kern van actieve ouderen en aan de andere kant groeit het aantal mensen dat meer op afstand, zo nu en dan betrokken is wanneer hun levensweg de kerk kruist zoals bij: begrafenis, doop, kerst, familiedeelname. De leefbaarheid van Marken staat ook onder druk door een te klein of weinig gevarieerd woningaanbod en druk op voorzieningen, zoals school, zorg, sport.
- 5 Werfkracht: Marken telt ongeveer 1800 inwoners waarvan er 1200 (ongeveer 66%) lid zijn van de christelijke gemeente. De laatste twee jaar is gewerkt om op een open en uitnodigende manier mensen te betrekken bij de kerk op Marken. Maar er zijn nog weinig mogelijkheden (vormen van gemeenschap en activiteit) gevonden voor mensen die minder bij het geloof betrokken zijn (geraakt) om het christelijke geloof weer meer van betekenis te laten zijn voor het (dagelijkse) leven.
- 6 Ritueel: Steeds minder mensen komen naar de kerkdienst. De zondagochtend is een (uit)rustpunt na een drukke week van werk, gezin en vrijetijdsbesteding. De zondagse liturgie met lezen uit de bijbel, Doop en Avondmaal, de psalmen, liederen en gebeden, en het samen geloven is meer op afstand gekomen. De vertaalslag van het christelijke geloof met haar eeuwenoude (zondagse) liturgie en liturgische handelingen kan kwalitatief beter: aansprekender woordgebruik, een actuele, bijdetijdse verkondiging, bemoedigende, troostende en niet al te geladen psalmen en liederen die het hart raken. Het aanbod aan liturgie kan breder, buiten de reguliere kerkdiensten en meer in kring of groepsverband en doordeweeks.
- 7 Leiding: Het ontbreekt aan zichtbaar en inspirerend leiderschap en aan inspiratiefiguren in de media. Leiderschap en organisatievorm hangen samen. De traditionele vorm met een gesloten bestuurscultuur is niet uitnodigend voor nieuwe mensen en leden om mee te doen. Inspirerende figuren in samenleving en media motiveren mensen. Zichtbaarheid, openheid en een heldere argumentatie waarop je aanspreekbaar bent, zijn belangrijk geworden. Kerkenraadsleden, de dominee en kerkelijke werkers zijn figuren waaraan mensen en jongeren en ouderen zich kunnen spiegelen. Het werken aan een open manier van communiceren, binnen de christelijke gemeente en naar buiten, en een omgeving waarin meningen en standpunten veilig kunnen worden gedeeld is een belangrijk aandachtspunt. De organisatie van de kerkenraad, de colleges van diakenen en kerkrentmeester, en het pastorale overleg opnieuw doordenken en herzien vergroot de bereidheid van mensen om een actieve bijdrage te leveren aan de christelijke gemeente.
- 8 Spiritualiteit: Mensen hebben moeite hebben met het praten met anderen (in gezinnen en families) over de manier waarop geloof ons hart raakt en wat geloof betekent voor hun leven. De Marker gelooft vooral met hart en ziel maar kan daar moeilijk over praten. Een door het christelijke geloof gestempeld leven beschermt mensen die geloof niet kunnen verwoorden of die uit goede gewoonte geloven en bij de gemeente betrokken zijn.



In het verleden is soms onder dwang geprobeerd deze goede gewoonte te beschermen dat leidde dan tot frustratie bij de kinderen. In de huidige samenleving waarin (het christelijke) geloof niet meer vanzelfsprekend is kan deze situatie echter de geloofsoverdracht op de volgende generatie negatief beïnvloeden. Afgenomen actieve betrokkenheid bij het christelijk geloof leidt ertoe dat veel mensen teren op de spiritualiteit van hun ouders of grootouders. Je ziet dat aan het feit dat de bekende christelijke liederen en die van Johannes de Heer, en van de Muzikale Fruitmand van de EO nog onverminderd populair zijn bij uitvaartdiensten.

*Dit is niet 'het laatste woord' maar eerder een aanzet voor gesprek.  
Denk mee, praat mee en toon interesse voor de toekomst van onze kerkelijke gemeenschap.*

CeesJan Visser

---

**Uitnodiging aan alle gemeenteleden**  
**Gemeentevergadering op 6 december 2021**  
**in de kerkzaal van de Patmoskerk**  
**Aanvang 20.00 uur**

**Agenda**

1. Opening
2. Verslag gemeentevergadering 4 november 2019
3. Verslag gemeentevergadering 3 februari 2020
4. Terugkoppeling Corona-periode
5. Jeugdwerk
6. Toelichting beleid
7. Kerkrentmeesters
  - Jaarrekening 2020 incl. verslag van het college van kerkrentmeesters
  - Begroting 2022
8. Diaconie
  - Jaarverslag 2020
  - Begroting 2022 (incl. jaarrekening 2020)
9. Zendingscommissie
  - Financieel overzicht 2020
10. Verslag kascontrole commissie
11. Rondvraag
12. Sluiting

**NB**

**De stukken voor de vergadering zullen vanwege de omvang niet via het kerkblad worden verspreid. De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 28 november (Grote Kerk) en 5 december (Patmoskerk). Ook zullen de stukken beschikbaar zijn op de website:  
[www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl).**



**KERKCOLLECTES****KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 10 t/m 16 november 2021 ontvangen:

- Collecte 14 november: € 165,80  
(€ 42,50 op rekening en € 123,30 in de kerk)
- Collecte 7 november (nagekomen): € 11,50
- Collectes overige diensten september: € 100,00
- Gift op rekening ontvangen: € 50,00
- Gift op rekening ontvangen (26-9) t.b.v. Kerk TV: € 50,00
- Gift op huisbezoek ontvangen: € 50,00

**JEUGDWERK**

Ten behoeve van het Christelijk Jeugdwerk is ontvangen:

- Collecte n.a.v. de kerkdienst van 14 november 2021: € 256,05  
(€ 97,50 op rekening en € 158,55 in de kerk)

*Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie Jeugdwerk,  
Hartelijk dank.*

**DIACONIE**

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 10 t/m 16 november 2021 ontvangen:

- Collecte 7 november – E.Z.B. (nagekomen): € 14,50
- Gift: € 50,00

**ZENDING**

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.*

**COLLECTE PROJECT WATERLANDSE DIACONIEËN 21 november**

Komende zondag is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën.

U weet inmiddels dat de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën dit jaar gekozen hebben voor steun aan de uitbreiding van een jongerenopvang in Caplanie (Moldavië). Het is een kleinschalige opvang, die is opgericht door een kleine groep Christenen uit de kerk aldaar. Zij breiden de opvang uit tot een ruimte voor minstens twintig weeskinderen. Het betreft vooral kinderen in de basisschoolleeftijd, voor wie de opvang cruciaal is met het oog op een goede toekomst.

Bij elk project van de Waterlandse Diaconieën zijn gemeenteleden van een Waterlandse kerk heel direct betrokken en hebben er persoonlijk contact mee. Bij dit weeshuis zijn Ineke en Piet de Boer uit Overleek direct betrokken. Zij doen dat met de stichting Hoeboeh. (=Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers). In oktober zijn ze met twee andere vrijwilligers richting Moldavië geweest met allerlei goederen en ook om de werkzaamheden van de uitbreiding te bekijken. Onder de goederen zaten ook spullen die bestemd zijn voor de inrichting van het weeshuis, zoals keukengerei, bedlinnen en kleding voor de kinderen. Daarnaast ook goederen voor het bejaardentehuis wat met steun van Hoeboeh al jaren wordt gerund in Caplanie. Door de lage vaccinatiegraad in veel Oosteuropese landen konden zij helaas lang niet bij alle bezochte projecten binnen en zijn vaak buiten, maar wel heel hartelijk ontvangen. Door foto- en videomateriaal en de gesprekken met de mensen in de buitenontvangst kregen zij daarom toch een goed plaatselijk verslag.

Met het geld wat tot op heden door de Waterlandse Diaconieën is opgehaald, zijn de muren en het dak van de uitbreiding gefabriceerd, alle ramen en deuren zijn geplaatst en men is volop bezig met de keuken. De uitbreiding is nu dus dicht voor de winter. Waar mogelijk wordt tweedehands, maar wel goed materiaal gebruikt. Zo zijn er met de vracht bv 2 gebruikte RVS werk- en spoeltafels voor de keuken meegegaan. Ook wordt er zoveel als mogelijk met vrijwilligers gewerkt.

Wij hopen dat wij vanuit Marken een mooie bijdrage aan dit jaarproject kunnen leveren!! En samen met de andere Waterlandse Diaconieën straks het totale project voor de opvang van deze weeskinderen kunnen verwezenlijken.

We bevelen de collecte daarom van harte bij u aan!

Namens de diaconie,

Eef Visser



# Liturgie zondag 21 november 2021

De 10<sup>e</sup> zondag van de herfst om 10.00 uur in de Grote Kerk.  
Protestantse Gemeente Marken.

## Opgang

Consistoriegebed.  
Luiden van de klok.

## Intrede

Psalm 102 vers 8 en 9.  
Stil gebed.  
Bemoediging en groet.  
Psalm 102 vers 13.  
Klein Gloria (Lied 195).  
Leefregels: de Tien Woorden.  
Lied 214 'Het licht dat weer opnieuw begon', couplet 2, 3 en 4.  
Gebed om het licht van de heilige Geest.  
Moment voor de kinderen.

## De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Ruth 4,1-22 (lector).  
Antwoordpsalm: 149 vers 1 en 3.  
Verkondiging: 'Goddelijke parentificatie' n.a.v. Ruth 4 vers 14-16.  
Lied 800 'Wat zou ik zonder U geweest zijn', couplet 1 en 4.

## Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.  
Dankzegging en voorbede.

## Zending en zegen

Slotlied: 907 'Jezus, mijn verblijden', couplet 1 en 4.  
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

## Vrijwilligers gezocht voor Grote Kerk

Voel je er iets voor om samen met een enthousiast team bij toerbeurt de Grote Kerk en Gebouw Hoog schoon te maken dan horen we het graag.  
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:  
- afnemen banken en andere oppervlaktes/randjes  
- vegen en zo nu en dan dweilen van de vloer  
- schoonmaak toiletten  
Gemiddeld word je één keer in de zes weken ingeroosterd. De werkzaamheden nemen ongeveer 2 uur in beslag.

Heb je interesse of vragen, neem dan contact op met Jan Piet van Altena,  
emailadres: [jpkets@ziggo.nl](mailto:jpkets@ziggo.nl)

College van kerkrentmeesters



Protestantse gemeente  
Marken



appostel



Overschrijven kan ook

de diaconie:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de kerk:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken



## Vanuit de pastorie

### Einde serie preken over Ruth

Zondag 21 november is het in de kerk oudjaar. Het is dan de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Voor de laatste keer lezen we dan uit het boek Ruth. In het slot liggen lijnen naar de opening van boek. Ondertussen zijn de preek en het thema in ontwikkeling. Misschien zit er wel een mooie overgang in naar het nieuwe kerkelijke jaar dat met Advent begint. Iedereen is zondag weer welkom. We beginnen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

### Start adventsproject Bijbel Basics 'Tel je mee?'

Op de kerkelijke kalender staan we aan de vooravond van een nieuw kerkelijk jaar. Zondag 28 november begint de Advent. We tellen af naar Kerst. Het moment waarop we stilstaan bij de geboorte van de Heer Jezus Christus. In die weken tellen we tot 40. Het is een tijd om na te denken en misschien wel je zegeningen te tellen. Alle kinderen van de basisschool hebben een boekje met een poster gekregen. Advent telt 4 zondagen en op die dagen laten we telkens een filmpje zien en een lied horen. Wat zou het prachtig zijn als veel gezinnen met jonge kinderen met ons meedoen en gaan (af)tellen naar Kerst door die 4 zondagen daadwerkelijk fysiek naar de kerkdiensten komen. Dan komt het later met de kindervevendienst wel weer goed. Maar goed: ik houd er over op. Weet je in elk geval meer dan welkom!

### Viering heilig Avondmaal

Op de tweede zondag van de Advent – 5 december – staat er weer een avondmaalsviering gepland. Dit keer niet verdeeld over twee kerkgebouwen en met twee kerkdiensten maar gewoon één kerkdienst om 10.00 uur in de Patmoskerk. Gezien de omstandigheden met oplopende besmettingscijfers zullen we lopend brood en wijn mogen ontvangen zoals we inmiddels gewoon zijn.

### Herinnering: primaire nascholing

Maandag 22 t/m 23 november ben ik op het seminarium in het kader van de primaire nascholing predikanten. In die week is Kees Kersbergen beschikbaar voor pastorale zorg in crisissituaties, en op de zondag daarna, de 1<sup>e</sup> zondag van de Advent, is Kees Kersbergen ook onze voorganger. U kunt in die week contact opnemen met onze scriba Agnes Kes die bereikbaar is op telefoonnummer 06 83172019.

### Tot slot

We gaan aftellen naar Kerst. Ik kijk al weer uit naar de Engelse Christmas Carols. Op de 4<sup>e</sup> adventsvesper staat een Festival of Nine Lessons and Carols gepland met Marcantat. Deze vesper vindt (onder voorbehoud) plaats op woensdag 15 december om 19.30 uur in de Patmoskerk.. We ronden dit schrijven weer af met de gebruikelijke groet namens ons drieën.

Ds. H.Z. (Huib) Klink - hzklink@icloud.com - 0299 203076 - 06 21564286

We waren blij verrast toen we naar aanleiding van onze 50 jarige huwelijksdag op 29 oktober jl. zoveel felicitaties, kaarten, bloemen en kado's mochten ontvangen.

Hartelijk bedankt hiervoor.

Pieter en Grietje van Altena-Boes

---

Ruim 50 jaar hebben we met veel plezier  
gewoond op Gouwzeestraat 6

Ons nieuwe adres is nu :

Hoogkamplaan 57  
1156 AK Marken

Arie en Neeltje Boneveld

---

Niet een blad maar een boom is gevallen,  
geveld door een felle storm.

Beste mensen,

Bedankt voor het medeleven en de vele kaarten,  
voor en na het overlijden van mijn man,  
onze vader, schoonvader en bap.

Fam. L. Visser – Zeeman  
Kerkbuurt 125

---

Na een prachtig leven is onze oom overleden

**Jan Zondervan**

Dankbaar zijn wij dat we hem zo lang in ons  
midden mochten hebben

Geertje en Fred  
Neeltje en Pieter  
Jan en Aaltje  
Alie en Kees  
Jannetje en Jan

Monnickendam, 17 november 2021





De Heer is mijn Herder,

'k Heb al wat mij lust

Hij zal mij geleiden

Naar grazige weiden;

Hij voert mij al zachtkens

Aan waaren der rust

Verdrietig, maar dankbaar dat hij zo lang in ons midden is geweest, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, vader, schoonvader en onze fantastische opa

## Nanno J. Brink

28 december 1934

11 november 2021

Lutje Brink - Moenis

Anita in liefdevolle herinnering  
John  
Romy

Petra en Cornelis  
Timo  
Jarno

Gaetano en Claudine

De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden op woensdag 17 november.

Fluwelen Burgwal 11, 1141 TX Monnickendam



Lieve Opa,

Nu je niet meer bij ons bent, wordt het gemis steeds meer,  
altijd helpen, altijd aardig, altijd welkom keer op keer.

Wij hebben nu alleen nog maar de herinneringen, ook al zijn die fijn,  
jou te moeten missen doet nog altijd pijn.

Je was een geweldige opa en nog zoveel meer,  
bedankt voor alles lieve opa....we zien elkaar later weer.



John, Timo, Romy en Jarno

Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen,  
naar het onbekende land.

Na een afnemende gezondheid is overleden

### **Nanno Brink**

Wij wensen Luutje, Petra, Cornelis, Timo, Jarno, John, Romy en de rest van de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Sijmen en Janny  
Edith en Jan-Cornelis  
Céline  
Quinty

**Sterker dan het verlies is de herinnering die blijft**

Na een afnemende gezondheid is op 11 november de vader van onze  
buurvrouw Petra overleden.

### **Nanno Brink**

Wij wensen Petra , Cornelis, Timo, Jarno en verdere familie veel sterkte met dit  
verlies.

De burens van Petra en Cornelis





**Vanwege de nieuwe Corona maatregelen hebben wij  
besloten om het kienen van  
vrijdag 19 november in de Patmoskerk  
NIET door te laten gaan.**

**Vooralsnog gaan de overige kienavonden wel door.**

**De overige kien data zijn:**

**Woensdag 29 december 2021**

**Vrijdag 21 januari 2022**

**vrijdag 18 februari 2022**

**Vrijdag 18 maart 2022**

**Bazar zal 7, 8 en 9 april 2022 plaatsvinden**