

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:47

verschijnt wekelijks

Zaterdag 27 november 2021

Kerkdienst Zondag 28 november 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grotekerk

Eerste Advent

10.00 uur	Dhr. C.S. Kersbergen	Veenendaal
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena	
Eerste Collecte	St. Huis aan het Water	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

Vesper

Grotekerk

17.00 uur	Daniëlle Springer	
Liturg	Hans Jütte	
Organist	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Alten	
Kosters		

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	28 november	Lucas 1:1-25	Priesterzegen
maandag	29 november	Lucas 1:26-38	In gezegende omstandigheden
dinsdag	30 november	Lucas 1:39-56	Magnificat
woensdag	1 december	Maleachi 1:1-9	Gekwetste liefde
donderdag	2 december	Maleachi 1:10-2:9	Schijn en werkelijkheid
vrijdag	3 december	Maleachi 2:10-16	Kinderen van één vader
zaterdag	4 december	Maleachi 2:17-3:5	Boodschapper komst

Voorbede

1. We vragen U om Uw nabijheid, zorg en liefde. Wilt U ons gaande houden in de komende week, thuis en op ons werk.
2. Advent is durven dromen over het licht dat Jezus naar de wereld bracht. Laat dat licht een teken zijn voor hoop op de toekomst.
3. Voor onze dominee en kerkenraad. Omring hen met Uw liefde en geduld.
4. Zegen het werk van de stichting Huis aan het water. Geef kracht aan de vrijwilligers die patiënten en ex-patiënten ondersteunen tijdens hun ziekteproces.
5. Troost allen die in rouw zijn. Dat zij troost mogen vinden in mooie herinneringen en zich geborgen voelen in Uw hand.
6. Laat Uw woord elke dag nieuw zijn voor wie bidt, zoekt en aanklopt.
7. Voor onszelf, dat we elke dag minstens één mens helpen door ons luisteren, door ons zwijgen of door ons spreken.

Aagtje Commandeur van Riel

Tijd voor rechte wegen

"Hij zei: 'Ik ben de stem die roept in de woestijn: "Maak recht de weg van de Heer," zoals de profeet Jesaja gezegd heeft'" Johannes 1 vers 23.

Zondag begint de Advent en dat betekent dat we op weg gaan naar Kerst. In het christelijke geloof zijn de 40 dagen voorafgaand aan het kerstfeest een periode van bezinning. Een voorbereiding op de komst van Jezus. Voor ons, mensen die leven na Pasen, is Jezus' komst het moment waarop Hij terugkomt en ervoor zorgt dat Gods nieuwe wereld volledig doorbreekt in onze werkelijkheid. Die nieuwe wereld is een wereld waarin de hemel het leven van elke dag doortrekt. Een hemels leven op aarde. Een vrij en vrolijk leven zonder iets dat dat nog kan ruïneren. Een bestaan zonder dwang en drang. Als dat geen aanlokkelijk beeld is.

Je kunt Advent dus zien als een tijd van verlangen naar een volmaakt leven. Wie verlangt daar eigenlijk niet naar? Aan dit verlangen hoeven we niets af te doen want het raakt terecht een snaar in onze ziel. Het menselijke leven, hoe mooi ook, lijkt vaak meer op een woestijn van geestelijke schraalheid, droog materialisme en dorre fixatie op ons eigen ego. Waar vinden wij in die 'woestijn' werkelijk rust? Niet alleen van ons werk en van alle reuring door deze vermaledijde pandemie, maar waar vindt onze ziel rust? Hoe komt de binnenkant van ons 'ik' tot rust?

Wat dat betreft is de Advent geen tijd van uitrusten en luiëren. Het is tijd om rechte wegen te maken. Rechte wegen voor de Heer dan. En met die Heer bedoelde Johannes de Doper Jezus van Nazareth. Rechte wegen zijn het tegenovergestelde van kronkelige. Wie in zijn leven een beetje met de Here God rekening houdt maar Hem niet met hart en ziel liefheeft gaat kronkelige wegen. Advent is dus een minder romantische tijd dan we soms denken. De binnenkant van ons 'ik' wordt aangesproken.

De Here God vraag naar onze ziel. Hoe is het daar mee? Een mooie adventsvraag. Hoe heb ik in de achterliggende tijd geleefd? In de woestijn van dit leven, op kantoor, aan de praattafels, in de kranten wordt aan die binnenkant van de mensen niet zoveel tijd besteed. We gunnen ons nauwelijks rust zodat we voor onze ziel kunnen zorgen. En dat is niet iets abstracts! Hoe wij over mensen denken, in ons gezin, in de familie, in onze buurt, op ons eiland, het vormt onze binnenkant. Het laat sporen na in onze ziel. Op welke manier ben ik omgegaan met mijn inkomen en het vermogen dat ik heb opgebouwd? Wat vind ik nu belangrijk en waar besteed ik mijn tijd aan? Zijn dat de dingen die echt belangrijk zijn? Wat is nu eigenlijk echt belangrijk? Natuurlijk is een ontspannende vakantie belangrijk en moet je af en toe kunnen genieten van het leven, maar zorg je daarmee voor rust van binnen?

Bij wie vindt de binnenkant van je 'ik' rust? Alleen wanneer we ons richten op het kind dat geboren werd in Bethlehem, Jezus Christus. Hij is het voorbeeld van concentratie op datgene wat er in het mensenleven echt toe doet. Zo leven als onze hemelse Vader dat graag wil. En dat is de Here God liefhebben boven alles en iedereen, en andere mensen even lief hebben als jezelf. Zo leven vraagt veel, zo niet alles van ons, ons hele bestaan. Aan de kant met droog materialisme: het alleen maar bezig zijn met geld, bezit en dingen. Weg met ons egoïsme. Denk eerst aan de ander en pas als laatste aan jezelf. Aan de kant met het negeren van onze geestelijke gezondheid en zorgen voor je ziel! Vandaar dat Jezus ons hart aanspreekt. Als wij ons daar, in dat centrum van ons bestaan, ons laten aanspreken dan komt er ruimte om rechte wegen te maken. En dat kleurt de manier waarop wij met mensen omgaan, wat we belangrijk vinden en niet, en waar we onze tijd aan besteden. Advent is dus een tijd om aan de weg te werken. Gezegende 40 adventsdagen toegewenst, met misschien nieuwe wegen, rechte wegen welteverstaan.

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 17 t/m 23 november 2021 ontvangen:

- Collecte 21 november: € 135,80
(€ 23,50 op rekening en € 112,30 in de kerk)
- Collecte 14 november (nagekomen): € 9,00
- Collectes overige diensten november: € 60,00

JEUGDWERK

Ten behoeve van het Christelijk Jeugdwerk is ontvangen:

- N.a.v. kerkdienst van 14 november 2021 (nagekomen): € 19,00

*Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie Jeugdwerk,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 17 t/m 23 november 2021 ontvangen:

- Collecte 21 november – Project Waterlandse Diaconieën: € 241,00
(€ 115,50 op rekening en € 125,50 in de kerk)

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Diaconiecollecte "Huis aan het Water" op zondag 28 november

Komende zondag collecteert de diaconie voor "Huis aan het Water".

Huis aan het Water is een plek waar iedereen die te maken heeft met kanker ongeacht leeftijd, prognose of stadium van het ziekteproces, terecht kan.

Waar ziekenhuizen zich richten op het fysieke genezingsproces, zorgen inloophuizen als "Huis aan het Water" voor de psycho-sociale ondersteuning.

De ziekte brengt vaak onzekerheid, vermoeidheid, concentratieproblemen of gemis aan conditie mee. Mensen kunnen in het inloophuis werken aan hun conditie, advies krijgen, veel informatie vinden, professionele hulp krijgen op zowel fysiek als mentaal gebied en bovenal een luisterend oor vinden. In overleg met de professionals die er werken, wordt er gekeken naar persoonlijke wensen en wordt er passende hulp en ondersteuning gegeven. Zo probeert men samen met de mensen die het betreft een nieuwe balans te vinden in het leven, waarin de kwaliteit van dat leven centraal staat. Zodat ondanks de ziekte een zelfstandig, geïnspireerd en bevredigend leven kan worden geleid. Ook de naasten worden hierbij betrokken.

En degenen die weer aan het werk willen kunnen desgewenst reïntegratie-advies krijgen.

Het huis wordt dagelijks draaiend gehouden door een grote groep trouwe en bevlogen vrijwilligers, van wie velen een beroepsachtergrond hebben die naadloos aansluit bij de professionele hulp die in het huis wordt aangeboden. Medische behandelingen worden vergoed, maar om het huis op zich draaiend te houden is ongeveer 150.000 euro per jaar nodig. Met deze collecte willen we bijdragen aan de voortzetting van al het goede, helende werk wat er in Huis aan het Water gebeurt. Huis aan het Water bevindt zich bij Katwoude en ligt aan de Gouwzee. Meer informatie kunt u vinden op www.stichtinghuisaanhetwater.nl

Namens de diaconie,

Eef Visser

Adventsvespers 2021 – ‘Nieuw leven beloofd’

We staan op de drempel van een nieuw begin. Zondag is het de eerste zondag van de Advent en dat betekent dat we op weg gaan naar Kerst. Het moment waarop we terugdenken aan de geboorte van Jezus van Nazareth, in wie we God onze Vader in het hart zien. In deze voorbereidingstijd komen we ook op de zondagmiddagen bij elkaar in de Grote Kerk voor de vespers.

De liturgiecommissie heeft dit jaar een programma met lezingen uit de bijbel, psalmen en liederen samengesteld aan de hand van een thema. Het thema is: ‘Nieuw leven beloofd’. Ik denk dat we allemaal zo nu en dan uitkijken naar (een) nieuw leven. Er is veel aan de hand. De tegenstellingen, beter gezegd: de extremen, nemen toe. Polarisatie, weerstand en protesten. Vooral jongeren voelen dat en hebben de neiging heel negatief te zijn over hoe het nu gaat in onze samenleving. Soms zelfs zo negatief dat ze het goede van vandaag uit het oog verliezen, geen vertrouwen meer hebben, laat staan hoop. En dat is verdrietig, zorgelijk omdat het zo onchristelijk is, want wie gelooft in Jezus hoeft nooit hopeloos te zijn en kan vertrouwen hebben in de geschiedenis, in vandaag en in de toekomst. Juist omdat we weten dat Jezus heeft gezorgd voor ‘Nieuw leven’. En bij de Here God geldt: beloofd is beloofd. Het programma van de komende adventsvespers ziet er als het volgt uit:

Zondag 28 november 1^o van de Advent ‘Tot U, Heer, hef ik mijn ziel’ (Ad te Domine levavi).

Lezingen: Genesis 21 vers 1-7 en Mattheüs 1 vers 18-25.

Toelichting: Nieuw leven in Abrahams tent: een zoon wordt hen geboren. Ten langen leste! Parallel lezen we over een andere vrouw die zwanger wordt en een Zoon baart. Nieuw leven voorgoed.

Zondag 5 december 2^o van de Advent ‘U volk van Sion’ (Populus Sion).

Lezingen: 1 Samuel 1 vers 10-11, 20 en 24-28 en Lucas 1 vers 5-14, 57-60.

Toelichting: Nieuw leven komt nooit vanzelf. Het komt met moeite en verdriet gepaard maar eindigt in een lofzang. Samuël en Johannes de Doper gebroederlijk naast elkaar.

Zondag 12 december 3^o van de Advent ‘Verblijdt u in de Heer’ (Gaudete).

Lezingen: Jesaja 7 vers 10-17 en Lucas 1 vers 26-38;

Toelichting: De aankondiging van de geboorte van Jezus Christus en wat daaraan vooraf ging. Een maagd die zwanger zal worden als teken van beloofd nieuw Leven.

Woensdag 15 december 4^o adventsvesper. Lessons and Carols met Marcantat.

Lezingen: Genesis 3 vers 8-19; Genesis 3 vers 8-19; Genesis 22 vers 15-18; Jesaja 9 vers 1-6; Jesaja 11 vers 1-9; Lucas 1 vers 26-35 en 38; Lucas 2 vers 1-7; Lucas 2 vers 8-16; Matteüs 2 vers 1-12; Johannes 1 vers 1-14

Toelichting: Geheel volgens de traditie bestaat deze vesper (als Engelse Evensong) uit negen lezingen afgewisseld met kerstliederen.

De adventsvespers op zondag worden in de Grote Kerk gehouden om 17.00 uur. Voor de 4^o adventsvesper maken we een uitzondering. Die vesper, of beter gezegd: die Evensong, zal worden houden op woensdagavond 15 december om 19.30 uur in de Patmoskerk. Van alle vespers geldt dat ze ook via KerkTV mee te vieren zijn. Iedereen van harte welkom!

Adventsproject Bijbel Basics – ‘Tel je mee?’

Als het goed is heeft elk kind dat op de Marker basisschool zit een boekje en adventskalender meegekregen. Zondag beginnen we met aftellen. Tel je mee? Kees Kersbergen leidt de eerste kerkdienst van de Advent. Alle kinderen en hun ouders zijn welkom in de kerk of anders via Kerk TV.

Tot slot

Twee leerzame dagen op het seminarium Nieuw Hydepark in Doorn achter de rug, met tijd voor reflectie op het dienstwerk, het reilen en zeilen van kerk en gemeente, en op mijn eigen handelen natuurlijk. Zondag gaat Kees Kersbergen hier voor en wij zijn een paar dagen te vinden aan het Ouddorpse strand. Ondertussen vergeten we Marken en haar Markers niet. We nemen al schrijvend weer afscheid met de gebruikelijke groet namens ons drieën.

Ds. H.Z. (Huib) Klink

hzklink@icloud.com

0299 203076 | 06 21564286

Liturgie 1^e adventszondag 28 november 2021**Opgang**

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede

Lied 438 vers 1, 2 en 4 (God lof! Nu is gekomen)

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 24 vers 1 en 2

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Psalm 24 vers 3

Leefregels: Filippenzen 2 vers 1-11

Psalm 24 vers 5

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Moment voor de kinderen, adventsproject

De heilige Schrift

Eerste Schriftlezing: Genesis 12 vers 1-3

Lied 313 vers 1 en 2

Tweede Schriftlezing: Openbaring 7 vers 9-17

Lied 313 vers 4 en 5

Evangelielezing: Mattheüs 1 vers 17-23

Verkondiging: *Je hoort erbij! Wie, ik? Ja, jij!*

Lied 87 vers 1, 2, 3 en 4

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst

Mededeling van overlijden

Psalm 91 vers 1 en 2

Danken en bidden

Zending en zegen

Slotlied: lied 754 vers 1, 2 en 3

Zegen met gezongen amen. (lied 431b)

Herinnering aan

Jan Zondervan

overleden op 17 november 2021 in de leeftijd van 93 jaar

Van zingen was Jan niet zo gecharmeerd. Dat ging terug op zijn tijd op de lagere school. Steevast weigerden de jongens uit zijn klas op maandag hun psalmversje te zingen. Toch kon Jan zingen, zuiver en bekoorlijk. Maar dan moest hij wel in zijn element zijn. En dat was op het water. Als hij thuis op Marken was en weer eens de veilige haven verliet, dan wilde het nog wel eens gebeuren dat er een lied zingend over zijn lippen kwam.

Op zee en over het water, dan was Jan in zijn element. Jarenlang heeft hij op de koopvaardij gevaren. Alle schepen waar hij op voer werden steevast geboekstaafd in een eigen verzameling. Een hele waslijst. Zo ook voor de zeilboten waarmee hij voer. Het leven van een mens heeft veel overeenkomsten met een reis over zee. Te beginnen bij de haven thuis, moeder en het gezin waar Jan geboren werd en getogen. Zij gaven hem kostbare proviand mee voor onderweg. Zodat Jan ook bij nacht en ontij, als het stormen ging, niet uit koers zou raken. Want stormen doet het in ieders leven, zo ook bij ome Jan. Zoals die ene keer dat de gevolgen van een vrij ernstig bedrijfsongeval aan boord hem een tijd gevangen hielden op Marken. Toen ging Jan voor zijn idee door het oog van een storm. Het was niet zeker of hij ooit nog wel zou terugkeren op zee en dat vooruitzicht streelde hem bepaald niet.

In die crisis kwam het kompas dat zijn ouders hem meegaven van pas. De naald van dat geloofskompas wees naar boven. Jan had geleerd dat hij bij de Bootsman kon aankloppen als zijn levensschip uit koers dreigde te raken. Zijn gebeden werden gehoord. Goddank herstelde hij zo dat varen er weer in zat. Sindsdien koos Jan steeds vaster koers in zijn leven omdat hij wist dat hij niet alleen op zijn boot was. Zijn levensschip voer onder Jezus' hoede. In dat vertrouwen hield hij het 7 jaar uit in Swaensborch. Doordat zijn ziel rust vond in de sterke handen van de Bootsman kon hij de eigenaardigheden en onaardigheden van anderen verdragen. Voorbeeldig! Het zorgde ervoor dat hij de genegenheid won van veel mensen om hem heen. En dat niet alleen. Woensdagmiddag kwam Jan aan in de veilige haven omdat hij het roer van zijn levensschip uit handen had gegeven, al zingend dat bekende refrein:

*Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar d' eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
die ons altijd veilig leidt.*

Ds. H.Z. Klink

Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 15 november 2021

Aanwezig 18 leden, afwezig 3 leden.

1. Opening

Voorzitter C. Visser Czn. opent de vergadering met het lezen van Psalm 85 : 9-14 uit "de bijbel in gewone taal" en gaat voor in gebed.

2. Corona-regelgeving

Naar aanleiding van de laatste Corona-maatregelen worden de volgende besluiten genomen: (i) Er zal geen registratie/inschrijving komen voor het bijwonen van kerkdiensten. Voor de kerkdienst op eerste kerstdag en voor de dienst op oudejaarsavond zal registratie wel nodig zijn. (ii) Beide kerken worden ingericht met rijen stoelen met inachtneming van de landelijk geldende "anderhalve-meter-afstand-regel" en briefjes op de stoelen.

3. Stand van zaken m.b.t. aanvulling kerkenraad

Het werven van kandidaten voor de kerkenraad verloopt tot op heden niet echt soepel. Toch is de kerkenraad verheugd dat twee gemeenteleden inmiddels hebben toegezegd tot de kerkenraad te willen toetreden. Er zijn nog twee openstaande vacatures en de kerkenraad hoopt dat ook deze worden ingevuld.

4. Vorbereiding/agenda gemeentevergadering 6 december 2021

Een van de geagendeerde onderwerpen op de gemeentevergadering is de begroting 2022. Penningmeester E. Commandeur is bij de bespreking van dit onderwerp aanwezig en licht de begroting toe die over het algemeen in lijn is met de begrotingen van voorgaande jaren. De begroting 2022 laat een verlies zien van €24.614,--. De kerkenraad gaat akkoord met de begroting.

Een ander geagendeerd onderwerp is "toelichting beleid". Onder leiding van C.J. Visser is het de bedoeling met de gemeente in gesprek te gaan over "stagnatie in de kerk".

5. Jeugdzaken

- De jeugddienst van zondag 14 november was goed bezocht, zowel door jongeren en de middengeneratie als door ouderen. De band is goed ontvangen.
- Binnenkort wordt gestart met de voorbereiding van de kerstnachtdienst. C.J. Visser zal de overdenking doen.
- De voorbereidingen voor het kinderkerstfeest zijn in volle gang.
- Verder zijn alle activiteiten weer opgestart (clubs, zondagsschool, Follow Me!, "Leren geloven vandaag?"). Het animo voor Follow Me! is groot: er zijn 17 deelnemers. "Leren geloven vandaag?" telt 6 deelnemers.
- Voor wat betreft het kindermoment in de diensten wordt besloten hier na de kerst op de huidige manier mee door te gaan. De kwaliteit van de filmpjes in de Grote Kerk moet worden verbeterd en er zullen plannen worden gemaakt voor een eventuele definitieve opstelling van een beamer of beeldscherm.

6. Diaconie/Zending

De giften en donaties worden onder de doelen verdeeld.

7. Kerkrentmeesters

Er wordt gewerkt aan een update van het gebruiksplan voor de kerkdiensten in beide kerken. Zodra de regels van de PKN bekend zijn, zal een definitieve versie worden gemaakt en gedistribueerd.

8. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Uitnodiging aan alle gemeenteleden
Gemeentevergadering op 6 december 2021
in de kerkzaal van de Patmoskerk
Aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening
2. Verslag gemeentevergadering 4 november 2019
3. Verslag gemeentevergadering 3 februari 2020
4. Terugkoppeling Corona-periode
5. Jeugdwerk
6. Toelichting beleid
7. Kerkrentmeesters
 - Jaarrekening 2020 incl. verslag van het college van kerkrentmeesters
 - Begroting 2022
8. Diaconie
 - Jaarverslag 2020
 - Begroting 2022 (incl. jaarrekening 2020)
9. Zendingscommissie
 - Financieel overzicht 2020
10. Verslag kascontrole commissie
11. Rondvraag
12. Sluiting

NB

De stukken voor de vergadering zullen vanwege de omvang niet via het kerkblad worden verspreid. De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 28 november (Grote Kerk) en 5 december (Patmoskerk). Ook zullen de stukken beschikbaar zijn op de website: www.protestantsmarken.nl.

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties en kaarten die we hebben
ontvangen i.v.m. de geboorte van onze kleindochter

Keslee Hanna Schul

Wim en Luitje Schul

46 jaar hebben we met veel plezier in de Zeilstraat gewoond.

We zijn het avontuur aangegaan en verhuisd naar een 55+ woning in Volendam.

Ons nieuwe adres is: Witte Bank 9
1132 LS Volendam

Klaas en Neeltje Kes

*We missen je stem
We missen je lach
We missen alles
Alles van elke mooie dag*

Wij zijn ontzettend dankbaar voor al het medeleven na het plotseling overlijden van mijn
lieve man en onze vader Ed Vogel.

Dit heeft ons veel troost gegeven.

Het was fijn om te zien dat zovelen met ons hebben meegeleefd.

Grietje, Daphne en Brenda Vogel



Scheepje onder Jezus hoede
 kent onrij den behouden vaert
 op Gods eeuwige landeloot
 hoe die storm dat zal wesen
 al op gaven overlaan
 zal Hij niet naar doen



Wij geven u kennis dat in vertrouwen op de Heer, onze oom

Jan Zondervan

veilig zijn laatste thuishaven heeft bereikt.

26 juni 1928

17 november 2021

Piet † en Nelly
 Aaltje en Cees
 Wolmet en Arie
 Cor en Corine
 Aagtje en Jacob
 Achterneven en achternichten

Geertje en Fred
 Neeltje en Pieter
 Jan en Aaltje
 Alie en Cees
 Jannetje en Jan
 Achterneven en achternichten

De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden op woensdag 24 november.

Correspondentieadres:
 Cor van Riel, Het Rietland 6, 1156 AX Marken

Een zeeman gaat eenmaal voor 't laatst op een vaart
 Slechts één Loods wijst hem dan z'n thuis
 Als hij in zijn hart maar Zijn naam heeft bewaard
 Dan brengt Hij hem veilig naar huis

Haven, haven, veilige haven
 God's paradijs, eind van m'n reis
 Ik koers gerust naar dat veilige oord
 Vrij is de kust en m'n Loods is aan boord

Op 93-jarige leeftijd is overleden onze oom,

Jan Zondervan

Ome heeft vol vertrouwen het roer uit handen gegeven.

Piet † en Nelly

Aaltje en Cees

Wolmet en Arie

Cor en Corine

Aagtje en Jacob

Niemand weet wat leven is

Alleen dat het gegeven is

En dat van dit geheimenis

God het begin en einde is

Onze oudoom Jan Zondervan is overleden

Vaarwel Ome!

Alle achterneven en achternichten

Het bestuur van de Watersportvereniging Marken heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van **Jan Zondervan**.

Jan is in het verleden havenmeester geweest van onze Watersportvereniging. Hij deed dit vanuit zijn betrokkenheid bij onze vereniging. Hij was voor ons een zeer gewaardeerd lid. Ook na zijn aftreden als havenmeester was Jan nog vaak op de haven aanwezig.

Het levenschip van Jan is vertrokken naar de nieuwe horizon. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe.

*Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen,
want de Almachtige beschermt hem.*

Verdrietig maar ook dankbaar voor het mooie leven dat hij heeft gehad,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn zorgzame man en
onze lieve ta, bap en ouwe bap

1-1-1931

21-11-2021

Cornelis Boes Cz.

Marie Boes-Teerhuis

Cees †
Agnes en Aart
Jannetje en Jan
Martin en Jolanda
Gera en Jos
Oscar †

Heleen en Mark
Menno en Sharon
Arno en Britt
Ian
Suzanne en Sebastiaan

Danique
Liam
Mare

Correspondentieadres: Buurt 1 nr 2, 1156 AZ Marken

Je lichaam was op maar je geest nog zo sterk
Het kloppende hart deed nog zo goed zijn werk

Maar als je alles uit je handen moet geven
Dan vraag je je af, wat is de zin nog van leven

Maar toch ben je die strijd nog aangegaan
Tot het uiterste ging je en dat heb je voor Mem gedaan

Die liefde tussen jullie zo voelbaar tot de laatste dag
Een mooi leven gehad met een traan en een lach

Nu moeten wij verder, helaas zonder jou
En danken je voor je zorgzaamheid en eeuwige trouw

Lieve Ta, nu hoef je niet meer bang te zijn voor die donkere nacht
Je bent in goede handen dus rust nu maar zacht



Vier handen zijn nu twee,
Twee zielen zijn nu een.
Zoveel mooie woorden,
en voor dit moment geen een.

Bessie laat je achter,
68 jaar samen en nu alleen.
Al ben jij in de hemel,
Bessie heeft ons nog om haar heen.

Dankbaar voor de herinneringen,
voor jouw liefde, humor en kracht.
We gaan jou zo ontzettend missen,
Lieve Bap we houden van je, rust zacht.

Heleen en Mark
Mare

Menno en Sharon
Danique en Liam

Arno en Britt

Ian

Suzanne en Sebastiaan

't Laatste beetje is nu op
veel was er te verduren
Het kaarsje is nu opgebrand
gedoofd zijn alle vuren.
Voor wie het aangaat is het niet erg
die heeft genoeg geleden.
Wel voor hen die hij achterlaat
"Vaarwel" en "Rust in Vrede."

Tot ons verdriet is rustig overleden onze broer en zwager

Cees Boes Czn

Wij wensen Marie en haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Familie Boes

Sterven doe je niet ineens
 maar af en toe een beetje.
 En al die beetje die je stierf
 't is vreemd, maar die vergeet je.
 Het is je dikwijls zelf ontgaan
 Je zegt, ik ben wat moe.
 Maar op een keer
 dan ben je aan je laatste beetje toe.

Door afname van krachten is rustig overleden onze zwager

Cees Boes Czn

Wij wensen Marie en haar kinderen, klein- en achter kleinkinderen
 sterkte en kracht toe voor nu en de komende tijd.

Familie Teerhuis

Wanneer je oud wordt
 En de jaren verstrijken
 Dan merk je pas goed
 Dat de krachten wijken

Als je dan toch blijft strijden om te blijven leven

Dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven

Verdrietig zijn wij door het bericht van het overlijden van onze

Ome Cees Boes.

Wij wensen Peet Marie, kinderen en klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Neven en nichten familie Teerhuis

Achter elke traan van verdriet,
 schuilt een glimlach van herinnering.

Na een steeds afnemende gezondheid is rustig ingeslapen onze

ome Cees.

Wij wensen peet Marie, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Neven en nichten familie Boes.

Veilig in Jezus' armen,
 veilig aan Jezus' hart.
 Daar in Zijn teer erbarmen,
 daar rust mijn ziel van smart.
 Hoor, 't is het lied der eng'len,
 zingend van liefd' en vree,
 ruisend uit 's hemels zalen,
 over de glazen zee.
 Veilig in Jezus' armen,
 veilig aan Jezus' hart.
 Daar in Zijn teer erbarmen,
 daar rust mijn ziel van smart.

Ons bereikte het verdrietige bericht dat Cees Boes op zondag 21 november is overleden.

Wij wensen Marie, Agnes en Aart, Jannetje en Jan, Martin en Jolanda, Gera en Jos,
 kleinkinderen en achterkleinkinderen,
 heel veel sterkte is deze moeilijke tijd.

Aaltje de Waart-Dorland

Neeltje en Cees

Harry en Mariska

Gerda

Henny en Piet

En kinderen.

De oude man en de zee
 blijven voortaan,
 mij steeds spontaan voor ogen staan.
 Afscheid nemen viel voor mij niet mee.
 De oude man en de zee.

Dana Winner.

Zondag ochtend bereikte ons het bericht dat onze buurman

Cees Boes

is overleden.

Wij wensen buurvrouw Marie, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe in de komende tijd.

De burens van buurt 1.

Als een schip achter de horizon verdwijnt

Is hij niet weg

Wij zien hem alleen niet meer

Zondag kregen wij het verdrietige bericht dat onze oudste Buurman en vader van onze vriend Martin is overleden,

Wij wensen Buurvrouw Marie , kinderen , kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies .

Behouden Vaart Buurman !

Neeltje Clasina , Flip , Michael , Kevin en Steven

*Als de weg van het leven is verlopen
Het einde bereikt met laatste kracht
Dan gaat de hemel voor hem open
Is hij voor eeuwig thuis gebracht.*

Op 21 november 2021 is

Cees Boes

de vader van onze vriend Martin overleden.

Wij wensen Martin, Jolanda, kinderen en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Klaas en Janneke

Gerda

Klaas en Neeltje

Tijs en Alina

Wat je in je hart bewaart

Raak je nooit meer kwijt

De vader van onze vriendin Gera is, na een kort ziekbed overleden

Rust zacht Cees

We wensen Marie, Gera, Jos en de rest van de familie veel kracht en sterkte

Nelly, Jennifer en Elvis



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

NIEUWS IN HET KORT

Koning ontvangt vernieuwde Bijbel

‘Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en met God. Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk.’ Dat zei directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bij de overhandiging van de NBV21 aan Koning Willem-Alexander. Buitenwerf noemde de ongekende kansen én de grote zorgen van onze tijd. Beide brengen, aldus Buitenwerf, grote vragen met zich mee, onder andere ‘over het doel van ons bestaan en over onze rol als mens. Het behoeft vandaag geen uitleg dat de Bijbel een belangrijke stem is en moet blijven in onze samenleving. De Bijbel zet aan tot reflectie en tot actie. De Bijbel maant tot verzoening en geeft hoop voor de toekomst.

Vertegenwoordigers van twaalf kerken ontvangen nieuwe Bijbel in Den Haag

Dominee Karin van den Broeke, voorzitter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft op 13 oktober 12 representanten van kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen een Bijbel uitgereikt en een zegen uitgesproken over de Bijbel.

Naast deze symbolische overhandiging zullen in de komende weken ongeveer tweeduizend bijbels worden opgestuurd aan kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland en Vlaanderen.

21 Vlamingen nemen NBV21 in ontvangst

De NBV21 werd op 23 oktober in de Begijnhofkerk in Mechelen overhandigd aan 21 Vlamingen. ‘Als Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap zijn we ervan overtuigd dat de Bijbel voor iedereen betekenis kan hebben. Voor gelovigen en voor alle Vlamingen. Het is die overtuiging die ons aan het werk zet,’ zei manager Ontwikkeling en Uitgeven Stefan van Dijk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bij de presentatie van de NBV21 aan het Vlaamse publiek. De Vlaamse presentatie van de NBV21 vond plaats in de Begijnhofkerk in Mechelen. Directeur Paul Kevers van de Vlaamse Bijbelstichting lichtte in zijn toespraak de Vlaamse inbreng in het NBV21-project toe.

De Bijbel in het Viracnon: ‘In onze eigen taal begrijpen we elk woord’

Wereldwijd wachten de sprekers van zo’n 1200 talen nog op een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Zo ook de Viracnons, die wonen in het zuiden van het Filipijnse eiland Catanduanes. ‘In onze eigen taal begrijpen we elk woord dat we lezen. En dan kunnen we God nog meer eren en verheerlijken’, zegt Nestor C. Solo, voorganger op Catanduanes.

De inwoners van Catanduanes willen de Bijbel heel graag lezen in de taal van hun hart. Inniddels zijn de evangeliën vertaald in het Viracnon en wil het Filipijns Bijbelgenootschap verder met de rest van het Nieuwe Testament. Met een gift van bijvoorbeeld 30 euro maakt u de Bijbel in het Viracnon mede mogelijk. Helpt u ook mee? Steun dit project: <https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/de-bijbel-in-het-viracnon/>

Bron: NBG, contactpersoon Anneke Commandeur