

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:48

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 december 2021

Kerkdienst Zondag 5 december 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

<i>Tweede Advent</i>	<i>Viering Heilig Avondmaal</i>
10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Freek Visser en Piet Boes
Eerste Collecte	Diaconie
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Vesper

	Grotekerk
16.00 uur	Jannie Visser – de Groot
Liturg	Sebastian van der Pluijm
Organist	Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven.
Kosters	

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	5 december	Maleachi 3:6-12	Neem de proef op de som
maandag	6 december	Maleachi 3:13-18	Onderscheidingsvermogen
dinsdag	7 december	Maleachi 3:19-24	Ooit komt Elia ...
woensdag	8 december	Psalms 28	Smeekbede
donderdag	9 december	Sefanja 3:1-13	Recht
vrijdag	10 december	Sefanja 3:14-20	Bemoediging
zaterdag	11 december	Psalms 72	De beste wensen voor de koning

Voorbede

1. Zegen de viering van het Heilig Avondmaal. Dat wij mogen geloven toegang te krijgen tot Gods nieuwe wereld door het offer van Jezus.
2. Advent is durven vertrouwen op God. Laat het licht van de 2^e kaars ons dichterbij dat geloof brengen.
3. Laat Uw woord elke dag nieuw zijn voor wie bidt, zoekt en aanklopt.
4. Geef kennis en wijsheid aan de artsen, zodat patiënten vertrouwen ervaren in de behandeling van hun ziekte en hoop op genezing.
5. Voor de zieken die geen hoop op genezing meer hebben. Omring hen met Uw nabijheid, zorg en liefde.
6. Voor onze predikant. Dat hij, in vertrouwen op U, het woord van Uw liefde mag verkondigen.
7. Voor onszelf, dat we elke dag minstens één mens helpen door ons luisteren, door ons zwijgen of door ons spreken.

Aagtje Commandeur van Riel

Liederen van verwachting.

In lied 944 spreekt Muus Jacobse (de dichter) in pure eerlijkheid:

O Heer verberg U niet voor mij, wanneer ik mij verberg voor U,
Gij weer het, ik ben bang voor U, ontwijk U en verlang naar U,
O ga niet aan mijn hart voorbij.

En wees niet toornig over mij, wanneer ik U geen liefde bied,
Ik noem U, maar ik ken U niet, ik buig mij maar ik ben het niet,
en mijn gebed is tegen mij.

Spreek zelf in mij het rechte woord. *Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.* Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.

Heer, roep mij als uw dwalend schaap, dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint, geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.

(Op de wijs van psalm 132)

Ook de dichter van psalm 42 spreekt direct tot het hart van velen:

Even als een moede hinde, naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht.
Ja ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven.

Lied 944 heeft het over “ik” en “mijn hart”, in psalm 42 vallen “ik” en “mijn ziel” samen..

Beide liederen lijken mij wel passend in de adventstijd.

Klaas Kes

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 24 t/m 30 november 2021 ontvangen:

- Collecte 28 november: € 111,20
(€ 22,50 op rekening en € 88,70 in de kerk)
- Collecte 21 november (nagekomen op rekening): € 6,50
- Collectes overige diensten november: € 25,00
- Donatie: € 100,00
- Gift: € 10,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 24 t/m 30 november 2021 ontvangen:

- Collecte 28 november – Huis aan het Water: € 171,00
(€ 43,50 op rekening en € 127,50 in de kerk)
- Collecte 21 november (nagekomen op rekening): € 6,50
- Gift: € 100,00
- Project Pakistan: € 20,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

COLLECTE DIACONIE op zondag 5 december

Komende zondag collecteert de diaconie weer voor diverse zaken die het plaatselijke en regionale werk betreffen. Voor de derde keer in coronatijd zullen we zondag weer het Heilig Avondmaal vieren. Ondanks alle beperkingen die corona nog steeds met zich meebrengt, zijn we verheugd dat we door de ervaringen van de vorige twee vieringen nu weten, dat we ook deze viering op veilige wijze kunnen organiseren. Eén van de uitgaven van de diaconie zijn de onkosten die voor deze vieringen gemaakt worden. Denkt u aan de bloemen, de Avondmaalswijn, de huidige schalen met individuele wijnglaasjes en ivm de coronamaatregelen werd ook een aparte broodtang gekocht voor de aanreiking van het Avondmaalsbrood. Kortgeleden deden wij mee met de kerstpakkettenactie: als groet vanuit alle kerken in Waterland krijgen inwoners van de Gemeente Waterland met een gering financieel inkomen een kerstpakket met oa een boodschappenbon erin.

Ook het project van Zending over Grenzen wordt in december extra ondersteund: het geadopteerde gezin en het gezin van ons adoptiekind David wordt met een vast bedrag door het jaar heen ondersteund. Maar in december krijgen beide geadopteerde gezinnen een kerstpakket. De winterperiode is een zware tijd voor deze gezinnen die in armoede leven. Er is dan veel minder werk en stookkosten lopen hoog op. In het kerstpakket zitten onder meer kleding, dekens, etenswaren, gebruiksartikelen en iets extra voor de kinderen (oa wat speelgoed). Het pakket is voor hen in deze feestmaand van ongekende waarde, zeker ook in deze tijd, waarin gedorven inkomsten door corona niet worden gecompenseerd.

Verder besteedt de diaconie in december ook extra aandacht aan de mensen die buiten Marken in een instelling moeten wonen. Hopelijk kunnen we dat weer met een kerststukje doen.

Ook aan de herdenkingsdienst op 31 december draagt de diaconie financieel bij.

Dit zijn een aantal voorbeelden uit de besteding van onze "algemene" diaconale collectes. Wij bevelen daarom de collecte voor dit plaatselijke en regionale werk van harte bij u aan.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Liturgie zondag 5 december 2021

De 2^e zondag van de Advent 'U volk van Sion' (Populus Sion) om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.



Protestantse gemeente
Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.



appostel



Overschrijven kan ook

de diaconie:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de kerk:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Intrede

Intochtspsalm: 130 vers 3 en 4.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Aansteken adventskaars.

Lied 221 'Zo vriendelijk en veilig als het licht', couplet 1 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen 'Tel je mee?'

Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Maleachi 3,1-4 (lector).

Hallelujalied: 158a 'God zij geloofd uit alle macht, couplet 3.

Lezing uit het Evangelie: Lukas 3,1-6 (voorganger).

Hallelujalied: 439 'Verwacht de komst des Heren', couplet 1 en 2.

Verkondiging: 'Wegwerkzaamheden' n.a.v. Lukas 3 vers 4.

Lied 439 couplet 3 en 4.

Het heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Bericht van overlijden door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.

Geloofsbelijdenis: Lied 340b 'Ik geloof in God de Vader'.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Nodiging en uitdeling.

Dankgebed uit het formulier.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 85 vers 3 en 4.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Verscherpte maatregelen pandemie

Het gaat niet goed met de strijd tegen de verspreiding van het virus dat ook nog eens muteert. Er wordt veel van mensen en van de samenleving gevraagd en dat gaat aan de kerkdeuren niet voorbij. Vorige week besloot het moderamen om de vespers met een uur te vervroegen. Zondagmiddag is iedereen dus weer om 16.00 uur welkom in de Grote Kerk of via KerkTV. Jongstleden dinsdag is het moderamen bij elkaar gekomen om naar alle kerkelijke activiteiten en de kerkdiensten van dit jaar te kijken. Het lijkt ons verstandig om de grens van 17.00 uur voor het beperken van sociale contacten ook in de kerk te hanteren. En dat betekent nogal wat. Clubs en kringwerk komen bijvoorbeeld voorlopig stil te liggen.

Nine Lessons and Carols

Op woensdag 15 december om 19.30 uur staat de 4^e adventsvesper met Marcantat gepland. De liturgie van deze vesper zou de vorm krijgen van een Engelse Evensong met 9 lezingen (Lessons) uit de bijbel afgewisseld met kerstliederen (Carols). Helaas hebben we ook deze vesper moeten afgelasten omdat verschuiven naar de middag niet haalbaar is.

#FollowMe! en #Leren geloven vandaag?

We zien de besmettingen op scholen en onder jongeren toenemen en daarom hebben we besloten om #FM! uit te stellen tot januari. De eerst volgende keer dat we bij elkaar komen is niet dinsdag 7 december maar dinsdag 11 januari 2022. We hopen dat de omstandigheden dan gunstiger zijn. Hetzelfde geldt voor de nieuwe cursus christelijk geloof in gewone taal #LGV?. De geplande bijeenkomst van 9 december schuiven we vooruit naar 13 januari 2022. Resumé:

- 'FollowMe!' eerst volgende bijeenkomst: 11 januari 2022 om 20.30 uur, Het Gebouw;
- 'Leren geloven vandaag?' eerst volgend cursusavond: 13 januari 2022 om 20.00 uur, benedenzaal Het Gebouw.

De Gemeente Groei Groep

U weet al wat ik ga melden. Het was de bedoeling om op donderdag 16 december als gemeentegroeigroep bij elkaar te komen maar gezien de groepsgrootte is dat onverstandig. Om het nog maar niet te hebben over het tijdstip. We maken er maar geen theekrans van. Ondertussen hopen we dat het in januari geplande weekend met de GGG nog wel door kan gaan. Laten we de moed niet opgeven.

Kerkdiensten Advent, Kerst en jaarwisseling

De kerstnachtsdienst op 24 december in de Grote Kerk waar de muziekgroep Men in Black zou optreden hebben we afgelast. Met Kerst komen traditiegetrouw veel Markers naar de kerk. Wat zouden we graag de deuren wagenwijd openzetten en iedereen welkom heten. Helaas kunnen we dat niet maken. Om de stroom kerkgangers te kunnen sturen gaan we voor die kerkdienst iedereen vragen vooraf te registreren. Hetzelfde geldt voor de kerkdienst op Oudejaarsdag. Volgende week volgt daarover meer want dan plaatsen we de opgaveformulieren voor die twee kerkdiensten.

De aanvangstijd van de kerkdienst op Oudejaarsdag verschuiven we van de avond naar de morgen. In die kerkdienst, die begint om 10.30 uur, herdenken we onze overleden dierbaren in het dan achter ons liggende jaar.

Vanwege de nodige sociale afstand van 1,5 meter zal het maximale aantal personen dat in die kerkdienst aanwezig kan zijn beperkt zijn. We willen graag voorgang geven aan de directe familie van de overledenen. Daarvoor vragen we jullie begrip maar dat zit bij de Markers wel goed. Samengevat:

- 24 december Kerstnachtdienst vervalt;
- 25 december 1^o Kerstdag vooraf registreren nodig (opgave vanaf 9 december);
- 31 december Oudejaarsdag kerkdienst met herdenken overledenen naar 10.30 uur (opgave vanaf 9 december, plaatsen beperkt, ongeveer 40 personen. (Dit aantal is exclusief twee familieleden per overledene).

Uiteraard is iedereen ook digitaal van harte welkom via KerkTV. Wat fijn dat we die mogelijkheid hebben en dat er zoveel vrijwilligers zijn die zich hiervoor inzetten! Om nog maar niet te spreken over al die kijkers.

Gemeenteavond afgelast

Afgelopen zondag is het al meegedeeld door de ouderling van dienst maar we herhalen het hier toch nog maar een keer. De geplande gemeenteavond van 6 december gaat niet door.

Nascholing – een terugblik

Maandag en dinsdag verbleef ik op het seminarie Nieuw Hydepark in Doorn. Goed toeven daar, maar dat niet alleen. Het was ook leerzaam en nuttig. Nadenken over het sturen van je agenda op inhoud zodat je geestelijk gevoed blijft. We hebben ook praktijkvoorbeelden uit het pastoraat besproken waarbij ethische kwesties een rol spelen. En hoe je daar dan als pastor mee kunt omgaan. Deze verplichte nascholing kost tijd maar het is geen verloren tijd. We hopen dat jullie er de vruchten van plukken.

Tot slot

Aan somberen en treuren doen we niet. Natuurlijk valt dit afschalen niet mee maar we zien dit als een tijd om naar binnen te keren. Tijd om voor onze ziel te zorgen en daar rechte wegen te maken zoals ik vorige week in mijn meditatie schreef. Zondag gaat het daar trouwens ook over, zo ontdekte ik deze week op het oecumenische leesrooster.

Tegelijk moeten we zeggen dat velen op ons eiland wel reden hebben tot treuren. Er zijn veel mensen ziek en de lijst met overleden dierbaren is niet gering. Niet onwillekeurig denken we ook aan de familie Boes en Teerhuis die binnen bijna een week twee keer afscheid moeten nemen van een echtgenoot en vader. Laten we hen in onze gebeden maar onder de aandacht brengen bij de Here God. We ronden af met iedereen weer hartelijk te groeten.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

GEMEENTEVERGADERING PROTESTANTSE GEMEENTE MARKEN

Zoals u wellicht weet, zou er op 6 december a.s. een gemeentevergadering worden gehouden. Gezien de nieuwe Corona-regelgeving, wordt deze vergadering tot nader order uitgesteld. Op de stukken hoeft u echter niet te wachten; deze worden al wel beschikbaar gesteld. Net als na de dienst van afgelopen zondag, liggen ook komende zondag 5 december in de hal van de Patmoskerk setjes klaar om mee te nemen en verder zijn ze in te zien op de website: www.protestantsmarken.nl. Mocht u reacties en/of vragen over de stukken hebben, dan kunt u die schriftelijk indienen bij Agnes Kes, Kets 19, of per e-mail: agneskes@kpnmail.nl.

De kerkenraad

Herinnering aan

Cornelis Boes Cz

overleden op 21 november 2021 in de leeftijd van 90 jaar

Buurt I zal nooit meer worden zoals het was. Er ontbreekt een markant gezicht van de man die jarenlang het aanzicht van Buurt I mede bepaalde. Zittend op de bank voor het huis, een beetje voorovergebogen over de onderdeur met een sigaret in de hand, of bezig in de schuur; zo zullen Markers en ook niet-Markers zich Cees Boes herinneren. Een groet, een praatje en vaak ook kom erin, het klonk je tegemoet als je nog maar net het bruggetje opliep. En als je dan binnen was dan ontmoette je stevast de andere helft van een stel dat ruim 68 jaar lief en leed met elkaar deelde. Cees ging op zijn vaste plekje aan tafel zitten en Marie zorgde ervoor dat er iets op tafel kwam. De deur van hun huis stond open voor iedereen en velen (ook ik) hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt en genoten van het samenzijn met Cees en Marie.

Een lang leven is hen gegeven en daar hebben zij in dankbaarheid aan God van genoten. Al werd hun gezondheid met de jaren minder, hun liefde en belangstelling voor elkaar en voor ieder die op hun pad kwam werd steeds meer. Nu hun eigen leefwereld kleiner werd, genoten zij des te meer van de verhalen over de leefwereld van hun kinderen en kleinkinderen. Zij bleven op de hoogte via berichtjes, foto's en filmpjes, over alles wat zich in de leefwereld van hun dierbaren afspeelde.

Het einde van dit lange leven samen, tekende zich dit jaar meer en meer af. En zondag 21 november is haast ongemerkt dat einde gekomen. Cees overleed in zijn slaap en het samenzijn is vanaf dat moment een mooie en waardevolle herinnering geworden.

In een afscheidsdienst op donderdag 25 november is Cees Boes door Markers en niet-Markers herdacht. De herinneringen aan Cees werden gedeeld in woorden, beelden en muziek. In die dienst werd God gedankt voor het leven van Cees. Gedankt voor wie en wat Cees heeft mogen betekenen in zijn leven voor allen die hem lief en dierbaar waren en voor al de anderen in de wijdere kring om hem heen. Waar hij, samen met Marie, voor anderen een plek was om even op verhaal te komen, wist Cees van een andere schuilplaats. Cees wist dat; *Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen want de Almachtige beschermt hem.* In geloof en vertrouwen op die woorden is Cees Boes ingeslapen en heengegaan om vanaf dat moment die eeuwige rust te genieten.

Kees Kersbergen

Maakt u al gebruik van



Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen en collectebonnen bestellen.

U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

De Appostel-app is van 'Betaalgroep Nederland B.V.'

Koppel de app aan onze Prot. Gem. Marken en de app is gereed voor gebruik.

Om in te loggen gebruikt u dezelfde inloggegevens als voor de kerkgeld-app.

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich heel eenvoudig via APPOSTEL registreren.

Voor vragen kunt u terecht bij:

Jan Sijmen Roos

Ledenadministratie@protestantsmarken.nl

06-10908437

Kerkelijke Bijdrage (digitaal) 2022

Binnenkort gaan we weer aan de slag met de toezeggingen voor de Kerkelijke Bijdrage 2022.

Veel leden maken inmiddels gebruik van de mogelijkheid om digitaal hun toezegging te doen en ook digitaal te betalen.

Deze werkwijze voor de Kerkelijke Bijdrage is een aanzienlijke vermindering van werkzaamheden voor onze Penningmeester, scheelt een hoop papier en printwerk, maar het heeft ook zeker voordelen voor u als lid van onze gemeente.

Zo hoeft u voor de toezegging niet meer ouderwets een papiertje in te vullen en in te leveren, maar kunt u uw toezegging zelf direct invoeren via uw eigen computer, tablet of smartphone.

Voor de betalingen kunt u kiezen voor een periodieke overschrijving, maar u kunt er ook voor kiezen om vanuit de kerk een seintje te krijgen, waarna u uw bijdrage via iDeal kunt betalen.

Wilt u de overstap naar digitaal maken?

Dat kan door een mail te sturen naar ledenadministratie@protestantsmarken.nl met als onderwerp "Deelname Digitale Bijdrage" en uw registratienummer (staat op uw brief) of uw adres. Uw digitale deelname start dan per 2022.

Uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt voor de Kerkelijke bijdrage.

Hoe het precies werkt kunt u vinden op: www.protestantsmaken.nl (Financiën > Handleidingen)

Uw digitale toezegging en bijdragen kunt u trouwens koppelen aan de hierboven genoemde **APPOSTEL-app**, zodat u kunt zien wat u heeft toegezegd en wat u heeft bijgedragen.

College van Kerkrentmeesters

Verkort Overzicht

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	25.035	21.610	22.052
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	50	47
Opbrengsten levend geld	137.300	120.750	147.342
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	10.570	5.956	17.419
Totaal baten A	172.905	148.366	186.860
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	40.310	31.530	68.946
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	5.492	4.110	20.519
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	3.672	3.133	3.670
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	98.925	93.040	94.729
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.200	5.560	7.493
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.550	7.790	7.594
Salarissen en vergoedingen	3.900	3.990	3.520
Kosten beheer, administratie en archief	29.070	16.460	16.749
Rentelasten/bankkosten	1.400	600	775
Totaal lasten A	197.519	166.213	223.996
Operationeel resultaat (A)	-24.614	-17.847	-37.136
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	5.000	507.111
Incidentele lasten	-	-5.956	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-956	507.111
Resultaat verslagjaar (A+B)	-24.614	-18.803	469.975
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	429.974
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-384.300
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	45.674
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-24.614	-18.803	515.649

De begroting 2022 ligt ter inzage bij de penningmeester van de protestantse gemeente Marken:
 De heer E. Commandeur
 Kerkbuurt 201
 M: 0630163217
 penningmeester@protestantsmarken.nl

Ingediend op 30-11-2021

G E B O O R T E K A A R T



Nationaliteit

Nederlands

Achternaam

Boneveld

Voornaam

Zoë Janneeltje

Geboortedatum

17-11-2021

Geboorteplaats

Hoorn

Afgegeven door

Papa en Mama

Geslacht

V

Lengte

Nvt

Gewicht

3900 gram

Tijdstip:

16.45 uur

Handtekening

Zoë

*Een nieuw leven, geboren uit onze liefde.
Zo klein, zo mooi, zo bijzonder.
Welkom in ons leven, groot wonder!*

Trots en dankbaar zijn wij
met de geboorte van

Zoë Janneeltje Boneveld

Jan Aries en Patricia

Buurt 4, nummer 15. 1156BH Marken
06-31994125 (JA) 06-45877797 (P)
j.boneveld@gmail.com

Reddende handen & Een huwelijk

Misschien een wat vreemde aankondiging maar het is waarheid.
Zonder het één was het ander niet doorgegaan.

In mei was het plotseling spannend , Cees kreeg een hartaanval en moest met spoed naar het ziekenhuis. Ambulance voor de deur maar dat niet alleen ook waren daar opeens helpers van brandweer en reddingsboot Marken. Samen hebben zij er voor gezorgd dat Cees stabiel in de ambulance naar het ziekenhuis kon worden vervoerd.

Gelukkig is alles goed afgelopen, maar het bracht ons op het idee om voor ons huwelijk geen cadeaus te vragen , we hebben immers genoeg, maar een gift voor de **AED Marken-Uitdam**.

En dat is gelukt, ondanks het cancelen van de receptie (door de restricties) is er gedoneerd. Het huis staat nu vol kaarten en die waren soms mooi gevuld. Er kwam een bedrag binnen van **€ 515,00**

Dank allemaal . Wij hebben een fantastische dag gehad en zijn blij dat we dit hebben kunnen doen.

Cees en Sijtje

3 december 1971

3 december 2021

*Voor jullie, lieve mensen
Al zoveel jaren bij elkaar
Kunnen wij niets anders wensen
Dan geluk en voorspoed, jaar na jaar!*

Op 3 december 2021 is het 50 jaar geleden dat onze ouders

Sjaak en Lijs de Waart-Uithuisje

in het huwelijk zijn getreden.

Wij zijn blij en dankbaar dat wij deze dag nog met zijn allen kunnen vieren.

Diana & Erik

*Emma**Mats*

Ingrid & Martin

*Bram**Tom*



Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121

Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel is tot ons grote verdriet
in ons aller bijzijn overleden, mijn man, onze ta, schoonvader en onze lieve bap

Dirk Boes Czn.

* 15 maart 1936

† 29 november 2021

Lijsje Boes - Teerhuis

Jan en Marjan
Kim en Koen

Christina en Jan
Bryan en Kim
Mervyn

Ron
Patric

De besloten afscheidsdienst vindt plaats op maandag 6 december.

Voorafgaand aan de besloten afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk,
Hoogkamplaan 1 op Marken van 12.45 tot 13.45 uur.

Kets 49, 1156 AX Marken

Vaak in het duister
zeg ik Zijn Naam
In wat ik fluister
neemt Hij mij aan.

Tot ons verdriet is toch nog onverwachts overleden
onze broer en zwager

Dirk Boes Cz

Wij wensen Lijsje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Familie Boes

Tot het laatst toe wilde je leven
Door je sterke wil hiertoe gedreven
Je geest nog op volle kracht
Maar over je lichaam had je geen macht
Je was zo moe..... Je hebt je strijd gestreden.

Door afname van krachten is overleden onze zwager

Dirk Boes Czn

Wij wensen Lijsje en haar kinderen en kleinkinderen
sterkte en kracht voor nu en in de komende tijd.

Familie Teerhuis

14

*Hoe laat je los wat je wilt houden,
hoe accepteer je een gemis?
Hoe neem je afstand van het oude,
wanneer het nieuwe eenzaam is?*

Verdrietig zijn wij door het bericht dat is overleden onze

Ome Dirk

Wij wensen Peet Lijsje, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte met dit verlies.

Neven en nichten Fam. Boes

Jullie verdriet, wij kunnen het begrijpen
Jullie verslagenheid, wij voelen het wel aan
Wat wij met woorden daarom proberen uit te leggen
Is dat wij als familie rondom jullie staan

Maandag kregen we het verdrietige bericht dat, na onze ome Cees Boes,
ook onze ome Dirk Boes is overleden.

Dirk Boes Czn

Wij wensen Peet Lijsje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Neven en nichten familie Teerhuis

Afgelopen maandag ontvingen wij het bericht van overlijden van onze buurman

Dirk Boes

Dirk was altijd zeer betrokken bij onze buurtvereniging, maar de laatste jaren zagen we wel dat hij aan krachten inleveren moest.

Mooie herinneringen aan hem blijven in onze gedachten en we hopen van harte dat hij nu veilig Thuis is.

Lijsje, haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie wensen we veel sterkte in de komende moeilijke tijd.

De burens van 't Akkertje.

Het mooie van herinneringen is dat niemand ze van je af kan nemen
Want ze blijven voor altijd in je gedachten en in je hart.

We hebben afscheid moeten nemen van onze

Ome Dirk Boes.

We wensen Peet Lijsje, Jan Cornelis en Marjan, Christina en Jan en kinderen
veel sterkte met dit verlies.

Jaap en Carla

Annette en Erwin

Rens

Dirk

Rowdy en Denise

Guus en Bas

Samantha en Simon

Maaïke, Tamara, Floor en Jeske.

Soms neem je afscheid, zegt tot morgen
 Morgen zien we elkaar weer
 Tot die ene dag gaat komen
 Dan is er plots geen morgen meer

Maandagmorgen kregen we het vreselijke bericht van het plotselinge overlijden
 van Erwin zijn vader

“Opa” Jaap Klein

“Wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt”

We wensen Jeanne, Erwin, Annette, Rens en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies.

Pietertje
 Carla en Jaap
 Dirk
 Rowdy en Denise
 Samantha en Simon
 en kinderen.

Geheel onverwachts is onze trouwe supporter Jaap Klein, opa van Rens, overleden.
 Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe de komende tijd.
 We zullen Jaap gaan missen.

Spelers en begeleiders SV Marken JO13-1