

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:49

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 december 2021

Kerkdienst Zondag 12 december 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Derde Advent

10.00 uur	Ds. P. van Veen	Harderwijk
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Freek Visser en Piet Boes	
Eerste Collecte	Christenen voor Israël	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

Vesper

Grotekerk

16.00 uur	Neeltje van Altena - Boneveld
Liturg	
Organist	Hans Jütte
Kosters	Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven.

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	12 december	Jesaja 5:1-7	Zorgzame vriend
maandag	13 december	Jesaja 5:8-19	Afloop
dinsdag	14 december	Jesaja 5:20-30	Angstbeeld
woensdag	15 december	Jesaja 6:1-12	Roeping
donderdag	16 december	Jesaja 7:1-9	In het nauw
vrijdag	17 december	Jesaja 7:10-17	Ongevraagd teken
zaterdag	18 december	Jesaja 7:18-25	Kaalslag en overvloed

Voorbede

1. Zegen het werk van Christenen voor Israël. Help hen bouwen aan een toekomst van vrede.
2. Advent is wachten en verlangen. Geef Uw licht in deze donkere dagen en licht op onze levensweg.
3. Voor onze kroonprinses Amalia. Dat zij in vertrouwen op U zich kan voorbereiden op haar bijzondere levenstaak.
4. Wees met de artsen en de verpleging. Sterk hen in hun werk dat zoveel druk en stress geeft door de voortdurende pandemie.
5. Ontferm U over de mensen in verpleeghuizen en instellingen. Laat hen goede zorg ontvangen.
6. Omring de chronisch zieken met Uw nabijheid, zorg en liefde.
7. Schenk wijsheid aan onze overheid. Geef dat ze opkomt voor mensen met echte zorg en aandacht.

Aagtje Commandeur van Riel

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

God schiep de hemel en de aarde. God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.

Helaas werd de mens ongehoorzaam aan zijn schepper. Nu zitten we met de gebakken peren. Een gebroken wereld. Een zeer verdeelde wereld. Zo verdeelt dat zelfs de homo zich niet meer thuis voelt in zijn eigen COC. Zij die Christus willen volgen zich niet meer thuis voelen bij het CDA. Of welke organisatie dan ook. Verdeeldheid in plaats van samen. Een onszelf verheffende IK speelt hierin een hoofdrol.

Op dit moment lopen de emoties hoog op over het wel of niet laten inenten. Het verschil van mening wordt door relschoppers aangegrepen om onze steden te vernielen. Een "orgie" van geweld noemde de burgemeester van Rotterdam het. Voor niemand lijkt er meer ontzag te zijn. Wie luisteren wil naar Gods Woord geef ik mee in de discussie over wel of niet inenten: "Doe alles ter ere van God". Zoals Paulus in zijn tijd spreekt over het eten en drinken.

Zie 1 Korintiërs 10 : 31

Plan B

De bijbel verhaalt ons over het plan B van God. Het is het verhaal van Abraham en het volk Israël. Het is een boek vol profetieën en beloften. Op Zijn beloften kunnen we vertrouwen. Het is advent. En dan lezen we weer uit Jesaja. Want wat benoemt was kunnen we herkennen in het Kind van Bethlehem. Pas terug kijkend op de geschiedenis snappen we dat God iets heiligs in Maria liet ontstaan. Daarom zal het kind een Zoon van God genoemd worden vertelt Lucas ons. Deze bijzondere gebeurtenis mogen we vieren. Jezus bracht een omkeer te weeg in onze wereld.

Er staat nog veel meer te gebeuren. Deze hemel en aarde zullen verdwijnen. Er is een houdbaarheidsdatum aan deze wereld zoals deze nu is. Jezus zegt het in Lucas 21. Ook de wetenschappers zeggen het ons: "jongens het gaat mis".

De bijbel leert ons vrees niet, deze dingen moeten gebeuren. Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren. De hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen we op een wolk de Mensenzoon (Jezus) zien komen met macht en grote luister. Daar zien we naar uit. Wij willen Hem kennen. Wij willen in vreugde uitbarsten als Hij komt. We zingen over Hem. We vieren kerstfeest. Verblijdt u!

Ria Kaars

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 1 t/m 7 december 2021 ontvangen:

- Collecte 5 december: € 221,00
(€ 76,50 op rekening en € 144,50 in de kerk)
- Collecte 28 november (nagekomen op rekening): € 7,50
- Collectes overige diensten december: € 110,00
- Gift aan huis: € 200,00
- Gift op rekening: € 10,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 1 t/m 7 december 2021 ontvangen:

- Collecte 5 december – Diaconie Algemeen: € 217,30
(€ 71,50 op rekening en € 145,80 in de kerk)
- Collecte 28 november (nagekomen op rekening): € 22,50
- Giften: € 25,00
- Ten behoeve van diverse collectes in december: € 130,00

ZENDING

In de periode 29 november t/m 7 december 2021 is ontvangen: € 95,00

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

COLLECTE Christenen voor Israël op zondag 12 dec.

Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. De stichting heeft een boodschap voor de kerk: "de gemeente van de Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije toekomst zullen worden vervuld".

Om vorm te geven aan deze missie geeft de stichting informatie over het land, het volk en de staat Israël. Zij roepen christenen op om solidair met Israël te zijn en bestrijden elke vorm van antisemitisme. Ze gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met diverse projecten en is actief in Nederlandse kerken en gemeenten.

Sinds haar oprichting in 1979 in Nederland heeft Christenen voor Israël zich ontwikkeld tot een wereldwijde beweging met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer dan 40 landen. Dit wereldwijde werk wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Nijkerk door het team van Christians for Israel International. Met name via hun site en via de krant *Israël Aktueel* brengen zij nieuws over Israël, achtergronden, interviews en kijken vanuit Bijbels perspectief naar de tegenwoordige tijd. Zij ondersteunen diverse projecten in Israël, op gebied van Bijbelonderwijs, voedselhulp, traumaverwerking en hulp bij de terugkeer van het Joodse volk naar Israël.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals concerten, lezingen, zangavonden en thema-bijeenkomsten rond Israël.

De producten die op Marken worden verkocht door de familie Van Altena-Visser vormen één van de manieren om al deze activiteiten financieel te ondersteunen.

De missie van Christenen voor Israël is erop gericht Gods bedoeling met Zijn volk duidelijk te maken. Daarbij roepen zij mensen op om Israël niet alleen in gebed te steunen, maar ook door giften en steunbetuigingen. De collecte van zondag a.s. is bedoeld ter ondersteuning van het werk van Christenen voor Israël.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie voor de dienst op 12 december 20213^e zondag van de Advent

Patmoskerk

Voorganger: ds. P. van Veen uit Harderwijk

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede

Introïtus Psalm 85:1 en 4

Welkom en mededelingen

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Aansteken adventskaars

Tien woorden

Zingen: Lied 450

Kyriëgebed

Zingen: Lied 302

Gebed

Moment voor de kinderen, adventsproject

De heilige SchriftEerste lezing: Micha 5:1-4a NBV *Ouderling*Tweede lezing: Hebréeën 10:5-10 NBV *Ouderling*

Zingen: Lied 433

Derde lezing: Lucas 1:26-38 NBV *Voorganger*

Zingen: Lied 445:1 en 2

Verkondiging – Thema: Liefdevol aangeraakt.

Zingen: Lied 157a

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst

Dankzegging en voorbede

Zending en zegen

Slotlied: 473

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b)

Vanuit de pastorie

Adventsvespers 2021 – ‘Nieuw leven beloofd’

Zondag wordt de derde adventsvesper gehouden in de Grote Kerk. Daarmee is er al weer een eind gekomen aan het programma voor deze Advent. De vierde vesper die we op woensdag 15 december hadden gepland is helaas komen te vervallen. Zondagmiddag is iedereen weer hartelijk welkom in de Grote Kerk. We beginnen om 16.00 uur.

Opgeven kerkdiensten Kerst en oudejaarsdag

In deze versie van het kerkblad zit het opgaveformulier voor de twee kerkdiensten waarvoor we jullie vragen om vooraf te registreren. We weten dat een aantal mensen dit reserveren niet prettig vindt maar we doen dit om het aantal bezoekers van die kerkdiensten te kunnen sturen. Op die manier zorgen we ook voor elkaars gezondheid want alleen zo kunnen we de sociale afstand van 1,5 meter realiseren. Je kunt je opgeven bij onze scriba Agnes Kes.

Nog even ter herinnering: de kerkdienst op oudejaarsdag is verschoven van 19.00 uur naar 10.30 uur. Tijdens die ochtenddienst herdenken we ook onze dierbaren die in het achterliggende jaar zijn overleden. Uiteraard is deze kerkdienst via KerkTV te volgen zoals dat ook bij de kerkdienst met Kerst het geval is.

Herstart kindernevendienst?

Zo nu en dan zien we weer jonge kinderen in onze kerkdiensten. Mooi is dat! Zo is een goede herstart van de kindernevendienst misschien toch nog mogelijk. De kinderen die met hun ouders in de kerk zijn kunnen dan het kindermoment van het adventsproject ‘Tel je mee?’ live zien en daarna ook nog eens luisteren naar een goed verhaal met een verwerkingsopdrachtje. Neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee!

Tot slot

Langzaamaan raken onze huiskamers sfeervol verlicht. Buiten verschijnen ook steeds meer lichtjes, in tuinen en gevels. Hier een daar een prachtige ster in een klein raampje op de piek. Het zijn allemaal stille getuigen die vooruit wijzen. Ook al worden de dagen steeds korter, de schaduwen langer en de nachten donkerder, straks leven we weer op het Licht aan. We ronden af met een hartelijke groet namens ons drieën.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

Herinnering aan

Dirk Boes

*echtgenoot van Lijsje Teerhuis,
overleden op 29 november 2021 in de leeftijd van 85 jaar*

Licht en schaduw: een onafscheidelijke twee-eenheid. Juist in de winter kun je dat zo mooi zien, als de dagen korter worden en de schaduwen langer. Het is ook een beeld dat past bij een mensenleven. Wanneer de winter komt dan worden onze dagen korter, de schaduwen langer. Onze krachten nemen af. De achterliggende jaren was dat ook bij Dirk het geval en dat was niet altijd makkelijk. Dirks dagen werden zienderogen korter toen ruim twee maanden geleden een ernstige ziekte werd geconstateerd met ingrijpende behandelingen tot gevolg. Vanaf half oktober werden de schaduwen langer. Tot het moment dat het niet langer meer ging en het daglicht voor Dirk hier voorgoed onderging.

Licht en schaduw. De onafscheidelijkheid van die twee gaat voor Dirk zijn leven ook op een andere manier op. Op meerdere manieren zelfs. Psalm 121 is het lied dat meer dan 60 jaar met hem en Lijsje als reislied door het leven meeging. Samen vertrouwden ze op de hulp van de Here God. Voor Dirk was dat het licht voor zijn leven. Welbewust stond hij in de lichtbundel ervan. Het geloofsvertrouwen op de Here God en Dirk: een onafscheidelijke twee-eenheid. Nimmer los verkrijgbaar, altijd frank en vrij, zonder schroom uitgedragen, 'voorgeleefd. Soms tot ergernis van de kinderen en misschien wel een beetje te begrijpen, maar toch als voorbeeld voor ons allen.

Licht en Schaduw: zal de schaduw van het levenseinde het dan toch winnen van het licht? Wie zal nu Lijsje haar schaduw zijn, nu Dirk niet meer hier is? Want die twee waren als licht en schaduw, een onafscheidelijke twee-eenheid. Psalm 121 vergelijkt de schaduw met de Here God. Op hem kunnen we vertrouwen. Zijn trouw is groot. Wie in de lichtbundel het leven met de Here God gaat die gaat nooit alleen door het leven. Bij diegene is de Heer de Schaduw aan de rechterhand. Ook als onze levensdagen korter worden en de schaduwen langer. Juist dan zijn we niet alleen: des te korter de dagen, des te langer de Schaduw! Totdat we door de Here God zelf geheven worden in het licht van de bron van het leven zelf.

Ds. H.Z. Klink

*15 maart 1936 Dirk Boes Czn. †29 november 2021

Ta Bap

bedankt voor alles
een behouden laatste vaart



Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Ron en Nely

Patric en Hilda

Anouk en Dustin

Fabiënne

Romy en Calvin

Dylan

Bijwonen kerkdiensten op 25 en 31 december 2021

Voor het bijwonen van de kerkdiensten op eerste kerstdag en op oudejaarsdag kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij Agnes Kes, Kets 19; of
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

Voor de dienst op eerste kerstdag kunt u zich uiterlijk aanmelden op woensdag 22 december en voor de dienst op oudejaarsdag uiterlijk op dinsdag 28 december.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen 25 en 31 december 2021"

(in te leveren bij Agnes Kes, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; beide kerkdiensten zijn mogelijk)

<input type="radio"/>	Za. 25 december	Eerste kerstdag in de Patmoskerk
<input type="radio"/>	Vr. 31 december	Herdenkingsdienst oudejaarsdag om 10.30 uur in de Patmoskerk

Kerst en Nieuwjaarswensen in Protestants Marken

Het laatste kerkblad van 2021 komt uit op donderdag 23 december 2021
 Kerst en Nieuwjaarswensen voor dit nummer dienen uiterlijk zaterdag
 18 december 2021 in het bezit te zijn van:

C.P. Visser Noorderwerfstraat 16
 of
 J Booneveld Zeilstraat 24
 of
 C. Appel De Pieterlanden 3

De kosten zijn € 5.00

Het eerste kerkblad in 2022 komt uit op donderdag 6 januari 2022

De redactieleden

Dit jaar hebben de collectanten via de traditionele collectebus geld opgehaald, er is gestort via de QR code en niet te vergeten via de online collectebus via Whatsapp.
We hebben het ONGELOFELIJKE BEDRAG VAN € 1.544,51 opgehaald.

Heel veel dank aan iedereen die heeft gedoneerd en niet te vergeten onze collectanten.

Hartelijke groet mede namens de Alzheimer stichting,
Inge Zeeman en Trijntje de Waart

Na 55 fijne jaren in de Zuiderzeeweg gewoond te hebben,
zijn we nu verhuisd naar:

*Hoogkamplaan 59
1156 AK Marken*

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gezond 2022

Dirk en Clazina de Groot

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling, in welke vorm dan ook, na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en bessie

Wolmet Kaars

Cees en Astrid
Jacob en Neeltje Alice
Grietje en Klaas
Jannetje en Ben
kleinkinderen

Wij danken iedereen voor het medeleven na het
overlijden van onze man, (schoon)vader en bap

Sijmon Schipper

Dat heeft ons veel troost gegeven.

Aileen
Sabrina, Vincent, Danique en Kevin
Mark, Leonie, Jari en Robin

Stuur eens een kaartje met de feestdagen.**Kleine moeite, groot plezier.****Gemeenteleden die buiten Marken verblijven**

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reigersdaal”, Boterbloem Erf 18 , 1706 CL Heerhugowaard: hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 121: mw. G.Schipper-de Waart

Kamer 237: hr. C.Kaars

Kamer 323: mw. A de Wit

Kamer 325: mw. I.Visser-Kuipers

Kamer 329: mw. S.Teerhuis-Schipper

Zorgcirkel “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. 't Brijkje Kamer 3 : hr. S.Peereboom

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

De Zorgcirkel “Friese Vlaak”, Friese Vlaak 66, 1132 MP Volendam

mw. L.Zeeman-Zeeman

Verzorgingshuis “de Notaris”, Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen

Kamer 6 : hr. E.Commandeur

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer : hr.P.Uithuisje

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Vivium Zorggroep “Hogeweyk”, Heemraadweg 1, 1382 GV Weesp

W21 : hr. H.C.Moolhuizen

Piet Boes

Voorzitter Diaconie Tel. 0299-601927