

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer: 50

verschijnt wekelijks

Zaterdag 18 december 2021

Kerkdienst Zondag 19 december 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

Vierde Advent

10.00 uur	Ds.H.Z.Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven
Eerste Collecte	Diaconie
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

		<i>4e Advent</i>	
zondag	19 december	Lucas 1:57-66	Johannes is zijn naam
maandag	20 december	Lucas 1:67-80	Eerste woorden van Zacharias na 9 maanden
dinsdag	21 december	Jesaja 8:1-10	Billboard
woensdag	22 december	Jesaja 8:11-23	Maak het verschil
donderdag	23 december	Jesaja 9:1-6	Licht in de duisternis
		<i>Kerstnacht</i>	
vrijdag	24 december	Lucas 2:1-20	Bijzonder gewoon
		<i>Kerstochtend</i>	
zaterdag	25 december	Johannes 1:1-18	Mens geworden

Voorbede

1. Het licht van de vierde Adventskaars brengt ons dichterbij het feest van Gods licht in ons midden. Laat er licht zijn in alle hoeken van de wereld.
2. Wees met onze regering. Dat zij het motto omzien naar elkaar mogen waar maken en dat zij met alle wijsheid en verstand mogen vooruitkijken naar de toekomst.
3. Ontferm U over alle kinderen wereldwijd, op de vlucht voor oorlog, honger en armoede.
4. Troost allen die iemand moeten missen die hen dierbaar was. Dat zij zich gedragen voelen door Uw liefde.
5. Wees met de artsen en de verpleging. Sterk hen in hun werk dat zoveel druk en stress geeft door de voortdurende pandemie.
6. Ontferm U over de ouderen op Marken en in verzorgingstehuizen. Wees voor hen een sterke stad.
7. Help ons de eenzaamheid van de medemens te doorbreken, zodat de wereld een fijne plek wordt voor iedereen.

Aagtje Commandeur van Riel

Overdenking: Lucas 2 “En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege

Wat klinken deze woorden toch vertrouwd in mijn oren. Als op eerste kerstdag deze woorden door de ouderling van dienst (een aantal keren had ik de eer dat zelf te mogen doen) werden voorgedragen was het kerstfeest voor mij echt begonnen. Het begin van de beschrijving van de geboorte van de Here Jezus vond ik zo stemmig klinken, geheel passend bij de belangrijkheid van dit wereldgebeuren. Onze Heiland is gekomen, als een kindje, liggende in een kribbe. En wat mis ik deze woorden in een aantal van onze nieuwste Bijbelvertalingen. Niet dat ik de nieuwste Bijbelvertalingen niet goed vind. Nee, dat bedoel ik niet. De nieuwe Bijbelvertalingen zijn voor velen beter leesbaar, in begrijpelijker taal weergegeven. De Bijbel is zo toegankelijker geworden voor eenieder.

Maar velen van ons zijn opgegroeid met eerdere, oudere Bijbelvertalingen en die oude woorden zijn een onderdeel geworden van ons geloofsleven, van onze evangeliebeleving. Persoonlijk mis ik dit enorm tijdens de erediensten en dat geeft aan hoe verankerd de Bijbelse woorden in onze belevingswereld kunnen zijn. Het zal mettertijd wel slijten, denk ik. Maar voorlopig is het gemis er wel. Vooral met het kerstfeest lijkt het wel of de stemmigheid is veranderd door het woordgebruik.

In het kerkelijk jaar zijn we de adventstijd ingegaan en het valt me daarbij telkens weer op dat onze focus ligt op de eerste komst van Christus op deze Aarde. Het kindje in de kribbe (voederbak), de engelen, de herders en de wijzen uit het oosten. Prachtig allemaal en sfeervol in deze donkere winterse dagen. Maar zou de focus niet veel meer dienen te liggen op de aanstaande wederkomst van onze Heiland? Ik lees nergens in de Bijbel dat de Here Jezus ons oproept om zijn komst als kind op deze Aarde te gedenken. Wel lees ik dat Hij ons oproept om ons voor te bereiden op zijn wederkomst die aanstaande is en eigenlijk zouden wij het hele jaar advent moeten vieren. Want het kan elke dag zover zijn dat Hij voor ons komt en ons roept. En zijn wij dan in staat om “onze netten neer te gooien” en de Here onvoorwaardelijk te volgen? Of moeten we eerst nog even onze aardse zaken regelen en zijn we niet gereed om direct met Jezus mee te gaan? Ook ik heb nog tal van aardse zaken te regelen, heb nog vele plannen die op uitvoering wachten. Wil mijn kleinkinderen groot zien worden, straks genieten van mijn pensioen, oud worden. Maar is dat niet erg egoïstisch? Zou het niet veel beter zijn, met alle huidige ellende in de wereld, dat de Here ons onmiddellijk komt halen? Dat er een eind komt aan alle honger, verdriet, oorlogen, rouw en menselijke vernietiging van Gods prachtige schepping? Of is dat misschien ook egoïstisch? Want heeft de gehele mensheid al kennis kunnen nemen van het heilig evangelie? Heeft elk mens al de gelegenheid gehad zich te kunnen bekeren tot het geloof in de Drieënig God en Vader? Heeft Gods Geest elk mensenhart al beroerd? Moeten wij niet eerder blij zijn dat er nog tijd tot bekering gegeven wordt, zodat er nog meer van onze naasten gered kunnen worden van de eeuwige dood?

Ach, wij hoeven ons daarover gelukkig niet te buigen. De Here beschikt over de tijden en zal alles laten verlopen naar Zijn wil. Wij dienen ervoor te zorgen dat wij zelf klaar staan en onze naasten te vertellen van het evangelie van Christus. De Here Jezus heeft ons allen uitgezonden als zijn discipelen, om over het rond der Aarde te vertellen van Zijn liefde en offer voor ons allemaal. Dat is ons aller taak, in dienst van de Heer. En dat kunnen we op vele manieren doen, eenieder naar zijn eigen kunnen. Samen kunnen we het kerstfeest over de gehele wereld een feest van verwachting doen zijn, in het stralende licht van het Kind, dat ooit in Bethlehem bij ons mensen kwam en straks via het Nieuwe Jeruzalem ons allemaal thuishaalt voor de troon van Gods genade. Ik mag u allen groeten in de verwachting van Christus' komst. Een gezegende en blijvende advent toegewenst.

*Het eeuwig licht staat aan 't begin
Neemt de hele wereld in.
Al is de nacht ook nog zo dicht,
Het maakt ons kind'ren van het licht.
Hij Gdd uit God van eeuwigheid,
Die een mens wordt in de tijd,
Hij voert ons uit de duisternis,
Naar waar de hemel open is.*

Jan C. Commandeur

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 8 t/m 14 december 2021 ontvangen:

- Collecte 12 december: € 125,55
(€ 37,50 op rekening en € 88,05 in de kerk)
- Collecte 5 december (nagekomen op rekening): € 12,50
- Collectes overige diensten november/december: € 45,00
- Gift op rekening dd. 12 december: € 50,00
- Gift op rekening dd. 29 november (huwelijk): € 100,00
- Gift op rekening dd. 14 december (rouwdienst) € 35,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 8 t/m 14 december 2021 ontvangen:

- Collecte 12 december: € 142,80
(€ 26,00 op rekening en € 116,80 in de kerk)
- Collecte 5 december (nagekomen op rekening): € 2,50
- Collectes overige diensten november/december: € 50,00
- Project Pakistan: € 400,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

DIACONALE COLLECTE 19 december

Komende zondag is het collectedoel "DIACONIE". U weet inmiddels dat we naast plaatselijke en regionale doelen ook een aantal instellingen en stichtingen steunen, die wij als diaconie zorgvuldig hebben uitgezocht. We letten daarbij ook op nationale en internationale instellingen. Eèn daarvan is **Dorcas**

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren zij mogelijkheden voor mensen om tot bloei te komen. Zo willen zij in het voetspoor van Jezus Christus treden, omdat Hij hun grote voorbeeld is.

Zij werken aan verandering op 3 niveaus. Ze creëren mogelijkheden voor **mensen om zichzelf te ontwikkelen** en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren ze in **veerkrachtige gemeenschappen** die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En ze bouwen aan een **rechtvaardige samenleving**, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Dorcas werkt vooral in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar zij jaarlijks ruim een miljoen mensen bereiken. Ze hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega's. Hier investeren ze in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen ze noodhulp en dragen bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren ze in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat ze doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.

In Nederland is Dorcas een beweging van tienduizenden betrokkenen, waar iedereen op zijn eigen manier aan bijdraagt. Samen met enthousiaste en bevlogen vrijwilligers, kerken, en medewerkers komen zij in actie voor mensen in nood. Dat doen ze oa door het runnen van kringloopwinkels, waarvan de opbrengst voor de projecten van Dorcas is. Een van de manieren waarop zij in december invulling geven aan hulp in Oosteuropa is het verstrekken van kerstpakketten.

De winterperiode is een zware tijd voor gezinnen die daar in armoede leven. Er is dan veel minder werk en stookkosten lopen hoog op. In elk kerstpakket zit onder meer kleding, dekens, etenswaren, gebruiksartikelen en iets extra's voor de kinderen.

Dorcas maakt deel uit van het Christelijk Noodhulpcluster, waar ook oa EO Metterdaad, Red een Kind, Tear en ZOA deel van uitmaken.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 19 december 2021

De 4^e zondag van de Advent, 'Dauwt, hemelen' (Rorate coeli) om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Intrede

Intochtspesalm: 19 vers 1 en 2.
Bemoediging en groet.
Aansteken adventskaars.
Lied 433 'Kom tot ons, de wereld wacht', couplet 1 en 2.
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging.
Lied 433 couplet 4.
Leefregels.
Lied 433 couplet 5.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Moment voor de kinderen n.a.v. Adventsproject 'Tel je mee?'

Overschrijven kan ook
de diaconie:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de kerk:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Micha 5,1-6 (lector).
Antwoordpsalm: 80 vers 1, 6 en 7.
Lezing uit de Brieven: Hebreeëen 10,5-10 (lector).
Hallelujalied: 437 'Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer', couplet 1 en 2.
Lezing uit het Evangelie: Lukas 1,39-45 (voorganger).
Hallelujalied: 437 couplet 4 en 5.
Verkondiging: 'Verkiezingstijd' n.a.v. Lukas 1 vers 43.
Lied 441 'Hoe zal ik U ontvangen' couplet 1, 5, 7 en 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven.
Dankzegging, voorbede en Gebed des Heren.

Zending en zegen

Slotlied: 445 'De nacht is haast ten einde', couplet 1, 3 en 4.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Donkere en stille dagen voor kerst

De dagen worden korter, de nachten langer. Zeker als het buiten grijs en grauw is met een miezerige regen. Onwillekeurig verlang je dan naar lichter dagen. Ondertussen leven we in de kerk al naar het licht toe. We weten dat het licht komt en gekomen is.

Het zijn niet alleen donkere dagen maar ook stille dagen. Veel concerten zijn afgelast en in de kerk ligt ook veel stil. We zullen het moeten doen met muziek vanaf geluidsdragers of via moderne streamingsdiensten zoals Spotify. Gelukkig heeft The Choir of King's College een nieuw album uitgegeven met Christmas Carols, of wat te denken van die prachtige Adventscantate 'Bereitet die Wege, bereitet die Bahn' (BWV 132) van Johann Sebastian Bach? Er is genoeg om te luisteren of te lezen in de stille en donkere dagen voor kerst.

Adventsproject 'Tel je mee?'

Zondag maken de kinderen het vierde luikje open. We hopen natuurlijk dat er thuis wordt meegelezen en afgeteld. Elke zondag is er in de kerkdienst een filmpje te zien en kun je het projectlied te horen. Natuurlijk kan je ook thuis meekijken via KerkTV maar is het niet veel mooier om hiervoor naar de kerk te komen? Want: Samen kijken, zingen en (feest)vieren is zoveel aansprekender(!) dan thuis via een scherm. Weet je welkom!

Herinnering opgeven kerkdiensten

Net als vorige week, staat er ook nu een inschrijfformulier in het kerkblad om je op te geven voor de diensten op eerste kerstdag en op oudejaarsdag (**10.30 uur** i.p.v. 19.00 uur). Wie aanwezig wil zijn, maar zich nog niet heeft opgegeven, kan dit alsnog doen door het formulier in te leveren bij onze scriba Agnes Kes (Kets 19), of via e-mail: agneskes@kpnmail.nl of door haar te bellen op telefoonnummer: 06-83172019.

Tot slot

Het is weer de tijd van klepperende brievenbussen, ook hier achter de leibomen. Mooi is dat! Elke keer weer een verrassing - soms is het zelfs een heus cadeau voor de drie van de pastorie. Kennelijk is mijn gebruikelijk afsluiting ietwat stereotiep geworden en daarom ronden we dit keer af met een hartelijke groet namens de vier van de pastorie.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

Bijwonen kerkdiensten op 25 en 31 december 2021

Voor het bijwonen van de kerkdiensten op eerste kerstdag en op oudejaarsdag kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij Agnes Kes, Kets 19; of
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

Voor de dienst op eerste kerstdag kunt u zich uiterlijk aanmelden op woensdag 22 december en voor de dienst op oudejaarsdag uiterlijk op dinsdag 28 december.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen 25 en 31 december 2021"

(in te leveren bij Agnes Kes, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; beide kerkdiensten zijn mogelijk)

<input type="radio"/>	Za. 25 december	Eerste kerstdag in de Patmoskerk
<input type="radio"/>	Vr. 31 december	Herdenkingsdienst oudejaarsdag om 10.30 uur in de Patmoskerk

Kerst en Nieuwjaarswensen in Protestants Marken

Het laatste kerkblad van 2021 komt uit op donderdag 23 december 2021

Kerst en Nieuwjaarswensen voor dit nummer dienen uiterlijk zaterdag 18 december 2021 in het bezit te zijn van:

C.P. Visser Noorderwerfstraat 16
 of
 J Booneveld Zeilstraat 24
 of
 C. Appel De Pieterlanden 3

De kosten zijn € 5.00

Het eerste kerkblad in 2022 komt uit op donderdag 6 januari 2022
 De redactieleden



Online Kerstconcert vanuit de Patmoskerk



Zondag 19 december a.s. is vanaf 15.30 uur het Kerstconcert van de Christelijke Muziekvereniging "Juliana" online te volgen via een livestream van Kerk TV (via www.protestantsmarken.nl of via www.kerkdienstgemist.nl)

Het is tevens later terug te kijken via
<https://www.protestantsmarken.nl/index.php/kerktv-archief>



Kinderkerstfeest

Op zondag 19 dec is de generale repetitie voor het kinderkerstfeest om 12.15 u in de Patmoskerk.

We verwachten dan alle kinderen voor de zondagsschool en kerstmusical.

Graag de musicalkleding en attributen meebrengen

Op 2^e kerstdag vieren we het kinderkerstfeest in de Patmoskerk, aanvangstijd is 15.00 u ipv 16.00, ivm de beperkende maatregelen. Een bijzonder kinderkerstfeest, want alle kinderen spelen mee in de musical. Door het afnemende aantal kinderen dat de zondagsschool en kindernevendienst bezoekt, is het niet meer mogelijk een musical te spelen. Dit jaar lukte het omdat 3 kinderen die vorig jaar afscheid van de zondagsschool hebben genomen, nog een keer willen meespelen.

Wij zien u graag bij de uitvoering van de musical.

Het kinderkerstfeestcomite

Na 4 jaar kregen wij helaas weer een slechte uitslag. Ziekenhuisopnames en chemokuren waren de orde van de dag maar toch blijven we hopen en vertrouwen. Het is fijn te merken dat er zoveel mensen met je meeleven in de vorm van geprekjes, kaarten, appjes en vele andere attenties. Dank je wel hiervoor!

Blij en verrast waren we ook dat we naar aanleiding van ons 50-jarig huwelijk op 3 december jl zoveel felicitaties, kerststukjes, kaarten, bloemen en kadobonnen mochten ontvangen. Wij zijn dankbaar dat we dit met elkaar mochten vieren.

Ook namens onze kinderen hartelijk dank!

Via deze weg willen wij iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2022 toewensen.

Groeten van Sjaak en Lijs de Waart

Hierbij wil ik, ook namens mijn kinderen en kleinkinderen,
iedereen bedanken voor de enorme belangstelling in de vorm van kaarten en bezoekjes
die wij mocht ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader en bap

Cees Boes

Marie Boes Teerhuis

Voor alle lieve woorden, mooie bloemen,
vele kaarten en bezoekjes na het overlijden van

Nanno J. Brink

willen wij jullie oprecht bedanken.

Het was hartverwarmend.

Tevens wensen wij jullie fijne feestdagen
en een goed en gezond 2022.

Lutje Brink - Moenis
Kinderen en kleinkinderen

Ik sta op het strand en kijk naar een schip
dat met volle zeilen richting
de horizon vaart.

Ik zie het schip steeds kleiner en kleiner
worden totdat het verdwijnt achter
de horizon, daar waar de lucht
en zee samenkomen.

Iemand naast me zucht en zegt:
'Kijk, nou is-ie weg.'

Ja, het schip is weg, uit ons blikveld,
maar het schip zelf is er nog,
even mooi en groot als daarnet.

Zijn kleiner geworden formaat zit in mijzelf,
niet in hem.

En precies op het moment dat iemand
naast mij zegt: 'Hij is weg', zijn er anderen
die hem zien aankomen en blij roepen:
Kijk, daar is-ie!
En dat is dood gaan.

Naar Bisschop Charles Henry Brent



Neeltje van Brederode *Nene - Nely*

* 20 mei 1944 op Marken - † 9 december 2021 in Amsterdam

Nene
is dinsdag
14 december
in besloten kring
op Marken begraven

familie van Brederode

Correspondentieadres:
Pieter van Brederode, Burg. Hogguerstraat 277 1064 CP Amsterdam



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

NIEUWSBERICHT KORT

Haarlem/Antwerpen 11/2021

Kindernevendienstmethode *Bijbel Basics* compleet

'De Bijbel in 200 essentiële verhalen'. Dat belofde de kinderdienstmethode *Bijbel Basics* van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Komende zondag is die belofte ruimschoots vervuld en is de methode compleet. In plaats van 200 werden het 217 bijbelverhalen. Het laatste programma, *Alles wordt nieuw*, gaat over het bijbelboek Openbaring. 'Een feestelijk moment.'

Op debijbel.nl/bijbelbasics zijn alle afleveringen te downloaden. Wie zich aanmeldt, krijgt een startersgids en wekelijks een aflevering via de mail.

Inspiratie over Advent en Kerst voor voorgangers

NBG-webinars over Lucas 1 en 2

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) houdt twee inspiratiewebinars over de achtergronden van het kerstevangelie. De webinars zijn bedoeld voor voorgangers, predikanten en andere theologen. Het eerste webinar gaat over Lucas 1 en veronderstelt enige kennis van het Grieks. Het tweede behandelt Lucas 2 en is ook geschikt voor wie geen Grieks kent. Deelname is kosteloos.

De webinars zijn interactief met gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Deelnemers krijgen na afloop de vertaalaantekeningen met de behandelde stof toegestuurd.

Deelname aan de webinars is gratis. Aanmelding bij het NBG via de volgende link:

<https://www.bijbelgenootschap.nl/webinars/>

Kerstevangelie om uit te delen, leesplan en kinderproject

'Breng het kerstverhaal thuis'

Advent begint zondag in een tijd van beperkende maatregelen. Het is onzeker hoe Kerst, het hoopvolle feest van Jezus' geboorte, gevierd kan worden. Mede daarom stelt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) aan kerken gratis het kerstevangelie beschikbaar, als uitdeelboekje. Het boekje heet: *Kerst: kracht en kwetsbaarheid*. Dit onder het motto: 'Breng het kerstverhaal thuis'.

Voor advent en Kerst brengt het NBG een bijbelleesplan uit met de titel: 'Welkom'. Dit leesrooster bevat 25 bijbelteksten over welkom-zijn, met een vraag of opdracht

Het leesplan is te volgen in de gratis NBG-app *Mijn Bijbel*.

Voor kinderen van 4-12 jaar is er het *Bijbel Basics*-kerstproject 'Tel je mee?' Het projectmateriaal en de filmpjes zijn gratis te downloaden via bijbelbasics.nl.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur