

# Protestants Marken



Jaargang 15, nummer: 51

*verschijnt wekelijks*

Donderdag 23 december 2021

**De kerkdiensten zijn alleen te zien via Kerk TV.  
Ga hiervoor naar:**

**KERKDIENTSTGEMIST.NL,  
of: WWW.PROTESTANTSMARKEN.NL**

**Voor de kerkdienst van vrijdag 31 december 2021  
(Herdenking Overledenen)  
zijn alleen familieleden uitgenodigd.**

**Kerkdienst voor: Zaterdag 25 december 2021, Eerste Kerstdag**

## Patmoskerk



**10.00 uur: Ds H.Z. Klink**

**Organist: Dirk Kes**

**Kosters: Piet Boes en Freek Visser**



**Eerste collecte is bestemd voor:  
Kerk in Actie Kinderen in de knel.  
Bankrekening NL 75 RBRB 0841 3778 47**

**Tweede collecte is bestemd voor de Kerk  
Bankrekening NL 69 INGB 0000 1609 62**

**Kerkdienst voor: Zondag 26 december 2021, Tweede Kerstdag**

**Grote Kerk**



**10.00 uur: Ds E.H. Egberts, Nijkerk**

**Organist:** Hans Jütte

**Kosters:** Jan Piet van Altena, Kees Visser  
en Jan Blijleven

**Eerste collecte is bestemd voor:**  
Onderhoudsfonds P.G.M.  
Bankrekening NL 69 INGB 0000 1609 62

**Tweede collecte is bestemd voor de Kerk**  
Bankrekening NL 69 INGB 0000 1609 62



**Kerkdienst voor : Vrijdag 31 december 2021, Oude Jaarsdag**

**Patmoskerk  
Herdenking Overledenen**



**10.30 uur Ds H.Z. Klink**

**Organist:** Dirk Kes

**Kosters:** Piet Boes en Freek Visser

**Eerste collecte is bestemd voor: Voedselbank**  
Bankrekening NL 75 RBRB 0841 3778 47

**Tweede collecte is bestemd voor de Kerk**  
Bankrekening NL 69 INGB 0000 1609 62



**Kerkdienst voor : Zaterdag 1 januari 2022, Nieuwjaarsdag**

**Grote Kerk**



**10.30 uur Ds H.Z. Klink**

**Organist:** Dirk Kes

**Kosters:** Jan Piet van Altena, Hein Zeeman  
en Jan Blijleven

**Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie**  
Bankrekening NL 75 RBRB 0841 3778 47

**Tweede collecte is bestemd voor de Kerk**  
Bankrekening NL 69 INGB 0000 1609 62



## Kerkdienst voor : Zondag 2 januari 2022

### Grote Kerk



**10.00 uur Ds H.Z. Klink**

**Organist:** Dirk Kes  
**Kosters:** Hein Zeeman, Jan Piet van Altena  
 en Jan Blijleven



**Eerste collecte is bestemd voor:**  
 Christenen voor Israël  
 Bankrekening NL 75 RBRB 0841 3778 47

**Tweede collecte is bestemd voor de Kerk**  
 Bankrekening NL 69 INGB 0000 1609 62

### Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	26 december	Psalm	98	Juichstemming
Maandag	27 december	Romeinen	15:14-21	Nieuwe wegen
Dinsdag	28 december	Romeinen	15:22-33	Verantwoording
Woensdag	29 december	Romeinen	16:1-16	Hartelijke groeten
Donderdag	30 december	Romeinen	16:17-27	Eervolle vermeldingen
Vrijdag	31 december	Psalm	121	Bergen.....
Zaterdag	1 januari	Lucas	2:21-32	Teken van vrede - voor wie het ziet
Zondag	2 januari	Lucas	2:33-40	Profetes in actie
Maandag	3 januari	Lucas	2:41-52	Thuis
Dinsdag	4 januari	Jesaja	41:1-7	De eerste en de laatste
Woensdag	5 januari	Jesaja	41:8-13	Niet alleen
Donderdag	6 januari	Jesaja	41:14-20	Bij God is niets onmogelijk
Vrijdag	7 januari	Jesaja	41:21-29	Wind en regen
Zaterdag	8 januari	Jesaja	42:1-13	De uitverkoren dienaar

**MEDITATIE.**

**Over kerstnacht, dat een bijzonder licht laat schijnen over al onze nachten.**

**Psalm 74:16, 'Van U is de nacht'**

De nacht is niks, want je doét dan niks. Een nacht is een nutteloze onderbreking. Geen werk, op kantoor of in huis. Geen gedachten, of verhalen. De nacht is niks; wat moet je ermee aan? Ja slapen misschien, zodat je mórgen meer kunt bereiken. Wij slaan de nacht in feite over – alsof een nacht alleen maar tot last is.

**Wat zegt de bijbel over de nacht**

Sommigen zeggen dat de Bijbel een weinig 'verlicht' boek is. Maar in de kerstnacht, zowat de enige nacht die wij jaarlijks meestal bewust beleven, leert de Bijbel ons opnieuw de nacht waarderen. óók de Bijbel ziet problemen in de nacht. Haast iedereen kent het gezegde : 'komen als een dief in de nacht'.

Woorden, ontleend aan de Heer zelf. En ook Paulus had iets tegen de nacht. In de Romeinenbrief zegt hij dat christenen niet toebehoren aan de duistere nacht. Petrus verloochende Jezus in de nacht. In de nacht kwam Judas Hem verraden. Toch is in de Bijbel de nacht niet niks. De nacht is daar niet zoals in onze tijdsgeest: die de nacht het liefst wegdrukt in een zee van licht, met verlichting langs de wegen.

De Bijbel ziet ook de schoonheid van de nacht. Bij haar kan de nacht ook stil zijn, zelfs heilig.

De nacht is daar niet alleen 'akelig zwart', of 'stikdonker' of 'geen hand voor ogen zien'.

De Bijbel ziet juist in de nacht vaak Gods Hand voor ogen. Zélfs in het leven van Paulus heeft de nacht beslissende betekenis gehad. Kort nadat hij christen werd, kreeg hij in de nacht een visioen.

Een man van ver riep hem, om baanbrekend werk in Europa te doen. In een andere nacht verscheen de Heer aan hem om hem te bemoedigen tijdens een rechtsproces. In een nacht leed Paulus schipbreuk, maar een engel stond hem bij. Dat zijn allemaal ándere nachten -, nachten die níét niks zijn, maar die het leven betekenis geven. Geen nacht die niemand zich meer herinnert, of een nacht waarin duistere dingen gebeuren.

Stille nachten, heilige nachten -, nachten waarin God Zichzelf laat zien. Paulus stond in die ervaring niet alleen. De Bijbel is vol nachtelijk avontuur. Neem Jakobs droom in Bethel, of zijn gevecht bij de Jabbok. Of het nachtelijk gesprek tussen Jezus en God-zoeker Nicodémus. De nacht in Getsemané, waarin Jezus biddend vecht met het duister.

**kerstnacht**

De nacht is zó belangrijk in de Bijbel, dat het Nieuwe Testament er zelfs mee inzet. Midden in de winternacht ging de hemel open. Een engelenkoor zorgt ervoor dat herders het licht zien. Een ster aan de hemel hint naar het Licht der wereld. Kerst is de herontdekking van de nacht. De nacht is het geboorte uur van dromen. Nu Gods Zoon in een kribbe ligt, kan de mensheid weer gaan dromen. Van een nieuwe tijd, een andere wereld, een beter bestaan. God grijpt uitgerekend de nacht aan om Zichzelf te laten zien.

Daar is Hij, Jezus, Gods Zoon: in deze nacht, 'de nacht der nachten, waarin alle nachten van ons leven, alle nachten van alle mensen en heel de wereldnacht besloten liggen. Ook, zelfs, júist de nacht is het domein van God. Ook daar laat Hij Zich zien. Al woel je in je bed, je afvragend hoe je morgen doorkomt – Hij is erbij. Al pieker je nachtenlang omdat zorgen zich aan je opdringen – Hij is erbij. Al kun je de slaap niet vatten omdat je onrustig zoekt naar de betekenis van je leven – Hij is erbij.

**Jezus Christus is in de Kerstnacht nog maar een kleine baby**

Het had kunnen gebeuren dat een herder Hem in de kribbe zag liggen en zich afvroeg: 'Een kind, wat hebben we daar aan? Hij kan niet praten, lopen of werken – wat is hier het nut van?'

Maar de herders hebben het zich niet afgevraagd. Want die nacht begrepen zij wat het betekende.

Gods Zoon is hier, in hún nacht. Die herdersnacht, waarin ze bij het kampvuur haast in slaap gesukkeld waren. Gods Zoon is erbij: óók op die momenten bij ons dat niet alles kan draaien om zelfontwikkeling, of hard werken, of productiviteit, of daar zelfs helemaal niks van terecht komt.

God is er, in de kerstnacht. En daarom ook: in élke nacht. De nachten waarin wij de mooiste dromen dromen, de nachten vol nachtmerries. Want: 'ook de nacht is van Hem'. Ook de uren, dagen, nachten in onze levens dat wij ons zwak voelen, dat we weinig bereiken of dat we zoeken naar betekenis

staan niet buiten het bereik van de God die zich over mensen ontfermt. Sterker nog: juist in de nacht legt God een nieuw begin in ons midden neer. 'God geeft het Zijn beminden in de slaap', zeggen de Psalmen. De timing van de geboorte van de Zoon is veelzeggend. Wij zien de nacht als afsluiting van de dag. Zo maken we de nacht functioneel: na een dag hard werken dient de nacht om uit te rusten. Maar de Bijbel ziet de avond en de nacht als het begin van de dag. Vanaf de schepping af aan is dat zo: 'het werd avond, én het werd ochtend, dat was de eerste dag', zegt Genesis 1, in die volgorde: avond, nacht. En in Leviticus 11 staat dat onreinheid duurde tot aan de avond. de avond vormde zo een puur, gaaf nieuw begin.

Dat kleine Kind in de voerbak, die baby, dát is dat pure, gave nieuwe begin. Uit Hem groeit iets groots. Door Hem onthult God wie Hij is. Nu Hij in ons leven is neergelegd, bouwt God via Hem aan een nieuwe wereld, tot een Koninkrijk van recht en vrede. In Jezus bouwt God aan een nieuwe wereld en worden al onze dromen daarom waar. In elk mensenleven zijn er momenten waarop je 'geen hand meer voor ogen ziet'. Problemen met je gezondheid zetten je klem. Twijfels over je carrière verlammen je. Stappen zetten in relaties vind je lastig.

### **Met kerst vind je Jezus op aarde.**

Hij is present, midden in ons aardse bestaan. En Hij maakt het licht, begint een nieuwe dag. Waar je geen 'hand meer voor ogen ziet', is Hij Góds hand voor ogen. Kerstavond, of kerstnacht – het is geen lege, nutteloze gewoonte. Daar vervult Jezus Christus jou en mij. God dichtbij, als nooit tevoren.

Daarom is het een lichte nacht, een vérlichte nacht: een stralend engelenkoor en een ster boven de stal. **Daarom is kerstnacht een stille, heilige nacht. God is erbij.**

## **GEZEGENDE KERSTDAGEN.**

Ingezonden door Pieter de Jong

### **Voorbede**

1. Kerstmis geeft ons Licht. Leer ons wandelen in Uw Licht, naar het voorbeeld van Jezus.
2. Voor alle kinderen en jongeren die alleen staan in het leven zonder bescherming van volwassenen. Dat wij ook hen een licht voor de toekomst kunnen geven.
3. Laat ons omzien naar de eenzame medemens. Dat wij door middel van lichtpuntjes de eenzaamheid kunnen doorbreken.
4. Troost allen die dit jaar een dierbare zijn verloren. Dat het licht van de kaarsjes mooie herinneringen doen oplichten.
5. Voor alle werkers in de gezondheidszorg. Sterk hen in hun werk dat zoveel druk en stress geeft door de voortdurende pandemie.
6. Bemoedig de ondernemers in hun gevoel van machteloosheid. Dat de kracht van hoop hen door de coronacrisis kan loodsen.
7. Wees met onze regering. Dat zij met alle wijsheid en verstand de juiste keuzes maken voor ons land.

Aagtje Commandeur van Riel



Dit jaar geen Kerstnachtdienst. Helaas!  
 Maar de kosteren gaan wel de klok luiden op Kerstavond.  
 's Avonds om elf uur.  
 En dat doen ze ook tijdens de jaarwisseling. Om 12.00 uur 's nachts.  
 Bedankt mannen!

## Eeuwen geleden

't Is stil en donker in het veld  
de sterren stralen zacht  
en in die nacht zo is verteld  
is Gods Zoon op aard gebracht .

Het waren herders op de velden  
zij hoorden engelen zingen  
die hen het nieuws vertelden  
dat zij vreugdevol ontvingen .

Zij spoedde zich naar Bethlehem  
en brachten Hem de eer ,  
zij zagen en aanbaden Hem  
en knielden bij het kindje neer .

Dan zijn er ook verhalen  
van een heel bijzondere ster  
die met zijn heldere stralen  
Koningen wenkte van heel ver .

Met hun ogen op de ster gericht  
zijn ze saam op weg gegaan  
geleid door dit bijzonder licht  
troffen zij daar Jezus aan .

Gods Zoon geboren in een stal  
Os en Ezel zijn getuigen  
als die Koningen van overal  
zich voor dit kindje buigen .

Het geschiedde lang geleden  
midden in die winternacht  
dat dit kindje werd aanbeden  
die ons Hoop en Liefde bracht .

Heden vieren wij het kerstfeest ,  
feest van danken en aanbidden  
want Gods Zoon is met Zijn Geest  
voor altijd in ons midden .

Luitje Dorland - Commandeur

## KERKCOLLECTES

7

### **KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 15 t/m 21 december 2021 ontvangen:

- Collecte 19 december: € 82,10  
(€ 16,50 op rekening en € 65,60 in de kerk)
- Collecte 12 december (nagekomen op rekening): € 2,50
- Gift op rekening: € 50,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

### **DIACONIE**

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 15 t/m 21 december 2021 ontvangen:

- Collecte 19 december - Diaconie: € 65,00  
(€ 23,50 op rekening en € 41,50 in de kerk)
- Collecte 12 december (nagekomen op rekening): € 2,50

### **ZENDING**

De opbrengst van de zendingskisten is per 15-12-2021: € 1.345,47

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.*

### **Collecte 1<sup>e</sup> kerstdag**

Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: **de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten**. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt **Kerk in Actie**

vluchtelingen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.



Kom ook in actie en geef! Geef komend kerstfeest licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee aan onze diaconale collecte voor deze kinderen?

Namens de diaconie,  
Eef Visser

## 1<sup>e</sup> Collecte 26 december 2021 is voor KerkTV Marken.

Voor het uitzenden van de kerkdiensten is nieuwe apparatuur gekocht, wordt internet betaald en zijn licenties aangeschaft.

In 2020 is daaraan uitgegeven € 9.475,00.

Via collectes en andere giften hebben we van u al 8.617 euro ontvangen.

Waarvoor natuurlijk: Hartelijk dank!

Dit jaar – 2021 – hebben we aan licenties en internet 2.226 euro uitgegeven.

U ziet het, om de uitzendingen te realiseren blijft een hoop geld nodig.

Daarom hopen we dat u uw waardering voor KerkTV a.s. zondag bij de eerste collecte weer wilt laten blijken en ruimhartig zult geven.

De ‘cameraploeg’, de kerkrentmeesters en de diakenen.

## Kinderkerstfeest online!

Al weken waren de kinderen aan het oefenen voor de musical voor het kinderkerstfeest, eerst op de zondagavonden, later 's middags vanwege de ‘avondlockdown’. En toen werden, een week voor kerst, de maatregelen door de overheid aangescherpt tot een totale lockdown. Scholen dicht, dus ook geen kinderkerstfeest en geen musical...? En dat terwijl het de laatste musical zou zijn. Het aantal kinderen dat meedoet aan de musical loopt al een aantal jaren terug. Dit jaar lukte het met de hulp van een paar kinderen, die vorig jaar al afscheid hebben genomen van de zondagsschool, om toch een musical te kunnen spelen. De teleurstelling bij de kinderen, ouders en leiding was dus groot toen alle voorbereidingen voor niets leken te zijn.

Maar... Gelukkig is het toch nog gelukt, we hebben de musical opgenomen en we maken er een digitaal kinderkerstfeest van! Kijkt u mee naar “Een Engel met een ‘B’ ervoor” op:

### 2<sup>e</sup> kerstdag, zondag 26 december, om 15.00 uur via KerkTV

Leiding, ouders, kinderen, mensen van de techniek: Dank voor jullie flexibiliteit om op deze manier toch de musical te kunnen laten zien aan iedereen. Het is een vreemde manier om afscheid te nemen van de zondagsschool en kindernevendienst, zo zonder publiek in de zaal. Maar langs deze weg wil ik, namens het kinderkerstfeestcomité en de zondagsschool alle kinderen gezegende kerstdagen wensen en we hopen jullie graag volgend jaar als het weer kan en mag te ontmoeten bij jeugddiensten, of zomaar op zondagochtend in de kerk, of bij ‘FollowMe’.

Graag wil ik ook de leiding van het kinderkerstfeest bedanken voor het jarenlang organiseren van het kinderkerstfeest mét een musical. Hier zijn heel wat uren vrije tijd aan besteed, sommigen van jullie wilden eigenlijk allang stoppen, maar voor de kinderen gingen jullie door. Dankzij jullie inzet hebben heel veel kinderen de blijde kerstboodschap kunnen horen én beleven. Hopelijk kunnen we met elkaar een andere invulling vinden om het kerstfeest met de kinderen te kunnen vieren de komende jaren. Ik wens jullie Gods zegen toe!

Gerdien Teerhuis-Kaars  
Jeugdouderling



## Liturgie zaterdag 25 december 2021

Kerst '*Puer natus est*' ('Het Kind is geboren') 10.00 uur in de Patmoskerk.  
Protestantse Gemeente Marken.

Muziek als voorbereiding op de opgang: 'Hoe helder staat de morgenster' en het 'Gloria' uit het Weihnachts oratorium van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

### Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.



Protestantse gemeente  
Marken

### Intrede

Intochtspesalm 98 vers 1 en 3.

Mededelingen voor de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Een van de kinderen hangt een ster in de kerstboom.

Lied 487 'Eer zij God in onze dagen' couplet 1 en 2.

Geloofsbelijdenis.

Lied 506 'Wij trekken in een lange stoet' couplet 1 en 4.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

### De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 52,7-10 (lector).

Halleluja-lied: 749 'Op, waak op!' couplet 1 en 2.

Lezing uit de Brieven: Hebrëeën 1,1-4 (lector).

Halleluja-lied: Psalm 147 vers 1 en 5.

Evangeliëlezing: Johannes 1,1-14 (voorganger).

Halleluja-lied: 494 'Vanwaar zijt Gij gekomen'

Verkondiging: '*Tijd voor reflectie*' n.a.v. Johannes 1 vers 4-5.

Lied 517 'Christus uit God geboren' couplet 1, 2 en 4.

### Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Lied 483 'Stille nacht, heilige nacht.

Dankzegging, voorbede en Gebed des Heren.

### Zending en zegen

Slotlied: 474 'Loof God, gij christenen, maak Hem groot' couplet 1 en 3.

Zegen met gezongen amen (Lied 431b).

Koper & orgel: 'Sonata vespertina' van Pavel Josef Vejvanovsky (1640-1693).



appostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken



Gelegenheids-koperensemble

Klaas Kes

Trijntje de Waart

Jaap Schipper

Henk Zeeman

## Liturgie vrijdag 31 december 2021

Op Oudejaarsdag om 10.30 uur in de Patmoskerk met herdenking overledenen.  
Protestantse Gemeente Marken.

### Opgang

Consistoriegebed.  
Luiden van de klok.



Protestantse gemeente  
Marken



appostel



Overschrijven kan ook  
de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

### Intrede

Intochtspesalm: 46 vers 1 en 2.  
Mededelingen voor de ouderling van dienst.  
Bemoediging en groet.  
Lied 1005 'Christus, wees ons licht', couplet 1, 2 en 4.  
Geloofsbelijdenis.  
Lied 470 'U Jezus Christus loven wij', couplet 1, 4 en 5.  
Herdenking van de overledenen met vooraf:  
Lied 598 'Als alles duister is'.  
Moment van stilte (staande).  
Lied 482 'Er is uit 's werelds duistere wolken' couplet 1.  
Gebed om het licht van de heilige Geest.

### De heilige Schrift

Lezing uit de Psalmen: 102 (lector).  
Hallelujalied: 473 'Er is een roos ontloken' couplet 1 en 3.  
Lezing uit de kleine Profeten: Joël 3,1-5 (voorganger).  
Antwoordpsalm: 102 vers 10 en 13.  
Thema: 'Anti-lockdown' n.a.v. Psalm 102 vers 14.  
Psalm 90 vers 1 en 8.

### Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven.  
Dankzegging, voorbede en Gebed des Heren.

### Zending en zegen

Slotlied: 755 'Toch overwint eens de genade', couplet 1 en 2.  
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

# Liturgie zaterdag 1 januari 2022

Op Nieuwjaarsdag om 10.30 uur in de Grote Kerk. Liturgie in de vorm van een ochtendgebed.  
Protestantse Gemeente Marken.

## Orde voor een getijdengebed



**Stilte**

### Bemoediging, groet en lofprijzing

Klein Gloria (Lied 195).

### Hymne of morgenlied

Lied 206 'De zon gaat op in gouden schijn' couplet 1, 3, 5 en 6.

### Psalm(en)

Psalm 30.

Antwoordspsalm: 93 vers 1 en 4.

### Lezing uit de heilige Schrift

Efeziërs 1,3-6.

### Verkondiging

Naar aanleiding van Psalm 30 vers 5-6.

### Moment van inkeer en verstillig

### Lofzang van Zacharias

Lied 158a 'God zij geloofd uit alle macht' couplet 1.

### Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Gebed, voorbede, stil gebed afgesloten met gezamenlijk Onze Vader.

### Zending en zegen

Lied 513 'God heeft het eerste woord' couplet 1 t/m 4.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



Overschrijven kan ook

*de diaconie:*

NL75 RBRB 0841 3778 47

*of de kerk:*

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

## Vanuit de pastorie

### Wat de toekomst brengen moge

Het ziet ernaar uit dat we de komende jaren met COVID-19 zullen moeten leven. Wat betekent dat voor de kerk en het kerkelijke leven? Voor het doorgeven van vertrouwen op de Here God en hoe je als leerling van Jezus het leven door kunt? De pandemie waar we mee te maken hebben stelt aan het christelijk geloof vragen. Niet dat we als gelovige mensen overal een antwoord op hebben en alles weten. Alsof wij de geschiedenis even kunnen duiden en zo kunnen zeggen waarom dit virus zo voortvarend de wereld over gaat. Daar hebben wij geen afdoende antwoord op. Vooralsnog blijft dat voor ons mensen verborgen. Zelfs Jezus wist niet wanneer Gods nieuwe wereld, het koninkrijk van de hemel eens en voorgoed onder ons werkelijkheid zou worden. Die tijden en tijdstippen heeft onze Vader in de hemel aan zichzelf gehouden. Het komt aan op vertrouwen dat de Here God ons begeleidt, ook door het duister van de tijden, tot op vandaag. En dat zal Hij ook doen in de toekomst.

Maar hoe zorgt de Here God ervoor dat het geloof niet verloren gaat door de moeilijke tijd waarin wij leven? Zou het kunnen dat hij door de heilige Geest ervoor zorgt dat mensen met hart en ziel op hem leren vertrouwen en zo leren geloven? Geloof is voor veel Markers een zaak van hart en ziel. Dat geeft hoop in donkere tijden. Laten we dat koesteren, bewaren en daar vooral ook goed voor zorgen. Daarvoor hebben we een wakkere levenshouding nodig, kritisch naar wat er om je heen gebeurt en hoe er gedacht wordt, maar altijd vanuit een positieve grondhouding, met waardering voor mensen. Vanuit de overtuiging dat we allemaal mensen zijn die de levensadem van de Here God hebben gekregen en dat we Gods schepselen zijn.

### Luiden kerkklokken

Hier en daar in den lande worden straks weer de kerkklokken geluid als teken van hoop. Ondanks alles is het straks weer Kerst en denken we terug aan de komst van Jezus die het licht der wereld is. Hij is onze enige hoop. We vertrouwen erop dat Christus ervoor zorgt dat, hoe donker de tijd ook is, er altijd ergens wel ineens weer iets oplicht van zijn tegenwoordigheid in de levens van mensen. Aan deze hoop geven we stem door op kerstavond om 23.00 uur de klokken te luiden en we doen dat ook tijdens de jaarwisseling om 24.00 uur.

### Harde lockdown – opnieuw

Ongeveer een jaar later zitten we opnieuw met strenge maatregelen maar dan met grotere vragen want wat betekent deze ontwikkeling voor de komende jaren. Hoe dan ook vieren wij weer Kerst online, via KerkTV. De lofzang van de gemeente wordt weer door een kleine cantorij vertegenwoordigd. Uitzondering hierop is de kerkdienst op Oudejaarsdag. Dan zijn er per familie van wie een dierbare wordt herdacht maximaal 2 mensen fysiek aanwezig.

Tweede kerstdag wordt 's middags de opname het kinderkerstfeest via kerktelevisie uitgezonden. Iedereen is van harte uitgenodigd om te kijken.

### **Toelichting Adventsproject 'Tel je mee'**

Zaterdag vieren we het kerstfeest en dan stopt het Adventsproject. We zijn voor nu uitgeteld. De som van ons tellen is de geboorte van Jezus. Reken je maar rijk dat je Jezus hebt leren kennen in de achterliggende weken. Hopelijk ben jij nog lang niet uitgeteld. In de achterliggende vier adventszondagen hebben we genoten van de mooie filmpjes. Knap gefilmd met Goed Nieuws en met genoeg spanning. Straks met Kerst kijken we naar het laatste filmpje waarbij de volgende toelichting wordt gegeven:

#### *Filmpje 5: Kom laten we aanbidden*

In het slotfilmpje is het weer licht. De nacht is voorbij, we weten waar we heen moeten: naar onze eigen stal! En daar, thuis, vinden we de schat. Het Koningskind! In het Bijbelverhaal van vandaag staat Jezus geboorte centraal. En hoe de herders op bezoek kwamen. Wij mogen ook op kraambezoek, en dat niet alleen. Want bij een kraambezoek ga je weer weg. Maar in dit geval is deze Schat geboren in onze stal. Heel toegankelijk, altijd dichtbij. (Bron: Nederlands Bijbelgenootschap)

### **De laatste groet van 2021**

Komende feestdagen staan we fysiek weer op afstand. We zingen, musiceren, en spreken alleen voor camera. Maar achter dat oog weet ik vele mensen en dat maakt dat ik mij toch ook verbonden weet met jullie allemaal. Als we straks met Kerst door het licht van het Goede Nieuws onze ziel laten verwarmen dan zorgt de Here God door de heilige Geest wel voor de verbondenheid met elkaar.

Voor velen van ons zijn Kerst en jaarwisseling verre van feestelijk omdat ze hun geliefde missen. Anderen kunnen niet thuis zijn vanwege een ingreep of een revalidatie. We denken aan hen in onze gebeden, in het vertrouwen dat de Here God met speciale aandacht aan hen denkt die in dit leven door extra moeilijke tijden gaan.

We ronden af met een hartelijke groet aan iedereen en wensen allen een mooi en zalige Kerst toe. Tot volgend jaar. Wees gegroet mede namens Willy en Ingeborgh (en natuurlijk Udo).

Ds. H.Z. (Huib) Klink | [hzklink@icloud.com](mailto:hzklink@icloud.com) | 0299 203076 | 06 21564286

## KERSTEDITIE ELISABETHBODE 2021

Bij het laatste kerkblad is zoals u ziet, ook weer de Elisabethbode vast geniet!  
 Het bijvoegen van deze speciale Kerst-editie is nog steeds een hele goede traditie!  
 Kreeg u dit magazine anders in de brievenbus, ditmaal zit hij bij het kerkblad dus!  
 Dit bijzondere blad, authentiek en herkenbaar maakt haar beloftes zeker waar!  
 De studies over de Bijbel en warme gedichten, doen deze donkere dagen verlichten;  
 bijzondere verhalen over gewone mensen, wat kun je je als lezer nog meer wensen?  
 Als je het blad eenmaal kent wil je het niet missen, daar kun je je van vergewissen!  
 Blader dit blad maar eens rustig door en wie weet valt u er dit keer ook voor...  
 Als u over de inhoud ook zo content bent neemt u wellicht wel een abonnement!  
 Neem dan contact op met Anneke Commandeur, per telefoon (601558)  
 Of loop even langs de Buurterstraat 41 gewoon  
 Maar een mailtje naar [annekecomkroes@gmail.com](mailto:annekecomkroes@gmail.com). is dan ook zeker niet dom.  
 Gooi dit blad na het lezen niet bij het oud papier maar doe een ander een plezier!

Wij wensen u hierbij goede en gezegende Kerstdagen  
 en ook voor het nieuwe jaar 2022 Gods zegen!

De Zendings- & Evangelisatiecommissie



***Scheepje onder Jezus hoede  
 kent altijd een behouden vaart!***

Wij danken iedereen voor de getoonde belangstelling na het overlijden van onze oom

***Jan Zondervan***

Ook willen we alle mensen hartelijk bedanken, die ome regelmatig een kaartje hebben gestuurd en/of een bezoekje hebben gebracht. Onze speciale dank aan ds H. Klink voor de bezoeken aan ome en de mooie woorden tijdens het afscheid.  
 Mede namens de familie Booneveld.

Familie van Riel

*There is an old belief  
Somewhere on distant shore  
Old friends shall meet once more*

Een bijzonder mens, waar we veel van hielden, is voorgoed op reis gegaan.

## Hans Haakenhout

Amsterdam, 28 januari 1946

Marken, 24 november 2021

Evelien, Dave, Sabrina, Cheyenne, Jayden, Riley,  
Cynthia, Dave, Nikkie, Joey, Alice, Piet, Jurriaan, Emile, Cora,  
Maarten, Jasper, Loek, Meta, Floriaan, Nathan en Fabbi 🐾

Hoogkamplaan 54  
1156 AK Marken

We hebben Hans in kleine kring begraven.

*Humor is de zon die je zelf moet laten schijnen*  
Cees Kaars



*Daar alleen kan liefde wonen  
Daar alleen is het leven zoet  
Waar men stil en ongedwongen  
Alles voor elkander doet*

Bedroefd, maar met de dankbare herinnering aan de liefde die hij ons heeft geschonken,  
geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve ta en bap

*Cornelis Kaars*

*Cees*

Weduwnaar van Jannetje Kaars - Zeeman

\*20 november 1932

† 17 december 2021

Cees †	Alexander en Agnes
Jacob en Carla	Yvonne en Pieter
Jan †	Neeltje en Jan Pieter
Jannetje en André †	Kleinkinderen
Marinus en Geerke	Achterkleinkinderen

Het afscheid vindt plaats in besloten kring op donderdag 23 december in dorps huis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken. U kunt aansluiten rond 13.45 uur als wij ta begeleiden naar de Algemene Begraafplaats op Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in dorps huis Het Trefpunt.

Geen bloemen.



Achter elke traan van verdriet  
Schuilt een glimlach van herinnering

Op 17 december overleed na een kort ziekbed onze zwager

**Cees Kaars**

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit verlies.

Familie Zeeman

---

Wat je in je hart bewaart,  
Raak je nooit meer kwijt

Afgelopen vrijdag kregen wij het bericht dat is overleden onze

**Ome Cees**

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit verlies.

Neven en nichten familie Zeeman

---

Op vrijdag 17 december 2021 kregen wij het droevige bericht dat onze oom is overleden.

**Cees Kaars**

In gedachten zijn we bij jullie. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en overige familie alle sterkte toe voor nu en de komende tijd.

Roel en Janny

Jaap en Marcella

Afscheid nemen van een geliefd persoon is droevig en moeilijk  
Laat de mooie herinneringen jullie troosten

Op 17 december is onze oud-buurman

**Cees Kaars**

overleden.

We wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte toe.

De burens van Moskou en Siberië

---

Afscheid nemen  
is niet los laten  
Het is een andere manier  
van vasthouden.

Afgelopen vrijdag ontvingen wij 't bericht van overlijden  
van de vader van ons mede bestuurslid:

**Cees Kaars**

Wij wensen Marinus, Geerke en verdere familie heel veel  
sterkte met dit verlies.

Namens het hele bestuur van de M.E.S

---

Op vrijdag 17 december ontvingen wij het droevige bericht  
dat de (schoon) vader en bap van onze vrienden was overleden:

**Cees Kaars**

Wij wensen Marinus, Geerke, Naomi, Esra, Romee, Marijn  
en overige familie heel veel sterkte toe.

Arnold en Linda  
Cornelis Pieter en Tiny  
Ricard en Bernice  
Cornelis en Miranda  
en kinderen.