

# Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 1

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 8 januari 2022

## Kerkdienst Zondag 9 januari 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

*Uitzending*

**Patmoskerk**

10.00 uur	Dr. K.W. de Jong	Woerden
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes	
Eerste Collecte	Nederlandse Bijbelvereniging (voorheen Gideon)	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

### Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	9 jan	Johannes 1:19-28	Wie is Johannes?
Maandag	10 jan	Johannes 1:29-42	Het gevolg van een getuigenis
Dinsdag	11 jan	Johannes 1:43-51	Uit Nazaret?
woensdag	12 jan	Psalm 46	Als God voor je is ...
donderdag	13 jan	Lucas 3:1-9	Een roepende in de woestijn
Vrijdag	14 jan	Lucas 3:10-22	Aankondiging van de vuurdoop
Zaterdag	15 jan	Lucas 3:23-38	De Zoon van God

### Voorbede

1. Leer ons wandelen in het Licht met Jezus. Dat wij voor elkaar een zegen zouden zijn in het nieuwe jaar en dat wij elkaar een warm hart toedragen.
2. Voor het werk van de Nederlandse Bijbelvereniging. Laat Uw woord zoveel mogelijk mensen mogen bereiken en aanspreken.
3. Laat ons omzien naar de medemens. Dat wij elkaar hoop blijven geven in deze onzekere tijd.
4. Geef dat wij vertrouwen en waardering geven aan de jongeren, zodat zij sterke mensen worden in de wereld waarin zij opgroeien.
5. Voor alle werkers in de gezondheidszorg. Sterk hen in hun werk dat zoveel druk en stress geeft door steeds weer opkomende virusvarianten.
6. Bemoedig de ondernemers in hun gevoel van machteloosheid. Dat de kracht van hoop hen door de coronacrisis kan loodsen.
7. Wees met onze nieuwe regering. Dat zij met alle wijsheid en verstand de juiste keuzes maken voor ons land.

Aagtje Commandeur van Riel



## De vrijheid van een christen – Maarten Luther

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de christelijke kerk is de kerkhervorming. Hieraan is onlosmakelijk verbonden de naam van Maarten Luther. De Heere heeft hem willen gebruiken om het licht van Zijn Woord weer op de kandelaar te stellen. Luther weet van de vrijheid, die door het geloof in onze Heere Jezus Christus zijn deel is. Hij ziet het als zijn taak om ook anderen tot die vrijheid te brengen.

Helaas is deze vrijheid dikwijls verkeerd verstaan. Tot op de dag van vandaag toe. Als Luther het over vrijheid heeft, denkt hij aan de christelijke vrijheid. Die vrijheid is heel iets anders dan de vrijheid van de zogenaamde autonome mens. Dat is de mens die zichzelf de wet stelt, zelf wel uitmaakt, wat goed en kwaad is. De ware vrijheid echter is geen losbandigheid, maar bestaat in gebondenheid aan het Woord van God. Deze vrijheid, waar Luther het over heeft, betekent daarom ook niet een van zich afschudden van het gezag van Gods Woord, en een breken met de christelijke dogma's.

Luther komt in zijn nadenken over de christelijke vrijheid tot de volgende twee stellingen:

- a. Een christen is een zeer vrij heer over alle dingen, aan niemand onderworpen.
- b. Een christen is een zeer dienstvaardige knecht van allen, onderworpen aan allen.

In de eerste stelling zegt Luther: Een christen is een zeer vrij heer van alle dingen, aan niemand onderworpen. In het geloof ben ik vrij van de schuld der zonde, vrij van de vloek der Wet. Mijn schuld kan mij nog wel beroeren, maar niet meer veroordelen. Vrij ben ik ook van de Wet als strenge gebieder: 'Je moet dit, je moet dat'. Heb ik dan niets meer met de Wet te maken? Zeker wel. Christus leidt mij tot de Wet om daardoor mijn leven te ordenen, maar niet om mijzelf rechtvaardig te maken. Dan geldt, dat wij in het geloof vrij zijn van de Wet. Vrij ook van de heerschappij van zonde en satan. Vrij van de prikkel des doods. Een zeer vrij heer van alle dingen.

Mogen wij door genade zo leven in het geloof? Wat een zegen is dat. Maar intussen leven wij nog wel op aarde. Daarom geldt ook de tweede stelling van Luther. Hier komen de goede werken om de hoek kijken, maar Luther wordt niet moe te benadrukken, dat wij door onze goede werken niet rechtvaardig voor God kunnen zijn. Hij zegt: 'Goede werken maken niet een goed mens, maar een goed mens doet goede werken'. En hoe wordt iemand goed? Enkel door het geloof in Christus. Luther zegt: 'Ik wil mij aan mijn naaste geven zoals Christus zich voor mij gegeven heeft'. Omdat het Gode welgevallig is, niet om daardoor iets te verdienen, maar uit louter liefde en dankbaarheid.

Moge wij deze Bijbelse prediking van Luther verstaan.  
'Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven' (Gal. 5 : 1).  
'U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde' (Gal. 5 : 13).

Pieter C. Springer

Bewaar ons in uw Waarheid,  
Geef ons op aarde vrijheid,  
met alle mensen samen  
uw rijk, Heer, te beamen.

Lied 863 : 6

**KERKCOLLECTES****KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 22 december 2021 t/m 4 januari 2022 ontvangen:

- Collecte 19 december 2021: € 57,50
- Collecte 25 december 2021: € 229,50
- Collecte 26 december 2021: € 88,00
- Collecte 26 december 2021 t.b.v. Kerk TV: € 676,50
- Collecte 26 december 2021 t.b.v. Kerk TV: € 174,00
- Collecte 31 december 2021: € 224,50  
(€ 85,00 op rekening en € 139,50 in de kerk)
- Collecte 1 januari 2022: € 23,00
- Collecte 2 januari 2022: € 73,00
- Giften t.b.v. Kerk TV: € 400,00
- Giften: € 205,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**DIACONIE**

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 22 december 2021 t/m 4 januari 2022 ontvangen:

- Collecte 19 december (*nagekomen op rekening*): € 52,50
- Collecte 25 december 2021 – KiA Kinderen in de knel: € 615,00
- Collecte 31 december 2021 – Voedselbank: € 330,60  
(€ 125,00 op rekening en € 205,60 in de kerk)
- Collecte 1 januari 2022 – Diaconie diversen: € 35,00
- Collecte 2 januari 2022 – Christenen voor Israël: € 54,00  
(€ 20,00 gift aan huis en € 34,00 op rekening)
- Giften op rekening (o.a. voor Project Pakistan): € 570,00

**ZENDING**

In de periode 25.12.2021 t/m 04-01-2022 is op rekening van de Zending ontvangen € 85,00.

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.*



## Collecte zondag 9 januari

Komende zondag zal de diaconie collecteren voor de Nederlandse Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons. Deze organisatie legt Bijbels en Bijbelgedeelten neer op plaatsen waar mensen overnachten. Daarbij richt de Bijbelvereniging zich vooral op hotels, pensions, vakantieverblijven, ziekenhuizen, zorgcentra, hospices, gevangenissen en schepen. Sinds 6 jaar zijn deze "Gideonbijbels" ook geplaatst in de Grote Kerk van Marken, waar ze in het toeristenseizoen meegenomen kunnen worden door toeristen die daarvoor belangstelling hebben. Er is een aparte display voor deze Bijbels in de kerk.

Daarnaast verstrekt de vereniging gratis Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire werkgroepen, asielzoekers, vluchtelingenwerkers, gevangenispastors, verplegenden, ouderenbezoekers en pastoraal werkers.

Met als doel: het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer te brengen.

De Bijbelvereniging is niet uniek in bijbelverspreiding. De werkwijze is echter wél uniek. De Bijbelvereniging verspreidt niet alleen de Bijbels, maar controleert ook of de Bijbels, na plaatsing in de overnachtingslocaties, blijven liggen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de Bijbels meegenomen worden uit overnachtingslocaties. Per jaar moet zo'n 8% van de geplaatste Bijbels worden vervangen. De boeken zijn dan meegenomen of niet meer toonbaar.

Niettemin heeft de Bijbelvereniging er geen moeite mee als mensen de hotel- of ziekenhuisbijbel meenemen om er thuis verder in te lezen. Graag wensen ze de Bijbel in ieders handen!

De Bijbelvereniging is voor haar financiën afhankelijk van leden en donateurs.

Namens de diaconie,

Eef Visser

### GOED ONDERHOUD IS HET BESTE BEHOUD

In de afgelopen weken zijn we op stap geweest om nieuwe leden voor de kerkenraad te vragen. Gelukkig hebben we alle vacatures weer kunnen vervullen.

Excuses als we niet bij jou zijn langs geweest.

Maar, als jij ook iets wilt doen voor de kerk, meld je dan aan voor het onderhoud. Ook al kunnen we op het moment niet allemaal op zondag naar de kerk, we moeten de boel wel schoonhouden en repareren wat kapot gaat.

Wil je weten wat het inhoudt, bel dan met :  
Jan Piet (tel. 601703) of met Marten (06-37073019).





# Vanuit de pastorie

5

## Terugblik

Nee ik begin niet over de moeilijke omstandigheden waaronder we het kerstfeest vierden en de jaarwisseling meemaakten. Desondanks werd het Kerst en konden we samen feestvieren in kleine familie- of vriendenkring. De kerkdiensten waren weer mooi. Het koperensemble speelde met Kerst de sterren van de hemel. En wat te denken van onze kleine cantorij! Jongleden zondag heb ik genoten van hun talent, van de psalmen en gezangen, en van de lezingen uit de Bijbel die horen bij Epifanie. Ook al zitten jullie allemaal thuis toch weet ik mij met jullie verbonden want achter de camera zitten veel trouw meelevende mensen. Jullie allemaal hartelijk dank voor jullie trouwe en warmhartige betrokkenheid! Dat de techniek ons op Nieuwjaarsdag in de steek liet doet hier niets aan af.

## Vacatures kerkenraad – goed nieuws!

In de achterliggende maanden is door verschillende mensen hard gewerkt aan het vinden van nieuwe kerkenraadsleden en niet zonder resultaat! We zijn dan ook erg blij en dankbaar dat we u kunnen melden dat maar liefst vier nieuwe mensen hebben aangegeven deel te willen gaan uitmaken van de kerkenraad. Jakob Teerhuis en Jan Cornelis de Wit zullen tot ouderling-kerkrentmeester worden bevestigd zoals dat heet. Elsa Vermeer wil graag iets voor onze senioren gaan betekenen en wordt ouderling met een bijzondere opdracht, namelijk: het seniorenpastoraat. Zij gaat het team van Jannie de Groot en Neeltje Boneveld versterken. En we zijn blij met het positieve antwoord van Cornelis Roos die tot ouderling zal worden bevestigd. De kerkdienst waarin deze broeders en zusters in hun ambt worden bevestigd staat gepland op zondag 30 januari om 10.00 uur in de Grote Kerk.

## #Follow Me! en #Leren geloven vandaag?

Op de programma's voor Follow Me! en de cursus 'Leren geloven vandaag?' staat volgende week een bijeenkomst gepland, respectievelijk op dinsdag 11 januari (#FM!) en donderdag 13 januari (#LGV?). Hoewel maandag 10 januari het basis- en voortgezet onderwijs weer van start gaan, stellen wij de bijeenkomsten van de clubs en de kringen uit. Tenminste tot na 14 januari. We zetten voorlopig koers op de daarop volgende bijeenkomsten op dinsdag 2 februari (#FM!) en donderdag 4 februari (#LGV?). Deze data schrijf ik maar met potlood in mijn agenda. Jullie ook?

## Primaire nascholing

De derde bijeenkomst in het kader van de primaire nascholing voor predikanten komt er weer aan. Onder normale omstandigheden zou ik maandag 17 en dinsdag 18 januari twee dagen op het seminarium 'Nieuw Hydepark' in Doorn zijn. Maar omdat hogescholen en universiteiten nog niet open kunnen wordt deze bijeenkomst digitaal gehouden. Dit betekent dat ik in die week (17 t/m 22 januari) niet beschikbaar ben voor uitvaarten en crisispastoraat. Kees Kersbergen neemt weer waar. In crisissituaties kunt u contact opnemen met onze scriba Agnes Kes via het nummer 06 83172019.

## Ten slotte

Voor kinderen en jonge mensen zit de verlengde kerstvakantie er bijna op. Het gewone leven op school begint weer. Ik kan mij voorstellen dat daar ook naar uitgekeken wordt. Elkaar zien en spreken, samen leren en leven is voor iedereen van cruciaal belang, zeker voor onze jonge mensen. Veel plezier en succes allemaal! We ronden deze eerste keer in het nieuwe jaar weer af met de gebruikelijke hartelijke groet namens de drie van de pastorie.



## Namen van onze overleden dierbaren in 2021

die herdacht zijn in de Patmoskerk in de kerkdienst op Oudejaarsdag

<i>Overlijdensdatum</i>	<i>Naam</i>	<i>Leeftijd</i>
17 januari	Neeltje Zeeman	leeftijd 78 jaar
20 januari	Lobberig Taanman	leeftijd 82 jaar
16 februari	Lutje Schouten	leeftijd 100 jaar
18 februari	Jongejaap Dorland	leeftijd 91 jaar
21 februari	Lobbetje Boes	leeftijd 79 jaar
21 februari	Grietje Taanman	leeftijd 88 jaar
15 maart	Maritje Kes	leeftijd 99 jaar
23 maart	Cornelis Jansen	leeftijd 92 jaar
28 maart	Immetje Zeeman	leeftijd 86 jaar
2 april	Sijmon Boneveld	leeftijd 83 jaar
2 april	Johannes Adrianus Leonardus Webbers	leeftijd 77 jaar
3 mei	Aaltje Bakker	leeftijd 81 jaar
8 mei	Aaltje van Altena	leeftijd 78 jaar
12 mei	Elizabetta Wilhelmina Binnema	leeftijd 81 jaar
13 mei	Pieter Uidam	leeftijd 88 jaar
5 juni	Jannetje de Groot	leeftijd 69 jaar
26 juli	Cornelis Petrus Maria Busker	leeftijd 71 jaar
18 september	Sijmen Schouten	leeftijd 87 jaar
29 september	Sijmon Schipper	leeftijd 69 jaar
4 oktober	Ariaan Kes	leeftijd 95 jaar
24 oktober	Sijtje Teerhuis	leeftijd 64 jaar
27 oktober	Cornelis Adriaan Visser	leeftijd 78 jaar
28 oktober	Wolmet Kaars	leeftijd 79 jaar
30 oktober	Eduard Cornelis Vogel	leeftijd 65 jaar
17 november	Jan Zondervan	leeftijd 93 jaar
21 november	Cornelis Boes	leeftijd 90 jaar
24 november	Hans Haakenhout	leeftijd 75 jaar
29 november	Dirk Boes	leeftijd 85 jaar
9 december	Neeltje van Brederode	leeftijd 77 jaar
17 december	Cornelis Kaars	leeftijd 89 jaar

Wij blijven onze broeders en zusters herinneren, met vertrouwen op Jezus Christus die heeft gezegd:

*'Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'*

Johannes 8 vers 12

**Liturgie voor de dienst op 9 januari 2022**

om 10.00 uur in de Patmoskerk

Voorganger: ds. K.W.de Jong uit Woerden

**Opgang**

Consistoriegebed

Luiden van de klok

**Intrede**

Lied: Psalm 72: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Tien Woorden (afwisselend Oud- en Nieuwtestamentische bewoordingen)

Lied: 858

**De heilige Schrift**

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Hosea 1: 1 t/m 2: 3 (ouderling van dienst)

Lied: Psalm 33: 8

Schriftlezing: Johannes 1: 6-13 (ouderling van dienst)

Lied: 517: 1, 2 en 5

Preek tekst: Hosea 2: 2b en 3 ('Op de grote dag van Jizreël ...')

Lied: 795

**Gebeden en gaven**

Toelichting collectes

Dankgebed en voorbede

Slotlied: 755

Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Inmiddels zit Piet Uithuisje alweer ruim zes jaar in het verpleegtehuis Nicolaas te Lutjebroek. Gezien het aantal kerst en nieuwjaarswensen die hij mocht ontvangen is hij gelukkig nog steeds niet door iedereen vergeten en gaan we in februari op voor zijn tachtigste verjaardag. Ik wil dan ook namens Pieter een ieder die hem een warm hart toedraagt bedanken voor hun belangstelling.

Frans en Joke van Oeveren (mentor van Piet Uithuisje)

*Ogen spraken krachtig  
Handen gaven rust*

*Woorden waren eerlijk  
Een hart vol levenslust*

*Maar die allermooiste sterren  
Ook die moeten soms gaan*

*Te groot voor dit leven  
Door naar een nieuw bestaan*

Lieve Bap, we zullen je missen

Kim en Chris  
Noud en Floor

Jeroen  
Ruben en Denise  
Shanna en Daniël

Fabienne  
Yomayra en Javon  
Joëlle en Fabian  
Raoul

Naomi  
Esra  
Romée  
Marijn

Ewan  
Dion