

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 2

verschijnt wekelijks

Zaterdag 15 januari 2022

Kerkdienst Zondag 16 januari 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Dhr. C.S. Kersbergen	Veenendaal
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Hein Zeeman, Jan Blijleven en Jan Piet van Altena	
Eerste Collecte	Project Pakistan	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag 16 jan	Johannes 2:1-12	Het eerste teken
Maandag 17 jan	Johannes 2:13-25	Hartstocht
dinsdag 18 jan	Psalm 66	Getuigenislied
woensdag 19 jan	Jesaja 42:14-25	Doof en blind
donderdag 20 jan	Jesaja 43:1-7	Het tijl keert
vrijdag 21 jan	Jesaja 43:8-13	Hij alleen kent de toekomst
Zaterdag 22 jan	Jesaja 43:14-21	Kijk niet om, maar vooruit

Voorbede

1. Laat ons bidden in de week van het gebed voor vrede en verbinding, eenheid en mildheid naar elkaar.
2. Voor het werk van het project Pakistan. Dat ook christelijke kinderen de kans krijgen op goed onderwijs voor een betere toekomst.
3. Voor de kinderen op Marken. Dat er aandacht is voor ieders eigenheid en dat talenten kunnen worden ontwikkeld.
4. Geef dat wij vertrouwen en waardering geven aan de jongeren, zodat zij sterke mensen worden in de wereld waarin zij opgroeien.
5. Ontferm U over de families die in rouw zijn. Dat zij troost en kracht kunnen vinden voor het gemis en de leegte.
6. Wees met de zieken en hen die psychisch lijden. Draag hen op het zwaarste deel van het pad.
7. Sterk onze predikant. Dat hij, in vertrouwen op U, het woord van uw liefde mag uitdragen.

Aagtje Commandeur van Riel

Omgaan met elkaar, omzien naar elkaar

In deze tijd waarin het corona-virus ons zoveel ellende bezorgt spreken we veel over 'Omgaan met elkaar' en over 'Omzien naar elkaar'.

Het verstandig met elkaar omgaan leidt tot algemene gedrags- en omgangsregels (1,5 m afstand, mondkapje e.a.). We moeten ons daaraan houden.

Het omzien naar elkaar spreekt ons op een andere manier, meer persoonlijk aan. Hoe kunnen we onze medemens helpen om deze moeilijke tijd emotioneel en praktisch gezien goed door te komen? We hebben de keus dat te willen doen of niet. Is het een morele plicht, een christelijke plicht?

Bij de begrippen 'Omgaan met elkaar' en 'Omzien naar elkaar' zie ik iets vergelijkbaars in de bijbel. De tien geboden uit het Oude Testament en de twee alles omvattende geboden die Jezus ons leerde kennen in essentie ook dat onderscheid, althans naar mijn mening. De tien geboden en de daarop volgende verordeningen zijn door Mozes lang voor de komst van Jezus opgeschreven in bewoordingen die bedoeld waren voor de mensen uit zijn tijd (Exodus: 20 e.v.). Ze bevatten leefregels met beloningen en bestraffingen door God voor goede en slechte naleving van deze voorschriften. De tien geboden spelen ook een belangrijke rol in het christelijke geloof. De bekendheid met de tien geboden is algemener dan de strikte opvolging daarvan. Dat geldt voor velen en ook voor mij. Mensen hebben daar altijd mee geworsteld en zullen dat ook blijven doen. Overeind blijft staan dat we uitgaande van Gods rol in ons leven op een verantwoorde manier met elkaar moeten omgaan.

Jezus bracht voor ons/de mensheid een volledig keerpunt in het denken over God en de geboden naar voren. Hij stelde niet de wetten en de regels, maar de liefde centraal. Zijn gevoelsmatige weergave van de kernwaarden van de tien geboden zijn misschien wel indringender dan de wetten van Mozes. Hij gebruikte universele woorden die te begrijpen moesten zijn voor de mensen van zijn tijd en later, dus ook nu. We kennen Zijn geboden (*Matth. 22:37-40*). Ze lijken ogenschijnlijk eenvoudig van aard, maar ze zijn fundamenteel en diepgaand.

"Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod". Ik lees daarin; heb God lief, heb lief alles wat is/accepteer het bestaan/ accepteer ook jezelf als onderdeel van de schepping/heb vertrouwen in voorspoed en bij tegenspoed.

Het tweede gebod daaraan gelijk, is: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf". Jezus heeft ons zijn onvoorwaardelijke liefde gegeven en is daarbij de uiterste en moeilijkste weg gegaan om ons dat duidelijk te maken. Jezus benadrukt met name het omzien naar elkaar, het aandacht hebben voor elkaar en het elkaar steunen. Jezus heeft met zijn optreden naar verdrukten, steun voor zieken, in discussies met geleerden/kenners van de wetten en met talloze gelijkenissen getracht ons te laten inzien, dat (naasten)liefde de essentie van ons menselijk bestaan is. Liefde die geen onderscheid maakt tussen mensen, liefde die verbindt, liefde die gegrondvest op Gods liefde.

Steeds opnieuw komen mensen in problemen door kleinere of grotere oorzaken. Een deel daarvan vereist algemene praktische oplossingen. Maar altijd gaat het uiteindelijk om mensen, om individuen. De woorden van Jezus zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Hij heeft zichtbaar gemaakt wat opkomen voor de ander en steunen van de ander inhoudt. De woorden 'volg Mij' mag je misschien ook uitbreiden naar 'volg Mij na'. Heb aandacht voor elkaar. Realiseer je de noden van de ander. Praktische noden, maar ook emotionele noden zoals eenzaamheid of het gevoel er nog toe te doen of behoefte hebben aan een luisterend oor bij verdriet.

Omzien naar elkaar zal actueel blijven zolang er mensen zijn. Wij worden daartoe persoonlijk door Jezus opgeroepen. Elke dag opnieuw, ook in de huidige tijd.

Ad Heide

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 5 t/m 11 januari 2022 ontvangen:

- Collecte 31 december 2021: € 1,50
- Collecte 1 januari 2022: € 32,50
- Collecte 2 januari 2022: € 7,50
- Collecte 9 januari 2022: € 32,50
- Collecte maand januari 2022: € 85,00
- Giften t.b.v. Kerk TV: € 70,00
- Gift t.b.v. Onderhoudsfonds: € 25,00
- Giften: € 60,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 5 t/m 11 januari 2022 ontvangen:

- Collecte 31 december 2021 – Voedselbank (nagekomen): € 24,00
- Collecte 1 januari 2022 – Diaconie diversen (nagekomen): € 13,50
- Collecte 2 januari 2022 – Christenen voor Israël (nagekomen): € 64,00
- Collecte 9 januari 2022 – Nederlandse Bijbelvereniging € 54,00
- Voor diverse collectes januari 2022: € 80,00
- Giften op rekening: € 120,00

ZENDING

In de periode 5 t/m 11 januari 2022 is op rekening van de Zending ontvangen € 10,00.

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Diaconale collecte voor het Pakistanproject 16 januari

“Pakistan heeft te maken met islamitisch fundamentalisme en terrorisme. In de afgelopen jaren is de invloed van extremistische religieuze groeperingen toegenomen. Hierdoor is ook de omvang van het sektarisch geweld verder toegenomen. Ook het aantal terroristische (zelfmoord) aanslagen is sterk gestegen. Het terroristisch geweld lijkt in toenemende mate sektarisch geïnspireerd te zijn.”

Dit was even een fragment uit een zogenaamd ambtsbericht uit Pakistan van inmiddels een paar jaar geleden. Ambtsberichten zijn officiële stukken die verzorgd worden door de Nederlandse ambassade in het betreffende land.

Ziedaar de omstandigheid waarin in Pakistan een christenminderheid van ongeveer anderhalf procent van de bevolking moet leven.

Binnen die kleine marge proberen wij vanuit ons kleine paradijsje Marken daar de hoop levend te houden. Hoop heeft altijd te maken met toekomst en toekomst heeft te maken met goed onderwijs. Zo dragen wij al jaren ons steentje bij en houden we kinderen weg uit de slavernij die kinderarbeid heet door de Green Leave School te steunen.

Dit is heel in het kort ons Pakistan-project en wij bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan.
Klaas Kes, (contactpersoon Pakistanproject)

NL75RBRB0841377847 tnv. Protestantse Gemeente Marken inzake Diaconie
ovv. "Project Pakistan"

Liturgie zondag 15 januari 2022

Opgang

Consistoriegebed
Luiden van de klok

Intrede

Psalm 24 vers 1 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 283 vers 1,2 en 3
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Lied 283 vers 4
Leefregels: Jacobus 1 vers 19-27
Lied 283 vers 5
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Moment voor de kinderen
Wij luisteren en kijken naar het lied: Als je bid zal Hij je geven

De heilige Schrift

Eerste Schriftlezing: Jesaja 42 vers 1-9
Lied 313 vers 1 en 2
Evangelielezing: Lucas 18 vers 1-8
Verkondiging: *Recht doen!*
Psalm 17 vers 1, 2 en 7

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst
Danken en bidden

Zending en zegen

Slotlied: lied 994 vers 1, 3 en 4
Zegen met gezongen amen. (lied 431b)

Vanuit de pastorie

Weekend Gemeente Groei Groep uitgesteld

Sinds jaar en dag komen we als Gemeente Groei Groep eens per jaar een weekend bij elkaar, ergens in den lande. De laatste jaren verbleven we steeds in De Markesteede te Blesdijke en we dachten afgelopen zomer dat het GGG-weekend wel weer mogelijk zou zijn. De werkelijkheid leert echter anders. Het is onverstandig om het weekend door te laten gaan omdat verschillende mensen kamers moeten delen en de accommodatie afstand houden tot een uitdaging maakt. Het lijkt ons daarom verstandig het weekend door te schuiven naar een weekend in november. Zet 11 t/m 13 november maar met potlood in jullie agenda.

Start kindermomenten

Het project van Bijbel Basics dat we tijdens de weken van Advent volgden, is inmiddels afgerond. We zijn erg blij om te horen dat ouders, kinderen en de leerkrachten op de basisschool zo positief waren over dit project want in verschillende klassen is er aandacht aan besteed en dat is fantastisch.

Aanstaande zondag starten we weer met de gewone digitale momenten voor de kinderen in de kerkdiensten. We hopen dat ouders de moeite nemen om met hun kinderen mee te kijken naar die momenten. Het is prachtig om te zien en te horen dat verschillende kinderen het leuk vinden om een filmpje op te nemen. Wie graag wil kan zich bij Gerdien Kaars opgeven. Verderop in het Kerkblad wordt nog meer toelichting gegeven op momenten voor de kinderen in de kerkdiensten. Tot zondag via KerkTV!

Primaire nascholing - digitaal

De derde bijeenkomst van de nascholing begint aanstaande maandag. We komen digitaal bij elkaar. Zo ervaar ik ook eens aan den lijve hoe scholieren en studenten zich voelen met digitaal onderwijs thuis. Gelukkig niet aan de keukentafel! Onderzoek van het Trimbosinstituut laat zien dat onze jonge mensen er niet vrolijker van worden. En dat kan ik mij best wel voorstellen. We gaan het ervaren. Het is wat egoïstisch, maar laten we hopen dat het beroepsonderwijs, de universiteiten en hogescholen snel weer fysiek open kunnen. Maandag en dinsdag, 17 t/m 18 januari kunt u voor crisispastoraat contact opnemen met onze scriba Agnes Kes via het nummer 06 83172019.

Ten slotte

Een nieuw kabinet stond deze week op het bordes in Den Haag en er zal een belangrijke beslissing genomen worden in verband met deze pandemie en de harde maatregelen. Om ons heen horen we over veel besmettingen onder jongeren. Ook voor ouders en ouderen komt het dan dichtbij zoals we deze week achter de pastoriendeuren hebben ondervonden. Negatieve resultaten brachten positief nieuws. Iedereen zij weer hartelijk gegroet!

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

Bevestiging ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende gemeenteleden zich bereid hebben verklaard per 30 januari 2022 toe te treden tot de kerkenraad.

Wij stellen de kandidaat kerkenraadsleden graag aan u voor:

Ouderling:	Jannetje Kes-Appel (herbevestiging) Cornelis Roos Elsa Vermeer	IJsselmeerweg 80 Buurt I nr. 7 Kerkbuurt 155
Diaken:	Trijntje Boes-Boes (herbevestiging)	Noorderwerfstraat 12
Ouderling-kerkrentmeester	Jacob Teerhuis Jan Cornelis de Wit	Akkerstraat 31 Flevostraat 11

Eventuele bezwaren kunnen tot uiterlijk 5 dagen na publicatie van dit bericht in het kerkblad worden ingediend bij onze scriba Agnes Kes. (Kets 19 / e-mailadres: agneskes@kpnmail.nl).

Als er geen bezwaren kenbaar worden gemaakt, zal de bevestiging van deze ambtsdragers plaatsvinden in de kerkdienst op zondag 30 januari 2022 om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Kindermoment

Komende zondag 16 januari gaan we weer starten met het 'kindermoment' in de online kerkdiensten. Elke week is er een kind dat een filmpje maakt waarin hij of zij het lied van die week voorleest. In de dienst kijken we naar dit filmpje en daarna tonen we een filmpje waarin dit lied wordt gezongen en soms met mooie of leuke beelden wordt opgevrolijkt. Aanstaaende zondag zullen we kijken naar Rik Doijeweerd die het lied 'Als je bidt zal Hij je geven' voorleest.

We zullen elke week weer ouders en kinderen vragen om een lied voor te lezen. Wil jouw kind of uw kleinkind ook graag een keer een lied voorlezen en hiervan een filmpje maken? En hebben we je nog niet gevraagd? Laat het weten aan één van de leidsters van de kindernevendienst, of aan de jeugdouderling.

We hopen dat jullie weer zullen genieten van de kindermomenten in de diensten. En natuurlijk hopen dat we snel weer in de kerk mogen komen en jullie zullen zien bij de kindernevendienst!

Groetjes van de leidsters van de kindernevendienst en de jeugdouderling:
Nathanja, Marieke, Grethe, Gretha, Jannie en Gerdien



De strijd heb je
nimmer opgegeven
Zelfs toen het einde
werd verwacht
Je bleef geloven in
het leven
Vol liefde, zorg en
levenskracht

Veel te vroeg, nog vol plannen en idealen en ondanks de wil om te blijven leven, is na een oneerlijke strijd overleden mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en schoonmoeder

Dirkje

Grietje Vierveijzer - Kaars

* 11 augustus 1956

† 6 januari 2022

Hans
Dave en Kat
Kimberly

De afscheidsdienst heeft op 12 januari plaatsgevonden.

Zeilstraat 14, 1156 CK Marken

Je hebt je strijd gestreden

Optimistisch ben je lang gebleven

Toch kwam er plotseling een einde aan jouw leven

Dat hadden we nog niet verwacht

Je werd van ons weggenomen

Terwijl je nog zo ver had willen komen

Voor ons een gemis en stille pijn

Dat je nooit meer bij ons zult zijn

Verdrietig, maar met groot respect voor haar kracht en doorzettingsvermogen hebben wij onverwachts afscheid moeten nemen van ons (schoon)zusje

Dirkje Vierveijzer-Kaars

Wij wensen Hans, Dave, Kat en Kimberly veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Jannie

Pieter en Gerda †

Hein

Muus en Trijntje

Kees en Lijsje

Het levenspad is afgelopen
De grens bereikt met laatste kracht
De hemel gaat nu voor haar open
Zij is voor altijd thuisgebracht

Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog onverwachts van ons heengegaan onze nicht

Dirkje Kaars

Wij wensen Hans en de kinderen veel kracht en sterkte toe de komende tijd.

Peet Neel

Neven en nichten van familie Boes, De Waart en Kes

*Elke zonnestraal
 heeft haar schaduw
 Elke lach
 kent ook een traan
 Elk begin
 wordt ooit een einde
 Vallen leert je
 weer op te staan
 Elke wolk
 heeft wel een randje
 Soms is het zilver, dan weer zwart
 Los moeten laten met je handen
 is iets bewaren in je hart*

Verdrietig hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze

Peet Dirkje

Wij wensen ome Hans, Dave, Kat en Kimberly heel veel sterkte en kracht met het verwerken van dit grote verlies.

Trijntje en Cees
 Grietje en Klaas
 Jan en Danielle

Dirk en Nanda
 Angelina en Doody

Ernest
 Xantha en Ben

Natascha en Kees

en achterneefjes en -nichtjes



Groot is de leegte en het verdriet.

Mooi zijn de herinneringen die je voor ons achterliet.

Wat hebben we genoten van jouw vriendschap.

Wat hebben we genoten van jouw aanwezigheid.

Wat hebben we genoten van de vakanties met jou.

Veel te jong ben je weggenomen.

Rust zacht lieve vriendin.

Wij wensen Hans, Dave, Kat, Kimberly en verdere familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Lobberig

Trijntje

Clasina

Willy

Soms neem je afscheid, zegt tot morgen

Morgen zien we elkaar weer

Tot die ene dag gaat komen

Dan is er plots geen morgen meer

Verslagen zijn wij door het nieuws dat onze buurvrouw

Dirkje

plotseling is overleden.

Wij wensen Hans, Dave, Kat en Kimberly veel sterkte toe.

De buren

In memoriam "Klaas van Ka Kes"

14 – 11 – 1933 -----Klaas Kes Kz ----- 9 – 1 – 2022

Na een steeds minder wordende lichamelijke conditie is afgelopen zondagmiddag, op 88 jarige leeftijd, overleden onze ome Klaas.

Hij was, na het recentelijk overlijden van oom Arie, de laatste uit het gezin van Ka Kes en Sijtje Kaars.

Wij gedenken hem met respect, als een rationeel en doorpakkend persoon met een uitgesproken mening. Voor ons was hij een markant familielid die wij op een bijzondere manier in ons midden hebben gehad, niet alleen als oom maar ook als vriend.

Ons gezamenlijke mantelzorgproject van de afgelopen 2½ jaar is ten einde. We zullen hem missen.

Klaas & Hilly
Dirk & Jannetje
Kinderen & kleinkinderen

BAZAR

PROTESTANTS MARKEN

7, 8 EN 9 APRIL 2022



Voor je het weet is het zover "de BAZAR", wij hopen dat het dit jaar door kan gaan!

Dus we gaan beginnen met de voorbereidingen.

Om deze bazar tot een succes te maken vragen wij:

- of u persoonlijk iets wilt maken of schenken
- of uw buurt(vereniging) een steentje wilt bijdragen
- of uw bedrijf/onderneming ons wilt ondersteunen
- of u ons wilt helpen tijdens de bazar d.m.v. loten verkopen, zitten, waken, rommelmarktverkoop, bardienst of andere activiteiten tijdens de bazar

Ook gaan wij weer een **rommelmarkt** organiseren tijdens de bazar. Hier kunnen wij spullen voor gebruiken (geen grote meubelen en elektrische spullen). Bij twijfel of de spullen akkoord zijn, of dat u ze nu al door ons wilt laten ophalen, neem dan contact op met Trijn Boes (06 23 43 40 09) of Jaap Boes (06 12 88 81 36).



Wij hopen ook dit jaar nog een aantal keren te kunnen gaan kienen, de kiendata zijn:

Vrijdag 21 januari 2022

vrijdag 18 februari 2022

Vrijdag 18 maart 2022