

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 5

verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 februari 2022

Kerkdienst Zondag 6 februari 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. G.H. Fredrikze	Harderwijk
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven	
Kinderneven dienst	Gréthe van Belzen	
Kindermoment	Anna Hoftijzer	
Eerste Collecte	A.S.K.V. Steunpunt Vluchtelingen	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	6 feb	Lucas 5:1-11	Goede vangst
maandag	7 feb	Lucas 5:12-16	Aangeraakt
Dinsdag	8 feb	Lucas 5:17-26	Hoera, vergeving!
Woensdag	9 feb	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
Donderdag	10 feb	Psalm 1	Als een boom
Vrijdag	11 feb	Jesaja 47:1-15	De rollen zijn omgedraaid
zaterdag	12 feb	Jesaja 48:1-11	IJzer en brons, geen zilver

Voorbede

1. Ontferm U over de vluchtelingen, gevangenen en oorlogsslachtoffers en zegen het werk van de ASKV. Geef dat wij de behoefte voelen om op te staan voor mensen in nood.
2. Zegen het werk van de Voedselbank. Help ons overvloed aan voedsel te delen met de mensen die onder de armoedegrens leven.
3. Schenk wijsheid aan de politieke leiders om een vreedzame uitweg te vinden uit de Oekraïne-crisis.
4. Voor onze samenleving. Dat we elkaar steunen, om verdeeldheid en polarisatie tegen te gaan, in deze moeilijke tijd waarin corona heerser lijkt te zijn.
5. Sterk alle hulpdiensten en handhavers. Dat zij hun risicovolle taak in de maatschappij veilig kunnen uitvoeren.
6. Zegen alle jeugdwerkers die jonge mensen begeleiden op de weg naar het geloof.
7. Ontferm U over allen die in rouw zijn en verdriet het leven nog overheerst. Dat zij hun toevlucht mogen nemen tot U, onze Heiland.

Aagtje Commandeur van Riel

Tijd van Gebed: donderdag 3 februari 2022 om 20.30 uur in de Patmoskerk.

Hartelijk welkom

OVERDENKING

Geen woord ligt op mijn tong, of U, Heer, kent het ten volle.

Psalm 139, vers 4

Misschien herkent u dat wel, dat je bij het bidden soms naar de woorden moet zoeken? Dat kan verschillende oorzaken hebben, je kunt moe zijn of verdrietig of met andere dingen in je hoofd bezig zijn... We willen ook vaak de dingen aan God zeggen en uitleggen met een stortvloed aan woorden maar 't kan ook dat er soms niet meer dan een snik, een stille fluistering uit komt... En is het dan geen troostrijke en heerlijke gedachte dat God ons al gehoord heeft vóór wij onze handen vouwen, Hij kent ons immers en weet al onze gedachten en wat ons bezig houdt...

Bij het zoeken naar inspiratie voor een overdenking, bleef de bovenstaande tekst uit Psalm 139 bij mij hangen! Het gebed is iets wonderlijks, je praat tegen God maar je wilt het vooral zelf begrijpen en, als er anderen bij zijn, het ook voor hen begrijpelijk maken en je bent bang dat je iets vergeet! Wat kan het een ergernis geven als je tegen iemand iets zit te vertellen en diegene zit er ongeïnteresseerd bij of geeft geen reactie van interesse of begrip, dat is dus verspilde moeite... Hoe anders is dat bij God die er altijd voor ons is, dag en nacht, het is nooit te laat of te vroeg om te bidden! Maar zijn we ook niet vaak geneigd te denken, dat bidden niet helpt, een gedachte die ook ons niet vreemd is... Dus bidden we dan maar niet meer ...?

Hoe vaak hebben we ook niet ergens om gebeden en dat het leek of de hemel potdicht zat? Heeft dat er misschien mee te maken met dat we bidden om wat wij willen en niet wat God wil...? We willen meestal ook gelijk antwoord van God, op onze tijd, maar God antwoordt ons op Zijn tijd, en soms is dat antwoord niet wat wij verwachten of direct begrijpen; maar later kan het zomaar zo zijn dat de dingen op hun plek vallen en dat je God kunt danken dat het zo is gelopen. Hij weet immers wat wij nodig hebben, ook door beproevingen en moeilijkheden heen! Het gaat er ook om dat we ons beseffen dat we niet alleen zijn en dat God altijd er is voor ons! We kunnen soms ook zo bezig zijn met andere 'aardse' dingen dat we God helemaal vergeten en dus ook vergeten te bidden of we raffelen ons gebed af op de automatische piloot... Maar als er dan iets misgaat krijgt God wel de schuld! Maar als we willen dat God naar ons luistert moeten we zelf zorgen dat de ruis verdwijnt! Die ruis, we weten zelf wel wat dat is, de dingen om ons heen die ons afleiden en ons in beslag nemen.

Onderstaand versje kwam ik tegen op een servetje:

Ik vouw mijn handen samen, en doe mijn ogen dicht, en hoop dat na het amen, mijn gehaktbal er nog ligt!

Op zich grappig bedoeld, maar het geeft ook weer dat we toch weinig vertrouwen hebben in ons gebed en niet geheel toegewijd bidden maar al bezig zijn met andere dingen in ons hoofd en om ons heen... daar herkennen u en ik ons vast wel in!

Maar als God dan al alles weet wat wij willen zeggen in ons gebed, waarom moeten we dan nog bidden? God wil gebeden zijn, Hij wil van ons de bevestiging dat we bij Hem willen horen en dat we Hem nodig hebben, elke dag van ons leven.

De berijmde woorden van Psalm 139, uit het Liedboek, het 2^e couplet geven het ook heel mooi weer:

Gij zijn zo diep vertrouwd met mij; wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord, Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Ja overal, op al mijn wegen en altijd weer komt Gij mij tegen.

Neem eens de tijd om Psalm 139 te lezen en lees het alsof het over uzelf gaat, het zal u troost geven als u eens niet kunt bidden! Maar laten we ook niet vergeten om God te danken voor wat Hij is en wat Hij doet, dat Hij ons geheel houdt omgeven en ons leidt op de weg ten leven!

Anneke Commandeur

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 26 januari t/m 1 februari 2022 ontvangen:

- Collecte 23 januari 2022: € 40,00
- Collecte 30 januari 2022: € 199,10
(waarvan € 54,50 op rekening en € 144,60 in de kerk)
- Gift dd. 26-01-2022: € 50,00
- Gift dd. 31-01-2022: € 10,00
- Gift dd. 27-12-2021 t.b.v. Jeugdwerk inzake Vakantie Bijbel Week: € 230,00
- Bijdrage dd. 30-12-2021 t.b.v. Kerk namens redactie Kerkblad: € 3.000,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 26 januari t/m 1 februari 2022 ontvangen:

- Collecte 16 januari Project Pakistan (*nagekomen*): € 20,00
- Collecte 23 januari Project Waterlandse Diaconieën (*nagekomen*): € 40,00
- Collecte 30 januari Rudolph Stichting: € 129,40
(waarvan € 70,90 in de kerk en € 58,50 op rekening):
- Gift (*op rekening*): € 50,00

ZENDING

In de periode 26 januari t/m 1 februari 2022 is op rekening van de Zending ontvangen € 10,00.

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Collecte ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Komende zondag 6 februari is de collecte van de diaconie bestemd voor "ASKV/Steunpunt Vluchtelingen". Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en vaak na vele jaren in Nederland op straat worden gezet. Ze hebben vaak psychische problemen, hebben geen onderdak, geen eten en zijn vaak niet gezond. Na enige tijd te hebben rondgezworven komen ze pas in aanraking met het Steunpunt Vluchtelingen. Als er kinderen bij zijn of vrouwen zonder man, probeert het Steunpunt ze meteen van de straat te halen. Vrouwen worden in de kwetsbare positie van rondzwerven namelijk vaak door criminelen ingepalmd en opgepakt en komen in de prostitutie terecht. Dat geldt ook voor oudere meisjes. Het Steunpunt probeert deze afgewezen vluchtelingen zoveel mogelijk te helpen op 3 terreinen: juridische hulp, huisvesting en politieke lobby. In de praktijk betekent dat o.a. hulp bij de voorziening van eten, een bed om in te slapen, verzorging door een dokter, geestelijke steun, rechtsbijstand, Nederlandse les, etc.

Zij organiseren dagactiviteiten, leerwerkplekken en cursussen waarmee vluchtelingen kunnen werken aan een realistische toekomst. Deelnemers bekwamen zich dan bv. in het meubel maken, kappen, webdesign, kleding maken, fietsen repareren en veel meer. In deze coronatijd stonden al deze activiteiten op een laag pitje of waren aangepast, maar nu de maatregelen versoepelen komen al deze zaken gelukkig weer op gang.

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is voor een groot gedeelte afhankelijk van donaties om dit belangrijke werk uit te kunnen voeren.

Wilt u meer over het ASKV weten, kijk dan eens op hun site www.askv.nl

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Marken 6 februari 2022, vijfde zondag na Epifanie

Intochtslied: 514c en 67: 1 en 2

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: 1 Tessalonicenzen 5 vers 24: 'Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand'.

Lied 802

Gebed om vergeving

Lied 838: 3 en 4

Woorden van leven: Deuteronomium 10, 12 – 21a

Lied 119: 40

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment (kinderen naar nevendienst)

Schriftlezing: Jesaja 6, 1 - 8 (*door ouderling van dienst*)

Lied 725: 1 en 4

Schriftlezing: Lucas 5, 1 - 11 (*door ouderling van dienst*)

Lied 532

Verkondiging 'Alles achterlaten'

Lied 944: 1, 3 en 4

Doel inzameling van de gaven

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Lied 531: 1 en 2

Wegzending en Zegen met gezongen lied 431c



Vanuit de pastorie

Nieuwe voorzitter van kerkenraad

We kijken terug op de mooie kerkdienst van afgelopen zondag waarin vier gemeenteleden lid werden van de kerkenraad door zich te laten bevestigen in het ambt van ouderling en waarin twee ambtsdragers werden herbevestigd als ouderling en diaken. Jongleden maandag 31 januari vergaderden we voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Op de agenda stond de verdeling van functies en de samenstelling van het moderamen (het dagelijks bestuur). Nog niet alle functies zijn verdeeld maar we kunnen alvast wel melden dat Klaas Zondervan werd verkozen tot voorzitter van de kerkenraad. En we zijn dankbaar dat hij bereid is om het voorzitterschap in principe de komende twee jaar op zich te willen nemen (Deo Volente). De nieuwe samenstelling van het moderamen is daarmee bijna afgerond. Zodra de afvaardiging vanuit het college van kerkrentmeesters bekend is, brengen we u op de hoogte van de nieuwe samenstelling en alle functie- en wijkverdelingen.

Kerkdiensten fysiek toegankelijk per 6 februari

De kerkenraad heeft maandag ook een besluit genomen over de opening van de kerkdeuren voor het fysiek bijwonen van de kerkdiensten. Door de nieuwe variant van het virus zijn de besmettingscijfers torenhoog. Het weer openstellen van de kerkdiensten en de start van het kerkenwerk is daarmee een afweging van risico's. We hebben besloten om de koers die we eerder voor ogen hadden te volgen. Die koers is: voorzichtig de lijnen van het advies van het overleg tussen overheid en kerken, en de richtlijnen van de landelijke kerk na te leven. Sinds een paar weken was het advies dat maximaal 50 mensen aanwezig konden zijn met ingetogen zang. Dit advies hebben we niet gevolgd omdat we even wilden aanzien of er grotere versoepelingen aan zouden komen. En dat is nu het geval. Als horeca en theaters onder voorwaarden weer open mogen, kunnen we als kerk niet achterblijven.

Aanstaande zondag is fysieke aanwezigheid weer toegestaan tot het maximaal aantal mensen dat op anderhalve meter onderlinge afstand aanwezig kan zijn in onze kerkgebouwen. Richtlijn voor de Patmoskerk is 90 personen en voor de Grote Kerk circa 55 personen. Vooraf reserveren is niet nodig omdat de praktijk leert dat de mensen op Marken voorzichtig zijn. Onze kerkdiensten zijn niet afgeladen vol. Al hoop ik dat natuurlijk nog wel eens mee te maken. De kleine cantorij hoeft de gemeentezang niet voor haar rekening te nemen omdat het advies aangeeft dat ingetogen zingen weer mogelijk is. We heten u zondag graag welkom.

Start kindernevendienst

Aangezien we zondag fysiek mensen kunnen ontvangen in onze kerkdiensten starten we ook met de kindernevendienst. We hopen dat op de langere termijn gezinnen de weg naar de zondagse kerkdienst weer zullen weten te vinden want, alleen op die manier kunnen we de kindernevendienst nieuw leven inblazen. Tot zondag!

Ten slotte

Zondag werd ik blij verrast door Cornelis Roos die er bij zijn bevestiging in het ambt van ouderling 'bas' uitzag. Hoe goed is het om op zulke belangrijke en mooie momenten jezelf in Marker goed te steken. Wat mij betreft maken we daar een gewoonte van, maar daar heb ik waarschijnlijk weinig over te zeggen.

Aanstaande zondag gaat hier dominee Frederikze uit Harderwijk voor. Eind jaren 70 begon hij als dominee van Hoornaar, de plek waar nu mijn neef en naamgenoot predikant is. Zelf mag ik zondag weer te gast zijn in de Dordtse Andreaskerk. De plek waar ik enkele jaren geleden een verkennende stage doorliep, een soort snuffelstage voor theologiestudenten. 's Avonds verblijven we op het Zeeuwse eiland Tholen, in Oud-Vossemeer om precies te zijn. Hiermee zijn jullie weer van alles op de hoogte en daarom ronden we af met een hartelijke groet voor iedereen terwijl we in onze gebeden denken aan alle mensen op ons eiland die moeten leren leven met verdriet en gemis.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

Iedereen hartelijk dank voor de bloemen, kaarten en
telefoon voor ons 60 jarig huwelijk.

Het was geweldig!

Marie en Piet

Jan Uithuisje en Maria Uithuisje de Waart.

Wij hebben tijdelijk ons intrek genomen in de:

Paulus Pieterstraat 1 -A25
1135 GS Edam

Onder tussen ondergaat Kets 26 een grondige verbouwing zodat wij daar over een aantal maanden weer naar terug komen.

Wij willen een ieder die Jan zo trouw hebben bezocht bedanken, waar hij deze maanden ook was.

Heel veel dank daarvoor.

Ook de vele vele kaarten die maar bleven komen heel veel dank.

Ons telefoon nummer is
0299601747

Wij kregen voor onze nieuwe woning veel kaarten met gelukwensen, kerststukjes en andere attenties.

Hartelijk dank hiervoor, heel leuk

Inmiddels zijn we aardig gewend

Groeten,

Dirk en Clazina de Groot



Februari 2022

Kerk Marken

H.P. Zondervan

Noorderwerfstraat 15

1156 AG MARKEN

Betreft: Uw bijdrage in 2021 van € 2500,25

Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. (Mattheüs 25:40)

Geachte H.P. Zondervan,

De Stichting Misión Timoteo bedankt u hartelijk voor uw financiële bijdrage in 2021.

Voor Misión Timoteo was 2021 een bijzonder jaar. In Bolivia werd het 25-jarig bestaan van het kindershuis gevierd. Therèse kon naar Nederland komen, en wat was het fijn om elkaar weer te begroeten. Het was de eerste keer na het overlijden van haar man Dick, en het viel haar soms best zwaar om overal alleen naar toe te gaan.

We mochten een jubileumactie houden vanwege het 25-jarig bestaan van Misión Timoteo, en sparen voor de muur om het terrein. Veel giften kwamen binnen voor deze acties. Daar zijn de werkers in Bolivia heel blij mee.

Begin december kregen we het bericht dat de directeur van de Misión, Jorge Montoya, met covid was opgenomen in het ziekenhuis. Hij is behoorlijk ziek geweest maar we zijn heel dankbaar dat hij na 3 weken weer naar huis kon.

Dankzij uw giften kan het werk voor Misión Timoteo doorgaan. Door uw steun krijgen de kinderen een dak boven hun hoofd, eten, kleding, scholing en ontvangen ze het evangelie.

Op onze website www.misiontimoteo.nl kunt u alle informatie vinden over de activiteiten in Bolivia. Ongeveer 4x per jaar sturen we een nieuwsbrief. Ontvangt u die nog niet? Stuur een mailtje naar nieuwsbriefftimoteo@gmail.com en vraag hem aan. U ontvangt dan de nieuwsbrief per mail. Wilt u hem liever op papier? Dat kan ook, bel Irma: 06-30212360.

Namens Therèse Altena, alle kinderen, tieners en medewerkers van Misión Timoteo hopen en bidden we dat we ook in 2022 op uw steun mogen rekenen.

De Stichting Misión Timoteo heeft een ANBI status. Uw giften zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Met vriendelijke groet,
Stichting Misión Timoteo

Ria

Vergouwe,

penningmeester

Stichting Misión Timoteo, Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee (NL), KvK 28083230,
tel. (31)0111671941, Bank: NL97RABO0351184384 www.misiontimoteo.nl Mail:
info@misiontimoteo.nl

*De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.*

Gezang 14

Met verdriet geven wij u kennis van het volkomen onverwachte overlijden van mijn dierbare zus en onze lieve tante

Aagje de Waart

Marken
23 april 1930

Amsterdam
25 januari 2022

Neeltje Boes - de Waart

Nelly van der Graaf - Bootsman
Andries van der Graaf

Lisa Heijdemann - Teerhuis
en verdere familie

Correspondentieadres:

Astrid Koning - van der Graaf
Gorissenweg 79
2977 XG Goudriaan

Zij is overgebracht naar Uitvaartcentrum Bouwens, Startbaan 7, Amstelveen, alwaar geen bezoek.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op woensdag 2 februari om 11.00 uur in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam, waarna er gelegenheid is tot condoleren in de hal van de kerk.

De begrafenis zal om 13.30 uur plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Buurterstraat te Marken.

*Veel fijne herinneringen
verzachten ons verdriet.
Voorgoed uit ons midden,
maar vergeten doen wij niet.*

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen,
delen wij u mede dat na een veelbewogen leven toch nog
onverwachts van ons is heengegaan

Aagje de Waart

Marken
23 april 1930

Amsterdam
25 januari 2022

Neeltje Boes-de Waart
Dirk en Nel
Lutje en Klaas
Jan en Roos
Aagje †

Marken, februari 2022

Wij zijn heel dankbaar en blij dat wij op een waardige manier afscheid hebben mogen nemen
van onze vader en bap

Cornelis Kaars

Cees

Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven in de vorm van kaarten,
lieve woorden, aanwezigheid bij de begrafenis, hebben ons heel goed gedaan.

Tevens willen wij het personeel van Swaensborch heel hartelijk bedanken voor de goede
zorgen.

Familie Kaars



Rouw, is eigenlijk gewoon liefde
 Het is alle liefde die je wel wilt geven, maar niet
 meer kunt geven
 Al die onuitgegeven liefde verzamelt zich in je
 ooghoeken
 In dat brok in je keel, in dat holle deel van je
 borst
 Rouw is gewoon liefde zonder plek om naartoe
 te gaan
 De deur van Westerstraat 5 is nu gesloten

Intens verdrietig laten wij u weten dat wij onze lieve, gastvrije mem en allerliefste
 Bessie hebben moeten laten gaan. Het verdriet om het verlies van haar zoon heeft
 haar de levenskracht ontnomen. Het is goed zo.

Grietje de Waart – Zeeman

Echtgenote van Jan de Waart †7 december 1996
 Moeder van Cornelis Pieter de Waart †18 januari 2022

29 september 1937

Marken

1 februari 2022

Wat hebben wij van jou gehouden en wat hield jij van ons.

Lutje Geertje de Waart en Jelle Kaars

Jan

Rob

Olaf

Tiny de Waart-Zandstra

Wendy

Jelle

De afscheidsdienst vindt plaats in besloten kring op
 zaterdag 5 februari om 14.00 uur.

U kunt de afscheidsdienst volgen
 via de livestream op: www.protestantsmarken.nl

Als wij de Patmoskerk verlaten rond 15.00 uur dan lopen wij richting de
 begraafplaats. Wij waarderen het als langs de route een erehaag staat.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
 in Dorpshuis het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken.

Geen bezoek. Geen bloemen.

Correspondentieadres:
 Fam. De Waart, De Pieterlanden 5, 1156 DN Marken

Het lijden is nu afgelopen
 het einde niet onverwachts
 een ziekte die je lichaam sloopte
 en ook je levens kracht.

Zo kort na het overlijden van haar lieve zoon moeten wij nu
 ook afscheid nemen van onze lieve zus en schoonzus.

Grietje Zeeman

Wij wensen Luitje Geertje, Jelle, Jan, Rob, Tiny, Wendy en Jelle
 veel sterkte om dit verlies te dragen.

Neeltje en Klaas
 Jannetje en Jaap

*Ga maar, en laat los
 Je hebt geleden en gestreden,
 Je hebt gegeven en ontvangen,
 Je hebt liefgehad en los gelaten,
 Je hebt de vreugde gekend
 en het verdriet.*

Zo kort na het overlijden van haar zoon nemen wij afscheid
 van mijn schoonzuster en onze Peet

Grietje de Waart- Zeeman

Wij wensen, Luitje Geertje & Jelle, Jan, Rob en Olaf, Tiny, Wendy en Jelle
 heel veel kracht toe om ook dit verlies te dragen.

L. de Waart- Zeeman

Maria & Jan
 Klaas & Ineke
 Cees & Mabel
 Muus & Jeanne
 Ariaan & Brigitte
 Loes & Roberto

Maritje & Pieter
 Luitje & Jan
 Geertje & Hein
 Jan & Pietertje
 Neeltje & Jan Pieter
 Klaas & Grietje

Klaas
 Neeltje
 Luitje & Ton
 Jan & Hilda †
 Geertje & Pieter

Luitje & Pieter Cornelis

Klaas & Hetty
 Thérèse & Hessel
 Sabine † & Stefan

*De heer is mijn herder
Psalm 23*

Zo kort nadat onze schoonzoon en zwager is overleden is dinsdag ook zijn moeder overleden

Grietje de Waart - Zeeman

We zullen jullie missen

W. Zandstra - Uithuisje
Lucie en Michel
Sanne
Marije en Rick
Noa
Thomas en Fanny

De hemel is een ster rijker

Bij jou was je altijd welkom
Bij jou was er altijd tijd
Bij jou kon alles

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze Peet Griet.
Dat we zo kort na het overlijden van je zoon nu ook afscheid moeten
nemen van jou raakt ons diep.
Dag lieve Peet, jouw gastvrijheid en aandacht voor ons allen zullen wij
verschrikkelijk missen.

Wij wensen Luitje Geertje en Jelle, Jan, Rob, Olaf, Tiny, Wendy en Jelle veel sterkte
met ook dit zware verlies.

Pieter en Geertje
Trijntje en Hans
Neeltje en Pieter
Eefje
Neeltje en Johan
Cornelis en Patricia
Cor en Ursula
Jan en Monique
en (klein)kinderen

*Stil
Ze mocht gaan
Het is goed
Ze mag rusten
Maar voor ons
Een groot gemis
Nu alles
Stil
Geworden is.*

Bedroefd, maar ook wetend, dat het goed zo is,
hebben wij afscheid genomen van onze speciale buurvrouw

Grietje

Veel Kracht en Sterkte wensen wij Luutje Geertje, Jelle, Jan, Rob,
Olaf, Tiny, Wendy en Jelle om ook dit grote verlies te verwerken.

Aaltje en Dirk
en de kinderen

Het afscheid is definitief,
maar de herinneringen blijven.

Na een periode van afnemende gezondheid,
is rustig ingeslapen onze buurvrouw

Grietje

Wij zullen haar erg gaan missen.

Wij wensen Luutje Geertje, Jelle, Jan, Rob, Olaf, Tiny, Wendy en Jelle
veel kracht en sterkte met dit grote verlies.

De burens

Tot mijn groot verdriet is overleden, mijn lieve vriendin

Grietje Zeeman

Grietje, bedankt voor alle mooie jaren van vriendschap.

Ik zal je erg missen!

Ik wens haar familie veel sterkte toe.

Trijntje Zondervan

*Als het leven niet meer leefbaar is
Als woorden en kleuren vervagen
Heb je er vrede mee als daar het einde is
En blijven de mooie herinneringen die het verdriet helpen dragen*

Nadat ze haar zoon los heeft moeten laten is overleden

Grietje de Waart – Zeeman

(schoon-) moeder van onze vrienden Cornelis Pieter † en Tiny, bessie van Wendy en Jelle

Jullie verdriet, wij kunnen het begrijpen
Jullie verslagenheid, wij voelen het aan
Wat wij met woorden daarom proberen uit te leggen
Is dat wij als vrienden rondom jullie staan

We wensen Tiny, Wendy, Jelle en verdere familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Agnita & André
Judith & Cornelis
Erica & Marco
Linda & Arnold
Hilda & Marc
Aaltje & Jan Sijmen
en kinderen



KIENEN

ZATERDAGMIDDAG 19 februari

om 14.30 uur

in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1,

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom.

Aangezien alles vanwege Corona dicht moet om 22.00 uur, gaan wij eenmalig op zaterdagmiddag kienen.

Dit is een mooie gelegenheid om een keer mee te kienen als u op vrijdagavond niet in de gelegenheid bent, of omdat vrijdagavond te laat is.

Kienen is een spel voor jong en oud, dus kom gezellig langs en kien mee!!

Vrijdagavond 18 maart hopen we ook weer te kunnen kienen



Herinnering

Artikelen voor de VOEDSELBANK

Na het geweldige succes van voorgaande jaren én nu de maatregelen weer wat gaan versoepelen, willen wij alsnog deze actie herhalen.

- Heeft u (nog) artikelen in uw kerstpakket die u niet gebruikt?
- Heeft u verder nog artikelen in uw keuken-/koelkast die u niet gebruikt?
- Of zegt u; ik draag de voedselbank zo wie zo een warm hart toe.
- Gaat u boodschappen doen?; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje.

U kunt dit bij ons inleveren buiten bij het AH-filiaal op:

Zaterdag 5 februari van 09:00 tot 14:00 uur

Mocht dit tijdstip u niet uitkomen, dan mag u de artikelen ook afgeven bij Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12, telefoonnr. 601241 of Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8, telefoonnr. 06-51552531.

Er is een stalling met de meest nodige/houdbare artikelen voor u in de AH-winkel klaargezet.

Wij zullen met de nodige hulp de ingeleverde artikelen aansluitend bij de voedselbank in Purmerend afleveren. Hier is ook de gemeente Waterland bij aangesloten.

Wij maken daar veel mensen heel gelukkig mee. Wij rekenen graag weer op u.

Met vriendelijke groet,
Trijntje en Willy