

# Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 8

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 26 februari 2022

## Kerkdienst Zondag 27 februari 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

### *Kerkdienst en Uitzending*

#### **Grote Kerk**

10.00 uur	Ds. E. Gruteke	Hilversum
Organist	Sebastian van der pluijm	
Kosters	Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven	
Kinderneven dienst	Marieke Schipper	
Kindermoment	Noah van Belzen	
Eerste Collecte	Onderhoudsfonds P.G.M.	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

### Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	27 feb	Amos 3:1-8	Oorzaak - gevolg
maandag	28 feb	Amos 3:9-4:3	Wat is te redden uit de muil van een leeuw?
dinsdag	1 mrt	Amos 4:4-13	Ondanks alles
woensdag	2 mrt	Amos 5:1-9	Aswoensdag - Zoek Mij en leef!
donderdag	3 mrt	Johannes 11:1-27	Het geloof geeft leven
vrijdag	4 mrt	Johannes 11:28-44	De dode komt tevoorschijn
zaterdag	5 mrt	Johannes 11:45-57	Iedereen kijkt uit naar Jezus

### Voorbede

1. Zegen het werk van onze kerkrentmeesters en kosters. Help hen bij hun altijd trouwe inzet om de kerkgebouwen op orde te brengen voor de erediensten.
2. Ontferm U over de mensen die machteloos staan bij natuurgeweld in de wereld.
3. Voor allen die zorgen hebben om hun gezondheid. Geef hen kracht om zorgen en pijn te verzachten.
4. Troost allen die hun geliefde verloren hebben en missen. Sterk hen in het verwerken van hun verdriet.
5. Voor onszelf, dat we elke dag minstens één mens helpen door ons luisteren, door ons zwijgen of door ons spreken.
6. Wees met de inwoners van Oekraïne en Rusland. Geef hen kracht en hoop onder alle omstandigheden die de oorlogsdreiging met zich meebrengt.
7. Schenk wijsheid aan de wereldleiders. Laten ze bijdragen aan vrede en gerechtigheid.

Aagtje Commandeur van Riel

## Overdenking

Bab was gestorven en we zaten met familie bijeen, Dirk en ik vertegenwoordigden zijn oudste zoon, onze vader die in 1970 al overleden was. Bessie wilde dat iemand een stukje uit de bijbel zou lezen. Oom Piet wou niet, dus zou oom Kees als eerstvolgende oudste lezen.

Het duurde alleen even want hij had niet direkt een tekst in gedachten en was daarom maar voorin de bijbel begonnen. Bessie onderbrak de stilte: "lees maar Kees, het is allegaar goed or jongen".

Oom Kees was intussen bij Genesis 6 aanbeland en begon lukraak te lezen. Op zich geen ongepast stukje bij een overlijden, maar dat gedoe met de zonen van de goden die het (ongetrouwd) met de "dochteren der aarde" deden gaf wat hilariteit. Erg onchristelijk van die godeszonen.

Dat zinnetje van Bessie "het is allegaar goed or jongen" is me altijd bijgebleven.

Allegaar goed? Dat hangt denk ik erg af van hoe je voor jezelf enig onderscheid in maakt: verhalen over gebeurtenissen lees je anders dan het boek spreuken of prediker of de psalmen. Profeten waren mensen met een meer dan gemiddeld inzicht in oorzaak en gevolg. Een gevolg van het gedrag van het joodse volk, als zij hun godsdienst ontrouw werden.

Mijn generatie kreeg op de lagere school elke dag bijbelse geschiedenis. Ik vond het prachtige verhalen. Er bestond geen onderscheid tussen geschiedenis en wonderverhalen, zo'n onderscheid was trouwens verboden terrein.

Geleidelijk aan ontdek je dat (ook in de kerk) een bepaalde voorkeur ontstaat. Over Genesis 6 heb ik na ruim 60 jaar kerkgang nog nooit een preek gehoord: **te ver weg**. Wat moet je met goden en godeszonen. Over Lucas 16:20 ook niet, **te dichtbij**, te confronterend, dat gebeurt immers vrijwel elke avond op mijn TV-scherm, waar ik als rijke man naar alle arme Lararussen kan kijken. Ik lees dan maar liever niet verder! Brr de hel, niks voor mij. Dan doen de gelijkenissen van de verloren zoon en van de zaaier het een stuk beter.

We komen er denk ik niet onderuit om de bijbel selectief te gebruiken.

De woorden van Bessie "het is allegaar goed" kan ik mij moeilijk eigen te maken.

Bij sommige stukken vraag je je af: is dit opgeschreven omdat het gebeurd is of is het gebeurd omdat het opgeschreven is. Als het "er staat geschreven" het belangrijkste is (de heilige Schrift) dan geldt het laatste, dan is het geschrevene de oorzaak van het "gebeurde". Dan kan je ook weer door met Jozua 10:13 dat een onvoorstelbaar kosmisch verschijnsel vermeldt, waarschijnlijk het enige in zijn soort tijdens de lange geschiedenis van onze planeet.

Maar hier ga ik de fout in, ik gebruik kennis van nu, ik spreek van een **planeet**. De bijbel spreekt niet over een planeet, zij spreekt over de aarde met erboven de hemel waar God is en over de wateren onder de aarde waar allerlei wezens huizen die je niet mag afbeelden (Exodus 20:4).

De bijbel is niet geschreven met de kennis van nu, die kennis was nog niet voor handen. De zesen zestig boeken tussen de twee kaften zijn over een periode van 1500 jaar geschreven door zo'n 60 schrijvers die elkaar grotendeels niet gekend hebben en voor wie feitenonderzoek (fact checking) of onderzoek in het algemeen niet bestond. Dan "kan" er ineens heel veel.

En toch: dit vreemde boek inspireert mensen en laat hen in beweging komen, gewaagt van het godsbeeld van veel mensen (lees de psalmen) en zet componisten aan tot het schrijven van de mooiste muziek ooit. Muziek die op haar beurt harten beroert. Een anker voor de kerken, denk hierbij aan het Werenddiaconaat: meer dan 600 doelen wereldwijd! Dat was er allemaal niet geweest zonder dat boek (en zonder het instituut kerk). Een boek waar velen troost in vinden door kennis opzij te schuiven en geloof te laten prevaleren. Een boek waar ook kerkleer uit voortkwam met de nodige strijd tot gevolg. Maar ook een boek waar de woorden van Jezus van Nazareth in opgetekend staan, niet alleen om ze te lezen, maar om ze te doen.

**KERKCOLLECTES****KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 16 t/m 22 februari 2022 ontvangen:

- Collecte 13 februari 2022 (*nagekomen op rekening*): € 10,00
- Collecte 20 februari 2022: € 274,35  
(*waarvan € 116,50 op rekening en € 157,85 in de kerk*)
- Collectes februari 2022: € 20,00
- Op huisbezoek is ontvangen: € 50,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**DIACONIE**

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 16 t/m 22 februari 2022 ontvangen:

- Collecte 20 februari Diaconie diversen: € 276,30  
(*waarvan € 158,80 in de kerk en € 117,50 op rekening*)
- Diverse collectes februari (*nagekomen op rekening*): € 20,00

**ZENDING**

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.*

Je hoeft niet bang te zijn  
Al gaat de storm te keer  
Leg maar gewoon je hand  
in die van onze Heer

**Het was wel even schrikken, maar ik ben er nog.**

Het was weer geweldig, hoe er door jullie is mee geleefd, door middel van telefoontjes, het aanspreken van mijn vrouw, ontzettend veel kaarten en cadeaubonnen en biefstuk, en de personen die mij hebben bezocht nu ik weer thuis ben.

Heel hartelijk bedankt voor jullie aandacht en beterschaps wensen.

**Nogmaals Hartelijk bedankt.**

**Cees en Maretje Teerhuis**

## Collecte zondag 27 februari 2022: HET DAK MOET DICHT

Afgelopen vrijdag 18 februari is door de storm de dakbedekking van de laagbouw van de Patmoskerk helemaal weggevaagd. Met man en macht zijn we bezig geweest om te redden wat er te redden viel.

De schade door wind en water is enorm.

Gelukkig zijn we verzekerd bij Donatus\*, maar zoals jullie weten wordt niet alles vergoed.

Kortom, trek je portemonnee, want HET DAK MOET WEER DICHT.

Kosters en kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Marken.

\*) Donatus is de onderlinge verzekeraar van de kerken in Nederland zonder winstoogmerk.

### Orde van dienst Grote Kerk Marken, 27 februari 2022, 8<sup>e</sup> na Epifanie

**Intochtslied: Bied mij beschutting, God, Psalm 16: 1,2 (Nieuwe Psalmberijming)**

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Inleidende woorden

Wetslezing/apostolisch vermaan

**Lied: Father we love you, NLB 875**

Verootmoedigingsgebed

**Lied: Zou ik niet van harte zingen, NLB 903: 1,6**

Gebed om de opening van het Woord

Moment voor de kinderen

Schriftlezing: Klaagliederen 3: 22-26 en 31,32

**Zingen: Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, NLB 215: 1, 2**

Lezing N.T: Johannes 11: 1-16 (lector)

**Zingen: Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, NLB 215: 3 (mannen) 4 (vrouwen) 7 (allen)**

Verkondiging

**Lied: Een mens te zijn op aarde, NLB 538: 1,3,4**

Kinderen komen terug

Doel van de collectes van deze dienst

*Toelichting door de diaken van dienst*

Dankgebed en voorbeden

**Lied: Zou ik niet van harte zingen, NLB 903: 1,3,6**

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)