

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 9

verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 maart 2022

Kerkdienst Zondag 6 maart 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

1^e van de 40 dagen tijd

10.00 uur	Ds. C. Hendriks	Ede
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena	
Kinderneven dienst	Gréthe van Belzen	
Kindermoment	Mayra Wolfs	
Eerste Collecte	Diaconie	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

Woensdag 9 maart 2022

Grote Kerk

Biddag voor gewas en arbeid

20.00 uur	Ds. H.Z. Klink	
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Jan Blijleven, Heijn Zeeman en Jan Piet van Altena	
Eerste Collecte	Diaconie	
Tweede Collecte	Kerk	

Tijd van Gebed: Donderdag 3 maart 2022 om 20.30 uur in Gebouw Hoogh (beneden).
Hartelijk welkom!

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	6 mrt	Johannes 12:1-11	Lazarus weer in gevaar
Maandag	7 mrt	Psalm 91	Toevlucht
Dinsdag	8 mrt	Amos 5:10-20	Een kwade tijd
Woensdag	9 mrt	Amos 5:21-27	Liever recht dan offers
donderdag	10 mrt	Amos 6:1-7	Overmoedig
Vrijdag	11 mrt	Amos 6:8-14	Blijft er nog iemand over?
zaterdag	12 mrt	Johannes 12:12-19	Hosanna

Genadeloos

In ongenade vallen. Het lijkt aan de orde van de dag. De #MeToo beweging haalt veel boven water. Marc Overmars kan vertrekken bij Ajax. The Voice moest van het scherm. Het "kwaad" lijkt zich te muteren. Onze kerkelijk werker ging met spoed naar zijn eigen gemeente vanwege grens overschrijdend gedrag. Ja, het gaat om zonde. Het mooiste wat we hebben gekregen wordt misbruikt. Onder het mom van liefde wordt genomen wat niet van jou is.

In de bijbel staat een helder verhaal over machtsmisbruik. De door God gezalfde koning wist wat mooi was. David nam Bathseba tot vrouw. Dat kon David doen. Maar God bracht dit schandalig gedrag aan het licht. De profeet Nathan moest David wakker schudden. Lees het maar na. (2 Samuël 12) Minder bekend zijn de verstrekkende gevolgen van Davids zonden, welke de profeet Nathan hem aanzegt.

Wat jij in het diepste geheim hebt gedaan zullen je zonen op klaarlichte dag doen. Oftewel slecht voorbeeld doet slecht volgen. Wie verder leest ziet de moeilijkheden welke de zonen van David maken. David heeft als vader geen gezag over zijn zoons. Het is een voorbeeld verhaal. Verhalen die zo naar deze tijd kunnen worden gezet. En toch en toch.... David eindigt niet in de goot. David belijdt dat hij gezondigd heeft. En de profeet mag daarop antwoorden: "de Heer vergeeft u die zonde". In dit antwoord mogen we ontdekken dat God een God is vol van genade.

David was zich van geen kwaad bewust. Net als Overmars en, en vul gerust je eigen naam maar in. Vaak zijn we ons niet bewust van onze zonden. Het is goed dat ze aan het licht komen. Want dan is het mogelijk tot erkenning van je zonden te komen. Dan is het niet de bedoeling dat we genadeloos iemand geen deel van leven geven. Ook wij moeten leren vergeven, zoals God klaar staat om ons te vergeven.

Wij leven in "genade tijd". De tijd dat de "Trooster" ons is gegeven. Het is de Heilige Geest. Het zijn woorden uit de Bijbel, die in moeilijke tijden, ons woorden aanreikt om niet boos, of verbitterd te worden, maar om te vergeven. God zegt tegen ons of je nu dader of slachtoffer bent:

Ik hou van jou, jij bent mijn geliefde

Hij wil zijn liefde voor ons waarmaken. Ik weet dat je zonder Mij niet kan. God, de Vader zond zijn Zoon Jezus Christus om ons leven in een nieuw licht te zetten. Om met vallen en opstaan weer verder te kunnen. Om mij te redden van het negatieve spiraal, stierf Jezus aan het kruis. Hopelijk ook voor jou die dit leest. Zet je deur van je hart maar open. Je komt niet bedrogen uit. Wees niet bang. Roep het uit en laat Zijn vrede je hart vullen.

Ria Kaars

Voorbede

1. Ontferm U over de inwoners van Oekraïne en hun familie in het buitenland. Zie om naar iedereen die getroffen is door het vreselijke oorlogsgeweld.
2. Help de wereldleiders om in deze crisissituatie de juiste beslissingen te nemen nu de wereldvrede zo ernstig wordt bedreigd.
3. Bemoedig eenzamen met Uw woorden en geef hen kracht als de wanhoop nabij is.
4. Wees met de ernstig zieken. Blijf bij hen Heer, als hun avond nabij is.
5. Laat Uw licht en Uw liefde schijnen op hen die verdriet hebben om het gemis van een geliefde.
6. Voor onszelf, dat we elke dag minstens één mens helpen door ons luisteren, door ons zwijgen of door ons spreken.
7. Zegen het werk en de vrijwilligers van de World Servants. Dat zij hun enthousiasme mogen delen met vele jongeren.

Aagtje Commandeur van Riel

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 23 februari t/m 1 maart 2022 ontvangen:

• Collecte 20 februari 2022 (<i>nagekomen op rekening</i>):	€ 2,50
• Collecte 27 februari 2022 voor de kerk:	€ 5,00
• Collectes maart 2022:	€ 10,00
• Gift voor de kerk:	€ 10,00
• Gift voor Kerk TV:	€ 100,00

KERK

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 23 februari t/m 1 maart 2022 ontvangen

voor het **herstel stormschade Patmoskerk** € 1.432,40
betreffende:

• <i>Collecte 27 februari 2022 in de kerk</i>	€ 328,40
• <i>Collecte 27 februari 2022 op rekening</i>	€ 379,00
• <i>Giften op rekening ontvangen</i>	€ 725,00

DIACONIE

Bij de **Diaconie** is van 23 februari t/m 1 maart 2022 ontvangen voor het **herstel stormschade Patmoskerk**

€ 3.531,00

waarvan:

• <i>Collecte 27 februari 2022 in de kerk</i>	€ 386,50
• <i>Gift in de kerk</i>	€ 1.000,00
• <i>Op rekening ontvangen</i>	€ 2.144,50

*Namens het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 23 februari t/m 1 maart 2022 ontvangen:

• Collecte 20 februari 2022 (<i>nagekomen op rekening</i>):	€ 2,50
• Collectes maart 2022:	€ 10,00
• Giften overig:	€ 60,00
• Project Pakistan:	€ 20,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Collecte World Servants op 6 maart

Komende zondag wordt door de diaconie gecollecteerd voor World Servants Monnickendam.

World Servants Monnickendam is een groep jongeren die komende zomer vertrekken naar Nepal en Rwanda. In Kathamandu, Nepal gaan zij twee klaslokalen bouwen en in Karambo, Rwanda wordt er gebouwd aan een kleuterschool. World Servants heeft als doel '**bouwen aan verandering**'. Dit vindt aan de ene kant plaats in Afrika, Zuid-Amerika en Azië om samen met de lokale bevolking te bouwen aan bijvoorbeeld klaslokalen, medische posten of lerarenwoningen. Maar dit bouwen aan verandering gebeurt ook in Nederland. Zo hebben zij in coronatijd, toen ze niet konden reizen, in Utrecht in de zomervakantie meegeholpen aan de renovatie van een sociale werkplaats en buurthuizen. Om de reis naar Nepal en Rwanda te kunnen bekostigen, moeten de jongeren van de groep maatschappelijk aan de slag door klussen te doen en acties op te zetten zoals tuintjes onkruidvrij maken, een autowasactie of een pannenkoekenfeest organiseren. Heeft u nog een klus? Zij komen graag bij u langs! Komende zondag kunt u dat aan hen doorgeven, want zij komen in de dienst zelf iets vertellen over hun werk in het '**bouwen aan verandering**'

Namens de diaconie,

World Servants Monnickendam

Collecte Biddag voor gewas en arbeid

Op **Biddag voor gewas en arbeid** collecteert de diaconie voor plaatselijk en regionaal werk. Zo krijgen binnenkort bijstandsgerechtigden en vluchtelingen die het niet breed hebben binnen onze gemeentegrenzen allemaal een paasattentief. Met daarbij ook een kleine attentief voor hun kinderen.

Dat doen we in samenwerking met de Gemeente Waterland.

Ook verstuurt de diaconie binnenkort Paasgroeten aan alle mensen die in instellingen buiten Marken moeten wonen. En organiseren we op 20 maart de Paasgroetenactie voor vervolgde christenen.

Namens de diaconie,

Eef Visser



Nieuwe taakverdeling kerkrentmeesters m.i.v. 1 maart 2022

N.a.v. het recente afscheid van voorzitter Cees Visser en kerkrentmeester Marien van Belzen zijn de taken van de kerkrentmeesters opnieuw verdeeld:

Verhuur kerkgebouwen: Jacob Teerhuis

Onderhoud kerkgebouwen: Jan Uidam (tevens secretaris)

Penningmeester: Egbert Commandeur

Bijdragenadministratie: Jan Cornelis de Wit (2° penningmeester)

Collectemunten: Freek Visser (tevens koster)

Ledenadministratie: Jan Sijmen Roos (2° secretaris en coördinatie kerkzitters)

Verhuur volkstuinen: Pieter Kaars (2° voorzitter en koster)

Voorzitter: Marten van Altena (mjva@ziggo.nl; mob. 06-37073019)

Liturgie woensdag 9 maart 2022

Biddag voor gewas en arbeid, om 20.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Het luiden van het klok.

Intrede

Intochtspesalm: 49 vers 1, 2 en 5.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 865 'Komt nu met zang van zoete tonen' couplet 1 en 3.
Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: 2 Kronieken 1,7-13 (lector).
Antwoordpsalm: 111 vers 6.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 11,1-13
(voorganger).
Halleluja-lied: 899 'Wat mijn God wil, geschiede altijd' couplet 1 en 2.
Verkondiging.
Lied 898 'Een vaste burcht is onze God' couplet 1 en 2.
Geloofsbelijdenis: Lied 340b 'Ik geloof in God de Vader'.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 704 'Dank, dank nu allen God'.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Vanuit de pastorie

Op weg naar Pasen – het begin van de veertigdagentijd

De dagen worden langer en de meteorologische lente is begonnen. Ook in het kerkelijke jaar staan we aan het begin van een nieuw 'seizoen'. Jongstleden woensdag was het aswoensdag. De dag die het begin van de vastentijd inluidt. Het duurt dan nog veertig dagen voordat het Pasen is. Tijdens die periode bereiden wij ons voor op de viering van het feest van de opstanding van Jezus Christus. Zondag is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Helaas kan ik dan niet voorgaan omdat het virus achter de pastoriendeuren intrede heeft gedaan. Gelukkig hebben we ds. C. (Cees) Hendriks uit Ede bereid gevonden om gastvoorganger te zijn.

Project voor jongeren in de veertigdagentijd 'Beloofd land in zicht'

Op de basisschool hebben de kinderen een veertigdagenboekje gekregen. Dit boekje is uitgegeven door Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het thema is 'Beloofd land in zicht'. Voor elke zondag van de veertigdagentijd is er een verhaal uit de bijbel dat met elkaar gelezen kan worden. Het is een heus boekje geworden met een bordspel en zeven kaarten waarvan je thuis een kijktafel kunt maken. En er valt veel te knutselen.

De kindermomenten in de kerkdiensten tijdens de veertigdagentijd staan in het teken van dit project. Lees voor meer informatie het stukje in dit kerkblad dat onze jeugdouderling Gerdien Kaars en de leiding van de kindernevendienst geschreven heeft.

Biddag voor gewas en arbeid

Volgende week woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid. We lezen een mooie passage over koning Salomo die aan de Here God alles vragen mag wat hij nodig denkt te hebben nu hij koning is geworden. Wat Salomo uiteindelijk vraagt is veelzeggend: schenk mij wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. We beginnen om 20.00 uur in de Grote Kerk. Iedereen welkom.

#FollowMe! en #Leren geloven vandaag?

De bijeenkomsten van deze week heb ik doorgeschoven naar volgende week. We hopen dan weer klachtenvrij te zijn. Dinsdagavond 8 maart om 20.30 uur komt #FM! bij elkaar en op donderdag 10 maart om 20.00 uur #LGV? Alle bijeenkomsten in de bovenzaal van het Gebouw Hoogh. Ik hoop dat het iedereen lukt om er op deze nieuwe data bij te zijn.

Primaire nascholing predikanten

Maandag en dinsdag 14 en 15 maart ben ik weer twee dagen op Nieuw Hydepark in Doorn te vinden voor de vierde bijeenkomst van de primaire nascholing voor predikanten. Het thema is 'de predikant als leider'. Zoals jullie inmiddels weten is Kees Kersbergen in die week beschikbaar voor het crisispastoraat. Het contact loopt via onze scribe Agnes Kes via 06-83172019.

Ten slotte

Zoals ik al schreef heeft het coronavirus de twee van de pastorie bereikt. Ingeborgh wist de dans te ontspringen. Je zou onze besmetting kunnen zien als een souvenir van een week lezen en wandelen aan de Zeeuwse kust. Het is niet anders maar het veroorzaakt wel een hoop reuring in je agenda en in je hoofd. Gelukkig zijn het milde, verkoudheidsachtige klachten en als het daar bij blijft mogen we niet klagen. We ronden weer af met iedereen hartelijk te groeten namens ons allemaal.

Het onherbergzaam land

Het leven met z'n pieken en z'n dalen
is als een onherbergzaam landschap
waar je zomaar kunt verdwalen
gaandeweg stap voor stap .

Geen routekaart is er voor handen
je bent vrij je eigen weg te gaan ,
soms kan het leven jou doen stranden
moet jij een andere weg inslaan .

Die weg voert jou door diepe dalen
waar eenzaamheid vertraagt jouw gang
waar jij geen lichtje meer ziet stralen
een weg zo uitzichtloos en lang .

Dan beheerst de angst het leven
ontwricht jouw dagelijks bestaan ,
wie kan jou weer richting geven
wie zal de weg jou voorgaan ?

Richt de ogen dan naar boven
en zie de hoge bergen aan
blijf maar vertrouwen en geloven
dat eens de weg omhoog zal gaan .

Want de Heer die jou bewaren zal
is de schaduw aan je rechterhand
Hij leidt jou uit het diepe dal
door het onherbergzaam land .

Luutje Dorland - Commandeur

Stormschade

Bankrekeningnummer NL75 RBRB 08 41 37 78 47 opengesteld

Door de storm is naast de verwoesting van het dak van de Patmoskerk ook ernstige schade aangericht aan de jeugdzaal, de crèche, de redactieruimte van het kerkblad, de hal en de keuken, de toiletten en de consistorie.

Vorige week woensdag is alvast een noodlaag op het dak aangebracht.

Met man en macht werken we nu aan het weer toonbaar maken van alles.

Tot die tijd is de Patmoskerk buiten gebruik en zoeken we oplossingen in Het Gebouw, de Grote Kerk en de Zonnewijzer.

Gelukkig zijn we verzekerd tegen stormschade, maar de verzekering dekt lang niet alles.

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan het herstel van de Patmoskerk?

Rekeningnummer NL75 RBRB 08 41 37 78 47 is hiervoor opengesteld.

Vermeld bij uw bijdrage a.u.b. Stormschade.

Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.

Op weg naar Pasen – Beloofd land in zicht

Op woensdag 2 maart is de 40-dagentijd begonnen, het duurt vanaf dan nog 40 dagen (de zondagen niet meegeteld) totdat het Pasen is. We leven in deze periode toe naar het Paasfeest.

Alle kinderen op Marken in de basisschoolleeftijd hebben deze week een boekje gekregen van het 40-dagentijd project van Bijbel Basics, de methode die we bij de kindernevendienst gebruiken. Ook de leerkrachten van De Rietlanden hebben een exemplaar ontvangen.

Het thema is van het project is: *Beloofd land in zicht*.

Elke week staat een verhaal uit de Bijbel centraal over Pasen als feest van bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld die God ons beloofd heeft. Het boekje bevat voor elke zondag van de 40-dagentijd een verhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties om te zingen en een knutsel om samen te maken. Daarnaast bevat het boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen met de knutsels – een prachtige kijktafel. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer.

In de kerk maken we de komende weken ook deze kijktafel, in de dienst luisteren we naar de liedjes en in de kindernevendienst gaan we aan de slag met de knutselwerkjes en met Pasen spelen we het spel. Lijkt het je leuk om ook een keer te zien wat we in de kindernevendienst doen? Kom dan gerust eens naar de kerk op zondagmorgen, we starten altijd om 10 uur met iedereen in de kerk en na het kindermoment met het lied gaan de kinderen met een leidster naar de kindernevendienst. We vinden het gezellig als je komt!

We wensen alle kinderen, ouders en leerkrachten veel plezier met dit 40-dagentijd project!

Groetjes van de leidsters van de kindernevendienst en de jeugdouderling:

Nathanja, Marieke, Grethe, Gretha, Jannie en Gardien

Verzoek verhoging Kerkelijke Bijdrage in verband met jaarlijks tekort van € 30.000,= Maar hoe zit het dan met de opbrengst van de verkochte pastorie?

In januari hebben alle leden van 18 jaar en ouder weer een verzoek ontvangen tot het doen van een toezegging voor de kerkelijke bijdrage. In zowel de brief als de e-mail werd aangegeven, dat we een jaarlijks tekort hebben van € 30.000,= en hebben we gevraagd of u uw bijdrage kunt en wilt verhogen om dit tekort terug te dringen. Hierop krijgen we veel reactie.

De kerk heeft kort geleden een pastorie verkocht. Hoe kan er dan toch nog een jaarlijks tekort zijn? Graag willen we dit hieronder toelichten.

De verkoop van een pand is een eenmalige financiële meevaller voor de Kerk, die uiteraard zeer welkom is. Deze eenmalige opbrengst is in de "Algemene reserve" (Eigen Vermogen) opgenomen, zodat we een financiële buffer hebben voor onvoorziene omstandigheden en om het jaarlijkse tekort op te vangen.

Helaas hebben we zeer recent te maken gekregen met zo'n onvoorziene omstandigheid in de vorm van het dak dat van de hal en bijzalen van de Patmoskerk is gewaaid. De schade zal voor een groot deel door de verzekering worden vergoed, maar wij zullen zelf als Protestantse Gemeente ook een deel op moeten hoesten. Dat zal uit de reserves, het spaarpotje, moeten komen.

Het bedrag dat werd genoemd in de toezeggingsbrieven (een jaarlijks tekort van ongeveer € 30.000,=) is het verschil tussen de jaarlijkse uitgaven (Pastoraat en onderhoud gebouwen) en de reguliere inkomsten zoals kerkelijke bijdrage, giften en collectes, dus zonder eenmalige meevallers. Het tekort kun je opvangen door je spaargeld aan te spreken, maar op een gegeven moment is ook je spaargeld op en als het saldo op de spaarrekening jaarlijks € 30.000,= minder wordt, dan weet je, dat de bodem van de spaarpot snel in zicht komt.

Vandaar de oproep om, indien mogelijk, de bijdrage naar draagkracht te verhogen, zodat we met de jaarlijkse inkomsten EN de opgebouwde buffer nog jarenlang kerkdiensten kunnen houden.

Opbouw deelname Kerkelijke Bijdrage per leeftijdsgroep

Daarnaast krijgen wij als College van kerkrentmeesters nog wel eens de vraag hoeveel er nu precies wordt bijgedragen per leeftijdsgroep. Daarom hierbij een overzicht.

De bijdrage voor de eerste groep (18 tot 20 jaar) is laag, omdat deze voor het grootste deel bestaat uit studenten, die vaak maar een beperkt budget hebben.

Leeftijdscategorie	2020			2021			2022	
	Aantal	Toegezegd	Ontvangen	Aantal	Toegezegd	Ontvangen	Aantal	Toegezegd
18 tot 20	21	€ 90,00	€ 100,00	22	€ 125,00	€ 125,00	24	€ 125,00
20 tot 30	87	€ 1.270,00	€ 980,00	88	€ 1.575,00	€ 1.285,00	80	€ 1.185,00
30 tot 40	54	€ 2.657,50	€ 2.957,50	53	€ 2.039,50	€ 1.267,00	55	€ 1.494,50
40 tot 50	64	€ 9.900,00	€ 8.815,00	65	€ 8.975,00	€ 6.919,09	67	€ 8.800,00
50 tot 60	134	€ 18.217,00	€ 17.002,00	120	€ 17.877,00	€ 16.087,00	112	€ 17.882,00
60 tot 70	122	€ 23.498,24	€ 22.668,24	121	€ 23.097,00	€ 22.722,00	124	€ 22.323,00
70 tot 80	115	€ 27.623,00	€ 26.885,50	119	€ 31.100,24	€ 29.393,00	115	€ 31.344,00
Vanaf 80	87	€ 20.423,00	€ 19.518,00	88	€ 21.877,00	€ 21.461,00	87	€ 22.702,00
Totalen	684	€ 103.678,74	€ 98.926,24	676	€ 106.665,74	€ 99.259,09	664	€ 105.855,50

Zoals u ziet zijn nog niet alle bedragen voor 2020 en 2021 ontvangen.

Heeft u uw volledige bijdrage over deze jaren al overgemaakt?

Mochten er nog vragen zijn, laat het ons dan weten.

BAZAR PROTESTANTS MARKEN

8 EN 9 APRIL 2022



Dit jaar zal de **BAZAR** anders gaan.
Alles vindt plaats in de Patmoskerk.

Aangezien de bazar in 2020 en 2021 niet kon doorgaan vanwege corona, willen we dit jaar toch een soort "bazar" gaan organiseren, gezien het tijdsbestek zal dit in een andere vorm zijn, en in de Patmoskerk plaatsvinden.

Vrijdag is er een rommelmarkt met nieuwe en oude spullen, maar er is ook een enveloppenstand

Zaterdagochtend is er nog een mogelijkheid om leuke dingen te kopen op de rommelmarkt.

Zaterdagmiddag zal in het teken staan van KIENEN. Maar ook het Rad van Fortuin laten we draaien.

Loten verkoop

Dit jaar zullen er geen standen zijn waar loten gekocht kunnen worden. De prijzen zijn er wel, maar de verkoop van de loten gaat anders:

De loten kosten € 1,00 per stuk en de verkoop gaat via onderstaande commissieleden, dit kan d.m.v. een belletje of whatsapp, tevens is het mogelijk om op onderstaand rekeningnummer geld over te maken. Vermeld duidelijk je naam en adres op de overschrijving, de loten worden dan thuisgebracht.

De rekening waar geld naar overgemaakt kan worden is: NL19 RBRB 0827 3697 27 tnv Protestantse Gemeente Marken. Daarnaast komen we natuurlijk ook nog langs de deur de loten verkopen!

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1 ^e prijs | 300 euro |
| 2 ^e prijs | Gasbarbecue van Jamie Oliver |
| 3 ^e prijs | Hogedruk reiniger |
- En nog vele andere prijzen!!!

Voor deze dagen zijn wij nog op zoek naar taarten of cake bakkers. Als u iets wilt bakken neem dan contact op met de commissie. Ook kunnen er altijd nog prijzen/ en of geld gesponsord worden natuurlijk. Twee jaar geleden hebben een aantal buurten reeds geld opgehaald t.b.v. de bazar van 2020. Dit geld wordt (is) gebruikt voor de aanschaf van prijzen. Nog heel hartelijk dank hiervoor.

- | | | |
|----------------------|------------------------|--------------|
| • Jaap Boes | Havenbuurt 27 | 0299 601535 |
| • Trijntje Boes | Noorderwerfstraat 12 | 06 2343 4009 |
| • Charlotte Schipper | Meester Visserstraat 4 | 0299 602020 |
| • Pietertje Visser | Buurterstraat 14 | 0299 601894 |
| • Geertje Schouten | De Pieterlanden 7 | 06 2929 1572 |
| • Adrie Visser | Ijsselmeerweg 3 | 06-2892 9232 |
| • Freek Visser | Ijsselmeerweg 3 | 06-5349 8152 |
| • Alice Bogaart | Buurterstraat 7 | 0299 601360 |