

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 10

verschijnt wekelijks

Zaterdag 12 maart 2022

Kerkdienst Zondag 13 maart 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

2^e van de 40 dagen tijd

10.00 uur	Ds. P. Boomsma
Organist	Hans Jütte
Kosters	Hein Zeeman, Jan Blijleven en Jan Piet van Altena
Kinderneven dienst	Jannie Visser
Kindermoment	Sanne Gerritsen
Eerste Collecte	Diaconie (noodhulp Oekraïne) Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag 13 mrt	Johannes 12:20-36	Donderslag bij heldere hemel
Maandag 14 mrt	Johannes 12:37-50	De dienaar van de HEER
Dinsdag 15 mrt	Johannes 13:1-15	Het voorbeeld van Jezus
Woensdag 16 mrt	Johannes 13:16-30	De afgezant van God
Donderdag 17 mrt	Psalm 103	Prijs de HEER
vrijdag 18 mrt	2 Korintiërs 1:1-11	Delen in lijden, én in troost
zaterdag 19 mrt	2 Korintiërs 1:12-22	Ja is ja

Voorbede

1. Zie om naar de mensen die getroffen zijn door het vreselijke oorlogsgeweld in Oekraïne. Wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden.
2. Schenk wijsheid aan alle betrokken wereldleiders om in deze oorlogscrisis de vrede te zoeken en te vinden.
3. Geef onze kinderen de gave van vrede, vrede die deze wereld zo hard nodig heeft.
4. Wij bidden om inzicht en verantwoordelijkheid voor Uw schepping. Help ons goed te zorgen voor natuur en landschap.
5. Wij vragen Uw zegen voor een goed gewas in het komend seizoen. Help allen die een taak hebben bij het zaaien en oogsten.
6. Wees met de ernstig zieken. Blijf bij hen Heer, als hun avond nabij is.
7. Laat Uw licht en Uw liefde schijnen op hen die verdriet hebben om het gemis van een geliefde.

Aagtje Commandeur van Riel

Overdenking: Psalm 46: "Een vaste burcht is onze God."

Broeders en zusters, de winter is bijna voorbij en we staan op de drempel van de lente. Het nieuwe (seizoens)leven staat op het punt zich te openbaren, knoppen van planten staan op springen, de vogels bouwen hun nesten en de natuur gaat zijn gang als altijd. De wonderen van God's schepping tonen zich weer in al hun schoonheid. Geweldig dat we dit weer mogen meemaken en in deze prachtige wereld mogen vertoeven.

Maar zien we dit momenteel wel bewust? Maken we dit wel zo mee? 2 covid-19 jaren zijn achter de rug, met alle narigheid van dien en we zijn er ook nog lang niet van af. Gelukkig mogen we ons weer wat vrijer bewegen en is het dagelijks leven (en de kerkgang) weer 'normaal' mogelijk. Maar verheugt ons dit momenteel? Er is oorlog uitgebroken aan de rand van Europa en deze verschrikking beheerst nu ons dagelijks leven. Alle media en gesprekken op straat en in de gezinnen bepalen ons bij deze oorlog. Vluchtelingenstromen zijn op gang gekomen, ook naar Nederland, en zo ervaren we, naast de prijsverhogingen, deze oorlog in onze omgeving. Staat de 3^e wereldoorlog aan onze deuren te kloppen? Poetin dreigt al met inzet van kernwapens en vele burgers bekruipt stralingsangst en ze hamsteren jodumpillen tegen de effecten van straling. Daarnaast wordt door instanties dringend geadviseerd 'de kachel' minder te gebruiken en de thermostaat lager te zetten, want anders kan je door de hoge energieprijzen wel eens in de problemen komen financieel. Eten en drinken wordt fors duurder en de inflatie (geldontwaarding) slaat toe.

Wat nu?

In de Bijbel worden we opmerkzaam gemaakt op alles wat we in ons leven zullen tegenkomen. De Prediker geeft aan: Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; een tijd om te beminnen, een tijd om te haten; een tijd van oorlog en een tijd van vrede. (*Pred. 3:1,8,9 Alles heeft zijn tijd*) We ontkomen er niet aan, mensen brengen elkaar leed toe en dat zal ieder mens overkomen, op welke wijze dan ook. Ontlopen van leed kan niet, het zal ons, links of rechts, inhalen en confronteren. We zullen er mee moeten leren leven en de liefde van God zal ons er doorheen helpen.

Onze huidige generaties, in Nederland geboren, hebben (gelukkig) nooit oorlog hoeven meemaken en de dreigende situatie aan de Europese oostgrens brengt menigeen in verwarring en geeft onrust. Wat staat ons te gebeuren? Moeten we ons op het ergste voorbereiden en hoe dan? Kunnen we alle informatie die via de media tot ons komt wel geloven of...? Is dit het einde van de wereld? De Here Jezus houdt ons voor: Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe en weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. (*Matt. 24:6-8 Rede over de laatste dingen*) En de Here Jezus biedt ook een uitweg uit alle ellende. Hij zegt ons dat wie in het geloof volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

En dan komen we terug bij psalm 46 waarin ons wordt voorgehouden dat onze God ons een toevlucht is en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Wat er ook vermag te gebeuren, God is ons een burcht, waarin we mogen schuilen. Deze burcht zal niet wankelen en is onneembaar voor onze vijanden. Onze God doet uiteindelijk de oorlogen ophouden tot het einde der aarde, verbreekt en verbrandt het oorlogstuig. Hij zegt de aanvallers: Laat af en weet dat Ik God ben! Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. Deze Here der heerscharen is met ons, een vaste burcht is onze God, voor allen die Hem zoeken. Een betere 'schuilkelder' is er niet. En we passen er met zijn allen in. Geef het door en komt allen!

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 2 t/m 8 maart 2022 ontvangen:

- Collecte 27 februari 2022 Onderhoudsfonds (**Stormschade**) nagekomen: € 125,00
- Collecte 27 februari 2022 voor de kerk nagekomen: € 25,00
- Collecte 6 maart 2022: € 201,55
(waarvan € 132,55 in de kerk en € 69,00 op rekening)
- Collectes maart 2022: € 50,00
- Gift voor de kerk: € 50,00

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 2 t/m 8 maart 2022 ontvangen:

- Collecte 6 maart 2022 voor World Servants: € 299,00
(waarvan € 219,00 in de kerk en € 80,00 op rekening)
- Giften voor Diaconie: € 150,00

Nagekomen op rekening voor “herstel stormschade dak Patmoskerk”: € 3.750,00

ZENDING

In de periode 2 t/m 8 maart 2022 is voor de Zending binnengekomen: € 25,00

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Collecte NOODHULP Oekraïne

Donderdag 24 februari werden we opgeschrikt door het bericht: 'Het is oorlog in Oekraïne!' Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vindt er op zo'n grote schaal een invasie plaats in een Europees land. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen in Oekraïne.

Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Sindsdien is de situatie verder geëscaleerd. Steden zijn gebombardeerd met vele doden en gewonden tot gevolg. Honderdduizenden Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid in de buurlanden. Vooral

vrouwen en kinderen, want mannen blijven achter om te vechten.

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.

Zondag collecteert de diaconie voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplek en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. Onze broeders en zusters in Oekraïne rekenen op u! Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!



Namens de diaconie,
Eef Visser

Orde van dienst Grote Kerk Marken, 13 maart 2022
2^e zondag van de 40 dagentijd

Intochtslied: Psalm 103c: 1 en 2

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Leefregel uit Jacobus 1: 14 - 22

Lied: Psalm 103c: 3

Gebed om de opening van het Woord

Moment voor de kinderen

Schriftlezing: Jesaja 58: 1 - 10

Zingen: Lied 562

Lezing N.T: Marcus 2: 18 - 22

Zingen: Lied 536

Verkondiging

Zingen: Lied 756

Kinderen komen terug

Doel van de collectes van deze dienst

Toelichting door de diaken van dienst

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 106: 1 en 2

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Vanuit de pastorie

Weer aan de slag

We hebben een enerverende week achter de rug waarin na lange tijd het virus ook ons bereikte. Het zorgde voor veel onrust omdat de testresultaten niet overeenkwamen met de werkelijkheid van mijn klachten. Gelukkig kwam er halverwege de week positief nieuws en bleven de verschijnselen mild. Inmiddels zijn we allebei gezond en wel weer aan de slag.

Cursusavond Leren geloven vandaag?

Vandaag, donderdag 10 maart staat een nieuwe cursusavond gepland. We beginnen om 20.00 uur in het Gebouw Hoogh. Alle cursisten zijn weer welkom.

Herinnering - primaire nascholing

Maandag en dinsdag ben ik op het seminarium Nieuw Hydepark in Doorn voor de nascholing. Voor pastoraat in een crisissituatie kunt u contact opnemen met onze scriba Agnes Kes via 06-83172019. Kees Kersbergen is eventueel beschikbaar.

Rectificatie

De meditatie die Ria Kaars vorige week voor ons kerkblad schreef riep bij sommige mensen vragen op omdat één zin verkeerd gelezen zou kunnen worden, namelijk: "Onze kerkelijk werker ging met spoed naar zijn eigen gemeente vanwege grensoverschrijdend gedrag". Gelukkig weet iedereen dat Kees Kersbergen naar Veenendaal vertrok om in de Hervormde wijkgemeente Oude Kerk dienstwerk te verrichten omdat iemand in die gemeente zich grensoverschrijdend had gedagen. Hier hoeft bij niemand misverstand over te bestaan. Het vervelende is dat met één zo'n wat onhandig geformuleerde zin de hele strekking van de mediatie aan ons voorbijgaat. Laat dat alstublieft niet gebeuren.

Ten slotte

In de komende weken ga ik niet op Marken voor en dat vind ik wel jammer. Zeker nu we in de veertigdagentijd leven. Helaas is dat in de loop der tijd zo gegroeid. Het komt door de primaire nascholing en door de besmetting van afgelopen week. We genieten daardoor wel van een agenda die ruimte biedt aan een rustiger levenstempo en dat is ook wel eens prettig. We ronden af met iedereen hartelijk te groeten namens de drie van de pastorie.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

NBG-thema voor de veertigdagentijd (vanaf 2 maart)

Pasen: 'Feest van bevrijding'

Veel mensen – Bijbellezers, ouders, kinderwerkers, voorgangers - beleven de veertigdagentijd als een periode van bezinning. Ze leven toe naar Pasen. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) reikt daarvoor inspiratie aan via een dagboekje, kindermateriaal en webinars. Het thema is: 'Feest van Bevrijding'.

'Vrijheid wordt in onze maatschappij hoog gewaardeerd', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'We merken dat in deze tijd. Hoewel we in een vrij land leven met een uitstekende gezondheidszorg, ervaren veel mensen de coronamaatregelen als vrijheidsbeperking. Ook de Bijbel heeft het over vrijheid. Soms heel praktisch en menselijk – bijvoorbeeld bevrijding van het volk Israël. Vaak ook gaat het over vrijheid die je kunt ervaren als je met God leeft. Die vrijheid staat tegenover dat wat jou in je leven beperkt. Met Pasen vieren we dat God in Jezus bevrijding heeft gebracht door de dood heen. We hopen dat ons themamateriaal mensen helpt om na te denken over vrijheid en over wat het paasverhaal in hun leven betekent.'

Twee paasverhalen

Op de achtergrond van het verhaal over Jezus' dood en opstanding speelt het eerste paasverhaal een grote rol: de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. In het dagboek, het kindermateriaal en de webinars gaat het NBG in op het verband tussen de twee paasverhalen: van bevrijding uit slavernij naar bevrijding van angst en dood; van de intocht in het beloofde land naar de uitnodiging om te leven als burgers van Gods koninkrijk.

Bijbels dagboek 'Samen op weg naar Pasen'

Voor volwassenen is er een gratis dagboekje om 40 dagen bewust toe te leven naar Pasen. Elke dag is er een Bijbeltekst, een korte overdenking en een vraag die je aan het denken zet.

'Beloofd land in zicht'

Voor gezinnen met kinderen is er het gratis boekje 'Beloofd land in zicht', behorend bij de kinderdienstmethode *Bijbel Basics*. Het boekje brengt de reis van de Israëlieten naar het beloofde land en het paasverhaal over Jezus in beeld met levendige verhalen, verrassende opdrachten en een kijktafel.

Bron: Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur

BAZAR PROTESTANTS MARKEN

Vrijdag 8 & zaterdag 9 april 2022 in de Patmoskerk



Donderdag 7 april: inleveren spullen voor de rommelmarkt in de Patmoskerk tussen 19.00 – 20.30 uur

Vrijdag 8 april: Rommelmarkt tussen 14.00 – 22.00 uur

Zaterdagochtend 9 april: Rommelmarkt tussen 09.00 – 12.00

Zaterdagmiddag 9 april: Kienen vanaf 14.30 uur en het rad van Fortuin

Tijdens deze 2 dagen zal er ook een **enveloppenstand** zijn. Maar ook een **terrasje** waar je drinken en eten kan kopen.

Loten verkoop

Dit jaar zullen er geen standen zijn waar loten gekocht kunnen worden. De prijzen zijn er wel, maar de verkoop van de loten gaat anders:

De loten kosten € 1,00 per stuk en de verkoop gaat via onderstaande commissieleden, dit kan door middel van een belletje of whatsapp, tevens is het mogelijk om op onderstaand rekeningnummer geld over te maken. Vermeld duidelijk je naam en adres op de overschrijving, de loten worden dan thuisgebracht. De rekening waar geld naar overgemaakt kan worden is: **NL19 RBRB 0827 3697 27** ten name van Protestantse Gemeente Marken. Daarnaast komen we natuurlijk ook nog langs de deur de loten verkopen!

1^e prijs 300 euro

2^e prijs Gasbarbecue van Jamie Oliver

3^e prijs Hogedruk reiniger

En nog vele andere prijzen zoals een air fryer, bladblazer, ladder, vogelhuis, speelgoed etc....

De verloting van deze loten zal gebeuren tijdens het kienen op zaterdagmiddag 9 april.

Voor deze dagen zijn wij nog op zoek naar taarten of cake bakkers. Als u iets wilt bakken neem dan contact op met de commissie. Ook kunnen er altijd nog prijzen/ en of geld gesponsord worden natuurlijk.

Commissieleden:

• Jaap Boes	Havenbuurt 27	☎ 0299-601535
• Trijntje Boes	Noorderwerfstraat 12	☎ 06-2343 4009
• Charlotte Schipper	Meester Visserstraat 4	☎ 0299-602020
• Pietertje Visser	Buurterstraat 14	☎ 0299-601894
• Geertje Schouten	De Pieterlanden 7	☎ 06-2929 1572
• Adrie Visser	IJsselmeerweg 3	☎ 06-2892 9232
• Freek Visser	IJsselmeerweg 3	☎ 06-5349 8152
• Alice Bogaart	Buurterstraat 7	☎ 0299-601360



KIENEN

Vrijdagavond 18 maart

om 20.00 uur

in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1,

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.

BAZAR KIENEN

Zaterdagmiddag 9 april Kienen in de Patmoskerk.

Aanvang 14.30

**Tijdens deze kienmiddag wordt ook het Rad van Fortuin
gedraaid.**

