

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 12

verschijnt wekelijks

Zaterdag 26 maart 2022

Kerkdienst Zondag 27 maart 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

4^e van de 40 dagen tijd

Jeugddienst

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Muziek	Leerlingenorkest Juliana
Kosters	Hein Zeeman, Jan Blijleven en Jan Piet van Altena
Kindermoment	Ryan Schipper
Eerste Collecte	Ronolion Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Koos Zwiers telefoon 0299601751

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	27 mrt	2 Korintiërs 5:17-6:10	Het nieuwe is gekomen
maandag	28 mrt	2 Korintiërs 6:11-7:4	Heilig jezelf
dinsdag	29 mrt	2 Korintiërs 7:5-16	Oprecht verdriet
woensdag	30 mrt	Johannes 13:31-38	Heb elkaar lief
donderdag	31 mrt	Johannes 14:1-14	Vader en Zoon
vrijdag	1 apr	Johannes 14:15-31	...en Geest
zaterdag	2 apr	Johannes 15:1-17	Blijvende vrucht

Voorbede

1. Geef Geloof, Hoop en Liefde aan alle vluchtelingen uit Oekraïne. Laat ons bidden en helpen.
2. Geef kracht aan het verzet van Oekraïne dat zo standvastig en vastberaden hun land verdedigt.
3. Zegen het werk van Ronoylion en steun de mensen om de ontwikkelingsprojecten te begeleiden en uit te voeren.
4. Geef dat wij de jeugd enthousiast kunnen maken om christen te zijn. Zegen alle jeugdleiders die hen begeleiden.
5. Zegen de organist en muzikanten in de kerk. Laat ons ervaren dat muziek verbindt, troost en bemoediging geeft.
6. Voor de zieken die geen hoop meer op genezing hebben. Omring hen met Uw nabijheid, zorg en liefde.
7. Dank U dat wij op weg naar Pasen de hoop mogen doorgeven. Hoop op een nieuw begin, hoop op verzoening, hoop op nieuw leven.

Aagtje Commandeur van Riel

Geloven

Geloven doe je niet alleen op zondag, maar, als het goed is, alle zeven dagen van de week. Wanneer geloven blijft bij een dienst bijwonen, een preek beluisteren op zondag, is dat niet voldoende. Omgekeerd is geloven ook niet alleen een zaak van door de week.

Zoals veel mensen tegenwoordig zeggen:

ik heb de kerk niet nodig om te geloven; geloven kan je best op eigen houtje.

Wie dat zegt heeft geen oog voor de waarde van de ontmoeting met God, die nu eenmaal plaatsvindt op zijn dag, in zijn huis, en wat het belangrijkste is, door zijn Woord.

Tegelijk zit 'm daar voor ons ook de moeilijkheid.

Wat op zondag zo gemakkelijk, zo vanzelfsprekend lijkt,

is op maandag vaak zo moeilijk in praktijk te brengen.

Wanneer mensen daar over spreken, geven ze vaak de tijdgeest er de schuld van.

Met alles wat er vandaag de dag op ons afkomt, zou het veel moeilijker zijn om te geloven.

In onze maatschappij zouden er veel dingen zijn die ons afleiden van bezig zijn met ons

geloof: de eisen die aan ons gesteld worden op ons werk, in ons gezin, door leeftijdsgenoten.

Er zijn zoveel verzoeken.

Maar moeten wij ons dan terugtrekken uit de wereld, omdat dan alleen ons geloof stand kan

houden? Of moeten wij de positie van de kerk gaan zien als een kerk in de verstrooiing.

Niet de ontkerkelijking gaan zien als een bedreiging van ons voortbestaan, maar als een

uitdaging gaan beleven: om in onze tijd te laten zien wat geloven voor ons betekent,

en ook voor anderen kan betekenen.

Maar als ons geloof oppervlakkig blijft, buitenkant blijft, zullen we nooit tot daden komen.

Dan zullen leer en leven nooit overeen gaan komen. Dan misleiden wij onszelf.

Nemen wij daarentegen de Bijbel serieus dan groeit het inzicht dat we hulp nodig hebben,

vergeving, vernieuwing, perspectief

Dan wordt de Bijbel niet alleen een boek van inzicht, maar ook een boek van uitzicht:

een doorkijk op wie God is en wat Hij aan ons leven doet!

Jezus Christus heeft in heel zijn leven, in woord en daad laten zien, dat het mogelijk is om

trouw te zijn aan de Vader en aan de mensen.

Door Hem hoeven wij het leven niet meer als een last te ervaren, maar mogen wij het beleven

als een lust, als een uitdaging!

Hij schenkt ons de kracht, om daadwerkelijk te geloven:

met hoofd en hart, met mond en handen!

Pieter C. Springer

Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn Woord.

Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort.

Gods Woord is ons een Licht, en elk die in vertrouwen

daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen

des Heren aangezicht.

Lied 313 : 1

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 16 t/m 22 maart 2022 ontvangen:

- Collecte 27 februari 2022 inz. Stormschade Patmoskerk: € 50,00
- Collecte 27 februari 2022 inz. Kerk: € 50,00
- Collecte 9 maart 2022 inz. Bidstond: € 6,50
- Collecte 13 maart 2022 inz. Kerk: € 7,50
- Collecte 20 maart 2022 inz. Kerk: € 166,20
(waarvan € 134,20 in de kerk en € 32,00 op rekening)
- Collectes maart: € 50,00
- Gift "herstel stormschade": € 20,00

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de Kerk een bedrag van € 500,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 16 t/m 22 maart 2022 ontvangen:

- Collecte 6 maart voor World Servants (*nagekomen op rekening*): € 8,50
- Collecte 13 maart voor KiA noodhulp Oekraïne (*nagekomen op rekening*): € 376,00
- Collecte 20 maart voor KiA - Kinderen in de knel: € 221,20
(waarvan € 198,20 in de kerk en € 23,00 op rekening)

Nagekomen op rekening voor "herstel stormschade dak Patmoskerk": € 100,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

COLLECTE DIACONIE zondag 27 maart

Komende zondag collecteert de diaconie voor stichting Ronoylion.

De opbrengst van de collecte zal gebruikt worden om de slechte levensomstandigheden van boeren in Bukidnon op de Filippijnen te verbeteren. Sinds begin 2017 steunt Ronoylion samen met een Belgische organisatie dit landbouwproject voor 3 dorpen. Dat gebeurt in de Filippijnen in samenwerking met de lokale partner MISPI, de congregatie van de Karmelieten en de United Church of Christ in the Philipines (UCCP).

Door achterstand in hun landbouwontwikkeling zijn de opbrengsten van de dorpen vaak zo slecht dat veel boerengezinnen maar 1 maaltijd per dag hebben. Boeren krijgen in dit project trainingen om hun primitieve landbouwmethodes te verbeteren, waardoor ze betere opbrengsten zullen krijgen. Van eerdere collectes zijn al 2 rijst/maismolens aangeschaft voor 2 dorpen, is een bevoeiingssysteem op de akkers aangelegd en is nu een mudboot

(een soort ploeg waarmee de boeren natte rijstvelden bewerken) aangekocht. De collecte van komende zondag gaat gebruikt worden voor de aanschaf van materialen waarmee de boeren onder leiding van een landbouwdeskundige een eenvoudige, kleine kwekerij voor fruitboompjes en een zaadbank voor groenten gaan opzetten.



Dat gebeurt op de demonstratieboerderij van het dorp, waar de boeren op landbouvveldjes trainingen krijgen om betere landbouwmethoden te gebruiken. Betere landbouwmethoden leiden tot betere opbrengsten en dus meer dan één maaltijd per dag. Door diversiteit in de fruitboompjes die worden gekweekt en in de groentezaden die in de zaadbank worden opgeslagen, worden hun maaltijden ook diverser en voedzamer. En dat is precies wat deze boerengezinnen nodig hebben.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Collecte ZOA

In de week van 28 maart tot en met 2 april zal door collectanten voor vluchtelingenorganisatie ZOA huis-aan-huis worden gecollecteerd. Voor het eerst weer mogelijk sinds de uitbraak van corona. En hoe belangrijk! Inmiddels lopen de schattingen van het aantal vluchtelingen door oorlog en geweld op tot boven de 80 miljoen.

ZOA biedt hulp aan vluchtelingen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Inmiddels is ook een vluchtelingenstroom uit Oekraïne helaas een feit geworden. En vele mensen, die zijn achtergebleven, leven in schuilkelders of kapotgeschoten steden en dorpen. We zien dagelijks de beelden voorbij komen.

De collecte voor de ZOA zal dan ook met name worden bestemd voor noodhulp aan vluchtelingen uit dit crisisgebied. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater, dekens, hygiëneartikelen en onderdak.

Samen kunnen we er voor deze mensen zijn. Help je mee met een bijdrage?

Hartelijk dank alvast,
Namens ZOA: Jacob Teerhuis

Jeugdienst zondag 27 maart 2022

De 4^e zondag, *Laetare*, van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Vorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Lied 218 'Dank U voor deze nieuwe morgen' couplet 1 t/m 5 (onder begeleiding van leerlingenorkest).

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Muziek: 'Aladdin' van Alan Menken gearrangeerd door Ivo Kouwenhoven

Zingend geloven: Lied 344 'Ik geloof dat God mijn Vader' couplet 1 t/m 3 uit de bundel Hemelhoog.

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

Moment voor de kinderen (project 40 dagen Bijbel Basics NBG).

Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse gemeente Marken

Orgel

Dirk Kes

De bijbel

Lezing uit: Matteüs 25,14-30 uit BGT (14-18 Sofie Kaars; 19-23 Lisa de Groot; 24-30 Sanne Gerritsen).

Lied 912 'Neem mijn leven, laat het, Heer' couplet 1 t/m 6.

Verkondiging: 'Heaven's Got Talent'

Lied 886 'Abba Vader' couplet 1 en 2.

LeerlingenOrkest Juliana

onder leiding van Sascha

Ewouds

Bidden en delen

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzameling van de gaven, ondertussen luisteren we naar 'Free World Fantasy' van Jacob de Haan uitgevoerd door het leerlingenorkest.

Dankzegging, voorbede en gezongen Onze Vader (Lied 466 uit de ELB).

Opdracht en zegen

Slotlied: Lied 488 'De kracht van Uw liefde' uit Opwekking (onder begeleiding van leerlingenorkest).

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Jeugddienst 'Heaven's Got Talent'

Aanstaande zondag 27 maart is het zover: We gaan dan op zoek naar talent! Het thema voor de jeugddienst is 'Heaven's Got Talent'. In deze speciale kerkdienst lezen we over talenten die worden uitgedeeld. Je geeft niet zomaar een deel van je vermogen bij anderen in beheer. Dan moet je er wel zeker van zijn dat je talenten bij die ander in goede handen zijn. De vraag is natuurlijk of de (onze?) talenten bij ons in goede handen zijn. In elk geval geeft de Here God ons veel vertrouwen.

We beginnen zondag om 10.00 uur en het Leerlingenorkest Juliana is te gast. Tegelijk zal het zondag ook een beetje anders zijn dan anders omdat we niet in de Patmoskerk terecht kunnen. De jeugddienst wordt gehouden in de Grote Kerk. Iedereen welkom.

Vorbereiding programma vespers Stille Week

We zijn inmiddels bijna halverwege de veertigdagentijd aanbeland. Zondag is het zondag *Laetare*. Deze Latijnse benaming komt van het openingsvers van die zondag en betekent 'verheug je'. Halverwege de vasten breekt al even het licht van Pasen door zodat we onderweg de moed niet verliezen.

Over ruim twee weken, na Palmpasen, breekt laatste week van de veertigdagentijd aan. Die week heet de Stille Week. We willen dan weer elke avond bij elkaar komen voor een avondgebed in de Grote Kerk. De liturgiecommissie heeft inmiddels een mooi programma samengesteld met prachtige lezingen uit het Lukasevangelie. Parallel daaraan lezen we uit het Oude Testament (het eerste deel van onze bijbel) over de bevrijding van Israël uit de slavernij in Egypte uit het boek Exodus en een aantal strofen uit Psalm 78. Een gedetailleerd programma van de vespers volgt later.

Opening Marker Museum

Het is weer voorjaar en dat betekent dat ook het toerisme weer op gang komt. Tijd om de deuren van ons Marker Museum te openen. Aanstaande zaterdag 26 maart gaat dat dan ook gebeuren, in de Grote Kerk, om 15.00 uur. Het thema van de tentoonstelling is 'Alledaags leven'. Iedereen is straks weer welkom om het juweeltje van een museum te bezoeken. Reden om als Markers trots op te zijn.

Ten slotte

De oorlog in Europa houdt ons bezig. Gelukkig is Europa tot nu toe eensgezind en we hopen dat dat zo blijft. Intussen bidden we dat alle inspanningen om Oekraïne te helpen niet tevergeefs zijn. Bidden voor vrede is en blijft geen overbodige luxe. De wereld is ondanks alle vooruitgang er nog niet veel beter op geworden. We ronden af en dat doen we met iedereen hartelijk te groeten.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

De Bijbel verjaagt mijn demonen door Kolet Janssen

'Wat heeft de NBV21 je te zeggen voor je leven en werk?' Kolet Janssen was een van de Vlamingen die in oktober de NBV21 kregen aangeboden. Zij vergelijkt deze Bijbelvertaling met de kruimels uit een bijzondere ontmoeting van Jezus. Want kruimels smaken net zo lekker als brood.

Ontzag en afgunst Nu ik dit schrijf, bekruipt me even een gevoel van lang geleden. Als zestienjarige ging ik de protestantse dominee in mijn thuisstad interviewen voor het schoolkrantje. Voor mij ging een wereld open. Ik merkte hoeveel meer de Bijbel bij hem en zijn huisgenoten in de vingers en in het hart zat. Wij katholieken bor-duurden voort op de bekende verhalen, terwijl zij verzen uit verschillende boeken met elkaar vergeleken. Zij discussieerden over vertalingen en legden uitspraken naast elkaar, die ik nooit zou gevonden hebben. Het vervulde me met diep ontzag en een gezonde portie afgunst.

Pragmatisme Meer dan een half leven later, na een studie theologie en Hebreeuws, weet ik steeds beter hoeveel er allemaal nog te weten valt. Mijn ontzag is gebleven, maar mijn afgunst heeft plaatsgemaakt voor pragmatisme. Ik ben tenslotte een katholiek ;-)

In de loop van de jaren dat ik godsdienstles gaf, bezig was met kinderwoorddiensten en voor een breed publiek schreef over en rond de Bijbel, werd ik steeds dankbaarder voor goede vertalingen. Een vertaling die de oorspronkelijke tekst en inspiratie doet oplichten, en tegelijk mensen van nu raakt in hun diepste wezen. Daar gaat veel studiewerk aan vooraf en ik heb daar het diepste respect voor.

Mosterdzaadjes en broodkruimels Bij de reeks 'Mosterdzaadjes' die ik sinds enige tijd verzorg bij Kerknet.be, maak ik dankbaar gebruik van de NBV21. De bekende teksten van de katholieke zondagsvieringen klinken er vaak frisser door en helpen me om de verhalen toegankelijk te maken voor kinderen. Roel Ottow levert er telkens een prachtige illustratie bij. Groepen kinderen in kerk of school of gewoon thuis maken er graag gebruik van. Misschien mag ik mijn waardering voor de NBV21 illustreren met het mooie verhaal van de Syro-Fenicische vrouw. Zij weet Jezus over te halen haar dochter te genezen, hoewel Hij tegenstribbelt. Ze doet dat met een rake opmerking over de kruimels en honden. En dan zwicht Jezus. 'Omdat u dit zegt...' antwoordt Jezus, treffend, in de NBV21: <https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MRK.7/Marcus-7>.

Je kunt je helemaal in de Bijbel verdiepen. De teksten lezen in de grondtaal en er zoveel mogelijk studies en commentaren bij halen. Je kunt je informeren over de nieuwste onderzoeksresultaten. Maar dat vraagt veel tijd en energie die je dan niet meer aan iets anders kunt besteden. Of je kunt het doen met de kruimels die de kinderen van de tafel laten vallen. Die smaken net zo lekker als het hele brood. En ze volstaan meestal om op verder te bouwen.

Als ik de NBV21 gebruik in mijn schrijfwerk voor een breed publiek, voel ik me een beetje zoals de honden die blij zijn met de kruimels. De volledige complexiteit van deze mooie vertaling gaat mijn petje beslist te boven. Maar ik geniet telkens opnieuw van de heerlijkheden die van de tafel rollen als ik de bladzijden opensla. De tekst verjaagt mijn demonen en ik kan verder, en met mij iedereen die mijn stukjes leest of ermee aan de slag gaat. Telkens opnieuw de Bijbel laten spreken, elke dag opnieuw, in een taal die ons hart opent voor God en voor elkaar. Het is een geschenk van grote waarde.

Kolet Janssen is een Vlaamse auteur en was lerares godsdienst. Ze studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven.

Mosterdzaadjes: <https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/mosterdzaadjes-kinderen-proeven-thuis-van-bijbelverhalen?microsite=1596>

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur

"Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid"

(Uit lied 426, LvK, vers 1)

Op woensdag 16 maart 2022 is op 82-jarige leeftijd, in Hoorn, vrij onverwachts overleden, onze geliefde broer, zwager en oom,

Klaas Visser

weduwnaar van Lijsbeth Zeeman

We zullen hem missen in onze familie!

We wensen zijn partner en vriendin Marieke, zijn kinderen Cornelis en Barbara, zijn schoondochter Nicole, de kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte toe!

Ali Visser- Pierik
Jannetje Visser- de Groot
Luutje Bakker- Visser
Cees en Jannie Visser

Nichten en neven.

Marken, 21 maart 2022

Hoorn, 16 maart 2022

Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht,
je ziekte kreeg je langzaam in zijn macht.

Je werd moe en steeds meer deuren gingen voor jou dicht,
totdat je plotseling geroepen werd, op reis naar 't eeuwige licht.

Geheel onverwacht is uit ons midden weg genomen
onze avontuurlijke en reislustige zwager en oom

Klaas Visser

Wij wensen Marieke, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Klaas en Wil
Grietje
Anneke
Piet en Geertje
Neven en nichten

BAZAR PROTESTANTS MARKEN

Vrijdag 8 & zaterdag 9 april 2022 in de Patmoskerk



Programma:

Donderdag 7 april: inleveren spullen voor de rommelmarkt in de Patmoskerk tussen 19.00 – 20.30 uur

Vrijdag 8 april: Rommelmarkt tussen 14.00 – 22.00 uur

Zaterdagochtend 9 april: Rommelmarkt tussen 09.00 – 12.00

Zaterdagmiddag 9 april: Kienen vanaf 14.30 uur en het rad van Fortuin

Alle dagen is er een **enveloppenstand** aanwezig en kan er **gesjoeld** worden voor een dagprijs!

De loten voor de verloting zijn deze dagen te koop, maar let op! Ze zijn te koop tot 15.00 uur op zaterdag 9 april

Loten verkoop

Als het goed is zijn wij langs de deur geweest. Indien dat niet het geval is neem dan contact met ons op, dan komen wij langs met loten, of maak geld (1 euro per lot) over naar NL19 RBRB 0827 3697 27 ten name van Protestantse Gemeente Marken o.v.v naam en adres dan komen wij ze langs brengen.

1^e prijs 500 euro (gesponsord door installatiebedrijf Zeemans)
2^e prijs Gasbarbecue van Jamie Oliver
3^e prijs Hogedruk reiniger
en nog vele andere prijzen

ONS TERRAS IS BEIDE DAGEN
 GEOPEND VOOR EEN KOPJE
 KOFFIE MET WAT LEKKERS
 (bijv. Markertaart) OF EEN
 BORREL!!

Coffee



Commissieleden:

• Jaap Boes	Havenbuurt 27	☎ 0299-601535
• Trijntje Boes	Noorderwerfstraat 12	☎ 06-2343 4009
• Charlotte Schipper	Meester Visserstraat 4	☎ 0299-602020
• Pietertje Visser	Buurterstraat 14	☎ 0299-601894
• Geertje Schouten	De Pieterlanden 7	☎ 06-2929 1572
• Adrie Visser	IJsselmeerweg 3	☎ 06-2892 9232
• Freek Visser	IJsselmeerweg 3	☎ 06-5349 8152
• Alice Bogaart	Buurterstraat 7	☎ 0299-601360

Voor deze dagen zijn wij nog op zoek naar taarten of cake bakkers. Als u iets wilt bakken neem dan contact op met de commissie. Ook kunnen er altijd nog prijzen/ en of geld gesponsord worden natuurlijk.

JEHESODIENST

ZONDAG 27 MAART 2022 OM 10:00 UUR

IN DE GROTE KERK

TRILLEMENT HEAVEN'S GOT

Voorganger: Ds. H.Z. Klink

Muzikale begeleiding: Leerlingenorkest Juliana o.l.v. Sascha Ewouds

Organist: Dirk Kes