

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 16

verschijnt wekelijks

Zaterdag 23 april 2022

Kerkdienst Zondag 24 april 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Sluiting Jeugdwerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Sebastian van der Pluijm
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes
Kindernevendienst	Geen
Eerste Collecte	Project Pakistan Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Willy Klink

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	24 apr	Jeremia 30:12-31:1	Weer als vroeger
Maandag	25 apr	Jeremia 31:2-14	Terugkeer
Dinsdag	26 apr	Jeremia 31:15-22	Nieuwe dingen
Woensdag	27 apr	Jeremia 31:23-30	Opbouw
Donderdag	28 apr	Jeremia 31:31-40	Eeuwigdurend verbond
Vrijdag	29 apr	Jeremia 32:1-15	Contract voor de toekomst
Zaterdag	30 apr	Jeremia 32:16-25	Duurzaam?

Voorbede

1. Laat ons de kracht van Uw liefde ervaren, teleurstellingen accepteren, maar nooit de hoop verliezen.
2. Dank U voor de jeugdwerkers dat zij jongeren mochten begeleiden met creativiteit en inspiratie om hen vertrouwd te maken met het geloof.
3. Sterk gezinnen met opgroeiende kinderen. Wil hen helpen op de weg van het geloof, om te leren vertrouwen op U.
4. Wij bidden U om kracht en wijsheid, als geschenk, voor onze jarige koning en zijn gezin. Laat het samen zingen van het Wilhelmus ons met elkaar verbinden.
5. Geef ons troost na het verlies van een dierbare en sterk ons in een leven zonder hen.
6. Laat de kilte in het hart van de Russische machthebber verzachten, zodat er hoop op verzoening mogelijk is.
7. Ontferm U over Oekraïne, het land waar nu zoveel onmenselijk oorlogsgeweld plaatsvindt.

OVERDENKING

And the mother did weep...

Ja, ik weet 't, we hebben Pasen al gevierd en de eieren zijn op maar toch wil ik nog even terug naar het lijdensverhaal omdat ik niet zomaar aan iets, of liever gezegd, iemand voorbij wilde gaan.... We weten van de intocht in Jeruzalem, 't laatste avondmaal, het verraad en de gevangenneming, het verhoor bij Pilatus, de verloochening door Petrus en tenslotte de kruisiging maar waar we eigenlijk weinig of niets over horen is het verdriet van Maria, de moeder van Jezus, die vlakbij het kruis staat.

Heeft u ooit gehoord van het Stabat Mater?

Stabat Mater is een eeuwenoud Latijns kerkelijk gezang, het beschrijft het verdriet van Maria, de moeder van Jezus; het is een zeer indringend en ontroerend stuk!

Ik ga nu niet in op de tekst maar wil wel stilstaan bij dit verdriet van Maria. Ze was daar bij de kruisiging, waarschijnlijk met haar halfzus Maria Klopas en Maria Magdalena en ze staan daar, zo dicht bij het kruis waar haar geliefde zoon hangt, en al is ze niet alleen, ze staat daar zo verloren....een hartverscheurend tafereel!

Wat gaat er door haar heen, misschien denkt ze wel terug aan lang geleden, toen de engel bij haar kwam om haar het Wonder van de Belofte te vertellen, ze had al deze woorden in haar hart bewaard, ja, ze had zelfs een lofzang gezongen, "mijn ziel verheft Gods eer" maar misschien denkt ze nu wel, wat is daarvan terecht gekomen?

Ze heeft altijd al geweten dat haar Zoon bijzonder was, maar dat de mensen Hem gingen haten en nu zelfs willen doden had ze toch nooit gedacht en verwacht; Hij die zieken genas, en zovele wonderen deed en de mensen onderwees in wijsheid, goedheid en liefde...

Hoe heeft het zover kunnen komen, dat ze nu moet toezien dat haar geliefde zoon, haar eerstgeborene, op een gruwelijke manier moet sterven...?

Achteraf heeft ze het wel gevoeld dat haar zoon Jezus steeds meer de weg van Zijn Vader ging, dat begon al toen ze hem als twaalfjarige jongen dagen kwijt waren in Jeruzalem en hij in de tempel ondertussen met de schriftgeleerden in gesprek was...en bij die bruiloft toen de wijn op was en toen Jezus tegen zijn moeder zei: 'Vrouw, wat wilt u van me? Mijn tijd is nog niet gekomen'...dat klonk helemaal niet zo vriendelijk maar ze begreep het wel!

Maar begrijpt ze ook wat er nu gebeuren gaat met haar geliefd kind en vooral waarom?

Ze denkt er niet meer aan dat Jezus uit de dood zou ontwaken zoals Hij heeft gezegd; in haar verdriet ontgaat dit volkomen aan haar, zou ze Hem dan niet geloofd hebben?

Is dit voor ons ook niet zeer herkenbaar? We kunnen zo door verdriet overmand zijn dat we niet verder kijken en alleen maar duisternis zien en niet de glorende morgen van een nieuwe dag met nieuwe hoop en kansen!

Echter, het verdriet van een moeder die haar kind verliest is onpeilbaar diep en niet te troosten!

Denk ook aan alle soldatenmoeders (en niet alleen in Oekraïne) die hun zoon, soms nog heel jong, moeten laten gaan om te vechten in een vaak zinloze strijd en met de onzekerheid moeten leven of hun kind ooit veilig terugkomt...

Maar er is wel een groot verschil want de strijd die Jezus uitvocht voor ons was zeker niet zinloos, Hij streed tegen veel een grotere en duistere macht...en heeft die ook overwonnen!

De bovenstaande tekst is van een lied van Karl Jenkins (eigenlijk de Stabat Mater in een notendop), vertaald: en de moeder weende, je kunt het ook vertalen als: en de moeder hilde, maar 'wenen' gaat dieper, geeft intenser het verdriet weer!

Het is maar één regel maar als je het hoort zingen in herhalingen gaat het door je ziel....

De zin wordt ook in 5 talen gezongen, in het engels, hebreuws, latijns, aramees en grieks, opdat zoveel mogelijk mensen zullen horen en begrijpen wat een verdriet dit moet zijn!

Zolang er oorlogen zijn zullen moeders wenen over hun zonen, die zij verloren door de wereld maar Maria verloor haar Zoon voor de wereld!

Elke moeder gelooft in haar kind maar haar kind ook begrijpen is iets anders, dat zal Maria ook hebben ervaren....

Het verdriet van Maria, de moeder van Jezus nota bene, laat ons ook zien dat, hoe dicht we ook leven bij de Heer, we niet altijd gespaard worden voor leed en onrecht ... en dat zullen we, net als Maria, ook niet altijd begrijpen...

Het gaat mij hier niet om een verering van Maria maar ik denk wel dat we haar wat meer aandacht mogen geven in het lijdensverhaal want zij is toch een te belangrijke schakel geweest als moeder van onze Here Jezus Christus, onze opgestane Heer!

Anneke Commandeur

KERKCOLLECTES

KERK

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 13 t/m 19 april 2022 ontvangen:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| • Collecte 10 april (<i>nagekomen op rekening</i>): | € 1,50 |
| • Collecte 14 april (<i>€ 164,15 in de kerk en € 7,00 op rekening</i>): | € 171,15 |
| • Collecte 15 april (<i>€ 64,00 in de kerk</i>): | € 64,00 |
| • Collecte 17 april (<i>€ 284,20 in de kerk en € 18,00 op rekening</i>): | € 302,20 |
| • Collecte 18 april (<i>€ 113,30 in de kerk en € 9,00 op rekening</i>): | € 122,30 |
| • Collectes april 2022: | € 70,00 |
| • Gift op rekening: | € 50,00 |
| • Ontvangen via de 'Bazarcommissie' en geschonken door ;
'De winnaar van de 1 ^e prijs' (verloting 8 april) het volledige bedrag
ter bestrijding van de kosten voor "Herstel stormschade Patmoskerk": | € 500,00 |

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

De opgave van de collectes voor de Diaconie van afgelopen week wordt volgende week in het Kerkblad geplaatst.

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Collecte voor het project Pakistan op zondag 24 april

Zoals nu wel bij ieder bekend is, betreft dit project de *Green Leaf* school in Toba Tek Singh. Afgelopen dinsdagavond hadden we een gemeente-vergadering met als "hoofdpijndossier" de toekomst van de kerk op Marken. Wie toekomst zegt, zegt jeugd. En wie veilige toekomst zegt, zegt jeugd met scholing. Ons doel met deze collecte is de (christelijke) **jeugd** in Pakistan! Die krijgt door ons de kans op scholing. Het blijft een gevaarlijke onderneming, christenen zijn een vervolgte minderheid in dat islamitische land. Er is altijd die stille dreiging op de achtergrond van de Pakistaanse Taliban maar ook een zomaar onverwachte beschuldiging van blasfemie door een moslim bij een onschuldige ruzie. Op blasfemie staat nog altijd de doodstraf in Pakistan volgens het beruchte 295C wetsartikel. In de kerk kijken we niet weg, maar steunen we onze medechristenen. Onze broeder Faras Mukhtar houdt z'n rug recht met alle risico's van dien, ook voor z'n eigen vrouw en kinderen.

LAAT DEZE COLLECTE BIJDAGEN AAN DE KANSEN OP ONDERWIJS.

Klaas Kes

Vanuit de pastorie

Terugblik op Pasen

Jongsleden zondag was een mooie dag. Voor het eerst vierden we weer Pasen als vanouds. Velen van ons wisten de weg naar de kerk weer te vinden. En we konden weer gebruik maken van de Patmoskerk. Het was een feestelijke kerkdienst waarin we de vreugde van Pasen en het nieuwe leven vierden dat Christus ons geeft. We hebben genoten van het koper, de muziek en de paasliederen. Er waren ook veel jonge mensen in de kerk. De kindernevendienst draaide op volle toeren. In totaal 17 kinderen. Prachtig! Fijn dat jullie er met je ouders en grootouders waren. In mijn spontane actie om iedereen te bedanken voor hun bijdrage aan de kerkdienst en de vespers in de Stille Week heb ik onze diakenen over het hoofd gezien. Aan het vieren van het heilig Avondmaal gaat de nodige voorbereiding vooraf. Een aantal van hen kwam rechtstreeks uit hun werk naar de kerk om daar de Maaltijd op Witte Donderdag klaar te zetten. Bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet!

De gemeenteavond – in gesprek over de toekomst

We kijken terug op een heel goede gemeenteavond. En dan heb ik het niet alleen over de vele mensen die naar de Patmoskerk waren gekomen. Er was een goede sfeer waarin veel mensen de ruimte hebben gevoeld en genomen om mee te denken en hun mening te geven. En dat is precies wat we als werkgroep beleid en als kerkenraad graag wilden zien. Dat nadenken over de toekomst en over de koers voor de komende jaren ook een zaak van de hele gemeente wordt. Wat dat betreft is de toekomst van ons allemaal.

Tegelijk zagen we ook dat de cijfers en de grafieken niet bepaald een rooskleurig beeld scheppen. Het is de hoogste tijd om daar alles aan te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. Toch is de toekomst geen reden om somber te zijn. De situatie is dan misschien wel ernstig maar niet hopeloos. En dat komt omdat we als christelijke gemeente niet alleen zijn. De Here God is de levende die mensen maar wat graag geestelijk tot leven wekt door de heilige Geest. Onder Zijn leiding durven we de toekomst aan want die is immers in de handen van Jezus Christus.

Jeugddienst als afsluiting kerkenwerk

Zondag is er een speciale kerkdienst gericht op jongeren en gezinnen. Vorige week schreef ik er al over. We lezen uit het evangelie volgens Lucas over Jezus relativerende woorden over wat er in de wereld en in ons leven allemaal gebeurt. Laat je er niet teveel door van de wijs brengen. Je zou het Jezus' relativiteitstheorie kunnen noemen. Nou, dat doen we zondag dus ook. Weet je weer welkom. Het gospelduo Iris en Efron levert een bijdrage aan de liturgie en we beginnen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Opbrengst bazar en kienen

In het weekeinde voor Palmzondag was het rond de Patmoskerk een komen en gaan van mensen. Voor het eerst sinds de pandemie kon er weer een bazar worden georganiseerd zoals vanouds. Met als afsluiting een afgeladen kerkzaal vol enthousiast en fanatiek kienende mensen. Niet gek omdat er heel wat te winnen viel met zoveel prijzen!

De opbrengst van de bazar inclusief de rommelmarkten van de afgelopen twee jaar was dan ook formidabel! Ruim € 19.000,00! De kiencommissie heeft dit bedrag nog eens aangevuld tot € 45.000,00 en dat alles voor het herstel van de stormschade aan de Patmoskerk.

We zijn alle vrijwilligers dankbaar voor hun betrokkenheid en inzet in de achterliggende weken. Het is mooi om te zien dat er zoveel mensen bij de bazar en het kienen betrokken zijn en zo hun bijdrage leveren aan het in stand houden van de kerk en onze gemeente. Iedereen hartelijk dank!

Primaire nascholing

Het is weer zover want aanstaande maandag en dinsdag 25 en 26 april ben ik weer op Nieuw Hyde Park in Doorn. Inmiddels is dit de vijfde bijeenkomst van de in totaal zes tweedaagsen, en daarmee is het einde van de nascholing in zicht. Kees Kersbergen is beschikbaar in crisissituaties waarin pastorale zorg nodig is. U kunt dan weer contact opnemen met onze scriba Agnes Kes. Zij is bereikbaar via 06-83172019.

Ten slotte

Iedereen is zo weer op de hoogte van het laatste nieuws in onze christelijke gemeente. We genieten van het stralende lenteweer dat het prille groen tevoorschijn roept. De leibomen zie ik dagelijks groeien in het groen. Even fris en stralend waren de verschillende Markers die met Pasen in het kleurrijke Marker goed gingen. Bedankt voor alle moeite! En hiermee ronden we weer af maar niet zonder iedereen weer hartelijk te groeten.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

BAZAR 8 en 9 april 2022

De verloting is geweest, en de meeste prijzen zijn opgehaald op 2 na.

Barbecue wok **stand 39- nummer 295**

en

Luxe kaarskandelaar **stand 42- nummer 217**

Kijk u loten nog even goed na, indien u een van deze prijzen gewonnen heeft neem dan contact op met de commissie

De prijzen kunnen opgehaald worden t/m 15 mei 2022. Daarna vervallen de prijzen aan de commissie.

Commissieleden:

• Jaap Boes	Havenbuurt 27	☎ 0299-601535
• Trijntje Boes	Noorderwerfstraat 12	☎ 06-2343 4009
• Charlotte Schipper	Meester Visserstraat 4	☎ 0299-602020
• Pietertje Visser	Buurterstraat 14	☎ 0299-601894
• Geertje Schouten	De Pieterlanden 7	☎ 06-2929 1572
• Adrie Visser	IJsselmeerweg 3	☎ 06-2892 9232
• Freek Visser	IJsselmeerweg 3	☎ 06-5349 8152
• Alice Bogaart	Buurterstraat 7	☎ 0299-601360

Slotdienst kerkenwerk zondag 24 april 2022

De 2^e zondag van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst'.

Protestantse Gemeente Marken.



 Protestantse gemeente
Marken

Vorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Psalm 146c vers 1, 4 en 7.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Muziek: 'Onze schuilplaats is God' door Iris en Efron (I+E).

Gezongen leefregels: Lied 594 'Ken je Gods gebod: woorden één tot tien?' uit Weerklank.

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

Lied met de kinderen: 439 'Hoger dan de blauwe luchten' uit de ELB (I+E).

De bijbel

Lezen uit Lucas 12,22-34 uit BGT (22-28 Nanka Schipper; 29-34 Laura Kaars).

Lied 'Al je haren zijn geteld' (I+E).

Preek: 'Jezus' relativiteitstheorie' n.a.v. Lucas 12 vers 32.

Lied 58 'Zoek eerst het koninkrijk van God' uit de ELB in canon (I+E).

Bidden en delen

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzameling van de gaven terwijl we luisteren naar 'Wie ben ik' door I+E.

Dankzegging, voorbede en gezongen Onze Vader (Lied 466 uit de ELB).

Opdracht en zegen

Slotlied: 188 'Ik stel mijn vertrouwen' uit de ELB in canon (I+E).

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Na de kerkdienst luisteren we naar 'Hemelhoog' door Iris en Efron.



appostel



Overschrijven kan ook
de diaconie:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de kerk:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse gemeente Marken

Orgel

Sebastian van der Pluijm

Muziek

Gospelduo Iris en Efron uit

Kampen

Oproep in het kerkblad van vorige week EN op MarkerNieuws heeft een stortvloed aan nieuwe kerkzitters opgeleverd !!

Wat hadden we graag gezien, dat deze kop waar was, maar helaas we hebben nul-komma-nul reacties ontvangen.

Zonder kerkzitters moet de Grote Kerk gesloten blijven, waardoor bezoekers van Marken toch een mooi stukje Marken mislopen.

Daarom hierbij nogmaals een oproep.

Voor de dinsdag en donderdag ochtend hebben we nog geen kerkzitters gevonden.

Als u zo af en toe een ochtend kunt en wilt zitten, bijvoorbeeld één keer per maand, dan is dat zeer welkom. Aanmelden als koppel kan natuurlijk ook.

Loop gerust de Grote Kerk eens binnen om de kerkzitter(s) van dienst te vragen, wat het precies inhoudt. Of blijf een half uurtje gezellig zitten om het met eigen ogen te zien.

Lijkt het u wat om bezoekers te ontvangen,
informatie te verschaffen over de historie van Marken en de plaatselijke Kerk,
een gezellig praatje te maken met bezoekers
EN heeft u zo nu en dan OF iedere week een paar uurtjes tijd?

MELDT U DAN AAN !!

De kerk gaat 's ochtends om 10.00 uur open. Om 13.30 uur wordt de ochtend-zitter / -ploeg afgelost en om 17.00 uur gaat de kerk weer dicht.

U kunt zich aanmelden bij:

J.S. Roos

De Pieterlanden 1

tel.: 06-10908437

e-mail: ledenadministratie@protestantsmarken.nl

College van Kerkrentmeesters

SLOTDIENST JEUGDWERK

ZONDAG 24 APRIL 2022 OM 10:00 UUR IN DE PATMOSKERK



Voorganger: Ds. H.Z. Klink

Muzikale begeleiding: Gospelduo Iris en Efron uit Kampen

Organist: Sebastian van der Pluijm