

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer:17

verschijnt wekelijks

Zaterdag 30 april 2022

Kerkdienst Zondag 1 mei 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. P.A. Pronk
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Nathanja Moenis
Eerste Collecte	Project Waterlandse Diaconieën Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Piet Boes telefoon 0299601927

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	1 mei	Jeremia 32:26-44	Niets is onmogelijk
Maandag	2 mei	Johannes 21:1-14	Goede raad
Dinsdag	3 mei	Johannes 21:15-25	Onbeschreven daden
Woensdag	4 mei	Psalm 55:1-16	Dodenherdenking - Opgejaagd
Donderdag	5 mei	Psalm 55:17-24	Bevrijdingsdag - Vertrouwen
Vrijdag	6 mei	Jeremia 33:1-13	Een keer in het lot van Juda en Israël
Zaterdag	7 mei	Jeremia 33:14-26	Vervulling van de belofte

Voorbede

1. Wij bidden U om vrede, vrede tussen landen en volken, om vrede tussen mensen onderling, om vrede met onszelf, om vrede met U.
2. Wij danken U voor de vrijheid die wij koesteren en de rechtstaat waarin wij leven.
3. Wij bidden U voor al die militairen die zich in onze wereld inzetten voor vredesmissies.
4. Wij bidden U voor vluchtelingen en ontheemden, dat wij onze vrijheid en vrede durven delen.
5. Geef kracht aan de president van Oekraïne voor vrede en gerechtigheid in zijn land en hoop op verzoening.
6. Zegen het werk van Project Waterlandse Diaconieën bij alle hulpverlening in woord en daad.
7. Ontferm U over onze eigen gemeente op Marken en laat ons verbazen over de mooie en fijne dingen in het leven.

Aagtje Commandeur van Rie

LEVEN TUSSEN PASEN EN PINKSTEREN.

Zomaar een dak boven wat hoofden,
 deur die naar stilte openstaat,
 muren van huid, ramen als ogen,
 speuren naar hoop en dageraad,
 huis dat een levend lichaam wordt,
 als wij er binnen gaan,
 om recht voor God te staan.

Woorden van ver vallende sterren,
 vonken verleden hier gezaaid,
 namen voor Hem, dromen, signalen,
 diep uit de wereld aangewaaid,
 monden van aarde horen en zien,
 onthouden, spreken voort,
 Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een brood om te weten,
 dat wij elkaar gegeven zijn,
 wonder van God, mensen in vrede,
 oud en vergeten nieuw geheim,
 breken en delen, zijn wat niet kan,
 doen wat ondenkbaar is,
 dood en verrijzenis.

(Lied 276, Liedboek, Huub Oosterhuis. Melodie: Komt nu met zang van zoete tonen.)

Deze week hoorde ik dit lied en las de tekst nog eens goed.

Een gevoel van vervreemding kwam over me.

De taal van een lied dat aarzelend ons zegt dat de wereld beter kan worden en dat er bevrijding op komst is, staat haaks op de beelden over de oorlog in het oosten, die we elke dag voorgesteld krijgen. Bommen en granaten slaan halve en soms zelfs hele steden kapot.

Mariopoel is zo langzamerhand het symbool van verwoestende agressie en duivels kwaad.

In de kerk aarzelen we soms om grote woorden te gebruiken en dat is begrijpelijk.

We hebben weet van opstanding, maar we zien er nog weinig van.

Thomas zegt niet voor niks als de discipelen bij elkaar zijn: 'Eerst zien en dan geloven'.

We schamen ons bijna als we gewoon doorleven en de vakantie aan het boeken zijn voor de zomer, als we koningsdag vieren, de straten versieren met vlaggetjes en lichtjes.

Wat moeten we met 4 en 5 mei?

'Nooit meer oorlog', hoezo dan?

Leven en geloven komen soms prachtig bij elkaar, als je geniet van de schepping, een nieuwe liefde zich ontwikkelt, mensen voor elkaar zorgen in ziekte en benauwdheid.

Maar wat hebben we te zeggen als het oorlog wordt en er doden en gewonden vallen?

Misschien toch maar aarzelend dit lied zingen.

Je hart openstellen voor het goede.

Hopen op een wonder: 'Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim'.

Leven na Pasen en nog geen weet hebben van Pinksteren.

Geloven en doen wat ondenkbaar lijkt.

Vrede voor jullie allemaal.

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 20 t/m 26 april 2022 ontvangen:

- Collectes Vespers en Pasen (*nagekomen via QR-code op rekening*): € 6,00
- Collecte 24 april (€ 163,50 in de kerk en € 14,00 op rekening): € 177,50
- Collectes april 2022: € 57,50
- Gift op rekening: € 100,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 13 t/m 26 april 2022 ontvangen:

- Collecte 10 april (*nagekomen op rek.*): € 1,50
- Collecte 14 april (€ 147,80 in de kerk en € 6,00 op rekening): € 153,80
- Collecte 15 april (€ 68,00 in de kerk): € 68,00
- Collecte 17 april (€ 321,35 in de kerk en € 105,50 op rekening): € 426,85
- Collecte 18 april (€ 99,30 in de kerk en € 58,00 op rekening): € 157,30
- Collecte 24 april Project Pakistan: € 310,20
(€ 244,20 in de kerk en € 66,00 op rekening):
- Gift op rekening: € 50,00

ZENDING

Per 19 april 2022 is de opbrengst van de zendingskisten: € 854,56

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

HERSTEL STORMSCHADE PATMOSKERK

Op 19 april is van de Kiencommissie ontvangen voor de Kerk, ten behoeve van: 'Herstel stormschade Patmoskerk' het mooie bedrag van € 45.000,00. Zijnde de opbrengst van de Bazar 2022 en de opbrengst van het Kienen.

Hiervoor heel hartelijk dank aan Bazarcommissie en Kiencommissie.

Tot en met 1 april 2022 was binnengekomen voor het 'Herstel stormschade Patmoskerk':

- aan collectes in de kerk € 554,00
- op rekening van de kerk € 895,00
- op rekening van de diaconie € 7.741,00

Met het totaalbedrag van € 54.190,00 kunnen wij een groot deel van de schade financieren.

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank voor al uw gaven.*

Noot: Op 20 april jl. een bericht gehad van de verzekeringsmaatschappij 'Donatus' dat de experts akkoord zijn met onze offertes en dat binnenkort het expertiserapport wordt ontvangen door Donatus. Daarna zal betaling worden bepaald aan de kerk. Vooralsnog een goed bericht van de verz.mij.

Verkoop Pastorie Akkerstraat 16

Tijdens de gemeentevergadering van 19 april jl. is de vraag gesteld wat de opbrengst van de verkoop van de Pastorie aan de Akkerstraat 16 was.

Deze post is in de jaarrekening van 2020 opgenomen en de verkoopprijs is destijds in het kerkblad gecommuniceerd. Door Corona-beperkingen is er geen gemeentevergadering geweest, waardoor de behandeling van de jaarrekening (met deze post) niet kon worden doorgenomen.

Na aftrek van kosten heeft de Protestantse gemeente Marken een bedrag op de rekening bijgeschreven gekregen van € 657.502,85. In de jaarrekening van 2020 is de opbrengst opgenomen in de 'Algemene Reserve' van het 'Eigen Vermogen'.

Namens het College van Kerkrentmeesters, hopen wij u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Geraniums

De geraniumactie van de Diaconie is gelukkig weer een groot succes geworden!

Zoals u weet, wordt de opbrengst grotendeels bestemd voor de projecten in Roemenië en Moldavië, maar voorziet het de projecten nu ook van voedsel voor vluchtelingen. Vluchtelingen uit de Oekraïne die op hun vlucht de plaatsen van de projecten passeren, worden er van voedsel en tijdelijk onderdak voorzien. We zijn daarom als Diaconie heel blij dat we middels de geraniumactie ook een bijdrage kunnen leveren aan deze doelen.

Ondertussen zijn de geraniums aangeleverd door de kweker en op 5 mei worden ze in de ochtend vanaf 10 uur gebracht bij diegenen die gekozen hebben voor "bezorgen".

Voor degenen die aangegeven hebben ze zelf op te halen, is de hal van de Patmoskerk geopend op: 5 mei van 10 tot 11.30 uur,

5 mei van 19 tot 20 uur.

Met vriendelijke groet van de Diaconie

Diaconale Collecte 1 mei

Komende zondag collecteert de diaconie voor het jaarproject van de Waterlandse Diaconieën, genaamd **Oud in Afrika**. Het project is destijds aangedragen door de kerk van Zunderdorp, waar enkele gemeenteleden rechtstreeks contact hebben met de mensen die het project verwezenlijken. De stichting Oud in Afrika zet zich in voor het verbeteren van het welzijn van arme, kwetsbare oude mensen in Kenia en Ethiopië. De meeste van hen wonen nog zelfstandig, maar er zijn er ook die al zo kwetsbaar zijn dat ze bij hun kinderen wonen. Of anderen wonen thuis, maar dragen daar de zorg voor hun kleinkinderen, omdat de ouders overleden zijn. De zorg aan de ouderen bestaat met name uit het verbeteren van hun welzijn door middel van thuiszorg, het verstrekken van hele kleine pensioentjes (€ 3 per maand), oogzorg en hulp aan grootouders die hun kleinkinderen moeten opvoeden.

De oogzorg betreft vooral het verstrekken van brillen en het uitvoeren van staaroperaties.

Deel van de zorg is ook het verstrekken van schoenen aan de armste ouderen in de regio waar "Oud in Afrika" in Ethiopië werkt. Schoenen zijn in dit deel van Ethiopië van levensbelang, omdat de kleverige klei hier op veel plaatsen vol zit met het halfmetaal silicium. En wie daar jarenlang blootvoets op loopt, krijgt podoconosis, een verwaarloosde tropische ziekte die arme mensen hier het leven zuur maakt. Voeten verworden door aantasting met silicium tot misvormde klompen. Door opeenhoping van vocht zwellen de benen op tot olifantspoten. Elke stap voelt als een dolksteek. Lopen wordt langzaam maar zeker onmogelijk voor deze oude mensen. In de gezondheidsposten wassen de zusters van de congregaties podoconosis-patiënten regelmatig met gekookt water en wrijven ze benen en voeten met helende olie in. Zo verzachten ze de pijn en verminderen op den duur enigszins de klachten die met het dragen van schoenen hadden kunnen worden voorkomen.

“Oud in Afrika” werkt ter plekke in Kenia en Ethiopië meestal samen met zusters van katholieke congregaties en/of hulpgroepjes van de lokale kerk.

Uw bijdrage aan dit jaarproject van de Waterlandse Diaconieën wordt van harte aanbevolen!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Liturgie zondag 1 mei 2022

De 3^e zondag van Pasen om 10:00 in de Grote Kerk

Protestantse Gemeente Marken

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok

Intrede

Intochtslied: Psalm 98: 3 en 4 – Zing een nieuw lied voor God de Here

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Lied 657: 1, 3 en 4 – Zolang wij ademhalen

Wetslezing

Lied 706: 1, 2 en 4 – Dans mee met Vader, Zoon en Geest

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

De heilige Schrift

Schriftlezing : 2 Samuel 6: 1-11

Psalm 149: 1 – Halleluja! Laat opgetogen

Schriftlezing : 2 Samuel 6: 12-23

Psalm 149: 2

Verkondiging

Orgelspel

Lied 839 (4 verzen) - Ik danste die morgen toen de schepping begon

Gebeden en gaven

Toelichting op de collecte

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Zending en zegen

Slotlied: Lied 726: 1, 5 en 6 – Hoor, een heilig koor van stemmen

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Lintjesregen op Marken

Verschillende mensen op Marken zijn op de vooravond van koningsdag gedecoreerd. Het was mooi om hen te zien staan op het bordes van het voormalige gemeentehuis van Marken. We feliciteren Jan Schouten, Dirk van Altena en Agnes Kouwenoord met hun koninklijke onderscheiding. Het is een teken van grote waardering voor jullie jarenlange trouwe en vrijwillige inzet voor mens en samenleving.

Graag wil ik in het bijzonder onze kerkrentmeester Egbert Commandeur feliciteren met zijn koninklijke onderscheiding. Al jarenlang orkestreert Egbert de financiële boekhouding van onze christelijke gemeente op hoog niveau, met indrukwekkende nauwgezetheid en trouwe aandacht. Veel van zijn werk gaat achter de schermen schuil en daarom stemt zijn onderscheiding ons dankbaar. Egbert, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan en nog doet.

Bediening van de Doop

Enige tijd geleden hebben Jan Aries Boneveld en Patricia Commandeur aangegeven dat zij graag hun dochter Zoë Janneetje willen laten dopen. Jan Aries en Patricia wonen met hun gezin op Buurt IV nummer 15 en hopen over niet al te lange tijd te verhuizen naar hun nieuwe huis aan de Gouwzeestraat. We zijn dankbaar dat zij hun dochter graag willen laten dopen. De doop van Zoë staat gepland op zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Laatste bijeenkomst Gemeente Groei Groep

We zijn aan het eind van ons boekje over het Johannesevangelie gekomen. Volgende week donderdag 5 mei komen we als Gemeente Groei Groep bij elkaar om het laatste hoofdstuk ervan te bespreken. Het thema is 'Jezus na zijn dood' en dat past mooi binnen de tijd van het kerkelijke jaar waarin we leven. We beginnen weer om 20.00 uur in de bovenzaal van het Gebouw Hoogh. Wees welkom.

Ten slotte

Koningsdag zindert nog na in onze hoofden. Mooi dat we met iedereen ons nationale volkslied, het Wilhelmus, konden zingen en daarna het Marker volkslied. Het raakte mij hoe actueel Willem van Oranje's strijd tegen geweld en overheersing is. Vooral die ene zin over het verdrijven van 'de tirannie die ons hart doorwondt'. Onwillekeurig denken we daarbij aan de tirannie die op dit moment het hart van veel Oekraïners verwondt. Laten we de Here God blijven vragen om duurzame vrede. Naast alle vreugde en feestelijkheid van koningsdag is er ook het verdriet van geliefden dat op deze momenten extra wordt gevoeld. Tegelijk denken we aan hen en aan iedereen die slecht nieuws moesten horen. Vergeet niet voor hen te bidden. We ronden weer af met een hartelijke groet voor iedereen.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

Beste mensen,

**Hartelijk dank voor de kaarten met inhoud en de mooie bloemen
voor ons 60 jaar getrouwd en Marie's verjaardag.**

Marie en Piet

Gemeenteavond van 19 april: een impressie.

Ongeveer 80 mensen gaven gehoor aan de oproep om mee te denken over de toekomst van de Protestantse Gemeente Marken.

Er ontstond een levendig gesprek, dat richtinggevend was en aanzette om verder door te denken.

1 Wat wij met hart en ziel geloven.

Een proeve:

'Wij geloven met hart en ziel in de liefde van God onze Schepper en Vader.

Het leven van Jezus inspireert en bevrijdt ons.

Wij leven en groeien in Zijn liefde en hopen op Gods nieuwe wereld.

Wij zoeken de christelijke gemeenschap in woord en daad en sacrament.

De kerk is er voor alle mensen op Marken en nodigt jou daarom uit om mee te vieren, te leren, te dienen en elkaar te ontmoeten.'

Met deze tekst stuurt de Werkgroep Beleid het proces van nadenken over de toekomst.

2 Waar zijn we goed in: trouwe leden en vrijwilligers, bereidheid om te geven en te delen, diep geworteld gevoel van afhankelijkheid.

Waar gaat het moeilijker: we bereiken te weinig de 0-40 jarigen, deze groep geeft ook niet of nauwelijks aan het instituut kerk, er zijn enkele (vaak ouderen) die heel veel werk verzetten.

We hebben teveel gebouwen voor de activiteiten, die we doen. Dat kost op den duur teveel aan onderhoud en energie.

3 Enkele flarden uit de gesprekken:

a Een fulltime dominee is nodig om de diensten te doen, het pastoraat vraagt veel en deskundige inzet.

b Een goede plaats voor de eredienst met aandacht voor de traditie is van groot belang.

Maar 'Gaaf heen en verkondig' en 'De kerk komt naar je toe' zijn zeker in deze tijd ook van groot belang.

c De taal in de kerk wordt vaak niet meer verstaan door mensen, die in hun dagelijks leven andere taal spreken of niet meer zijn opgegroeid met de taal van de kerk. Het vraagt een vertaalslag om de harten en hoofden van mensen te raken.

c Gevarieerdheid in activiteiten. Liturgische vieringen op zondag maar daarnaast ook andere vieringen. Denk aan: tentdienst bij havenfeesten, de muziekkuitvoering rond kerst, gezinsdiensten, populaire muziek in het Trefpunt.

d Positieve waardering voor digitale aanwezigheid via kerk-tv, facebook e.d.

e We moeten aandacht hebben voor de jeugd op Marken, een eigen plek is dan belangrijk. Voor veel jongeren is geloof nog wel belangrijk, maar ze komen niet meer in de kerk.

f Het is zeker nodig om te komen tot herstructurering en/of afstoting van de gebouwen. Wat heeft de kerk van de toekomst nodig, hoe duurzaam zijn de gebouwen (energie), hoeveel vierkante meters? Wat zijn de onderhoudskosten van de kerkgebouwen voor de komende jaren?

g De kerk werkt nu met het model dat kerkleden een vaste bijdrage geven, waarmee de kosten worden betaald. Het kan ook zo zijn dat er in de toekomst een bijdrage gevraagd wordt voor activiteiten zoals begrafenisdienst, kostendekkende verhuur en verwarming gebouwen voor activiteiten van algemeen belang.

h Zowel verduurzamen als bezuinigen is noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn. De kerk is meer dan 'stenen', het is ook een plaats met een belangrijke liturgische functie.

i Overleg met andere verenigingen over planning van activiteiten is noodzakelijk.

4 Aan de kerkenraad wordt voorgesteld om een gebouwencommissie in te stellen, die op basis van bouwkundig onderzoek en inventarisatie van verwachte behoefte voor noodzakelijke ruimten, voorstellen te doen. Eind 2022 zullen er dan scenario's op tafel liggen.

CeesJan Visser

Voorzitter Werkgroep Beleid

Welkom lieve

Saar

14 april 2022

Een kus van papa, een kus van mama
De dikste kus is van mij, vanaf nu hoor jij erbij

Saar Eliza Rotgans

14 april 2022

Met je kleine lieve handjes

Raak je me aan

Met je kleine lieve oogjes

Zie je mij daar staan

Denken aan jou

Dat vind ik zo fijn

Ik ben echt superblij

Jouw grote zus te zijn



08:49 uur



3416 gram



49 cm

Trotse papa en mama en grote zus Tess

Swarthe Liester 17
1777DT Hippolytushoef

tel: 06 13551141 | lessica@swarthe.nl | 0620283710