

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer:19

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 mei 2022

Kerkdienst Zondag 15 mei 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds.J.H. Visser	Amsterdam
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan piet van Altena	
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen	
Eerste Collecte	Rode Kruis van Israël	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Koos Zwies	telefoon 0610759951

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	15 mei	Jeremia 36:27-32	Dubbel verkondigd
Maandag	16 mei	Psalm 93	Koning
Dinsdag	17 mei	Jeremia 37:1-10	Geen ontkomen aan
Woensdag	18 mei	Jeremia 37:11-21	Vals beschuldigd
Donderdag	19 mei	Jeremia 38:1-13	Halfslachtige koning
Vrijdag	20 mei	Jeremia 38:14-28	Geef je over ...
Zaterdag	21 mei	Psalm 129	Blijf het herhalen

Voorbede

1. Maak ons een instrument van Uw vrede. Laat ons liefde brengen waar haat heerst.
2. Voor onze predikant. Dat hij, in vertrouwen op U, het woord van uw liefde mag verkondigen.
3. Schenk wijsheid aan de kerkenraadsleden. Steun hen in de bijzondere taak die hen gegeven is.
4. Zegen het werk van het Rode Kruis in Israël om veilig hun levensreddende activiteiten uit te kunnen voeren.
5. Voor de mensen die zorgen hebben om hun gezondheid. Geef hen kracht om zorgen en pijn te verzachten.
6. Zegen de kinderen en geef hen wijsheid en liefde voor de wereld waarin zij opgroeien.
7. Zegen de ouderen. Dat wij hun wijsheid en levenservaring als geschenk mogen ontvangen en respecteren.

Aagtje Commandeur van Riel

Des Heeren Wet

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt.

Zo begint psalm 19:1. Als berijmde psalm: “*Het ruime hemelrond vertelt met bijde mond Gods eer en heerlijkheid, de heldre lucht en 't zwerk verkondigen zijn werk, en prijzen zijn beleid*”.

Vers 1 gebruikte ik vroeger op zondagochtend nog wel eens als vrome smoes om niet naar de kerk te gaan. Maar dit voornemen werd dan meteen gesmoord door een felle aanhaling van vers 4 (3 in de nieuwe vertaling) van dezelfde psalm: “*Des Heeren Wet nochtans, verspreid volmaakter glans. Dewijl zij 't hart bekeert. 't is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert ...*”.

Dus niks te ruime-hemel-ronde jij: mooi weer of niet, naar de kerk met je donder.

Je hebt wellicht opgemerkt dat beide berijmde aanhalingen nog uit de oude vertaling zijn, dat komt omdat ik nog uit een tijd stam dat je 's maandag-ochtends op de lagere school een psalmvers moest kunnen opzeggen, psalm 19: 1 en 4 waren daar bij. En ook omdat ik vind dat de berijmde psalmen in de oude vertaling rijker zijn in taalgebruik.

Gods Wet(ten)

We denken dan meteen aan de Tien Geboden uit Exodus 20: “Toen sprak God al deze woorden ...”. Sommige mensen denken dat de hele bijbel Gods Woord is, maar nee de bijbel zelf leert dat anders in de aanhef van Exodus 20. Genesis 1 begint nu eenmaal niet met “Toen sprak God al deze woorden”. Trouwens in welke taal zou dat dan geweest moeten zijn en wie zou het hebben moeten opschrijven. Genesis wordt daarom ook niet letterlijk genomen het is een mythe die overigens in Exodus 20 wel letterlijk wordt aangehaald bij het gebod op de sabbatsheiliging (God ruste op de zevende dag), er waren geen vragen.

Terug naar psalm 19, die is door een-en-dezelfde psalmist (David) geschreven. En je kan die psalm dus niet uit elkaar trekken en dan die stukken tegenover elkaar zetten zoals in mijn intro.

Daarom denk ik dat *het ruime hemelrond* en daarmee de natuur en de natuurwetten allemaal onder Gods Wet vallen. Inmiddels zien wij dat al wat ruimer dan David. De leefregels uit Exodus 20 vallen er onder, maar ook de wetmatigheden in de natuur die gaande weg werden ontdekt, waardoor bijvoorbeeld de productie van geneesmiddelen mogelijk is geworden en ruimteschepen, vliegtuigen, een compas, televisie, computers, hersenonderzoek, kerktelefoon (!) enz. Alle dingen die de mens maakt (en nog zal maken) zijn gebaseerd op wetten die al vanaf “den beginne” in de natuur liggen opgesloten van ver voordat er ook maar van menselijk leven sprake was. Wat wij zo mooi “wonderen van techniek” noemen zijn dus helemaal geen wonderen, maar toepassingen van reeds lang bestaande wetten. Buiten die wetten is er niets mogelijk, en werkt er niets. Je zou het zo kunnen zeggen: **God overtreedt Zijn eigen wetten niet**. Door die wetten kan het helal bestaan inclusief wij zelf. In verband met Gods trouw schrijft Paulus in 2 Tim. 2:13 want Zichzelf verloochenen **kan Hij niet**.

Nadat alle bijbelschrijvers allang overleden zijn is er dus nog veel en veel meer van Gods Wetten ontdekt (en toegepast). Iets buiten de wetten van God (lees natuurwetten) heeft geen bestaan, is een onmogelijkheid. Het gaat niet alleen over “moete-wel” of “magge-niet”, geboden en verboden zoals bij burgerlijke wetgeving of religie, maar het gaat over mogelijk en onmogelijk. Het universum met daarin jij en ik behoren kennelijk tot de mogelijkheden binnen die wetten. Onvoorstelbaar. En we zijn voorbestemd om ze (gedeeltelijk) te mogen ontdekken.

En de wonderen dan, zijn dat dan niet stuk voor stuk **overtredingen** van die wetten? Voorlopig is dat een uitgestelde vraag. Een betere vraag is: Zijn ons alle wetten bekend! Eerlijke bescheiden wetenschappers bv. prof. Robbert Dijkgraaf, schatten dat nog zo'n 95 % **onbekend** is. We moeten het daarom niet zo gauw over “onmogelijk” hebben. De vraag over wonderen blijft daarom voorlopig uitgesteld. Wel krijgt het volgende kinderliedje ineens bredere betekenis:

Op bergen en in dalen, ja overal is God,
 Waar wij ook immer dwalen, of toeven daar is God,
 Waar mijn gedachten zweven, of stijgen daar is God,
 Omlaag en hoog verheven, ja overal is God.

Overall! Nooit geweten dat dit liedje zo'n diepgang met zich draagt.

Klaas Kes

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 4 t/m 10 mei 2022 ontvangen:

- | | |
|--|----------|
| • Collecte 8 mei (€ 162,70 in de kerk en € 25,00 op rekening): | € 187,70 |
| • Collectes mei 2022: | € 10,00 |
| • Giften op rekening: | € 60,00 |

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 4 t/m 10 mei 2022 ontvangen:

- | | |
|--|----------|
| • Collecte 8 mei t.b.v. Diaconie (€ 175,75 in de kerk en € 37,00 op rekening): | € 212,75 |
| • Giften voor de Diaconie op rekening: | € 80,00 |

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

COLLECTE DIACONIE zondag 15 mei

Aanstaande zondag collecteren we voor het Rode Kruis Israel.

Het Rode Kruis Israel (= Magen David Adom (MDA)) is opgericht in 1930 om medische noodhulp aan iedereen in Israël te verlenen. Dit gebeurt heden ten dage door middel van ambulancediensten en de nationale bloedbank. Naast professionals werkt ze met de hulp van tienduizenden vrijwilligers.

Ze levert (acute) hulp en zorg via de ambulances, zorgt voor ambulancestationen, het opleiden van paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligers. Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen.

Waar mogelijk en noodzakelijk wordt samengewerkt met het Rode Kruis en de Rode Halve Maan in de regio.

De vrijwillige en professionele hulpverleners van MDA in Israël staan dag en nacht klaar voor de slachtoffers van ongevallen, aanslagen en andere medische noodsituaties. Ze zijn multi-inzetbaar; ze werken meestal zowel op een reguliere ambulance als op een MICU (Mobiële Intensive Care Unit) en geven daarnaast scholing of werken op de alarmcentrale.

Het Rode Kruis Israel is ook verantwoordelijk voor de Nationale

Bloedbank in Israël. Door het hele land wordt bloed afgenomen, ingezameld en verwerkt. Jaarlijks worden 280.000 bloedeenheden opgehaald door vrijwilligers. Ruim 90% wordt gegeven in speciale bloedbankbussen. De overige 10% wordt in de daartoe ingerichte kamers van MDA Eerste Hulp stations gegeven.

Men maakt gebruik van zowel ambulances als scooters. Ook de scooters zijn uitgerust met materialen voor allerlei acute hulpverlening. De scooters kunnen in het drukke verkeer en in smalle straten snel ter plaatse zijn.

Namens de diaconie,

Eef Visser



Orde van dienst: 15 mei 2022 5^e van Pasen

Intochtslied: Lied 1005:1,2,4 NL tekst Zoekend naar licht
Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Apostolisch vermaan uit Romeinen 12:1-8

Lied: Lied 642:1,2,3,8 Ik zeg het allen

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Genesis 11:1-9

Lied: Psalm 67:1

Schriftlezing : Markus 16:14-20

Lied: Psalm 67:2,3

Verkondiging

Lied: Psalm 146c:1,5,7 Alles wat adem

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Doel van de collectes (*Toelichting door de diaken van dienst*)

Dankgebed en voorbeden

Lied: Lied 416:1,3,4 Ga met God

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Vanuit de pastorie

Marker klederdracht en Pinksteren

Een week voor Pasen schreef ik over de gewoonte van veel Markers om met Pasen in klederdracht naar de kerk te gaan. Van verschillende kanten hoorde ik dat zo'n oproep eigenlijk te kort dag is. Soms moet hier en daar wat vermeld worden, een juiste kap gezocht, of een kledingstuk geleend. Om die reden schrijf ik nu al iets over Pinksteren. Het zou mooi zijn als er dan weer veel mensen in het Marker naar de kerk komen. Niet alleen omdat ik dat zo mooi vind maar omdat jullie klederdracht zo bijzonder is. Van het niveau Unesco werelderfgoed!

De kerkenraadsvergadering van 16 mei

Zoals de ouderling van dienst afgelopen zondag meedeelde, staat er komende maandag 16 mei weer een kerkenraadsvergadering gepland. Er staan een aantal belangrijke punten op de agenda. In het overleg dat de wijkouderlingen, de ouderlingen voor het seniorenpastoraat en ik houden, hebben we in de achterliggende maanden gesproken over de invulling van onze pastorale zorg. Het is de bedoeling dat we dit wat anders gaan doen waarbij de wijkouderlingen ook betrokken worden bij de pastorale zorg in situaties waarin het goed is om er voor mensen te zijn. Op een later moment zal ik daar wat meer over schrijven.

Een ander belangrijk agendapunt is dat we tijd willen besteden aan geestelijke verdieping zodat we niet alleen bezig zijn met vergaderen maar ook werken aan geestelijke verdieping. We gaan dat uitproberen aan de hand van het boekje van dr. Martine C.L. Oldhoff, *'Kijk op de ziel'*. Per vergadering lezen we thuis een hoofdstuk dat we daarna bespreken aan de hand van een of twee gespreksvragen. Het boekje is een uitwerking van de lezing die zij in 2019 hield op de generale synode van de Protestantse Kerk. Martine Oldhoff is sinds ongeveer een jaar dominee in Mijnsheerenland, een mooi dorp in de Hoeksche Waard, onder de rook van Rotterdam. Zij promoveerde vorig jaar op een proefschrift over de ziel.

Ten slotte

Aan de grenzen van Europa wordt hard gevochten voor de vrijheid van mensen om hun leven zo te leiden als zij denken dat goed is. Het houdt mij bezig. Helaas vertroebelt dit conflict onze blik op een manier waardoor we de rijkdom moeilijk kunnen zien die de Here God ook aan het Russische volk heeft gegeven; het besef van eerbied voor God en de rijkdom van geloof en toewijding aan Jezus Christus. Door de huidige gang van zaken dreigt dat allemaal op de achtergrond te raken omdat mensen als Vladimir Poetin ideeën koesteren en keuzes maken die niets met Christus te maken hebben. We hopen dat onze regering er alles aan doet om Oekraïne te steunen zoals bijvoorbeeld de Britten dat doen. In de hoop dat de situatie zich eens ten goede keert. Laten wij ondertussen de Here God blijven vragen om een zegen over alles wat gedaan wordt. We ronden weer af met een hartelijke groet namens ons drieën.

ZOMERZANGAVONDEN

Wat in het vat zit...

Weet u het nog, we hadden twee jaar geleden het plan opgevat om de Zomerzangavonden weer op te starten. Helaas stak het coronavirus daar een stokje voor...

Maar gelukkig kan en mag alles (!) weer!

Dus zijn we weer met goede moed bezig met de voorbereidingen want het is een mooie gewoonte, zomaar op een mooie zomeravond met elkaar te zingen.

Daarom willen we u weer vragen om liederen op te geven...

Want er zijn zoveel mooie liederen om te zingen, zo hebben we allemaal wel een lied dat ons iets zegt, dat ons iets doet, dat ons doet denken aan iets moois of misschien wel iets verdrietigs...

Om daar eens bij stil te staan willen we u vragen om een lied te noemen maar niet zomaar een lied want wellicht heeft u ook een lied op uw hart dat iets speciaals voor u betekent, waar u ontroerd van wordt of juist blij of dankbaar!

En als u zo'n een lied opgeeft zou u daar ook iets over willen zeggen of iets over gezegd willen hebben, waarom juist dit lied en wat het voor u betekent?

Dat kan, het lijkt ons mooi om door deze liederen ook een soort getuigenis te laten horen.

Misschien overvallen we u hiermee maar misschien denkt u ook wel: ja, dat lied betekent veel voor me omdat....

Als u het liever niet zelf wilt vertellen dan kunt u dat ook aangeven, dan wordt het verteld zoals u dat wilt en zonder namen te noemen.

Natuurlijk kunt u ook gewoon een lied noemen zonder speciale reden of verhaal, dat kan altijd!

We willen van de meest gekozen en geliefde liederen een soort Top 10 maken.

Laat het ons weten, u kunt het middels een briefje doorgeven aan:

Trijntje Boes Noorderwerfstraat 12

Anneke Commandeur Buurterstraat 41

Christina Pereboom Buurterstraat 46A

Een mailtje sturen kan ook, naar: pieterenchristina@ziggo.nl

De kerken zijn weer open dus u mag ook, als u dat beter uitkomt, een briefje gooien in de Zendingkisten die in beide kerken staan.

U kunt uw liedkeuze en eventuele verhaal hierbij inleveren tot 30 mei 2022!

De voorlopig geplande Zomerzangavonden zijn woensdag 13 juli en woensdag 10 augustus!

We danken u alvast dank voor uw medewerking en inbreng en wachten af,

Commissie Zomerzangavond



Het komt – vaker dan ons lief is – voor dat het niet lukt om de kerkdienst uit te zenden via KerkTV. De oorzaak kan liggen bij de verbinding via internet of bij de door ons gebruikte apparatuur. Weet dan dat er op zo'n moment hard aan gewerkt wordt om toch een verbinding tot stand te brengen en wordt niet boos op de vrijwilligers die telkens weer voor ons klaar staan om de uitzendingen te verzorgen. Aan hun ligt het niet.

Ook hoeft u op zo'n moment niet naar de kerk te komen om ons erop te wijzen 'dat 'ie het niet doet'. Doorgaans zijn we dan al telefonisch op de hoogte gesteld dat er geen beeld of geen geluid is.

Binnen afzienbare tijd zal er nieuwe apparatuur geplaatst worden in de Grote Kerk. We hopen dat de problemen dan voorbij zijn, maar kunnen geen garantie geven voor wat betreft de verbinding via internet. Dat hebben wij gewoonweg niet in de hand.

Wilt u reageren of heeft u suggesties, neemt u dan contact op met een van de diakenen of de kerkrentmeesters.



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

NBG stelt Bijbels beschikbaar voor Oekraïners

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) heeft de Oekraïense Bijbel digitaal beschikbaar gemaakt via debijbel.nl. Ook voorziet het NBG samen met andere organisaties in de behoefte aan Bijbels onder Oekraïense vluchtelingen in Nederland en België. Via de UBS – het samenwerkingsverband van de Bijbelgenootschappen – steunt het NBG Bijbelverspreiding onder vluchtelingen in Polen, Roemenië, Moldavië en Hongarije.

Het NBG stelt het Nieuwe Testament, het Johannesevangelie, leesplannen en kinderbijbelverhalen in het Oekraïens en Russisch beschikbaar. Voor kinderen worden ook enkele programma's uit de kindernevendienstmethode *Bijbel Basics* in het Oekraïens vertaald. Zo hebben kerken iets in handen als vluchtelingen kerkdiensten bezoeken. De eerste twee vertaalde *Bijbel Basics*-programma's zijn te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics.

Op Bijbelplatform debijbel.nl en in de app *Mijn Bijbel* is de Bijbel in het Oekraïens beschikbaar zodat Bijbelteksten gemakkelijk te gebruiken zijn, tijdens kerkdiensten of in persoonlijk contact met Oekraïners. De verspreiding van de Bijbels en kinderbijbelverhalen gebeurt deels in samenwerking met stichting Gave en stichting Geloofs-inburgering, deels via lokale kerken. Dit materiaal is gratis te bestellen in de [NBG-webshop](#); verzendkosten worden wel berekend.

Nood

De miljoenen vluchtelingen stellen de Bijbelgenootschappen in Polen, Moldavië, Hongarije en Roemenië voor een enorme uitdaging. Er is grote behoefte aan Bijbels in het Oekraïens en Russisch, maar deze Bijbelgenootschappen hebben daarvoor te weinig middelen. Daarom laat de UBS extra Bijbels drukken en verspreiden via deze Bijbelgenootschappen. Zo kan iedere vluchteling die behoefte heeft aan een Bijbel een exemplaar krijgen.

Oekraïens Bijbelgenootschap

Het Oekraïens Bijbelgenootschap (OBG) doet wat in zijn vermogen ligt om landgenoten in nood te helpen. 'De vraag naar Bijbels is enorm. Miljoenen landgenoten zijn op de vlucht en verkeren in wanhoop. We hebben dringend Bijbels nodig', laat een woordvoerder van het OBG weten. Al vanaf het begin van de oorlogsdreiging deelde het OBG Bijbels, Bijbelgedeelten en kinderbijbels uit in onder meer kindertehuizen en aan militairen.

Bezoek aan Boetsja en Borodianka

Vorige week bezocht een team van het OBG de bevrijde, verwoeste steden rondom Kiev, waaronder Boetsja, Hostomel, Irpin en Borodianka. 'Het was hartverscheurend', aldus het OBG. Mensen zitten zonder gas, water en stroom en zijn dankbaar voor elke humanitaire hulp die ze krijgen. Als we vertellen dat we van een kerk zijn, vragen veel mensen uit zichzelf om een Bijbel! Ondanks het feit dat velen van hen nooit een Bijbel hadden, weten ze toch dat dit boek kan helpen.'

Perspectief

Het Oekraïens Bijbelgenootschap is een verbindende schakel tussen de verschillende kerken, vrijwilligersgroepen en hulporganisaties. In het begin van de oorlog telde één ding, aldus het OBG: 'Je zorgt voor je gezin en probeert dat in veiligheid te brengen. Daarna kwam iedereen in actie. Ik bewonder de moed van mijn collega's die in het oosten en zuiden van Oekraïne werken.' De behoefte aan opvang en troost, maar ook aan hoop en perspectief uit de Bijbel is enorm. Dat zal zo blijven ook nadat de oorlog voorbij is.

Want: 'Dan moeten mensen verwerken wat er allemaal gebeurd is.'

Bron Nederlands/Vlaams Bijbelgenootschap, contactpersoon: Anneke Commandeur