

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer:20

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 mei 2022

Kerkdienst Zondag 22 mei 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Doop dienst

10.00 uur	Ds.H.Z. Klink
Organist	Sebastian van der Pluijm
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Kindernevendienst	Gretha Korstman
Eerste Collecte	Nederlands Bijbel Genootschap Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Cees van Altena telefoon 0612720448

Donderdag 26 mei 2022

Hemelvaart

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Sebastian van der Pluijm
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Eerste Collecte	Leger des Heils Bankrekening NL75RBRB0841377847
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken
Kerk Taxi	Pieter de Groot telefoon 0652874829

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	22 mei	Jeremia 39: 1 - 10	De koning vlucht
Maandag	23 mei	Jeremia 39:11-18	Jeremia komt thuis
Dinsdag	24 mei	Jeremia 40:1-6	Bescherming uit onverwachte hoek
Woensdag	25 mei	Jeremia 40:7-16	Waarschuwing
Donderdag	26 mei	Psalm 57	Hemelvaartsdag - Verscholen
Vrijdag	27 mei	Jeremia 41:1-10	Bloedbad
Zaterdag	28 mei	Jeremia 41:11-18	Daders ontkomen

Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien..

Openbaring 1 : 7

Het is bijna weer Hemelvaartsdag. Dan staan we stil bij de apostelen die naar de hemel staarden. Jezus was voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk. Ze zagen hem niet meer. En dan staan er opeens twee mannen in witte gewaden. Zij vertellen dat Jezus op dezelfde wijze zal terugkomen, zoals jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Het gebeurde op de olijfberg dicht bij Jerusalem.

Ach misschien staat u helemaal niet stil bij dit gebeuren. Door de verplichte snipperdag, na Hemelvaartsdag, ligt werkend Nederland stil en trekken we er massaal op uit. Genieten toch!

Dat mag, maar maak regelmatig tijd om de bijbel te lezen. Zodat de moeilijkheden die op ons pad komen je niet overvallen. Juist in deze tijd is Bijbellezen van levensbelang. Onze harten moeten niet verharden. Een derde wereld oorlog lijkt niet tegen te houden. De oorlog die nu gaande is veroorzaakt een wereldwijde hongersnood. Het is belangrijk dat we elkaar helpen en zicht houden op het Koninkrijk van God.

Nog is Jezus niet terug gekomen. Hij hield Paulus staande op weg naar Damascus. Er is werk aan de winkel Paulus. Ik wil dat jij mijn dienaar wordt. Dan zegt Jezus een woord dat vele Christenen als een gebed op hun hart dragen: Open hun ogen, zodat de mensen zich bekeren uit de duisternis naar het licht. Van de macht van Satan naar God.

Jezus heeft Satan overwonnen. Daarom heeft Jezus de macht van God gekregen om die in Hem geloven hun zonden te vergeven. Dan kunnen wij straks vrijmoedig voor Zijn troon staan.

Het Koninkrijk waar Jezus alle heerschappij over krijgt maakt onze wens waar :

nooit meer oorlog

Aan ons de vraag, God nu al de eer te geven die Hem toe komt. Stel je leven onder Zijn heerschappij.

Ria Kaars

Voorbede

1. Voor het doopkindje en de ouders. Dat het kindje in geloof en liefde mag opgroeien en schenk de ouders geduld en wijsheid.
2. Bescherm en zegen de kinderen en de clubleiding die komend weekend op clubkamp gaan.
3. Steun het werk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Zodat iedereen Gods boodschap van liefde voor de wereld kan blijven lezen.
4. Troost allen die in rouw zijn. Dat zij zich geborgen voelen in Uw hand.
5. Voor de zieken die geen hoop op genezing meer hebben. Omring hen met Uw nabijheid, zorg en liefde.
6. Laat ons naar elkaar omzien om elkaars lasten te dragen en in elkaars blijdschap te delen.
7. Laat ons verantwoordelijk zijn voor de kwetsbaarheid van onze planeet, met respect voor Uw schepping.

Aagtje Commandeur van Riel

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 11 t/m 17 mei 2022 ontvangen:

- | | |
|---|----------|
| • Collecte 8 mei (<i>nagekomen via QR-code</i>): | € 1,50 |
| • Collecte 15 mei (€ 206,15 in de kerk en € 4,00 op rekening): | € 210,15 |
| • Collectes mei 2022: | € 25,00 |
| • Gift voor Kerk TV: | € 20,00 |
| • Vreemdelingenbussen Grote Kerk (periode april t/m 15-5-2022): | € 338,38 |

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Opgave volgende week.

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

COLLECTE Nederlands Bijbel Genootschap 22 mei

Komende zondag collecteren we voor het Nederlands Bijbel Genootschap.

In 2021 fuseerden het Vlaams en het Nederlands Bijbelgenootschap tot het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NVBG). Zij werkten al langere tijd samen en sinds de fusie ziet het logo van het NBG er ook iets anders uit.

Doel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dat iedereen de Bijbel moet kunnen lezen in zijn of haar eigen taal. In Nederland en Vlaanderen, maar ook wereldwijd. Samen met leden en donateurs brengt het NVBG de Bijbel dichtbij, al 200 jaar! Dat doen ze door de Bijbel te vertalen en het Boek der boeken zo betaalbaar mogelijk ter beschikbaar te stellen, het begrip van de Bijbel te bevorderen en de relevantie van de Bijbel te laten ervaren. Ze gebruiken daarbij heel veel werkvormen en diverse werkwijzen, zoals u uit de publicaties van Anneke Commandeur regelmatig kunt lezen in dit kerkblad. Anneke is op Marken de coördinator voor het NVBG.

Ook digitaal wordt er heel veel ter beschikking gesteld!

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het NVBG vertaalt vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands

Eerder maakten ze de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel, de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en de Bijbel in Gewone Taal.

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 werd, mede met input van de duizenden reacties van lezers, waartoe het NVBG had opgeroepen, herzien en op 13 oktober 2021 verscheen ze als Nieuwe Bijbelvertaling 2021.

Daarnaast ondersteunt het NVBG bijbelgenootschappen in andere landen bij vertaalprojecten.. "Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal" doet het NVBG in Nederland en Vlaanderen met bijbels, revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar iedereen de complete Nieuwe Bijbelvertaling, Bijbel in Gewone Taal, Groot Nieuws Bijbel, NBG-vertaling 1951, Nije Fryske Bibeloersetting en de Statenvertaling kan lezen.

Wereldwijd zoekt het NVBG uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan ze de handen ineen met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels in de eigen taal te verspreiden. Zo hebt u in de vorige kerkbode nog kunnen lezen hoe ze samenwerken met het Oekraïens Bijbelgenootschap om te kunnen voldoen aan de enorme vraag naar bijbels door vluchtelingen en militairen. Ook kinderbijbels worden daarbij niet vergeten.

De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het NVBG wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen ze met vertalingen, lezingen, blogs, boeken en workshops over de Bijbel. Op debijbel.nl vinden bijbellezers uitleg bij bijbelse begrippen, filmpjes, foto's en tijdlijnen, kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus.

De Bijbel is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Het NVBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? De Bijbel is een boek voor het leven!

**Namens de diaconie,
Eef Visser**

Diaconiecollecte "Leger des Heils" op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag collecteert de diaconie voor het Leger des Heils.

Het Leger is een protestants-christelijke geloofsgemeenschap, die ontstaan is vanuit het methodisme. In Nederland is ze onderdeel van de Raad van Kerken Nederland, het landelijk samenwerkingsverband van 18 christelijke kerken en organisaties. Maar het is een internationale beweging en actief in meer dan 125 landen over de hele wereld. Wat hen samenbindt, is het geloof in Gods liefde voor iedereen en vanuit dat geloof zetten ze zich in voor de ander, omdat iedereen ertoe doet. De Bijbel is hun inspiratie, en Jezus Christus hun voorbeeld. En in die navolging ontplooiën ze heel veel activiteiten.

Zo wordt er wekelijks een bidstond gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is er de mogelijkheid om in groepsverband te bidden voor de meest uiteenlopende onderwerpen.

Er worden Bijbelstudies georganiseerd.

Elke zondagmorgen wordt er een samenkomst gehouden: laagdrempelige bijeenkomsten die voor iedereen en voor alle leeftijden toegankelijk zijn. En daarnaast organiseren ze veel activiteiten voor kinderen, zoals tienergroepen, scouting, zingen met kinderen. Ook voor senioren worden allerlei activiteiten ontplooid.

Omdat muziek mensen tot elkaar brengt en bijdraagt aan een positieve levenshouding wordt er veel muziek gemaakt, zowel met koren als met de bekende koperblazers van het Leger des Heils.

Daarnaast organiseert het Leger des heils veel activiteiten om menselijke nood te lenigen. Denk aan hulp aan mensen bij het in kaart brengen van schulden en het op orde krijgen van hun boekhouding, maaltijdprojecten en inloophuizen voor mensen die eenzaam zijn, de Raad- en Daadbalie, waar vrijwilligers mensen helpen die verdwalen in de ingewikkelde wereld van wet- en regelgeving. Of hulp aan mensen die buiten hun wil, maar door negatieve omstandigheden, op straat zijn beland. Ook zorgen ze voor nachtopvang voor zwervers als het vriest.

Bij al deze activiteiten, waarin zij Gods liefde voor iedereen willen uitdragen en daadwerkelijk laten zien, wil de diaconie hen graag helpen.

**Van harte aanbevolen!
Namens de diaconie,
Eef Visser**

Liturgie zondag 22 mei 2022

De 6^e zondag van Pasen, zondag *Rogate* 'Vraag!' om 10.00 uur in de Patmoskerk met de bediening van de Heilige Doop aan Zoë Janneetje Boneveld in de Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Intrede

Intochtspalm: 105 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 278 'Laat de kind'ren tot Mij komen' couplet 1 (ELB).

Doopformulier:

Onderwijzing en doopgebed.

Belijdenis: afwending en toewending. (Allen gaan staan)

Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 B.

(Iedereen mag gaan zitten m.u.v. de doopouders)

Lied 348 'Heer van uw Kerk' couplet 2 en 3.

(De dopeling wordt binnengebracht, kinderen mogen naar voren)

Geloften, doop en handoplegging.

Ontsteken en overhandigen doopkaars.

Toezingen doopouders met Psalm 134 vers 3 (Lied 363).

(Iedereen mag gaan zitten, en kinderen terug naar hun plaats)

Dankgebed en loflied: Lied 348 couplet 7, 8 en 9.

(Daarna verlaten kinderen en de dopeling de kerk o.l.v. de ouderling van dienst)

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 2,1-10 (lector).

Antwoordpsalm: 23b vers 1 en 2.

Verkondiging: 'Op Naam gebracht' n.a.v. Exodus 2 vers 10.

Lied 792 'Kom, God, en schrijf uw eigen naam' couplet 2 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting de gaven door de diaken van dienst gevolgd door de inzameling.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 704 'Dank, dank nu allen God' couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Liturgie donderdag 26 mei 2022

Hemelvaartstdag om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 47 vers 2 en 3.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 754 'Liefde Gods die elk beminnen' couplet 1, 2 en 3.
Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 2,1-15 (lector).
Antwoordpsalm: 24 vers 5.
Lezing uit de Brieven: Hebreeën 9,24-28 (lector).
Halleluja-lied: 665 'Om Christus' wil zijn wij verblijd' couplet 1, 2 en 3.
Lezing uit het Evangelie: Lucas 24,49-53 (voorganger).
Halleluja-lied: 665 couplet 4 en 5.
Verkondiging
Lied 663 'Al heeft Hij ons verlaten' couplet 1 en 2.
Geloofsbelijdenis.
Lied 825 'De wereld is van Hem vervuld' couplet 1, 3 en 5.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Inzamelen van de gaven.
Dankzegging, voorbede en Gebed des Heren

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 68 vers 6 en 7.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Overschrijven kan ook

de diaconie:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de kerk:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Vanuit de pastorie

Hemelvaartsdag

We leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Tussen deze twee grote feestdagen ligt Hemelvaartsdag. De dag waarop we stilstaan bij de hemelvaart van Jezus. We lezen dan weer uit het evangelie volgens Lucas. Zoals we dat ook deden tijdens de veertigdagentijd en met Pasen. Het treft mij altijd weer hoe de apostelen afscheid moesten nemen van Jezus fysieke aanwezigheid maar daarvoor niet verdrietig werden. Integendeel: met vrede en vreugde in het hart keerden ze terug naar Jeruzalem. En daar ze wachtten ze op de komst van de Heilige Geest. Volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag. Iedereen is weer welkom. We beginnen om 10.00 uur, in de Grote Kerk.

Ingebruikname NBV21

De kerkenraad heeft afgelopen maandag gesproken over het gebruik van de NBV21 in de kerk. In oktober 2021 presenteerde het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de grondig vernieuwde Nieuwe Bijbelvertaling (de NBV) die sinds 2004 in gebruik is. Er zijn heel veel verbeteringen doorgevoerd en daarom kreeg deze nieuwe vertaling een nieuwe naam: de NBV21. Daarmee wordt ook de wens uitgesproken dat deze vertaling de Bijbel van de 21^e eeuw wordt. Wie meer wil weten over de verschillen tussen de NBV uit 2004 en de NBV21 kan daar alles over vinden op de speciale website: www.nbv21.nl. Op deze website staat onder het kopje 'nieuws' een artikel van ds. W. (Wim) de Bruin uit Bleiswijk dat hij onlangs schreef voor het blad Confessioneel Credo. Daarin noemt hij 10 redenen die pleiten voor het invoeren van de NBV21. Met Pinksteren gaan we ook op Marken deze nieuwe bijbelvertaling gebruiken. In de komende weken schaffen we daarvoor nieuwe kanselbijbels en bijbels voor het gebruik op club en kring aan.

Afronding primaire nascholing

Het einde van de primaire nascholing komt eraan. Volgende week maandag en dinsdag (23 en 24 mei) ben ik op het seminarium Nieuw Hydepark in Doorn voor de laatste van de 6 bijeenkomsten. We kijken terug op leerzame en intensieve dagen met veel gesprekken. Voor pastoraat in crisissituaties kunt u terecht bij dominee J.P. (Jan) Ouwehand van de Hervormde gemeente Ipendam-Watergang. Neem daarvoor contact op onze scriba Agnes Kes. Zij is bereikbaar via 06-83172019.

Ten slotte

We kijken uit naar zondag want dan wordt Zoë Janneeltje Boneveld gedoopt! Het belooft een mooie en vreugdevolle kerkdienst te worden in de Patmoskerk. Wees erbij. We ronden af met een hartelijke groet voor iedereen.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

Herinnering aan

Geertje Visser

*overleden op 13 mei 2022 in de leeftijd van 85 jaar
echtgenote van Jan Kaars*

Haar liefde voor reizen begon al vroeg, ze was nog geen twintig, met juffvrouw Klaver op reis naar Engeland. Maar de toon was gezet. In haar leven volgden vele reizen. Van Sint-Petersburg tot Japan, en van Noorwegen tot Suriname. Ze genoot van natuur en cultuur. Voor Geertjes idee bloeide dan het leven op. Daarom was ze ook weg van klassieke muziek. Radio 4 was dagelijkse kost. Het muzikale talent van de kinderen werd gestimuleerd en menig piano versleten.

Reizen, muziek, en de kinderen en kleinkinderen waren haar lust en leven. Ze zorgden ervoor dat van de reis door het leven dankbaar genoten kon worden. Want zo was het leven van Geertje ook te duiden: als een reis. Geen rondreis of een plezierig tochtje maar als een reis met een zeker doel. Haar leven was een pelgrimsreis. Vandaar dat het lied 'Lichtstad met uw paar'len poorten' zo tot haar hart sprak. Zo zag zij zichzelf ook. En zo voelde ze zich bij tijd en wijle: een pelgrim.

En daarom lazen we jongsleden woensdag op haar uitvaart Psalm 121. Ook een pelgrimslied, en niet zomaar een. Eén met een veelzeggend slot. Door dit eigenaardige slot is deze Psalm een afscheidslied voor pelgrims. Pelgrims die deze aardse stad moeten verlaten, op weg naar het hemelse Jeruzalem.

Psalm 121 werd in de tempel gezongen als wisselzang tussen priesters en pelgrims die de reis naar Huis aanvaardden. Die tocht was niet zonder gevaar. Ze was een hele uitdaging. Maar wel een reis met een reisverzekering. En wat voor een: Thuiskomst gegarandeerd. Niet omdat wij pelgrims altijd even oplettend waren, en de weg wisten, maar omdat er Iemand was die over ons de wacht hield. Met die reisverzekering was Geertje haar hele leven lang onderweg geweest. Het was een hele tocht gebleken. Langs hoogtepunten en over adembenemende paden. Maar ook via diepe dalen waarop verdriet en dood heel dichtbij kwamen. Te dichtbij. Ondanks dat alles raakte ze de weg niet kwijt en dat kwam door haar reisverzekering voor pelgrims. Een reisverzekering die trouwens nog steeds, door iedereen die dat maar wil, is af te sluiten, zoals ook Geertje eens deed. We wensen dan ook iedereen, Jan, de kinderen en de kleinkinderen, zo'n goede reis!

Ds. H.Z. Klink



*Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem*

Intens verdrietig, met mooie en liefdevolle herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en allerliefste bessie

Geertje Kaars - Visser

* 17 september 1936

† 13 mei 2022

Jan Kaars

Astrid en Donald
Ingrid en David
Iva
Rianne en Bram

Esther en Martin †
Vanessa en René
Sophie, Anne
Kristian en Anoeek
Julie

Jan en Jacqueline
Niels en Noortje
Suzanne

Jacob en Astrid
Cindy
Desley en Rachel

Het afscheid heeft woensdag 18 mei plaatsgevonden.

Westerstraat 7, 1156 AB Marken

*Haar ogen spraken krachtig
Haar handen gaven rust
Haar woorden klonken eerlijk
Haar hart vol levenslust
Maar de allermooiste sterren
Ook die moeten soms gaan
Te groot voor dit leven
Door naar een nieuw bestaan*

Lieve Bes,
Bij jou kon altijd alles.... Bij jou voelden we ons thuis.
Woorden schieten tekort, maar weet dat je meer dan alleen maar een bessie voor ons was.
Wat zullen we je enorm missen!

Vanessa en René
Kristian en Anoek
Ingrid en David
Rianne en Bram
Cindy
Desley en Rachel
Niels en Noortje
Suzanne

*Daarboven in de hemel
Als de mooiste stralende ster
Ben jij nog altijd bij ons
Ook al is dat veel te ver*



Dag lieve Bessie, we houden van jou!

Sophie, Anne, Julie en Iva

Het mooie van herinneringen is
Dat niemand ze van je af kan nemen
Want ze blijven voor altijd in je hart

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van de (schoon) moeder van onze vrienden.

Wij wensen Jacob en Astrid en verdere familie veel sterkte.

Dirk & Nanda, Daniëlle, Piet & Maritje, Jack & Lydia, Cornelis & Anja, Jurie & Mireille,
Jan Cornelis & Esther, Sander & Rosina, Ronald & Sylvia, Jelle & Luutje Geertje,
Erik Jan & Caelesta, Pieter Henri & Catherine.

Wij zijn verhuisd van Kerkbuurt 176 naar Buurterstraat 2c.

43 jaar hebben wij in het Kerkland gewoond en 40 jaar naast dezelfde burens.

Wij hebben veel mooie en fijne herinneringen met onze kinderen en burens, Teun en Tiny hier beleefd.

Jan en Trijntje Schipper- Uidam

Na 85 jaar op Marken te hebben gewoond, heb ik nu een mooie plek in Swaensborch in Monnickendam. Mijn nieuwe adres is:

Kamer 111
Swaensborch 11
1141 VZ Monnickendam
Tel: 0299-601379

Met vriendelijke groeten,
Jannetje Zeeman – de Groot

Op zaterdag 11 juni om 16 uur voert de Cantorij Monnickendam samen met Concertkoor GrootNoord uit Amsterdam een programma van de hedendaagse Britse componist Karl Jenkins uit.

Aanvankelijk was het idee het gehele werk The Armed Man ten gehore te brengen, het stuk dat in première ging aan het begin van dit millennium en was opgedragen aan de slachtoffers van de Kosovo oorlog. Echter, na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne eind februari vonden de dirigent en veel koorleden het toch niet passend om op dit moment die delen uit The Armed Man die (de oproep tot) strijd beschrijven uit te voeren. Als alternatief is ervoor gekozen om de overige delen van The Armed Man samen met delen van het Requiem van Jenkins tot één programma te smeden waarin de vredes-oproep duidelijk doorklinkt. Hierbij aansluitend is ook A Ukrainian Prayer aan het programma toegevoegd, een prachtig Oekraïens gebed waarbij de Britse componist John Rutter de muziek componeerde, als zijn bijdrage aan verzet tegen de gruwelijke oorlog in Oekraïne. Dit lied zal in het Oekraïens worden gezongen.

Begeleid door het Nationaal Symfonisch Orkest en onder leiding van dirigent Marcel den Dulk belooft dit een bijzondere middag te worden.

Zaterdag 11 juni 16.00 uur in de Grote Kerk te Monnickendam

Cantorij Monnickendam en Concertkoor Groot Noord

Orgel: Susanna Veerman

Directie: Marcel den Dulk

Toegang € 30, =, Kinderen tot 12 jaar gratis, jongeren € 10,-

voorverkoop €27,50 via www.cantorijmonnickendam.nl www.grootnoord.nl
of Nimo Boekhandel, Kerkstraat 53 in Monnickendam