

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer:21

verschijnt wekelijks

Zaterdag 28 mei 2022

Kerkdienst Zondag 29 mei 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Ds .E.Overveen	Leusden
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan	
Kindernevendienst	Marieke Schipper	
Eerste Collecte	Onderhoudsfonds Protestantse Gemeente Marken	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V.Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Pieter de Groot	telefoon 0652874829

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	29 mei	Jeremia 42:1-12	Blijf, en leef
maandag	30 mei	Jeremia 42:13-22	Ga niet naar Egypte!
dinsdag	31 mei	Jeremia 43:1-13	Egypte zal vallen
woensdag	1 juni	Jeremia 44:1 - 10	Er woont niemand meer in juda
donderdag	2 jun	Jeremia 44:11-19	In de wind geslagen
vrijdag	3 jun	Jeremia 44:20- 30	Wie houdt stand?
zaterdag	4 jun	Jeremia 45:1-5	Baruch blijft behouden

Voorbede

1. Bemoedig ons met Uw woorden. Geef kracht in onze ziel als we eenzaam zijn.
2. Help het Leger des Heils strijden tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en zinloosheid.
3. Ontferm U over onze Protestantse Gemeente op Marken. Dat wij een bloeiende kerk mogen zijn.
4. Dank U voor het werk van vertaling en verspreiding van de Bijbel in de wereld.
5. Troost allen die in rouw zijn, omdat zij iemand missen die hen lief was.
6. Denk aan de ouderen en zieken in zorginstellingen. Laat hen goede zorg ontvangen.
7. Wees met de landen waar een hongersnood dreigt door de voortdurende oorlog in Oekraïne.

Aagtje Commandeur van Riel

Overdenking: "Uit het oog, maar voorgoed in het hart".

'Toen nam Jezus de leerlingen mee de stad uit, tot bij het dorp Betanië. Hij stak zijn armen uit en zegende hen. En terwijl hij dat deed, ging hij weg. God haalde hem naar de hemel.' (Lucas)

"Toen de Heer Jezus dat gezegd had, liet God hem naar de hemel gaan. Daar ging Jezus naast God zitten, aan de rechterkant." (Marcus)

"Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee, zodat ze hem niet meer konden zien." (Handelingen)

De Here God haalde zijn zoon terug naar de hemel. Het werk van de Here Jezus op aarde was voltooid, de Heilige Geest kwam en zal het werk verder voltooien. De beschrijving van het vertrek van de Here Jezus door de geciteerde evangelisten (Bijbel in gewone taal) is nagenoeg gelijk.

De komst van de Here Jezus op de Aarde was heel bijzonder, denk hierbij aan de engelenkoren, de herders, de wijzen. Vreugde bij allen die de Here Jezus mochten ontmoeten. En zijn vertrek van deze Aarde was net zo bijzonder, plots onttrokken aan het zicht en de leerlingen met vreugde in het hart achterlatend. Dat laatste is toch wel wat apart. Normaal gesproken zou je met pijn in je hart afscheid nemen van zo'n geliefd persoon. Maar de Here Jezus heeft de leerlingen goed voorbereid op zijn vertrek. Toen ik nog bij jullie was, heb ik gezegd: "Alles wat over mij in de heilige boeken staat, moet gebeuren." Daarna hielp Jezus hen om de heilige boeken goed te begrijpen. Hij zei: "In de heilige boeken staat dat de Messias zal lijden en sterven, en drie dagen later zal opstaan uit de dood. En ook dat namens de Messias het goede nieuws verteld moet worden. Dit is wat alle volken moeten horen: "Begin een nieuw leven, dan zal God je fouten vergeven." Jullie moeten dat nu aan iedereen gaan vertellen, allereerst in Jeruzalem. Blijf daar tot de Heilige Geest komt. Hij is de hemelse kracht die in jullie zal komen. Ik zal hem naar jullie toe sturen, zoals mijn Vader jullie beloofd heeft."

Deze opdracht en belofte overtuigden de leerlingen van Jezus dat ze er niet alleen voor stonden, maar dat Jezus door de Heilige Geest bij hen zou blijven om hen te steunen en te sturen. Ze zouden geen wezen zijn op deze Aarde, maar één met Jezus. De Here Jezus had hen goed voorbereid op de zware taak, die hen wachtte. Vol vertrouwen gingen ze hun nieuwe leven tegemoet. Daarbij waren ze nu apostelen van Christus, wel wetende dat ze veel weerstand zouden ontmoeten.

Ook wij worden, mits christelijk opgevoed, ons leven lang voorbereid op een leven met Christus. Zijn wij ons daarvan wel bewust? De apostelen hadden een paar jaar de tijd om zich voor te bereiden, maar wel aan de hand van de Meester zelf. Wij hebben een veel langere periode van voorbereiding gekregen, met voorbeelden en getuigenissen. Pakken wij die voorbereiding goed op? Voor onszelf en voor onze naaste? Wie durft er nog vrijuit voor het geloof in Christus uit te komen, met het risico voor 'achterlijk' en erger versleten te worden? De Hemelvaart leert ons dat Jezus' taak volbracht was. Het is nu aan ons, om, met hulp van de Heilige Geest, de opdracht van de Here Jezus uit te voeren. Aan de slag dus! Eenieder naar de mogelijkheden die verkregen zijn. De hemelvaart was voor de Here Jezus de afsluiting op deze Aarde, voor ons het begin van de opdracht.

Nog nooit heeft iemand God gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, kent de Vader van dichtbij. Gods Zoon is bij ons gekomen. En door hem kennen wij God. Onze Schepper en Zaligmaker.

J.C. Commandeur

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 18 t/m 24 mei 2022 ontvangen:

- | | |
|--|------------|
| • Collecte 15 mei (<i>nagekomen via QR-code</i>): | € 9,00 |
| • Collecte 22 mei (<i>€ 174,45 in de kerk en € 27,50 op rekening</i>): | € 201,95 |
| • Gift op rekening ontvangen dd. 22-5-2022: | € 1.500,00 |

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Opgave van de Diaconie volgt in week 23.

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie

**Collecte zondag 29 mei 2022: Onderhoudsfonds**

De 1^e collecte a.s. zondag is bestemd voor het Onderhoudsfonds. In dit fonds zit op dit moment EUR 385.000,-. Geld genoeg zou je zeggen, maar als je kijkt naar wat ons nog te wachten staat voor het herstel van de stormschade van de Patmoskerk dan kunnen we best nog wel een paar collectes gebruiken. En ... het normale onderhoud aan de andere gebouwen gaat ook gewoon door. Kortom, uw bijdrage zal weer zeer op prijs worden gesteld.

De kerkrentmeesters.

Orde van dienst 29 mei 2022

Intochtslied: Psalm 146 : 1, 2, 3
Welkom en Mededelingen

Stil gebed
bemoediging en groet

Het grote gebod: Mattheüs 25 : 31 - 46.
Zingen: Psalm 146 : 4, 5

Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing en tekst: Psalm 146 (door ouderling van dienst)
Zingen: lied 146c : 3, 5, 6, 7

Verkondiging: Jakobs God? Dat moet een vergissing zijn...

Zingen: lied 748 : 3, 4, 5
Kinderen komen terug

Toelichting op de collecte (door diaken)

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: 793

Zegen

Gezongen amen (lied 431b)

ZOMERZANGAVONDEN HERINNERING !

Twee weken geleden hebben we u uitgenodigd om een lied op te geven voor de Zomerzangavonden! Intussen hebben we wel wat positieve reacties gehad en zijn er al vele liederen genoemd. Maar misschien twijfelt u nog wel of u ook een lied op zult geven maar schroom niet want dat kan nog steeds!

Tot 30 mei kunt u nog uw lievelingslied opgeven, daar maken wij een keuze uit als een soort Top 10! En u kunt ook nog steeds aangeven waarom nou speciaal dat ene lied en misschien wilt u er iets over vertellen, wat het voor u betekent.

Dat kan zijn vanwege een mooie herinnering of iets droevigs of iets waar u dankbaar voor bent...

Maar als u het liever niet zelf wilt vertellen dan kunt u dat ook aangeven, dan wordt het verteld zoals u dat wilt en zonder namen te noemen.

Maar gewoon een mooi lied noemen zonder speciale reden of verhaal, dat kan altijd!

Geef het nog deze week door middels een briefje, dat u in de bus mag gooien bij ons:

Trijntje Boes Noorderwerfstraat 12

Anneke Commandeur Buurterstraat 41

Christina Pereboom Buurterstraat 46

Een mailtje sturen kan ook, naar: pieterenchristina@ziggo.nl

De kerken zijn weer open dus u mag ook, als u dat beter uitkomt, een briefje gooien in de Zendingkisten die in beide kerken staan.

Zet het in de agenda: de Zomerzangavonden zijn op woensdag 13 juli en woensdag 10 augustus !

We danken u alvast dank voor uw medewerking en inbreng en wachten af,

Vanuit de pastorie

Start serie kerkdiensten over Simson

De zomer is in aantocht en Pinksteren staat voor de deur. Op de kalender van het kerkelijke jaar breken dan weer de gewone zondagen van het jaar aan. Een mooi moment om te beginnen met het lezen van een serie verhalen uit de bijbel. We hebben dat al eens eerder gedaan over Abraham en Ruth. Dit jaar wil ik beginnen aan een serie over het leven van Simson uit het boek Rechters. Zoals ik nu kan overzien zal het een reeks van zeven kerkdiensten worden. We starten zondag 19 juni met de eerste lezing uit Rechters 13.

Kerkdiensten in Swaensborch

Ruim twee jaar worden de kerkdiensten voor de bewoners van Swaensborch via omroep PIM uitgezonden vanuit de Opstandingskerk. Een paar maanden geleden hebben we op initiatief van de Raad van Kerken Monnickendam nagedacht over de invulling van deze kerkdiensten nu het weer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen. Bij deze bespreking waren de collega-predikanten van Monnickendam en ik uitgenodigd. Met ingang van woensdag 8 juni zal er elke week een kerkelijke dienst worden gehouden in Swaensborch. Dit betekent dat de uitzendingen via omroep PIM worden beëindigd. Deze nieuwe start was voor ons ook het moment om te kijken naar de invulling van deze kerkelijke diensten. De gewone kerkdiensten worden om en om afgewisseld door een zangdienst.

Vervanging crisispastoraat

De primaire nascholing is zo goed als afgerond. We bedanken Kees Kersbergen voor zijn beschikbaarheid tijdens de bijeenkomsten op het seminarium. Toch is daarmee de noodzaak om mij te vervangen helaas nog niet voorbij want op woensdag 8 juni staat er een chirurgische ingreep aan mijn knie gepland. Deze ingreep heb ik bewust voorbij Pinksteren geschoven. Er zal in theorie ongeveer 6 weken nodig zijn voor herstel en revalidatie. Vooral de eerste dagen en eerste twee weken is het niet mogelijk om uitvaartdiensten te leiden. Afhankelijk van het herstel zullen we kijken wanneer ik weer beschikbaar kan zijn. In elk geval houden we er rekening mee dat ik tot 10 juli vervangen moet worden. Kees Kersbergen is vanaf 13 juni tot 3 of 10 juli beschikbaar en dominee Ouwehand tijdens de week waarin de ingreep plaatsvindt.

Ten slotte

Achter de schermen zijn we bezig met het voorbereiden van de tentdienst op zondag 26 juni tijdens de havenfeesten op Marken. Het belooft een mooie kerkdienst te worden met een actueel thema. We hebben ook een paar muzikale mensen bereid gevonden hun bijdrage te leveren. Dat was het weer voor nu. We sluiten daarom weer af met een hartelijke groet voor iedereen.

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van maandag 16 mei 2022

In de kerkenraadsvergadering van 16 mei 2022 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken c.q. afspraken gemaakt:

Het **jaargesprek** met dominee Klink zal worden gehouden in juli 2022 (MvA: is geworden 27-6-2022).

Over de **derde Adventsvesper** (11 december 2022 in de Patmoskerk; 'Evensong/Nine Lessons & Carols') wordt afgesproken dat de Liturgiecommissie contact opneemt met de voorzitters van Muziekvereniging 'Juliana' en het Marker Mannenkoor om de data, tijdstip en locatie van de 3^e en 4^e Adventsvesper – op respectievelijk 11 en 18 december 2022 - met hen te communiceren.

Datum / tijdstip **herdenken overledenen**.

De discussie over datum en tijdstip van de oudejaarsavonddienst annex herdenking van de in het afgelopen jaar overleden mensen resulteerde in het besluit om op de volgende kerkenraadsvergadering te stemmen over drie - tijdens de vergadering - geformuleerde voorstellen te weten:

- a. De herdenking van de overledenen wordt definitief gehouden tijdens de oudejaarsavonddienst op 31 december 's avonds om 19.00 uur.
- b. De herdenking van de overledenen wordt definitief gehouden tijdens een oudejaarsdienst op 31 december 's middags om 14.00 uur.
- c. De herdenking van de overledenen wordt definitief gehouden tijdens de kerkdienst om 10.00 uur op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (in 2022 is dat op 20 november).

Ingebruikneming nieuwe bijbelvertaling **NBV21** met ingang van Pinksteren.

De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel van het moderamen om met ingang van Pinksteren 2022 de NBV21 in gebruik te nemen in onze kerken. Daartoe zullen o.a. twee nieuwe kanselbijbels worden aangeschaft en de overeenkomende tekstgedeelten zullen m.b.v. de beamers getoond worden tijdens de kerkdiensten.

Memo instelling **gebouwencommissie**.

Aan dit memo zal nog worden toegevoegd: de door de werkgroep beleid gemaakte sterkte/zwakte analyse, een beknopte weergave van de kerntaken van de PGM, het benoemen van de bestaande gebouwen en de toevoeging van dominee Klink als adviseur van de gebouwencommissie.

Jeugdzaken

De jeugdouderling vertelt dat er in het weekend van 20-22 mei 2022 dertig kinderen van de clubs meegaan op kamp.

Met de planning van de Vakantiebijbelweek (22-24 augustus 2022) moet nog worden begonnen; er is nog geen coördinator gevonden. Aan de kerkrentmeesters wordt gevraagd om bij de uitvoering van de herstelwerkzaamheden in de Patmoskerk zoveel mogelijk rekening te houden met het gebruik kunnen maken van de kerkzaal, de hal en een van de zaaltjes.

Dominee Klink meldt dat #FollowMe vorige week een geanimeerde slotbijeenkomst had met 15 van de oorspronkelijke 18 deelnemers. Verder, de cursus 'Leren geloven vandaag' was zo succesvol dat er een vervolg komt in het najaar.

Pastoraat

De online training van de ouderlingen wordt voortgezet.

I.v.m. een medische ingreep zal de dominee in juni/juli in voorkomende gevallen vervangen worden door kerkelijk werker Kees Kersbergen en door dominee Ouwehand.

Diaconie/Zending

De diakenen gaan onderling aan de slag met een programma dat zij twee jaar geleden ook al eens gevolgd hebben. De jaarrekening van de diaconie moet nog behandeld worden door de kerkenraad.

Kerkrentmeesters

Herstelwerkzaamheden Patmoskerk: Aan de verschillende aannemers is inmiddels opdracht verstrekt om te beginnen met de uitvoering van de meest urgente door hen geoffreerde en aan de verzekeraar gemelde werkzaamheden. De totale begrote kosten bedragen ruim EUR 115.000,- ex BTW. Deze zullen voor het grootste deel kunnen worden vergoed door de verzekeraar en voor een deel betaald kunnen worden uit de daarvoor bestemde giften en de opbrengsten van het kienen en de recent gehouden rommelmarkt. Voor het overige wordt dekking verkregen uit het Onderhoudsfonds.

Vorbereiding **tentdienst** 26 juni 2022

De voorbereidingsgroep meldt dat de liturgie vrijwel rond is; Dominic Zeeman begeleidt de gemeentezang en Jan Kaars Jzn. - vergezeld van enkele collega-muzikanten - brengt vier songs van Johnny Cash ten gehore.

Bezinningsonderwerp: Eerste hoofdstuk uit het boekje "Kijk op de ziel" van Martine Oldhoff: "Inleiding: waarom de ziel".

In drie groepen zijn twee vragen bij dit hoofdstuk besproken waarna de uitkomsten plenair naar voren werden gebracht en bediscussieerd. De vraag: Hoort het woord ziel ook bij de taal van de kerk? werd volmondig met 'ja' beantwoord. Op de volgende kerkenraadsvergadering zal er verder worden gegaan met het boekje van Martine Oldhoff.

In de **rondvraag** kwam o.a. aan de orde:

Een verzoek van het **Nederlands Bijbel Genootschap** om extra activiteiten te ontplooiën zoals het organiseren van o.a. een bijbelzondag.

Heeft u **vragen of opmerkingen** n.a.v. dit verslag neemt u dan contact op met uw wijkouderling dan wel met het betreffende college.

Wij willen alle leiding bedanken voor de gezellige clubavonden!

Ook willen we de leiding en andere vrijwilligers bedanken voor het super gezellige clubkamp naar de Aalbertshoeve in Ermelo!

Vrijwilliger zijn

Is vrijwillig

Maar niet vrijblijvend

Is verbonden

Maar niet gebonden

Is onbetaalbaar

Maar niet te koop

Is positief denken

Is positief doen

Met als enig doel

Voor jezelf en de ander

Een goed gevoel

Tot volgend seizoen!

De jongens en de meiden van de clubs

Omzien naar elkaar

Adressen van gemeenteleden en/of Markers die buiten Marken verblijven zodat u af en toe een kaart kunt sturen.

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N.Kes

“Reigersdaal”, Boterbloem Erf 18 , 1706 CL Heerhugowaard: hr. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 111: mw. J.Zeeman-de Groot

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 121: mw. G.Schipper-de Waart

Kamer 323: mw. A.de Wit

Kamer 325: mw. I.Visser-Kuipers

Kamer 329: mw. S.Teerhuis-Schipper

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

De Zorgcirkel “Friese Vlaak”, Friese Vlaak 66, 1132 MP Volendam

mw. L.Zeeman-Zeeman

Verzorgingshuis “de Notaris”, Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen

Kamer 6 : hr. E.Commandeur

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr.J.W.Visser

De Zorgcirkel “Zuidland”, Abel Tasmanplein 3 , 1148 NL Purmerend

Kamer 208 : mw.P.Zeeman-Springer

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Vivium Zorggroep “Hogeweyk”, Heemraadweg 1, 1382 GV Weesp

W21 : hr. H.C.Moolhuizen

Piet Boes

Voorzitter Diaconie Tel. 0299-601927



Vluchtelingen in de Bijbel: Adam en Eva

Door Anne-Mareike Schol-Wetter

Wist je dat er heel veel verhalen in de Bijbel staan over vreemdelingen en vluchtelingen? In deze serie belichten we er een aantal. Waarom gaan de hoofdpersonen op pad? Wat treffen ze aan in hun nieuwe thuisland? Raken ze God onderweg kwijt, of komt hij juist in het onbekende heel dichtbij? En wat voor spiegel houden ze ons voor, in hun angst en wantrouwen tegenover het onbekende, maar ook in hun moed en hun vaardigheid datgene vast te houden waar het werkelijk om gaat?

In deze eerste blog het verhaal van Adam en Eva, of, zoals de tekst zegt, 'de man en zijn vrouw'. Het begint eigenlijk te mooi om waar te zijn. De man en zijn vrouw wonen in een tuin die God zelf heeft aangelegd, met aanlokkelijke bomen en een rivier om alles te bevoeien ([Genesis 2:9-10](#)). Voor de eerste lezers van Genesis staat dit haaks op hun dagelijkse ervaring: de strijd om voldoende water en de eeuwige onzekerheid of hun velden morgen, volgende maand, volgend jaar weer voldoende zouden opleveren.

Om de verbazing compleet te maken, zijn de man en zijn vrouw naakt – en ze schamen zich niet. In de Oud-oosterse cultuur, waarin overwonnen vijanden werden uitgekleded om hun schande zichtbaar te maken, is dit een opvallende tegenstelling. In Eden was alles anders!

Maar dan gaat het mis. Een slang, een verboden vrucht en wat gestamelde excuses verder zien we de man en zijn vrouw buiten de tuin terug. Aangekleed. Zwoegend voor hun dagelijkse bestaan. Verdreven uit de tuin die ze hadden mogen bewonen. Vervreemd van de God die hen daar had geplaatst. Langzaam maar zeker beginnen hun ervaringen te lijken op die van de meeste mensen in de tijd van de Bijbel. Ze zijn niet langer 'de mens en zijn vrouw', maar Adam en Eva, een hardwerkend echtpaar met de nodige opvoedproblemen. Heel gewoon. Toch?

Maar – en daar gaat het om – hun ervaringen buiten de tuin zijn het tegenovergestelde van 'gewoon'! Honger, schaamte, geweld en dood horen volgens [Genesis 2](#) en [3](#) niet bij de tuin waarin God de mensen geplaatst had. Ze horen bij de ballingschap die begon toen het eerste mensenpaar uit de tuin werd verdreven, en die duurt tot op vandaag.

Het verhaal van Adam en Eva kan helpen om het geloof in een goede God te rijmen met het dagelijkse, vaak harde bestaan. Maar het zadelt de lezer ook op met een eeuwig gevoel van heimwee. Een gevoel van heimwee dat verbinding geeft met de vluchtelingen van nu. Want wie [Genesis 3](#) en [4](#) gelezen heeft, voelt aan dat ontheemd zijn niet is beperkt tot inwoners van AZC's. Het is de basis van mens-zijn buiten de tuin.