

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer:22

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 juni 2022

Kerkdienst Zondag 5 juni 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Eerste Pinksterdag

10.00 uur	Ds H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Piet Boes en Freek Visser
Kindernevendienst	Jannie Visser
Eerste Collecte	Zending
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Cees van Altena telefoon 0612720448

Maandag 6 juni 2022

Grote Kerk

Tweede Pinksterdag

10.00 uur	Ds.N.J. van den Houten	Ede
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven	
Eerste Collecte	Diaconie	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Esther Springer	telefoon 0637456142

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	5 jun	Psalm 147	Pinksteren - Zing een lied
Maandag	6 jun	Lucas 7:18-35	Vol verwachting
Dinsdag	7 jun	Lucas 7:36-50	Geven en vergeven
Woensdag	8 jun	Psalm 105:1-22	Geschiedenis
Donderdag	9 jun	Psalm 105:23-45	...van trouw
Vrijdag	10 jun	Lucas 8:1-8	Zaaien en oogsten
Zaterdag	11 jun	Lucas 8:9-21	Betekenisvol

Tijd van gebed: Donderdag 2 juni om 20.30 uur in de Patmoskerk.

Wie mee wil doen is hartelijk welkom!

MEDITATIE: Pinksterfeest. "Wat doet de Heilige Geest met jou?"

Het Pinksterfeest volgt precies 7 weken na het Paasfeest, het feest waarop christenen gedenken dat Jezus na zijn dood aan het kruis is opgestaan uit de dood. Gedurende die weken is Jezus verschenen aan vele ooggetuigen. Hij heeft hen verteld dat Hij naar de hemel zou gaan, maar dat hij een andere Trooster zou zenden, de Heilige Geest, een helper die altijd bij hen zal zijn.

Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. In de bijbel staat dat er het geluid van een geweldige windvlaag te horen was en dat op de hoofden van de leerlingen van Jezus tongen als van vuur verschenen. (Handelingen 2)

Maar het grootste wonder was dat de leerlingen van Jezus de vrijmoedigheid kregen om van Jezus te getuigen en dat alle aanwezigen hen in hun moedertaal hoorden spreken. En daar waren mensen met vele verschillende nationaliteiten aanwezig.

De Heilige Geest is het diepste wezen van God zelf. Dan kan je je ineens voorstellen dat er eigenlijk niets onmogelijk was voor de leerlingen van Jezus; ze waren verbonden met een bovennatuurlijke kracht; dezelfde kracht die Jezus de mogelijkheid gaf om wonderen te doen. Gods Geest zelf wil zich verbinden aan de geest van de mens. Wat toen voor de leerlingen van Jezus gold, geldt ook nu nog. God wil zich verbinden aan jouw innerlijk en dan gebeurt er wat met je!

In de bijbel staat dat wanneer je verbonden bent met Gods geest, vervuld bent met zijn Heilige Geest in jou de vrucht van de geest gaat groeien. Dus er komt iets zichtbaar in je te voorschijn, zoals een appel zichtbaar wordt aan een appelboom. Dat staat in de brief van Paulus aan de Galaten. Hij beschrijft ook wat die vrucht inhoudt. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is wat God graag in jou wil bewerken.

Lied 834 : Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor Uw aangezicht,
Geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Ingezonden door: Pieter de Jong.

Voorbede

1. Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is. Leer ons geloven, hopen en liefhebben door Uw kracht!
2. Geef zendingmensen kracht voor hun taak in de wereld, dat zij uw licht mogen verspreiden in alle duistere plaatsen.
3. Ontferm U over de vervolgte christenen. Geef wijsheid en bescherming aan alle werkers van Open Doers die uw woord in de wereld verspreiden.
4. Ontferm U over onze Protestantse Gemeente op Marken. Dat wij een bloeiende kerk mogen zijn.
5. Troost allen die in rouw zijn, omdat zij iemand missen die hen lief was.
6. Schenk rust en vrede aan de mensen die zorgen hebben om hun gezondheid.
7. Laat ons vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Aagtje Commandeur van Riel

KERKCOLLECTES en GIFTEN

KERK

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 25 t/m 31 mei 2022 ontvangen:

- Collecte 22 mei (*nagekomen via QR-code*): € 9,00
- Collecte 26 mei Hemelvaartsdag (€ 123,65 in de kerk en € 44,00 op rekg.): € 167,65
- Collecte 29 mei voor de Kerk (€ 133,60 in de kerk en € 29,00 op rekg.): € 162,60
- Gift op rekening ontvangen: € 10,00

De collecte voor het Onderhoudsfonds van de Kerk van 29 mei volgt in week 23.

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Opgave van de collectes voor de Diaconie volgt in week 23.

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Collecte 1^e Pinksterdag:

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika

Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop.

|De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg.

Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten.

Steun dit werk van Kerk in Actie via de collecte in onze kerk op 1^e Pinksterdag.

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren

De Zending- en Evangelisatiecommissie

Diaconale collecte 2^e Pinksterdag:

Zoals u weet, steunt de diaconie jaarlijks ook een aantal instellingen en stichtingen. Zowel landelijk als wereldwijd. Eèn daarvan is **Open Doers**. **Open Doers** steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Het is een interkerkelijke stichting en ze steunt vervolgte christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doers brengt ook bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft ze training en verleent praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden zij christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Mentale ondersteuning is heel belangrijk voor vervolgte mensen! Zij hebben die hard nodig, getuige de verhalen van bekeerde, vervolgte christenen, die u oa kunt lezen en horen op de website van Open Doers en lezen in hun fysieke blad. Deze verhalen getuigen van de kracht die deze mensen moeten krijgen om hun geloof te kunnen belijden, maar ook te behouden!! Het is ongelooflijk om te lezen hoe krachtig en standvastig menig van deze vervolgte christenen zijn, ondanks alle vervolging!!

Voor de vervolgte kerk zijn de gevolgen van de coronacrisis enorm, want veel christenen zitten in landen van vervolging al aan de onderkant van de samenleving. Ze hebben veel minder toegang tot gezondheidszorg en staatssteun dan hun andersgelovige burens en ontberen dus elke steun die ze zo nodig hebben om uit de coronacrisis weer omhoog te klauteren. Velen zijn in die crisis hun werk kwijt geraakt en sociale opvang is er niet. Open Doers spant zich daarom extra in om deze vervolgte christelijke gemeenschappen te helpen, met name via voorgangers en leiders. Ook materieel worden ze geholpen: de gezinnen die (nog) geen werk meer hebben, krijgen via Open Doers regelmatig een voedselpakket, totdat er weer werk gevonden is.

Wij bevelen daarom deze collecte voor Open Doers van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie Pinksteren 5 juni 2022

De 50^e dag na Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspesalm: 33 vers 1 en 2.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 632 'Dit is de dag' couplet 1 en 3.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Moment voor de kinderen (met een filmpje).
Lied 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

De heilige Schrift

Schriftlezing: Handelingen 2,1-24; 32-36 (lector).
Halleluja-lied: 672 'Kom laat ons deze dag' couplet 1, 2 en 4.
Verkondiging: 'Een eenvoudig recept' n.a.v. Hand. 2,17-18.
Lied 695 'Heer, raak mij aan met uw adem' couplet 1, 3 en 5.
Geloofsbelijdenis: Lied 340B, waarbij we gaan staan.

Gebeden en gaven

Toelichting de doelen van de gaven door de diaken van dienst
De inzameling van de gaven.
Bericht van overlijden.
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 687 'Wij leven van de wind' couplet 1, 2 en 3.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Overschrijven kan ook
de diaconie:
NL75 RBRB 0841 3778 47
of de kerk:
NL69 INGB 0000 1609 62
ten name van
Protestantse Gemeente Marken

Orde van dienst maandag 6 juni 2022 Tweede Pinksterdag

Intochtslied: Psalm 36:2,3
Welkom en Mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 51:5

Gebed

Schriftlezing Ezechiël 47:1-12
Lied 680:1, 2 en 4 Kom heilige Geest

Schriftlezing Openbaring 22:1-5

Zingen: Psalm 87:1,4

Verkondiging

Zingen Lied 672:1, 2 en 7 Kom laat ons deze dag

Toelichting op de collecte (door diaken)

Gebeden

Slotlied 675 Geest van hierboven

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b)

Gezonde longen, van levensbelang

**Opbrengst Longfonds collecte 2022**

Na 2 jaar alleen digitaal gecollecteerd te hebben, was het dit jaar weer mogelijk om veilig langs de deuren te gaan én digitaal te collecteren. Dankzij de inzet van collectanten is tussen 8 en 13 mei het mooie bedrag opgehaald van

€1252,48

Hiervan is 193,50 digitaal opgehaald.

Namens het Longfonds wil ik alle gevers en collectanten hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de collecte van dit jaar.

Het Longfonds richt zich dit jaar in het bijzonder op het voorkomen van astma bij kinderen, onder andere door het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Ieder kind verdient het om vrij te ademen.

Mede namens alle kinderen met astma nogmaals heel hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Marie Appel
Collecte organisator

Vanuit de pastorie

Pinksteren 2022

Zondag is het de 50^e dag na Pasen en dat betekent dat het Pinksteren is. We lezen die dag uit het boek over de Handelingen van de apostelen. Apostel-zijn betekent dat je als leerling van Jezus erop uitgezonden bent om de wereld het goede nieuws te vertellen van Jezus Christus. Ergens zijn wij allemaal apostelen. Pinksteren is het moment waarop die verkondiging van start gaat. Noem het gerust een 'vliegende' start. Het leek mij aardig om zondag bijna het gehele gedeelte uit Handelingen 2 te lezen. Dus niet alleen over het moment waarop de heilige Geest door de tempel en de harten waait maar ook wat die adem doet met Petrus. Hij staat op en duidt wat er op dat moment gebeurt. We beginnen zondag om 10.00 uur in de Patmoskerk en ik hoop weer veel mensen te ontmoeten. Wees welkom!

Herinnering vervanging crisispastoraat

De komende weken word ik vervangen door dominee Ouwehand en Kees Kersbergen. Zoals ik vorige week schreef, is in de eerste week de dominee van Ipendam beschikbaar en van vanaf 13 juni tot 3 of 10 juli Kees Kersbergen. Voor zondag 12 juni is een gastvoorganger gevonden en daarna kijken we verder. We laten het afhangen van mijn herstel.

Examens en uitslagen

Veel scholieren hebben inmiddels hun examens afgerond. Het is wachten op de resultaten. Voor sommigen is het spannend en anderen weten bijna zeker dat ze geslaagd zijn. Spannende tijden. Niet alleen vanwege het wachten op de definitieve uitslag maar er breekt ook een nieuwe tijd aan. De middelbare-school-tijd is voorbij en het hoger- of beroepsonderwijs wacht. We hopen met jullie op een goede tijd met veel vreugde en vrolijkheid. Maar eerst genieten van een welverdiende zomer.

Ten slotte

We ronden af met iedereen hartelijk te groeten namens ons drieën.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

Vakantie Bijbel Week 2022 ?!?

Net als in de afgelopen zomervakanties willen we ook dit jaar weer de Vakantie Bijbel Week organiseren in de laatste week van de zomervakantie. Het is elk jaar weer een feest waar veel kinderen op af komen en waar we met elkaar leuke dagen hebben. Maar om dit feest te organiseren zijn natuurlijk wel vrijwilligers nodig. Tijdens de dagen zelf, maar ook in de voorbereidingen: bedenken van de activiteiten, inkopen van de materialen, maken van voorbeelden van de knutselwerkjes, enz.

Graag nodig ik iedereen die wil helpen bij de voorbereidingen van de Vakantie Bijbel Week uit voor het 1^e voorbereidingsoverleg op:

Woensdagavond 8 juni om 20.00 uur in de hal van de Patmoskerk

Met enkele anderen heb ik eerder dit jaar al een online informatieavond over het thema van dit jaar bijgewoond. Vanuit de HGJB wordt er elk jaar een thema uitgewerkt met verhalen, spel- en knutselideeën. We hoeven dus niet alles zelf te verzinnen!

Dit jaar is het thema: *Alles Andersom*

Als alles lukt met de voorbereidingen, zal de Vakantie Bijbel Week dit jaar plaatsvinden in de week van 22 augustus.

Ieder die denkt van hé, dat is iets voor mij, kom gerust en doe mee! Iedereen is welkom! Het zou mooi zijn als het werk niet ieder jaar door dezelfde mensen gedaan moet worden, maar er ook weer nieuwe mensen bij komen. Wees welkom!

Gerdien Teerhuis
Jeugdouderling





De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Psalm 23

Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis van het plotselinge heengaan van mijn lieve vrouw, onze mem, schoonmoeder en mijn bessie

Geertje Appel - Visser

Echtgenote van Cornelis Appel

Marken, 13 november 1949

Purmerend, 31 mei 2022

Cornelis Appel
Mirjam en Nico
Remko en Beenish
Isabel Maya

Wij nemen liefdevol afscheid van Geertje op zaterdag 4 juni om 14.00 uur in de Grote Kerk, Kerkbuurt 13 op Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan het afscheid is er gelegenheid tot condoleren van 13.00 tot 13.45 uur.

Na afloop vinden wij het fijn om elkaar te ontmoeten in Dorpshuis het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken, voor een kopje koffie of thee.

Dinsdagmorgen kregen wij het bericht dat onze zus / schoonzus

Geertje Appel – Visser

is overleden. Ze heeft het gevecht met die nare ziekte helaas niet kunnen winnen.
We wensen Kees, Mirjam en Nico, Remko en Beenish heel veel sterkte toe om met dit verlies
te leren leven.

Aaltje Boneveld – Visser

Nelie Visser – Stooker

Je bent niet dood – de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis;
je hoeft geen rust en vrede meer te zóéken
je hébt ze nu – want je bent veilig thuis.
Je bent niet dood – je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet. God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd –
je bent niet dood – Maar ach, ik zal je missen
zoals een mens de meest-geliefde mist.
De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen
en ik geloof: God heeft zich niet vergist.

Nel Benschop

*"Herinneringen verbinden
wat het oog niet meer ziet"*

Op 72 jarige leeftijd is geheel onverwacht overleden onze lieve en zorgzame

Peet Geert

Zij laat een grote lege plaats achter.

Wij wensen ome Kees, Mirjam & Nico, Remko & Beenish en Isabel
heel veel sterkte toe in deze moeilijke en verdrietige tijd.

Neven en nichten familie Visser

Daar waar levens zijn verweven

Blijft de liefde verder gaan

In de herinnering die is gebleven

Zal zij blijven voortbestaan

Dinsdag 31 mei 2022 kregen wij het droevige bericht dat onze peet plotseling is overleden

Geertje Appel – Visser

In gedachten zijn wij bij jullie. Wij wensen ome Kees, Mirjam en Nico,
Remko en Beenish en Isabel Maya alle sterkte toe voor de komende tijd.

Janny en Roel

Jaap en Marcella

Xander en Youri

Laura en Sofie

Tot onze grote schrik is plotseling overleden onze buurvrouw

Geertje Appel-Visser

Wij zullen haar missen.

Onze gedachten gaan uit naar onze buurman Cees en de (klein)kinderen

Mirjam en Nico, Remko en Beenish en Isabel

De burens van De Pieterlanden

Een echte vriendin is van ons heengegaan
Die wetenschap is moeilijk te bevatten
Wie zoals zij in 't leven heeft gestaan
was tot een zegen die niet is te schatten.

31 mei kregen we het bericht dat Geertje was overleden.
Wij hebben vele jaren met ons groepje in
het Trefpunt om de drie weken schoon gemaakt.
Ze was vriendelijk rustig en alert.
Wij prijzen ons gelukkig dat wij met haar hebben gewerkt.

Dankje wel lieve Geertje.

Wij wensen Kees en de kinderen en kleinkind
heel veel sterkte.

Pieter
Tineke
Aaltje en Pieter.

De strijd is gestreden,
het leed is geleden.
Angst, pijn en verdriet
voor eeuwige vrede.

Ons bereikte het droeve bericht dat Geertje, de vrouw van ons redactielid Kees Appel,
plotseling is overleden. Wij wensen Kees, de kinderen en kleinkind heel veel sterkte toe in de
komende tijd, om dit grote verlies te kunnen dragen.

Redactieleden van het kerkblad Protestants Marken
Jan Booneveld, Dirk Schipper en Cor Visser

Een knuffel voor jullie tranen
 Een knuffel voor gemis
 Een knuffel vol liefde en troost
 omdat het gemis zo moeilijk is

Verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van de (schoon)moeder
 van onze vrienden Mirjam en Nico.

Wij wensen Mirjam & Nico en de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Esther & Rolf
 Virginia & Chris
 Roselda
 Marie Janne & Ron
 Joyce & Pieter Ariaan

Jessica & Dominique
 Tamara & Ronald
 Natasja
 Geertje & Pascal
 Thirza & Klaas

Geschrokken hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van de mem van onze vriend,

Geertje Appel

Wij betuigen ons medeleven aan Remko en zijn familie en wensen hen veel sterkte de komende tijd.

Mark en Leonie
 Jesper en Ramona
 Eric en Tiny
 Tijs