

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer:24

verschijnt wekelijks

Zaterdag 18 juni 2022

Kerkdienst Zondag 19 juni 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Piet van Altena, Kees Visser en Jan Blijleven
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen
Eerste Collecte	Diaconie
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Siem van Altena telefoon 0299601663

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	19 juni	Lucas 9:37-45	Verborgen betekenis
Maandag	20 juni	Lucas 9:46-50	Klein is groot
Dinsdag	21 juni	2 Korintiërs 8:1-9	Blink uit
Woensdag	20 juni	2 Korintiërs 8:10-15	Evenwicht
Donderdag	23 juni	2 Korintiërs 8:16-24	Enthousiast bezoek
Vrijdag	24 juni	2 Korintiërs 9:1-15	Zaaïen en oogsten
Zaterdag	25 juni	2 Korintiërs 10:1-11	In woord en daad

Voorbede

1. Laat ons dankbaar zijn voor Uw woorden; wie vraagt ontvangt, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal worden opgedaan.
2. Zie om naar eenzame jongeren en toon hen de weg, de waarheid en het leven.
3. Sterk de mensen die verdriet hebben om het verlies van een geliefde.
4. Maak ons bewust van onze medeverantwoordelijkheid voor Uw schepping.
5. Geef wijsheid en inzicht aan onze overheid om de juiste keuzes te maken voor de boeren.
6. Zegen het werk van alle vrijwilligers. Geef hen de wijsheid en de wil om te helpen en te dienen.
7. Laat ons geloof brengen aan wie twijfelt.

Aagtje Commandeur van Riel

Iets betekenen voor elkaar

Spreken of denken over de zin van ons leven is denk ik herkenbaar voor velen. Heeft het leven voor mij iets te betekenen? Is daar iets zinvol over te zeggen? Je kunt daarover nadenken op praktisch niveau of met een geestelijke/religieuze invalshoek. Natuurlijk hangt dat voor de meeste mensen ook af van hun leeftijdsfase. Als je jong bent en je aan het begin van je ontwikkeling of carrière staat heb je daar een ander idee over dan als je wat ouder geworden bent. Je wilt maatschappelijk gezien wat bereiken. Je streven is om een bepaald doel te bereiken.

Over de zin of het doel van ons leven is veel geschreven. Vaak vanuit de persoonlijke invalshoek van: wat houdt dit in voor mijzelf? Natuurlijk is dat belangrijk.

Maar je bent niet alleen op de wereld. Je hebt ook een verantwoordelijkheid voor je medemens. Je leeft altijd in interactie met andere mensen.

Jezus leert ons, dat de zin van ons leven samenhangt, met hoe je met anderen omgaat. Toen Jezus 2000 jaar geleden als bijzonder mens op aarde kwam, brak er een kentering in het denken aan. Hij sprak met nieuwe woorden over de individuele verantwoordelijkheid van mensen op het gebied van goed en kwaad. Maar Hij sprak vooral ook over de liefde en naastenliefde als noodzaak en basis van ons leven.

Jezus kwam in ons midden om ons te ondersteunen. Zijn twee alomvattende geboden vormen de basis van het christelijke geloof.

“Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod”. Ik lees daarin: Heb de Schepper en de schepping lief/accepteer het bestaan/ maar accepteer ook jezelf als onderdeel van die schepping/heb vertrouwen in voorspoed en bij tegenspoed.

Het tweede gebod daaraan gelijk, is: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Jezus heeft ons zijn onvoorwaardelijke liefde gegeven en is daarbij de uiterste en moeilijkste weg gegaan om ons dat duidelijk te maken. Ik begrijp daaruit: geef door wat je van Hem ontvangt in het handelen naar je medemens.

Omzien naar elkaar is een natuurlijke geaardheid van de mens. Het begint met de moeder die haar baby met warmte en voeding omringt, nadat die de veilige baarmoeder heeft verlaten. De gang van het leven maakt, dat de zorg en de aandacht voor elkaar soms wat op de achtergrond raakt. Jezus wijst ons met Zijn handelen en Zijn gelijkenissen op de noodzaak of liever de opdracht om oog te hebben voor elkaar. Dat betreft alle aspecten van ons leven, zowel in praktische als in geestelijke zin.

‘Je naaste liefhebben als jezelf’ lijkt een grote opgave, maar dit mag je ook wel eenvoudig beschouwen als iets betekenen voor elkaar. Ogenscheinlijk kleine dingen kunnen veel betekenen voor de ander. Een glimlach die de afstand naar de naaste overbrugt. Een hand op de schouder die uitdrukt dat de ander belangrijk voor je is. Bij verdriet of tegenslag naast iemand staan en vragen, kan ik wat voor je doen? Of gewoon wat aandacht hebben voor elkaar.

Wij zijn gezegend met zo veel mogelijkheden; wij kunnen en mogen keuzes maken. Wij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Door iets te betekenen voor een ander, beteken je ook iets voor jezelf. Door iemand een goed gevoel te geven of te ondersteunen, word je daar zelf ook blij van. Een essentieel en compleet gevoel.

De zin van het leven is verankerd in het heden.

Elke dag biedt ons mogelijkheden. Elk moment van ons leven is waardevol.

Elke dag kun je iets betekenen voor je medemens, en betekent de ander iets voor jezelf. Zolang je leeft.

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 8 t/m 14 juni 2022 ontvangen:

- Collectes 5 en 6 juni (Pinksteren), *nagekomen via QR-code*: € 6,50
- Collecte 12 juni (€ 139,90 in de kerk en € 4,00 op rek.): € 143,90
- Gift op rekening ontvangen: € 50,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 8 juni t/m 14 juni 2022 ontvangen:

- Collecte 5 juni (*nagekomen*): € 2,50
- Collecte 6 juni (*nagekomen*): € 4,00
- Collecte 12 juni voor KiA Wereldvoedseldag:
(€ 165,30 in de kerk en € 4,- op rekening) € 169,30
- Gift voor de Diaconie: € 16,00
- Project Pakistan: € 300,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

DIACONALE COLLECTE 19 juni

Komende zondag is het collectedoel "DIACONIE".

Zoals u inmiddels weet, zijn er naast de plaatselijke en regionale doelen een aantal instellingen en stichtingen, die structureel gesteund worden. De diaconie zoekt deze zorgvuldig uit en kijkt ook naar het criterium nationaal en internationaal. Wij checken hierbij wat het doel van de stichting is en hoe de gelden besteed worden. Eén van de stichtingen is **Dorcac**. Dorcac maakt deel uit van het Christelijk Noodhulpcluster, waar ook oa EO Metterdaad, Red een Kind, Tear en ZOA deel van uitmaken. Het Christelijk Noodhulpcluster maakt zich grote zorgen over de zeer arme regio's in de wereld. In die arme regio's is corona bovenop de armoede een extra ramp. Gezondheidszorg is vaak minimaal. Daarnaast zijn veel inkomens weggevallen doordat er geen werk meer was en vaak nog steeds niet is. En een vangnet zoals wij dat hier in Nederland hebben, is er niet. Mensen zijn aan zichzelf overgeleverd. Naast de dreiging van corona heeft Afrika ook te maken met de onzekere voedselvoorziening door natuurrampen en oorlogen en met de gevolgen van stagnatie van graaninvoer vanuit de Oekraïne.

Samen met elkaar is het Christelijk Noodhulpcluster de afgelopen 2 jaar in actie gekomen en zet ze in op onder meer voorlichting en het uitdelen van beschermende materialen tegen corona. En daarnaast verstrekt ze voedselpakketten aan gezinnen die door de steeds stijgende prijzen en werkloosheid niet meer over goede en gezonde voeding kunnen beschikken. De dreiging van grootschalige hongersnood is heel reëel en is in sommige arme delen van de wereld al gaande..

Wij bevelen daarom deze algemene collecte voor de diaconie van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 19 juni 2022

De 1^e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.



Protestantse gemeente
Marken

Opgang

Consistoriegebed.
Het luiden van de klok.



appostel

Intrede

Intochtspesalm: 86 vers 2 en 4.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Stil gebed
Bemoediging en groet.
Lied 206 'De zon gaat op in gouden schijn' couplet 1 en 2.
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging.
Lied 206 couplet 6 en 7.
Leefregels.
Lied 673 'Heilige liefdeskracht' couplet 3 en 4.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Lied 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Schriftlezing: Rechters 13,1-25 (lector).
Antwoordspsalm: 139 vers 8 en 9.
Verkondiging: '*Grensoverschrijdend figuur*' n.a.v. Rechters 13 vers 7b.
Lied 899 'Wat mijn God wil, geschiede altijd' couplet 1, 2 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting de doelen van de gaven door de diaken van dienst
De inzameling van de gaven.
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 910 'Soms groet een licht van vreugde' couplet 1, 2 en 3.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Geslaagd!

Afgelopen week ontvingen veel scholieren bericht of ze geslaagd zijn. Overal op Marken en in heel het land gingen vlaggen en schooltassen op stok. We feliciteren alle jongeren die goed nieuws hebben ontvangen en geslaagd zijn. Een bekroning van jullie jarenlange inzet. Voor sommigen van jullie was het een spannende tijd omdat het onzeker was of alle examens wel met voldoende resultaat waren gemaakt. Des te groter is de blijdschap als er een positief bericht komt van school.

Tegelijk denken we aan al die jongeren voor wie het keiharde werken niet tot een uitgestoken vlag leidde. Het kan een hele toer zijn om weer de juiste motivatie te vinden. Ga dan eerst maar genieten van rust en vakantie want dat hebben jullie verdiend, of je geslaagd bent of niet.

Huwelijksinzegening Harry Schul en Kristin Burton

Ruim twee jaar geleden, 23 maart 2020 zijn Harry Schul en Kristin Burton, Havenbuurt 18, voor de wet in het huwelijk getreden. We zaten toen midden in de pandemie en dat temperde de feestelijkheid. Vandaar dat een groot feest en een kerkelijke inzegening van hun huwelijk nog op zich liet wachten. Gelukkig kunnen we hier met Harry en Kristin melden dat het donderdag 7 juli zover is. Dan vieren zij hun bruiloft in kasteel De Haar te Haarzuilens en wordt hun huwelijk om 16.00 uur ingezegend in de kapel op het landgoed.

De huwelijksdienst in de kapel zal worden geleid door mijn Amerikaanse collega-predikant B. (Brent) Parker van de Woodlands Methodist Church in Texas en mijzelf. U begrijpt dat de Woodland Methodist Church de kerk is waar Harry en Kristin meeleven als ze in Amerika zijn. Het belooft een prachtige en vreugdevolle dag te worden.

De bediening van de Doop

Onlangs werd ik gebeld door Samantha Boneveld en Simon Kes. Zij gaven aan dat ze graag hun dochter Jeske Jacky Kes willen laten dopen. Jeske werd in de zomer van 2021 geboren. Graag geven we gehoor aan het verlangen van Simon en Samantha om hun jongste dochter leerling van Jezus Christus te laten worden, om Jeske in elk geval die oriëntatie mee te geven. Natuurlijk betekent dat niet dat Jeske daar niets meer over te zeggen heeft maar dat is voor later, als de vraag op haar afkomt wat ze zelf wil doen met het christelijke geloof dat ze van huis uit via de doop heeft meegekregen.

Eigenlijk geldt dit voor iedereen. De doop zet ons als jong en onmondig kind op de weg van het geloof in Jezus Christus maar er komt een fase in ons leven waarop de vraag voor ons ligt wat we er nu zelf van vinden. En dan hoopt de Here God dat er op enig moment een 'ja' klinkt op wat wij van Hem hebben geleerd en ontvangen.

De Doop van Jeske Kes staat gepland op zondag 28 augustus om 10.00 uur in de Grote Kerk. Noteer die datum alvast maar in uw agenda!

Hoe is het met?

Vorige week woensdag ben ik in de Bergman kliniek te Naarden geopereerd aan een meniscus. Het was een kijkoperatie en dus een dagopname. Inmiddels kan ik melden dat mijn herstel boven verwachting snel gaat. Goede berichten dus, al is voorzichtigheid natuurlijk wel geboden want overbelasting is zo aan de orde. Tot nu toe is daar nog geen sprake van. We houden jullie wel op de hoogte. Ondertussen geldt nog steeds dat Kees Kersbergen beschikbaar is voor het crisispastoraat.

Vakantie-Bijbel-Week 2022

Het is nog een heel eind vooruit maar toch goed om alvast te noemen. Langzaam maar zeker komt de Vakantie-Bijbel-Week in zicht. Die wordt gehouden in de laatste week van de zomervakantie van de basisschool.

De HGJB heeft weer een mooi thema weten te verzinnen: 'Alles andersom'. Dat belooft wat te worden. De startdienst is zondag 21 augustus 2022 in de Patmoskerk.

Laten we met elkaar de schouders onder dit prachtige en waardevolle evenement zetten. We kijken uit naar een mooie groep vrijwilligers die willen helpen! Zie hiervoor het bericht van Gerdien Kaars in deze editie van het kerkblad.



Ten slotte

We ronden af met iedereen hartelijk te groeten namens ons drieën.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

Vakantie Bijbel Week 2022

Tieneravond - BBQ!

Dit jaar willen we tijdens de Vakantie Bijbel Week (VBW) ook weer een tieneravond voor alle tieners van 12 jaar en ouder organiseren. Dit zal zijn op:

Woensdagavond 24 augustus 2022

Deze avond wordt georganiseerd bij de Patmoskerk. We willen dit jaar met elkaar gaan barbecueën en daarnaast een leuke activiteit doen.

Voor de BBQ moeten we uiteraard zorgen voor voldoende eten voor alle tieners. Daarom willen we iedereen die mee wil doen met de VBW-tieneravond vragen om zich aan te melden. Alle tieners die op de middelbare school zitten, of hier na de zomervakantie naar toe gaan, zijn van harte uitgenodigd.

Aanmelden kan door een mail of WhatsApp bericht te sturen aan Gerdien Teerhuis:

Mail: gerdien.teerhuis@ziggo.nl

WhatsApp: 06-80091644

Graag vermelden: je naam, leeftijd en eventuele allergieën of dieetwensen. Bij voorkeur aanmelden voor de zomervakantie.

Vrijwilligers gevraagd!

Ook bij de tieneravond zijn helpende handen van harte welkom. Het gaat dan om het begeleiden / toezicht houden op de tieners bij BBQ en de activiteit.

Dus: Wie wil en kan op woensdagavond 24 augustus helpen bij de tieneravond van de Vakantie Bijbel Week? Laat het even weten via mail, telefoon of app aan Gerdien Teerhuis, de contactgegevens staan hierboven vermeld.



Herinnering aan

Aaltje de Wit

Overleden op 3 juni 2022 in de leeftijd van 88 jaar

Een feilloos gevoel voor discipline – dat had ze. Ook al was je 's avonds laat teruggekomen van de bioscoop in Amsterdam, 's ochtends was het om 8.00 uur gewoon tijd om op te staan. Daar hield ze van. Het bracht rust en regelmaat. Het voordeel van discipline leerde Aaltje al vroeg kennen schat ik in. Ze heeft het nodig gehad in haar leven want ze verloor al jong haar vader. Amper 14 jaar oud. Het was daardoor bittere noodzaak dat iedereen in het gezin van De Wit op de Buurt een steentje bijdroeg aan het levensonderhoud. Gemakkelijk was dat natuurlijk niet maar het vormde haar wel. Zodoende wist Aaltje 'de gang erin te houden' en dat ze dat als de beste kon zou later blijken.

Want die eigenschap bleef voor anderen niet onopgemerkt. Zo ook dominee Abelsma. Hij zag in Aaltje iemand die het jonge gezin in de Hervormde pastorie wel eens goed van dienst kon zijn. Zo kwam ze op de Kerkbuurt terecht. Het begin van een heel avontuur, want toen dominee Abelsma een beroep kreeg uit Ingen, verhuisde Aaltje mee. De herinneringen aan het Ingen deden haar ogen glinsteren toen ik haar er ruim twee jaar geleden naar vroeg. Ingen schiep tussen ons een band want enkele jaren geleden schreef ik op de vacature voor predikant in het Betuwse dorp.

Maar er was ook iets anders wat dominee Abelsma in Aaltje heeft gezien. Ze bestierde niet alleen het huishouden in de pastorie met orde en regelmaat, ook in het geloof wist ze van discipline. Al was dat een zachte discipline want de regelmatigheid in haar geloof wortelde in liefde voor de Here God en de Bijbel. Voor Aaltje was de Bijbel nooit ver weg en de Here God evenmin. Ook niet toen sinds 2018 haar leven glans en gloed verloor omdat Cees en Luitje overleden, en toen duidelijk werd dat haar geheugen te wensen overliet. Met zachte discipline hield ze vast aan de Here God. Hij was en bleef haar Herder ook door de donkere dalen. Hij was de Herder die bij haar bleef, binnen handbereik. Daar was haar Bijbel taal en teken van. In haar laatste uren was de Bijbel niet ver, die lag naast haar op bed. Ten teken dat de Heer, haar Herder, bij haar was. En zo namen we die dinsdagavond samen met de familie afscheid van haar. Haar (geloofs)leven uiteindelijk getekend.

Ds. H.Z. Klink

Vakantie Bijbel Week 2022

Vrijwilligers gevraagd!

Het eerste overleg heeft plaatsgevonden, er zijn weer leuke ideeën voor de Vakantie Bijbel Week (VBW) in de laatste week van de zomervakantie. Dit zal zijn op:

maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 augustus 2022

Deze dagen willen we in en rond de Patmoskerk weer allerlei leuke spellen en activiteiten voor de kinderen organiseren. Dit jaar rond het thema: *Alles Andersom!*

De ochtenden duren van 10.00 uur tot ongeveer 12.30 uur, en op woensdag tot 13.00 uur, dan willen we ook weer met de kinderen eten. Voor de oudere kinderen zullen we weer een leuke "timmeropdracht" bedenken. Een aantal vaste VBW-vrijwilligers heeft zich al gemeld om te helpen bij de organisatie en de VBW-ochtenden, maar om dit evenement mogelijk te maken zoeken we nog meer mensen die hierbij willen helpen. Dit jaar zoeken we mensen om te helpen bij de volgende activiteiten:

- **Vossenjacht** op dinsdagochtend 23 augustus – wie wil er 'vos' zijn?
- **Pannenkoeken bakken** op woensdagochtend 24 augustus – we zijn op zoek naar ongeveer 13 mensen die elk thuis zo'n 15 pannenkoeken willen bakken en naar de Patmoskerk willen brengen, voor de pannenkoekmix wordt gezorgd
- Mensen die gedurende één of meerdere van de ochtenden de kinderen willen helpen en **begeleiden** bij het zingen, knutselen, spelletjes doen en bij de vossenjacht

Aanmelden kan door een mail of WhatsApp bericht te sturen aan Gerdien Teerhuis:

Mail: gerdien.teerhuis@ziggo.nl

WhatsApp: 06-80091644

De ochtenden kunnen alleen doorgaan bij voldoende vrijwilligers! *Dus: meld je aan!*

