

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer:25

verschijnt wekelijks

Zaterdag 25 juni 2022

Kerkdienst Zondag 26 juni 2022

Havenfeesten Kerkdienst Tentdienst aan de Haven

Vanaf 9.45 uur	Koffiedrinken
Kerkdienst 10.15 uur	Ds H.Z. Klink
Muziek	Dominic Zeeman en Marker gelegenheidsband
Collecte	Basisschool Kuna Mondo in Purmerend Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Robbie Zwiers telefoon 0652410698

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	26 juni	2 Korintiërs 10:12-18	Binnen Gods grenzen
Maandag	27 juni	2 Korintiërs 11:1-15	Schijnapostelen
Dinsdag	28 juni	2 Korintiërs 11:16-29	Ironische Paulus
Woensdag	29 juni	2 Korintiërs 11:30-12:10	Kracht in zwakte
Donderdag	30 juni	2 Korintiërs 12:11-21	Ouders sparen voor de kinderen
Vrijdag	1 juli	2 Korintiërs 13:1-13	Onderzoek jezelf
Zaterdag	2 juli	Lucas 9:51-62	Goed te volgen?

Voorbede

1. Ontferm U over de kinderen van de Oekraïense vluchtelingen. Dat zij zich veilig en welkom voelen op hun school in Nederland.
2. Zie om naar eenzame jongeren en toon hen Uw weg, de waarheid en het leven.
3. Geef Uw heil en kracht aan chronisch zieken en draag hen als het moeilijk is.
4. Sterk de mensen die verdriet hebben om het verlies van een geliefde.
5. Laat ons dankbaar zijn voor Uw woorden; wie vraagt ontvangt, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal worden opgedaan.
6. Geef wijsheid en inzicht aan onze overheid om de juiste keuzes te maken voor de boeren en de stikstofproblematiek.
7. Laat ons zelf de verandering zijn die we in de wereld willen zien.

Aagtje Commandeur van Riel

Nehemia 8: 10b: "...de vreugde, die de Heer u geeft, is uw kracht".

Filippenzen 4: 4: "Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals:
wees altijd verheugd".

Er zijn mensen die associëren 'naar de kerk gaan', bijbel lezen en geloven in God met saaiheid, somberheid, niets mogen en van alles moeten. Waarschijnlijk zijn dit mensen, die geen idee hebben waar het over gaat of helaas verkeerde voorbeelden gezien hebben.

In de bijbel gaat het juist heel vaak over vreugde en blijdschap.

Het woord vreugde, blijdschap komt in veel teksten voor.

Op de tekening hier beneden van de kinderen uit 6 verschillende landen (afkomstig van een werkblad voor kinderen over Pinksteren) staat 6 keer het woord blij (of verheugd) in steeds een andere taal. Eigenlijk hoefde die vertaling van het woord er helemaal niet bij, want je ziet al aan de gezichten dat ze blij zijn. Vreugde kun je vaak zien aan de lichaamstaal.

In Galaten 5 vers 22 en 23 lezen we dat 'vreugde', één van de vruchten van de Geest is (naast liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing). Vervuld worden met de Heilige Geest is vervuld worden met vreugde.

De uitstorting van de Heilige Geest (op die eerste Pinksterdag) was tijdens het Joodse Sjawoe'ot of wekenfeest (7 weken na Pesach). Het is een feest om te danken voor de oogst, maar ook om het ontvangen van de Wet (de Torah) te gedenken. Destijds verscheen God in wind en uur bij de Sinai en op die eerste Pinksterdag zijn er dezelfde tekenen.

Onder het oude verbond werd de Geest gegeven aan mensen met een speciale opdracht: profeten, priesters, koningen en na Pinksteren is het voor alle gelovigen.

Het Wekenfeest (Sjawoe'ot) staat in het teken van de vreugde van de wet van de Heer.

De boekrol, waarop de wet geschreven is, wordt zingend en dansend de synagoge binnengebracht door de Joden. Er is vreugde alom en dat wordt getoond ook!

Tijdens de Vakantie Bijbelweek wordt er door de kinderen bij sommige liederen ook gedanst, gezwaaid en soms bewegingen gemaakt. Kinderen vinden dat prachtig.

In de kerk zijn wij dat niet zo gewend. Dat hoort niet echt bij onze volksaard zeggen we dan. Vreemd genoeg wel in het voetbalstadion of in zalen als de Ziggo Dome, als we zingen en zwaaien voor onze voetbalhelden en popidolen. Maar dansen ter ere van God?



Jaren geleden zongen we in Sleen eens tijdens een jeugddienst in de Dorpskerk het lied: 'Dit is de dag die de Heer ons geeft, wees daarom blij en zingt verheugd' (naar Psalm 118: 24).

Dit werd begeleid met een aantal muziekinstrumenten en er werd enthousiast gezongen. Toen zei de dominee: "Het wordt nog mooier als we erbij dansen. Ik stel voor dat de dienstdoende ambtsdragers voorop gaan, de kinderen erachter aan en wie wil, kan aansluiten". Ik zat verstijfd van schrik op mijn stoel, want ik was ouderling van dienst. Het oudste lid van onze kerkenraad had ook dienst en zat naast me. Hij stootte me aan en zei: "Kom op, Jannie, daar gaan we"! We huppelden op de maat van de muziek die eeuwenoude kerk door, de kinderen erachter aan en veel mensen volgden. Wat een ervaring was dat! Ik zal het nooit vergeten, zeker niet de vreugde die toen in de kerk bijna tastbaar was! Alsof je de Heilige Geest voelde! Afgelopen Pinkstermaandag had ik dat gevoel ook een beetje, toen na de indrukwekkende preek over het visioen in Ezechiël 47 en het vergelijkbare visioen van Johannes in Openbaring 22, bij het uitlopen van de kerk, het lied, "Er komen stromen van zegen", ingezet werd door Sebastiaan op het orgel en de mensen spontaan mee gingen zingen. De vrucht van de Geest is vreugde. En de vreugde van de Heer, is uw kracht, zegt Nehemia. Paulus zegt in Filippenzen 4: 'Laat de Heer uw vreugde blijven.....wees altijd verheugd'!

Jannie Visser- de Groot

TENTDIENST ZONDAG 26 JUNI 2022

Komend weekend worden voor de 31^e keer de Marker Havenfeesten gehouden.

De tentdienst is hiervan al jaren een vast onderdeel.

Helaas hebben we door de bekende beperkingen in 2020 en 2021 geen tentdienst kunnen houden, maar wat zijn we blij dat het dit jaar weer kan en mag.

De tentdienst van 2022 zal plaatsvinden op zondag 26 juni om **10:15 uur**, uiteraard in de tent op de haven.

Voorganger is dit jaar onze eigen dominee Klink. Dominee Klink is bevestigd op 30 juni 2019, een week ná de laatste Marker Havenfeesten.

De dienst zal worden opgeluisterd door een Marker gelegenheidsband. Zij zullen liederen laten horen van oa. Johnny Cash.

De gemeentezang zal worden begeleid door Dominic Zeeman.

Thema van de dienst is "Jezus' vreemde vredesmissie".

In de dienst zal er eenmaal gecollecteerd worden. Het doel van deze collecte is

"Basisschool Kuna Mondo in Purmerend".

Deze basisschool houdt zich bezig met het verzorgen van onderwijs aan kinderen die het oorlogsgeweld in Oekraïne zijn ontvlucht.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze tentdienst bij te wonen.

Zoals gezegd begint de tentdienst om 10:15 uur, maar u bent vanaf 9:45 uur welkom in de tent om een kopje koffie te komen drinken.

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 15 t/m 21 juni 2022 ontvangen:

- Collecte 12 juni, *nagekomen via QR-code*: € 1,50
- Collecte 19 juni (€ 153,70 in de kerk en € 22,00 op rek.): € 175,70
- Collectes diverse diensten: € 50,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 15 juni t/m 21 juni 2022 ontvangen:

- Collecte 12 juni (*nagekomen via QR-code*): € 1,50
- Collecte 19 juni voor Diaconie projecten (Dorcas): € 223,15
(€ 179,15 in de kerk en € 44,00 op rekening)
- Ten behoeve van diverse collectes: € 50,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

**Collecte TENTDIENST: bijdrage aan onderwijs Oekraïense kinderen in de regio Waterland**

Sinds april wordt in de regio Waterland onderwijs verzorgd voor kinderen uit Oekraïne die hier verblijven als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit initiatief heet "Over Grenzen".

Het doel is de kinderen zo snel mogelijk een zinvolle dagbesteding te geven en ervoor te zorgen dat hun ontwikkeling niet stagneert. Dat gebeurt voor het basisonderwijs op de basisschool Kuna Mondo (van CPOW).

Op dit moment wordt voor ruim 200 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar onderwijs verzorgd, op verschillende locaties.

De 4- en 5- jarigen worden opgevangen in twee groepen en de kinderen tussen de 6 en 12 jaar worden opgevangen in vier groepen, waarvan er 3 zijn gehuisvest bij Kuna Mondo

Voor de inrichting van het onderwijs zijn van begin af aan naast Nederlandse leerkrachten ook leerkrachten uit Oekraïne betrokken, waarvan de meesten zelf met de vluchtelingenstroom zijn meegekomen en in één van de opvanglocaties wonen. Dat is voor het welzijn van de kinderen heel belangrijk: ze worden aangesproken in hun moedertaal en zo kan ook het onderwijs in het Oekraïens doorgaan. Mocht de oorlog beëindigd worden, gaan ze immers weer terug naar hun eigen land en daar weer naar school.

In de onderbouwgroep wordt kleuteronderwijs verzorgd, gedeeltelijk in het Nederlands en gedeeltelijk in het Oekraïens.

Op deze manier proberen ze met elkaar zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen voor de kinderen uit Oekraïne, binnen de onzekere situatie die er is over hun verblijfsduur in Nederland. Het verloop van de oorlog is immers niet te voorspellen. Met vereende krachten zorgt de school Kuna Mondo ervoor dat de kinderen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben, en op een plek waar ze veilig zijn binnen een duidelijke dagstructuur.

Wij dragen daar als diaconie van Marken graag aan bij door onze diaconale collecte in de Tentdienst aan de Haven!!

Namens de Diaconie van de PG Marken,
Eef Visser

Tentdienst zondag 26 juni 2022

De 2^e zondag van de zomer om 10.15 uur in de tent op de haven van Marken.

Protestantse Gemeente Marken.



Protestantse gemeente
Marken

Vorbereiding op de binnenkomst

Gebed om een gezegende kerkdienst.

Binnenkomst

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Psalm 72 vers 1 en 4.

Bemoediging en groet.

Muziek: 'Bird on the Wire' van Leonard Cohen.

Woorden als gids voor het leven (1 Petrus 3,10-12).

Muziek: 'Why Me Lord' van Kris Kristofferson.

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

De bijbel

Muziek: 'Last Night I Had the Strangest Dream' van Edward McCurdy.

Lezen uit Micha 4,1-7 en 5,1-4a.

Lied 756 'Laat komen, Heer, uw rijk' couplet 1, 4, 5 en 6.

Preek: 'Jezus' vreemde vredesmissie' n.a.v. Micha 5 vers 3.

Lied 1010 'Geef vrede, Heer, geef vrede' couplet 1 t/m 4.

Bidden en delen

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzameling van de gaven terwijl we luisteren naar 'For the Good Times' van Johnny Cash.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Muziek: 'Tears in Heaven' van Eric Clapton, ingeleid en gezongen door Marieke Zeeman.

Opdracht en zegen

Slotlied: 747 'Eens komt de grote zomer' couplet 1, 3, 4 en 8.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



appostel



Overschrijven kan ook
de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

ten name van

Protestantse gemeente Marken

Muziek

Begeleiding gemeentezang
door Dominic Zeeman.

Muziekgroep

Jan Kaars
Klaas Springer
Gerard Schilder
Marieke Zeeman

Vanuit de pastorie

Tentdienst Havenfeesten 2022

Marken raakt inmiddels in feeststemming nu de grote tent al op de haven staat. Donderdag beginnen de Marker havenfeesten. Een bijzonder moment kunnen we wel zeggen. Niet alleen omdat de pandemie het twee jaar onmogelijk maakte om havenfeesten te organiseren, de Marker Evenementen Stichting viert dit jaar ook haar 25 jarig bestaan. Het is deze keer dus dubbel feest. Het is mooi om te zien met hoeveel betrokkenheid en enthousiasme zoveel mensen meewerken om deze dagen tot een feest te maken. Waar een kleine samenleving groot in is. We feliciteren de MES – zoals de stichting in de volksmond heet – met hun jubileum.

Een van de vaste onderdelen van het programma is de kerkdienst in de tent op de haven. De zogenaamde tentdienst. We lezen een prachtige passage uit de Bijbel over wereldvrede van de profeet Micha. Het thema is: 'Jezus' vreemde vredesmissie'. De gemeentezang wordt begeleid door Dominic Zeeman en Jan Kaars, Klaas Springer en Gerard Schilder hebben een bandje gevormd. Zij zullen een muzikale bijdrage leveren aan de kerkdienst. Tenslotte zingt Marieke Zeeman een lied. Iedereen is weer van harte welkom. We beginnen om 10.15 uur, iets later dan we gewoon zijn.

Vorbereidingen kerkenwerk 2022-2023

In deze weken van herstel werk ik in mijn studeerkamer aan de voorbereidingen voor het kerkenwerk dat straks na de zomer weer van start gaat. Een eerste opzet voor de programma's van 'Follow Me!' en de korte cursus 'Leren geloven vandaag?' is inmiddels klaar. We gaan die in augustus bespreken met het catecheseteam.

Volgend week staat het jaargesprek gepland met een kleine afvaardiging van de kerkenraad. In het jaargesprek kijken we terug op het achter ons liggende jaar. Waar ik tijd aan heb besteed, hoe dat is gegaan, welke bijdrage de kerkenraad en de gemeente daaraan hebben gehad. En we kijken naar wat goed ging, waar het goed is om bij te sturen, en waar we in het komende jaar op gaan inzetten. Mijn voorstel is om de draad weer op te pakken van voor de pandemie als het om jongeren en gezinnen met jonge kinderen gaat. Graag zou ik weer bij deze zogenaamde middengeneratie op bezoek gaan zodat ik jullie beter leer kennen. We gaan dit natuurlijk bespreken met de kerkenraad want dit betekent keuzes maken bijvoorbeeld voor de hoeveelheid tijd voor pastorale zorg in crisissituaties en voor senioren.

Invulling pastorale zorg

Gelukkig hebben we in het achterliggende seizoen flinke stappen gezet met de pastorale ouderlingen. Er ligt een voorstel klaar voor een andere invulling van onze pastorale roeping en zorg. Het komt er kort gezegd op neer dat de ouderlingen actief gaan bijdragen aan pastorale zorg bij 'crisissituaties'. Om dat goed te kunnen, hebben alle ouderlingen digitaal een pastorale training gevolgd. Na de zomer is het de bedoeling daar gevolg aan te geven door een fysieke pastorale training met onder andere gespreksvoering. We lopen hiermee al een beetje vooruit op het nieuwe beleid en het beleidsplan dat in de maak is maar het leek mij goed om een inkijk te geven in wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Dat is veel en ik denk dat we daar dankbaar voor mogen zijn.

Feestelijke afsluiting 'Leren geloven vandaag?'

Vorige week donderdagavond hebben we de korte cursus christelijk geloof afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het was die avond prachtig weer, windstil en een aangename temperatuur. We genoten van het panorama vanuit de pastorietuin met de ondergaande zon. We hebben het als een geschenk ervaren. En het was gezellig! Maar dat zagen jullie al op sociale media.

Ik zeg het maar alvast: wie komende winter wil aanhaken bij deze groep is straks van harte welkom. Heel de groep wil het programma graag nog een keer volgen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je alleen bent. Als je nu al weet dat je mee wilt doen laat het mij dan weten. We sturen weer aan op de donderdagavonden en het zijn 7 bijeenkomsten van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Ten slotte

Het herstel van mijn knie gaat verbazingwekkend snel. Belasten mag, en kan ook, maar ik moet wel oppassen voor overbelasting. Voor het leiden van uitvaartdiensten is het dus nog iets te vroeg. Voorlopig is Kees Kersbergen beschikbaar als dat nodig mocht zijn. We hopen van niet. Er valt niet zoveel meer te schrijven dus ronden we af zoals inmiddels gebruikelijk met een hartelijke groet namens de drie van de pastorie.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

Na een ongelukkige val en Corona, moest ik 9 weken revalideren in Oudorp.

Helaas kon ik niet meer terug naar mijn huis aan de Hoogkamplaan op Marken.

Gelukkig kwam er een plekje voor mij vrij in Swaensborch, waar ik nu een prachtige kamer heb.

Ik wil iedereen bedanken voor alle belangstelling tijdens mijn revalidatie in Oudorp.

Groetjes,

Aagje de Waart

Swaensborch, kamer 228

Monnickendam

Hartelijk dank voor alle (gevulde) kaarten ontvangen na de geboorte van onze dochter en zusje Saar Eliza Rotgans

Jeroen & Jessica, Tess Marit

Kleinkinderen zijn gemaakt om te knuffelen!

Hartelijk dank voor alle kaarten en felicitaties ontvangen na de geboorte van onze tweede kleindochter Saar Eliza Rotgans.

Klaas & Loppie Porsius