

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer:26

verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 juli 2022

Kerkdienst Zondag 3 juli 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Prop. drs. J.B. Mulder	Hilversum
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes	
Kindernevendienst	Marieke Schipper	
Eerste Collecte	Project Waterlandse Diaconieën	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Koos Zwiers	telefoon 0610759951

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	3 juli	Lucas 10:1-16	Herauten
Maandag	4 juli	Lucas 10:17-24	Het belangrijkste effect
Dinsdag	5 juli	Lucas 10:25-37	Vragen naar de bekende weg?
Woensdag	6 juli	Lucas 10:38-42	De eerste zorg
Donderdag	7 juli	Psalm 140	Red mij van belagers
Vrijdag	8 juli	1 Koningen 1:1-21	Zelf uitgeroepen koning
Zaterdag	9 juli	1 Koningen 1:22-40	Uitgekozen koning

Voorbede

1. Sterk de mensen die verdriet hebben om het verlies van een geliefd persoon.
2. Geef Uw heil en kracht aan chronisch zieken en draag hen als het moeilijk is.
3. Bescherm de mensen die op vakantie gaan. Wil hen op hun reis vergezellen en weer veilig thuis brengen.
4. Ontferm U over de mensen die getroffen zijn door natuurgeweld en rampen in de wereld.
5. Zegen het werk van de vrijwilligers die zich inzetten voor de Stichting Oud in Afrika.
6. Laat ons dankbaar zijn voor Uw woorden; wie vraagt ontvangt, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal worden opgedaan.
7. Laat ons zelf de verandering zijn die we in de wereld willen zien.

Aagtje Commandeur van Riel

Overdenking / Meditatie

Ik zit deze keer mijn meditatie uit te werken op een terras in Egypte in de buurt van Cairo, en als vanzelf gaan mijn gedachten uit naar het Egypte waar we in de Bijbel mee geconfronteerd worden.

Het Egypte waar de farao regeert, waar de nakomelingen van Abraham werden uitgebuit en als slaven behandeld. Onderworpen aan de elite, aan de heersers, aan de machtswellust van de bovenlaag van de samenleving. ik vraag me af of er overeenkomsten zijn te ontdekken tussen die tijd en de periode waarin wij leven anno 2022. Helaas nog steeds worden mensen uitgebuit, vernedert, belemmerd in hun ontwikkeling. Het lijkt of er weinig veranderd is, nog steeds leven mensen onder dwang van dictaturen en machtswellustelingen, misschien wel op meer plaatsen dan we op het eerste gezicht zouden inschatten, ze leven misschien wel naast en onder ons. Ik ga nu weer even terug naar het Egypte van de Farao. In onze Bijbel lees ik dan dat Mozes in de Sinaï woestijn (hier waar ik zit niet zo ver vandaan) een ontmoeting heeft met een stem die hem oproept, die hem een opdracht geeft. Ik heb gezien, zegt die stem, hoe erg mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Farao te bevrijden, en hen te brengen naar een wijd en mooi land. En daar heb ik jou Mozes voor nodig, jij gaat naar de Farao om mijn volk uit de slavernij te bevrijden. Jij moet de machthebbers gaan vertellen dat ze zo niet met mensen om mogen gaan. En zoals we weten is dat niet vanzelf gegaan. De Bijbel spreekt van tien plagen waar de Farao mee geconfronteerd wordt. Die bevrijding, moest bevochten worden. Zal het vandaag in het jaar 2022 anders zijn? Ik denk het niet.

Het is voor het volk van Israël een lange reis geworden met vallen en opstaan. Een woestijnreis.

Onderweg in de Sinaï ontvangen ze de regels voor een leven in vrijheid in hun nieuwe land. De God van Israël die zich via Mozes laat noemen (Ik zal er zijn) duldt niet dat mensen worden onderdrukt, en stuurt zijn afgezanten om die boodschap uit te dragen. In onze Bijbel zijn daar veel voorbeelden van doorgegeven, steeds weer opnieuw moeten machthebbers tot de orde geroepen worden, zie Mozes, Samuel, Elia, Jesaja, Amos. Om er maar een paar te noemen.

De vier Evangeliën confronteren ons met de boodschap en het optreden van Jezus van Nazareth, de door de profeten aangekondigde Messias. Zijn boodschap sluit naadloos aan bij die van de profeten voor hen, en die van zijn wegbereider Johannes de Doper. Ze zien de heersende bezitsverhoudingen, ontstaan door uitbuitpraktijken en bonusculturen die daarbij horen als doodsverhoudingen. Het Evangelie, de boodschap van Jezus Messias roept mensen, roept ons om te breken met deze verhoudingen. En keer je leven om naar solidariteit zo klinkt het. Kies voor een systeem waarin de woorden zoals we die van Jezus Messias hebben doorgekregen in politieke praktijk worden gebracht. Nog een ding ontbreekt je, zegt Jezus Messias, op de vraag wat moet ik doen om u te volgen. Alles wat je hebt verkoop het en deel het uit aan de armen. Dan zul je een schat in de Hemel hebben. Kom terug en volg me, (Lukas 18: 27) Hij heeft het niet gekund. Maar het kan wel zegt Jezus Messias.

Uit de verhalen over de begintijd van de volgelingen van Jezus Messias kennen we het bericht dat ze alles deelden, zodat niemand in nood was of gebrek leed.

Dat is waarachtige bekering. Breken met de heersende bezitsverhoudingen.

Omzien naar elkaar, elkaar dienend tot geluk. Het Koninkrijk van God. Hier aanwezig. Zoals de Schepper het bedoeld heeft. Hebben de Christelijke Kerken in het algemeen die boodschap verstaan en uitgedragen?

Hebben de Christelijke politieke partijen die boodschap in hun programma's uitgewerkt?

Of voert de factor macht nog steeds de boventoon?

Macht is ons immers gegeven niet om te heersen, maar om dienstbaar te zijn en mensen te verheffen uit hun armoede en te bevrijden van hun machteloosheid.

Waarachtige bekering zoals de Bijbel die ons aanreikt.

We hebben kortgeleden een vergadering gehad over de toekomst van de Kerk.

Kan het niet zo zijn dat de God van "Ik Zal er Zijn" zich van ons rijke landen heeft afgekeerd omdat we dienstbaar zijn geworden aan mammon (geldgod) en onze rijkdom niet wensen te delen. We mogen ervan verzekerd zijn dat als wij ons bekeren.

Hij naar ons omziet en afdaalt.

Onze Bijbel geeft genoeg voorbeelden.

Gerrit Visser

Liturgie voor de kerkdienst op zondag 3 juli 2022 - Prop. drs. J. Mulder

Intochtslied: Lied 675 : 1 en 2 (Geest van hierboven)

Welkom en Mededelingen door ouderling van dienst

Stil gebed

Votum

Lied 677 : 1, 2 en 3 (Geest uit de hemel neergedaald)

Wetslezing en samenvatting: Markus 12 : 29-31

Lied/psalm: 43 : 3 en 4

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Joh. 3 : 1-13

Lied/psalm: 116 : 1 en 2

Schriftlezing: Handelingen 2 : 37-47

Lied/psalm: 116 : 3 en 4

Verkondiging

Lied: 688 : 1, 2, 3 en 4 (Heilige Geest, gij zijt als de wind)

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Toelichting collecte door de diaken van dienst

Dankgebed en voorbeden

Lied: 674 : 1, 2, 3 en 4 (O God die op het pinksterfeest)

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Voor de kerk geen collectegeld en geen giften ontvangen afgelopen week.

College van kerkrentmeesters.

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 22 t/m 28 juni 2022 ontvangen:

- Collecte 19 juni (*nagekomen gift en via QR-code*): € 11,50
- Project Pakistan: € 20,00

De collecte voor Kuna Mondo op 26 juni in de tentdienst heeft het mooie bedrag opgeleverd van: € 839,78

(€ 820,28 opbrengst in de tentdienst en € 19,50 op rekening)

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Diaconale Collecte 3 juli

Komende zondag collecteert de diaconie voor het jaarproject van de Waterlandse Diaconieën, genaamd **Oud in Afrika**. Het project is destijds aangedragen door de kerk van Zunderdorp, waar enkele gemeenteleden rechtstreeks contact hebben met de mensen die het project verwezenlijken. De stichting Oud in Afrika zet zich in voor het verbeteren van het welzijn van arme, kwetsbare oude mensen in Kenia en Ethiopië. De meeste van hen wonen nog zelfstandig, maar er zijn er ook die al zo kwetsbaar zijn dat ze bij hun kinderen wonen. Of anderen wonen thuis, maar dragen daar de zorg voor hun kleinkinderen, omdat de ouders overleden zijn.

De zorg aan de ouderen bestaat met name uit het verbeteren van hun welzijn door middel van thuiszorg, het verstrekken van hele kleine pensioentjes (€ 3 per maand), oogzorg en hulp aan grootouders die hun kleinkinderen moeten opvoeden.

De oogzorg betreft vooral het verstrekken van brillen en het uitvoeren van staaroperaties.

Een ander deel van de zorg is het verstrekken van schoenen aan de armste ouderen in de regio waar "Oud in Afrika" in Ethiopië werkt. Schoenen zijn in dit deel van Ethiopië van levensbelang, omdat het halfmetaal silicium veel in de grond voorkomt en het blootvoets op deze grond lopen leidt vaak tot misvormde, pijnlijke voeten, die ook opzwellen door opeenhoping van vocht.

De pensioentjes van € 3 per maand zijn voor de armsten van de armste ouderen, die zelf niet meer aan de kost kunnen komen. Meestal wonen ze in huis bij het gezin van een kind of kleinkind dat zelf vaak met een lege maag naar bed gaat. Een buurtcomité van ouderen die de dorpelingen heel goed kennen, heeft de pensioengerechtigden aangewezen als degenen die het hardste hulp nodig hebben.

"Oud in Afrika" werkt ter plekke in Kenia en Ethiopië meestal samen met zusters van katholieke congregaties en/of hulpgroepjes van de lokale kerk.

Uw bijdrage aan dit jaarproject van de Waterlandse Diaconieën wordt van harte aanbevolen!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Vanuit de pastorie

Tentdienst Havenfeesten – een terugblik

Op sociale media verschenen begin deze week lovende reacties op de havenfeesten. De dames en heren van de Marker Evenementen Stichting hebben goed werk verricht en het evenement fantastisch georganiseerd.

Zondag kwamen we bij elkaar in de tent om daar de kerkdienst te houden. De tent werd druk bezocht en zelfs de burgemeester, mevrouw Van der Weele was aanwezig. Het thema haakte aan bij de veranderde wereld waarin wij leven. De liederen en de muziek sloten prachtig aan bij de passage uit het boek van de profeet Micha en de preek. We bedanken Dominic Zeeman, Jan Kaars, Klaas Springer en Gerard Schilder voor hun bijdrage hieraan. Vooral het idee dat Marieke Zeeman het lied 'Tears in Heaven' zou zingen was een goed voorstel. Want het is goed om op zo'n moment, na twee jaar een vreemde wereld zuchtend onder een virus, stil te staan bij de mensen die we in de tussentijd verloren zijn. Mensen zoals Cornelis Pieter de Waart en Tamar Uidam.

Wie er zondagochtend niet bij kon zijn kan inmiddels via het bekende platform van kerkdienstgemist.nl de opname van de tentdienst terugkijken. Veel mensen hebben die weg al gevonden.

Zomervakantie en crisispastoraat

Lang zal het niet meer duren en dan beginnen de schoolvakanties. Op dat moment begint ook onze vakantie. We vertrekken vrijdag 15 juli voor drie weken naar Italië. Een maand later, op zondag 14 augustus, hoop ik weer op Marken voor te gaan in de kerkdienst. In deze weken zijn Kees Kersbergen en dominee Jan Ouwehand beschikbaar voor pastorale zorg in crisissituaties zoals rond het overlijden van een dierbare. U kunt dan contact opnemen met onze scriba Agnes Kes. Zij is bereikbaar via 06-83172019. Vanaf zondag 3 juli tot 15 juli ben ik zelf weer beschikbaar voor uitvaarten maar we hopen dat dat allemaal niet nodig is.

Ten slotte

Graag wil ik iedereen bedanken die mij in de achterliggende weken een kaart of berichtje stuurde. Fijn om te merken dat zoveel mensen aan je denken. Regelmatig klepperde de brievenbus of kwam er een bericht binnen. Hartelijk dank! Iedereen zij weer hartelijke gegroet namens de drie van de pastorie.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

Na een periode van afnemende krachten is overleden
onze vader, schoonvader, opa, broer en zwager

Harm Hendrik ten Napel Izn.

op de leeftijd van 86 jaar.

Marken, 9 maart 1936

Bussum, 26 juni 2022

Gehuwd geweest met Lobbetje Kes † 18 mei 2017

Tijmen en Irene
Harm Joris
Wijnand en Tanya

Daniël en Roswitha
Étienne en Shâron
Harm

Joris en Sijtje

De begrafenis vindt in besloten kring plaats.

Correspondentieadres: Buurterstraat 19, 1156 AP Marken



“Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
 Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
 Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teër;
 Wanneer de wind zich over 't land laat horen,
 Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
 Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.”
 (Psalm 103 vers 8)

Het kan makkelijker zijn
 om afscheid te nemen
 van iemand die je kent
 dan van iemand die je niet kent.
 (wtn)

Buurman Harm ten Napel is 26 juni op 86-jarige leeftijd overleden.

Wij wensen zijn nabestaanden sterkte toe de komende tijd.

Buren van de Buurterstraat

Wij willen iedereen bedanken die aan ons heeft gedacht na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en bessie

Geertje Visser

Bedankt voor de vele kaarten, berichten, telefoontjes en elk gebaar dat ons steun heeft gegeven.

Jan Kaars, kinderen en kleinkinderen

Voor in de agenda

ZOMERZANGAVONDEN 2022



1^e Zomerzangavond op 13 juli 2022 om 20.00

in de Grote Kerk

Muzikale medewerking van The Gospeltrain

Samenzang onder begeleiding van Dirk Kes

Korte overdenking door Cees Jan Visser



2^e Zomerzangavond op 10 augustus 2022 om 20.00

in de Grote Kerk

Muzikale medewerking van The Men in Black en Sebastiaan van der Pluijm

Samenzang onder begeleiding van Dominic Zeeman

Korte overdenking door Anneke Commandeur

- Vanaf 19.50 zullen The Gospeltrain en The Man in Black enkele liederen zingen
- Na afloop koffie/thee in de kerk