

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer:27

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 juli 2022

Kerkdienst Zondag 10 juli 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

GROTE KERK

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Gretha Korstman
Tafel Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken Kerk
Tweede Collecte	Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Willy Klink telefoon 0655620276

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	10 juli	1 Koningen 1:41-53	Rechtvaardig en krachtige koning
Maandag	11 juli	1 Koningen 2:1-12	Oud zeer
Dinsdag	12 juli	1 Koningen 2:13-25	Onschuldig verzoek?
Woensdag	13 juli	1 Koningen 2:26-35	Hier zal ik sterven
Donderdag	14 juli	1 Koningen 2:36-46	Fatale eed
Vrijdag	15 juli	1 Koningen 3:1-15	Menselijke wijsheid
Zaterdag	16 juli	1 Koningen 3:16-28	Goddelijke wijsheid

Voorbede

1. Zegen de viering van het Heilig Avondmaal. En laat ons dankbaar zijn voor het offer dat Jezus ons bracht.
2. Ontferm U over de boeren die zorgen hebben over hun boerenbedrijf. Over hun boosheid en verdriet. Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
3. Laat Uw licht en liefde schijnen op hen die verdriet hebben om het gemis van een geliefde.
4. Geef Uw vertrouwen aan de chronisch zieken en wees hen steeds nabij.
5. Bescherm de mensen die op vakantie gaan. Wil hen op hun reis vergezellen en weer veilig thuis brengen.
6. Ontferm U over de mensen die getroffen zijn door natuurgeweld en rampen in de wereld.
7. Laat ons geen gemeenschap noemen, waar de minste niet de meeste aandacht krijgt.

Aagtje Commandeur van Riel

Tijd van gebed: donderdag 7 juli 2022 om 20.30 uur in de Patmoskerk.

Hartelijk welkom!

OVERDENKING

*Last night I had the strangest dream I ever dreamed before
I dreamed the world had all agreed to put an end to war.*

Als ik deze dagen naar het nieuws kijk en weer hoor over raketaanvallen en beschietingen op doelen, (lees burgerdoelen) in Oekraïne maak ik mij toch een beetje bezorgd!

Wat staat Oekraïne allemaal nog te wachten? Maar ook: wat staat ons nog te wachten?

Eerst leken we er niet zo'n last van te hebben, we zagen het nieuws, riepen Oh en Ach, en gingen na het reclameblok weer verder met ons leven...

Nu echter blijkt dat er heel wat belangrijke grondstoffen, graan, zonnebloemolie, uit dat gebied vandaan komen lijkt het toch een ander verhaal te worden en niet meer zo'n vervanmijnbedshow ...

De levensmiddelen worden duurder omdat sommige grondstoffen schaarser worden alsof er nergens anders graan en zonnebloemolie te verkrijgen is (maar dat terzijde).

Autorijden wordt ook een luxe, maar we willen blijven rijden dus we betalen; en dan gaat ook nog de gaskraan uit Rusland dicht, wat betekent dat straks voor ons?

De oorlog komt ook letterlijk dichtbij, de Oekraïense vluchtelingen hebben ook ons land bereikt...

Hoe dichtbij merkte ik onlangs toen ik bij de drogist werd aangesproken door een jonge Oekraïense vrouw; ze vroeg in gebrekkig engels waar ze een bepaalde creme kon vinden, en ik dacht: wat fijn voor haar dat ze zich nu zo veilig voelt dat ze zich daarover druk kan maken en niet in die oorlog zit!

Maar aan de andere kant denk ik: maakten wij ons maar wat meer druk over deze oorlog...!

Ik kan me nog herinneren bij de Bijlmerramp in 1992 dat de programma's op tv en radio een tijdje werden aangepast, om ons medeleven en respect te tonen met de slachtoffers, maar tegenwoordig dendert de een na de andere spelshow over het beeldscherm alsof er niets anders speelt op deze wereld en de oppervlakkige shownieuwsprogramma's zijn ook heel druk bezig met de besognes van BNers, ook de commercials willen ons het journaal doen vergeten alsof er geen ernstige oorlog woedt.....

En daar maak ik mij een beetje zorgen over, zijn we nu echt zo naïef of sluiten we bewust ervan af?

Denken we niet stiekem: dit gaat ons wel voorbij?

Hoe beleven we deze tijd als christenen? Laten we alert zijn, niet hamsteren maar luisteren...

In Matteüs 24 lezen we over de komst van de Mensenzoon, het gaat over oorlog en oorlogsdreiging, hongersnoden en aardbevingen, onderdrukking, haat, valse profeten, wetteloosheid, enzovoort en als ik het lees denk ik, zitten we hier al niet middenin?

Nu denkt u misschien: ach, dat zal zo'n vaart niet lopen, dat maken wij niet meer mee; maar we mogen onze ogen hier niet voor sluiten!

De hierboven staande tekst gaat over de droom dat er op een dag nooit meer oorlog zal komen...

Maar dan moet ik ook denken aan een zin uit een liedje van Soldaat van Oranje:

maar met dromen komt die dag geen stap dichterbij!

We kunnen hier zelf aan werken, maar niet alleen want de enige echte Vrede, een vrede zonder compromissen en voorwaarden, bestaat alleen als we dicht bij God blijven, daar moeten we van doordrongen zijn. We kunnen eraan werken maar willen we dat ook?

Nog is er tijd, nog is er genade!

Graag sluit ik mij aan bij de tekst die afgelopen week bij de voorbeden stond:

Laat ons zelf de verandering zijn die we in de wereld willen zien!

Anneke Commandeur

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 29 juni t/m 5 juli 2022 ontvangen:

- Collecte 19 juni, *nagekomen via QR-code*: € 1,50
- Collecte 3 juli (€ 109,20 in de kerk en € 79,00 op rek.): € 188,20
- Giften: € 17,50

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 29 juni t/m 5 juli 2022 ontvangen:

- Collecte 26 juni Kuna Mondo (*nagekomen via QR-code*): € 5,00
- Collecte 3 juli "Oud in Afrika": € 263,74
(€ 134,74 in de kerk en € 129,- aanvullend op rekening)
- Ten behoeve van diverse collectes: € 50,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening
NL76INGB0002538888
t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Collecte Diaconie 10 juli

Komende zondag is de diaconale collecte voor kerkradio en Kerk TV. Voor alle uitzendingen, die beluisterd en bekeken worden, moet de diaconie een vergoeding betalen. Ook de rechten om bij de online uitzendingen bv filmpjes, muziek, koorzang, liedteksten etc. te mogen gebruiken, de zgn. licenties, komen voor rekening van de diaconie. De maandelijkse rekening is door alle uitzendingen behoorlijk hoger geworden. Vandaar dat de diaconie deze collecte gebruiken gaat om deze extra kosten te dekken. Tegenover deze kosten staat dat het direct of later beluisteren van de diensten op grote schaal plaatsvindt, en daar zijn we uiteraard ontzettend blij mee. Hoe meer mensen elke zondag bereikt worden, hoe liever het ons is.

Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Hartelijk bedankt voor alle felicitaties, (gevulde) kaarten en cadeaus die we hebben ontvangen voor de geboorte van onze dochter en zusje Zoë Joy.

Simeon, Nienke(Maas), Samuël en Elisa Derksen.

Ook wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle felicitaties en kaarten die we mochten ontvangen voor de geboorte van onze kleindochter.
Dankbaar zijn we voor onze 3 kleinkinderen.

Walter en Aaltje Maas.

Liturgie zondag 10 juli 2022

De 4^e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk met de viering van het Heilig Avondmaal.
Protestantse Gemeente Marken.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 25 vers 2 en 6.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Lied 314 'Here Jezus, om uw woord' couplet 1 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Schriftlezing: Rechters 14,1-22 (lector).

Halleluja-lied: 834 'Vernieuw Gij mij' couplet 1 en 2.

Verkondiging: *Het geheim van Simsons levensraadsel* n.a.v. Rechters 14 vers 18b.

Lied 381 'Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet' couplet 2, 3 en 5.

Bericht van overlijden door de ouderling van dienst.

Het heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.

Geloofsbelijdenis: Lied 340b 'Ik geloof in God de Vader'.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Nodiging en uitdeling.

Dankgebed uit het formulier.

Zending en zegen

Slotlied: 968 'De ware kerk des Heren' couplet 1, 3, 4 en 5.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Zomerzangavonden 2022

Op Marken is het sinds een paar jaar gebruikelijk dat we tijdens de zomermaanden muzikale avonden organiseren. Door omstandigheden konden die in de achterliggende twee jaar niet georganiseerd worden maar gelukkig is dat dit jaar wel weer mogelijk. Vorige week stond de eerste aankondiging al in het kerkblad. Op sociale media en via Marker Nieuws valt inmiddels te zien hoe het programma voor de zomerzangavonden eruit ziet. Er staan twee avonden op het programma met een bijdrage van twee verschillende bekende Marker muziekgroepen namelijk The Gospeltrain en The Men in Black. Noteer de data alvast in je agenda: woensdag 13 juli en 10 augustus in de Grote Kerk. We beginnen om 20.00 uur. Iedereen welkom!

Herdenken overledenen naar eind van het kerkelijke jaar

Tijdens de vorige vergadering heeft de kerkenraad gesproken over het moment van herdenken van de overledenen. Sinds jaar en dag worden de overledenen herdacht in de kerkdienst op oudejaarsavond. Afgelopen jaar hebben we deze kerkdienst verschoven naar de ochtend en dat werd door sommige mensen als goed ervaren. Tegelijk is het de vraag of het herdenken van onze overleden dierbaren per se op oudejaarsdag moet. Het is een situatie die in het verleden zo is ontstaan en gegroeid maar vanuit het christelijke geloof zijn er goede redenen aan te voeren om het herdenken van overledenen te laten plaatsvinden aan het einde van het kerkelijke kalenderjaar. In de kerk begint een nieuw jaar met het aanbreken van Advent, het uitkijken naar de komst én wederkomst van Jezus Christus. Op die manier is het leven van de christelijke gemeente verbonden met Christus die ervoor heeft gezorgd dat ons sterven geen definitief einde betekent maar een nieuw begin.

Afgelopen maandag hebben we op de kerkenraadsvergadering gestemd over drie verschillende opties voor het herdenken namelijk a) oudejaarsavond om 19.00 uur, b) op oudejaarsdag om 14.00 uur en c) aan het eind van het kerkelijke jaar. De kerkenraad heeft gekozen voor de laatste optie. De herdenking van de overledenen zal voortaan plaatsvinden op de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Deze zogenaamde Eeuwigheidszondag valt dit kalenderjaar op zondag 20 november 2022.

Ten slotte

We denken aan iedereen die vecht tegen een levensbedreigende ziekte. Die strijd kent geen vakantie en daarom wensen we voor hen de zegen van de Here God. Laten we aan hen denken in onze gebeden en misschien is een bemoedigend kaartje zo'n gek idee nog niet. We ronden af met weer een hartelijke groet aan iedereen, in naam van ons drieën.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

Vakantie Bijbel Week 2022

Vrijwilligers gevraagd – herhaalde oproep!

In de laatste week van de zomervakantie is het weer tijd voor de Vakantie Bijbel Week (VBW) op:

maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 augustus 2022

Deze dagen willen we in en rond de Patmoskerk weer allerlei leuke spellen en activiteiten voor de kinderen organiseren. Dit jaar rond het thema: *Alles Andersom!*

Zoals enkele weken geleden al gemeld, zijn we op zoek naar vrijwilligers om dit evenement ook dit jaar weer mogelijk te maken. Er zijn al een aantal aanmeldingen binnengekomen, maar helaas nog niet genoeg. We zijn met name nog op zoek naar ‘vossen’ en ‘pannenkoekenbakkers’, maar ook gedurende de ochtenden kunnen we nog wel wat helpende handen gebruiken. Hieronder nog de details zoals eerder gepubliceerd.

De ochtenden duren van 10.00 uur tot ongeveer 12.30 uur, en op woensdag tot 13.00 uur, dan willen we ook weer met de kinderen eten. Voor de oudere kinderen zullen we weer een leuke “timmer-opdracht” bedenken. Dit jaar zoeken we mensen om te helpen bij de volgende activiteiten:

- **Vossenjacht** op dinsdagochtend 23 augustus – wie wil er ‘vos’ zijn?
- **Pannenkoeken bakken** op woensdagochtend 24 augustus – we zijn op zoek naar ongeveer 13 mensen die elk thuis zo’n 15 pannenkoeken willen bakken en naar de Patmoskerk willen brengen, voor de pannenkoekmix wordt gezorgd
- Mensen die gedurende één of meerdere van de ochtenden de kinderen willen helpen en **begeleiden** bij het zingen, knutselen, spelletjes doen en bij de vossenjacht

Aanmelden kan door een mail of WhatsApp bericht te sturen aan Gerdien Teerhuis:

Mail: gerdien.teerhuis@ziggo.nl

WhatsApp: 06-80091644

De ochtenden kunnen alleen doorgaan bij voldoende vrijwilligers! *Dus: meld je aan!*

