

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer:29

verschijnt wekelijks

Zaterdag 23 juli 2022

Kerkdienst Zondag 24 juli 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Dr. G. Bos	Urk
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes	
Kindernevendienst	Gretha Korstman	
Eerste Collecte	Diaconie	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Pieter van Altena telefoon 0299601660	

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	24 juli	Lucas 11:1-13	Gebedsonderwijs
Maandag	25 juli	Lucas 11:14-28	Met stomheid geslagen?
Dinsdag	26 juli	Lucas 11:29-36	Meer dan Jona
Woensdag	27 juli	Psalm 70	Kom spoedig!
Donderdag	28 juli	Lucas 11:37-44	Wat verdient de schoonheidsprijs?
Vrijdag	29 juli	Lucas 11:45-54	Hypocrisie
Zaterdag	30 juli	Lucas 12:1-12	Wat de Geest je ingeeft

Voorbede

1. Zegen alle hulpverlening. Geef dat onze diakenen genoeg hebben om uit te delen naar behoefte.
2. Voor de mensen die met angst leven voor de bosbranden en ander toenemend natuurgeweld in de wereld als gevolg van de klimaatverandering.
3. Ontferm U over de ouderen die in de vakantietijd meer eenzaam zijn dan gewoonlijk. Dat zij niet vergeten worden door hun medemens.
4. Laat Uw licht en liefde schijnen op hen die verdriet hebben om het gemis van een geliefde.
5. Geef innerlijke rust aan de ernstig zieken en blijf bij hen als de avond nabij is.
6. Vergezel ons op onze vakantiereis en geef ons de vrijheid om te genieten van al uw gaven en in alles dank te zeggen.
7. Laat ons geen groei noemen, waar een ander minder van wordt.

Aagtje Commandeur van Rie

Ver van huis en toch thuis

“Dus blijven wij altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen” 2 Korintiërs 5 vers 6

Veel mensen zoeken het ver. Er wordt heel wat gereisd en gevlogen. Lange afstanden afgelegd. Op bestemming aangekomen hopen we te genieten van de rust, van de schoonheid van de schepping en de cultuur. We kunnen er zo van genieten. Kon je het goede van vakantie maar vasthouden. Vooral als we thuiskomen, hebben we dat gevoel en daarom heeft vakantie ook iets geheimzinnigs over zich. De wereld van vakantie is een soort droomwereld. Je zou willen dat het altijd vakantie was. Geen stress, geen verwachtingen die waargemaakt hoeven te worden. Even niet denken aan de moeite en de zorgen die het leven met zich mee kunnen brengen.

Wanneer wij genieten van alles wat het leven geeft dan zit daar een diepere laag onder. Het kan ons hart zo raken dat we die ervaring willen vasthouden omdat we aanvoelen dat het alledaagse leven niet is zoals het eigenlijk zou kunnen zijn. Wie goed kijkt, ontdekt dat vakantie appelleert aan een verlangen in ons hart naar het volmaakte bestaan waarin de zware last van het gewone leven van onze schouders is genomen en onze tranen zijn gedroogd.

Paulus heeft het in zijn brief aan de christenen te Korinthe over de kwetsbaarheid en de sterfelijkheid van ons lichaam, en daar lijden wij aan. Het maakt dat wij in de aardse tent die ons lichaam is zuchten. Het liefst willen we een nieuw lichaam dat niet meer gevoelig is voor ziekte en dood. Hij noemt die nieuwe lichamelijke ‘onze hemelse woning’ en onze huidige lichaam een aardse tent.

Vakantie herinnert ons aan twee werelden, vooral de mensen die uit kamperen gaan met een tent. Die tent herinnert aan de sterfelijkheid en de kwetsbaarheid van ons huidige lichaam. Wij zijn hier in dit leven met al de tranen, moeite en verdriet ver van huis. Tegelijkertijd kunnen wij op vakantie soms iets proeven van het leven zoals de Here God het voor ogen staat, onze hemelse woning. Paulus gebruikt niet voor niets de woorden ‘tent’ en ‘woning’. Hij zet ons huidige aardse leven tegenover het toekomstige hemelse leven waarin het sterfelijke is verdwenen. Noem dat gerust het volmaakte leven dat zijn voltooiing voorgoed heeft bereikt. Van dit volmaakte leven is Christus het geheim. Hij belichaamt dat voltooide bestaan met al zijn schoonheid. Zijn levenskracht maakt het tot het leven in de volle betekenis van het woord. Aan het verlangen naar dat leven kan onze vakantie soms appelleren.

Gelukkig is dat geen droomwereld. Straks als onze aardse tent wordt afgebroken, weten we dat we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. De grote vraag is hier natuurlijk hoe je dat zeker weet. Wie geeft je de garantie dat je straks voorgoed thuis komt? De sleutel is volgens Paulus de Heilige Geest die in ons woont. Zijn verblijf in ons heeft een permanent karakter. Hij begeleidt ons op reis door dit leven door onderweg ons leven te doorlichten en te verlichten. Daarom zijn christenen altijd mensen met goede moed. Mensen die de moed niet verliezen ook al branden de tranen van dit leven in de ogen, want we weten dat we onderweg zijn om dicht bij de Heer te gaan wonen. En daar is het altijd goed. Reist u mee?

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 13 t/m 19 juli 2022 ontvangen:

- Collecte 10 juli, *nagekomen via QR-code*: € 7,50
- Collecte 17 juli (€ 167,60 in de kerk en € 14,00 op rek.): € 181,60
- Vreemdelingenbussen periode 11-7 t/m 17-7-2022: € 83,21

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 13 t/m 19 juli 2022 ontvangen:

- Collecte 10 juli (*nagekomen via QR-code*): € 7,50
- Collecte 17 juli KiA Werelddiaconaat € 149,45
(€ 145,45 in de kerk en € 4,- aanvullend op rekening)

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

DIACONALE COLLECTE 24 juli

De diaconie geeft u regelmatig een inkijkje in de hele specifieke zaken waarvoor de collectes van "diaconie in het algemeen" worden gebruikt: het werk binnen de kerk zelf, het werk plaatselijke en ook regionaal.

Zoals u inmiddels weet, zijn de collectes voor de diaconie ook bestemd voor een aantal instellingen en stichtingen, die structureel gesteund worden. Eén daarvan is **Het Passion in Hummelo**. Het Passion is een diaconale instelling en wil vanuit die diaconale verantwoordelijkheid onderdak bieden aan mensen die aan de rand van de samenleving leven en die graag weer gewoon deel willen uitmaken van die samenleving. In het Passion komen vanuit diverse voorzieningen in het hele land dak- en thuislozen en mensen die psychisch vastzitten en wordt hen een rust- en hulpperiode aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid en geholpen om nieuwe energie te vinden en om hun leven weer op de rails te zetten. Het Passion biedt deze mensen dus weer een toekomstperspectief. Een groot team van gemotiveerde vaste- en vakantievrijwilligers ondersteunt dit werk in het opvanghuis te Hummelo.

Wij bevelen de algemene collecte voor de diaconie daarom van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 24 juli 2022

Intochtslied: J. de Heer 57 vers 1 en 3 (Er komen stromen van zegen)
 Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 119 vers 1

Wetslezing uit Exodus 20

Psalm 119 vers 2

Gebed

Vertrek van de kinderen naar hun samenkomst

Schriftlezing 1: Handelingen 6:11 -- 7:1

Lied 213 vers 1 (*Morgenglans der eeuwigheid*)

Schriftlezing 2: Handelingen 7: 44-50

Lied 213 vers 2 en 3

Verkondiging

Tekst Handelingen 7: 46b: *David heeft gevraagd een woonstede te mogen bouwen voor het huis van Jacob*

Lied 919 vers 1 en 4 (*Gij die alle sterren houdt*)

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst

Collecten

Gebed

Psalm 89 vers 1 en 7

Zegen met gezongen amen (lied 431b)

Na 61 jaar op de kerkbuurt te hebben gewoond

Ben ik op 9 juli verhuisd naar de

Akkerstraat 27

1156AE

Met vriendelijk groet

Makie Zeeman Springer

Kerkzitters Grote Kerk gezocht

Sinds de dinsdag na Pasen is de Grote Kerk open voor toeristen en andere belangstellenden.

Inmiddels hebben we het grootste deel van het schema in kunnen vullen, maar voor de dinsdag ochtend, één keer in de twee weken, hebben we nog steeds geen invulling gevonden. Het College van Kerkrentmeesters springt zelf bij waar het kan, maar dat lukt helaas niet altijd. Daarom hebben we de Grote Kerk al een dinsdag ochtend dicht moeten laten. Een gemiste kans voor bezoekers van Marken.

Voor de rest van het seizoen zijn we dus nog steeds op zoek naar kerkzitters voor de dinsdag ochtend. De kerk gaat 's ochtends om 10.00 uur open en om 13.30 uur word je afgelost door de middagzitter.

Voor de volgende dinsdag ochtenden zijn we nog op zoek naar een kerkzitter:

26 juli

9 augustus

23 augustus

6 september

20 september

4 oktober

18 oktober

Mocht het u leuk lijken om op één (of meer) van de genoemde dinsdag ochtenden op te treden als gastheer of gastvrouw, meldt u dan aan bij:

Jan Sijmen Roos

De Pieterlanden 1

06-10908437

ledenadministratie@protestantsmarken.nl



Via de APPOSTEL-app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen óf collectebonnen bestellen. U kunt Appostel downloaden via de App Store of Google Play. De app is gemaakt door 'Betaalgroep Nederland B.V.'.

Koppel de app aan onze Prot. Gem. Marken en de app is gereed voor gebruik.

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich heel eenvoudig via APPOSTEL registreren.

Voor vragen kunt u terecht bij: Jan Sijmen Roos Ledenadministratie@protestantsmarken.nl

Collectemunten Gebruikt u ze al?

Bij het tellen van de collectes na een kerkdienst zien we de hoeveelheid collectemunten in de collectezakken flink toenemen. Dat is mooi voor ons, maar ook handig voor u.

We hebben allemaal steeds minder kleingeld in huis. Het is dus vaak weer zoeken naar kleingeld voor de collectes in de kerkdienst.

Dat hoeft geen probleem te zijn, als u gebruik maakt van collectemunten.

Dit is hoe het werkt.

1) De collectemunten zijn te bestellen **via onze internetsite: www.protestantsmarken.nl**. Kies in het menu aan de linkerkant van het scherm voor "Financiën" en daarna voor "Collectemunten", gevolgd door "Collectemunten bestellen". U komt dan in de webshop van onze Protestantse gemeente.

In de webshop zijn de volgende munten beschikbaar:

- € 0,50 Groen
- € 1,= Geel (fluorescerend)
- € 2,= Zilver
- € 5,= Goud

2) De webshop is ook beschikbaar op uw **smartphone via APPOSTEL app**. Zie artikel hierboven.



Het bestelproces via de site en de smartphone wijzen zich vanzelf.
Betaling van uw bestelling via uw smartphone en de site gebeurt via



3) Indien u niet over internet of een smartphone beschikt, dan kunt u gewoon gebruik blijven maken van de 'oude' bestelwijze. U dient het bedrag over te maken op: rekening NL04 INGB 0005 3801 50 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Marken o.v.v. uw eigen adres. Vermeld ook welke munten u wilt hebben en hoeveel.

Indien u meer informatie wilt over collectemunten, dan kunt u contact opnemen met Jan Sijmen Roos e-mail: ledenadministratie@protestantsmarken.nl