

# Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 31

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 6 augustus 2022

## **Kerkdienst Zondag 7 augustus 2022**

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

### **Kerkdienst en Uitzending**

#### **Patmoskerk**

10.00 uur	Ds. T.C. Wielsma	Uithoorn
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan	
Kindernevendienst	Jannie Visser	
Eerste Collecte	Project Pakistan	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Pieter van Altena	telefoon 0299601660

### **Dagelijkse Schriftlezingen**

Zondag	7 aug	1 Koningen 7:40-51	Voltooing
Maandag	8 aug	1 Koningen 8:1-11	Inwijding
Dinsdag	9 aug	1 Koningen 8:12-21	Gods woorden uitgekomen
Woensdag	10 aug	1 Koningen 8:22-32	Salomo's gebed
Donderdag	11 aug	1 Koningen 8:33-43	Verhoor zelfs de vreemdeling
Vrijdag	12 aug	1 Koningen 8:44-53	Bidden richting Jeruzalem
Zaterdag	13 aug	1 Koningen 8:54-66	Omvangrijk vredeoffer

### **Voorbede**

1. Troost de mensen die intens verdrietig zijn om de dood van hun dierbare. Geef hen moed om verder te kunnen met slechts de herinneringen aan hun geliefde.
2. Zegen het werk van het project Pakistan. Dat ook christelijke kinderen eerlijke kans krijgen op goed onderwijs voor een betere toekomst.
3. Zegen de zomerzangavond. En laat ons ervaren dat muziek troost, verbindt en bemoedigt.
4. Ontferm U over de ouderen en zieken in zorginstellingen. Dat wij hen niet vergeten.
5. Schenk wijsheid aan de wereldleiders. Laten ze bijdragen aan vrede en gerechtigheid.
6. Zegen de inspanningen om de graantransporten vanuit Oekraïne op de goede plek van bestemming te krijgen.
7. Laten we elke dag minstens één mens helpen door ons luisteren, door ons zwijgen of door ons spreken.

Aagtje Commandeur van Riel

Sinds enige tijd ben ik enthousiast aan de slag in één van de tuintjes achter de Kerkbuurt. Tuinieren is een wonderlijke wereld. Binnen no-time groeit er veel onkruid en bij een hoosbui staat je tuin zomaar blank. Wonderlijk genoeg weten de rupsen je boerenkool te vinden en slakken je aardappels. Gelukkig heb ik een goede ervaren tuinder naast me die op bijzondere wijze mij aanwijzingen geeft. Langzaam maar zeker brengt mijn groente tuin ook groente op. Naast praktijk lessen heb ik een groot boek waar alles in staat over de moestuin. Niets is vanzelfsprekend in de tuin en daarom is tuinieren zo boeiend.

Tijdens het onkruid wieden kan ik het nodige overdenken. Straks is er weer de Vakantie Bijbel Week. Het verhaal wat ik mag vertellen gaat over de twaalfjarige Jezus in de tempel. De dag gaat over zoeken. Na het verhaal gaan de kinderen op zoek naar de "vossen" die dan op Marken rond lopen. We hopen dat groot en klein een leuke tijd hebben. Samen zoeken, samen leren kijken en luisteren. Dat we weten mogen, net als Jezus, een kind van te God zijn. Maar evenals groei in een moestuin, gaat ook geloven niet vanzelf.

Zoek eerst het Koninkrijk van God is het advies van Jezus. Al het andere zal ik je geven. God is toen ik klein was begonnen mij op Zijn weg te zetten. Dat ging vanzelf. De grond was als het ware voorgewerkt. Mijn beide grootouders hadden zich al toevertrouwd aan de Heer. Thuis zongen we zondagsmiddags bij het orgel. Gelukkig had mijn moeder orgel leren spelen. Wat kan er mis gaan?

Het is belangrijk dat je zelf op zoek gaat naar God en je naaste. Sta toe dat Hij je vormt. Jezus ging naar de Tempel. Daar is de plek waar het Woord van God werd onderzocht. Waar Zijn Woord werd gedeeld. Vragende is Jezus wijs geworden. Niet alle kinderen van zijn leeftijd waren zo op zoek. Zijn ouders Jozef en Maria hadden het niet verwacht. Ze hadden 3 dagen gezocht in Jeruzalem. Ten aller leste zochten ze hem in de tempel. Wat zou het mooi zijn als onze kinderen God zoeken in de kerk en bij Zijn mensen. Dat iedereen Gods wet in zijn hart draagt en deze ook doet.

Stel je voor dat niemand meer zou stelen.

Er wordt niet meer gespiekt. Ze maken zelf hun huiswerk.

Er zijn geen sloten op de deuren nodig. Geen zoek naar sleutels.

Er zijn geen wachtwoorden voor de computer nodig.

Er is geen security op Schiphol nodig.

Alle artikelen in de supermarkt worden goedkoper. Want er zijn geen opslag kosten i.v.m. gestolen artikelen.

Politie, handhavers, ze kunnen een andere baan zoeken.

Stel dat we elkaar vertrouwen.

*Wat zou dat een andere wereld zijn.*

Ria Kaars

**KERKCOLLECTES en GIFTEN****KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 26 juli t/m 2 augustus 2022 ontvangen:

- Collecte 24 juli, nagekomen via QR-code: € 1,50
- Collecte 31 juli (€ 145,10 in de kerk en € 28,00 op rek.): € 173,10
- Collectes diverse diensten: € 25,00
- Gift op rekening: € 10,00
- Vreemdelingenbussen periode 18 t/m 31 juli: € 145,59

**ONDERHOUDSFONDS**

- Collecte 31 juli voor het **Onderhoudsfonds**: € 292,05  
(€ 224,05 in de kerk en € 68,- aanvullend op rekening)

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**DIACONIE**

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 27 juli t/m 2 augustus 2022 ontvangen:

- Collecte 24 juli nagekomen via QR-code: € 1,50
- Project Pakistan: € 20,00

**ZENDING**

Ten behoeve van de **Zending** is in de periode 20 april t/m 27 juli 2022 ontvangen:

- Zendingkisten: € 891,40

Giften voor de **Zending** kunnen (ook) worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.*

**Collecte project Pakistan zondag 7 augustus**

Pakistan heeft te maken met islamitisch fundamentalisme en terrorisme. In de afgelopen jaren is de invloed van extremistische religieuze groeperingen toegenomen. Hierdoor is ook de omvang van het sektarisch geweld verder toegenomen. Ook het aantal terroristische (zelfmoord) aanslagen is sterk gestegen. Het terroristisch geweld lijkt in toenemende mate sektarisch geïnspireerd te zijn. ””

Dit was even een fragment uit een zogenaamd ambtsbericht uit Pakistan van inmiddels een paar jaar geleden. Ambtsberichten zijn officiële stukken die verzorgd worden door de Nederlandse ambassade in het betreffende land.

Ziedaar de omstandigheid waarin daar een christenminderheid van ongeveer anderhalf procent van de bevolking moet leven. Binnen die kleine marge proberen wij vanuit ons kleine paradijsje Marken daar de hoop levend te houden. Hoop heeft altijd te maken met toekomst en toekomst heeft te maken met goed onderwijs. Zo dragen wij al jaren ons steentje bij en houden we kinderen weg uit de slavernij die kinderarbeid heet door de Green Leave School te steunen. De vrijwilligers waaronder Faras Mukhtar ondersteunen ook dorpen in de omgeving waar nog geen schoolgebouw staat en de kinderen nog buiten zitten. Dit is heel in het kort ons Pakistan-project en wij bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan.

Klaas Kes (contactpersoon)

Orde van dienst op 7 augustus 2022

Intochtslied: **Psalm 82: 1, 3**

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoedigingsgebed

Zingen: **Lied 657: 1**

Woord van genade

Zingen: **Lied 657: 2**

Wet

Zingen: **Lied 657: 3**

Gebed om de opening van het Woord

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

Schriftlezing : **Deuteronomium 11: 18 t/m 28**

Zingen: **Lied 841: 1, 2**

Schriftlezing : **Mattheüs 7: 15 t/m 27**

Zingen: **Lied 841: 3, 4**

Verkondiging n.a.v. Mattheüs 7: 15

Zingen: **Lied 905: 1,4**

*Kinderen komen terug van de kindernevendienst*

Doel van de collectes (*Toelichting door de diaken van dienst*)

Dankgebed en voorbeden

Zingen: **Psalm 147: 1, 3**

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)



## We gaan weer van start met de koorrepetities

Onze 1e repetitie is op woensdag 17 augustus om 19:45 uur in de Patmoskerk.

Nieuwe koorleden zijn altijd van harte welkom maar ook projectleden kunnen bij ons aanschuiven.

Graag doen we een extra oproep aan mannelijke zangers om zich bij ons aan te sluiten

Kom vrijblijvend eens langs.



Na een periode van gedwongen rust willen we op 30 oktober een middagconcert geven in de Patmoskerk.

Op het programma staat o.a.  
het Gloria van Antonio Vivaldi



Meer informatie is altijd te vinden op onze website  
[marcantat.jouwweb.nl](http://marcantat.jouwweb.nl)

## L'amour!

Met groot verdriet delen we je mee dat na een leven vol geluk(s)explosies, gezelligheid, liefde, humor en goede smaak is overleden, mijn lieve vriend, papa, onze zoon, broer, zwager en barbapapa

### Rob Sintenie

Santpoort-Zuid, 4 mei 1965

Amsterdam, 29 juli 2022

Ruud Hermus  
Julius, Ramses

Robbie Sintenie

Kees en Bep Sintenie

Els de Ridder-Sintenie en Harry de Ridder

Ad Sintenie en Hollie Hollander

Jennet Sintenie en Martien Stegeman  
Georgie, Phillou

Rob is thuis op zijn geliefde Marken  
waar we in besloten kring de komende dagen samen zijn.

Op donderdag 4 augustus 2022 geeft Rob zijn laatste rondje in Dorpshuis het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen die Rob liefheeft is van harte welkom op zijn afscheid. Daarna begeleiden we hem in besloten kring naar het crematorium.

Voor het condoleanceregister en meer informatie verwijzen wij naar:  
[www.berniceperk.nl/condoleance/rob-sintenie](http://www.berniceperk.nl/condoleance/rob-sintenie)

Liever geen bloemen.

In plaats daarvan wordt een gift aan de Marker Evenementen Stichting (MES) zeer op prijs gesteld. Tijdens het afscheid is er een mogelijkheid om te doneren.

Buurt IV 23, 1156 BH Marken

Slechts weinig woorden  
 passen in een tijd  
 van droefheid en pijn.  
 Het is gewoon niet voor te stellen  
 hoe moeilijk dit voor jullie moet zijn.

Met groot ongeloof ontvingen wij het verdrietige bericht dat veel te jong is overleden onze  
 buurman

Rob Sintenie

'Een goede buur is beter dan een verre vriend.'  
 Lieve Rob, wat zullen we je missen op Frankrijk!

Wij wensen Ruud, Julius, Ramses, Robbie en de verdere familie heel veel sterkte toe in de  
 komende moeilijke tijd om dit grote verlies te kunnen dragen.

De burens van Buurt IV

---

*Een knuffel voor je tranen  
 Een knuffel voor het gemis  
 Een knuffel vol met liefs en troost  
 Omdat het soms zo moeilijk is*

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar onze vriend en klasgenoot Ramses die afscheid  
 heeft moeten nemen van Rob.

Wij wensen Ruud, Julius & Ramses en alle nabestaanden heel veel kracht toe bij het dragen van  
 dit grote verlies.

Namens de kinderen en ouders van De Rietlanden Groep 8

*De vrolijkste mensen  
hebben geen grote wensen  
en hebben niks enorms nodig  
om vrolijk te zijn.  
Want de vrolijkste mensen  
zijn zo vrolijk omdat ze al  
vrolijk worden van heel erg  
klein.*

*(Lars van der Werf)*

**Dag Rob**

Fijn was het samen deel te hebben mogen uitmaken van onze modern family.

Saskia

Zo warm  
Zo gezellig  
Zo jezelf zijn

Wat zal ik je missen

Verslagen en verdrietig ben ik door het overlijden van Rob Sintenie.  
Je altijd gastvrije ontvangst, je luisterend oor, je humor en gezelligheid  
zal ik nooit vergeten.  
Dag goede vriend en buurman.

Lieve Ruud, Julius, Ramses en liefdevolle familie, ik wens jullie veel sterkte met dit grote verlies.

Silvia Schilder

*Wat je in je hart bewaart,*

*raak je nooit meer kwijt.*

Wij denken aan onze vriend Julius die veel te vroeg afscheid heeft moeten nemen van Rob. Wij wensen hem, zijn papa Ruud, broer Ramses en al hun dierbare naasten heel veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies een plekje te geven.

Lieve groet van ons,

Koen, Sam, Annelies, Suzanne, Kirsten, Feline, Ivana, Lotte en Silke

Geheel onverwachts is onze trouwe supporter en vrijwilliger

***Rob Sintenie,***

vriend van de vader van Ramses, overleden.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe de komende tijd.

We zullen Rob gaan missen.

Spelers en begeleiders SV Marken JO14

**Those we love don't go away**

**They walk beside us everyday**

Wij willen Ruud, Julius en Ramses veel sterkte wensen met het verlies van jullie geliefde

Rob

Ook de naaste familie en vrienden wensen we veel sterkte.

Lieve groet van Dirk, Koen, Twan, Thijs, Nikki en Tanja

# ZOMERZANGAVOND



2<sup>e</sup> Zomerzangavond op 10 augustus 2022 om 20.00

in de Grote Kerk

Muzikale medewerking van Men in Black en Sebastiaan van der Pluijm

Samenzang onder begeleiding van Dominic Zeeman

Korte overdenking door Anneke Commandeur

- Vanaf 19.50 zullen de mannen van Men in Black al enkele liederen zingen
- Na afloop koffie/thee in de kerk
- Thuis te volgen via Kerk TV