

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 32

verschijnt wekelijks

Zaterdag 13 augustus 2022

Kerkdienst Zondag 14 augustus 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven
Kindernevendienst	Marieke Schipper
Eerste Collecte	Project Waterlandse Diaconieën Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Siem van Altena telefoon 0299601663

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	14 aug	1 Koningen 9:1-9	Niets zal God ontgaan
Maandag	15 aug	1 Koningen 9:10-28	Een gegeven paard...
Dinsdag	16 aug	1 Koningen 10:1-9	Indrukwekkend bezoek
Woensdag	17 aug	1 Koningen 10:10-20	Uitwisseling van rijkdom
Donderdag	18 aug	1 Koningen 10:21-29	Het is goud dat daar blinkt
Vrijdag	19 aug	Lucas 13:1-9	Eerst de balk in je eigen oog
Zaterdag	20 aug	Lucas 13:10-21	Klein begin

Voorbede

1. Zegen het werk van de Waterlandse Diaconieën, die zich inzetten voor de Stichting Oud in Afrika.
2. Zegen de vrijwilligers met de voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Week, dat zij hun enthousiasme mogen overbrengen op de jeugd.
3. Geef kracht in onze ziel als we eenzaam zijn en aan allen die geestelijk lijden en gebukt gaan onder zorgen.
4. Troost de mensen die intens verdrietig zijn om de dood van hun dierbare. Geef hen kracht om verder te kunnen met slechts de herinneringen aan hun geliefde.
5. Ontferm U over de ouderen en zieken in zorginstellingen. Dat wij hen niet vergeten.
6. Schenk wijsheid aan de wereldleiders. Laten ze bijdragen aan vrede en gerechtigheid.
7. Mogen wij de kracht van Uw liefde ervaren, teleurstellingen accepteren, maar nooit de hoop verliezen.

Aagtje Commandeur van Riel

Overdenking: Johannes 21: 25 Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.

Het Nieuwe Testament is eigenlijk kwa omvang maar een klein boekdeel. Logisch natuurlijk, want in het Oude Testament staat de beschrijving van het ontstaan der wereld, de geschiedenis van God's volk, de profeten, een beschrijving van duizenden jaren. Het Nieuwe Testament geeft slechts een korte beschrijving van de geboorte van Jezus, Zijn optreden onder de Joden, Zijn lijden, sterven en opstanding uit de doden, de hemelvaart, Zijn redding van hen die willen geloven, de uitzending van de apostelen ter verkondiging van Zijn evangelie, de brieven aan de eerste gemeenten, de openbaring aan Johannes. Dit alles in het kort samengevat en over een beperkt aantal jaren. En toch is dat kleine boekdeel voor de wereld zo belangrijk. Zelfs het allerbelangrijkst!

Het verleden van het volk Israel werd vrij uitgebreid beschreven en wij kunnen het verloop van de geschiedenis door de jaren heen aardig volgen. De gebeurtenissen rond de Here Jezus, Zijn evangelie, het ontstaan van de eerste gemeenten, vinden plaats binnen een mensenleven. Veel korter dus en derhalve is het Nieuwe Testament in verhouding tot het Oude Testament eigenlijk veel groter kwa omvang. En als je dan de opmerking van Johannes in gedachten neemt dat het omschrijven van alle daden van de Here Jezus een gigantisch aantal boekwerken zou opleveren, geeft dat te meer aan welk een bijzondere gebeurtenis het was/is dat onze Here God in de persoon van Jezus Christus, Zijn Zoon, onder ons mensen is komen wonen. Waarom Hij dat deed? Elke keer horen wij onze voorgangers ons dat vertellen: Hij zal niet in de steek laten wat Zijn Hand is begonnen. Onze Schepper zal ons nooit in de steek laten, ook al had Hij daar al vanaf de zondeval alle reden toe.

De Heilige, in de persoon van de Here Jezus, rondwandeland op aarde, temidden van het volk dat Hij liefheeft. Wat zal Hij een wonderen verricht en een enorme troost gebracht hebben. Het Joodse volk leed zwaar onder de Romeinse verdrukking en uitbuiting. Armoede en daarmee samenhangende ziekten en overlijden sloopten God's volk. En dan is daar Jezus, om de mensen te helpen en te redden in de naam van God. Hij houdt zoveel van de mensen, Hij kan en wil niet anders. Kunt u zich daar een voorstelling van maken? De discipelen waren erbij en wat zullen ze veel meegemaakt hebben in die paar jaren. Meer wonderen dan ooit tevoren. Waarschijnlijk duizenden mensen die door de Here Jezus geholpen en gered zijn. En toch lezen we daar maar weinig over. Het zou sensationeel geweest zijn, die bundeling van wonderen. Als je dan nog niet gelooft

Ach, de Bijbel is niet bedoeld als een sensatieboek, ook al staat er sensationeel nieuws in. Het evangelie is bedoeld om mensen te vertellen van God's reddingsplan voor ons mensen. Om te vertellen van Jezus Christus, God's Zoon, die mens is geworden, die de dood heeft overwonnen en ons door de Bijbel de weg naar God's Koninkrijk wijst. Om ons te vertellen dat God ons nooit alleen zal laten, welk onheil ons ook treft, maar dat de Here God door Jezus Christus altijd met open armen op ons wacht om ons thuis te halen. Op de aarde zijn wij slechts tijdelijk en voor elk mens is een eigen tijd bepaald. Maar bij onze Here mogen wij in alle eeuwigheden verblijven en dat leven zal nooit voorbijgaan. Het is allemaal wat moeilijk voor te stellen, maar dat zijn de wonderen uit de Bijbel ook. Wij mogen in het geloof op God vertrouwen, Zijn woord is waarachtig en in onze tijd net zo levend als ten tijde van de schepping der aarde. De tien geboden als leefregel voor een gezonde samenleving zijn net zo onmisbaar en actueel als ooit tevoren. Zonder respect en liefde is er geen samenleving die stand houdt. Dat je deze waarden soms met geweld moet verdedigen is triest, maar onontkoombaar. De andere wang toekeren, verdraagzaam en vergevend zijn is een opdracht, maar dit mag niet leiden tot misbruik van God's geboden en evangelie. Het leven op deze wereld is niet makkelijk, maar wij hebben de Here die ons leidt en aan Zijn hand wacht op eenieder van ons het Beloofde Land.

Jan C. Commandeur

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 2 t/m 9 augustus 2022 ontvangen:

- Collecte 31 juli, *nagekomen via QR-code*: € 3,00
- Collecte 7 augustus (€ 144,17 in de kerk en € 35,00 op rek.): € 179,17
- Collectes diverse diensten augustus: € 10,00
- Gift op rekening: € 50,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 3 t/m 9 augustus 2022 ontvangen:

- Collecte 7 augustus voor Project Pakistan: € 433,20
(€ 226,20 in de kerk en € 207,- aanvullend op rekening)
- Gift op rekening: € 50,00
- T.b.v. diverse collectes: € 10,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Diaconale Collecte 14 augustus

Komende zondag collecteert de diaconie weer voor het project dat de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën voor dit jaar gekozen hebben: **Oud in Afrika**. Het project is destijds aangedragen door de kerk van Zunderdorp, waar enkele gemeenteleden rechtstreeks contact hebben met de mensen die het project verwezenlijken. Zoals u uit eerdere publicaties inmiddels weet, zet de stichting Oud in Afrika zich in voor het verbeteren van het welzijn van arme, kwetsbare oude mensen in Kenia en Ethiopië. De meeste van hen wonen nog zelfstandig, maar er zijn er ook die al zo kwetsbaar zijn dat ze bij hun kinderen wonen. Of anderen wonen thuis, maar dragen daar de zorg voor hun kleinkinderen, omdat de ouders overleden zijn.

De zorg aan de ouderen bestaat met name uit het verbeteren van hun welzijn door middel van thuiszorg, het verstrekken van hele kleine pensioentjes (€ 3 per maand), oogzorg (met name staaroperaties) en hulp aan grootouders die hun kleinkinderen moeten opvoeden.

Honderden ouderen die dat nodig hebben, krijgen dankzij Oud in Afrika een basisvorm van thuiszorg: waar nodig medicijnen en kleding, lichamelijke verzorging, benodigde artikelen voor hygiëne, en andere broodnodige hulp.

“Oud in Afrika” werkt ter plekke in Kenia en Ethiopië meestal samen met zusters van katholieke congregaties en/of hulpgroepjes van de lokale kerk.

Uw bijdrage aan dit jaarproject van de Waterlandse Diaconieën is zeer welkom!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Liturgie zondag 14 augustus 2022

De 9^e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.



Protestantse gemeente
Marken

Opgang

Consistoriegebed.
Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspesalm: 33 vers 7.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 283 'In de veelheid van geluiden' couplet 1, 3 en 4.
Verootmoedigingsgebed.
Lied 836 'O Heer die onze Vader zijt' couplet 1.
Genadeverkondiging.
Lied 836 couplet 2.
Leefregels.
Lied 836 couplet 4 en 5.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Lied 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Rechters 15,1-8 (lector).
Antwoordsalm: 125 vers 1 en 4.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 26,47-52 (voorganger).
Halleluja-lied: 513 'God heeft het eerste woord' couplet 1 en 2.
Verkondiging: 'Het eind zoek!' n.a.v. Rechters 15 vers 7-8.
Lied 513 couplet 3 en 4.

Gebeden en gaven

Toelichting de doelen van de gaven door de diaken van dienst
De inzameling van de gaven.
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 136 vers 1, 2, 8, 12 en 13.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



appostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:
NL75 RBRB 0841 3778 47
of de *kerk*:
NL69 INGB 0000 1609 62
ten name van
Protestantse Gemeente Marken



*Ik ben het, zegt Gij dan,
kom maar met mij,
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.
Muus Jacobse*

'Want mijn juk is zacht en mijn last is licht'
Mattheüs 11 vers 30.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en bap

Dirk de Jong Azn.

Marken 8 mei 1930

Amsterdam 3 augustus 2022

Marie

Anita en Gerard
Rianne en Johan
Maaïke en John

Michel en Yvonne
Melissa en Dave
Femke en Jerre

Tirza

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

M. de Jong - Zeeman, Flevostraat 8, 1156 CB Marken

Je wereld werd steeds kleiner
de deur ging langzaam dicht.
Iedere dag een beetje verder
op reis naar het eeuwig Licht.

Op woensdag 3 augustus jl. bereikte ons het droevige bericht dat onze zwager
Dirk de Jong is overleden.

Wij wensen Marie, de kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe.

Familie Zeeman

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
Galaten 5:22-23

Lieve ome Dirk,

Met bewondering zagen we je tot op hoge leeftijd hardlopen. Alleen je leeftijd haalde je in.
We blijven je herinneren als een aardige en gastvrije oom.

Wij wensen peet Marie, Anita en Gerard, Michel en Yvonne, Tirza en de kleinkinderen veel
sterkte toe.

Neven en nichten familie Zeeman.

Met grote genegenheid gedenken wij onze lieve oom

Dirk de Jong

Broer van onze vader Jan de Jong.

Giralda en Gerard Broekhuizen
Ariaan en Wilma de Jong
Menno en Iris de Jong