

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 33

verschijnt wekelijks

Zaterdag 20 augustus 2022

Kerkdienst Zondag 21 augustus 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Start dienst Vakantie Bijbel Week

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Sebastian van der Pluijm
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen
Eerste Collecte	Diaconie
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Cees van Altena telefoon 0612720448

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	21 aug	Lucas 13:22-30	Wie gered worden
Maandag	22 aug	Lucas 13:31-35	Drie dagen
Dinsdag	23 aug	Psalm 112	De mens met ontzag voor God
Woensdag	24 aug	1 Koningen 11:1-13	Salomo's harem
Donderdag	25 aug	1 Koningen 11:14-25	Tegenstanders
Vrijdag	26 aug	1 Koningen 11:26-43	Verscheuring in gang gezet
Zaterdag	27 aug	1 Koningen 12:1-19	Jeugdige overmoed

Voorbede

1. Voor onze predikant. Dat hij, in vertrouwen op U, het woord van uw liefde mag verkondigen.
2. Wees met de kinderen in de Vakantie Bijbel Week. Dat zij enthousiast worden door de verhalen, muziek en alle activiteiten die aangereikt worden in Uw naam.
3. Help de jongeren op de weg van het geloof, om te leren vertrouwen op U.
4. Voor de ouders, dat zij met geduld en liefde hun kinderen mogen begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid.
5. Wees met alle nabestaanden die een geliefde verloren hebben en geef dat zij zich gedragen weten door Uw liefde.
6. Geef kracht in onze ziel als we eenzaam zijn en aan allen die geestelijk lijden en gebukt gaan onder zorgen.
7. Laat ons niet zoeken begrepen te worden, maar te begrijpen.

MEDITATIE: "Bidden voor Babel"

Jeremia 29 vers 7: " Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed".

Jeremia 29 is een brief geschreven door de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem naar de eerste ballingen in Babel. Het is de groep Israëlieten die in 592 v. Christus naar Babel is weggevoerd. Inmiddels verblijven ze al 3 jaar in Babel. Jeremia vindt er geen doekjes om. 70 jaar, een mensenlevenlang, zal de ballingschap duren. Dus ze moeten daar huizen gaan bouwen, het land bewerken, trouwen en kinderen gaan krijgen. Zodat de geslachten doorgaan. De ballingen moeten naast het gewone leven bidden voor vrede in de stad en de allesomvattende vrede van God. De Bijbelse betekenis van Babel is groot. Het is de stad van mensen tegenover Jeruzalem als de stad van God. Een stad van het kwaad, de verleidingen, de afval en de duisternis. In Babel regeren de hartstochten en de zondige verlangens van de mensen. Het staat beeldend voor de wereld zonder God en tegenover God waarin het kwaad regeert. Maar Gods beloften zijn nooit ver weg. De trouw van God gaat nooit verloren. Hij zoekt zijn volk weer op en zegt: **"Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken"**. In het moderne Babel van deze tijd is onze hoop gericht op de stad van God. We mogen uitzien naar het nieuwe Jeruzalem en geloven dat vrede onderweg is. Als christen leven we in het moderne Babel. Zijn we vreemdelingen, omdat we onze identiteit gevonden hebben in Jezus de gekruisigde en opgestane. **Omdat we christen zijn, zo zegt Paulus, zijn we niet van de wereld, maar wel in de wereld.** We leven het gewone leven net zoals de Israëlieten in ballingschap, bouwen huizen, werken voor ons onderhoud en stichten gezinnen. In het verlengde van Jeremia 29 vers 7 mogen we stilstaan bij onze bijzondere roeping. We zijn, als christen, ook geroepen om te bidden voor vrede en voorspoed voor deze wereld, het moderne Babel. **Waarom bidden? Omdat we geloven dat God de hele wereld en alle mensen liefheeft.** Maar ook, omdat we de duisternis van het moderne leven erkennen. En tegelijkertijd geloven dat iedereen toch vrede kan vinden wanneer hij of zij de weg naar Gods liefde en hart weet te vinden. Als er ergens nog ruimte is voor een goed voornemen dan is dit wel een hele belangrijke.

Psalm 137 vers 1

Aan Babels stromen zaten wij gevangen.
Daar weenden wij van weemoed en verlangen.
Hoe trok ons hart naar huis, wij treurden om
Jeruzalem, des Heren heiligdom.
O dagen van weleer, o heilige stede,
wie ver van Sion leeft, is zonder vrede.

Ingezonden door: Pieter de Jong.

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 10 t/m 16 augustus 2022 ontvangen:

- Collecte 7 augustus, *nagekomen via QR-code*: € 1,50
- Collecte 14 augustus (*€ 137,00 in de kerk en € 3,00 op rek.*): € 140,00
- Gift op rekening: € 50,00
- Vreemdelingenbussen periode 1 t/m 14 augustus: € 158,05

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 10 t/m 16 augustus 2022 ontvangen:

- Collecte 7 aug. voor Project Pakistan (*nagekomen via QR-code*): € 51,50
- Collecte 14 aug. Project Waterlandse Diaconieën "Oud in Afrika": € 154,10
(*€ 140,10 in de kerk en € 14,- aanvullend op rekening*)
- Gift op rekening: € 50,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

DIACONALE COLLECTE zondag 21 augustus

Eén van de stichtingen die de diaconie jaarlijks steunt is het **Lilianefonds**.

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog mèer armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Kinderen worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma's. Want die bestaan naar gehandicapten toe nog in veel landen. En dat maakt dat gehandicapte kinderen daar zonder veel zorg, aandacht en stimulering vaak letterlijk "in een hoekje" wegwijnen. Wij kunnen ons dat in Nederland nauwelijks voorstellen. Er zijn landen, waar het hebben van een handicap zelfs gezien wordt als een straf van God naar het gezin of de familie toe! Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert en versterkt het **Lilianefonds** de levenskwaliteit en toekomstkansen van gehandicapte kinderen. Dat doen ze door kinderen de best mogelijke zorg op maat te bieden (bv operatie, revalidatie, fysiotherapie, hulpmiddelen), hen te ondersteunen in hun ontwikkeling (onderwijs, beroepsopleiding) en hun omgeving toegankelijker te maken. De lokale partners waarmee het Lilianefonds samenwerkt, betrekken bij de aanpak ook de ouders of verzorgers, de familie en de lokale gemeenschap van die kinderen. Zij kennen de omstandigheden in en de mogelijkheden van het eigen land of de eigen regio en weten als geen ander hoe zij de ondersteuning van de kinderen en hun ouders het beste kunnen organiseren en aanpakken. Zo maakt het Lilianefonds samen met haar lokale partnerorganisaties, ouders en de hele gemeenschap rond gehandicapte kinderen hun leef-, speel- en leerwereld veel toegankelijker. En zo dragen ze bij aan een inclusieve samenleving waarin meedoen mogelijk is, ondanks een handicap. Want meedoen is geen gunst, maar een recht.

Wij bevelen daarom deze algemene collecte voor het Lilianefonds van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Eef Visser



Marker Mannenkoor

Repetities Marker Mannenkoor



Marker Mannenkoor

Woensdagavond a.s. om 19.30 uur starten de repetities weer van het Marker Mannenkoor in de Grote Kerk. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. Dit jaar bestaat ons koor 50 jaar en wij gaan volop repeteren voor het op 19 november te houden jubileumconcert in de Patmoskerk tezamen met Mannenkoor Excelsior uit Edam. Een mooi moment voor nieuwe leden om op het koor te komen. Schroom niet en stap gewoon binnen op de repetitie avond!

Met vriendelijke groeten,
Cor Visser (voorzitter)

Startdienst VBW zondag 21 augustus

2022

De 10^e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk
m.m.v. een gelegenheidsband.

Thema Vakantie Bijbel Week 2022: 'Alles Andersom'

Vorbereiding op de binnenkomst

Bidden om een goede kerkdienst en het luiden van de klok.

Binnenkomst

Psalm 139b vers 1 en 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 91 'Jesus houdt van alle kleine kinderen' uit Opwekking.

Introductie Vakantie Bijbel Week 2022.

Leefregels voor een echt gelukkig leven met Lied 594 'Ken je

Gods gebod: woorden één tot tien?' uit Weerklank (orgel) en

Marcus 12 vers 28b-31.

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

Themalied VBW 'Jij telt mee'.

De bijbel

Lezen uit de Bijbel: Marcus 10 vers 13-16 (BGT).

Lied 'Broertjes en zusjes' van Elly en Rikkert.

Verkondiging: 'De vlag uit - voor jou!'

Lied 782 'Het koninkrijk is voor een kind' couplet 1 en 3

(orgel).

Bidden en delen

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en gezongen Onze Vader (Lied 466 uit
de ELB).

Opdracht en zegen

Slotlied: Lied 868 'Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere' couplet 1, 3 en 5 (orgel).

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Overschrijven kan ook

de diaconie:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de kerk:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse gemeente Marken

Line-up gelegenheidsband

Riek Klok

Walter Maas

Jacob Teerhuis

Orgel

Sebastian van der Pluijm

Vanuit de pastorie

Vakantie Bijbel Week 2022 – ‘Alles Andersom’

De zomervakantie is weer bijna voorbij en binnenkort gaan de kinderen weer naar school. Nog één week te gaan en die week staat meestal in het teken van de Vakantie Bijbel Week. Zo ook deze zomer. Drie dagen lang zijn de kinderen welkom in de Patmoskerk voor een verhaal uit de Bijbel, en om naar hartenlust te knutselen en te bouwen. Aanstaaende zondag beginnen we de Vakantie Bijbel Week met de startdienst in de Patmoskerk. We hangen dan voor de kinderen de vlag uit. Alle kinderen zijn van harte welkom samen met ouders en grootouders. Tot zondag!



Bediening van de Doop

Marken vergrijst niet (zo snel) ondanks dat jongeren maar moeilijk een starterswoning op ons eiland kunnen vinden. Er zijn nog genoeg gezinnen met jonge kinderen en er worden hier gelukkig nog steeds kinderen geboren. We zijn dankbaar dat veel van die ouders aangeven dat ze graag hun kind willen laten dopen zodat het ook een leerling van Jezus worden kan. Volgende week zondag 28 augustus 2022 is het weer zover en dan zal Jeske Jacky Kes worden gedoopt. Jeske werd op 3 augustus 2021 geboren en is de dochter van Simon Kes en Samantha Boneveld. Een paar weken voor mijn vakantie schreef ik er al over maar het is goed om iedereen er nog eens aan te herinneren. Iedereen is welkom om samen met de ouders bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig te zijn. We beginnen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

De gebouwencommissie

In het verslag van de laatste kerkenraadsvergadering stond te lezen dat er een gebouwencommissie is ingesteld en samengesteld. Deze commissie gaat kijken welke gebouwen we voor de toekomst nodig hebben en ze wordt gevormd door de personen: Marten van Altena, Pieter Commandeur, Klaas-Arie Springer, Arie Stooker, Aris Uithuisje en CeesJan Visser. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest en wordt er veel werk verzet. Goed om dat te zien en het is fijn dat er mensen bereid zijn gevonden om met dit vraagstuk aan de slag te gaan. We vertrouwen op hun kennis en expertise, en we zijn dankbaar dat ze die willen inzetten voor onze christelijke gemeenschap.

Het nieuwe beleidsplan

Achter de schermen is ook hard gewerkt aan de tekst van het nieuwe beleidsplan. De Werkgroep Beleid is deze week bij elkaar gekomen om de eerste opzet ervan grondig te bespreken. In de maanden die voor ons liggen hopen we de concept tekst met de kerkenraad te bespreken en daarna met de hele gemeente. Op deze manier ben u weer op de hoogte van de stand van zaken.

Ten slotte

Het spits is er af. De eerste dagen na onze zomervakantie zitten er weer op. Het waren drie mooie weken in Italië. We hebben genoten van het schitterende weer en het heerlijke eten. Om de prachtige steden en de religieuze kunst niet te vergeten.

De mozaïeken van Ravenna uit de 6^e eeuw waren indrukwekkend. Om de muurschilderingen in de doopkapel van de dom van Padova niet te vergeten. Verschillende mensen hebben er wat van gezien op mijn Facebook-pagina en ervan genoten. We ronden af met een hartelijke groet van ons drieën zoals u inmiddels van ons gewend bent.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286

Vakantie Bijbel Week 2022

Volgende week is het zover: de Vakantie Bijbel Week 2022! We willen er weer een aantal mooie en gezellige dagen van maken met de kinderen, tieners en leiding. We hebben weer een programma met allerlei leuke spellen en activiteiten voor de kinderen bedacht, deze keer rond het thema: *Alles andersom!*

Onderstaand nog even de belangrijkste data en tijden.

Zaterdag 20 augustus, vanaf 16.00 uur: inrichten en versieren hal en kerkzaal van de Patmoskerk. Vrijwilligers die zich aangemeld hebben om tijdens de week te helpen zijn ook van harte uitgenodigd om deze middag te komen helpen met versieren en alles klaar zetten.

Zondag 21 augustus 10.00 uur: startdienst met als thema 'De vlag uit – voor jou!'. Zie ook de aankondiging elders in dit kerkblad. In deze dienst zal een gelegenheidsband spelen en een aantal liederen begeleiden. Iedereen is van harte welkom bij deze kerkdienst, en natuurlijk hopen we op veel kinderen met hun ouders. Uiteraard zal de dienst ook te volgen zijn via KerkTV.

De VBW ochtenden voor de basisschoolkinderen:

Maandag 22 augustus van 10.00 tot 12.30 uur

Dinsdag 23 augustus van 10.00 tot 12.30 uur

Woensdag 24 augustus van 10.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch)

Locatie: Patmoskerk, Hoogkamplaan 1, Marken

De oudere kinderen (vanaf groep 5) die mee willen doen met de bouwactiviteit vragen we om indien mogelijk zelf een hamer mee te nemen (en deze te voorzien van je naam).

Vrijwilligers die zich hebben aangemeld om één of meer ochtenden te helpen willen we vragen om 9.30 uur aanwezig te zijn voor een korte uitleg van het dagprogramma van die dag.

De VBW tieneravond voor de tieners op de middelbare school:

Woensdag 24 augustus vanaf 18.00 uur

Locatie: rondom de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1, Marken

Voor alle tieners op de middelbare school die zijn aangemeld. We gaan gezellig barbecueën met z'n allen, én er is een stormbaan waarop de tieners zich kunnen uitleven.

Vergeten aan te melden? Stuur uiterlijk zaterdag 20 augustus even een mail of WhatsApp bericht aan Gerdien Teerhuis gerdien.teerhuis@ziggo.nl / 06-80091644)



Herinnering aan

Dirk de Jong Az

overleden op 3 augustus 2022 in de leeftijd van 92 jaar

Een regel uit het lied, 'De dingen die je doet' van de zanger Matthijn Buwalda zingt:

"Het zijn de dingen die je doet die niemand ziet, die zeggen wie je bent."

Met deze woorden is Dirk de Jong te typeren en die doen recht aan wie hij was tijdens zijn lange leven op aarde. Dirk was een man die leefde voor zijn vrouw en hun gezin. Een familieman pur sang, dat was Dirk de Jong ten voeten uit. Dirk leefde voor zijn vrouw en gezin en wat zij van hem vonden was voor hem het allerbelangrijkst. Zijn gezin, dat was de plek waar zijn hart was, daar was hij thuis. Dat was bij Dirk vooral zichtbaar in de gewone, maar o zo waardevolle dingen van het leven, zijn onvoorwaardelijke liefde voor zijn vrouw en hun gezin. Maar ook zijn onbevooroordeelde benadering van de medemens. Je mag nooit slecht van mensen praten want; zo leerde hij zijn kinderen: 'Je weet niet hoe het komt dat die ander zo is of zo doet'. Een les voor het leven van zijn kinderen, die zij zich tot op de dag van vandaag herinneren en in praktijk proberen te brengen.

Met deze karaktertrekken kom je niet in de krant, maar het zegt wel wie je bent.

Dirk was ook een man met een vast geloof in de liefde en trouw van God. Die liefde was wat Dirk betreft wederkerig en dat liet hij zien in zijn liefde voor de natuur als Gods schepping. Hij was vaak te vinden op de dijk rond Marken waar hij zich vooral verwonderde over de schoonheid van de schepping. Zonder woorden uitte hij zijn liefde voor God in het aanschouwen van alles wat hij zag als Gods schepping.

Zo mocht ik hem ook beter leren kennen tijdens de Bijbelkring in de wintermaanden. Dirk luisterde, als het ware, aanschouwend en soms kwam dat eruit. In eenvoudige woorden sprak hij en de liefde en verwondering voor wat hij zag, in dat wat besproken werd, klonk door in zijn stem.

De uitspraak: 'Je huis is daar waar je hart is', had voor Dirk de Jong een dubbele betekenis. Zijn hart was bij zijn gezin en zijn hart was in de wereld van God. Levend voor zijn gezin nam hij afscheid van hen, in het geloof en vertrouwen dat God hem thuis zou halen. Precies zoals zijn geliefde vrouw Marie in haar hart tot Dirk zei met de woorden van het gedicht A Dieu van Nel Benschop.

A Dieu,

Je bent niet dood— de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis;
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu— want je bent veilig thuis.

Kees Kersbergen

Startdienst

Vakantie Bijbel Week

2022



Thema: De vlag uit - voor jou!



Datum: Zondag 21 augustus 2022

Tijd: 10.00 uur

Locatie: Patmoskerk

Voorganger: Ds. H.Z. Klink
Organist: Sebastian van der Pluijm
Muzikale begeleiding: Gelegenheidsband