

# Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 35

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 3 september 2022

## **Kerkdienst Zondag 4 september 2022**

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

### **Kerkdienst en Uitzending**

#### **Patmoskerk**

10.00 uur	Dhr. S. Both	Lopik
Organist	Pieter Kaars	
Kosters	Piet Boes en Freek Visser	
Kindernevendienst		
Eerste Collecte	Ronoylion	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Robbie Zwijs	telefoon 0652410698

### **Dagelijkse Schriftlezingen**

Zondag	4 sep	Lucas 14:25-35	Kun jij Jezus volgen?
Maandag	5 sep	Psalm 143	Als alles duister is...
Dinsdag	6 sep	1 Koningen 14:21-31	Brons in plaats van goud
Woensdag	7 sep	1 Koningen 15:1-8	Niet als David
Donderdag	8 sep	1 Koningen 15:9-24	Net als David
Vrijdag	9 sep	1 Koningen 15:25-16:7	Geen waardige koningen
Zaterdag	10 sep	1 Koningen 16:8-22	Chaos

### **Voorbede**

1. Zegen het werk van de kerkenraad. Geef hun geloof en vreugde in de bijzondere taak die hen gegeven is.
2. Voor het werk van Ronoylion en help de mensen aldaar om de ontwikkelingsprojecten te begeleiden en uit te voeren.
3. Geef wijsheid aan de politici bij alle besluitvorming en geef ze eerbied voor alles wat U aan hen toevertrouwt.
4. Voor de kinderen en jongeren. Dat er op school aandacht is voor ieders eigenheid en dat talenten kunnen worden ontwikkeld.
5. Breng verlichting aan alle zieken met zorgen en pijn. Geef hoop en nieuwe kracht.
6. Bemoedig verdrietige mensen omdat ze iemand moesten afstaan aan de dood en alleen met een herinnering verder moeten.
7. Laat ons als het water zijn dat in Uw richting stroomt, om in de wereld, overal, Uw opdracht waar te maken: meer mens te zijn voor iedereen.

Aagtje Commandeur van Riel

## Iets betekenen voor elkaar

Spreken of denken over de zin van ons leven is denk ik herkenbaar voor velen.

Heeft het leven voor mij iets te betekenen? Is daar iets zinvol over te zeggen? Je kunt daarover nadenken op praktisch niveau of met een geestelijke/religieuze invalshoek.

Natuurlijk hangt dat voor de meeste mensen ook af van hun leeftijdsfase. Als je jong bent en je aan het begin van je ontwikkeling of carrière staat heb je daar een ander idee over dan als je wat ouder geworden bent. Je wilt maatschappelijk gezien wat bereiken. Je streven is om een bepaald doel te bereiken.

Over de zin of het doel van ons leven is veel geschreven. Vaak vanuit de persoonlijke invalshoek van: wat houdt dit in voor mijzelf? Natuurlijk is dat belangrijk.

Maar je bent niet alleen op de wereld. Je hebt ook een verantwoordelijkheid voor je medemens. Je leeft altijd in interactie met andere mensen.

Jezus leert ons, dat de zin van ons leven samenhangt, met hoe je met anderen omgaat.

Toen Jezus 2000 jaar geleden als bijzonder mens op aarde kwam, brak er een kentering in het denken aan. Hij sprak met nieuwe woorden over de individuele verantwoordelijkheid van mensen op het gebied van goed en kwaad. Maar Hij sprak vooral ook over de liefde en naastenliefde als noodzaak en basis van ons leven.

Jezus kwam in ons midden om ons te ondersteunen. Zijn twee alomvattende geboden vormen de basis van het christelijke geloof.

“Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod”. Ik lees daarin: Heb de Schepper en de schepping lief/accepteer het bestaan/ maar accepteer ook jezelf als onderdeel van die schepping/heb vertrouwen in voorspoed en bij tegenspoed.

Het tweede gebod daaraan gelijk, is: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Jezus heeft ons zijn onvoorwaardelijke liefde gegeven en is daarbij de uiterste en moeilijkste weg gegaan om ons dat duidelijk te maken. Ik begrijp daaruit: geef door wat je van Hem ontvangt in het handelen naar je medemens.

Omzien naar elkaar is een natuurlijke geaardheid van de mens. Het begint met de moeder die haar baby met warmte en voeding omringt, nadat die de veilige baarmoeder heeft verlaten.

De gang van het leven maakt, dat de zorg en de aandacht voor elkaar soms wat op de achtergrond raakt. Jezus wijst ons met Zijn handelen en Zijn gelijkenissen op de noodzaak of liever de opdracht om oog te hebben voor elkaar. Dat betreft alle aspecten van ons leven, zowel in praktische als in geestelijke zin.

‘Je naaste liefhebben als jezelf’ lijkt een grote opgave, maar dit mag je ook wel eenvoudig beschouwen als iets betekenen voor elkaar. Ogenscheinlijk kleine dingen kunnen veel betekenen voor de ander. Een glimlach die de afstand naar de naaste overbrugt. Een hand op de schouder die uitdrukt dat de ander belangrijk voor je is. Bij verdriet of tegenslag naast iemand staan en vragen, kan ik wat voor je doen? Of gewoon wat aandacht hebben voor elkaar.

Wij zijn gezegend met zo veel mogelijkheden; wij kunnen en mogen keuzes maken. Wij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Door iets te betekenen voor een ander, beteken je ook iets voor jezelf. Door iemand een goed gevoel te geven of te ondersteunen, word je daar zelf ook blij van. Een essentieel en compleet gevoel.

De zin van het leven is verankerd in het heden.

Elke dag biedt ons mogelijkheden. Elk moment van ons leven is waardevol.

Elke dag kun je iets betekenen voor je medemens, en betekent de ander iets voor jezelf.

Zolang je leeft.

## Abonnementsgeld Kerkblad 2022

Bij deze vragen we de bezorgers(sters) om de komende weken bij u langs te gaan voor het ophalen van het **Abonnementsgeld 2022 ten bedrage van 10 Euro**.

Maak het de bezorgers(sters) gemakkelijk en leg 10 euro klaar zodat men gepast kunt betalen,

Bewoners van Swaensborch vragen we het abonnementsgeld, 10 euro over te (laten) maken op de bankrekening van de redactie t.w. NL40RBRB0850026997 t.n.v. Protestantse Gemeenten te Marken.

En onze post abonnees, die nog niet betaald hebben, vragen we het abonnementsgeld 70 euro over te maken naar bovenstaande rekening.

Een ieder al vast bedankt voor de medewerking  
De redactie

## KERKCOLLECTES en GIFTEN

### **KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 24 t/m 30 augustus 2022 ontvangen:

- Collecte 21-08, *nagekomen via QR-code*: € 1,50
- Collectes 28-08 en diverse diensten (€ 156,40 in de kerk en € 86,50 op rek.): € 242,90
- Giften op rekening: € 210,00
- Vreemdelingenbussen periode 15-08 t/m 28-08: € 113,15

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

### **DIACONIE**

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 24 t/m 30 augustus 2022 ontvangen:

- Collecte 21 augustus (*nagekomen via QR-code*): € 1,50
- Collecte 28 augustus Diaconie Terre des Hommes: € 180,20  
(€ 143,70 in de kerk en € 36,50 op rekening)
- Project Pakistan: € 320,00
- Gift op rekening: € 200,00

### **ZENDING**

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.*

## **COLLECTE DIACONIE zondag 4 september**

Het afgelopen jaar heeft Ronoylion een 5-jarenproject afgesloten, waarvan u verschillende keren verslagjes heeft kunnen lezen en plaatjes heeft kunnen zien in de collecte-aankondiging. Zondag laten ze er enkele zien. De komende 5 jaar helpen ze samen met de lokale partner MISPI, de congregatie van de Karmelieten en de United Church of Christ in the Philipines (UCCP) boeren en vissers van 5 dorpen op Mindanao.

Ook dit nieuwe 5-jaren project ondersteunt de gemeenschappen niet alleen in hun ontwikkeling en voedselzekerheid, maar moet er ook voor zorgen dat jongeren in hun eigen gemeenschappen een toekomst kunnen opbouwen. En dus niet naar de grote stad trekken, waar ze vaak verzeild raken in de werkloosheid van een krottenwijk, drugsgebruik en meisjes soms in de prostitutie belanden. Het tegengaan van ontvolking van de dorpen en het morele verval van de jeugd is dus een heel belangrijk resultaat van deze projecten.

Werken aan de toekomst voor deze jonge mensen gebeurt door investeringen in de landbouw en visserij. Zowel in goede kennis als in materialen. De landbouwtrainingen zijn vooral gericht op verbetering van de landbouwmethoden en verbouwen van veel soorten groenten en fruit ivm gezonde voeding. In de loop van deze trainingen worden diverse landbouwmaterialen aangeschaft.



Deze collecte is bestemd voor een mudboot voor elk van de 5 dorpen in het nieuwe project.

Mudboots zijn een soort ploegen waarmee boeren natte rijstvelden bewerken.

Hiernaast ziet u een plaatje ervan.

Ze worden in coöperatief verband gebruikt

op de velden die gezamenlijk bewerkt worden. De boeren die meedoen aan het project werken nl. altijd in groepsverband en de opbrengsten worden onderling verdeeld. Daarnaast heeft elke boer ook een eigen veldje naast het huis.

Een mudboot kost ongeveer € 275.

Namens de diaconie,

Eef Visser

**Liturgie, 4 september 2022, Patmoskerk, Hoogkamplaan 1,**

1156 AK Marken om 10.00 uur

**Schriftlezing: Ruth:2:**

Intochtspalm: 89:1,3

Welkom, mededelingen

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 89:6,8

Wetslezing

Zingen: Psalm 19:3,5

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: **Ruth:2:1-13**

Zingen: Lied 313:1,2

Verkondiging

Zingen: Lied 313:4,5

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: 704:1,2,3

Zegen

## Vanuit de pastorie

### Startdienst jeugdwerk 11/09

De scholen zijn deze week weer begonnen en ook het werk in onze gemeente komt straks op gang. Volgende week *zondag 11 september* is in de *Patmoskerk* de eerste jeugddienst. Deze speciale kerkdienst voor jongeren is het startsein voor de zondagsschool en de clubs. En natuurlijk al het andere werk dat in de kerk gedaan wordt. Tess Zondervan zal met een muziekgroepje, en haar muzikale gaven, een bijdrage leveren aan deze jeugddienst. We beginnen om *10.00 uur* en hopen veel jongeren en hun ouders welkom te heten!

### Startbijeenkomst Gemeente Groei Groep (GGG) – een herinnering

Vorige week schreef ik al over de informele startbijeenkomst van de Gemeente Groei Groep op *donderdag 8 september* om *20.00 uur*. Het is goed om elkaar weer te zien, bij te praten. We kunnen dan de open eindjes van het programma verder invullen. Denk daarbij aan het geplande GGG-weekend in november en een nieuw boekje dat gekozen moeten worden.

### Ten slotte

Zondag was het een feestelijke kerkdienst waarin we Jeske Kes mochten dopen. Fijn dat er ook zoveel kinderen ooggetuigen waren! Ondertussen wordt achter de schermen gewerkt aan de voorbereiding voor de start van het kerkenwerk. Met de leiding van de clubs hebben we de jeugddienst voorbereid en ook het programma van de catechese is besproken. Inmiddels komt het normale leven weer op gang. Onze jongeren zijn weer naar school. We wensen hen een mooi schooljaar en alle goeds. Ontvang allemaal weer een gebruikelijke – maar daardoor een niet minder gemeente – groet vanuit de pastorie. Uiteraard mede namens Willy en Ingeborgh.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | [hzklink@icloud.com](mailto:hzklink@icloud.com) | 0299 203076 | 06 215642

## Vakantie Bijbel Week 2022 - *Verslag*

Na de startdienst op zondagochtend 21 augustus was het vorige week maandag, dinsdag en woensdag feest in en rondom de Patmoskerk. Drie ochtenden lang kwamen ruim 50 kinderen naar de Patmoskerk voor de Vakantie Bijbel Week, en op woensdagavond waren er wel 37 tieners naar de tieneravond gekomen. Een klein verslag van deze mooie dagen.

Elke ochtend verzamelden de kinderen zich in de hal van de kerk, waar ze een kleurplaat of puzzel konden maken. Als iedereen er was gingen we de kerkzaal in om te zingen, bidden, naar een verhaal te luisteren, de 'weettekst' te oefenen (Marcus 10 vers 45a) en nog meer te zingen. In de verhalen volgden we het leven van Jezus en hoorden we dat in het leven van en met Jezus 'Alles andersom' is. Anders dan wij mensen gewend zijn of verwachten.

Dat begint al bij de geboorte van Jezus: de wijzen zijn op zoek naar een koning en verwachten die in een paleis te vinden. Maar ze vinden baby Jezus in een stal. De dag daarna hoorden we over de 12-jarige Jezus die naar de tempel was gegaan om over God de Vader te leren.



Maar zijn ouders Jozef en Maria zochten hem daar in eerste instantie helemaal niet. Op woensdag hoorden we over de daden van de volwassen Jezus. Een verlamde man werd door zijn vrienden bij Jezus gebracht, niet door de deur van het huis, maar door het dak! En dan vergeeft Jezus de man zijn fouten én hij geneest hem ook van zijn verlamming. De mensen zijn stomverbaasd.

Na de verhalen en het zingen was het tijd voor drinken en een koekje en dan knutselen en spelletjes doen. De oudere kinderen gingen onder begeleiding van enkele ervaren mannen aan de slag om een hele grote hut te bouwen. Het eindresultaat was prachtig! Op dinsdagochtend was er bovendien ook nog de vossenjacht. Een aantal Markers had zich op bijzondere wijze uitgedost en liep ergens in de oude kern van Marken. De kinderen gingen in groepjes op zoek naar deze 'vossen', en ze hebben ze ook allemaal gevonden.

Traditiegetrouw werd de woensdagochtend afgesloten met een lunch. Een aantal gemeenteleden was die ochtend druk bezig geweest om al met al zo'n 150 pannenkoeken te bakken. In een mum van tijd waren deze pannenkoeken heerlijk opgegeten en gingen alle kinderen vrolijk naar huis.

### **De tieneravond**

Op de woensdagavond was het de beurt aan de tieners. Deze keer vond de tieneravond plaats bij de Patmoskerk. Er was een barbecue én een stormbaan. Na 2 rondjes over de stormbaan was het eerst tijd voor hamburgers en kippetjes van de BBQ. De tieners zaten tijdens het eten gezellig met elkaar in het grasveld bij de kerk. Maar na een tijdje was het toch weer tijd voor actie! De stormbaan was door Mario nog wat uitdagender gemaakt met water én groene zeep. Glibberend en lachend gingen de tieners keer op keer door de stormbaan heen. Tot slot waren er nog satéstokjes en een ijsje en nog meer rondjes over de stormbaan. Een topavond!

### **Bedankt**

Dit alles was uiteraard niet mogelijk geweest zonder de inzet van vele vrijwilligers, gedurende de drie dagen zijn er zo'n 40 vrijwilligers actief geweest. Dank jullie wel allemaal! En een speciaal dank je wel aan:

- De vossen voor de vossenjacht
- De pannenkoekenbakkers
- De drukkers van het kerkblad voor het kopiëren van alle kleurplaten en werkbladen
- Het Marker Museum voor het beschikbaar stellen van een torso voor de 'wijzen'
- De muzikanten voor de muzikale bijdrage aan de startdienst
- De Marker Evenementen Stichting voor het beschikbaar stellen van het 'kazenspel'
- De koster voor het beschikbaar zijn voor de geluidsinstallatie en het helpen opruimen
- De schoonmakers voor het schoonmaken van de kerk na het bezoek van alle kinderen
- De bouwvakkers die tijdens deze warme dagen werkten aan het definitieve herstel en de isolatie van het dak van de Patmoskerk en die tijdens de momenten van zingen, bidden en luisteren probeerden om niet te veel lawaai te maken.

Zo veel mensen die op één of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan deze feestelijke, maar ook leerzame dagen voor de kinderen van Marken én daarbuiten. Dank jullie wel!

Tot slot natuurlijk ook alle kinderen en tieners: bedankt dat jullie er waren, tot volgend jaar! Voor deze mooie Vakantie Bijbel Week en alle inzet en enthousiasme zijn wij boven alles God dankbaar, bij Hem tellen we allemaal mee, ook jij!

Namens de VBW-organisatoren,  
Gerdien Teerhuis, jeugdouderling

A little Star is born



# Logan

Welkom op de wereld lieve, kleine,

# Logan Eduard Peereboom

23 augustus 2022

23: 27 HTR | 2842 GRAM | 50 CM

App, kom & Bewonder!



Trotse ouders

Sebastiaan & Suzanne  
Akkerstraat 2, 1156AE Marken  
Se: 06 23 12 70 28 | Su: 06 30 18 18 70

[www.lijstje.nl/babypeereboom](http://www.lijstje.nl/babypeereboom)

Na 57 jaar naar tevredenheid in de Meester Visserstraat te hebben gewoond, zijn we verhuisd naar de Hoogkampaan 60, 1156 AK Marken.

Met vriendelijke groeten,  
Sijtje en Kees Janssen

**Uit het gastenboek in de Grote Kerk. Met dank aan de kerkzitters.**

14 mei 2022. De Limburgers uit Sint Odilienberg waren hier. Peterke, Liesbetheke, Agnesje, Pierke, Petrake en Joseke. Alaaf.

2022 14-5. Rob en Renee Maljers uit Oegstgeest waren hier. Mooie kerk met veel visserselementen.

16-5. Gezellig ontvangen door buurtbewoners. Mooie kerk. Genoten! De vier zussen.

17-5. Mooie kerk. Familie Vos, Scheveningen.

Heel mooi! Verrijkend! 4 vriendinnen, Hilde J., Ingrid, Linda, Hilde B. (België).

19 May 2022. May God bless you all! Eliora.

19, 5, 22. Wat een leuke gezellige kerk, die bootjes ... Groeten uit Amersfoort, Hans.

21/5. Hele mooie kerk, bedankt voor de toegang, fam. Wolters.

Merci pour cette superbe visite. C' est un endroit apaisant, un passage sûr vers ma destinée!  
Max T.

24/05/22. Dank u zeer!

Mooie kerk van vissers, te zien aan de bootjes. Geweldig om te zien. Ik kom uit Zuid-Limburg. Riny. R.K. opgevoed..

25-5. Mooie kerk, vol historie. A.M. v. D.

27/5. Merken is wonderfull! If online I could live here I would live here mostly in summer!  
Greetings from an Italian living in Brussels!

28/5. Mooie kerk om tot rust te komen. Zingen, prijzen, danken, bidden. Nanda en Jeroen.

28/5. Church is very beautiful. Prayers to my father 's health. God bless my father and recover him soon.

31/5/22. I like the church. Peaceful place. From Bahrain all the way to Marken.

2/06/22 Prachtig en ook nog open. Top.

07/06. Wir denken an all die Menschen die wir verloren haben. Micha + Petra. Rolf + Marion + Inge.

12/6/2022. Prachtige kerk om trots op te zijn. Mevr. Koenen.

Thank you for opening your doors. Dave from California.

16-6. Veel zegen gemeente van Marken! Hou vol!!! Janneke. Adrie.

Instant Health + Happiness = Wealth. C. Anthoni.

18/06. Für Thomas, Gott schütze Dich. Wir vermissen Dich schrecklich und werden immer an Dich denken. Deine Freunde.

Tamara van Vuuren het hier bezoek afgelê 18 Junie 2022om 17h00(van Suid Afrika).

Pracht kerk en pracht dames die uitleg gaven. Tiny – Licia.

Juni 20/6/22. Wir waren hier leider ohne unseren Sohn Patrick. Du begleitest uns überall hin und bist immer in unseren Herzen. Papa und Mama (Reiner und Karin).

21/6/22. Fam. Ykema Oud-Beyerland. Interessante foto's.

21-06 22 Na alle kerken wereldwijd dan nu eindelijk de kerk van Marken! Kent u de schepen in de Haarlemse St. Bavo? Karin ter Beek.

23-6. Mooie kerk. Prettig gesprek met de vrijwilliger, enthousiast en vol liefde verteld. M. R. K. Holwerd.

25/6/'22. Tijdens bezoekje aan Marken kerk bezichtigd. Mooi kerkje met een schat aan geschiedenis en herinneringen. Pieter en Auke (Friesland).

29/6/2022. Really a nice church. Sitting here gives a lot of peace. Ranbir from India.