

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 36

verschijnt wekelijks

Zaterdag 10 september 2022

Kerkdienst Zondag 11 september 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Start Jeugdwerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Piet Boes en Freek Visser
Kindernevendienst	
Eerste Collecte	Project Pakistan
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Willy Klink telefoon 0655620276

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	11 sep	Lucas 15:1-10	Hoera, gevonden!
Maandag	12 sep	Lucas 15:11-32	De wachtende vader
Dinsdag	13 sep	Psalms 142	Totale overgave
Woensdag	14 sep	1 Koningen 16:23-34	Dieptepunt
Donderdag	15 sep	1 Koningen 17:1-16	Wonderlijke overvloed
Vrijdag	16 sep	1 Koningen 17:17-24	Wonderlijk leven
Zaterdag	17 sep	1 Koningen 18:1-15	Rechtschapen hofmeester

Voorbede

1. Dank U voor zoveel dagen die U mooi maakt met Uw licht.
2. Zegen het jeugdwerk en de catechisaties. Dat jongeren enthousiast worden om samen het christelijk geloof uit te dragen.
3. Voor het werk van de zendelingen in Pakistan. Dat ze staande blijven in hun moeilijke taak, maar ook moedig en krachtig voorwaarts kunnen gaan.
4. Voor alle slachtoffers die getroffen zijn door de overstromingen in Pakistan.
5. Voor de politici van ons land. Dat zij in harmonie tot elkaar komen om politieke verantwoordelijkheid te nemen.
6. Help ons te zorgen voor natuur en landschap en zuinig te zijn met de energie van onze kwetsbare planeet.
7. Laat ons blijven geloven, zelfs als iedereen de hoop verliest.

Aagtje Commandeur van Riel

Vers 1 en 3: "Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Door geloof komen we tot het inzicht dat het heelal door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare".

Een paar weken geleden vroeg één van onze kleindochters mij: "Hoe weet je nu wat je moet geloven, oma, want niet alle mensen geloven hetzelfde?" "Hoe weet je nu wat waar is?"

Een moeilijke vraag, waar niet zo makkelijk een antwoord op te geven is.

Toen Jezus tegen Pilatus zei, dat hij naar de wereld gekomen was om van de waarheid te getuigen, stelde Pilatus hem de vraag: "Maar wat is waarheid?" (Johannes 18: 38).

Ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg, zei Jezus (vers 37).

In het bovenstaande Hebreeëners lezen we dat geloof ons overtuigt van de waarheid van wat we niet zien (en dus niet wetenschappelijk kunnen bewijzen).

Maar hoe ga je geloven?

Sommige mensen hebben een "Pauluservaring", ze horen een stem of zien een licht, krijgen een visioen, maar dat zijn er maar weinigen. Ik heb wel mensen ontmoet, die zo'n ervaring hadden gehad en was dan stiekem een beetje jaloers.

Soms worden mensen gelovig door ontmoetingen met andere gelovigen, maar voor de meeste mensen die in God geloven gaat het langs de weg van de geleidelijkheid.

Ze worden er als kind mee opgevoed, horen de verhalen, proeven de traditie en besluiten later of ze er ook bij willen horen of niet.

Het is heel belangrijk hoe iemand met het geloof opgevoed is en welke voorbeelden hij of zij heeft gehad in zijn of haar omgeving.

Krijg je een positief godsbeeld mee of ademt het angst en verkramptheid uit?

Een paar weken geleden zond de NPO de film: 'Dorsvloer vol confetti', naar het boek van Franka Treur uit. Ik had het boek jaren geleden al eens gelezen, maar was toch weer geschokt wat voor godsbeeld hier aan kinderen werd opgedrongen.

In Deuteronomium 11 vers 18 en 19 wordt de Israëlieten voorgehouden de woorden van God steeds in gedachten te houden en hun kinderen er steeds over te vertellen, thuis, onderweg en als ze naar bed gaan. Indirect geldt dat natuurlijk ook voor ons, maar dan moet het wel op een positieve manier, want het is de bedoeling dat ze er gelukkiger van worden en niet slechts een verplichting aangaan of angstig worden.

Een aantal jaren geleden werd ik opgebeld door een boze vader, wiens dochter (groep 8) ik in de klas had tijdens de godsdienstlessen op de openbare school. Het meisje was vanaf de eerste les helemaal onder de indruk van de Bijbelverhalen. Ze kwam er na de les altijd vragen over stellen en wilde altijd meer weten. Thuis had ze tegen haar ouders gezegd: "Waarom hebben jullie me nooit verteld dat er een God bestaat?" De vader vond dat ik zijn dochter geïndoctrineerd had, want niemand kon zeker weten dat er een God bestaat. Ik vertelde hem dat ik de kinderen verteld had, dat er mensen zijn, die geloven dat er een God bestaat en dat ik er daar één van was, maar ik had er gelijk bij verteld, dat er ook mensen waren, die dat absoluut niet geloofden. In Nederland hebben wij die vrijheid om te geloven wat we willen. Na een half uur aan de telefoon kwam ik erachter dat deze man was opgevoed met een heel angstig godsbeeld en hij dat zijn kinderen beslist niet aan wilde doen.

Daarom was er in huis nooit over geloof gepraat.

Het is heel belangrijk *hoe* kinderen, maar ook volwassenen met het geloof in aanraking komen.

Iedereen die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg, zei Jezus (Joh. 18:37).

Hij is de openbaring van God: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Joh. 14: 9).

Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen en Ik zal Mij aan hem bekendmaken. Jezus spreekt over liefde: "God liefhebben met hart en ziel en je naaste als jezelf". En toen hij de wereld verliet om terug te gaan naar zijn Vader, kwam er een andere pleitbezorger: de Geest van de waarheid, die altijd bij ons zal zijn.

Geloof is de zekerheid, het vertrouwen, dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt!

Wijs mij uw weg ,Heer,

laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,

vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. (Psalm 86: 11)

Jannie Visser- de Groot

KERKCOLLECTES en GIFTEN

KERK

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 31 augustus t/m 6 september 2022 ontvangen:

- Collecte 28-08, *nagekomen op rekening:* € 9,00
- Collecte 04-09 (€ 130,75 in de kerk en € 15,00 op rek.): € 145,75
- Giften op rekening: € 50,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 31 augustus t/m 6 september 2022 ontvangen:

- Collecte 28 augustus (*nagekomen via QR-code*): € 1,50
- Collecte 4 september Ronoylion : € 189,20
(€ 167,20 in de kerk en € 22,- op rekening)
- T.b.v. diverse collectes: € 7,50

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Collecte voor Pakistanproject zondag 11 sept.

Komende zondag collecteert de diaconie voor het Schoolproject in Pakistan. Zondag zal ook Faras, die het project tussen Pakistan en Nederland coördineert, aanwezig zijn en iets vertellen over het project

Zoals u weet, heerst op veel plekken in Pakistan zware christenvervolging en krijgen christenen geen kans op onderwijs of op een normaal betaalde baan!

Niet-moslim scholen krijgen geen staatssteun.

Maar via de Green Leaf School in Toba Tek Singh krijgen kinderen van christenen wél de kans om onderwijs te volgen. Deze school is dankzij het goed op orde hebben van de administratie en het goede onderwijs inmiddels uitgeroepen tot de beste school van Toba Tek Sing!

Ook in de nabijgelegen dorpen krijgen kinderen vanuit de Green Leaf School onderwijs als de ouders de reis naar Toba Tek Singh niet kunnen betalen.

Via Faras Mukhtar en Klaas Kes heeft onze diaconie een rechtstreeks contact met het schoolproject. Door deze contacten kunnen wij vanuit Marken al meer dan 25 jaar helpen om christenen in Pakistan meer kansen te geven.

Onze donaties zijn voor schriften, boeken en ander onderwijsmateriaal voor deze straatarme christenkinderen, die door dit schoolproject toch onderwijs kunnen krijgen.

Namens de diaconie,

Eef Visser

van oud papier en de dingen die voorbijgaan ...

Beste leden van de Protestantse Gemeente Marken,

De oudpapierkar heeft het na jaren trouwe dienst begeven. Een nieuwe kost EURO 7.000,-. En dat - afgezet tegen de jaarlijkse opbrengst van ruim EUR 5.000,- die ten goede komt aan het kerkelijk jeugdwerk - zorgt ervoor dat we moeten nadenken of en hoe we verder willen met het inzamelen van oud papier op Marken. Daarnaast is het lastig om vrijwilligers te vinden die o.l.v. Klaas Teerhuis en zijn medewerkers elke week het oud papier (en karton!) willen ophalen en vrijwel dagelijks de papierbox op orde willen houden.

We staan nu voor de keus:

- Op de oude voet verder met een nieuwe kar en een blijvend beroep op vrijwilligers.
- Stoppen met ophalen. U moet uw oud papier dan zelf naar de box brengen.
- Stoppen met inzamelen en de gemeente Waterland laten zorgen voor de inzameling (met als mogelijk gevolg een hogere afvalstoffenheffing op Marken).

Wij horen graag hoe u hierover denkt.

Stuur uw reactie naar mjva@ziggo.nl of vertel het de kerkrentmeesters.

En, als u reageert, geef dan gelijk aan of u bereid bent om te helpen met het inzamelen.

Op de vrijdagochtenden na 9 september bv. hebben we chauffeurs nodig met een auto met trekhaak die met de aanhanger van Klaas het oud papier willen ophalen.

Marten van Altena, kerkrentmeester, tel. 06-37073019.

P.S. Er is ook gezocht naar een 'duurzamere' oplossing met een elektrische kar, maar dat is voor ons onbetaalbaar.

Start zondagsschool

Vanaf zondag 25 september is er weer wekelijks een zondagsschool-uurtje van **12.10 - 13.10 uur**.

Wie komen er naar de zondagsschool?

Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn van harte welkom!

Voor de 4-jarigen geldt dat ze voor 1 oktober 2022 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ben je na 1 oktober jarig, dan kom je meteen de eerste keer in het nieuwe jaar (januari 2023).

Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar komen naar het Gebouw Hoog.

Wat gaan we doen?

Iedere week wordt er een Bijbelverhaal verteld, meestal a.d.h.v. een diaprojectie of in de vorm van een film. We zingen christelijke liederen; we maken een verwerking van het verhaal; bij de oudere kinderen staan ook rollenspel, een quiz e.d. op het programma.

Wij vinden het erg gezellig als er weer veel jongens en meisjes komen. Kom jij ook.

Zondagsschool Team

Startdienst jeugdwerk zondag 11 september 2022

De 13^e zondag van de zomer, om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Jaarthema Protestantse Kerk in Nederland: 'Aan tafel!'

Protestantse Gemeente Marken.

Voor de kerkdienst: 'Landslide' van Fleetwood Mac

Vorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.



Binnenkomst

Psalm 149 vers 1 en 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Muziek: 'Heart of Gold' van 'Neil Young' en 'The Times They are A-Changin'' van 'Bob Dylan' / 'Er komen andere tijden' van Boudewijn de Groot.

Gezongen leefregels: Lied 422 'Als je geen liefde hebt voor elkaar' couplet 1 t/m 4 (ELB).

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

 Protestantse gemeente
Marken



appostel



De bijbel

Lezen uit Lucas 19,1-10 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT).

Lied 186 'Er is geen plaats' couplet 1 t/m 5.

Preek: 'Heb je even voor Mij' n.a.v. Lucas 19 vers 5.

Lied 343 'Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam' couplet 2, 3 en 4 (ELB).

Overschrijven kan ook

de diaconie:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de kerk:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse gemeente Marken

Bidden en delen

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzameling van de gaven terwijl we luisteren naar 'Have You Ever Seen The Rain' van 'Creedence Clearwater Revival' en 'Geef mij je angst' van 'André Hazes'.

Dankzegging, voorbede en het Onze Vader.

Orgel

Hans Jütte

Muziek

Rowland Napjus

Tess Zondervan

Jacob Zwiers

Opdracht en zegen

Slotlied: 382 'Heer, uw licht en uw liefde schijnen' couplet 1 en 3 (ELB).

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Na de kerkdienst luisteren we naar 'Big Yellow Taxi' van 'Joni Mitchell'.

Hendrik Cornelis Moolhuizen

overleden op 31 augustus 2022 in de leeftijd van 80 jaar

Met penseel en palet was Henk bedreven. In de huiskamer prijkt menig doek van zijn hand aan de muur. Hij was van veel markten thuis kun je wel zeggen. Ooit begonnen als banketbakker maakte hij de overstap naar het vak van dames- en herenkapper. Toen op Marken bleek dat er te weinig brood in te verdienen viel zette hij koers richting Amsterdam. Een administratieve baan volgde met speciale aandacht voor de automatisering die toen opkwam. Tussen de bedrijven door behaalde hij zijn middenstandsdiploma. Later zou dat goed van pas blijken te komen toen hij de winkel in bedrijfskleding aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam overnam. Zo was Henk. Met hard werken wist hij zijn doelen te bereiken.

Tussendoor genoten hij en Wilhelmina van klassieke en kerkelijke muziek. De Amsterdamse musicus Piet van Egmond werd veelal op de voet gevolgd. Henk was weg van zijn orgelmuziek. Zo ook van 'Ruwe stormen mogen woeden' gespeeld in de Prinsessekerk. In je verbeelding hoorde je de storm.

Henk's leven kun je gerust ook stormachtig noemen. Het ernstige ongeluk dat Tonie overkwam en het hersenletsel dat hun toen 21 jarige zoon eraan overhield, trok diepe voren in zijn bestaan. Nauwelijks hiervan bekomen werd zijn vrouw Wilhelmina ernstig ziek. Ze vocht voor haar leven. Onder woorden brengen wat die diepe voren met zijn innerlijk deden kon Henk maar moeilijk. Het bleef voor anderen in schaduwen gehuld.

Zo kan het leven van een mens zijn. Leven met schaduwen en soms zelfs sporen van duisternis. Hoe daarmee te leven en te sterven? Daarom lazen we uit die eerste Johannesbrief. Die prachtige woorden over Christus die pleitbezorger wil zijn, een soort van juridisch adviseur in levenszaken, voor mensen in wier leven niet alles aan het licht komt. Van die hemelse Advocaat moeten we het uiteindelijk allemaal hebben.

Ds. H.Z. Klink



Joehoe!

Welkom lief zusje, wat zijn we trots op jou

Jill

Uithuisje

7 augustus 2022

Pieter, Tara, Brent en Liv Uithuisje

Legionairshof 18

6852 RV Huissen

tel Pieter: 0624248746

tel Tara: 0644229353



0250



49 cm



3030 gram



Tussen mijn zus en grote broer,
Voel ik me toch wel even stoer.

Ik kan niet wachten om met ze te spelen
En ze af en toe eens erg te vervelen!
Eerst ga ik nog een tijdje slapen, drinken en huilen
En heel wat kleren en luiers bevullen!

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en bap

Dirk de Jong.

Dit zal voor ons een dankbare herinnering blijven.

Familie D de Jong.

Na een moeilijke dag loop ik tegen het eind van de middag even naar onze Albert Heijn op Marken. Ik word aangesproken door een aantal mensen en realiseer me.....

Hoe fijn het toch is om hier op Marken te wonen en te leven. Ik laat van binnen een traan en herinner me wat Rob me zei toen ik vroeg waar zijn afscheid moest plaatsvinden: "op Marken, daar zijn de mensen echt en heb ik me zo thuis gevoeld".

Lieve mensen, op begrafenissen wordt er vaak bedankt voor al het medeleven. En dat kwam niet altijd bij me binnen. Maar ik kan jullie nu zeggen; het maakt het verschil. Het is zo fijn om al jullie lieve berichten en kaarten te hebben mogen ontvangen. En het medeleven te voelen.

Op de zaterdag dat ik bekend maakte dat Rob was overleden hing er een waas over Marken. Een bedrukte sfeer. Op zijn rit vanaf Frankrijk naar het Trefpunt heb ik nog nooit zo'n stilte ervaren op Marken als toen. En in het Trefpunt een mooie blijdschap van iedereen, wat ook zo bij Rob en mij past. Het zegt allemaal alles over jullie allen.

Vanuit de grond van mijn hart wil ik jullie allemaal zo bedanken voor al het medeleven. Ook namens zijn familie, op wie de Marker gemeenschap zo'n indruk heeft gemaakt in de aanloop naar zijn afscheid. Ik zal Rob levend houden in mijn herinneringen en hoop dat jullie dat af en toe ook doen. Met een biertje in de hand, een glimlach en optimisme over al wat mooi is.

Bedankt!

Ruud, Julius en Ramses Hermus
Buurt IV 23

*Toen haar leven geen toekomst meer had
is zij dapper weggevlogen*

In liefdevolle herinnering aan onze schoonzus

Sijtje Appel Schipper



Grietje † en Kees
Gary en Hans
Immy en Cor
Nely

*Als je leven niet meer gaat zoals gehoopt,
Als veel je wordt ontnomen,
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt.
En je leven niet meer je leven is,
Dan komt de tijd dat je verlangt naar rust!*

Op 29 augustus is onze (oud)buurvrouw

Sijtje Appel-Schipper

overleden.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd!

De burens van de Noorderwerfstraat



Blijf bij mij Heer,
als 't zonlicht niet meer straalt.
Blijf bij mij Heer,
als straks de avond daalt."

Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn man,
onze liefdevolle vader, schoonvader en opa

Hendrik Cornelis Moolhuizen

Henk

Amsterdam, 19 juli 1942

Weesp, 31 augustus 2022

Wil

Tonnie en Gesina

Hilda en Almer

Carmen

Liv

Ilse en René

Tim

Jessamy

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden

IJsselmeerweg 92, 1156 DE Marken



**De vakanties zijn voorbij, het kienen gaat weer beginnen
in de Patmoskerk**

Vrijdag 30 september is onze eerste kienavond.

Let op! Dit was in eerdere schrijven 23 september

De overige kien data zijn:

21 oktober, vrijdagavond

18 november, vrijdagavond

30 december, vrijdagmiddag

27 januari, vrijdagavond

24 februari, vrijdagavond

25 maart, zaterdagmiddag



STARTDIENST JEUGDWERK

ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 OM 10:00 UUR
IN DE PATMOSKERK



“Heb je even voor Mij”

Voorganger: Ds. H.Z. Klink
Organist: Hans Jütte

Muzikale begeleiding: Tess Zondervan, Jacob Zwiers en Rowland Napjes