

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 37

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 september 2022

Kerkdienst Zondag 18 september 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman, en Jan piet van Altena
Kindernevendienst	Marieke Schipper
Eerste Collecte	Project Waterlandse Diaconieën Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Koos Zwiers telefoon 0610759951

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	18 sep	1 Koningen 18:16-29	Is hij soms op reis gegaan?
Maandag	19 sep	1 Koningen 18:30-46	Vuurwerk op de Karmel
Dinsdag	20 sep	1 Koningen 19:1-9a	Opgebrand
Woensdag	21 sep	1 Koningen 19:9b-21	Bron van rust
Donderdag	22 sep	Psalm 128	Voorspoed
Vrijdag	23 sep	Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden?
Zaterdag	24 sep	Lucas 16:10-18	Tot in de puntjes

Voorbede

1. Help ons een wereld te bouwen, waarin niemand meer huilt en geen oorlog meer is.
2. Ontferm U over de slachtoffers die getroffen zijn door de overstromingen in Pakistan. Zegen het werk van alle hulpverleners.
3. Zegen het werk van de Waterlandse Diaconieën bij alle hulpverlening in de wereld.
4. Troost allen die hun geliefde verloren hebben en missen. Help hen door de dag heen.
5. Voor de ernstig zieken. Dat zij veilig in Jezus' armen hun toevlucht mogen vinden.
6. Ontferm U over hen die het geloof hebben opgegeven. Open Uw armen en breng hen weer terug.
7. Laat ons blijven bouwen, zelfs als anderen vernietigen.

Aagtje Commandeur van Riel

Overdenking / Meditatie.

Het is alweer september als u deze overdenking leest. De zomer nadert z'n einde.

We leven in roergetijden.

Oorlog in Oekraïne, wereldwijd voedseltekorten. Politieke spanningen in ons land m.b.t. het milieu, de woningmarkt, stikstofcrisis, vluchtelingenopvang, aardbevingsschade in Groningen. Uit de hand lopende kosten van levensonderhoud.

Toenemende armoede, wereldwijd, incl. in het min of meer rijke Nederland.

Je kan zo nog wel even doorgaan. Veel van wat op ons afkomt lijken we niet onder controle te krijgen. Ik vraag me weleens af, hoe heeft het zover kunnen komen.

We hebben er immers bijgestaan en het laten gebeuren!

Ik ga nu even terug naar het scheppingsverhaal zoals dat is opgetekend door de joodse rabbijnen. Daar lees ik dat God zegt, laten wij mensen maken die op ons lijken, die ons evenbeeld zijn. God zegende hen en zei "wees vruchtbaar" en wordt talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. En zo gebeurde het. En God zag dat het goed was.

De mens wordt hier aangesteld als rentmeester. Hij mag de Schepping beheren.

Wat is daar van terecht gekomen zo vraag ik me af?

Een rentmeester behartigd immers de belangen van zijn opdrachtgever?

Althans zo heb ik dat altijd begrepen. Zijn we ons dat altijd bewust.

De aarde beheren zoals de Schepper het bedoeld heeft?

Als je in de wereld van vandaag rondkijkt, ziet het er niet al te best uit.

Wetenschappers wijzen ons er al jaren op dat we op een andere manier zullen moeten omgaan met moeder aarde en haar bewoners in de volle breedte.

De verdeling van de verschillende middelen is volledig uit de hand gelopen.

De grootverbruikers in het welvarende deel van onze wereld beginnen zich ervan bewust te worden dat er moet worden ingegrepen, maar hoe? Want het gaat pijn doen.

We zullen moeten inleveren. Een deel van onze welvaart zullen we moeten opgeven.

De beschikbare middelen eerlijker verdelen.

Een politieke kwestie zult u zeggen, en voor een deel is dat ook zo.

Echter politiek heeft bij zijn besluiten ook draagvlak nodig. En hoe zit het daarmee.

Zijn wij, u en ik, bereid om in te leveren?

Zijn we bereid om stappen terug te doen, ten gunste van die ander die in armoede leeft?

Ik denk nu even aan "Ter Apel". Vluchtelingen die geen kant opkunnen.

Zou het geen optie zijn om b.v. de Patmoskerk tijdelijk ter beschikking te stellen voor opvang? Uiteraard in overleg met het gemeentebestuur.

Ik denk dat we in principe geen keus hebben. Het welzijn van de wereldbevolking is toch vele malen belangrijker dan onze persoonlijke welvaart.

We leven immers voor een groot deel boven onze stand.

Je hoort al stemmen die aangeven, dat op deze wijze doorgaan er voor zal zorgen dat de rekening wordt doorgeschoven naar onze kinderen en kleinkinderen.

Ik denk dat wij als Christenen, als volgelingen van Jezus Messias (als rentmeesters) de toon moeten zetten, voorop moeten lopen.

We zullen duidelijk moeten maken waar we staan in dit proces.

In de Bijbel wordt op heel veel plaatsen aangegeven waar het op aankomt, in welke richting we moeten gaan. Het rentmeesterschap waar we over spraken, kan ons uitgangspunt zijn.

Niet wijzen naar anderen, maar bij ons zelf beginnen.

Hoe gaan wij om met onze omgeving? Denken we daarbij ook aan de belangen van die ander?

Vooraf ook aan de mensen die het financieel moeilijk hebben, wereldwijd. Zodat de rekening niet vooral bij hen terecht komt.

Er staat ons heel wat te wachten. En laten we elkaar daarbij niet uit het oog verliezen.

Gerrit Visser

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 7 t/m 13 september 2022 ontvangen:

- Collectes 21-8 en 04-09, nagekomen op rekening via QR-code: € 4,00
- Collecte 11-09 € 181,76 in de kerk, en op rek. € 84,00 div. diensten: € 265,76

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 7 t/m 13 september 2022 ontvangen:

- Collecte 21 augustus Lilianefonds (nagekomen via QR-code): € 2,50
- Collecte 4 september Ronoylion (nagekomen via QR-code): € 1,50
- Collecte 11 september Project Pakistan: € 357,50
(€ 292,50 in de kerk en € 65,- op rekening)

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Diaconale Collecte 18 september

Komende zondag collecteert de diaconie weer voor het project dat de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën voor dit jaar gekozen hebben: "Oud in Afrika." Het project is destijds aangedragen door de kerk van Zunderdorp, waar enkele gemeenteleden rechtstreeks contact hebben met de mensen die het project verwezenlijken. Zoals u uit eerdere publicaties inmiddels weet, zet de stichting Oud in Afrika zich in voor het verbeteren van het welzijn van arme, kwetsbare oude mensen in Kenia en Ethiopië. De meeste van hen wonen nog zelfstandig, maar er zijn er ook die al zo kwetsbaar zijn dat ze bij hun kinderen wonen. Of anderen wonen thuis, maar dragen daar de zorg voor hun kleinkinderen, omdat de ouders overleden zijn.

De zorg aan de ouderen bestaat met name uit het verbeteren van hun welzijn door middel van thuiszorg, het verstrekken van hele kleine pensioentjes (€ 3 per maand), oogzorg (met name staaroperaties) en hulp aan grootouders die hun kleinkinderen moeten opvoeden.

Honderden ouderen die dat nodig hebben, krijgen dankzij Oud in Afrika een basisvorm van thuiszorg: waar nodig medicijnen en kleding, lichamelijke verzorging, benodigde artikelen voor hygiëne, en andere broodnodige hulp.

"Oud in Afrika" werkt ter plekke in Kenia en Ethiopië meestal samen met zusters van katholieke congregaties en/of hulpgroepjes van de lokale kerk.

Uw bijdrage aan dit jaarproject van de Waterlandse Diaconieën is zeer welkom!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Liturgie zondag 18 september 2022

De 1^o zondag van de herfst om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspesalm: 42 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 281 'Wij zoeken hier uw aangezicht' couplet 1, 3 en 5.

Verootmoedigingsgebed.

Genadeverkondiging.

Lied 281 couplet 6, 7 en 8.

Leefregels.

Psalm 78 vers 1 en 2

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Schriftlezing: Rechters 15,9-20 (lector).

Antwoordpsalm: 106 vers 1, 2 en 21.

Verkondiging: 'Idealist of passivist?' n.a.v. Rechters 15 vers 13b-15.

Lied 756 'Laat komen, Heer, uw rijk' couplet 1, 2, 3 en 6.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst

De inzameling van de gaven.

Bericht van overlijden.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 145 vers 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431c).

Vanuit de pastorie

Vacatures kerkenraad

Over een aantal maanden zullen we afscheid nemen van verschillende leden van de kerkenraad. Het vervult mij een beetje met weemoed. Mensen met wie je in de achterliggende jaren intensief hebt samengewerkt in onze gemeente komen wat meer op afstand te staan van het kerkenwerk. Tegelijkertijd is het ook goed als andere mensen de plek van deze ambtsdragers gaan innemen. Vooral als het mensen betreft die er al heel wat jaren trouwe dienst op hebben zitten. Enorm bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet!

U voelt het natuurlijk al komen. Afscheid nemen van mensen in de kerkenraad betekent ook dat we weer op weg gaan om mensen te zoeken die onze christelijke geloofsgemeenschap willen dienen met hun gaven en talenten. Natuurlijk denken we als moderamen en kerkenraad na over mensen die wij geschikt achten. Toch kunnen we niet voorkomen dat ons denken beperkt is en daarom wordt u uitgenodigd om namen in te dienen voor de aanstaande vacatures. Welke dat zijn kunt u vinden in het overzicht dat onze scriba heeft opgesteld. We hopen op veel briefjes en e-mails.

Start jeugdwerk

De jeugddienst van jongsleden zondag was mooi. Fijn om zoveel mensen en jongeren in de kerk te zien zitten. Heel goed dat jullie er waren! Deze eerste jeugddienst betekende het startsein voor al het jongerenwerk in onze gemeente. We zetten de data even op een rijtje:

- De zondagsschool, start zondag 25 september van 12.10 tot 13.10 uur. Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn welkom;
- Jongensclub, start dinsdag 4 oktober vanaf 19.00 uur, in Gebouw Hoogh;
- Meisjesclub, begint woensdag 5 oktober, ook om 19.00 uur, eveneens Gebouw Hoogh.

Het is mooi om te zien dat er zoveel jonge(re) mensen zijn die elk jaar opnieuw hun schouders zetten onder dit jongerenwerk. We hopen daarom weer veel kinderen te ontmoeten zodat al hun inspanningen niet tevergeefs zijn.

Een nieuw programma voor #FM!

'Follow Me' gaan we komende maanden anders organiseren. In de achterliggend drie jaar is de groep gegroeid naar 15 jongeren. Waar ik natuurlijk erg dankbaar voor ben, maar dat hoeft ik jullie niet te vertellen. Kleinere groepen stimuleren het gesprek echter nog meer. Daarom gaan we twee groepen samenstellen. De eerste groep bestaat uit jongeren van 12 t/m 14 jaar en heet gewoon 'Follow Me!' Daarnaast start een tweede groep van jongeren van 15 t/m 17 jaar. Het is de next level zullen we maar zeggen en daarom noemen we deze groep 'Follow Me! – Next'. Aan de dag en het tijdstip veranderen we niets want dit blijkt het uitgelezen moment in de week. De ene dinsdagavond is het 'Follow Me!' en de andere week op dinsdagavond is het 'Follow Me! – Next'.

We starten na de herfstvakantie en er komen weer uitnodigingen aan. Ik heb er zin in!
Resumé:

- Jongeren van 12 t/m 14 jaar > Follow Me > Start: 25 oktober om 20.30 uur;
- Jongeren van 15 t/m 17 jaar > Follow Me – Next > Start: 1 november om 20.30 uur.

We komen weer bij elkaar in de bovenzaal van het Gebouw Hoogh. Noteer de data maar alvast in je agenda.

Aankondiging #LGV?

Er komt een tweede ronde voor de cursus 'Leren geloven vandaag?' die we vorig jaar startten. De bedoeling van deze cursus is om de basis van het christelijk geloof nog een heer uit te leggen maar dan in gewone taal. We lezen met elkaar passages uit het Marcus-evangelie en leggen die naast het leven van vandaag met al de vragen en thema's die spelen. Er is alle ruimte voor vragen en voor gesprek. Binnenkort volgt meer publiciteit maar het leek me wel aardig om dit nu alvast te melden zodat jullie kunnen nadenken of je meedoet. We kunnen in elk geval zeggen dat je niet alleen bent omdat de groep van vorig jaar voor een tweede ronde gaat. Laagdrempeliger kan bijna niet. Schrijf donderdagavond 27 oktober om 20.00 uur maar alvast in je agenda.

Voor zondag – serie over Simson

Na een reeks bijzondere kerkdiensten keren we zondag terug naar normale kerkdiensten. We lezen verder over het leven van Simson in het boek Rechters. In de passage die we gaan lezen wordt Simson door de mannen van zijn eigen volk aan de Filistijnen uitgeleverd. Een dieptepunt. Niet alleen in het leven van Simson, want hij komt alleen te staan, maar ook in de geschiedenis van Israël. Het volk heeft haar ideaal uit het oog verloren en dan krijg je dit soort taferelen. Wie nieuwsgierig is geworden mag zich zondag meer dan welkom weten in de Grote Kerk.

Ten slotte

Misschien is het sommige mensen al opgevallen dat het telefoonnummer van de vaste lijn niet meer beschikbaar is. U heeft dat dan goed gehoord. Omdat er nog nauwelijks gebruik van werd gemaakt hebben we sinds een paar dagen dit nummer opgeheven. Iedereen mag mij op het nummer van mijn mobiele telefoon bellen. Uiteraard als dat nodig is maar dat hoeft geen betoog. Aardig wat mensen weten mij inmiddels ook via Whatsapp of Telegram te bereiken. We ronden weer af met een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD van CARITAS

Ook al duurt het nog even, toch willen we alvast laten weten dat we op **zaterdag 29 oktober a.s.** met de hulp van vrijwilligers weer bij u langs komen om spullen voor de stichting Mensen in Nood. Bij het opruimen van kasten kunt u hiermee dan al rekening houden. En vrijwilligers kunnen deze datum dan alvast in de agenda noteren.

Zoals gebruikelijk gaat het bij de kledingactie voor "Mensen in Nood" om goede, nog-bruikbare kleding, laken- en gordijnstoffen, dekens, schoeisel en brillen. Om de schoenen bruikbaar te laten zijn, moeten ze met de veters of touw aan elkaar zijn geknoopt. En ook wanten, sokken en kousen graag per paar bijeen binden om tijd en verwarring te besparen bij het uitzoeken van de spullen. Niet-bijeengebonden paren raken gauw zoek en aan één sok, kous of want hebben de mensen niks.

Brillen i.v.m. beschadiging graag afzonderlijk afgeven.

Voor alle helpers, van welke leeftijd dan ook, hopen wij: **tot 29 oktober a.s.**

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 5 september 2022

Aanwezig 15 leden, afwezig 8 leden.

1. Opening

Voorzitter K. Zondervan opent de vergadering met het lezen van een gebed uit het gebedenboek "Zeggen en zwijgen" van Marcel Barnard.

2. Kerkdiensten

- Feedback op een preek of op een kerkdienst als geheel is belangrijk en ook onze dominee zou het op prijs stellen om zo nu en dan reacties te ontvangen, met name vanuit de gemeente. Het gaat hierbij dan overigens niet alleen om positief of negatief commentaar; een preek kan ook om nadere uitleg vragen en de dominee is vanzelfsprekend bereid om die te geven.
- Omdat er een reële kans is dat er in het najaar weer een golf komt met Corona-besmettingen is besloten om tot januari 2023 met een beperkt gezelschap samen te komen in de consistorie en om ook het Heilig Avondmaal tot die tijd in lopende vorm te vieren.

3. Aftredende ambtsdragers

Eind januari zal een zestal ambtsdragers aftreden. In het kerkblad zal een bericht verschijnen met de vraag aan de gemeente om kandidaten aan te dragen.

4. Werkgroep Beleid

De Werkgroep Beleid is een aantal weken geleden bij elkaar geweest om te praten over de eerste conceptversie. Er volgen nog nadere afspraken met het jeugdwerk en met de diaconie over aanpassing van de tekst. Ook de gebouwencommissie is inmiddels voortvarend aan het werk.

5. Jeugdzaken

(i) De VakantieBijbelWeek is goed verlopen. Er waren weer veel enthousiaste kinderen; van 51 op maandagochtend tot 57 op woensdagochtend. Bij de tieneravond waren 37 tieners aanwezig. (ii) De jeugddienst/startdienst van zondag 11 september is voorbereid in samenwerking met de dominee. Tijdens de dienst zal Tess Zondervan enkele liederen zingen, begeleid door Jacob Zwijs op gitaar. (iii) De zondagsschool zal eind september weer van start gaan en de clubs starten op dinsdag 4 en op woensdag 5 oktober.

6. Diaconie/Zending

- Op zondag 11 september zal Faras Mukhtar uit Pakistan als gastspreker in onze kerkdienst aanwezig zijn.
- De kaarsen voor de herdenkingsdienst zijn besteld.
- De diaconie is bezig met de voorbereiding van het Heilig Avondmaal op 2 oktober.
- De jaarrekening 2021 van de diaconie is goedgekeurd.
- De familie Bak komt op zondag 30 oktober langs om een update te geven over hun werkzaamheden. Dit bezoek loop via de Zending. Open Doors is uitgenodigd voor de dienst op 11 december.

7. Kerkrentmeesters

- De oudpapierkar heeft het begeven en er wordt nagedacht over de aanschaf van een nieuwe. Er volgt hierover een bericht in het kerkblad.
- Na de bouwvakvakantie is begonnen met het herstel van de Patmoskerk; het grote dak is bijna dicht; de nok is vervangen; de lichtkoepels zijn dichtgemaakt en geïsoleerd. In de loop van het najaar worden de werkzaamheden binnen gestart en het is de bedoeling dat alle werkzaamheden voor de kerst zullen zijn afgerond.

8. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Heeft u **vragen of opmerkingen** n.a.v. dit verslag neemt u dan contact op met uw wijkouderling dan wel met het betreffende college.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar...

na vier maanden ziekenhuis en revalideren ben ik dankbaar weer thuis te zijn.

Ik ben stil van het trouwe bezoek, de vele kaarten en belangstelling die ik mocht ontvangen.

Heel hartelijk dank daarvoor!

Trijntje Appel en familie

Wanneer je iemand missen moet,
niet voor even, maar voorgoed
Dan valt dat heel erg zwaar,
ja dat is gewoon heel naar.

Nooit meer samen kunnen praten,
een leegte die is achtergelaten
Verdriet en een groot gemis
als iemand er niet meer is.

Wat blijft, zijn de herinneringen
dat worden waardevolle dingen
Om te bewaren, veilig en apart
op een speciaal plekje in ons hart.

Met groot respect voor haar kracht en doorzettingsvermogen hebben wij afscheid moeten nemen
van onze vriendin

Sijtje Appel-Schipper

Wij wensen Geertje, Jan, Johan, Miranda, Stanley, Dorieke en de kleinkinderen heel veel sterkte en
kracht bij het verwerken van dit verlies.

Aagje en Pieter
Trijntje en Muus

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat ze ons gebracht heeft, geven we hierbij kennis van het overlijden van onze mem, schoonmoeder en bessie.

GEERTJE ZEEMAN – TEERHUIS

weduwe van Elbert Zeeman †

Marken, 19 juli 1939

Nieuwe Wetering, 12 september 2022

Klaas en Angelique

Samantha †

Priscilla en Yanick

Axel

Irma en Ronald

Dirk en Petra

Sigrid en Kirsten

Correspondentieadres: D.C. Zeeman, Noorderwerfstraat 1, 1156AG Marken

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 17 september 2022 om 11.00 uur in de Grote Kerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 10.15 uur voorafgaand aan de dienst.

Geen bloemen, geen bezoek aan huis.

Indien gewenst, dan een donatie aan het Amandihuis IBAN NL20RABO0128151730.

Lieve Bessie,

In mijn hoofd
zit een laatje
het mooiste plekje dat er is.
Ik trek het open om te lachen
maar ook in tijden van gemis.

Het zit vol
met momenten
met jouw eigen manier van doen.
Door dat laatje kan ik altijd
even terug naar de tijd van toen

Het laatje
laat mij weten
dat ondanks dat jij er niet meer bent
jij nooit zal worden vergeten
doordat je daar zit ingeprent.

Veel liefs,

Samantha + & Priscilla
Sigrid & Kirsten

Maandag bereikte ons het droevige bericht dat onze schoonzuster na afnemende gezondheid is overleden.

Geertje Zeeman Teerhuis

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Familie Zeeman

Als het leven lijden wordt,
is het einde een verlossing.

Afgelopen maandag kregen wij het bericht dat de moeder van onze schoonzoon

Geertje Zeeman-Teerhuis

is overleden.

Wij wensen Dirk, Petra, Sigrid, Kirsten en verdere familie sterkte toe in de komende tijd.

Neeltje en Cor Visser

*Boven de wolken moet de vrijheid wel grenzeloos zijn.
 Alle angsten, alle zorgen en pijn blijven daaronder verborgen.
 Dan wordt wat hier groot en belangrijk is, plotseling onbelangrijk en klein.*
 Reinhard Mey

Na een periode van ziekte en afnemende gezondheid is overleden

Geertje Zeeman-Teerhuis

moeder van onze vriend Dirk Cornelis.

We wensen Dirk, Petra, Sigrid en Kirsten en verdere familie veel sterkte toe
 in deze verdrietige tijd.

Rudolf en Geertje
 Bjørn, Lars en Mika

Cor en Gerdien
 Pieter en Thomas

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze Buurvrouw:

Geertje Zeeman – Teerhuis

Wij zullen haar erg missen.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie
 veel sterkte met dit verlies.

de Buren van de Hoogkamplaan

Sijmen en Geertje, Lijs en Dirk, Ma, Grietje, Aaltje en Neeltje

*“Afscheid nemen is niet loslaten.
Het is een andere manier van vasthouden.”*

Maandag 12 september ontvingen wij het bericht dat de moeder van onze vriend Dirk is overleden.

Geertje Zeeman - Teerhuis

Wij wensen Dirk, Petra, Sigrid, Kirsten en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

Marco & Jenny

Jeroen & Wilma

Erwin & Bianca

Dirk & Tanja

en kinderen

*Jouw bessie
is hier helaas niet meer
maar ze kijkt
vol trots op jou neer.*

Op maandag 12 september is de bessie van onze vriendin Kirsten overleden.

We willen Kirsten, Sigrid, Dirk, Petra en familie veel sterkte toewensen.

Liefs van Chanou, Annelies en Silke.

Na een lange vakantie hier weer wat nieuws van het Bijbelfront!

NBG-webinars en boekje over Bijbel en duurzaamheid Duurzaamheidsproject voor predikanten en kerkleden

'Groene' thema's als klimaat en biodiversiteit houden veel voorgangers en kerkgangers bezig. Daarom organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) komend najaar het programma *Bijbel en duurzaamheid: inspiratie voor een groene levensstijl*, met vijf webinars voor voorgangers en een inspirerend boekje voor kerkleden.

'In de webinars belichten Bijbelwetenschappers en gastsprekers als Matthijs de Jong, Cor Hoogerwerf, Trees van Montfoort en Paul Schenderling wat de Bijbel zegt over de natuur en het leven op aarde', zegt Lydia van der Meer, Hoofd Kerkrelaties bij het NBG. 'In de webinars wordt verkend of "groene exegese" kan leiden tot nieuwe inzichten die helpen bij de grote vragen van vandaag. Ook worden de deelnemers toegerust om groene thema's samen met hun gemeenteleden op te pakken.'

Webinars

De webinars voor voorgangers zijn gratis en worden gehouden in oktober en november:

Maandag 17 oktober: 'De mens als beeld van God, een ramp voor de aarde?'

Maandag 24 oktober: 'De wake-up-call van de profeten'. Gastspreker: Paul Schenderling.

Maandag 31 oktober: 'De stem van de schepping in de Psalmen'. Gastspreker: Trees van Montfoort.

Maandag 7 november: 'Moet deze aarde niet sowieso vergaan?', over de apocalyptische beelden in 2 Petrus en Openbaring.

Maandag 14 november: 'De bevrijding van de schepping volgens Romeinen 8:19-22'.

Aanmelden voor de webinars kan via bijbelgenootschap.nl/webinars.

Boekje *Bijbel en duurzaamheid* en website

Het NBG wil behalve voorgangers ook kerkleden inspireren inzake groene thema's, bijvoorbeeld rond Sint Franciscus/Wereldddierendag (4 oktober), Michazondag (16 oktober), of Dankdag (2 november). Daarom verschijnt binnenkort het boekje *Bijbel en duurzaamheid* met een Bijbelleesplan, gespreksstof voor kringen en kindermateriaal. Het boekje is gratis en wordt tegen verzendkosten toegestuurd na bestelling via bijbelgenootschap.nl/kerken. Daar is vanaf half september ook meer informatie te vinden.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur