

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 38

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 september 2022

Kerkdienst Zondag 25 september 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. S. Lanser	Amstelveen
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman, en Jan piet van Altena	
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen	
Eerste Collecte	Kerk in Actie Werelddiaconaat	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Piet Boes	telefoon 0299601927

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	25 sep	Lucas 16:19-31	Waardoor laat jij je overtuigen?
Maandag	26 sep	Psalm 131	Stil
Dinsdag	27 sep	1 Koningen 20:1-12	Vrouwen en kinderen in de uitverkoop
Woensdag	28 sep	1 Koningen 20:13-22	Dronken overmoedigheid
Donderdag	29 sep	1 Koningen 20:23-34	Berg- én vlaktegod
Vrijdag	30 sep	1 Koningen 20:35-43	Eigen vonnis geveld
Zaterdag	1 okt	Lucas 17:1-10	Geloof je, of geloof je het wel?

Voorbede

1. Laat ons over vrede blijven spreken, zelfs te midden van een oorlog.
2. Schenk wijsheid aan de Kamerleden in Den Haag. Geef dat ze opkomen voor mensen met echte zorg en aandacht. En dat zij verstandig leiding geven.
3. Gedenk onze koning en zijn familie bij alle taken en verantwoordelijkheden van hun hoge ambt.
4. Troost allen die hun geliefde verloren hebben en missen. Help hen door de dag heen.
5. Ontferm U over de zieken. Blijf aan hun zij en draag hen als het moeilijk is.
6. Wees met hen die het geloof hebben opgegeven. Laat ons geloof brengen aan wie twijfelt.
7. Help ons een wereld te bouwen, waarin niemand meer huilt en geen oorlog meer is

Aagtje Commandeur van Riel

OVERDENKING

(deze overdenking was ook mijn meditatie op de 2^e Zomerzangavond in augustus jl.)

Er zijn genoeg onderwerpen om een meditatie over te maken, en er gebeurt ook genoeg in deze wereld... maar er gebeurt ook heel veel buiten deze wereld, onze aarde!

Kijkt u ook wel eens 's avonds als het goed donker is naar de hemel en ziet u dan ook die zovele sterren? Hoe langer je kijkt hoe meer sterren je ziet, soms herken je de kleine beer, ook wel de steelpan, en de grote beer.....en soms grotere sterren ...en je kunt je dan zo heel klein, zo nietig voelen!

Dan komt dat liedje in m'n hoofd:

De sterren verschijnen eerst een voor een, dan fonkelen er duizenden, en telt ze geen...

Onlangs deelde de NASA beelden van een hele speciale ruimtetelescoop, de James Webb, die heeeel ver in de ruimte kan kijken... en het is zeer interessant wat je dan te zien krijgt...

De voorganger van deze camera, de Hubble, had ook al dit soort beelden gemaakt maar deze zijn niet zo spectaculair en precies als die van de James Webb camera...

Het is dan ook geen gewoon cameraatje, hij kost zo'n 10 miljard dollar, hij hangt in de ruimte op zo'n 1,6 miljoen kilometer van de aarde...en hij blijft als t goed is ongeveer 20 jaar hangen in de ruimte; en elke keer zullen we ons verbazen over de unieke beelden!

Wat we te zien krijgen zijn sterren en sterrenstelsels die 13,5 miljard jaar oud zijn, hoe rekent men dat uit? Sterren, sterrenstelsels, een enorme sterrenkwekerij en kolossale kosmische wolken, tot nog toe onbekende planeten, maar ook de zogenaamde black holes, de zwarte gaten waarin dan weer hele sterrenstelsels kunnen verdwijnen, maar waar blijven die dan?

Door deze nieuwe fototechnieken zien we steeds meer van de ruimte en wat zich daar allemaal bevindt en beweegt, dat is ook niet iets van de laatste jaren, dat is er altijd al geweest... alleen met deze speciale camera's ontdekken we steeds meer, en je voelt je dan nog kleiner dan als toen je vanuit je tuin naar die sterrenhemel keek! Het duizelt je als je je realiseert hoe groot en oneindig die ruimte dan wel is!!

Wat wil de wetenschap met deze beelden? Zijn ze op zoek naar leven in de ruimte?

Of willen ze weten waar God is?

De mens is immers altijd op zoek, altijd nieuwsgierig naar meer, naar nieuwe feiten...!

De mensen achter deze camera, wetenschappers, sterrenkundigen, willen door deze opnames onderzoeken hoe deze sterrenstelsels zijn ontstaan... ze hebben het over ontwikkelingen van 13, miljard jaren oud zijn... en dan?

Men kan er sowieso nooit komen en dat is misschien maar beter ook want we weten wat er nog voor rommel van ons op de maan ligt...

Maar stel dat er ook maar een van hen zal erkennen dat dit ook tot het heelal behoort dat God heeft geschapen? Zal dit hun visie en missie veranderen?

Ze zetten onbedoeld de mensen toch aan het denken met deze beelden!

In Psalm 19, 1^e vers lezen we:

De hemel verhaalt van Gods Majesteit, het uitspansel roemt het werk van Zijn handen.

Wij geloven dat God het heelal in zijn hand houdt, en dat er ook geen ster of planeet zomaar is neer gegooid, alles is op elkaar afgestemd en dit bevestigt de grootsheid van Zijn werk en maakt ook het leven op aarde mogelijk!

Kijk bijvoorbeeld alleen al hoe de aarde om de zon draait en wij dit merken aan de seizoenen!

Onze aarde lijkt bij deze nieuw ontdekte en ver weg zijnde sterrenstelsels een onbeduidend stofje, een minuscuul klein blauw bolletje in deze immense ruimte maar op dat kleine blauwe bolletje leven wij wel met zo'n 7 miljard mensen... we leven allemaal ons leven met z'n ups en downs, met z'n verdrietige en mooie momenten, op dat stofje vinden oorlogen plaats, zijn mensen op de vlucht, hebben we problemen met het milieu en strijdt de mensheid voor rechten voor dit en voor dat, kortom leven genoeg, op dat kleine blauwe bolletje, dat onbeduidende stofje...

Een stofje, een pluisje in Gods hand dat Hij zo kan wegblazen als Hij dat wil.....

maar dat pluisje is ook Gods schepping en Hij ziet ons, ondanks alles, als iets kostbaars, als Zijn creatuur.

Onlangs zat ik 's avonds in de tuin en zag de maan aan de hemel staan; het was nog een jonge maan zoals dat heet, je zag alleen een gouden sikkelvorm maar verder ontwaarde ik nog niets, nog geen enkele ster, het was nog te licht!

Om sterren goed te kunnen zien moet het donker zijn, anders kunnen ze niet zo stralen...

Overdag zie je ze niet maar ze zijn er wel...

Gaat dat ook niet zo in ons leven, als alles goed gaat in ons leven lijkt het of we God niet zo nodig te hebben, maar bij moeilijke momenten in ons leven, als het wat donkerder wordt, dan kun je Zijn nabijheid toch ervaren in dingen die gebeuren of door de mensen om je heen, waardoor je toch getroost kan worden en weer moed en kracht krijgt; maar Hij is er natuurlijk altijd al...!

God houdt het heelal in Zijn hand, dat is al ontzagwekkend maar we mogen Gods grootheid niet alleen zien in de ruimte met zijn sterrenstelsels en planeten, maar ook in het kleine, kijk in de lente naar de natuur, hoe alles zich elk voorjaar weer ontwikkelt en groeit, kijk bijvoorbeeld hoe wonderlijk het leven ontstaat, in het verborgene van de moederschoot, dat is toch elke keer weer een wonder, en zo zijn er vele wonderen van Zijn schepping!

Gods grootheid zit in zoveel dingen maar we vergeten dat wel eens en we onderschatten die grootheid ook! Moeten we dat niet meer gaan waarderen?

We zingen erover in de psalmen, over Gods grootheid en almacht maar beseffen we ook wat dat betekent en geloven we dat ook?

We zingen ook met onze kinderen: Hoger dan de blauwe luchten, en de sterretjes van goud... woont de Vader in de hemel, die van alle kinderen houdt...

Maar is dat belangrijk, om te weten of God ook in de ruimte woont?

Is het niet veel belangrijker om te weten dat Hij bij ons wil wonen...?

Joeri Gagarin, een van de eerste Russische kosmonauten, zei na zijn 1e korte ruimtereis in april 1961 dat hij God niet was tegengekomen; niet veel later overleed hij bij een vliegtuigongeluk tijdens een proefvlucht; zou hij God toen wel hebben ontmoet?

Maar om God te ontmoeten hoeven we geen lange en verre ruimtereis te maken, het kost ons geen peperdure apparatuur en miljarden lichtjaren en zovele duizenden kilometers, want God is dichterbij dan je denkt, Hij hoeft niet in te zoomen op dat kleine blauwe bolletje, net zo lang tot Hij ons ziet, nee, we hoeven alleen onze ogen te sluiten en de handen te vouwen, en soms dat niet eens, want Hij is altijd binnen bereik, en voor Hem zijn wij net zo belangrijk, wat zeg ik, veel belangrijker dan al die enorme grootheid van het universum... want wij zijn immers de kroon op zijn schepping.

We kunnen onze eerbied en dankbaarheid hiervoor tonen door eens wat minder naar elkaar wijzen als er dingen hier op aarde misgaan maar ons meer richten op hoe we de aarde mooier en beter kunnen maken en beheren, zoals God het bedoeld heeft toen Hij hemel en aarde schiep...

Anneke Commandeur

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 14 t/m 20 september 2022 ontvangen:

- | | |
|---|----------|
| • Collecte 11-09, <i>nagekomen via QR-code:</i> | € 1,50 |
| • Collecte 18-09 (€ 143,25 in de kerk en € 2,50 op rek.) en
(diversen diensten september € 10,00): | € 155,75 |
| • Gift t.b.v. Kerk TV: | € 20,00 |
| • Gift t.b.v. Kerk: | € 50,00 |
| • Vreemdelingenbussen periode 29-8 t/m 18-9-2022: | € 184,08 |

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 14 t/m 20 september 2022 ontvangen:

- | | |
|---|----------|
| • Collecte 11 september Project Pakistan (<i>nagekomen</i>): | € 46,50 |
| • Collecte 18 september "Oud in Afrika":
(€ 166,65 in de kerk en € 17,- op rekening) | € 183,65 |
| • T.b.v. diverse collectes in september: | € 10,00 |

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

COLLECTE KERK in Actie voor Werelddiaconaat

Een enkeling van ons heeft de oorlog nog meegemaakt. De meesten van ons kennen het uit verhalen.

Maar sinds februari j.l. ook van de beelden van binnen onze eigen Europese grenzen. We weten dat een oorlog nog lang zijn sporen nalaat in de harten van mensen. En dat horen we ook van de mensen die de beelden uit de Oekraïne zien en bij wie alles uit de Tweede Wereldoorlog daardoor weer boven komt drijven. Dat het niet meevalt om dat te veranderen. Hoe lang hadden wij het niet over "de moffen"? De Tweede Wereldoorlog duurde in Nederland vijf jaar. De burgeroorlog in Colombia duurde 50 jaar! Generaties lang! Dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Sinds 2016 zijn er vredesakkoorden op weg naar vrede, maar er is nog een lange weg te gaan voor echte vrede. Vrouwen en kinderen hebben bovendien ook nog vaak te lijden onder huiselijk geweld.

Colombiaanse vrouwen uit verschillende kerken hebben hun krachten gebundeld om zich in te zetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Dat begint door de harten van mensen te raken. Samen lezen deze vrouwen aangrijpende bijbelverhalen over vrede en verzoening. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Inmiddels zijn honderd vrouwen daardoor geïnspireerd om de situatie in hun eigen omgeving te verbeteren. Ze verspreiden hun kennis ter bevordering van een vreedzame samenleving in hun eigen omgeving. Ze zijn vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.

Deze vrouwen dragen roze sjaals als ze samen bij de Colombiaanse overheid aandacht vragen voor het handhaven van de vredesakkoorden, voor vrede in hun land en in hun eigen huis.

Via Kerk in Actie wil onze diaconie deze dappere vrouwen steunen in hun inzet en voortdurende inspanning voor vrede en verzoening in hun land. Die ook hun kinderen ten goede zal komen!

Wij bevelen daarom deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Orde van dienst: zondag 25 september 2022 Grote Kerk Marken

Intochtslied **psalm 137: 1, 2 en 4**

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Leefregel **Romeinen 12: 17-21**

Glorialied **713: 1, 3 en 4**

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : **Psalm 137**

Lied **137a**

Schriftlezing : **Mattheüs 5: 43-48**

Lied **974: 1, 4 en 5**

Verkondiging

Lied **1012**

Collectes (*Toelichting door de diaken van dienst*)

Dankgebed en voorbeden

Lied **422**

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Herinnering aan

Geertje Teerhuis

*sinds 7 augustus 1998 weduwe van Elbert Zeeman
overleden op 12 september 2022 in de leeftijd van 83 jaar*

Thuis kunnen komen is voor ieder mensen van fundamenteel belang. Alleen met een plaats om te zijn, een plek waar je kunt worden wie je bent, met een thuisbasis, word je een stabiele persoonlijkheid. Een levensvraag! Waar ben je als mens thuis? Een rode draad gedurende Geertje's hele leven. Niet altijd zo bewust, veeleer onbewust. Het maakte dat die prachtige passage uit Johannes 14 over Jezus die zijn leerlingen troostte met de verzekering dat ze bij Zijn Vader thuis waren, ook haar na aan het hart lag.

Natuurlijk was het omdat deze woorden hadden geklonken op de begrafenis van Elbert's vader toen hij ver van huis gestorven was. Maar dat niet alleen. Ook omdat verlangen naar onvoorwaardelijke moederliefde het gezin waarin ze opgroeide niet bepaald tot thuis maakte. Het tekende haar innerlijke leven.

Woorden geven aan wat dit onvervulde verlangen met haar deed kon ze nauwelijks. Al maakten deze ervaring haar wel sterk. Want dat was Geertje; een sterke persoonlijkheid met een soms te snel uitgesproken mening. Ze hield graag de touwtjes strak in handen. Er zat iets van overcompensatie in. Tegelijk heeft haar dat ook veel gebracht want haar leven was niet eenvoudig. Allereerst was daar de ziekte van Elbert en zijn traumatisch ziekbed, en kort daarna dat van haarzelf. Gelukkig kwam ze haar eigen ziekte te boven. Tot twee zomers geleden, toen opnieuw een ziekte werd vastgesteld. Genezing bleek toen niet meer mogelijk.

We kunnen zeggen dat Geertje in het leven niet bepaald is thuisgekomen. Natuurlijk waren er mooie dingen om dankbaar voor te zijn. En dat was ze ook. Maar een plek waar je tot rust kwam was het leven niet. Niet alleen vanwege ziekte en verdriet maar ook vanwege haar eigenaardigheden. Ze was het zich wel bewust al vond ze toegeven erg lastig.

Wie vraagt zich onder zulke omstandigheden dan niet eens af: zou ik bij de Here God mogen thuiskomen? Ziet de Vader in de hemel mij wel staan? Is Gods liefde onvoorwaardelijk? Hoe troostvol zijn dan Jezus' woorden voor al zijn leerlingen, Geertje inclus! Want wie tot Christus zich went die ontdekt dat er in het huis van de Vader altijd ruimte is voor mensen die verlangen thuis te komen, niet bij mensen maar bij God. Want Jezus is de kwartiermaker voor iedereen die het op eigen kracht niet redt, wiens leven niet volmaakt is. Zulke mensen zullen eens thuiskomen bij God.

Ds. H.Z. Klink

Werkgroep Beleid – en stand van zaken

Kort na de zomervakantie schreef ik over de voortgang van het werk van de Werkgroep Beleid. Op de laatste vergadering van 17 augustus jongstleden, hebben we een eerste opzet van de tekst van het nieuwe beleidsplan besproken. We zijn al een heel eind! Op twee onderdelen willen we echter een stap verder komen. Het gaat om de paragraaf over het jeugdwerk en over de diaconale zorg. Vorige week hebben de leiding van het jeugdwerk en ik om tafel gezeten. We spraken over wat het eigene is van het jeugdwerk in christelijke gemeente. Wat we denken nodig te hebben om dat invulling te geven. Waar aandachtspunten liggen of waar we goed aan doen om de komende jaren tijd en aandacht aan te besteden.

Volgende week dinsdag, 27 september, staat een gesprek met het college van diakenen op de agenda. We praten dan over, waar we ons hier op Marken toe geroepen weten en wat dat betekent voor het diaconale dienstwerk in de komende jaren.

De resultaten van deze gesprekken nemen we mee in een volgende conceptversie van het beleidsplan dat we met de Werkgroep Beleid gaan bespreken. Wat planning betreft lopen we wat uit, maar het is niet anders. We moeten het van de avonden moeten hebben en van alle vrijwillige inzet naast gevulde werkagenda's. En wat maakt deze vertraging uiteindelijk uit? In de christelijke gemeente hebben we de tijd aan onszelf. Haast en tijdsdruk laten we aan het bedrijfsleven, al is het goed om af en toe een stip op de horizon te zetten.

Overleg pastorale ouderlingen

Vijf keer per jaar komen de pastorale ouderlingen bij elkaar om de pastorale zorg te bespreken en op elkaar af te stemmen. Met pastorale ouderlingen bedoelen we de ouderlingen met een pastorale wijk en de ouderlingen voor het seniorenpastoraat. Maandag 26 september komen we weer voor het eerst bij elkaar na het zomerreces. Het is de bedoeling dat we bespreken waar pastorale zorg op dit moment nodig is en wie dat op zijn of haar schouders neemt. We stemmen mijn pastorale werk en dat van de ouderlingen op elkaar af. De komende jaren willen we eraan werken om ouderlingen meer bij het crisispastoraat te betrekken zodat de gezamenlijke verantwoordelijkheid nog meer vorm krijgt. Maar daarover straks meer in het nieuwe beleidsplan.

Vacatures kerkenraad - vervolg

Nog even over de oproep in het vorige kerkblad om namen in te dienen van mensen die daar volgens u gaven en talenten voor hebben ontvangen. Het zou echt fijn zijn als er weer jonge(re) mensen bereid zouden worden gevonden om tijd vrij te maken voor de christelijke gemeente op ons eiland. Daarom zou ik tegen jonge mensen willen zeggen: maak het ambt van diaken of ouderling niet te groot voor jezelf. Het is niet alleen iets dat je dragen (een ambt draag je) moet maar wat ook jou draagt als dat nodig is. Er is ruimte om, op het tempo dat bij je past, te groeien in het dienstwerk, aan en voor onze geloofsgemeenschap. Ik denk dat het je ook wat aan vreugde en dankbaarheid kan brengen omdat je met iets bezig bent dat verdieping kan geven aan het leven. En het is met Jezus Christus zo, dat als jij je een beetje aan Hem geeft, dat Hij zich dan ook aan jou geeft. Ik geloof dat je daar niet bepaald geestelijk armer van wordt. Weet je geroepen!

Ten slotte

We ronden weer af. Denk aan elkaar. Vergeet de mensen niet die met ziekte en verdriet moeten leren zien te leven. Eigenlijk hebben jullie daar niet zoveel aansporing in nodig want

als ik soms de hoeveelheid kaarten zie als ik bij mensen op bezoek kom, maar een belangstellende vraag naar hoe het gaat is soms ook fijn. En een luisterend oor doet veel. We ronden weer af met een hartelijke groet namens de drie van de pastorie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Verkiezing ambtsdragers 2023

Het moment om stil te staan bij het kiezen van nieuwe ambtsdragers is weer aangebroken. De gemeente krijgt ook dit jaar de gelegenheid om kandidaten voor de verschillende ambten naar voren te brengen.

Begin 2023 zullen zes ambtsdragers aftredend zijn.

Als ouderling:

1. Anneke Commandeur-Kroes
2. Agnes Sterkenburg-Kes
3. Klaas Zondervan (herkiesbaar)

Als diaken:

1. Aagtje Commandeur-van Riel (herkiesbaar)

Als ouderling-kerkrentmeester:

1. Marten van Altena
2. Pieter Kaars

De kerkenraad spreekt de wens uit dat voor degenen die herkiesbaar zijn, door de gemeente géén namen worden ingediend. Hierin heeft echter niet de kerkenraad maar u het laatste woord.

Indien voor een ambt onvoldoende kandidaten naar voren worden gebracht, zal de kerkenraad zelf rechtstreeks kandidaten benaderen om te vragen of zij beschikbaar zijn voor het ambt waarvoor zij worden geroepen.

Behalve uw verantwoordelijkheid om briefjes in te leveren, vraagt de kerkenraad om het vinden van nieuwe ambtsdragers ook mee te nemen in uw gebed.

Briefjes met kandidaten kunnen uiterlijk 6 oktober 2022 worden ingeleverd bij de scriba (Kets 19). Ook kunt u kandidaten doorgeven via e-mail: agneskes@kpnmail.nl.

Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.

Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:

Ouderling:	
Diaken:	
Ouderling-kerkrentmeester:	

Naam:

Adres:

Datum:

Handtekening:

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Romeinen 8:31

Ons bereikte het droevige bericht dat peet Gaartje is overleden.

Geertje Zeeman - Teerhuis

Wij wensen Klaas en Angelique, Irma en Ronald, Dirk en Petra en de kleinkinderen veel sterkte toe.

Neven en nichten familie Zeeman

Wat waren wij rijk met een moeder als jij.

Op 86 jarige leeftijd is overleden

Jannie Feenstra - Oskam

*15-04-1936 | † 13-09-2022

Verdrietig, maar dankbaar zijn wij voor al haar liefde en zorg

Nelly en Pieter

Martin en Alida

Shirley en Joost

Sebastiaan

Lynn

Rory en Roos

June

Joey

Dana en Wolf

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaats gevonden.

Uit het gastenboek in de Grote Kerk.

Met dank aan de kerkzitters.

30/6/2022 Mooie kerk. Jammer dat het anker (kruis van CHRISTUS) ontbreekt!! Verder zou ik mij als Katholiek Christen in deze kerk zeer thuis kunnen voelen en ik hoop + bid dat het voor vele anderen ook zo zal zijn. Bedankt voor de gidsen bij de uitgang. Groeten, Leon uit Kanne (B) 5 km van M. stricht.

4.7 Anne Banes from UK. Interesting model boats & lady making very small dolls by hand. Ik zag vandaag veel mensen een kruisje slaan. Leuk contact met een Zuid-Afrikaans echtpaar. Een ex-collega van Piet de Vis ontmoet uit Alkmaar.

07-07-2022 Een mooie sobere kerk. Stilte, rust. Even in jezelf, door God gekust. Genoten van Marken. Henderika. Zaandam.

7-7-2022 Mooie oude kerk. Stilte. Rust. De foto's aan de zijkant waren mooi en informatief. Bedankt dat we ervan mochten genieten. Tromp en Hetty Baarssen, Urk.

7.Juli 2022 Conny + Andy auf Tour. Total verliebt seit 20 Jahren. Alles gute Ihr Markener! Joke en Jos uit Landgraaf. Mooi om even te bezinnen. Prachtige plaats.

Prachtig onderhouden kerk, heerlijk om even tot rust te komen. Ada Schilder. 8-7.

8/7/2022 Greetings from a family from Qatar.

Bedankt voor alles, het is een uitstekende sfeer. Deze kerk is open voor iedereen. Een baken van vrede. Niet alleen voor protestantse mensen, maar ook voor iedereen die in de godsdienst is. Groeten uit Amsterdam, Groningen, Tiel en Friesland.

9 juli 2022. Met de familie Meilink even kijken in deze kerk met wat uitleg van onze schoonzus.

Super mooie kerk. Groeten uit Pijnacker.

11/7/22 Andi & Elaine from Scotland, thank you for the opportunity to spend a quiet time learning about the church & its life. Greetings from Uphall Parish Church, West Lothian.

Het is een hele mooie kerk, dikke kus. Ik vind het een hele mooie kerk met mooie lampen en mama vindt de schepen heel mooi, ik vind de preekstoel heel mooi en de ramen en pilaren en we zijn een dagje op bezoek en we vinden het heel leuk. Groetjes, familie Booi / Bouman.

Kerk lijkt op die van Lochem, super mooi! (Vooral de preekstoel). Mirthe, Janet.

20/07/22 HEET vandaag. Vandaag een bijzondere toerist, een hond. (...) Het arme beest had het warm, heeft achterin een poosje op de stenen gelegen. Er is in de kerk gewerkt vanwege de nieuwe geluidsinstallatie. Er waren vandaag niet alleen mensen die naar een kruisje zochten, het lieve Vrouwke, er was zelfs iemand die graag iets Boedhistisch had gezien.

20-07-2022 de mooiste protestante kerk die ik ooit heb gezien. Dank. Vanuit het katholieke Maastricht.

Wat een mooi, goed onderhouden intiem kerkje! A. H. de Meer, Dordrecht.

23-7-'22 Mooi dat er nog altijd kerken zijn waar Gods woord wordt verkondigd. Hij spreekt nog iedere dag. maar luisteren we ernaar? Soli Deo Gloria!

25-07-22 Gods liefdevolle zegen voor de bewoners van Marken. Fam. Leemhuis, Emmen. Dag moedertje!! XX

We houden van u XX Marlene en Femke uit Enschede.

30-7-22 We were here. We are from India. Lalit, Diksha and oud daughter Chhavisha.

30.7.22 Prachtig orgelspel, dat bevalt ons wel. Manna en Janny, Ommen.

30-7-22. De organist heeft mooi gespeeld. Dank je wel. Wij hebben meegezongen. Vrienden uit Rotterdam.

2-8-2022 Heerlijk om even in de kerk te zijn. Mies Verdoold.

2.8.2022 Ich wünsch uns Liebe ohne Leiden!

Fijn en mooi om hier te zijn. Love you from Miami.

Hello! Fijn om even in de kerk te zijn.

2/8/2022 "Wonderful are your works, my soul knows it very well" (Psalm 39: 14)