

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 39

verschijnt wekelijks

Zaterdag 1 oktober 2022

Kerkdienst Zondag 2 oktober 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes
Kindernevendienst	Jannie Visser
Eerste Collecte	Diaconie
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Pieter van Altena telefoon 0299601660

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	2 okt	Lucas 17:11-19	Tien gereinigd, één genezen
Maandag	3 okt	Lucas 17:20-37	Word geen zoutpilaar
Dinsdag	4 okt	Lucas 18:1-8	De aanhouder bidt
Woensdag	5 okt	Lucas 18:9-17	Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër ...'
Donderdag	6 okt	Lucas 18:18-30	Rijkdom
Vrijdag	7 okt	1 Koningen 21:1-16	Pruilkoning
Zaterdag	8 okt	1 Koningen 21:17-29	Genadig God

Voorbede

1. Dank U dat wij het Heilig Avondmaal mogen vieren door het offer dat Jezus ons bracht.
2. Zegen de diakenen met wijsheid en kracht om te helpen en te dienen.
3. Troost allen die in rouw zijn. Dat zij troost mogen vinden in liefdevolle herinneringen en zich geborgen voelen in Uw hand.
4. Ontferm U over de ouderen en de eenzame mensen op Marken. Dat er altijd iemand voor hen is die pijn in vreugde kan veranderen.
5. Dank U dat er altijd mensen zijn die zich het lot van de dieren aantrekken en opkomen voor het dierenwelzijn.
6. Bescherm de onbevangingheid van jonge kinderen en hun vertrouwen in de wereld.
7. Laat ons als het water zijn, dat alle mensen samenbrengt, om samen, overal vandaan, het lief en leed te delen.

Aagtje Commandeur van Riel

Kerk-zijn gaat met vallen en opstaan.

Deze zomer was ik in Zweden en Denemarken op vakantie. Ik reisde met een camper. Mijn reisgenoot en ik namen ons voor om iedere dag een kerkgebouw te bezoeken. Dat lukt prima in die landen, want de kerken zijn overdag gewoon open, zonder dat er 'bewaking' is. Een verstilde plek, mooi onderhouden. Vaak gekleurd geverfde banken, witte muren, vaak enkele miniatuurschepen aan het plafond, een orgel, een avondmaalstafel, een preekstoel en wat folders over activiteiten.

Ik las op de camping of ergens onderweg ondermeer het boek: *Pilaren van de aarde, een meesterbouwer begint aan de kathedraal die de eeuwigheid moet trotseren.*

Over het kerkelijk en politieke leven in de 12^e eeuw in Zuid Engeland, met kloosterlingen, ridders, domme koningen, sluwe bisschoppen, met armoede en ellende, doodslag en verraad. Netjes gezegd: over het leven in de Middeleeuwen. Hoe de christelijke kerk en de moraal, het geloof en de ethiek een weg zoekt in het leven van mensen.

De belangrijkste les is wel: met vallen en opstaan, met volharding en door mensen met een visie.

Vanuit het Midden-Oosten (Syrië, Turkije, Armenië, Griekenland, Rome) is Europa gekerstend. De resultaten zag ik deze zomer in andere landen en we maken het vandaag de dag mee in ons land en op ons eiland. Kerk-zijn gaat met vallen en opstaan.

Citaat: 'Preken begon meer algemeen te worden in de kerken. Toen Philip nog een jongen was werd er maar zelden gepreekt. Peter, de vorige abt, was er tegen geweest, want priesters zouden er maar zelfgenoegzaam door worden. De oude opvatting was dat de gelovigen meer toeschouwers waren van de gewijde rituelen en moesten luisteren naar de Latijnse woorden zonder ze te begrijpen.

Maar de ideeën waren veranderd. Vooruitstrevende denkers zagen de verzamelde gelovigen niet langer als onmondige waarnemers van een mystieke ceremonie. De Kerk werd beschouwd als onderdeel van het dagelijks leven, dat mijlpalen bood in het menselijk bestaan, zoals de doop, het huwelijk en uiteindelijk de begrafenis in de gewijde grond. Van de mensen werd gevraagd dat ze elke dag christen waren, niet alleen op zondag. De mensen hadden meer nodig dan rituelen, volgens de moderne (12^e eeuwse) opvatting: ze verwachten uitleg, regels, aansporingen en bemoedigingen.' (p.733)

In de afgelopen periode hebben we in de Werkgroep Beleid ook regelmatig nagedacht over de vorm en inhoud van het gemeente-zijn anno 2022. Dat is een grote klus, dat vraagt denkkracht en inspiratie.

Ik kom iedere keer weer terug op twee woordparen, die ons vanuit de Bijbel en onze traditie worden aangereikt: Geloof, Hoop en Liefde & Hoofd, Hart en Handen.

Als we die woorden centraal stellen, dan blijven we bij de kern van de Goede Boodschap, die God ons in Jezus Christus heeft willen geven: Heb God lief en uw naaste als uzelf.

*Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.*

*Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.*

*Huis dat een levend lichaam wordt
als we er binnen gaan
om recht voor God te staan.*

(Lied 276:1)

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 21 t/m 27 september 2022 ontvangen:

- Collecte 18-09, *nagekomen via QR-code*: € 1,50
- Collecte 25-09 (€ 196,45 in de kerk en € 19,00 op rek.): € 215,45
- Vreemdelingenbussen periode 19-09 t/m 25-09-2022: € 75,10

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 21 t/m 27 september 2022 ontvangen:

- Collecte 18 september (*nagekomen via QR-code*): € 1,50
- Collecte 25 september KiA Werelddiaconaat: € 213,45
(€ 194,45 in de kerk en € 19,- op rekening)
- Voor diverse collectes: € 50,00
- Project Pakistan: € 20,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

COLLECTE zondag 2 oktober

Komende zondag collecteert de diaconie voor plaatselijke en regionale uitgaven. Eén van die uitgaven zijn de onkosten die voor onze avondmaalsvieringen worden gemaakt.

Ook draagt de diaconie bij aan de onkosten van de geestelijke verzorging aan de bewoners van Swaensborch. De fysieke kerkdiensten op de woensdagmiddagen zijn daar inmiddels gelukkig weer begonnen. Zangdiensten maken daar ook deel van uit. Ook diensten met het Heilig Avondmaal worden georganiseerd.

De verschillende predikanten uit de Waterlandse regio gaan beurtelings voor in al deze diensten, dus ook onze eigen dominee Klink..

Swaensborch is door de jaren heen voor een groot deel ook een verpleeghuis geworden. Daarom worden er naast de gewone kerkdiensten ook belevingsdiensten voor dementerenden gehouden. Deze diensten worden door de geestelijk verzorger van Swaensborch speciaal afgestemd op demeterende mensen.

Alle Waterlandse diaconieën geven jaarlijks een bijdrage voor de geestelijke verzorging in Swaensborch, die ook in coronatijd op aangepaste wijze gewoon doorgang heeft gevonden

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 2 oktober 2022

De 3^e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk met de viering van het Heilig Avondmaal.

Protestantse Gemeente Marken.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspesalm: 24 vers 1, 4 en 5.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Lied 206 'De zon gaat op in gouden schijn' couplet 1, 3, 6 en 7.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Schriftlezing: Rechters 16,1-3 (lector).

Antwoordpsalm: 87 vers 1, 2 en 3.

Verkondiging: 'In Naam van God: doe open die poort!' n.a.v. Rechters 16 vers 3.

Lied 672 'Komt laat ons deze dag' couplet 1, 2 en 4.

Het heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.

Geloofsbelijdenis: Lied 340b 'Ik geloof in God de Vader'.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Nodiging en uitdeling.

Dankgebed uit het formulier.

Zending en zegen

Slotlied: 425 'Vervuld van uw zegen'.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Wij hebben 55jaar met veel plezier op Marken gewoond.

Per 22 september zijn wij verhuist naar:

Swaensborgh 11 kamer 136

1141 VZ Monnickendam.

Leen en Wil Reedijk

DE CLUBS GAAN WEER BEGINNEN !!

Vanaf dinsdag 4 oktober a.s. willen wij weer starten met de clubs. Het seizoen zal worden afgesloten in de week voor Pasen 2023. De kosten bedragen €15,= per clubseizoen.

De Waterhoenen starten op dinsdag 4 oktober

Deze club is voor zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en zal vanaf dit jaar om de week in **Gebouw Hoogh** worden gehouden (en niet zoals voorafgaande jaren in de Patmoskerk) op dinsdagavond van 19:00 tot 20:30 uur.

De Meisjesclub start op woensdag 5 oktober

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt om de week gehouden in Gebouw Hoogh op woensdagavond van 19:00 tot 20:30 uur.

Op de eerste clubavond zullen de kinderen een "schema" mee naar huis krijgen. In de schoolvakanties is er geen club !!

**Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig,
dan ben je van harte welkom op
dinsdag 4 oktober of woensdag 5 oktober**

We hopen jullie volgende week op de club te zien !!

*Beetje bij beetje heb je ons verlaten,
 we konden niet zo goed meer met je praten
 Je was op een gegeven moment zo teer,
 de vrouw van vroeger was je niet meer
 Maar nu je voorgoed bent heengegaan,
 willen wij je danken voor alles wat je voor ons hebt gedaan*

En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder
 inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt.
 Philippenzen 1: 9- 10



Verdrietig, maar met mooie en liefdevolle herinneringen, hebben wij
 afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze lieve mem en bessie

Grietje de Waart

15 maart 1935

24 september 2022

Jan Schipper

Jaap

Maikel en Patricia
 Charissa en Jacob

Hein Cornelis †

Elly en Jan

Raymon en Maartje

Liv

Neeltje Anita en Cornelis

Niels en Donna
 Myrthe

Jannie Giralda en René

Gido
 Donja
 Nanka
 Ivana

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 29 september om 13.00 uur
 in de Grote Kerk op Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
 op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid
 tot condoleren vanaf 12.15 uur.

Na afloop van de begrafenis nodigen wij u uit voor een kopje koffie
 in dorps huis Het Trefpunt.

Jan Schipper, Kerkbuurt 196, 1156 BT Marken

Ik kom binnen

En zie dat je mij herkent.

Mijn naam is onvindbaar,

niet belangrijk op dat moment.

Je blijde glimlach die verschijnt

is wat in onze gedachten nooit verdwijnt.

Verdrietig maar dankbaar voor alles wat Bessie ons gegeven heeft.

We gaan je missen lieve Bessie.

Je kleinkinderen en achterkleinkind

Jij was de tijd kwijt,

en vele dingen.

En dan ineens die glimlach,

dat gebaar, een herinnering aan vroeger.

Het hoorde zo bij jou.

En jij hoorde zo bij ons.

Verdrietig zijn wij, maar ook dankbaar voor alle fijne herinneringen, nu van ons is weggenomen, onze schoonzus

Grietje Schipper – de Waart

Wij wensen Jan, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, veel sterkte toe met dit verlies.

Grietje

Lijs

Dirk en Aaltje

Pieter en Maritje

Jouw wereld werd wat kleiner
 Zonder woorden en toch intens
 Jouw wereld werd wat anders
 De wereld van peet Grietje, een prachtig mens

Verdrietig zijn wij over het bericht van het overlijden van onze altijd vrolijke

Peet Grietje

We wensen Ome Jan, Jaap, Neeltje-Anita en Cornelis, Jannie Giralda en René, Elly en Jan, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte toe de komende tijd.

Neven en nichten familie Schipper

Beetje bij beetje heb je ons verlaten.
 We konden nog maar mondjesmaat met je praten.
 De blik in je ogen deed ons zeer.
 De peet van vroeger was je niet meer.
 Maar we bewaren jou lieve warme lach.
 Dat je nu maar vredig rusten mag.

Wij wensen Ome Jan, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
 veel sterkte toe.

Lijsje en Jan Roos
 Alie en Cees Boes
 neven en nichten

Je kunt niet praten
 met iemand die er niet meer is.
 Je kunt niet luisteren
 naar iemand die er niet meer is.
 Je kunt niet meer lachen
 met iemand die er niet meer is.
 Maar je kunt voor altijd houden
 van iemand die er niet meer is.

Met grote droefenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Peet Grietje

Wij wensen Ome Jan, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte toe met dit grote verlies

Cees en Neeltje

Willy Diana en Dirk

Leona en Wijnand

Lars en Chiara

Kenneth

Kelsey en Ramon

Jayden

Quinten

Het levenspad is afgelopen
 De grens bereikt met laatste kracht
 De hemel gaat nu voor haar open
 Zij is voor altijd thuis gebracht

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze lieve, vrolijke buurvrouw

Grietje Schipper - de Waart

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar buurman Jan, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Wij wensen hen veel sterkte om dit verlies te dragen.

De burens,
 Sijtje Teerhuis-Schipper
 Muus en Trijntje Kaars-Schipper
 Cees en Sijtje Aagje van Altena-Springer
 Tijs en Linda Zondervan-Kaspers
 Jannetje Commandeur
 Jaap en Jannetje Schipper-Zeeman
 Kitty Boes-Blekkink

'Als ik zo geworden ben dat ik niemand meer herken
 en niet eens jouw naam meer weet,
 pak dan mijn hand heel even beet en zeg me zo gedag.
 En laat me voelen dat je me mag.

Wellicht dat ik het gevoel herken dat ik voor iemand, iemand ben.'

Met veel verdriet ontvingen wij het bericht dat buurvrouw is overleden

Grietje de Waart

Wij wensen buurman Jan, kinderen en (achter)kleinkinderen
 veel sterkte toe met dit verlies.

Je burens

*De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij zijn in een ander weten*

*Bij GOD mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen*

De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij

Zaterdag 24 september ontvingen wij het verdrietige bericht dat is overleden de moeder van onze schoonzus en tante

Grietje Schipper - de Waart

We wensen Neeltje Anita & Cornelis, Niels & Donna, Myrthe en verdere familie veel sterkte en kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Jan Sijmen & Aaltje
Virginia
Chiara en Lars
Mick

Sonja & Ted

Pieter & Christa
Sanne
Pieter

*Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!*

Wij vernamen het bericht dat

Grietje de Waart,

de vrouw van ons ere-lid Jan Schipper, is overleden.

Wij wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Namens het Marker Mannenkoor
Cor Visser (voorzitter)

*Je hebt je moeder niet verloren
Daarvoor gaf ze jou teveel
Wat ze je zei, blijf je horen
Van wat je bent is zij een deel*

*Je komt haar overal nog tegen
In wat je doet en wat je laat
Zij was en blijft voor jou een zegen
Waarvan het spoor steeds verder gaat*

Afgelopen zaterdag kregen wij het verdrietige bericht van het overlijden van de moeder van onze vriendin Jannie

Grietje de Waart

Wij wensen Jannie, haar gezin, haar vader en familie veel kracht om dit verlies te dragen.

Vrienden en vriendinnen van REBC



Het nieuwe KIENseizoen gaat beginnen!

**Vrijdagavond 30 september gaan we weer kienen in de
Patmoskerk.**

**Het kienen start om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie
met cake klaar en bent u van harte welkom.**

De overige kien data zijn:

21 oktober, vrijdagavond

18 november, vrijdagavond

30 december, vrijdagmiddag

27 januari, vrijdagavond

24 februari, vrijdagavond

25 maart, zaterdagmiddag

