

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 40

verschijnt wekelijks

Zaterdag 8 oktober 2022

Kerkdienst Zondag 9 oktober 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

| | |
|-------------------|---|
| 10.00 uur | Ds. H.Z. Klink |
| Organist | Hans Jütte |
| Kosters | Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven |
| Kindernevendienst | Gretha Korstman |
| Eerste Collecte | Evangelische Zending Brazilië Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken |
| Tweede Collecte | Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken |
| Kerktaxi | Pieter de Groot Telefoon 0652874829 |

Dagelijkse Schriftlezingen

| | | | |
|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------|
| Zondag | 9 okt | 1 Koningen 22:1-12 | 'De koning van Israël' |
| Maandag | 10 okt | 1 Koningen 22:13-28 | Ongunstige boodschap |
| Dinsdag | 11 okt | 1 Koningen 22:29-40 | Toevalstreffer? |
| Woensdag | 12 okt | 1 Koningen 22:41-54 | Twee zonen |
| Donderdag | 13 okt | Psalm 113 | Lof zij de HEER |
| Vrijdag | 14 okt | 2 Koningen 1:1-18 | Alsof Israël zelf geen God heeft! |
| Zaterdag | 15 okt | 2 Koningen 2:1-14 | Een dubbel deel |

Voorbede

1. Laat ons als het water zijn, dat alle mensen samenbrengt, om samen, overal vandaan, het lief en leed te delen.
2. Zegen het Evangelische Zendingswerk in Brazilië. Geef hen moed en kracht voor hun zendingswerk in Brazilië.
3. Geef dat mensen zich geroepen voelen om ambtsdrager te mogen zijn binnen onze kerkelijke gemeente. Geef hen vrijmoedigheid in hun keuze.
4. Zegen het jeugdwerk en de jeugdleiders op Marken om samen met de tieners te leren vertrouwen op U.
5. Troost allen die in rouw zijn. Dat zij troost mogen vinden in liefdevolle herinneringen en zich geborgen voelen in Uw hand.
6. Ontferm U over de ouderen en de eenzame mensen op Marken. Dat er altijd iemand voor hen is die pijn in vreugde kan veranderen.
7. Dank U dat wij niets ontvingen wat we vroegen, maar dat wij alles ontvingen wat we nodig hadden.

Aagtje Commandeur van Riel

Tijd van Gebed: donderdag 6 oktober 2022 om 20.30 uur in de Patmoskerk

Van harte welkom!

Juiste woorden vinden

“Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken.” Efeziërs 6 vers 18-19

De juiste woorden vinden wanneer je spreekt. Naar ons idee zat Paulus niet bepaald verlegen om woorden als hij brieven schreef. Uit deze paar zinnen blijkt dat dat achter de schermen anders ligt. Ook Paulus schudde de woorden niet zomaar uit zijn mouw. Een ervaring die velen na hem ook hebben gehad. Voorgaan wanneer de christelijke gemeente samenkomt is geen sinecure, want: hoe spreek je woorden die iets te zeggen hebben? Er komt meer bij kijken dan welsprekendheid of een vlotte pen bezitten.

Weet je de juiste woorden te vinden. Woorden die het goddelijk geheim van het evangelie tevoorschijn doen komen in de actualiteit. Zodat woorden zeggingskracht krijgen. Een profetisch karakter dragen. Iedereen voelt wel aan dat je zoiets niet even organiseert. Het is van allerlei factoren afhankelijk. Factoren waar je als eenvoudig mens en als simpele dorpsdominee niet altijd invloed op hebt. Het begint met de tijd leren verstaan. Wat speelt er op dit moment? Welke thema's zijn belangrijk in het leven dat tijdgenoten vandaag leiden? Maar ook: welke thema's spelen niet maar hebben wel hun invloed? Niemand heeft het er over, we mijden het liever, maar desondanks heeft het wel invloed.

Paulus schrijft kort voor deze passage over de zogenaamde geestelijke wapenrusting. Blijkbaar was in die tijd die uitrusting geen overbodige luxe om stand te kunnen houden. Woorden spreken is kennelijk een risicovolle onderneming. Je spreekt licht verkeerde woorden die slecht vallen. Met alle negatieve gevolgen van dien, schade die de naam van Jezus Christus hierdoor oploopt.

De juiste woorden vinden was nimmer een gemakkelijke opgave. Zo niet een onmogelijke! We hebben de Heilige Geest erbij nodig en een leven dat voortdurend de verbinding met Christus zoekt. Niet om dan vervolgens negatief te doen over de tijd waarin wij leven met alle allergie en weerzin tegen geloof en kerk. Helaas moeten we zeggen dat de weerzin tegen de kerk nogal eens terecht is. We hebben daarom meer dan ooit de sandalen (vers 15) nodig waar Paulus over schrijft. De sandalen van de bereidheid om het evangelie van de vrede uit te dragen, zodat we het geheim van dat evangelie – letterlijk: de vreugdevolle boodschap - woorden kunnen geven. En dat in tijden van scherpe tegenstellingen (dichtgestopte oren) en oorlog (Oekraïne-Rusland).

Laten we samen vragen aan Jezus Christus of hij ons daar met zijn Geest bij helpen en sturen wil zodat wij de juiste woorden vinden. Om dat een beetje te kunnen is het nodig dat wij weten wat er op dit moment speelt, hoe het leven is dat bijvoorbeeld jongeren en jonge mensen leven. Welke thema's belangrijk zijn en welke liever gemeden worden terwijl ze toch zo van levensbelang zijn. We hopen dat we hierdoor steeds beter woorden weten te vinden die het geheim van het evangelie met zeggingskracht uitdragen.

Want dat geheim is er. Het is een vreugde om, beetje bij beetje, iets van dat geheim te leren kennen. Leven met Christus verrijkt en verdiept je leven omdat iets van het geheim van het leven zich voor je opent en dat is de rijkdom en het geheim van het evangelie. Het is niet iets negatiefs. Nee; het is een vreugde! Het maakt je enthousiast en gedreven. We hopen en vertrouwen erop dat de Here God ons de juiste woorden laat vinden die deze rijkdom uitdragen én overdragen, zodat we iets te zeggen hebben.

Ds. Hubrecht Z. Klink

Liturgie zondag 9 oktober 2022

De 4^e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspalm: 92 vers 1 en 2.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 221 'Zo vriendelijk en veilig als het licht' couplet 1.
Verootmoedigingsgebed.
Genadeverkondiging.
Lied 221 couplet 2 en 3.
Leefregels.
Lied 314 'Here Jezus om uw woord' couplet 1 en 3.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Rechters 16,4-22 (lector).
Antwoordpsalm: 62 vers 1 en 5.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 3,1-8 (voorganger).
Halleluja-lied: 487 'De Heer heeft mij gezien en onverwacht' couplet 1 en 3 (LvdK).
Verkondiging: *Simson's geboorte* n.a.v. Rechters 16 vers 19.
Lied 825 'De wereld is van Hem vervuld' couplet 1, 5 en 8.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst
De inzameling van de gaven.
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 146a vers 1, 2 en 4.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 28 september t/m 4 oktober 2022 ontvangen:

- Collecte 25-09, *nagekomen via QR-code*: € 1,50
- Collecte 02-10 (€ 180,45 in de kerk en € 23,00 op rek.) + div. okt. € 10,00): € 213,45
- Giften op rekening: € 60,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 28 september t/m 4 oktober 2022 ontvangen:

- Collecte 25 september (*nagekomen via QR-code*): € 1,50
- Collecte 2 oktober Diaconie Algemeen: € 319,50
(€ 213,50 in de kerk, € 88,- op rekening en € 18,- gift aan huis)
- Voor diverse collectes oktober: € 10,00
- Kerk TV: € 30,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Collecte Evangelische Zending Brazilië op zondag 9 oktober

Komende zondag collecteert de diaconie voor de Evangelische Zending Brazilië.

De E.Z.B. werkt sinds 1967 in het binnenland van Brazilië in een gebied zo groot als de provincie Utrecht. Het doel van de stichting is mensen bereiken met het Evangelie. De regio waar de EZB werkt is armoedig en er komt veel ellende voor waaronder alcohol- en drugsverslaving en kindermisbruik. Al snel ontstond bij Nico en Trijnie van Eijk het verlangen om de bevolking te helpen om een menswaardig bestaan te leiden. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Braziliaanse regering werd het werk opgesplitst in een kerkgenootschap en een tak voor sociaal werk (de Bem Estar do Menor), de BEM. In de loop der jaren zijn vele projecten opgestart onder de vlag van de BEM om de leefomgeving en de toekomst van de bevolking van de plaatsen waar gewerkt werd te verbeteren. De projecten van de Evangelische Zending Brazilië richten zich vooral op kinderwerk en tieners, gezinnen en weduwen. Denk hierbij aan scholing, het opzetten van (volks-)tuinen, houden van geiten, kinderdagopvang, voorlichting over hygiëne, een medisch centrum en tandartspraktijk etc.

Na een lock-down van anderhalf jaar door corona zijn de meeste projecten weer opgestart! Op anderhalve meter en met diverse maatregelen mogen kinderen weer naar de kinderdagverblijven en kunnen weduwen en gezinnen weer activiteiten bijwonen. Er zijn in iedere (burgelijke) gemeente werkgroepen opgezet om dit op een gecontroleerde manier te doen.

Veel mensen hebben hun vaccinaties gehad.

Qua onderwijs hebben veel kinderen een enorme achterstand opgelopen en helaas ook trauma's doordat ze zijn verwaarloosd in de corona periode.

Gelukkig heeft de EZB, dankzij steun van (buitenlandse) kerken, vele mensen die hun baan verloren en daardoor een tekort hadden aan voedsel en andere basisbehoeften, kunnen helpen met voedselpakketten. Honderden gezinnen zijn zo dankzij steun van buitenaf door de afgelopen moeilijke coronaperiode heen geholpen!

Op dit moment maken nog maar enkele gezinnen gebruik van deze ondersteuning, omdat de meesten weer werk hebben gevonden.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Vanuit de pastorie

Start cursus 'Leren geloven vandaag?' #LGV?

Vorig jaar ben ik gestart met een nieuwe cursus voor iedereen bij wie het christelijke geloof wat op de achtergrond is geraakt. Op deze cursus praten we over wat geloven betekent in het leven van vandaag. We proberen dat te doen in gewone taal. Het gaat erom dat we begrijpen wat geloof betekent. Maar dat niet alleen. We willen graag ook praten over wat er zo mooi is aan geloven vandaag.

De vorige cursus was een succes. Gaandeweg concludeerden we dat geloof dichterbij komt, meer van betekenis wordt, en dat is precies de opzet van deze cursus. Komende maanden willen we opnieuw met de cursus starten. Het programma houden we nog hetzelfde als vorig jaar.

We zijn nog wel op zoek naar een aantal (jonge(re)) mensen die graag willen aanhaken. Er is al een enthousiaste kern van jonge mensen. Je hoeft je dus niet alleen te voelen. De drempel wordt hiermee alweer een stukje lager.

Ben je geïnteresseerd en wil je meedoen? Weet je dan welkom op *donderdag 27 oktober 2022 om 20.00 uur* in de bovenzaal van het *Gebouw Hoogh*. Mocht je twijfelen en een keer komen snuffelen aan de cursus kom dan gerust naar een van de avonden. De thee staat klaar!

Eerste bijeenkomst GGG

Bijna een maand geleden hielden we de startbijeenkomst van de Gemeente Groei Groep in Gebouw Hoogh. De bovenzaal was gevuld! Die avond hebben we ook twee nieuwe boekjes geselecteerd waarmee we de komende maanden aan de slag gaan. Het ene boekje is bedoeld als leidraad voor het GGG-weekend in november SCJ, en het andere voor de gewone bijeenkomsten.

Volgende week *donderdag 13 oktober 2022 om 20.00 uur* is het zover. Dan hebben we onze eerste bijeenkomst. Deze winter houden we ons bezig met randfiguren in de Bijbel. Collega dominee Johan Visser van de Noorderkerk in Amsterdam schreef er een boekje over. Hij was de eerste maanden van mijn Predikantschap mijn mentor. Op het programma staat hoofdstuk 1, de figuur Melchizedek uit Genesis.



Feedback eredienst en preek

Op de laatste vergadering van de kerkenraad hebben we het gehad over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verkondiging van het Woord. Niet alleen de dominee speelt hier een grote rol in maar ook de ouderlingen en diakenen. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat de inhoud van de liturgie, de verkondiging en de viering van Doop en Avondmaal goed blijven. Belangrijk is dat we hier met elkaar over praten. Het is voor een voorganger fijn als er reactie komt op de kerkdienst en de preek. Er zijn best een aantal mensen op Marken die dat doen en we willen dit gesprek graag stimuleren. Laat gerust weten wat de kerkdienst en de preek met u deed, en dat mag ook opbouwende kritiek zijn. Op die manier praten we met elkaar over het geloof.

Om meteen maar van de gelegenheid gebruik te maken: naar aanleiding van de preek van jongleden zondag heb ik wat recht te zetten. Hier en daar ontving ik feedback. Mijn kritische woorden over de empirische en/of natuurwetenschappen kunnen de indruk hebben gewekt dat ik niet zoveel op heb met wetenschap. Dat was niet wat ik wilde zeggen. Ik was kritisch op een bepaalde manier van omgaan met de wetenschap. Je kunt de wetenschap en de wetenschappelijke inzichten absoluut maken: alleen wat wetenschappelijk bewezen kan worden is waar en God is gebonden aan de wetten van de natuur/van de werkelijkheid. Wie dat doet maakt zijn blikveld beperkt en verliest uiteindelijk God uit het oog. Dat is wat ik zeggen wilde. Het was niet mijn bedoeling om kritisch te zijn op wetenschap an sich! Christenen hebben weleens de neiging om de wetenschap te mijden of om er creatief (om maar niet te zeggen selectief) mee om te gaan, en dat is volgens mij niet te bedoeling. Geloof en wetenschap mogen en hoeven niet met elkaar op gespannen voet te staan. Er zijn belangrijke wetenschappers geweest die tegelijk diepgelovige mensen waren zoals de Belgische priester Georges Lemaître uit Leuven. Zoek op internet maar eens naar zijn naam!

Ten slotte

We ronden af met een hartelijke groet namens de drie van de pastorie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Aanvraag energietoeslag

In tijd van bezuinigingen en hoge energiekosten willen wij de mensen met een laag inkomen erop wijzen dat zij de energietoeslag kunnen aanvragen bij de Gemeente Waterland.

Dit formulier kun je downloaden onder het kopje toeslagen, als je geen computer hebt is er altijd wel iemand bij u in de buurt die dit voor je kan doen.

Op het formulier staat hoe je deze moet invullen, deze moet u opsturen naar de Gemeente Waterland.

Verderop in het kerkblad is een formulier afgedrukt.

Schroom niet het is de moeite waard.

Namens de diaconie
N.Teerhuis-Zeeman

Herinnering aan

Grietje de Waart

echtgenote van Jan Schipper

overleden op 24 september 2022 in de leeftijd van 87 jaar

Groeien in liefde. Zowat het belangrijkste dat er is. ‘Liefde op het *eerste* gezicht’ klinkt misschien mooi maar ‘liefde op het *tweede* gezicht’ is rijker. Het tovert een glimlach op je gezicht. In elk geval was dat zo bij Grietje. Het typeerde haar. Ze genoot van gezelligheid, van de kinderen en de kleinkinderen. Alleen al hun aanwezigheid deed haar mondhoeken plooiën. Tot op het laatst van haar leven. Zo stond ze in het leven. Met liefde voor andere mensen. Aan polariseren had ze het land. Liever deed ze aan polderen, de boel bij elkaar houden en vrede stichten als dat nodig was.

Dat ze met een glimlach op haar gezicht is gestorven is bijzonder. Zeker wie weet van de donkere dalen in haar leven. Het begon al toen ze nog verkering had met Jan. Nota bene op haar verloving overleed plotseling haar vader Jaap de Waart. Drie maanden later volgens Jan Schipper zijn vader. Deo Volente – zo de Heer wil en wij leven – stond dan ook in haar hart geschreven. En geef haar eens ongelijk. Toch was Grietje iemand die de draad weer een beetje wist op te pakken. Tot een nieuw dieptepunt zich aandiende. Het was 1995. Haar jongste zoon Hein Cornelis Schipper overleed, slechts 32 jaar jong. Glimlachen kon ze niet meer. Evengoed bleef ze geestelijk overeind. Haar kinderen en vooral haar kleinkinderen hebben haar getroost. Gewoon doordat ze er waren. Als een geschenk uit de hemel. Langzaam krom ze uit het dal en steeds vaker verscheen die glimlach.

Die glimlach maakte het verschil. Grietje was een mens van weinig woorden als het de diepte van haar ziel betrof, en toch sprak ze boekdelen. Je kon het horen als je naar haar gezicht keek. Want het geheim van die glimlach is de liefde, de ‘liefde op het *tweede* gezicht’. In Grietjes lach weerspiegelt zich een ander gezicht, dat van de Here God. Zijn gezicht is ‘het tweede gezicht’ dat straalt van gegronde liefde. De liefde die de oorsprong van het menselijke leven is, ja van heel de geschapen werkelijkheid. En het is die liefde waardoor Hij de wereld, de mensen, en het leven van Grietje draagt. Ze is te weten gekomen dat die liefde het verschil maakt in het leven. Het zorgt voor een glimlach op je gezicht. En die taal spreekt nog steeds, over de grenzen van tijd en eeuwigheid, zelfs nu Grietjes stem niet meer klinkt.

Ds. H.Z. Klink



Hoe vind je rust – échte rust? Door Tjitske Volkerink

Zoveel mensen zoeken naar rust. Rust van werk, school, kinderen, relaties en het alsmat moeten. We leggen zoveel druk op ons leven en onze relaties dat we in disbalans kunnen raken. Het is dan belangrijk om te zoeken naar échte rust. Kerkvader Augustinus schreef begin vijfde eeuw al: 'Onrustig is mijn hart, tot het rust vindt bij U, mijn Heer.' Dat haalde hij uit Psalm 62.

Maar... hoe kóm je daar, bij die rust?

Er is geen *one size fits all*. Er is geen stappenplan voor succes en er zijn maar heel weinig mensen die altijd rust ervaren, hun hele leven lang. Ook de psalmdichters in de Bijbel schrijven over periodes van onrust, van zoeken, van ellende. Dus we bevinden ons in goed gezelschap.

Stilte zoeken

In het Christelijk Spiritueel Centrum waar ik werk, deel ik met de bezoekers een stukje van de levensreis die we maken. Daarbij is stilte belangrijk. Jezus zocht regelmatig de stilte op, ging alleen bidden op een berg en ervoer daar rust. De dichter van Psalm 131 beschrijft een soortgelijke ervaring:

*Ik ben stil geworden, Ik heb mijn ziel tot rust gebracht
als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. (link naar psalm 131 NBV21)*

Onze tijd kenmerkt zich door onrust. Letterlijk en figuurlijk. Zoveel om te kiezen, zoveel om te doen. En de psalmist zegt dat stilte zijn ziel tot rust bracht. Dat is precies wat er gebeurt in de stiltemeditaties die ik doe met mensen. We focussen op onze ademhaling, we gaan naar een veilige plek in onszelf, een plek waar onze ziel tot rust komt. Daar komen we dichtbij Gods fluistering in de stilte.

Lichaam, ziel en geest

Een andere manier om rust te vinden is door jezelf te zien als eenheid van lichaam, ziel en geest. Alles hoort bij elkaar. We moeten niet alleen voor onze geest zorgen, maar ook voor ons lichaam. Dat is zelfs een tempel van de heilige Geest, zegt Paulus in 1 Korintiërs 6:19. Je lichaam hoort net zo goed bij je geloofsleven als je ziel en je geest. En als die drie niet goed samenwerken, ontstaat er onrust, disbalans en ongemak. Daar kunnen zelfs klachten en kwalen uit voortvloeien.

Tijdens de massages die ik geef zie ik vaak een connectie ontstaan tussen lichaam en geest. Ook daar past het beeld dat Psalm 131 oproept heel mooi bij. *Aangerakt worden, je veilig voelen, bij je moeder tot rust komen*. Beelden die spreken van heelheid en rust.

Moederlijk vasthouden

Soms is dat dan ook alles wat ik doe in de massage: iemand vasthouden als een moeder. Iemand tot rust brengen, emoties laten ervaren en de zekerheid geven dat het goed is zo, want God geeft rust en die rust geef ik graag door.

Ben je onrustig? Zoek je rust? Of zoek je, met een ander woord, de vrede 'die alle verstand te boven gaat' (Filippenzen 4:7)? Zoek dan de stilte op én zoek naar balans tussen lichaam, ziel en geest. Dan kun je met de dichter van Psalm 131 meezeggen dat je je ziel tot rust hebt gebracht, als een kind op de arm van zijn moeder.

aanvraagformulier

Energietoeslag



Reg.nummer aanvrager : In behandeling bij :
 Reg.nummer partner : Werkprocesnummer :

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een bedrag van € 800,- netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag als u op 1 januari 2022 of het moment van aanvraag:

- 21 jaar of ouder bent;
- in de gemeente Waterland woont; en
- een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
- een inkomen beneden de 120% van de voor u geldende bijstandsnorm heeft.

Inkomensgrenzen per 1 januari 2022, exclusief vakantiegeld, 120 % van de voor u geldende bijstandsnorm:

| Gezinssamenstelling | 21 jaar tot AOW-leeftijd | Vanaf AOW-leeftijd |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Alleenstaand | € 1.244,54 | € 1.455,67 |
| Samenwonend/getrouwd | € 1.777,92 | € 1.971,05 |

Er is per adres recht op één energietoeslag.

U heeft **geen** recht op de energietoeslag als u aan bovenstaande voldoet, maar op 1 januari 2022:

- 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
- student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
- in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
- alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan de energietoeslag aan!

Wat moet u doen?

- U vult de vragen naar waarheid in.
- U levert kopieën of scans van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
- U ondertekent dit aanvraagformulier. Als u een partner heeft, moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

1) Persoonsgegevens (stuur een kopie paspoort/ ID- kaart/ verblijfsvergunning mee, geen rijbewijs!)

BSN aanvrager
 Voorletter(s) en achternaam aanvrager
 Geboortedatum aanvrager
 BSN partner
 Voorletter(s) en achternaam partner
 Geboortedatum
 Adres
 Postcode en woonplaats
 Telefoonnummer
 Iban

2) Gezinssituatie

- alleenstaand
 alleenstaande ouder
 gehuwd/samenwonend

3) Financiële gegevens/inkomen (stuur recente bewijsstukken/specificaties mee!)

| Inkomen (salaris/uitkering/alimentatie etc.): | netto bedrag: | periode: |
|---|---------------|-----------------|
| - | € | p.maand/4 weken |
| - | € | p.maand/4 weken |
| - | € | p.maand/4 weken |
| - | € | p.maand/4 weken |

4) Ondertekening

 (datum)

 (aanvrager)

 (partner)