

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 42

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 oktober 2022

Kerkdienst Zondag 23 oktober 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. E. Gruteke – Vissia	Hilversum
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Jan Piet van Altena, Kees Visser en Jan Blijleven	
Kindernevendienst	Nathanja Moenis	
Eerste Collecte	Onderhoudsfonds Protestantse Gemeente Marken	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Robbie Zwiers	telefoon 0652410698

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	23 okt	2 Koningen 4:8-24	Gastvrijheid beloond
Maandag	24 okt	2 Koningen 4:25-37	Geen valse hoop
Dinsdag	25 okt	2 Koningen 4:38-44	Goed te eten
Woensdag	26 okt	Lucas 19:29-40	Onvermijdelijke eer
Donderdag	27 okt	Lucas 19:41-48	Emoties
Vrijdag	28 okt	Lucas 20:1-8	Geen antwoord
Zaterdag	29 okt	Lucas 20:9-19	Toch een antwoord

Voorbede

1. Dank U dat wij mogen ontdekken dat de Bijbel inspireert, bemoedigt en troost.
2. Geef wijsheid en inspiratie aan onze kerkenraad om een bloeiende kerk te maken voor jong en oud.
3. Ontferm U over de mensen die onzichtbaar in armoede leven en zorgen hebben voor de toekomst.
4. Bemoedig jongeren met vastgelopen levens. Geef hen weer hoop voor de toekomst.
5. Help jonge ouders bij hun zorgtaken en geef hen wijsheid en geduld bij de opvoeding van hun kinderen.
6. Geef hoop en kracht aan de zieken en laat ons verlichting brengen als we de pijn zien.
7. Troost allen die in rouw zijn, omdat zij iemand missen die hen lief was.

Aagtje Commandeur van Riel

*Zeilen leer je bij tegenwind.
Geloven leer je bij tegenwind?*

We zitten midden in een enorme storm! Blijf dan maar geloven in een God die het goede met ons voor heeft. Op de bodem van ons leven zoeken velen naar de dood. Helaas in deze tijd ook jongeren. Maar weet juist daar in die diepe put wil Hij, Jezus je helper zijn. Hij wil dat je Hem zoekt. Hij, Schepper, Almachtige, Liefde volle Helper, spoort ons aan om ons leven in Zijn hand te leggen. Hij is de enige zekerheid die LEVEN biedt.

Bij het "kerk zitten" ontmoet je mensen met heel verschillende kijk op het leven. Sommigen zijn simpelweg heel blij dat de kerk door de week open is. Iemand schreef: "*Leuk dat hij open was. Mooi ook opdat elk zou belijden Jezus is Heer*". Een andere mevrouw vertelde dat ze bad dat ze niet plotseling zou sterven. Zoals mensen plotseling bij een verkeersongeluk omkomen en de dood daar is. Dan sta je toch wel heel plotseling voor je hemelse Rechter. Nee, een ziekbed is beter. Dan heb je tijd om God te zoeken.

Die laatste mening brengt ons bij de stelling dat wij mensen blijkbaar tegenwind nodig hebben om te gaan geloven. Te gaan geloven in de God van Jacob. Te geloven in de God van de Bijbel. We hoeven geen groot geloof te hebben zegt Jezus tegen zijn discipelen als ze hem om een groter geloof vragen. Zo klein als een mosterdzaadje is genoeg. Het gaat er om dat we geloven in een grote God. Vertrouwen op je bankrekening of op goud in de kluis heeft geen zin. Vertrouw op wat God beloofd in zijn woord: *Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat*. Dat goede hoeft niet veel te zijn. Wat God ons toevertrouwd is voldoende.

Wacht niet met Zijn woord je eigen te maken tot je oud of ziek bent. Gedenk je Schepper in de dagen van je jeugd, voordat de slechte dagen komen, is het advies van Prediker. Beter advies kan ik de jeugd niet geven.

Ria Kaars

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 12 t/m 18 oktober 2022 ontvangen:

- | | |
|---|----------|
| • Collecte 09-10, nagekomen via QR-code: | € 1,50 |
| • Collecte 16-10 (€ 170,92 in de kerk en € 30,00 op rek.) en div. diensten € 27,50: | € 228,42 |
| • Gift op rekening dd. 10-10-22: | € 100,00 |
| • Gift op rekening dd. 14-10-22: | € 5,00 |

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 12 t/m 18 oktober 2022 ontvangen:

- | | |
|---|----------|
| • Collecte 9 oktober (nagekomen via QR-code): | € 1,50 |
| • Collecte 16 oktober Ronoylion:
(€ 208,65 in de kerk en € 78,50 aanvullend op rekening) | € 287,15 |
| • Project Pakistan: | € 40,00 |
| • Gift aan huis: | € 10,00 |

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Collecte Onderhoudsfonds zondag 23 oktober 2022

De eerste collecte a.s. zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds van onze protestantse gemeente. Uit dit fonds wordt het onderhoud betaald van de gebouwen van de kerk: de Grote Kerk, de Patmoskerk, de Zonnewijzer, gebouw Hoog en de pastorie aan de Hoogkamplaan.

Vooraf voor het herstel van de stormschade van afgelopen februari is veel geld nodig. Gelukkig zijn we goed verzekerd bij Donatus, de onderlinge verzekeraar van alle protestantse kerken in Nederland, maar u zult begrijpen dat niet alles wordt betaald door de verzekering. Inmiddels is het dak van de laagbouw van de Patmoskerk zo goed als volledig hersteld en wordt het karwei in de komende maanden verder binnen en buiten afgemaakt door Arnold en Klaas en - naar wij hopen - een groep vrijwilligers bestaande uit de koster, kerkrentmeesters en andere leden van de kerk.

Kortom, ook a.s. zondag wordt uw financiële bijdrage weer zeer op prijs gesteld!

**Zaterdag 22 oktober 2022: Koper poetsen in de Grote Kerk**

A.s. zaterdag 22 oktober gaan we om 09.00 uur al het koper weer poetsen in de Grote Kerk.

Wij zorgen voor koperpoets en poetsdoeken en koffie en thee en zo.

Als je tijd hebt, kom dan helpen, dan zijn we snel klaar.

Tevoren aanmelden hoeft niet.

De koster en kerkrentmeesters.

Orde van dienst Grote Kerk Marken, 23 oktober 2022

Intochtslied: Psalm 98 (Nieuwe Psalmberijming)

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Inleidende woorden

Lied: Psalm 65: 1

Verootmoedigingsgebed

Gebod en belofte van God

Lied: Psalm 65: 6

Gebod om de opening van het Woord

Moment voor de kinderen

Schriftlezing: Johannes 9, 1-17 (lector)

Zingen: Houd ons bijeen, God, rond uw woord, NLB 721: 1,2

Lezing: Johannes 9, 1, 18-41 (lector)

Zingen: NLB 721:3

Verkondiging

Lied: Wat God doet, dat is welgedaan, NLB 909: 1,3

Kinderen komen terug

Doel van de collectes van deze dienst

Toelichting door de ouderling van dienst

Dankgebed en voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader, gezongen NLB 1006

Lied: Samen in de naam van Jezus (ELB 218)

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431c)

KLEDINGAKTIE "MENSEN in NOOD"

Enkele weken geleden kondigden we het al aan: de kledingactie voor Mensen in Nood op **zaterdag 29 oktober a.s.**

Zoals gewoonlijk kunt u die dag vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur verwachten om de spullen op te halen.

Wilt u dozen en plastic zakken goed sluiten en wanten, sokken en schoeisel met de veters of een touwtje aan elkaar vastknopen i.v.m. bij elkaar blijven? In de grote sorteerberg raken dergelijke kleinere kledingstukken namelijk vaak zoek. En uiteraard gaat het om schone, nog bruikbare kleding! Behalve de mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp bij het ophalen van harte welkom!! Vooral mensen die langs de deuren spullen willen ophalen zouden we er graag nog bij hebben.

Het kost u maar een uurtje, omdat de klus meestal in die tijd is geklaard, en voor de chauffeurs is het heel fijn als ze voldoende lopers hebben om alles op te halen langs de deuren.

We hopen dat er weer veel vrijwilligers voor een uurtje de handen even uit de mouwen willen steken. Bovendien is het nog gezellig ook, want voor en na de ophaalactie staan de koffie en koek klaar in de DVS duivenkantine!!!

Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op www.samskledingactie.nl

Graag tot zaterdag 29 oktober a.s.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

Jaarlijkse bijdrage Zending en Evangelisatie

Alweer enige tijd geleden zijn de inteken biljetten voor de Zending en Evangelisatie bijdrage 2022 rondgebracht. Aangezien nog niet alle inteken biljetten retour zijn gekomen, verzoeken wij u vriendelijk het inteken biljet alsnog in te leveren bij één van de leden van de Zending- en Evangelisatie commissie of uw bijdrage over te maken.

De vrijwillige bijdrage en (indien van toepassing) het abonnementsgeld voor de Elisabet kunt u overmaken naar het volgende rekeningnummer:

NL76 INGB 0002 5388 88 t.n.v. Z & E Comm PKN te Marken.

De abonnementsprijs voor de Elisabet is voor 2022 € 20,00 per jaar.

Alvast hartelijk dank!

De Zending- en Evangelisatiecommissie

Najaarsconcert : Chr. Gem. Koor "Marcantat" Zondag 30 oktober



o.l.v. Ike Wolters

Solisten

Sarah Hammond - Sopraan. Els Teunissen - alt/mezzosopraan

Orgel / piano - Wim Dijkstra

Cherubini - Haydn - Jenkins en Vivaldi

Aanvang 15:00 uur. Patmoskerk. Marken

Op 26 augustus hebben wij elkaar het jawoord gegeven in de
San Juan Bautista Kerk te Málaga.

Wij kijken terug op een onvergetelijke huwelijksdag. Bij terugkomst werden wij
blij verrast door de vele kaarten, attenties en lieve wensen.

Hiervoor willen we jullie heel erg bedanken.

Een lieve groet,
Isa en Wessel Zwiers

27 oktober 1972

27 oktober 2022

Onze ouders, schoonouders, opa en oma

Arie Stoker

&

Wolmet Stoker - van Riel

Zijn 50 jaar getrouwd!

Van harte gefeliciteerd met jullie gouden huwelijk

Cynthia, Jan-Cornelis,
Jesse, Liam en FinnStefan, Mirjam,
Joris en RosanneGrote avonturen
Beginnen klein


Elin
Adriana Klomp
Geboren op 1 oktober 2022
3630 gram - 50cm - 06:06 uur

Michel Klomp & Marlies Uithuisje

Adres: Het Haringvliet 29 5152RT Drunen



Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van

Jannetje Commandeur

15 mei 1944

14 oktober 2022

Wij hadden nog jaren samen van het leven willen genieten.

Sanne en Hiltjo
Fien, Sijmen, Hidde

Het afscheid heeft op donderdag 20 oktober plaatsgevonden.



Na verdriet komen veel mooie herinneringen

Correspondentieadres:
Koekoekstraat 11, 7233 PB Vierakker

Er zijn geen woorden voor een zieke,
van wie je weet, zij redt het niet.
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen,
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor haar einde,
dat na een kort ziekbed kwam.
Omdat het niet alleen haar leven,
maar ook haar lijden overnam.

Ons bereikte het droevige bericht dat onze nicht

Jannetje Commandeur

Op 14 oktober is overleden.

Wij wensen Sanne, Hiltjo en kinderen veel sterkte toe.

Jongajaap en Pietertje

Roselda

Bernadette en Ralph

Yenthe

Jan Edward

Pieter en Maritje

Vivienne en Berry

Caitlin

Emily

Huil niet meer om mij
Mijn lijden is ten einde
Voor mij geen zorgen meer
Geen angst en nooit meer pijn
Verder van de wereld weg
Elke dag een beetje

Na een kort ziekte bed, is overleden onze buurvrouw,

Jannetje Commandeur

Wij wensen Sanne, Hiltjo, Fien, Sijmen, Hidde en familie
Veel sterkte en kracht met dit verlies.

De burens

Jan Schipper

Muus en Trijntje

Cees en Sijtje Aagje

Tijs en Linda

Jaap en Jannetje

Kitty

Egbert en Jannie

Vele harten diep geraakt,
Door zo veel intens verdriet
Door alles wat men ziet en hoort.
Echt beseffen lukt nog niet.

Bedankt voor onze vriendschap Jannetje.

Wens Sanne, Hiltjo en de kinderen
Veel sterkte met dit verlies.

Lijsje en Jacob

Wij betreuren zeer het heengaan van onze vriendin

Jannetje Commandeur

vanaf de oprichting trouwlid en registrator van de textielgroep
'de Mottenballenclub' van het Marker Museum.

Wij koesteren alle mooie herinneringen en dank voor de gezelligheid
en je inzet.

Nooit vragen

Nooit klagen

Altijd geven

Dat was haar leven

Wij zijn heel verdrietig dat onze lieve

Buuf

Jannetje Commandeur

Is overleden. Zij kon deze ziekte niet overwinnen.

Wij zullen haar nooit vergeten.

Maud

Tess

Britt en Mark

Sijmon en A.T.

Marken 14-10-2022

Soms denken we aan je

en lachen...

om dingen die gebeurt zijn

Soms denken we aan je

en huilen...

om de onrechtvaardigheid

en de pijn.

Maar altijd

denken we aan je

in dankbaarheid...

omdat we je vrienden mochten zijn

We hebben kennis genomen van het overlijden van
onze vriendin

Jannetje Commandeur

Verdrietig maar dankbaar voor de mooie momenten
die we samen hebben gehad.

We zullen je missen.

We wensen Sanne, Hiltjo, Fien, Sijmen en Hidde veel sterkte met dit grote verlies

Pieter en Aagje

Patrick en Patricia

Danny en Marijke

*De mensen van voorbij
 zij worden niet vergeten.
 De mensen van voorbij
 zijn in een ander weten.
 Bij God mogen ze wonen
 daar waar geen pijn kan komen.
 De mensen van voorbij
 zijn in het licht, zijn vrij.*

Ons bereikte het droeve bericht dat op 14 oktober j.l. is overleden

Jannetje Commandeur.

Jannie was decennia lang verbonden aan het Marker Museum als vrijwilligster.

Zo was zij van 1996 tot 2002 voorzitter van onze vereniging.

In de jaren daarna, tot op heden, was Jannie vooral actief binnen de groep "Collectie Registratie".

Wij zijn dankbaar voor al haar inzet voor het Marker Museum en zullen haar node missen.

Rust zacht lieve Jannie!

Wij wensen Sanne en haar gezin veel sterkte in de komende tijd.

Namens het museumbestuur
 Cor Visser (voorzitter)

Marken 14-10-2022

Wij schrijven je naam in de wolken,

maar de wind waait het weg.

Wij schrijven je naam in de sneeuw,

maar de zon smelt het weg.

Wij schrijven je naam in het zand,

maar de zee spoelt het weg.

Wij dragen je naam in ons hart

en daar gaat het nooit meer weg.

Helaas heeft het droevige bericht ons bereikt dat is overleden

Jannetje Commandeur

Bedankt voor alles.

We wensen Sanne, Hiltjo, Fien, Sijmen en Hidde veel sterkte met dit grote verlies.

Kinderen van Immetje en Pieter Stoker

Er is een moment
tussen zijn
en niet zijn

tussen niet zijn
en zijn is
een ondeelbaar
ogenblik

een punt des tijds
we worden veranderd
en de tijden
met ons .

G.Boogaard.

Aan 70 jaar vriendschap
is een eind gekomen,
14 dagen geleden hebben
we nog herinneringen opgehaald
en er hartelijk om gelachen,
en dat was fijn.
Je was een bewonderingswaardige,
zelfstandige kordate vrouw.
Respectvol nemen we nu afscheid
van je, maar het gemis valt zwaar.

Dag Jannetje, fijne vriendin.

Aaltje en Pieter



Vrijdagavond 21 oktober KIENEN in de Patmoskerk.

Het kienen begint om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie met cake klaar en bent u van harte welkom.

De overige kien data zijn:

18 november, vrijdagavond

30 december, vrijdagmiddag

27 januari, vrijdagavond

24 februari, vrijdagavond

25 maart, zaterdagmiddag

