

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 45

verschijnt wekelijks

Zaterdag 12 november 2022

Kerkdienst Zondag 13 november 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Jeugddienst

10.00 uur	Dhr. C.S. Kersbergen	Veenendaal
Organist	Hans Jütte	
Muzikale begeleiding	de band "Lighthouse	
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan	
Kindernevendienst	Gretha Korstman	
Eerste Collecte	Jeugdwerk	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Esther Springer telefoon 0637456142	

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	13 nov	Lucas 20:27-40	Woorden van eeuwig leven
Maandag	14 nov	2 Koningen 10:1-17	Niemand ontkomt
Dinsdag	15 nov	2 Koningen 10:18-36	Baäl neergeslagen
Woensdag	16 nov	2 Koningen 11:1-20	Verborgene baby wordt koning
Donderdag	17 nov	2 Koningen 12:1-9	Het kind en de hogepriester
Vrijdag	18 nov	2 Koningen 12:10-22	Herstelwerkzaamheden
Zaterdag	19 nov	2 Koningen 13:1-9	Hardleers

Voorbede

1. Zegen het jeugdwerk op Marken. Dat ze een vindplaats kunnen zijn van geloof, hoop en liefde.
2. Laat ons daadkrachtig zijn voor het klimaatprobleem van onze aarde, zodat we onze kinderen een toekomst kunnen bieden.
3. Zegen de organist en de muzikanten in de kerk. Laat ons ervaren dat muziek verbindt, troost en bemoedigt.
4. Laat Uw licht en Uw liefde schijnen op hen die verdriet hebben om het gemis van een geliefde.
5. Wees met de ernstig zieken. Blijf bij hen Heer, als hun avond nabij is.
6. Voor de miljoenen mensen die op de vlucht zijn voor geweld en oorlog. Zegen hen met hoop te midden van alle uitzichtloosheid.
7. Geef ons Uw kracht, moed en genade, om te kunnen zorgen en delen en om te werken aan rechtvaardigheid en vrijheid.

Aagtje Commandeur van Riel

Hoe denken wij over zonde?

We kunnen rustig stellen, dat het Bijbelse onderwijs over de zonde nooit erg populair is geweest. Maar in onze tijd wel helemaal niet. Alleen al door over zonde te praten krijgen veel mensen gewoon de kriebels.

De doorsnee mens van vandaag vindt praten over zonde hopeloos ouderwets.

Praten over God – dat mag weer sinds een tijdje,
maar praten over zonde – nee, zeg, alsjeblieft niet!

Dat is toch echt iets van vroeger.

Die bekrompen tijd toen niets mocht en allerlei leuke dingen verboden waren.

Dan leven we vandaag toch veel vrijer.

We zijn heerlijk tolerant. En van allerlei taboes van vroeger zeggen we nu:

Kom nou, moet toch kunnen! Praten over zonde maakt het leven zo somber en naargeestig!

Zo wordt er buiten de kerk gepraat, maar heel vaak ook binnen de kerk.

Gelukkig dat we niet meer van die hel-en-verdoemenis-preken horen.

Die zijn gelukkig uit de tijd. Want laten we alsjeblieft niet zo zwaar op de hand zijn.

Als je zo goed mogelijk leeft en je doet niemand tekort en je gaat regelmatig naar de kerk en je geeft eens wat aan een goed doel, en je bidt God of Hij daarbij wat helpen wil – dan moet het toch al raar lopen wanneer God de hemelpoort voor jou in het slot gooit.

Dit oppervlakkige geklets staat echter mijlenver af van wat ons in de Bijbel wordt voorgehouden. De zonde wordt daar bloedserieus genomen.

Daar wordt niet zomaar wat losjes overheen gepraat.

Onze zonden worden in Gods Woord donker en afschrikwekkend afgetekend.

Maar het staat uiteindelijk wel geheel in het stralende licht van Gods vergevende liefde.

Alleen in een hechte relatie met God zullen we de diepte van onze zonden en de zwaarte van onze schuld leren kennen. en oog krijgen voor wat dat betekent voor onze verbondenheid met Hem. Maar we zullen ook des te blijer zijn met de uitweg, die God ons biedt.

Het leven van een kind van God is een leven van voortdurend berouw,
van permanente schuldbelijdenis (1 Joh 1 : 8 - 10),

en een onafgebroken strijd tegen onze zonden (1 Joh 2 : 15 -17).

Maar het is tegelijk een leven van voortdurende dankzegging aan God, en van permanente liefde voor Hem vanwege de vergeving en verlossing, die Hij ons uiteindelijk in Christus gegeven heeft.

Pieter C. Springer

Lied 449 : 1, 3, 4 (Liedboek 1973)

God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuld'loos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 2 t/m 8 november 2022 ontvangen:

- Collecte 30-10, *nagekomen op rekening*: € 2,50
- Collecte 2-11 Dankdag, (*€ 65,35 in de kerk*): € 65,35
- Collecte 6-11 (*€ 128,20 in de kerk*) en (*€ 10,00 t.b.v. diensten november op rek.*): € 138,20
- Gift op rekening: € 75,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 2 t/m 8 november 2022 ontvangen:

- Collecte 30 oktober De Schuilplaats (*nagekomen via QR-code*): € 2,50
- Collecte 2 november Voedselbank: € 272,20
(*€ 112,20 in de kerk en € 160,00 aanvullend op rekening waarvan € 130,- reeds in Kerkbode vorige week gemeld*)
- Collecte 6 november Oud in Afrika: € 181,60
(*€ 149,60 in de kerk en € 32,00 aanvullend op rekening*)
- Voor diverse collectes november: € 10,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie

Collecte jeugddienst zondag 13 november

Deze zondag collecteren we voor het jeugdwerk op Marken.

Het Christelijk Jeugdwerk Marken organiseert gedurende het jaar diverse activiteiten in en om de kerk voor onze jongeren. Zo zijn er in het winterseizoen de clubs, en afgelopen mei zijn we met de kinderen en clubleiding weer op kamp geweest. In de zomervakantie organiseren we de Vakantie Bijbel Week, waar elk jaar weer veel kinderen komen. Ook is er bijna elke zondag kindernevendienst tijdens de kerkdiensten en zondagsschool na de gewone kerkdienst.

In de tijd voor Pasen hebben alle basisschool kinderen op Marken een poster en een boekje met verhalen en opdrachten gekregen. En binnenkort met advent krijgen alle kinderen weer een poster en een boekje. Met kerst organiseert het jeugdwerk de kerstnachtdienst. En tot slot is er voor de tieners 'Follow Me', waar ze met de dominee in gesprek gaan over diverse onderwerpen rondom het christelijk geloof. Met al deze activiteiten wil het jeugdwerk het goede nieuws van het evangelie bekend maken bij alle kinderen op Marken. Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.

Namens het Jeugdwerk,
Gerdien Teerhuis-Kaars

Kindernevendienst tijdens de jeugddienst

Deze zondag is er weer een jeugddienst. Tijdens jeugddiensten was er eigenlijk nooit kindernevendienst. Maar we kregen signalen dat ouders met jongere kinderen het lastig vonden om te komen, omdat de dienst te lang is voor hun kinderen. Daarom hebben we besloten om deze keer wél kindernevendienst aan te bieden. Maar dan vooral bedoeld voor de jongste kinderen, tot en met ongeveer 7 jaar, die ook nog niet op de clubs zitten. We hopen dat de oudere kinderen wel in dienst willen blijven, het is ten slotte een jeugddienst, waar ook de bijbellezing en de verkondiging zijn gericht op de jongeren.

Dus, ouders, gezinnen met kinderen van alle leeftijden: kom aanstaande zondag gezellig met het hele gezin naar de Patmoskerk!

Namens de leiding van de kindernevendienst en de clubs,
Gerdien Teerhuis
Jeugdoudersling

Liturgie zondag 13 november 2022 Patmoskerk

Jeugddienst m.m.v. de band Lighthouse (Jacob Teerhuis, Piet Visser en Riek Klok)

Organist: Hans Jütte

Thema: Aan tafel!

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede

Lied 'De vreugde van U is mijn kracht' (Opwekking 654) o.b.v. Lighthouse

Mededelingen door de ouderling van dienst

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied: 'Met open armen' o.b.v. Lighthouse

Onderwijs voor ons leven

Lied 51b 'Create in me a clean hart' o.b.v. Lighthouse

Genadeverkondiging

Lied 'Laat het feest zijn in de huizen' (Opwekking 553) o.b.v. Lighthouse

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Lied 348 vers 1 (orgel)

Jongste kinderen gaan naar de kindernevendienst

De heilige Schrift

Evangelielezing: Lukas 15 vers 11-32 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT) door Remi Wolfs,

Quinten Zeeman en Dylan de Weijze

Lied 'Aan Uw tafel' (Sela) o.b.v. Lighthouse

Verkondiging: *Aan tafel!*

Lied 185 vers 1, 2 en 3 'Een jongen met een grote mond' (orgel)

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst

Inzameling van de gaven

Danken en bidden

Zending en zegen

Slotlied 885 'Groot is uw trouw, o Heer' (orgel)

Zegen met gezongen amen. (lied 431b)

Herinnering aan

Jannetje Commandeur

Overleden op 14 oktober 2022 in de leeftijd van 78 jaar

‘Energie vergaat niet’- zei ze troostend toen ik bij haar aan tafel zat. Ze bedoelde er iets anders mee dan waar het vandaag de dag in het nieuws over gaat. De ‘energie’ die ervoor zorgt dat je tijdens je leven er altijd voor iemand onvoorwaardelijk kunt zijn. Jannetje bleef haar hele leven zonder partner maar eenzaam en alleen was ze nooit. Vooral van jonge mensen hield ze. Daar kunnen Sanne en haar kinderen genoeg over vertellen. De kinderen van ‘AT’ evengoed. Bij Jannetje mocht zowat alles. Niets was teveel. Als je op zaterdag naar paard stonk, dan was dat geen belemmering om in de auto te mogen stappen. En boodschappen doen was nooit saai. Er volgde altijd wel iets leuks. Zo werden hele zaterdagdagen gevuld. Jannetje genoot evenveel als de ‘kinderen’. Dan verscheen de glimlach die haar zo kenmerkte op haar gezicht.

Er waren weinig dagen dat Jannetje niet dankbaar van het leven genoot. Niet alleen van haar werk bij de bank maar ook van het vele vrijwilligerswerk. Twaalf jaar lang bestierde ze met vaardige hand het Marker Museum. Om over haar betrokkenheid bij Marcantat nog maar niet te spreken. Die duurde een halve eeuw.

Van muziek kon ze genieten, vooral de polyfone klanken van Psalm 121 en 150 van Sweelinck spraken tot haar hart. Jannetje zorgde er wel voor dat zij en anderen genieten konden van gezelligheid en muziek. Zo organiseerde ze met een select gezelschap verschillende muzikale snoepreisjes die een weekeinde duurden.

Haar lach verraadde niet alleen Jannetjes levenslust maar ook haar gevoel voor humor. Ze genoot niet alleen van de humor maar zette het ook in als instrument, om de uitdagingen die het leven soms bracht aan te kunnen. Jannetje verstond dan ook de kunst van het relativeren. Als geen ander kon ze dingen van haar schouders laten glijden. En dat deed Jannetje tot het laatst. Juist toen duidelijk was geworden dat ze het verliezen zou van de spierziekte die haar leven verlamde. ‘Met hele dagen huilen schiet je niets op’ – zei ze. En: ‘Na verdriet komen veel mooie herinneringen’. De energie van haar onvoorwaardelijke liefde voor mensen vergaat nooit. Ze zijn een blijvende herinnering, omdat God liefde is.

Ds. Hubrecht Z. Klink

Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 24 oktober 2022

1. Opening

Voorzitter K. Zondervan opent de vergadering met het lezen van lied 305 in zijn geheel.

2. Aftredende ambtsdragers

Eind januari 2023 treedt een zestal ambtsdragers af waarvan er twee zich herkiesbaar stellen. Door de gemeente voorgedragen kandidaten zullen worden benaderd en de kerkenraad hoopt op positieve reacties.

3. Werkgroep Beleid

Inmiddels is er een concept-beleidsplan (2023-2027) opgesteld door de werkgroep beleid (WB). Dit concept is in detail besproken en uitgelegd en zal op enkele punten worden aangepast. Het is de bedoeling dat de kerkenraad het aangepaste plan vervolgens goedkeurt in de kerkenraadsvergadering op 28 november a.s. waarna het geagendeerd en besproken kan worden op de gemeentevergadering op 12 december.

4. Jeugdzaken

(i) De clubs en de zondagsschool zijn weer gestart. Er komen helaas minder kinderen naar de clubs. (ii) De jeugddienst op 13 november wordt voorbereid. Voorganger tijdens deze kerkdienst is Kees Kersbergen en de dienst wordt muzikaal opgeluisterd door de band Lighthouse. (iii) Voor wat betreft het Adventsproject voor de kindernevendienst is het materiaal van Bijbel Basics besteld. Dit wordt ook op de basisschool uitgedeeld. (iv) Follow Me start op 25 oktober en "Leren geloven vandaag" start op 27 oktober.

5. Diaconie/Zending

(i) De kerstpakketten voor het adoptiekind en het gezin zijn besteld. (ii) De diaconie is druk doende met de zgn. "€100,00 projecten". (iii) De voorbereiding voor de herdenkingsdienst op 20 november (Eeuwigheidszondag) is in volle gang. (iv) De familie Bak zal aanwezig zijn in de kerkdienst op 30 oktober om een update te geven over hun werkzaamheden.

6. Kerkrentmeesters

(i) De herstelwerkzaamheden aan de Patmoskerk lopen gestaag en goed; de buitenwerkzaamheden zijn zo goed als klaar. De herstelwerkzaamheden binnen vinden plaats in januari en februari 2023. Dit houdt in dat er gedurende deze maanden geen activiteiten kunnen plaatsvinden in de Patmoskerk, incl. kerkdiensten. (ii) De gebouwencommissie komt binnenkort met een adviesrapport over de in gebruik zijnde gebouwen. (iii) De regelgeving omtrent Corona-besmettingen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Op dit moment zijn er geen maatregelen nodig. (iv) Het koper in de Grote Kerk is onlangs gepoetst. Enig herstel is nodig bij de fittingen en bedrading van de achterste kroonlamp.

7. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Heeft u **vragen of opmerkingen** n.a.v. dit verslag neemt u dan contact op met uw wijkouderling dan wel met het betreffende college.

Lieve mensen

Bedankt voor de vele kaarten en andere attenties, die we ontvangen hebben ter gelegenheid van ons 65-jarig huwelijk.

We hebben het zeer gewaardeerd dat zovelen aan ons gedacht hebben.

Vriendelijke groeten,

Neeltje en Cees Taanman

Wij zijn per 05-11-2022 verhuisd van de Botterstraat 14 naar Hoogkamplaan 61.
Na 57 jaar daar gewoond te hebben, gaan wij ons geluk beproeven nabij
Wooncomplex Voor Anker.

Wij bedanken onze burens voor het prettige contact gedurende lange tijd.

Jan Visser en
Margje Visser-Schraal

PS:

Voor geïnteresseerden hier het volledige adres: J. Visser

Hoogkamplaan 61
1156 AK Marken

Uit het gastenboek van de Grote Kerk (met dank aan de 'kerkzitters').

Deze weken in augustus 2022 bezoekers uit o.a. Bologna en Venetië, Argentinië, Amsterdam, Oranienburg, Bretagne, Barcelona, Vreeland, Wenen, Rome, Verona, Padua, Pisa, Polen, Steenwijk, Milaan, De Meern, Rijssen, Tilburg, Katwijk aan Zee, Veenendaal, Turkije, Hillegom, Brazilië, Grand Rapids Michigan USA, Asti en Catalunya.

02/08/22 fijn bezoekje aan deze mooie kerk. Groetjes, de Belgen♡☐

3/8/22 Danke für alles. Sooo schön in Marken!

A really cosy church. Jordi – Catalonia.

5/08/22 Vive le Quebec libre!

ik vind het heel mooi groetjes sem 8 jaar

Gezegend zijn de foto's ♡☐

Très belle église, Respect pour les marins pêcheurs, les bancs bleus représentant la mer.

8/8 Anneke Drost. Jammer dat ik geen kaarsje kan opsteken voor H. ☺☐

9/8 Familie Eleborn Uppsala Sweden. Wonderful island and church.

09.08 Ich war auch hier. Einsam und allein. Heidi

11/8 Peter en Mieke de Vos, Berkenwoude. Ps. 122.



Huil niet omdat ik er niet ben,
maar glimlach omdat ik er was.

Nog volop in het leven en bruisend van energie
is geheel onverwacht overleden, mijn lieve man,
onze papa, schoonvader en allerliefste opa

Jan Roos

10 mei 1948

Marken

2 november 2022

Lijsje

Ursula en Cor

Dyan

Megan

Remco en Angela

Tristan

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zeilstraat 48, 1156 CL Marken

Wat je in je hart bewaard, raak je nooit meer kwijt.

Lieve Opa,

Nooit meer je enthousiaste hulp bij het maken van ons huiswerk.

Nooit meer de vraag van "Hoe ging het op school".

Nooit meer je uitbundige aanwezigheid langs de lijn.

Nooit meer je warme omhelzing en de aai over onze bol,

alleen nog de herinneringen aan jou en die zijn fijn.

Maar je voor altijd te moeten missen, dat doet nog heel lang pijn.

Je was een Opa uit duizenden en nog heel veel meer.

Bedankt voor alles lieve Opa en we zien elkaar later zeker weer.

Dag Opa

Dyan, Megan en Tristan

*Het leek een dag als alle dagen,
maar hoe anders bleek het te zijn.
Nu wij hier dat verdriet moeten verdragen,
want langs de dijk verdween de zonneshijn.
Onuitwisbare herinneringen blijven,
degenen die je kenden kunnen dat onderschrijven.*

*Altijd aanwezig, je stond altijd voor ons klaar.
Jan, we zullen je missen, maar zoeken troost bij elkaar.*

Verdrietig zijn wij vanwege het plotselinge overlijden van onze zwager, oom en vriend

Jan Roos

Wij wensen Lijsje, Ursula en Cor, Remco en Angela, Dyan, Megan en Tristan veel sterkte toe.

Cees en Alie
Erwin en Bianca
Veerle, Silke, Tibbe

“De zon kwam op.
 De vogels floten.
 De bloemen bloeiden.
 En toen werd het stil.....”

Geschokt en sprakeloos zijn wij door het trieste bericht
 van het plotseling overlijden van mijn broer, zwager en oom

JAN ROOS

Pieter en Wolmet

Ramona † en André

Bart en Lieke

Wilco †

Erwin

Wij wensen Lijsje, Ursula en Cor, Remco en Angela

Dyan Tristan

Megan

veel sterkte in deze moeilijke tijd.

*Sporen in het zand
 Het tij dat keert
 Verdwenen voetstappen
 Blijvende herinneringen*

Hij was er voor iedereen,
 nog zoveel te doen
 zoveel te geven,
 hij was nog niet klaar met dit leven.

Geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van

Jan Roos

Wij wensen Lijsje, Ursula, Cor, Dyan, Megan, Remco, Angela en Tristan
 heel veel sterkte met dit grote verlies.

Sijtje en Piet†
 Miranda en Floris

Geertje en Sijmon
 Anita en Nico
 Jan en Milou

Trijntje en Muus
 Natascha en Kees

en (achter)neefjes en -nichtjes

*Nooit zullen wij vergeten,
 wie je was en wat je deed.
 Diep blijf jij in onze harten,
 niemand van ons die jou vergeet.*

Verdrietig zijn wij door het plotseling overlijden van Jan Roos. De fijne momenten met hem en alle dierbare herinneringen aan Jan koesteren wij met liefde.

Lieve Lijsje, Ursula, Cor, Dyan, Megan, Remco, Angela en Tristan,
 wij wensen jullie heel veel sterkte en alle kracht toe.

Piet en Nelly †
 Angelina en Marcel
 Rosina en Sander
Pien en Feline

En toch telkens weer zullen we je tegenkomen
 Zeg nooit "het is voorbij".
 Slechts je lichaam werd ons afgenomen
 Niet wie je was en wat je zei.

Plotseling moeten we afscheid nemen van onze buurman

Jan Roos

Wij wensen Lijsje, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Pieter en Aaltje	Pieter en Maritje
David en Desiree	Sjaak en Lijs
Jaap en Carla	Aagje
Ruben en Denise	Paul en Neel
Nelly en Dirk Pieter	

Een man,
 niet zo maar een man
 We hebben het over Jan, onze buurman
 Jan, die altijd klaar stond
 voor familie en onze straat
 Met burens zomers op de dijk,
 in zijn hand een flesje bier
 Dat vond hij geweldig, wat een plezier

Veel tegenslagen wisten ze te overwinnen
 Met goede moed en hoop opnieuw beginnen

Jan liep elke ochtend vol enthousiasme een rondje dijk
 Daar kon hij zijn energie in kwijt

Alleen ... 2 november is het toch anders gegaan
 Halverwege zijn rondje dijk stopte zijn hart ...
 nu moet zijn gezin zonder hem verder gaan

Lieve Jan, 't is soms nie eerlijk of okay
 Moar op je leste loopie, gene we allegoar mit je mee

Wij wensen Lijsje
 Ursula en Cor
 Remco en Angela
 en kleinkinderen

Heel veel sterkte toe.

De burens van de Zeilstraat

Niemand weet wat leven is
 Alleen dat het gegeven is
 En dat van dit geheimenis
 God het begin en einde is

Bedroefd zijn wij door het plotseling overlijden van mijn zwager en onze oom

Jan Roos

Wij wensen Lijsje, Ursula, Cor, Remco, Angela, Dyan, Megan en Tristan veel sterkte met dit grote verlies

Cees en Neeltje

Willy Diana en Dirk
 Lars en Chiara
 Kelsey en Ramon

Leona en Wijnand
 Kenneth
 Jayden
 Quinten

*De zon in het oosten gerezen,
 daalt in het westen neer.
 Er valt geen scheiding te vrezen
 de zon keert altijd weer.
 Als onder de sterren in het westen
 ons leven is volbracht,
 zegt ook het land in het oosten
 zijn kinderen goede nacht.*

Wij vernamen het bericht dat

Jan Roos,

de (schoon)vader en opa van onze buren, plotseling is overleden.

Wij wensen Remco, Angela, Tristan en hun familie heel veel sterkte toe in de komende tijd.

De buren van de "Achtertuinen App"

Geschokt en verdrietig zijn wij na het nieuws van het plotselinge overlijden van

Jan Roos

onze trouwe supporter, vader van onze trainer en opa van onze vriend en
 teamgenoot.

Wij wensen Remco, Angela, Tristan en de familie heel veel sterkte met dit grote
 verlies

Spelers en ouders van SV Marken JO14-1

Het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt...

Geschokt en verdrietig zijn wij door het plotseling overlijden van

Jan Roos

De vader van onze vriend Remco

Totaal onverwachts en veel te vroeg is hij van ons heengegaan.

We wensen Remco en zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Nico, Pieter, Michael, Johan Kleis en Stefan

Achter elke traan van verdriet schuilt een glimlach van mooie herinneringen...

Geschrokken en verdrietig zijn we door het onverwachte overlijden
van de (schoon) vader van onze vrienden Angela en Remco

Jan Roos

Veel te vroeg moeten zij hem missen.

Wij wensen Angela, Remco, Tristan en de familie veel sterkte met dit grote verlies.

de Maasse, onze partners en de kinderen

Zo gewoon
Zo bijzonder

Mij bereikte het verdrietige bericht dat de (schoon)vader van mijn
broer en schoonzus, de opa van mijn nichtjes is overleden.

Jan Roos

Wat was je gek op je familie en vrienden, en wat genoot je van het leven.
Je kijk op het leven, je vrolijke karakter, je praatje hier en daar zal heel
erg gemist worden.

Ik wens Lijsje, Ursula en Cor, Dyan, Megan, Remco en Angela, Tristan,
verdere familie en vrienden veel sterke met dit grote verlies.

Eefje

Nog volop in het leven, altijd wat te vertellen, altijd een grap.
Te vroeg ben je van ons heengegaan.

Verdrietig en geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van

Jan Roos

Wij wensen Lijsje, Ursula en Cor, Remco en Angela, Dyan, Megan en Tristan veel sterkte met dit grote verdriet.

Ome Jan en familie

Een knuffel voor jullie tranen.

Een knuffel voor dit grote gemis.

Wij bieden een schouder om op te huilen

omdat dit verlies niet te bevatten is.

Voor ons stond Jan heel vaak klaar
met een zwaai, een groet of een klein gebaar
Al 37 jaar was je onze buur
We gaan je heel erg missen....

We wensen Lijsje, kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Carla en Jaap
Kinderen en kleinkinderen.

Afscheid nemen
is niet los laten

Het is een andere manier
van vasthouden

Afgelopen woensdag ontvingen wij het verdrietige bericht van het overlijden van onze
trouwe vrijwilliger

Jan Roos

Wij willen Lijsje, Ursula, Remco, Cornelis Jacobus, Angela, Dyan, Megan en Tristan heel veel
kracht en sterkte wensen met dit grote verlies.

Namens het hele bestuur van de M.E.S

*Een paar woorden om te troosten
Om de leegte te verdragen
En weet je, er zijn altijd mensen
Om je te steunen deze dagen*

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Jan Roos

Vader en schoonvader van onze lieve vrienden Remco en Angela.

Wij wensen Remco, Angela, Tristan en verdere familie veel sterkte komende tijd.
We denken aan jullie.

Kim, Leonie en Marjonneke

Leven is eindig

Echte liefde niet

Intens verdrietig, met mooie en warme herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen

van onze vriend Jan Roos

Wij wensen Lijsje de kinderen, klein kinderen en verdere familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd

Jacob en Carla Kaars

Jan Roos

*Een laatste rondje, hier was Jan Roos altijd voor in.
Hij genoot van het leven, had het meestal naar zijn zin.*

*Met familie, vrienden en bekenden veel gezelligheid,
ook voor het werken aan zijn conditie nam hij de tijd.*

*Meer dan eens in de week een ommetje, in stevige wandelpas,
waar hij op de dijk voor te vinden was.*

*2 november, vroeg op pad voor een rondje,
een laatste rondje.....*

Wij wensen Ursula, Cor, Dyan, Megan en familie veel kracht om dit verlies te dragen.

Vrienden en vriendinnen van REBC

Wat een enorm onverwacht verlies van de opa van onze vriendin Megan.

We gaan onze trouwe supporter langs de lijn op het voetbalveld missen.

Wij wensen Megan, Dyan, Tristan en de familie heel veel sterke toe.



Veerle, Demi, Ilse, Pepijn, Joost en Kenneth

Geheel onverwachts is onze trouwe, fanatieke en trotse supporter

Jan Roos

opa van ons teamlid Dyan, overleden.

Wij wensen Dyan en familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Wij zullen Jan gaan missen.

Speelsters en begeleiders SV Marken MO20

Verdrietig en geschrokken hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Jan Roos, opa van onze speelster Megan.

Jan, wat gaan wij jou als trouwe en fanatieke supporter missen langs de lijn.

Wij wensen Megan, Ursula, Cor, Dyan en de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Speelsters, trainers en ouders SV Marken MO15

Geschokt zijn wij door het overlijden van onze klaverjas vriend

Jan Roos

Hij zal bij onze vereniging een lege plek achterlaten.

Wij wensen Lijsje en familie veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

Klaverjasvereniging Marken

JEUGGDIENST

ZONDAG 13 NOVEMBER 2022
OM 10:00 UUR

IN DE PATMOSKERK

Vooranger: Kees Kersbergen
Organist: Hans Jütte
Muzikale begeleiding: de band "Lighthouse"

