

Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 46

verschijnt wekelijks

Zaterdag 19 november 2022

Kerkdienst Zondag 20 november 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

Eeuwigheidszondag Herdenking overledenen

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Marieke Schipper
Eerste Collecte	Voedselbank Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Willy Klink telefoon 0655620276

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	20 nov	2 Koningen 13:10-25	Geluk bij een ongeluk
Maandag	21 nov	Lucas 20:41-21:4	Major donor
Dinsdag	22 nov	Lucas 21:5-19	Blij vooruitzicht?
Woensdag	23 nov	Lucas 21:20-38	Hij komt!
Donderdag	24 nov	Filippenzen 1:1-11	Verlangen
Vrijdag	25 nov	Filippenzen 1:12-26	Doelgericht
Zaterdag	26 nov	Filippenzen 1:27-2:11	Eenheidsstreven

Voorbede

1. Dank U dat wij zondag stil mogen staan bij 'de mensen van voorbij'. Om met kaarsjes ze weer even dichtbij te brengen.
2. Troost allen met verdriet om het gemis van een geliefde. Dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien, ze draagt in de palm van Zijn hand.
3. Zegen het werk van de Voedselbank. Leer ons dat wij onze overvloed delen met de mensen die in armoede leven.
4. Voor alle wereldleiders van de G20-top op Bali. Geef hun kracht om de vrede te dienen en de gerechtigheid. Geef wijsheid bij alle besluitvorming.
5. Voor onze predikant. Dat hij, in vertrouwen op U, het woord van Uw liefde mag verkondigen.
6. Blijf bij ons, Heer, als we zorgen hebben om gezondheid.
7. Laat Uw woord elke dag nieuw zijn voor wie bidt, zoekt en aanklopt.

Aagtje Commandeur van Riel

De geur van het geloof

Wat een merkwaardige titel voor een overdenking. Wat zou je daar nu over kunnen zeggen?

In de natuur spelen geuren een belangrijke rol. Bijen worden door de nectar in bloemen aangetrokken. Als dieren gereed zijn voor de voortplanting spelen geur- en reukstoffen een belangrijke rol om elkaar op het juiste moment te vinden. De moeder geniet van de geur van haar baby; de baby herkent de vertrouwde geur van de moeder. In de herfst ruik je in een vochtig bos een herkenbare geur.

De geur in de kleren van je overleden geliefde raken je diep. Dat is een geur van herinnering die je met elkaar verbindt. Een geur van heimwee en verlangen. Een geur van liefde en nabijheid van je geliefde.

Het zintuig ruiken vind ik best wel fascinerend. Geuren geven een verdieping van het ervaren van onze omgeving. Zij spelen in meerdere opzichten een rol in ons leven.

Geur- en reukstoffen worden daarom ook bewust gebruikt. Op meerdere plaatsen in de bijbel krijgen geur- en reukstoffen een speciale rol of wordt er in figuurlijke zin over geur gesproken.

De woorden uit Genesis 27:26-27 zijn bekend.

Isaäk zegende Esau toen hij de geur van zijn klederen rook met de woorden: "Zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Here gezegend heeft."

De wijzen uit het Oosten brachten de geurstoffen wierook en mirre bij de geboorte van Jezus (Mattheus 2:12). Geurstoffen om te gebruiken bij religieuze handelingen.

Een figuurlijk gebruik van het woord 'geur' lezen we in 2 Kor 2:14-17:

"Maar God zij gedankt die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreid, want wij zijn voor God een geur van Christus ..."
(NBV 1964)

Als je een oude kerk of kathedraal binnenkomt word je/ik onwillekeurig geraakt met je zintuigen. Er hangt een plechtige en eerbiedige sfeer. Je huivert misschien wel een beetje. Komt dat door de plechtige stilte waardoor je eerbiedig zacht spreekt? Komt dat door het schemerige licht waardoor je niet alles direct kunt zien? Komt dat door de harde banken die je nu aanraakt en waar duizenden mensen in voorafgaande eeuwen op gezeten hebben? Komt dat ook door de geur die er al eeuwenlang hangt? Het is de geur die de mensen roken als zij zoekend naar vertrouwen, in angst of met hoop de kerk binnen gingen.

Ik vind het altijd bijzonder om een oude bijbel of psalmen boek in de hand te nemen. Je slaat de bladzijden om, je ziet de beduimelde vingerafdrukken, hier en daar kreukels en vouwen, maar bovenal is het de geur die mij altijd raakt. De geur vertelt een geschiedenis. De bijbel was vaak het enige boek in huis. De bijbel lag op een vaste plaats bij de schoorsteen om direct na de maaltijd voorhanden te hebben. Het waren mensen van voor ons die bij kaarslicht gebogen en slechtiende de bijbel raadplegen. Met rimpelige en trillende handen, moe van het werken en gedrukt door de zorgen van het bestaan. Het is een kostbaar geschenk dat zij bezitten. Het is de Geest van God die samengebracht is in woorden, in de bijbel en die zich ontplooit als geloof, hoop en liefde in ons leven.

Misschien zou je de geur van een oude kerk of de geur van een oude bijbel wel als de geur van het geloof mogen omschrijven? Hoe dan ook deze geuren geven wel een verdieping van besef van de rol van het geloof in ons leven.

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 9 t/m 15 november 2022 ontvangen:

- Collecte 2-11 Dankdag (*nagekomen op rekening*): € 2,50
- Collecte 6-11 (*nagekomen op rekening*): € 6,50
- Collecte 13-11 (€ 120,08 in de kerk en € 12,00 op rekening): € 132,08
- Vreemdelingenbussen periode 24-10 t/m 13-11-22: € 30,87

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de **Diaconie** is in de periode 9 t/m 15 november 2022 ontvangen:

- Collecte 2 november Voedselbank (*nagekomen via QR-code*): € 2,50
- Collecte 6 november Oud in Afrika (*nagekomen via QR-code*): € 6,50
- Collecte 13 november in het GGG-weekend voor de Voedselbank: € 160,00
- Giften: € 120,00*
 - *95,- = helpt van ontvangen energie bijdrage geschonken
 - *25,- = bijdrage voor de kerstpakkettenactie

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen

JEUGDWERK

- Collecte 13 november voor het Jeugdwerk: € 166,35
(€ 151,35 in de kerk en € 15,00 aanvullend op rekening)

Hartelijk dank, namens het Jeugdwerk

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens de Zending- en Evangelisatiecommissie

COLLECTE Voedselbank zondag 20 november

Van alle instellingen en stichtingen die jaarlijks een gift krijgen van de diaconie, is de Voedselbank van Purmerend en Omstreken er één. Door de crisissen die zich momenteel voordoen, is het aantal aanvragen bij de Voedselbank explosief gestegen, waardoor onze diaconale steun zeer welkom is!

Wekelijks voorziet bijvoorbeeld de Voedselbank Purmerend nu ongeveer 195 gezinnen van een pakket. Zowel het samenstellen van de voedselpakketten als het verstrekken ervan aan de ontvangers gebeurt met de grootste zorg. De pakketten bestaan uit producten, die ter beschikking worden gesteld door particulieren en diverse bedrijven. De pakketten worden samengesteld op basis van de gezinssamenstelling en de gezinsgrootte.

Een positief gevolg van de Voedselbanken is dat daarmee voedselverspilling wordt tegengegaan. Om de gezinnen van voedsel te voorzien, maakt elke Voedselbank kosten. Gemiddeld zo'n 6 euro per voedselpakket. Dat wordt niet besteed aan het voedsel zelf, dat ontvangen ze gratis. Het is ook niet het personeel, want zij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Maar dat zijn kosten voor bijvoorbeeld transport, onderhoud, huisvesting en energie. De kosten van transport en energie stijgen nu ook bij de Voedselbank zelf, zult u begrijpen. Daarom hebben zij onze bijdrage hard nodig, zeker nu het aantal afnemers verder groeit! Uw donatie van komende zondag komt dus rechtstreeks ten goede aan alle activiteiten van de Voedselbank van Purmerend en Omstreken.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 20 november 2022

De 10^e zondag van de herfst 'Eeuwigheidszondag' om 10.00 uur in de Grote Kerk met herdenking van de overledenen.

Protestantse Gemeente Marken.



Protestantse gemeente
Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.



appostel

Intrede

Intochtspalm: 33 vers 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Geloofsbelijdenis: Lied 340b.

Bericht van overlijden.

Psalm 23c vers 1 en 5.

Herdenking van de overledenen.

Moment van stilte (staande).

Psalm 90 vers 1 en 8.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 60,1-11 en 17-22 (lector).

Antwoordpsalm: 68 vers 9 en 11.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 7,9-17 (voorganger).

Halleluja-lied: 726 'Hoor, een heilig koor van stemmen' couplet 1 en 6.

Verkondiging: 'Lichttherapie' n.a.v. Jesaja 60 vers 19-20.

Lied 751 'De Heer verschijnt te middernacht' couplet 1, 4 en 5.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven.

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 755 'Toch overwint eens de genade' couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Een terugblik

Zondag was een mooie jeugddienst in de Patmoskerk waarin Kees Kersbergen vooring. Het verhaal over een jonge en onstuimige zoon die na een ruig leven de weg naar zijn vader weer weet te vinden. Hoe hij dan onthaald wordt is bijzonder. Een bemoedigend verhaal voor iedereen die de weg wel eens een beetje bijster raakt of is geraakt in het leven. Er is altijd een weg terug naar de Vader die je maar wat graag aan tafel uitnodigt.

We kijken ook terug op een mooi weekend met de Gemeente Groei Groep. Een verdiepend programma met genoeg ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Er stonden fragmenten uit de brieven van Paulus op het programma met parallel daaraan passages uit het boek Handelingen over belangrijke momenten uit zijn leven. Het leverde mooie gesprekken op.

Jubilerend Marker Mannenkoor

Het Marker Mannenkoor viert muzikaal feest. Daar is alle reden toe omdat het mannenkoor al vijf decennia bestaat. Ze vieren dit heugelijke feit op zaterdag 19 november 2022 om 19.30 uur met een jubileumconcert in de Patmoskerk. Hieraan levert niet alleen het jubilerende koor een bijdrage maar ook het Edams mannenkoor Excelsior. We feliciteren ons koor van harte met dit 50-jarige jubileum, Soli Deo Gloria!

Herdenken overledenen

We leven alweer in de laatste week van het oude kerkelijke jaar. Zondag komen we bij elkaar in de Grote Kerk voor een bijzondere kerkdienst. We zullen dan onze overleden dierbaren herdenken door hun namen voor te dragen en een kaars aan te steken ter herinnering. Op deze zogenaamde Eeuwigheidszondag kijken we niet alleen terug maar ook vooruit. Naar het licht dat weer begint te dagen en dat eens en voorgoed is opgegaan in Christus die het Licht der wereld is. We lezen een van de prachtige passages die het Bijbelboek Jesaja rijk is. Hopelijk brengt het wat licht in levens die getekend zijn door de schaduw van verdriet en gemis. Wees van harte welkom!

Advent 2022

Nog enkele dagen zijn we verwijderd van het begin van Advent. Zondag 27 november is de eerste zondag van de Advent. Het markeert het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Sinds jaar en dag komen we dan bij elkaar in de Grote Kerk voor de vespers. We willen op die manier samen op weg gaan naar het moment waarop we ons herinneren dat Jezus Christus geboren werd in Bethlehem.

De vespercommissie heeft weer een mooi programma voor de vespers samengesteld. We nodigen iedereen van harte uit om met ons mee op weg te gaan naar de geboorte van het Licht dat nooit meer dooft. Er is een bijzonderheid te melden wat het programma betreft. De vesper op de derde zondag van de Advent heeft een andere invulling. Het zal een vesper worden in een Engelse liturgische vorm: een Evensong uitgevoerd als een Festival of Nine Lessons and Carols. Een vesper met negen lezingen uit de Bijbel afgewisseld met typisch Engelse kerstliederen.

Het programma van de vespers inclusief de Evensong ziet er als volgt uit:

Zondag 27 november 1^o van de Advent *'Tot U, Heer, hef ik mijn ziel'* (Ad te Domine levavi).
Lezingen: Jesaja 11 vers 1-10, Psalm 80 vers 1-20 en Mattheüs 24 vers 32-44.

Zondag 4 december 2^o van de Advent *'U volk van Sion'* (Populus Sion).
Lezingen: Jesaja 2 vers 1-5, Psalm 46 en Lucas 1 vers 26-38.

Zondag 11 december 3^e van de Advent *'Verblijdt u in de Heer'* (Gaudete). Lessons and Carols met Marcantat.

Lezingen: Genesis 3 vers 8-19; Genesis 3 vers 8-19; Genesis 22 vers 15-18; Jesaja 9 vers 1-6; Jesaja 11 vers 1-9; Lucas 1 vers 26-35 en 38; Lucas 2 vers 1-7; Lucas 2 vers 8-16; Mattheüs 2 vers 1-12; Johannes 1 vers 1-14

Zondag 18 december 4^o van de Advent *'Dauwt, hemelen'* (Rorate coeli).

Lezingen: Jesaja 8 vers 24 en 9 vers 1-6, Psalm 146 en Lucas 1 vers 39-55.

In tegenstelling tot vorig jaar werken we weer met gedrukte liturgieën die ook digitaal beschikbaar worden gesteld via onze website en Marker Nieuws. Uiteraard kunnen mensen op afstand meekijken of terugkijken via KerkTV. Maar u begrijpt dat een vesper meer tot leven komt door gewoon fysieke aanwezigheid. Weet je meer dan welkom!

Ten slotte

De wereld is vol onrust en de geschiedenis laat weer eens van haar harde en meedogenloze kant zien. We hopen en bidden dat Christus 'die het al in handen houdt' de vrede weet te bewaren. Bij mensen is dat vaak niet in goede handen.

Vergeet de mensen niet die komende zondag hun dierbare zullen herdenken. Laten we hen bij de Here God extra onder de aandacht brengen. We hopen en vertrouwen op een mooie zondag en een gezegende kerkdienst. Wees allen weer gegroet.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Herinnering aan

Jan Roos

*echtgenoot van Lijsje Zeeman
overleden op 2 november 2022 in de leeftijd van 74 jaar*

Misschien kijken wij wel vaker in de spiegel van God dan we onszelf bewust zijn. Over die spiegel ging het in de uitvaartdienst van Jan. Onze liefde is een spiegel waarin we de Here God in het gezicht zien. De liefde die voor ons mensen zo nodig is om een beetje te worden wie je bent: Een mens die erkend wordt, en gekend!

Helaas kunnen we in situaties terecht komen waarin we de indruk krijgen dat liefde wordt gemist. In elk geval de warme liefde van een je eigen moeder. Wat dat met een mens doet ondervond Jan aan den lijve in zijn nog prille leven. Gelukkig werd hij er geen bitter mens door. Goddank ontmoette Jan in Lijsje een vrouw die hem liet kennismaken met de warmte van hartelijke liefde die hij voor zijn idee miste. Zonder het te weten keek Jan in de spiegel van God. Van die liefde wilde hij en Lijsje leven. Ze besloten zich in hun leven op die liefde te richten. Hij stond dan ook altijd voor zijn kinderen klaar. Dan was hij er. Niet alleen fysiek en metterdaad maar ook mentaal en geestelijk. Jan verstond de kunst van het luisteren. Een zegen!

Al betekende dat niet dat hij niet kritisch kon zijn. Hij wist dat alleen goed te brengen. Op een manier die je in je waarde liet. Als een coach, uit liefde. Niet alleen zijn kinderen en kleinkinderen weten ervan. Jan was iemand die graag met mensen omging. Al tijdens zijn werkzame leven maar ook later. In de laatste jaren werden zijn rondjes Marken korter maar ze duurden even lang. Hij maakte graag een praatje. Daar proeft een gewoon mens iets van liefde voor alle mensen in. Je voelt er iets van erkenning in. Zonder het te weten hield Jan anderen een spiegel voor. Wie goed keek zou hebben gezegd: ik keek in de spiegel van God.

Over die spiegel lazen we vorige week woensdag. Paulus die dit beeld gebruikt voor de liefde die volgens hem boven alles uitgaat. Zelfs boven geloof en hoop, als je ze wegen moet. Het diepe geheim ervan is dat God zelf liefde is. Wie zich op de liefde concentreert, concentreert zich op God. En daar plukken wij de vruchten van. Voor onszelf en voor anderen. Het is deze liefde van God waarin wij tot erkenning komen, waardoor wij gekend worden. Bij dat intrigerende zinsdeeltje uit 1 Korintiërs 13 vers 12 bleven we staan. Het is een vreugdevolle boodschap voor iedereen die zich als Jan concentreert op de liefde. Uiteindelijk worden we door de genade van God liefgehad. En door die liefde van de Here God zullen we worden gekend zoals we door Hem gekend zijn.

Ds. Hubrecht Z. Klink



Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Psalm 4 vers 3 (berijmd)

Verder van de wereld weg
elke dag een beetje.
Dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.

Dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven
moeten wij met pijn in het hart mededelen dat
op veel te jonge leeftijd is overleden

Egbert Commandeur

* 24 april 1955

† 13 november 2022

Namens de familie,

Neel en Frank Huurman - Zeeman

Lobbrig Zeeman

Jannie en Cees Visser - de Groot

Egbert is in de rustruimte van Dorpshuis het Trefpunt.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 17 november
om 14.00 uur in de Grote Kerk, Kerkbuurt 13 op Marken.
Aansluitend begeleiden wij Egbert naar zijn laatste rustplaats
op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de uitvaartdienst is er gelegenheid
tot condoleren van 13.00 tot 13.45 uur.

Na afloop bent u welkom voor een kopje koffie in de hal
van Dorpshuis het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken.

Correspondentieadres:
Neel Huurman - Zeeman, De Pieterlanden 2, 1156 DN Marken

Dagboekjes 2023

Het Filippusdagboekje en het Immanueldagboekje kunnen nog steeds verkregen worden bij de boekhandel. Maar als u daartoe geen mogelijkheden ziet om dit zelf te regelen bij de boekhandel, dan kunt u contact opnemen met Trijntje Boes, Noorderwerfstraat 12, dan wordt het voor u geregeld.

Je mag ook bellen: 0299-601241,
of mailen: trijntjeboes@ziggo.nl

Graag voor 29 november bestellen!

Met vriendelijke groet,
Trijntje

A Fortnight before Christmas Zaterdag 10 december a.s.

New Island Brass
&
Sebastian van der Pluijm

Grote kerk Marken
Aanvang: 20.00 uur
Kerk open: 19.30 uur





Sinter Keren Kienen

Vrijdagavond 18 november

in de Patmoskerk.

Het kienen begint om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie met cake klaar en bent u van harte welkom.

De overige kien data zijn:

30 december, vrijdagmiddag

27 januari, vrijdagavond

24 februari, vrijdagavond

25 maart, zaterdagmiddag



Schitterende prijzen voor JONG & OUD!!

