

# Protestants Marken



Jaargang 16 nummer: 49

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 10 december 2022

## Kerkdienst Zondag 11 december 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.  
Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

### *Kerkdienst en Uitzending*

#### **Patmoskerk**

#### **3<sup>e</sup> van Advent**

10.00 uur	Ds. P. Boomsma	Amsterdam
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Piet Boes en Freek Visser	
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen	
Eerste Collecte	Open Doors	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Piet Boes telefoon	0299 601927

## Zondag 11 december 2022

### **Patmoskerk**

17.00 uur	Vesper / Even song
Lectoren	Ds. H.Z. Klink, Rinske Korstman, Tamar Kes, Evelien de Jong en Martijn Springer
Organisten	Sebastian van der Pluijm en Dirk Out
Koor	Marcantat o.l.v. Ike Wolters
Kosters	Piet Boes en Freek Visser

### Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	11 december	Jesaja 13:19-14:2	Advent III - Babel gevallen
Maandag	12 december	Jesaja 14:3-11	Een van ons?
Dinsdag	13 december	Jesaja 14:12-23	Gevallen ster
Woensdag	14 december	Jesaja 14:24-32	Wie zal de HEER tegenhouden?
Donderdag	15 december	Filippenzen 4:1-9	* Vreugde
Vrijdag	16 december	Filippenzen 4:10-23	Voldaan
Zaterdag	17 december	Matteüs 1:1-17	Voorouders



OVERDENKING

*Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige Zoon gezonden heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.* *Johannes 3, vers 16*

We leven thans in een roerige wereld, oorlogen en oorlogsdreiging, de een na de andere crisis, natuurrampen, kortom onzekerheden alom....

En dan hoor je weleens zeggen door bepaalde groeperingen, ik noem het doemdenkers, dat je in deze tijd geen kinderen op de wereld (meer) zou moeten zetten...

Mag je als grootouders je dan nog wel gezegend voelen met kleinkinderen die niet meer op één hand zijn te tellen, en dat die 2e hand ook al bijna vol is ...of is dat ook niet meer van deze tijd? Goed beschouwd is 't ook niet zomaar een opmerking maar meer een dreigement!

Waarom moet men ontmoedigd worden om een gezin te stichten? Vanwege overbevolking, het klimaat, Co2, opwarming van de aarde?

Dat klinkt allemaal best wel serieus maar stel dat iedereen dat zegt, in deze tijd zet ik geen kind op de wereld (voorzover je dat gegeven is), dat zou toch geen goede zaak zijn, als je bedenkt wat dit voor gevolgen kan hebben...daar wordt de wereld echt niet beter van, integendeel, denk alleen al eens aan het domino-effect daarvan, dat hoef ik toch niet nader uit te leggen?!

Ik zag deze tekst ergens staan:

Een slapende baby op je schouder maakt deel uit van de wereld van morgen...

Zo kan elk kind later het verschil maken, elk kind kan invloed hebben op de dingen groot of klein, dichtbij of ruimer, denk aan namen als Florence Nightingale, Louis Pasteur, Martin Luther King, zij hebben een dermate invloed gehad op de wereld, dat merken we nog steeds, en wat te denken van Maarten Luther en Calvijn...en zo kan ik er nog wel meer noemen...

Nu zijn figuren als Hitler, Poetin, Baudet ook kind geweest maar hopelijk leren we hier ook van hoe het niet moet voor de toekomst van deze wereld! Je vraagt je dan ook af waar het mis ging! En gelukkig hoeft niet elk kind president, politicus, groot schrijver of beroemde voetballer te worden, ook in het gewone leven is elk kind, klein of groot, belangrijk voor zijn of haar omgeving.

En ja, de wereld wordt zeker warm van kinderen, door hun onvoorwaardelijke liefde, puurheid en ongekunsteldheid.

Midden in deze roerige wereld zitten we nu ook in de Adventstijd en we mogen straks weer Kerstfeest vieren, het feest van de geboorte van onze Heiland, Heer en Zaligmaker...

of zijn we dat door alles om ons heen vergeten...dat aan deze wereld, verloren aan schuld, Gods belofte heerlijk is vervuld?

Want stel je eens voor dat God 2000 jaar geleden ook had gedacht: op zo'n wereld zet ik Mijn Kind niet....

Maar het is ons wél gegeven, dat Kindeke in de kribbe dat zoveel zou betekenen voor de wereld; ziet hoe tere is de Here, die t al draagt in Zijne hand!

God deed dit ook niet voor zichzelf maar voor ons, ook met onze 8 miljard want Hij heeft deze wereld nog steeds lief, ook vandaag nog, juist vandaag!

Die zgn. doemdenkers horen helaas ook bij deze tijd, waarin alles wordt ontworcht en uit de context gehaald, en waarden en normen veranderen en vervagen...de tekenen van de eindtijd!?

Laten we daarom juist in deze tijden weer leren (meer) op Hêm (durven) te vertrouwen, dat alle leven dus ook het jonge leven van Hem komt, maar ook het nieuwe leven dat ons beloofd is!

Anneke Commandeur



**Voorbede**

1. Help de eenzaamheid van onze medemens te doorbreken, zodat de wereld een fijne plek wordt voor iedereen.
2. Advent is dromen van het Licht. Laat het licht vreugde brengen in donkere dagen en licht op onze levensweg.
3. Zegen het werk van Open Doors dat christenen steunt, die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.
4. Bemoedig onze kroonprinses Amalia en de koninklijke familie. Geef hen kracht en sterkte om ondanks bedreigingen hun moeilijke taak te vervullen.
5. Help ons om de jongeren beter te begrijpen en serieus te nemen, zodat ze de ruimte krijgen om samen te werken aan een bloeiende kerkgemeente.
6. Troost ons Heer, wees ons nabij, als we denken aan de mensen die wij missen.
7. Dank U dat wij met al onze pijn en smart dichter bij U mogen komen.

Aagtje Commandeur van Riel

**KERKCOLLECTES en GIFTEN****KERK**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 30 november t/m 6 december 2022 ontvangen:

- Collecte 27-11 (*nagekomen op rekening t.b.v. kerk*): € 1,50
- Collecte 4-12 (*€ 124,60 in de kerk en € 5,00 op rekening*): € 129,60
- Collectes diverse diensten (*ontvangen op 28-11 en 2-12*): € 100,00
- Gift op rekening dd. 30-11-2022: € 10,00
- Gift op rekening dd. 06-12-2022 € 50,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**DIACONIE**

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 30 november t/m 6 december 2022 ontvangen:

- Collecte 27 november *nagekomen op rekening*: € 1,50
- Collecte 4 december voor KiA Werelddiaconaat: € 184,20  
(*€ 147,20 in de kerk en € 37,00 aanvullend*)

**ZENDING**

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.*

**COLLECTE DIACONIE voor Open Doors op 11 december**

Komende zondag collecteert de diaconie voor de stichting **Open Doors**.

**Open Doors** steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd, gediscrimineerd, opgesloten of zelfs met de dood worden bedreigd. Inmiddels hebben ruim 360 miljoen christenen daarmee te maken, en helaas stijgt dat aantal met het jaar!

Open Doors brengt ook bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft ze training en verleent praktische hulp, maar ook traumazorg en noodhulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden zij christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Mentale ondersteuning is heel belangrijk voor vervolgte mensen! Daarom vraagt Open Doors ons naast steun voor hun praktische hulp ook om gebed: voor de geestelijke hulp die zij geven aan vervolgte christenen. En voor kracht en standvastigheid aan vervolgte christenen, om in de stormen van vervolging toch overeind te kunnen blijven.



Anne van der Bijl (1928) stond aan het begin van Open Doers, toen nog "De Akker is de Wereld" geheten. Hij reisde de hele wereld over om vervolgte christenen op te zoeken, Bijbels te brengen en voor hen te pleiten bij overheden en regeringsleiders. Ook sprak hij met leiders van terroristische organisaties. En met ieder van hen sprak hij onbevungen over Jezus Christus. Hij verwierf bekendheid als God's Smuggler (Gods smokkelaar), omdat hij Bijbels smokkelde naar landen waar de Bijbel een verboden boek was.

Anne begon het werk voor de vervolgte kerk in zijn eentje, maar inmiddels werken wereldwijd meer dan 1.400 medewerkers samen om vervolgte christenen te steunen. Afgelopen september overleed hij op 94-jarige leeftijd. Maar ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd bleef hij betrokken bij het werk van Open Doers. Zo bleef hij in eigen land medechristenen oproepen wakker te blijven en om hun stem te laten horen tegen onrecht.

Wij bevelen deze collecte voor Open Doers van harte bij u aan.

Namens de diaconie,  
Eef Visser

---

## Orde van dienst 3<sup>e</sup> Adventszondag

Intochtslied Psalm 145: 1 en 5

Welkom en Mededelingen (*door ouderling van dienst*)

Stil gebed

Votum en groet

Aansteken van de 3<sup>e</sup> adventskaars + gedicht

Kyriëgebed, Leefregel en een Glorialied: 435: 1 en 2

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment – Projectlied "Ik kan niet wachten" van Bijbel Basics  
*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

Schriftlezing : Jesaja 61: 1 – 3

Lied 438: 1 en 4

Schriftlezing : *Matteüs 25: 31 – 40*

Lied 561: 4 en 5

Verkondiging: 'Wie het kleine niet eert ...'

Lied 451: 1 en 2

*Kinderen komen terug van de kindernevendienst*

Doel van de collectes (*informatie over Open Doers door diaken van dienst*)

Dankgebed en voorbeden

Lied 1010

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

*Wilt u nog reageren naar aanleiding van deze dienst? Dat kan.*

*Het e-mail adres van ds. Boomsma is: [pmboomsma@planet.nl](mailto:pmboomsma@planet.nl)*



## Vanuit de pastorie

### **Herinnering: Denk mee over de toekomst! – deel 2**

Volgende week maandag 12 december houden we een tweede gemeenteavond. Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda. CeesJan Visser zal het nieuwe concept beleidsplan voor 2023-2027 toelichten. Inmiddels is de tekst ervan beschikbaar op onze website. Ik hoop dat veel mensen de moeite nemen om de tekst te lezen en dat vooral de inhoud aanspreekt. Het belangrijkste is dat we met elkaar nadenken over waar we de komende jaren op willen gaan inzetten. Daarover in gesprek gaan én blijven is belangrijk.

Dit geldt ook voor het andere agendapunt namelijk de bespreking van de notitie van de Gebouwencommissie over onze kerkelijke gebouwen. Er liggen drie scenario's die we willen toelichten en bespreken. We zijn hiermee een stap verder dan jongstleden voorjaar en belangrijk is om hierover met elkaar te praten. Er hoeven nog geen keuzes te worden gemaakt. Dat komt later. Het gaat erom dat we elkaars gedachten horen en de gevoelens die de gebouwen oproepen uitspreken.

We hopen dat ook jonge(re) mensen weer naar de gemeenteavond komen omdat het gaat over de toekomst van de Protestantse Gemeente en dat raakt ook aan jullie toekomst. Iedereen is hartelijk welkom. We beginnen om 20.00 uur in de Patmoskerk.

### **Vacatures kerkenraad – stand van zaken**

Nu we het toch over de toekomst hebben. De kerkenraad en ik zijn druk in de weer om een nieuwe ouderling en een nieuwe scriba (secretaris) te vinden. Allereerst wil ik maar zeggen hoe dankbaar ik ben dat we op Marken zoveel mensen weten te vinden die iets voor de kerk willen doen. En dat er zoveel mensen zijn die ook in de kerkenraad willen zitten! Zo vanzelfsprekend is dat niet meer. Verschillende kerkelijke gemeenten zitten met vacatures in hun kerkenraad die ze maar niet vervuld krijgen.

De laatste paar jaar is het gelukt om ook jonge mensen in de kerkenraad te krijgen. Wij zijn daar – en ik weet zeker dat ik namens de hele kerkenraad spreek – erg blij mee en ook dankbaar voor. Hoe mooi is dat! Van verschillende kanten hoor ik dat het hen ook iets brengt. Het geeft diepte aan je leven. Je komt bij mensen op bezoek, je bereidt je voor op de komende kerkdienst op zondag door de Bijbelgedeelten alvast te lezen, je komt bij elkaar om over de pastorale zorg te praten. Ondertussen denken we ook na waar we op moeten inzetten als het om de toekomst van de kerk gaat. Vooral kinderen, jongeren en jonge mensen met kinderen willen we graag met het geloof verbinden.

We hopen dat er (jongere) mensen zijn die tijd vrij kunnen en willen maken om een functie in de kerkenraad te gaan vervullen. De komende weken willen we hier en daar op bezoek. In de hoop dat het lukt om de open plekken weer op te vullen.

### **Evensong met Festival of Nine Lessons and Carols**

Zondagmiddag houden we een bijzondere vesper. Eén in Engelse trant. Een zogenaamde Evensong. We lezen negen passages uit de Bijbel die gaan over Advent en Kerst. Deze lezingen worden afgewisseld met het zingen van kerstliederen. Iedereen van harte welkom! Het Festival of Nine Lessons and Carols begint om 17.00 uur in de Patmoskerk samen met het Christelijk Gemengd Koor Marcantat onder leiding van Ike Wolters.



## Kerkdienst Kerst 2022

In de studeerkamer achter de leibomen wordt inmiddels gewerkt aan de voorbereiding voor de kerkdienst op eerste kerstdag. Kerst is nog wel enkele weken onderweg maar kerkenwerkagenda heeft ruimte nodig voor onverwachte zaken. Niet alleen in de studeerkamer wordt Kerst 2022 voorbereid. Onze organist Dirk Kes is nog ijveriger met voorbereiden aan de slag. Er is inmiddels een cantorij gevormd en het inmiddels befaamde gelegenheids-koperensemble oefent op volle toeren. De leden van de cantorij studeren inmiddels op de liederen uit de kerstliturgie. Mooi dat jullie dit weer allemaal willen doen! Het maakt Kerst weer een waar feest. Ik heb er vertrouwen in.

## Ten slotte

Ongeveer twee weken geleden is de ketel van de centrale verwarming van de pastorie vervangen. En dat niet alleen. Alle radiatoren inclusief kranen zijn nagekeken of vervangen. We zijn de kerkrentmeesters dankbaar dat er zo goed voor ons wordt gezorgd. In de studeerkamer zit ik er nu ook warm bij. Uiteraard een bescheiden temperatuur zodat we zuinig omspringen met gas. Ondertussen is er ook gestart met het vervangen van de polyester goten door zinken exemplaren. Zo: iedereen is weer bij wat het reilen en zeilen in de pastorie betreft. We ronden af met een hartelijke groet voor iedereen.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

---

## Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 28 november 2022

1. Opening  
Voorzitter K. Zondervan opent de vergadering met het lezen van het gebed "Geef vrede" uit de Petrus Nieuwsbrief van deze week.
2. Aftredende ambtsdragers  
Het werven van nieuwe ambtsdragers heeft nog geen positief resultaat opgeleverd. De kerkenraad hoopt van harte dat de vacatures toch zullen worden ingevuld.
3. Beleidsplan 2023-2027  
Het beleidsplan is op een aantal punten aangepast en aangevuld. Ook is er een samenvatting gemaakt in de vorm van een flyer. Het beleidsplan wordt geagendeerd op de gemeentevergadering op 12 december a.s. De genoemde flyer zal na de gemeentevergadering huis aan huis worden verspreid.
4. Jeugdzaken  
(i) De opkomst bij Follow Me - Next mag nog wat groeien. (ii) De kerstnachtsdienst is in volle voorbereiding. De band "Men in Black" zal hieraan een muzikale bijdrage leveren. G. Teerhuis-Kaars doet de overdenking. (iii) Het Adventsproject van de kindernevendienst is gestart. Het boekje is verspreid, ook op de basisschool. (iv) Voor wat betreft een jeugdendienst wordt voorgesteld om te proberen zo'n dienst meer door de jeugd zelf te laten organiseren.
5. Diaconie/Zending  
(i) Op de herdenkingsdienst van 20 november jl. is zeer positief gereageerd. Dat stemt tot tevredenheid. (ii) De diaconie is bezig met de voorbereiding van de kerststukjes voor mensen in verpleeghuizen en voor mensen die dit jaar hun partner hebben verloren. (iii) De jaarrekening 2021 is inmiddels goedgekeurd en wordt geagendeerd op de gemeentevergadering van 12 december a.s. (iv) Penningmeester E. Springer licht de begroting 2023 toe. Er zijn geen op- en of aanmerkingen.
6. Kerkrentmeesters  
(i) Begroting 2023 PGM: Penningmeester E. Commandeur licht deze begroting toe die ook aan de orde zal komen op de gemeentevergadering. Het operationeel resultaat is €36.965 negatief.



Het zou mooi zijn als gemeenteleden hun bijdrage zouden willen verhogen zodat van een negatief resultaat geen sprake meer is. Er zijn verder geen op- en of aanmerkingen. (ii) Alle lampen in de Grote Kerk worden vervangen door LED-lampen. (iii) Op de informatieavond voor nieuwe Markers op 26 november jl. is de flyer van de PGM uitgedeeld. (iv) De brieven voor de kerkelijke bijdrage worden in januari verspreid. (v) Het tweede scherm in de Grote Kerk is inmiddels afgeleverd.

7. Advies d.d. 2 november 2022 van de Gebouwencommissie

Er ligt een advies op tafel waarin drie scenario's worden beschreven. Alle scenario's hebben voors en tegens en welke keuze uiteindelijk ook wordt gemaakt, er moet altijd worden geïnvesteerd (verbouwen, verduurzamen, etc.). Het advies wordt geagendeerd op de gemeentevergadering van 12 december a.s. zodat gemeenteleden hierover met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

8. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Heeft u **vragen of opmerkingen** n.a.v. dit verslag neemt u dan contact op met uw wijkouderling dan wel met het betreffende college.

---

**Uitnodiging aan alle gemeenteleden**

**Gemeentevergadering op 12 december 2022**

**in de kerkzaal van de Patmoskerk**

**Aanvang 20.00 uur**

**Agenda**

1. Opening
2. Verslag gemeentevergadering 19 april 2022
3. Beleidsplan 2023-2027
4. Advies Gebouwencommissie d.d. 2 november 2022, inclusief twee bijlagen:  
(i) Memo van C.J. Visser d.d. 6 mei 2022 en (ii) financieel overzicht
5. Kerkrentmeesters  
- Begroting 2023
6. Diaconie  
- Jaarrekening 2021  
- Jaarverslag 2021  
- Begroting 2023
7. Zendingscommissie  
- Financieel overzicht 2021
8. Rondvraag
9. Sluiting

De stukken voor de vergadering zullen vanwege de omvang niet via het kerkblad worden verspreid. De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 4 december (Grote Kerk) en 11 december (Patmoskerk). Ook zullen de stukken beschikbaar zijn op de website: [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl).

## **Kerst en Nieuwjaarswensen in Protestants Marken**

Het laatste kerkblad van 2022 komt uit op donderdag 22 december 2022  
 Kerst en Nieuwjaarswensen voor dit nummer dienen uiterlijk zondag  
 18 december 2022 in het bezit te zijn van:

C.P. Visser	Noorderwerfstraat 16
	of
J Booneveld	Zeilstraat 24
	of
C. Appel	De Pieterlanden 3

De kosten zijn € 5.00

Het eerste kerkblad in 2023 komt uit op donderdag 5 januari 2023  
 De redactieleden

### **Kerkzitters - Vreemdelingenbus Grote Kerk**

De groep van Kerkzitters is een groep van trouwe vrijwilligers die vaak al jaren met veel plezier optreden als gastheer of gastvrouw, om de toeristen onze mooie Grote Kerk te laten zien. Gesprekken die hierbij gevoerd worden, gaan over allerlei onderwerpen. Van kerk en geloof tot het dagelijks leven op Marken en soms een gesprek over een historische relatie die een bezoeker heeft met Marken. Deze gesprekjes zorgen ervoor, dat de vrijwilligers graag een paar uurtjes per week in de kerk willen zitten.

Maar helaas zorgen de omstandigheden er soms voor, dat het niet meer lukt om gastheer of gastvrouw te blijven.

**We willen hierbij dan ook alle vrijwilligers die zich in het verleden hebben ingezet als kerkzitter en dit om wat voor reden dan ook niet meer kunnen, heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet.**

Doordat we zo nu en dan afscheid moeten nemen van een vrijwilliger, komen we soms mensen tekort. Zo waren we in 2022 enkele malen genoodzaakt om de kerk gesloten te houden, omdat er niemand beschikbaar was.

Gelukkig hebben, na een oproep in het kerkblad, enkele personen zich aangemeld en konden we de kerk openstellen gedurende de rest van het seizoen.

Dat de toeristen de warme ontvangst en de gesprekjes met onze **kerkzitters** waarderen, blijkt wel uit de reacties die ze in ons gastenboek schrijven (een kleine bloemlezing hiervan wordt regelmatig gepubliceerd in het kerkblad).

Ook blijkt dit uit de opbrengst van de 'vreemdelingenbussen' die bij de uitgangen hangen. Afgelopen seizoen heeft namelijk het mooie bedrag van **€ 1.964,04** opgeleverd. Hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee.

Daarom willen wij **alle kerkzitters heel hartelijk bedanken** voor hun inzet als gastvrouw / gastheer. We hopen ook volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen.

Het seizoen loopt dan weer van de dag na Pasen tot en met de herfstvakantie .

Mocht u ook eens een keer gastheer of gastvrouw willen zijn, neem dan contact op met:

Jan Sijmen Roos  
 De Pieterlanden 1  
 tel: 06-10908437





# LESSONS & CAROLS

c.g.k. MARCANTAT

o.l.v. Jke Wolters

orgel Dirk Out

PATMOSKERK

11 dec. 2022

aanvang 17.00 uur



op 11-22  
Gt



## 'A Fortnight before Christmas'

Zaterdag 10 december a.s.



New Island Brass  
&  
Sebastian van der Pluijm

Grote kerk Marken  
Aanvang: 20.00 uur  
Met samenzang!

(Tevens pauze en collecte  
bij de uitgang!)



### Kerstconcert met muziek van Rutter en Händel in de Grote kerk van Monnickendam

Op 17 december 2022 voert de Cantorij Monnickendam het Magnificat van John Rutter en delen uit de Messiah van George Friedrich Händel uit. Het concert begint om 15.00 uur (zaal open 14.30 uur) in de Grote kerk van Monnickendam. Medewerking wordt verleend door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest (NASKA), Susanna Veerman en Frank den Herder orgel/piano, leden van Concertkoor GrootNoord en de sopraan Nataliia Cioban. Het geheel staat onder leiding van dirigent Marcel den Duik.

Wij zijn er bijzonder trots op dat we opnieuw de fantastische Oekraïense sopraan Nataliia Cioban bereid hebben gevonden om solo te zingen in deze prachtige muziekstukken. Zij schitterde in het vorige concert van de Cantorij Monnickendam "Requiem for the victims of The Armed Man" van Karl Jenkins, dat een bijzondere lading kreeg door de oorlog in Oekraïne. Zie ook beelden van dit concert op [www.youtube.com/omroepim..](http://www.youtube.com/omroepim..)



Het Magnificat is de naam van de Lofzang van Maria. Het Magnificat is door veel componisten op muziek gezet, waaronder ook J.S. Bach. Het is dan ook een prachtige en inspirerende tekst: "Mijn ziel maakt groot de Heer". In de tekst komt tot uiting dat machtige heersers van hun troon worden gestoten en dat arme en behoeftigen worden overladen met goedheid. Heel passend in de Adventsperiode, waarin we uitkijken naar de Vredevorst die met Kerst tot ons zal komen. Heel hoopgevend in deze tijd vol dreiging en oorlogsgeweld. Maria zingt ons dus eigenlijk toe: "Wees niet bang, al dat machtsvertoon, het stelt feitelijk niets voor, al die grote blaaskaken, ze zullen in het stof bijten". De muziek geeft die hoopvolle tekst vleugels: het is een bijzonder aansprekend en afwisselend stuk, vol energie en beweging. Samen met de mooiste delen uit de beroemde Messiah is dit het stuk dat je niet mag missen!

*Het kerstconcert vindt plaats op 17 december in de Grote Kerk Monnickendam. Aanvang 15.00 uur. Kaarten voor dit concert zijn in de voorverkoop vanaf 23 november verkrijgbaar voor €25,00 via [www.cantorijmonnickendam.nl](http://www.cantorijmonnickendam.nl) of bij Nimo boekhandel in de Kerkstraat 53 in Monnickendam. Aan de kassa op 17 december €27,50 Kinderen gratis en jongeren tot en met 21 jaar betalen € 10,00.*

## Omzien naar elkaar

Adressen van gemeenteleden en/of Markers die buiten Marken verblijven zodat u af en toe een kaart kunt sturen.

**"Prinses" Marijkehof 40 A**, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

**"Reigersdaal"**, Boterbloem Erf 18 , 1706 CL Heerhugowaard: hr. K. de Wit

**Zorgcentrum "Swaensborch"**, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 111: mw. J.Zeeman-de Groot

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 228: mw. A.de Waart

Kamer 325: mw. I.Visser-Kuipers

Kamer 329: mw. S.Teerhuis-Schipper

**Zorgcirkel Sint Nicolaashof**, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

**De Zorgcirkel "Friese Vlaak"**, Friese Vlaak 66, 1132 MP Volendam

mw. L.Zeeman-Zeeman

**Zorginstelling**, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

**De Zorgcirkel "Zuidland"**, Abel Tasmanplein 3 , 1148 NL Purmerend

Kamer 208 : mw. P.Zeeman-Springer

**Zorgcentrum Nieuw Unicum**, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Piet Boes

Voorzitter Diaconie Tel. 0299-601927





*Juliana*  
**MarJken**

# **Kerstconcert met Samenzang**

**Zondag 18 december 2022**

**aanvang 19.30 uur**

**in de Patmoskerk**

**m.m.v.**

**Christelijke muziekvereniging Juliana**

**en het**

**Marker Mannenkoor**