

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 1

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 januari 2023

Kerkdienst Zondag 8 januari 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Drs. P. van Dam	Houten
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Hein Zeeman, Jan Blijleven en Jan Piet van Altena	
Kindernevendienst	Nathanja Moenis	
Eerste Collecte	Christenen voor Israël	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Siem van Altena	telefoon 0639112627

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	8 januari	Matteüs 3:1-12	Een stem roept in de woestijn
Maandag	9 januari	Matteüs 3:13-4:11	En dan komt U naar mij?
Dinsdag	10 januari	Psalm 20	Anderen vertrouwen op paarden
Woensdag	11 januari	Spreuken 16:1-9	Vertrouw bij je werk op de HEER
Donderdag	12 januari	Spreuken 16:10-22	Inzicht boven zilver
Vrijdag	13 januari	Spreuken 16:23-33	Wees zoet voor de ziel
Zaterdag	14 januari	Jesaja 41:1-7	Zet het beeld met spijkers vast

Voorbeden

1. Laat Uw woord elke dag nieuw zijn voor wie bidt, zoekt en aanklopt. Geef ons moed, liefde en kracht voor het nieuwe jaar.
2. Bemoedig onze predikant. Dat hij, in vertrouwen op U, het woord van uw liefde mag uitdragen.
3. Voor de kinderen op Marken. Dat er aandacht is voor ieders eigenheid en dat talenten kunnen worden ontwikkeld.
4. Geef ons vrede, liefde en wijsheid. Dat het oorlogsgeweld in de wereld mag stoppen.
5. Ontferm U over de zieken met grote zorgen over hun gezondheid. Dat zij het beste uit elke dag mogen halen en kunnen genieten van het moment.
6. Geef troost en kracht aan de mensen die in rouw zijn. U kent de namen van de mensen die we missen.
7. Zegen de ouderen. Dat wij hun wijsheid en levenservaring als geschenk mogen ontvangen en respecteren.

Aagtje Commandeur van Riel

Tijd van Gebed: donderdag 5 januari om 20.30 uur in Gebouw Hoog.

Hartelijk welkom!

Meditatie (*er staat geschreven* → *er wordt bedoeld* → *ik vind*)

En zeide tot Hem: Indien Gij Gods zoon zijt, werp uzelf dan van hier naar beneden, want er staat geschreven: 'aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden, en: op handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot'. Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: 'Gij zult de Here uw God niet verzoeken'. (Matth. 4: 6-7).

Dit is een gedeelte uit het verhaal van de "verzoeken in de woestijn". Zie ook Lucas 4:9b-12, alleen daar antwoordt Jezus niet met "*er staat ook geschreven*", maar met "*er is gezegd . . .*" De duivel wordt hier voorgesteld als een persoon waarmee Jezus gewoon kan praten en er worden bijbelteksten tegenover elkaar gesteld, de duivel gebruikt Psalm 91:12 en Jezus gebruikt Deuteronomium 6:16. Beiden kennen zij de Schriften goed. Bij Jezus blijkt Deuteronomium de voorkeur te hebben.

Dat de ene bijbeltekst een andere weerlegt is op zich niet zo verwondelijk. Vaak waren de schrijvers geen tijdgenoten en ze konden de teksten niet van elkaar weten, maar het maakt het bijbellezen er niet gemakkelijker op. Bovendien worstelen we tegenwoordig vaak met de letterlijkheid van bijbelverhalen die vaak zijn geënt op een allang achterhaald wereldbeeld. Ik weet zeker dat de meesten van ons, zonder parachute, *ook* voor Deuteronomium hadden gekozen (vroemer en veiliger).

Het dwingt ons tot een verschuiving van "*er staat geschreven*" naar "*er wordt bedoeld*".

Die verschuiving vergt niet alleen studie (zelf ben ik een leek) maar heeft nogal wat risico's: de twisten die de geschiedenis meldt inzake "de rechte leer" hebben nogal wat sporen nagelaten. De leer is immers een uitvloeisel van wat zou zijn *bedoeld* in de Schrift. Van de leer hebben wij inmiddels een "gesneden beeld" gemaakt, onveranderbaar, waarvoor wij ons buigen. Tegenwoordig heet dat "in beton gegoten".

's Zondags in de kerk luisteren we altijd eerst naar *er staat geschreven* en we hopen tijdens de preek iets mee te krijgen van *wat wordt bedoeld*. Geen gemakkelijke taak voor een predikant!

Als Jezus aan zijn leerlingen uitleg geeft van zijn gelijkenissen, laat Hij het *bedoelde* aan hen doorschemeren. Ook vinden we in Matth 5 die merkwaardige uitspraken van Jezus zoals "Gij hebt gehoord dat er gezegd is . . . Maar Ik zeg u . . .". Om er maar een te noemen: *Gij hebt gehoord*, dat er gezegd is Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. *Maar Ik zeg u* hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. Dat was toen al behoorlijk out of the box.

In het verlengde van *er wordt bedoeld* ligt een risico. Dat zijn de sympathieke zinnestukjes die beginnen met "Ik vind . . ." en niet gevolgd worden door een "omdat . . .". Na *Ik vind* kan namelijk de grootste onzin volgen als het verkondigde niet op argumenten of onderzoek is gebaseerd. Er wordt dan een onbezonnen mening gespuid die aan de toeg prettig bijval vindt en vervolgens veel schade aanricht hetzij via sociale media, hetzij via bepaalde gezelschappen (ook op Markten). Hoe meer verheffing van stemgeluid hoe minder de kans op doordachtheid: Spreuken 9:13 zegt: *Vrouw dwaasheid is luidruchtig* (maar *mannetje Ikke* weet er trouwens ook wel raad mee). Laten we het gif dat langs deze weg de samenleving wordt ingeblazen niet onderschatten! Een enkel incident kan een complete (minderheids-) groep veroordelen. Het kan een stemming kweken die zich vervolgens als een olievlek verspreidt. Ooit werd het gevolg daarvan de moord op zesmiljoen mannen, vrouwen en kinderen zoals we dat op 4 mei herdenken.

De *Ik vind*-zinnestukjes zullen we in de kerk met voorzichtigheid gebruiken en we moeten ze mijden zolang we onze onderbouwning nog niet op orde hebben of nog dingen over 't hoofd zien.

Ik pleit hier niet voor de "eeuwige nuance" die tegenwoordig zo mode is: we zullen zo af en toe de moed moeten hebben om man en paard te noemen. Nuancering mag dan wijs en voorzichtig over komen, het mag daarmee nooit principiële stellingname (voor de veiligheid) verdrukken. Nuancering is altijd goed te (mis-) gebruiken om dan maar weer eens niets te doen.

Aardig bedoeld hoor die befaamde vrijheid van meningsuiting, maar zonder 'omdat' is bij de ik-vind-stellingname vaker sprake van emotie dan van stelling. Aan ons deze emoties te onderscheiden: empathie is immers ook een emotie.

Ik vind dat ik hiervan niet zo veel meer kan zeggen omdat ik hierover een chronisch tekort aan literatuurkennis heb. Laat het daarom maar gewoon een meditatie zijn.

KERKCOLLECTES en GIFTEN

Collecte 24-12 Kerstnachtdienst bestemd voor Nationaal Fonds Kinderhulp € 507,34
(€ 387,34 in de kerk en € 120,00 op rekening)

*Namens Christelijk Jeugdwerk Marken
Hartelijk dank*

KERK

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 21 t/m 31 december 2022 ontvangen:

- Collecte 18-12 (*nagekomen op rekening*): € 2,50
- Collecte 23-12 (€ 458,81 in de kerk en € 45,50 op rekening): € 504,31
- Collecte 26-12 (€ 159,55 in de kerk en € 38,30 op rekening): € 197,85
- Collecte 31-12 (€ 58,10 in de kerk en € 5,00 op rekening): € 63,10
- Collecte diverse diensten: € 30,00
- Giften op rekening dd. 22, 28 en 30-12-2022: € 135,00
- Bijdragen koffie na kerkdiensten t/m dec. 2022: € 303,30
- Op rekening ontvangen dd. 19-12-2022 bijdrage Kerkblad: € 3.000,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 21 december 2022 t/m 3 januari 2023 ontvangen:

- Collecte 18 december (*nagekomen*): € 2,50
- Collecte 25 december voor KiA vluchtelingen Griekenland: € 598,95
(€ 571,95 in de kerk en € 27,00 aanvullend op rekening/aan huis)
- Collecte 26 december voor St. Huis aan het Water: € 299,30
(€ 92,80 in de kerk en € 206,50 aanvullend op rekening/aan huis)
- Collecte 31 december voor Voedselbank € 133,00
(€ 73,00 in de kerk en € 60,00 aanvullend op rekening)
- Collecte 1 januari 2023 voor Diaconie € 95,00
(€ 88,00 in de kerk en € 7,00 aanvullend op rekening)
- Giften: € 105,00
- Project Pakistan: € 20,00

ZENDING

In de periode van 28 juli t/m 27 december 2022 hebben de zending-kisten het volgende mooie bedrag opgebracht: € 1.300,13

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

COLLECTE Christenen voor Israël op zondag 8 januari

Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. Om vorm te geven aan deze missie geeft de stichting informatie over het land, het volk en de staat Israël. Zij roepen christenen op om solidair met Israël te zijn en bestrijden elke vorm van antisemitisme. Ze gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met diverse projecten en is actief in Nederlandse kerken en gemeenten.

Sinds haar oprichting in 1979 in Nederland heeft Christenen voor Israël zich ontwikkeld tot een wereldwijde beweging met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer dan 40 landen. Dit wereldwijde werk wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Nijkerk door het team van Christians for Israel International. Met name via hun site en via de krant *Israël Aktueel* brengen zij nieuws over Israël, achtergronden, interviews en kijken vanuit Bijbels perspectief naar de

tegenwoordige tijd. Zij ondersteunen diverse projecten in Israël, op gebied van Bijbelonderwijs, voedselhulp, traumaverwerking en hulp bij de terugkeer van het Joodse volk naar Israël. Wat dit laatste betreft: in 2022 vestigden zich maar liefst 70.000 Joden vanuit de hele wereld zich in Israël. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2021 en zelfs het hoogste aantal sinds 1999. De toename heeft vooral te maken met de oorlog in Oekraïne, waardoor veel Joden uit zowel Oekraïne als Rusland besloten om naar Israël te vertrekken.

De missie van Christenen voor Israël is erop gericht Gods bedoeling met Zijn volk duidelijk te maken. Daarbij roepen zij mensen op om Israël niet alleen in gebed te steunen, maar ook door giften en steunbetuigingen. De collecte van zondag a.s. is bedoeld ter ondersteuning van het werk van Christenen voor Israël.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Marken 8 januari '23 Driekoningen

Intochtslied 72: 1, 3 – Geef Heer de Koning...
Heerse van zee tot zee...

Welkom en Mededelingen

Stil Gebed - Votum en Groet

Lied 72: 5 - Leve de Koning in ons midden...

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Lied 72: 4 Hij zal de redder zijn...

Woorden van Leven

Lied 72: 7 Laat ons de grote naam...

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst maar....

lied 348 Heer van Uw kerk

Schriftlezing

OT Jesaja 60: 1 – 6 *ouderling van dienst*

Lied 444 geheel Nu daagt het in het oosten

NT Matth. 2: 1 - 12 *ouderling van dienst*

Lied 495 geheel Toen midden in de wintertijd

Uitleg en verkondiging

Lied 528: 1, 3 Omdat Hij niet ver wou zijn
God van God en

Doel van de collectes – diaken toelichting

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Slotlied 72: 2, 6 Zolang de zon des....
Bloei zijn naam in....

Zegen

Beantwoording Amen gezongen Lied 431b

*Wilt u nog reageren naar aanleiding van deze dienst? Dat kan.
Het e-mail adres van voorganger van Dam is: p.m.vandam@solconmail.nl*



*U was het schild dat mij redde,
uw rechterhand ondersteunde mij,
uw woord maakte mij sterk,
u baande de weg voor mijn voeten, ik
wankelde niet.*

Psalm 18: 36-37

Met bewondering en respect voor de manier waarop hij zijn strijd heeft
gestreden is, omringd door ons allen, vredig heengegaan mijn man,
onze Ta en onze Opa

Klaas Visser

Marken, 9 september 1941

Oldenzaal, 31 december 2022

Neeltje

Ingrid en René
Astrid en Sjoerd
Niels

René en Eefje

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 5 januari van 19.00 tot 19.30 uur
in woonzorgcentrum Zonnestraal, Johanna van Burenlaan 4 in Oldenzaal.

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 7 januari om 14.00 uur
in de Grote Kerk, Kerkbuurt 13 op Marken. Aansluitend zal
de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aldaar.
Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren
in de Grote Kerk van 13.15 tot 13.45 uur.

Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken
in Restaurant Land en Zeezicht, Havenbuurt 6 op Marken.

Pianoolaan 8, 7577 LN Oldenzaal





Marken



Artikelen voor de VOEDSELBANK

Na het geweldige succes van voorgaande jaren én de slechte periode waarin wij momenteel leven willen wij zéker deze actie herhalen. En het is voor ons een jubileum editie. Wat voor ons begon als een gesprek op een verjaardag begin 2013, organiseren wij begin januari 2023 editie nummer 10 voor de Voedselbank.

- Heeft u (nog) artikelen in uw kerstpakket die u niet gebruikt?
- Heeft u verder nog artikelen in uw keuken-/koelkast die u niet gebruikt?
- Of zegt u; ik draag de voedselbank zo wie zo een warm hart toe.
- Gaat u boodschappen doen?; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje.

De dames staan voor jullie klaar buiten bij het Albert Heijn filiaal aan de Boxenring op:

Vrijdag 6 januari 2023 van 10:00 tot 16:00 uur

&

Zaterdag 7 januari 2023 van 09:00 tot 12:00 uur

Mocht dit tijdstip u niet uitkomen, dan mag u de artikelen ook afgeven bij:

**Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12, ☎ (0299)- 601241 of
Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8, ☎ 06-51552531**

Er is een stalling met de meest nodige/houdbare artikelen voor u in de Albert Heijn supermarkt klaargezet.

Wij zullen met de nodige hulp de ingeleverde artikelen aansluitend bij de voedselbank in Purmerend afleveren. Hier is ook de gemeente Waterland bij aangesloten.

Wij maken daar veel mensen heel gelukkig mee. Wij rekenen graag weer op u.

Met vriendelijke groet,
Trijntje en Willy