

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 4

verschijnt wekelijks

Zaterdag 28 januari 2023

Kerkdienst Zondag 29 januari 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. A.W.J. Theunisse	Zevenhuizen
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Hein Zeeman, Jan Blijleven en Jan Piet van Altena	
Kindernevendienst	Jannie Visser	
Eerste Collecte	Diaconie	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
	Kerk	
Tweede Collecte	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Cees van Altena	telefoon 0612720448

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	29 januari	Psalm 37: 1-11	Blijf kalm
Maandag	30 januari	Psalm 37:12-24	Ga met vaste tred
Dinsdag	31 januari	Psalm 37:25-40	Blijf op de weg
Woensdag	1 februari	Spreuken 20: 1-10	Brallen en brullen
Donderdag	2 februari	Spreuken 20: 11-20	Twee maten
Vrijdag	3 februari	Spreuken 20: 21-30	Twee gewichten
Zaterdag	4 februari	1 Korintiërs 1: 18-31	Wat niets is, heeft God uit gekozen

Voorbede

1. Dank U voor deze nieuwe morgen. Dank U voor elke nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.
2. Wees onze gids op de weg van het leven. Laat Uw woord elke dag nieuw zijn voor wie bidt, zoekt en aanklopt.
3. Dank U voor deze mooie aarde. Dank U voor sterren, maan en zon. Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron.
4. Maak ons bewust voor de verandering en kwetsbaarheid van onze aarde, Uw mooie schepping.
5. Dank U dat U in moeilijkheden, dank U dat U in pijn en strijd, dank U dat U in alle tijden toch steeds bij ons zijt.
6. Ontferm U over de ernstig zieken. Leidt hen door dit leven heen en draag hen op het zwaarste pad.
7. Dank U dat ons uw woord bewaarde, dank U dat U uw Geest ons geeft. Dank U dat ieder mens op aarde van uw liefde leeft.

Aagtje Commandeur van Riel

Water bevat een enorme schoonheid. In deze wintertijd kunnen we soms ook wel genieten van hoe mooi water kan zijn in zijn vaste vorm; we zien ijs in sloten en meren, ijskristallen op de ruiten, soms een beetje sneeuw, en rijp op bomen, takken en velden. Water in de vorm van vorst heeft een prachtige uitstraling, de wereld ziet er anders uit. Stiller, rustiger. Maar water heeft eigenlijk op alle jaargetijden een mooie invloed. In het voorjaar brengt water groei, bloei en nieuw leven – de schepping straalt. In de zomer kunnen we genieten van de verkoeling en ontspanning die water brengt. Mensen gaan graag naar de zee, naar meren of een rivier op vakantie. Water brengt schoonheid en rust.

Water is niet alleen mooi maar heeft ook een enorme kracht: het kan levens, huizen en schepen verwoesten. Maar ook beschermen. Water houdt immers mens, dier en plant in leven. Een paar dagen geen water - en alles gaat dood! Zo belangrijk is water.

Water is ook iets bijzonders omdat het stromen kan. In verschillende gedaantes: als vocht in de lucht of als regen uit de wolken, daalt het neer in verschillende lagen van de aarde. Water ontspringt uit bronnen en stroomt de hele wereld over langs rivieren en zeeën. Zo heeft het overal invloed op.

Water heeft veel bijzondere kanten. God vergelijkt zich ook met water. Hij zegt dat Hij van alle soorten water, het Levende Water is: "wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opborrelt dat eeuwig leven geeft". (Joh 4:14)

Hoe stel je je dat voor, dat je een bron bent waar levend water uit opborrelt? Misschien ervaar je in je leven een bepaalde stroom waar je in mee dobert. Werk, gezin, kerk en andere dingen – je gaat mee op de stroom. En soms ben je overal moe van, ontbreekt je enthousiasme, moed. **En dan zegt God: "Ik wil voor jou zijn als een waterbron"**. Een plaats waar je naartoe kunt als je moe bent en dorst hebt naar rust. Of als je vol bent met vragen en verlangt naar antwoorden. Bij God kun je vergeving ontvangen voor alles wat je verkeerd deed – Gods water wast ons schoon. **Zo mogen we weer met een schone lei beginnen.** En Gods levende water geeft ons rust en nieuwe energie om te leven, en dan goed te leven. Vanuit Gods liefde en kracht mogen we de wereld weer in. God wil ons zelf tot een stroom van water maken die nooit uitgeput raakt, maar de eeuwigheid door bruisend blijft. Wij mogen zo een bron worden van leven voor anderen, die door ons heen iets mogen zien van Gods vreugde, rust en wijsheid.

Van alle schoonheid die we zien in water, ijs of sneeuw, is Gods levende water van de allergrootste schoonheid en kracht. Want Zijn aanwezigheid is als de mooiste waterstroom. Hij maakt ons leven pas écht mooi, een krachtig, een bruisend leven, voor altijd in Gods aanwezigheid.

Ingezonden door: Pieter de Jong.

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 18 t/m 24 januari 2023 ontvangen:

- Collecte 15-1-23 (€ 105,00 in de kerk en € 1,50 op rekening): € 106,50
- Collecte 22-1-23 (€ 163,15 in de kerk en € 32,00 op rekening): € 195,15

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 11 t/m 24 januari 2023 ontvangen:

- Collectes 2022 nagekomen: € 60,00
- Collecte 8 januari nagekomen: € 1,50
- Collecte 15 januari Nederlandse Bijbelvereniging:
(€ 108,80 in de kerk en € 22,50 op rekening) € 131,30
- Collecte 22 januari Project Pakistan:
(€ 238,25 in de kerk, € 124,- op rekening en 20,- gift aan huis) € 382,25
- Giften voor de Diaconie: € 150,00

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

DIACONALE COLLECTE 29 januari

Mica is een mineraal met aantrekkelijke eigenschappen: het isoleert goed, het is bestand tegen hitte en het glimt. Mica wordt verwerkt in talloze producten die wij dagelijks gebruiken, zoals auto's, verf, cosmetica, laptops en andere elektronische apparaten. Maar om het spul te verkrijgen, werken duizenden kinderen elke dag in mijnen om mica uit de rotsen te hakken. In afgelegen gebieden van India met veel armoede is het uithakken van mica vaak de enige manier om wat geld te verdienen. Noodgedwongen werken veel kinderen daar ook mee, zodat het gezin kan overleven. Kinderen gaan niet naar school, maar doen dit levensgevaarlijke werk, dat ook nog eens heel slecht is voor de gezondheid. Terre des Hommes, één van de organisaties die onze diaconie steunt, werkt wereldwijd samen met kinderen, ouders, scholen, overheden en bedrijven om een eind te maken aan kinderarbeid. Zo is het onlangs gelukt om de Indiase overheid een minimum kiloprijs vast te laten stellen voor gehakte mica, waardoor een leefbaar inkomen voor volwassen mica-mijnwerkers ontstaat. Met een hoger inkomen zijn ouders niet langer afhankelijk van het inkomen van zichzelf en hun kinderen, waardoor die kinderen nu naar school kunnen in plaats van zwaar en gevaarlijk werk te doen. Ook mogen de ouders vanaf nu coöperatief samenwerken en de mica via hun coöperatie verkopen. Dit verhoogt ook hun inkomen. Het nieuwe regeringsbeleid en de coöperatieve samenwerking gaan de werk- en levensomstandigheden voor alle micawerkers en hun kinderen in India verbeteren. Deze bijzondere uitkomst is het resultaat van een jarenlange inzet van Terre des Hommes voor micawerkers in India.

Dit is een voorbeeld uit India hoe Terre des Hommes kinderen uit uitbuitingssituaties haalt en ervoor zorgt dat zij zich in een veilige omgeving en op school kunnen ontwikkelen.

Graag wil onze diaconie Terre des Hommes hierbij helpen met een jaarlijkse gift.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Orde van dienst Grote Kerk Marken, 29 januari 2023

Intochtslied	Lied 274: 1, 2 en 3
Welkom door kerkenraad	
Stil gebed	
Votum	
Bemoediging	
Groet	
Zingen	Psalm 25: 4 en 5
Lezing van Gods gebod	
Zingen	Psalm 25: 6
Gebed om de Heilige Geest	
Kinderlied	Lied 348: 1
<i>Kinderen naar KND</i>	
Schriftlezing	1 Koningen 1: 19-21 (NBV '21) (door ouderling van dienst)
Zingen	Lied 316: 1 en 2
Schriftlezing	Matteüs 8: 14-27 (NBV '21) (door ouderling van dienst)
Zingen	Lied 316: 3 en 4
Preek	
Zingen	Psalm 86: 4, 5 en 7
<i>Kinderen komen terug van KND</i>	
Collecte	(toelichting door diaken van dienst)
Gebeden	
Zingen	Lied 425
Zegen	(met gezongen 'amen' – Lied 431b)

Wilt u nog reageren naar aanleiding van deze dienst? Dat kan.

Het e-mail adres van voorganger Ds. A.W.J. Theunisse is: Predikant@hervormdzevenhuizen.nl

Bevestiging ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende gemeenteleden zich bereid hebben verklaard per 5 februari 2023 toe te treden tot de kerkenraad.

Wij stellen de kandidaat kerkenraadsleden graag aan u voor:

Diaken:	Aagtje Commandeur-Van Riel (herbevestiging)	Buurt IV nr. 18
Ouderling-kerkrentmeester	Walter Maas Klaas Zondervan (herbevestiging)	Zuiderzeeweg 46 Kets 42

Eventuele bezwaren kunnen tot uiterlijk 5 dagen na publicatie van dit bericht in het kerkblad worden ingediend bij onze scriba Agnes Kes. (Kets 19 / e-mailadres: agneskes@kpnmail.nl).

Als er geen bezwaren kenbaar worden gemaakt, zal de bevestiging van deze ambtsdragers plaatsvinden in de kerkdienst op zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Dankwoord Kerkbode

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, aandacht en steun in deze voor ons droevige tijd. Het geeft ons troost en kracht om de laatste reis van onze man, vader, schoonvader en bap, Pieter Zondervan, een bestemming te geven.

Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van de huisartsenpraktijk op Marken en voor dominee H. Klink. Jullie inzet en steun zijn een baken voor ons geweest.

Jannetje Zondervan-Schipper, kinderen en kleinkinderen.

In memoriam Geertje de Waart-Taanman

Op 20 januari 2023 overleed Geertje de Waart-Taanman op de leeftijd van 77 jaar. Omdat uw predikant op vakantie was mocht ik de afscheidsdienst van mijn tante leiden. Vele jaren was Geertje een zeer bekend gezicht op Marken. Want als je de Centra binnenliep: dan zag je Geertje. Als je de voetbalkantine binnenliep (die toen nog bij de Wittenwerf was): dan zag je Geertje achter de bar staan. Ook heeft ze heel veel jaren de shirtjes gewassen van de selectie. Bij de Centra, in de voetbalkantine: daar was Geertje volop in haar kracht. Dat was één kant van haar. Zoals elk mens had ze meerdere kanten; meerdere gezichten. Ze kon ook heel erg op zichzelf teruggeworpen worden door wat er in haar leven op haar af kwam en door innerlijke strijd. Depressies, een ongeneeslijke ziekte: het kwam allemaal op haar pad. Ze had er mee te dealen. Gelukkig was er dan altijd ook steun in haar leven. Een leven lang heeft ze lieve mensen om zich heen gehad. Ook had ze altijd steun aan het geloof. Van huis uit had ze een voorliefde voor het zingen meegekregen. Een programma als Nederland Zingt sloeg ze daarom nooit over. En daarom wilde ze dat er ook in haar afscheidsdienst volop gezongen zou worden. Vooral veel Johannes de Heer! In de dienst lazen we Psalm 139. De Psalm die bezingt hoe God je altijd nabij is. Zowel in de heerlijkste als in onze vreselijkste omstandigheden van ons leven. Zoals God Geertje bij leven steeds nabij is geweest, zo vertrouwen wij erop dat Hij dat ook is in de dood. In dat vertrouwen hebben wij Geertje los gelaten. Gods troostende nabijheid wensen we toe aan de nabestaanden; aan Piet, Neeltje en Edwin, Nora en Krista in het bijzonder.

ds. Cornelis Visser



*De strijd is gestreden
Met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig
Het is nu op, zo is het goed*

Je was zo ontzettend moe, wat heb je gevochten. Wij hebben je toch moeten loslaten en afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, moeder en bessie.

Wij zijn heel verdrietig, maar blij dat ze haar rust nu heeft gevonden.

Geertje de Waart – Taanman

3 mei 1945

20 januari 2023

Pieter

Neeltje en Edwin
Nora, Krista

Overeenkomstig de wens van mem heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden.

Wittewerf 2, 1156 CS Marken

Er is een land van louter licht
 Waar heilige heersers zijn
 Nooit gaat de gouden dag daar dicht
 In duisternis en pijn.

Na jaren lang ziek zijn met goede en minder goede periodes
 is van ons heen gegaan onze zus en schoonzus:

Geertje Taanman

We wensen Piet, Neeltje, Edwin, Nora en Christa heel veel
 sterkte de komende tijd.

Grietje † en Piet †
 Cees en Neeltje
 Klaas † en Grietje
 Loppie † en Jan
 Aaltje en Outger

Er zijn geen woorden voor een zieke
 van wie je weet zij redt het niet.
 Je streelt haar wang, je ziet haar ogen,
 je bent bevangen door verdriet.
 Toch ben je dankbaar voor haar einde
 dat na zoveel moedig strijden kwam.
 Omdat het niet alleen haar leven,
 maar ook haar lijden overnam.

Met diepe bewondering en veel respect voor haar moedig gedragen ziekte, hebben wij
 afscheid genomen van onze schoonzus en peet.

Geertje Taanman

Wij wensen Pieter, Neeltje, Edwin, Nora en Krista veel sterkte.

Familie Boes
 Neven en nichten

Rust nu maar uit,
 je hebt je strijd gestreden....

Onze buurvrouw Gaartje is na een lange periode
 van ziekte, hoop en moed overleden.
 Wij wensen haar familie veel sterkte met dit verlies.

De burens van Wittewerf.

*Sterk zijn betekent soms dat je op moet geven,
het betekent soms een traan.*

*Sterk zijn betekent soms dat je niet naar meer moet streven,
het betekent soms dat je mag gaan.*

Na een lange en dappere strijd is op 20 januari 2023 overleden

peet Gaart

Wij wensen ome Piet, Neeltje, Edwin, Nora en Krista, veel sterkte.

Neven en nichten familie Taanman

Lieve Peet Gaart, het is goed zo....

Een lege plek

Een groot gemis

Een mooie herinnering

Is alles wat er nog is

Dag lieve Peet Gaart, rust zacht.

Wij wensen Ome Piet, Neeltje, Edwin, Nora en Krista veel sterkte toe met dit grote verlies.

André, Agnita, Sanne en Britt

Lieve Peet Gaart,

Als kleine jongen heb ik mijn eerste woorden bij jou geleerd.

Daarna kon ik altijd bij je praten en was je een luisterend oor.

We zeiden nooit "ik hou van jou"

Maar de knuffels die we elkaar gaven zeiden des te meer.

Ik ga je enorm missen.

Sla je armen om me heen. (Jan Smit)

André